

01 2026

WEEKKRANT
7 JANUARI
JAARGANG 87
EDITIE 4330

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Een Nieuwjaarsgroet vanuit de stal



In de rauwe werkelijkheid van deze wereld breekt God nog steeds door. Geen plek is Hem te min. Mensen zonder een gezicht geeft Hij een gezicht. Hij leert ons met nieuwe ogen naar mensen kijken. Hij weet hen te vinden, ook al weten zij zich gevangen achter tralies, gevangen in schuld of onmacht, gevangen in armoede, gevangen in kleinmenselijkheid,

gevangen in misprijzen. 'Ik blijf je zoeken,' zegt Hij.

Zo waagt God zich in het broze mensenbestaan van elk van ons. Vanuit de stal roept Hij ons op om met Hem weer en méér mens te worden. Mag dit aan elk van ons gebeuren in dit nieuwe jaar. Naar bisschop Koen Vanhoutte

Warme Nieuwjaarswensen vanuit de Kerststal in de voortuin van het Regiohuis in Heverlee.

Met dank aan Mariusz, Krzysztof, Marek, Karol, Fabian, Joris, Johan, Bert en Lieve, Lilian, Joost en Mariëlle die een bedje voor het Kerstkind tussen de grondslapers in een Leuvense cel spreidden.

Deken Patrick

Elkaar hoop geven

Er is teveel geweld in de wereld en tussen de mensen. Grootmachten kunnen de wereld opblazen. Ze hoeven alleen maar de lont aan te steken. Vroeger bleven de gevolgen van de menselijke domheid en kortzichtigheid beperkt wegens technisch onvermogen. Thans worden de gevolgen stilaan katastrofaal. Er

is een te grote kloof ontstaan tussen het technisch kunnen van de mens en zijn geestelijke en morele ontwikkeling. Laat ons nieuwe wegen gaan. Elkaar hoop geven. *Er is hoop!* De zon is niet moe en staat elke dag weer op. Er worden nog kinderen geboren met lachende ogen. Er zijn nog zoveel mensen met 'n hart onder hun jas. Elkaar hoop geven

is elkaar leven geven! Elkaar hoop geven is zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.

Vrede en alle goeds. Waar één bloem weer bloeien kan zullen op een dag duizend bloemen staan.

(uit Dagboek 365, Phil Bosmans)

Oecumenische vieringzondag 18 januari 2026 - Boodschapkapel Heilig Hartinstituut



Het vuur van de oecumenische viering 'Geloof je dat?' op zondag 12 januari 2025 in de Boodschapkapel van het Heilig Hartinstituut, is blijven branden. Rond het Licht van de Paaskaars hebben een 130-tal mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen samen gebeden, gezongen, het Woord gebroken. Bij een kop koffie of thee nadien spraken velen de hoop en de verwachting uit om zulk initiatief volgend jaar te herhalen.

Op **zondag 18 januari 2026** is het zover.

"Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping" uit Efeziërs 4:4

is het thema voor de gebedsweek 2026 én voor de **Oecumenische viering om 15 uur in de Boodschapkapel.**

Iedereen is welkom om samen met andere christenen te bidden voor eenheid.

Waar? Naamssteenweg 355 Heverlee
Wanneer? zondag 18 januari 2026 om 15 uur

Gratis bezoekersparking
Gratis toegang voor de oecumenische viering

Komt u mee vieren? Nodig gerust andere geïnteresseerden uit.



Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
abonementen@otheo.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

KERK & leven is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 11
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Donderdag 1 januari 2026

Maria, Moeder Gods

10 u Viering

Voorgangers: Rony Timmermans en Lieven Dries

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 4 januari 2026

Driekoningen

Nieuwjaarsreceptie na de viering

10 u Viering

Voorgangers: Pr. Ghislain Kasereka, Gaston Eysermans, Mieke Cantineaux en Lieven Dries

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Franciscuskoor en solozang

Orgel: Herman Baumers

Zondag 11 januari 2026

Doop van de Heer

10 u Viering

Gedachtenisviering Lutgart Duser

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Guy Saenen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 18 januari 2026

2de zo dh jaar

10 u Viering

Voorgangers: Deken Patrick Maervoet en Lieven Dries

Lector: Francois Barrette

Zang: Mieke Cantineaux

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 4 januari
Driekoningenviering met driekoningentocht A

11 u. viering met koor

Voorganger: Mirjam Van Lammeren

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: kinderen

Duiding: Mirjam Van Lammeren

Beelden: Leo Swinnen

Vrijdag 9 januari

Driekoningenviering Samana

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: Myriam Neves

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Hilde Sinap

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 11 januari

Doop van de Heer jaar A

11 u. viering met koor

Voorganger: pater Ghislain Kasereka

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Ann Henderickx

Homilie: pater Ghislain Kasereka

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10:30 u.

11 en 25 januari

8 februari

Meditatiemomenten 2026

Januari: 12, 26

Februari: 9, 23

Maart: 9, 23

JEZUÏETENKERK HEVERLEE

Nieuw altaar en ambo in het koor van de Jezuïetenkerk Heverlee



(c) Pater Philip Debruyne, sj

Wie in de kerk van het Jezuïetenhuis op de Waversebaan in Heverlee op zondag de eucharistie komt bijwonen, kan sinds enkele maanden enigszins verrast naar het nieuwe altaar en de opstelling ervan kijken.

Het kunstwerk in koper, een altaar en een ambo, werd destijds door binnenhuisarchitect en beeldhouwer **Bart Bogaert** gemaakt voor de kapel van de Jezuïetenresidentie in Brugge. Bij de opheffing van deze residentie werd het naar het Jezuïetenhuis van Heverlee gebracht waar kunstenaar Bart Bogaert het

persoonlijk is komen opstellen in de mooie neoromaanse kerk.

De heer Bogaert stelde destijds in Brugge zijn kunstwerk voor als volgt: *"Het onderstuk van het altaar (in rood koper) stelt twee personen voor, de ene mannelijk, de andere vrouwelijk, die in liefde naar elkaar toe neigen. De sterk uitgewerkte bolvormige ruimte tussen beiden roept de onzichtbare aanwezigheid op van de levende Heer, terwijl de neerhellende vlakken van het bovenblad (in esdoornhout) de zegenende en beschermende handen suggereren die God houdt boven hen die liefdevol samen zijn in zijn Zoon."*

Door aan de ambo (waartegen een Bijbel kan worden geplaatst) een even opmerkelijke plaats te geven als aan het altaar wordt aan Woorden Tafeldienst duidelijk hetzelfde belang toegekend. De heer Bart Bogaert koos eveneens voor die opstelling zodat het zicht bij het binnenkomen van de kerk recht op het tabernakel is gericht, op de aanwezigheid van de Heer - ook buiten de vieringen.

Pater André Cnockaert, sj

KERKRAAD SINT-FRANCISCUS EN SINT-JOHANNES BOSCO

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensinstellingen, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek van de parochie Sint-Franciscus van Assisi te 3010 Heverlee (Leuven).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Franciscus van Assisi betreft het de gemeente Leuven).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2026 inge-

diend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Franciscus van Assisi
ter attentie van de heer Tony Janssens

Guido Gezellelaan 14

B-3010 Kessel-Lo

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of, zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2026 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Franciscus van Assisi te Heverlee.

Opgemaakt op 24 december 2025 te Heverlee.

Willy Eykens,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Franciscus van Assisi te Heverlee (gemeente Leuven).

"Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 doet ook de kerkraad van de parochie **Sint-Johannes Bosco te Kessel-Lo (Leuven)** deze oproep voor drie vacatures. De algemene voorwaarden voor kandidaten zijn identiek aan de hierboven vermelde criteria.

Schriftelijke kandidaturen, vergezeld van een kopie/afdruk van de identiteitskaart (voor controle op leeftijd en woonplaats), moeten vóór **1 februari 2026** ingediend worden bij de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke:

De heer Jozef Wauters
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo

De namen van de kandidaten zullen na 1 februari bekendgemaakt worden via uithanging in de parochiekerk van Sint-Johannes Bosco."

Kerst in Sint-Franciscus

Ook dit jaar mocht onze parochie rekenen op een mooie opkomst voor zowel de kerstkinderviering op dinsdag 24 december om 16 uur (foto's links) als voor de plechtige kerstviering op kerstdag om 10 uur (foto's rechts).

Tijdens de kerstwake op kerstavond begeleidden zo'n 40 à 45 kinderen in een sfeervolle lichtjesstoet Jozef, Maria en de engel — allen vertolkt door kinderen — naar voren in de kerk. Het Adeste Fideles weerklonk vanop het hoogzaal, waar Muriel het gezang verzorgde. De viering

werd voorgegaan door Rony Timmermans, bijgestaan door Gaston en Lieven. Samen zongen we uit volle borst onder meer het traditionele Nu zijt welkome, met muzikale ondersteuning van Herman, Pieter en Stien. Tijdens het kerstverhaal, verteld door Mieke, legden Jozef en Maria het kindje Jezus in de kribbe, waarna de engel het goede nieuws verkondigde.

Ook op kerstdag was de kerk aangenaam gevuld. Tal van parochianen en occasionele kerkgangers trotseerden het koude weer om samen Kerstmis te vieren. De muzikale omlijsting was in handen van het koor Blij Rondeel, dat deze keer onder leiding stond van Herman Baumers. Voorgangers Gaston en Lieven daagden de aanwezigen zelfs tweemaal uit om het koor te overstemmen bij de gekende traditionele kerstliederen. Aan het einde van de viering bracht Thierry, voorzitter van het parochieteam, de kerstwensen over namens het parochieteam en de werkgroep liturgie.

*Lieve mensen,
Kerstmis is een tijd van licht en hoop, maar ook een moment van stilstaan. In deze viering willen we in het bijzonder denken aan allen voor wie deze dagen niet vanzelfsprekend warm of vreugdevol zijn. We denken aan de mensen die zich eenzaam voelen, aan wie ziek zijn of met zorgen leven, aan hen die ver weg – of soms dichterbij dan we beseffen – leven in oorlogsgebied, in angst en onzekerheid. Moge de boodschap van Kerstmis ook hen raken met een teken van hoop, nabijheid en vrede.*

We willen ook stilstaan bij de mensen die ons dit jaar ontvallen zijn. Zij blijven aanwezig in onze herinneringen en in ons hart. We dragen hen en hun dierbaren mee in ons gebed en vertrouwen hen toe aan Gods liefdevolle nabijheid.

Tegelijk willen we vandaag ook dankbaar zijn. Dankbaar voor alle mensen die deze viering mogelijk hebben gemaakt: iedereen voor en achter de schermen, wie zich inzet in de liturgie, de muziek, de voorbereiding, de organisatie, en wie op zoveel andere manieren bijdraagt aan onze parochiegemeenschap. Jullie engagement, groot of klein, maakt het verschil.



Moge dit Kerstfeest ons opnieuw verbinden met elkaar, ons hart openen voor wie kwetsbaar is, en ons inspireren om ook na Kerstmis dragers van licht en warmte te zijn voor elkaar.

Namens het parochieteam en de werkgroep liturgie wensen wij jullie allen een gezegend, warm en vredig Kerstmis toe.



Don Bosco 21 december 2025 'Hoop op een teken'

Welkom in deze zangviering – dat is volgens het gezegde 2x bidden. Het is dus geen 'gewone' viering. Er branden al drie kaarsen. Vandaag steken we de vierde kaars aan. Mogen wij hoopvolle, aanstekelijke mensen zijn. Dat we mekaar oproepen en steunen in daden van solidariteit voor wie het moeilijk heeft.

Meer dan ooit is het nodig om uit te zien naar gebeurtenissen die ons courage/moed geven. Dat kan iets in de natuur zijn, iets pakkend in een boek, een film, een mooi kunstwerk, een ontmoeting.

Ook in de bijbel is er sprake van 'een teken vragen', een 'teken krijgen'. We lezen bij Jesaja 7,10-14

Ook dit liet Jahwe tot Achaz zeggen: 'Vraag Jahwe, uw God, om een teken, hetzij uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarbo-

ven.' Maar Achaz antwoordde: 'Dat doe ik niet, ik stel Jahwe niet op de proef.' Toen zei de profeet: 'Luister, huis van David! Is het u niet genoeg mensen te tergen, dat gij ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuel geven.

De liederen die we kozen zijn bekende melodien van kerstliederen. De teksten zijn van Jan van Opbergen, Huub Oosterhuis of Herman Verbeek.

Bij het lied **Nee een kind** vonden we de uitleg van de auteur, H. Verbeek (in *De dag dat ik gezongen heb*, pag. 43)

"Op een oud Anglicaans Kerstkoraal: 'Hark! the herald angels sing' is dit een geboortelied, om

een kind toe te zingen en mee te geven. Ook een lied voor grote mensen. Ouder worden en worden als een kind. Niet kinderlijk, niet kinds, maar alsnog de oorspronkelijke gave van de gaafheid deelachtig worden. Klein worden is het meest moeilijke voor de groten. Macht verwordt zo gauw tot superego en Übermensch. De menselijke maat, de volle mensenmaat neemt niet de plaats van de ander er nog bij, maar schept ruimte, voor ieder ruim voldoende. Vrede is een herberg met voor ieder plaats".

Uit de adventskalender van Welzijnszorg halen we deze tekst: Er moet een ster zijn voor iedereen die zoekt naar wegen en naar woorden om de ander tegemoet te gaan. Er moet een ster zijn

voor diegene die zoals een herder zijn tred vertraagt en zich ontfermt over de achterop geraakte.

Er moet een ster zijn voor wie amper overeind blijft en toch zijn schamele verwachting als een fakkel in zijn ziel bewaart. Er moet een ster zijn voor wie naamloos licht in zich draagt en overal vuurtjes tracht aan te maken waaraan men zich verwarmen kan. Er moet een ster zijn voor wie de wijsheid en de eenvoud leert

om in een doodgewoon gebeuren het buitengewone van mens-zijn te ontdekken. (Elisabeth website – pastorale zorg.be)

Voor we het slotlied zingen, verwijzen we naar de organisatie die we

al enkele keren vernoemden: ERAT. Het is een werking voor jongeren die extra aandacht nodig hebben. In het nieuwe jaar kunnen we echt kennismaken met hun aanpak.

Lied om licht

Uit de oorspronkelijke tekst van dit lied 'Kom ons in diepe nacht ter ore' halen we deze woorden aan: Geen ander teken ons gegeven, geen licht in onze duisternis dan deze mens om mee te leven een god die onze broeder is. Met deze opdracht worden we gezonden om zelf een teken van hoop te zijn. Amen

Don Boscoparochie Kessel-Lo - Kerstavond 24 december 2025

Voorganger: Chris Lector: Agnes Zang: Lieve Orgel: Jos/Herman

De toekomst van de wereld ligt in de handen van diegenen die hoop hebben

Welkom: Chris

Goede avond. Welkom in Ademtocht. Buiten is het koud, donker en regenachtig. Binnen hebben we het licht aangestoken. Fijn dat jullie vanavond besloten hebben naar hier te komen om de kerstdagen in te luiden met een moment van bezinning en inspiratie. We luisteren naar teksten, we blikken terug op de campagne van WZZ van de voorbije adventsperiode, we lezen het oude verhaal van de geboorte van Jezus, we zingen en bidden samen. Meer is niet nodig om weer te gaan hopen. Bedankt om in te gaan op de uitnodiging om te werken aan een nieuwe wereld, een nieuwe aarde, om de droom van God gestalte te geven in deze wereld. De droom van God die we in onze verbeelding kunnen omschrijven als vrede, licht, rechtvaardigheid, verbondenheid, de Weg, het Woord, de Naam.... vul zelf maar in.

Gegroet en gezegend (Chris Willocx)

Gegroet en gezegend allen die zich laten aansteken door het Lichten zich daardoor geroepen voelen om verantwoordelijkheid op te nemen en hun talenten inzetten voor een betere wereld.

Gegroet en gezegend allen die blijven hopen op een wereld van gerechtigheid en ervoor kiezen om het juiste te doen.

Gegroet en gezegend tallen die hoopvolle tekens zien en die solidariteit concreet vorm geven.

Gegroet en gezegend wij allen die hier samen vieren in naam van de Eeuwige, Vader, Moeder en H. Geest. Amen

Intredelied: Vrede voor jou

Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed, voor jou en iedereen.

Niemand komt hier, vrij van het kwade. Niemand gaat hier straks weer vrijuit. Niemand te veel, niemand te weinig, niemand te groot, geen een te klein. Dit wordt verbeeld in woord en gebaar tot ooit en overal wij leven van elkaar.

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, jij die de hele wereld draagt, kom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt: tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.

Deel 1: Aan het begin van elke viering steken we de paaskaars aan, symbool van de verrezen Heer. We zingen zo dadelijk het lied 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'. Ik sta even stil bij de tekst van dit mooie lied. Het licht in het lied symboliseert niet alleen de fysieke verlichting van de ochtend, maar ook spirituele verlichting en hoop. Het wordt beschreven als een 'voortijdig licht' dat ons tegemoet schijnt vanuit de toekomst, wat een be-

vrijdende boodschap met zich meebrengt. De tekst roept ook op tot eenheid en verbondenheid. We worden aangemoedigd om elkaar te steunen en niet uit elkaars genade te vallen. Dit benadrukt de noodzaak van gemeenschap in moeilijke tijden. De laatste regels verwijzen naar Jezus, naar God en de boodschap van liefde en leven.

Aansteken van de paaskaars.

Lied: licht dat ons aanstoot

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin we staan. Koud, één voor één en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan. Dat ik niet uitval, dat wij allen, zo zwaar en droevig als we zijn, niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht van mijn stad, de stehouder, aanhoudend licht dat overwint. Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij ik ben jouw kijkend kind. Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt. Waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt. Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft. Veelstemmig licht om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft. Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van hem die leeft.

Lichtritus: Hoop dat het Licht zal komen - Inleiding: Chris

In deze voorbije adventsperiode hebben we tijd en ruimte gegeven aan de campagne van Welzijnszorg. Met de slogan 'Wie arm is moet keuzes maken' is onze aandacht gevestigd geweest op het probleem van gezondheidsongelijkheid. Wat betekent hoop voor wie in armoede leeft en kampt met gezondheidsproblemen? Want arm maakt ziek en ziek maakt arm. Armoede tast gezondheid aan door financiële stress, uitgestelde zorg, slechte woonkwaliteit en een ongezonde leefomgeving. Tegelijk leidt ziekte vaak tot extra kosten, inkomensverlies en armoede. Doorheen de lezingen in de advent is er een rode draad, nl. de hoop dat alles beter wordt. Is deze hoop vandaag realistisch? Durven we, mogen we nog hopen? Is het al dan niet naïef te blijven hopen op een betere toekomst voor iedereen? Als wij uitkijken naar Gods nieuwe wereld, een wereld van licht waar de kwetsbare mens centraal staat, dan is het onze zorg om onze naaste niet uit het oog te verliezen.

Lichtritus en lichtlied

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Lichtritus

We zijn in de donkerste tijd van het jaar.

We houden niet van de duisternis. Rondom ons zien we heel veel lichtjes verschijnen.

Duisternis moet verdreven worden.

Maar...

één lichtje, één kaars is genoeg om de duisternis te verjagen, terwijl de diepste duisternis het kleinste licht niet kan doven.

En één kleine vlam is genoeg om een bos in lichterlaaie te zetten.

Week na week hebben we een kaars aangestoken.

Een kaars die vertelt over 'hoop'. Hoop op een kleine twijg die een nieuwe lente aankondigt.

Hoop op een daad van solidariteit voor de mens in nood.

Hoop op een medemens die blijft geloven in vrede.

Hoop op een samenleving waar iedereen meetelt.

Eerste kaars - Hoop dat het licht zal komen

Lector: Uit Jesaja 2: Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer.

Chris: Na vele jaren van vrede in West-Europa zijn we beland in een wereld waarin er altijd meer geïnvesteerd wordt in wapens. Om te verdedigen, om af te schrikken. Zijn we er al gewend aan geraakt? Ondertussen wordt er bespaard op zorg, onderwijs, toekenning van rechten, en hebben mensen niet genoeg om van te leven. Er klopt iets niet... Jesaja leefde ook in een harde wereld, en toch nodigt hij ons uit om ons de wereld anders voor te stellen. Kom mee, laten we leven in het licht. Dat betekent dat je met je grondstoffen voor wapens helemaal iets anders gaat doen. Dat je je niet meer tegen de ander laat opzetten, maar dat we samen werken aan genoeg eten en zorg voor iedereen. We steken de eerste kaars aan om weer te gaan hopen en zingen: **Als alles duister is**

Tweede kaars - Hoop op gerechtigheid

Lector Uit : psalm 72: Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven.

Chris: In psalm 72 gaat het over een koning om van te dromen. Een overheid die niet met eigen macht en aanzien bezig is, maar aandachtig en bevrijdend omdat met wie het moeilijk heeft. Want niemand moet het alleen redden. Als het leven je moeilijk valt, kan het zoveel verschil maken als iemand je op een goede manier net dat warme duwtje in de rug geeft. Door samen toch maar naar de dokter te gaan, je kinderen op te vangen en je de weg te helpen vinden naar de Nederlandse les of werk. En als de overheid die onderlinge steun dan aanmoedigt...

We steken de tweede kaars aan om weer te gaan hopen en zingen: **Als alles duister is**

Derde kaars - Hoop op solidariteit

Lector: Uit Mattheüs 11: Jezus antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws be-

kendgemaakt.

Chris Jezus stelde tekenen, juist bij mensen die het meest afzien. Mensen worden verlost van allerlei beperkingen. Ziekte en armoede worden in een adem genoemd. En verlamming en uitsluiting en sterfelijkheid. Het ergste lijden is de uitsluiting. Niet meetellen. Het isolement, de ontmenselijking. Dat doet het meeste pijn. Jezus doet het tegenovergestelde: hij betreft juist die mensen volwaardig bij. Wij vinden het soms moeilijk om erin te blijven geloven.

We steken de derde kaars aan om weer te gaan hopen en zingen: **Als alles duister is**

Vierde kaars - Hoop op een teken

Lector: Uit Mattheüs 1: 'De jonge vrouw zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven' wat in onze taal betekent: 'God is met ons'

Chris: Voor veel mensen betekent kerst vieren: gezellig samenzijn, voor anderen zijn dit dagen die hen meer dan anders confronteren met hun verdriet, rouw, gemis of eenzaamheid. Als je chronisch ziek bent en geen mensen kunt uitnodigen of nergens naartoe kunt, dan verzucht je misschien: 'dat het maar rap voorbij is 'Immanuel, God met ons, is dat God solidair wil zijn met ons, ons leven wil delen. Dat kan als onder elkaar ook solidair zijn. Vandaar ook dat de actie van Welzijnszorg een evidente plaats heeft in de advent.

We steken de vierde kaars aan en zingen: **Als alles duister is**

Deel 2

Lezing: de profetie van Jesaja 9,1-5

Lector: Het volk dat in duisternis ronddooft ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdele van de buit.

Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.

Iedere laars die dreunend stampde en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

Luisterlied: Het volk dat tast in het duister

CD Kleinst denkbare bron nr. 9 Het volk dat tast in het duister- Lied van Jesaja

Lector: Lezing: Johannes 1,5

Het Woord is mens geworden

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Duiding - Kerstmis 2025

... Toch hebben we het verhaal gehoord in een lied over een kind dat geboren wordt en nieuw leven, toekomst, vreugde en hoop brengt. In 1974 schreef Huub Oosterhuis het lied 'Soms breekt uw licht door'. We weten niet zeker of hij de tekst geschreven heeft voor de liturgie van Kerstmis, maar misschien vond hij inspiratie bij de geboorte van zijn eerste zoon Tjeerd Pieter in de kerstnacht van 1971. Die geboorte stond vast nog op zijn netvlies gebrand: onstuitbaar is de geboorte van een kind, onomkeerbaar, het komt en niemand houdt het tegen. Soms gebeurt het, dat het licht doorbreekt in een mensenleven. Het licht is onomkeerbaar: door alle kieren breekt het de duisternis. Het licht dringt overal doorheen. Hebben jullie de verwijzing naar het vers uit het evangelie van Johannes 1,5 gehoord? Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen'. Oosterhuis bemoedigt ons met twee keer de regel: 'geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd'. Ook hoorden we de woorden uit de lezing van Jesaja 9 over het volk dat doolt in duisternis. De 'mens die wordt genoemd uw kind' is Jezus van Nazareth. Deze mens zal laten zien hoe God de wereld bedoeld heeft en ook hoe hij ons bedoeld heeft. Dit lied bezingt de betekenis van Jezus en vandaar ook de oproep aan het eind om Hem te volgen. De componist Bernard Huijbers laat deze regel 8 keer zingen alsof hij wil benadrukken dat we Jezus gedenken door Hem na te volgen. Gedenken is een manier om iemand hoog te houden en daarmee ook aandacht te vragen voor zijn missie. Oosterhuis roept op om niet alleen Jezus te gedenken, maar ook onszelf. 'Ons': wij zijn net zoals Jezus geboren en eveneens sterfelijk, zonder uitzondering. 'Ons' omdat wij uit de mond van de Messias zijn Godsnaam hebben gehoord. Door Jezus weten wij immers van Hem, en kennen wij Hem, Hij die wij noemen met de Naam: JHWH, die er zal zijn voor ons. Laten we elkaar gedenken, als kwetsbare mensen, laten we elkaar hooghouden en niet breken, maar verbonden en solidair zijn met elkaar. Hem achterna, Hem achterna, ... dat is onze opdracht. Hij geeft richting, wijst ons de weg. Hebben we de moed, de kracht? Ja, want soms breekt uw licht door, onstuitbaar, zoals een kind geboren wordt. Hou voor ogen: 'De toekomst van de wereld ligt in handen van diegenen die hoop hebben, die de moed hebben om het licht te laten zien en het te laten schijnen, zelfs in de donkerste tijden. Met deze woorden van Desmond Tutu wens ik jullie een Zalige Kerstmis!

Kerstwens

De toekomst van de wereld ligt in de handen van diegenen die hoop hebben, die de moed hebben om het licht te zien en het te laten schijnen, zelfs in de donkerste tijden.

Desmond Tutu