

38 2024

WEEKKRANT
18 SEPTEMBER
JAARGANG 85
EDITIE 4330

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Recht voor de vuist en uit het hart - Professor Bénédicte Lemmelijn



Professor Bénédicte Lemmelijn bij paus Franciscus (c) Vatican Media

In het kader van het pausbezoek aan de jarige Leuvense universiteit geven we het woord aan enkele academische personaliteiten die paus Franciscus al persoonlijk ontmoetten. We vroegen hen wanneer en bij welke gelegenheid ze de kerkvorst spraken en of hen iets bijzonders bijbleef. Op welke wijze maakte de paus indruk op hen? We peilen ook naar hun persoonlijke verwachtingen van het pausbezoek.

In deze editie getuigt professor Bénédicte Lemmelijn, decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

En hieronder getuigt Luc Sels, Rector van KU Leuven.

Als lid van de Pauselijke Bijbelcommissie ontmoet ik paus Franciscus jaarlijks tijdens de plenaire week van overleg en studie van deze com-

missie. De leden van de commissie – een twintigtal Bijbelwetenschappers van over de hele wereld – verblijven dan in Casa Santa Marta, waar ook de paus zelf woont. Het is bijzonder om hem dan dagelijks tijdens het avondmaal te zien of hem gewoon in de gang of bij de lift te ontmoeten. Tijdens één van die dagen is er ook altijd een officiële au-

diëntie voor onze commissie, waarbij de paus de leden toespreekt en uitweidt over het belang van onze taak en de relevantie van het thema waarover we een document voorbereiden. Van die audiëntie is er ook een tekst, die nadien gepubliceerd wordt op de website van het Vaticaan. Echter, de realiteit verloopt net iets anders.

Toen ik de eerste keer deelnam was ik onder de indruk van de vrijheid waarmee de paus sprak. Een netjes geklede priester, als formele ‘assistent’ zou je kunnen zeggen, stond naast zijn troon. In zijn hand hield hij een stijlvol rood leren mapje met een gouden pauselijk zegel erop. Hij reikte het hem aan toen deze aan zijn toespraak moest beginnen. De paus nam het aan, keek ernaar, draaide en keerde de map even om en om, en gaf ze toen met een wat nonchalant gebaar laconiek terug aan de priester. Hij zette zich wat rechter, en sprak ons toe: zonder tekst, recht voor de vuist en recht uit het hart. Het is een tafereel dat ik niet snel vergeet.

Het bezoek van de paus aan ons land en aan onze universiteit is een uniek gebeuren. Als decaan van

de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, die binnen enkele jaren haar eigen 60ste verjaardag viert net als de universiteit waarvan ze al die eeuwen volwaardig deel uitmaakt, is dit des te meer een bijzonder moment. Met een boek dat onze professoren voorbereid hebben, getiteld ‘De bisschop van Rome en de theologen van Leuven’ (Instrumenta Theologica, Uitg. Peeters), waarin we ingaan op bijzondere aspecten van zijn pontificaat, hopen wij hem dan ook plezier te doen. Tegelijkertijd willen we hierin ook voor de bredere gemeenschap illustreren op welke wijze de Leuvense theologische faculteit voor de kerk en voor de paus een kritisch-loyale partner wil zijn in het bouwen aan de toekomst van het gelovige en kerkelijke leven. In een tijd waarin zovele mensen op velerlei wijzen op zoek zijn naar zingeving, beogen we dat – niet bang maar vrijmoedig – in Vlaanderen. Maar met ons rijke internationale studieprogramma ook werkelijk wereldwijd.

Bénédicte Lemmelijn
Decaan Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven

Hoopvol onderweg - Rector Luc Sels

En hier getuigt Luc Sels, Rector van KU Leuven.

Ik ontmoette paus Franciscus tijdens een audiëntie in Rome, samen met minister-president Jan Jambon op 30 maart 2022. Je bent natuurlijk wel onder de indruk op dat moment in die grote Aula Paulus VI, met de enorme sculptuur van Fazzini op de achtergrond. Maar toen de paus bij ons langskwam en we onze uitnodiging konden overhandigen was hij innemend en oprecht geïnteresseerd. De minister-president en ikzelf hebben kort met hem kunnen spreken en dat voelde

aan als een hartelijk gesprek. Misschien beeld ik het me in, maar ik denk dat hij op dat moment graag dadelijk had toegezegd om te komen, maar zo eenvoudig ligt dat natuurlijk niet.

We weten natuurlijk dat de kerk in onze gesecculariseerde wereld stevige kritiek krijgt. Die kritiek is deels terecht en in elk geval begrijpelijk. Velen binnen de universiteit delen die ook. Tegelijk leidt dit wel de aandacht af van een boodschap die voor velen in hun dagelijkse leven een grote betekenis heeft, of beter: die hun leven betekenis geeft. In die

zin vind ik dat de paus er ook in slaagt om naast voorzichtige stappen tot hervorming van de kerk op een authentieke wijze die positieve waarden uit te dragen. Denk maar aan zijn radicale keuze voor wie om wat voor reden ook uitgesloten wordt of gemarginaliseerd is. Denk maar aan de vluchtelingen die uit de meest wanhopige situaties wegvluchten om hier een reddingsboei te vinden. Hoopvol onderweg vind ik een mooie slogan voor deze pauselijke reis.

De aanleiding van het bezoek is de 60ste verjaardag van de universi-

teit van Leuven, die in 1425 opgericht werd bij pauselijke bul. De universiteit vindt haar bedding in de katholieke traditie en vindt ook vandaag nog haar inspiratie in een christelijk mens- en wereldbeeld. KU Leuven is vandaag een zelfstandige universiteit, maar dat maakt net dat we als kritisch-loyale partner goed geplaatst zijn om, onder meer met de paus, in gesprek te gaan over nodige hervormingen in de kerk. We hebben op dat vlak ook bijzondere expertise in huis, met één van de sterkste faculteiten Theologie en Religiewetenschappen die voor de kerk hier en elders een erg

belangrijke rol opneemt. Maar bovenal hoop ik dat het pausbezoek ons toelaat om het belang van maatschappelijke zorgzaamheid voor de meest kwetsbaren in de samenleving te onderlijnen. Dat is de reden waarom we de vluchtelingenproblematiek als thema hebben gekozen. We mogen niet vergeten dat de spanningen van de kerk voor de situatie van vluchtelingen onder het pontificaat van Franciscus indrukwekkend is.

Luc Sels, Rector KU Leuven

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parciebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 september 2024

25ste zo dh jaar

10u. Zoneviering in Linden

Geen viering in St.-Franciscus

Voorganger: Pr Rony Timmermans
en Lieven Dries

Zang: gelegenheidskoor

Zondag 29 september 2024

26ste zo dh jaar

10u. Viering

Herdenkingsviering voor Eugène

Haine en Louise Leonard en Luc

Haine.

Voorganger: Thierry Van Craenem

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Maria Van Eepoel

Orgel: Anna Rusakova

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.

29 september

13 en 27 oktober

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 september

25ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: Mirjam Van Lamme-

ren

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: Mirjam Van Lammeren

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 29 september

26ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-

zang

Voorganger: Caroline Van Auden-

hoven

Assistent: Hilde Pex

Lector: Muriam Rumbaut

Homilie: Caroline Van Auden-

hoven

Beelden: Leo Swinnen

PAROCHIEFEEST
BBQ SINT-FRANCISCUS

6 oktober 2024 - 12 uur

Graag serveren wij u een aperitief met knabbel, kipfilet in curry marinade, filetcarbonade Texas style, gemarineerde kippenspies, Mexicaanse BBQ-worst en verse hamburger met brood, sausjes en salades voor de prijs van 25 euro (dranken bij de maaltijd, koffie en dessert niet inbegrepen)

Inschrijven kan tot 30 september door over te schrijven op het rekeningnummer BE47 7370 5150 1080 van Parochie Sint-Franciscus met vermelding "Parochiefeest" of cash te betalen bij Thierry na de vieringen op zondag.

WONDER

Omdat we vanaf onze prilste kinderjaren zo geleidelijk aan opgroeien met de wereld om ons heen, ontgaat ons veel moois.

De meest fantastische dingen: het daglicht, de zon, de maan en de sterren, de regen en de wind, accepteren we als 'vanzelfsprekend' in ons

leven van alledag.

We kijken zonder te 'zien', en worden niets gewaar van het wonder achter de dingen.

Als later de oogjes opengaan (en ook het hart) is het een verrukking om bijvoorbeeld te kijken en te luisteren naar de regen tegen het raam.

Toon Hermans

PAUSBEZOEK 2024

oud-rector professor RIK TORFS

Ruimte voor diepe religieuze vragen

In het kader van het pausbezoek aan de jarige Leuvense universiteit geven we het woord aan enkele academische personaliteiten die paus Franciscus al persoonlijk ontmoetten. We vroegen hen wanneer en bij welke gelegenheid ze de kerkvorst spraken en of hen iets bijzonders bijbleef. Op welke wijze maakte de paus indruk op hen? We peilen ook naar hun persoonlijke verwachtingen van het pausbezoek. In deze editie getuigt professor Rik Torfs, oud-rector van de universiteit van Leuven en ook verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen.

Ik heb paus Franciscus maar één keer ontmoet, samen met professoren en enkele studenten van de faculteit kerkelijk recht. Ik heb me toen wat op de achtergrond gehouden om anderen de kans te geven kort met hem te spreken. Graag had ik hem geïnterviewd voor de reeks "Het Vaticaan" waarover een boek verscheen en een televisiereeks die binnenkort op Canvas komt, maar daar is hij, ondanks de steun van verschillende Belgische bisschoppen, niet op ingegaan.

Een kerkjurist heeft de neiging vooral naar de politieke rol van de paus te kijken. Zo hervormde hij de curie, waarbij hij in één beweging de rol van de curiekardinalen verminderde en die van de vrouw in de kerk versterkte, zonder dat er van een priester- of diakenwijding sprake is. Verder lijkt hij als paus

vooral met ethische thema's bezig. Zijn standpunten over migratie of klimaat slaan aan in het gesecculariseerde westen. Die over seksuele ethiek veel minder, daar moet hij schipperen tussen het westen en de rest van de wereldkerk.

De paus werd uitgenodigd enkele jaren geleden, op een moment dat de kerk minder onder vuur lag dan vandaag. Daarom kozen de UCL en de KU Leuven voor zijn bezoek 'veilige' ethische thema's. Te verwachten valt verder dat er sterk gemediatiseerde acties van de groep van slachtoffers van seksueel misbruik begeleid door Rik Devillé en meester Van Steenbrugge zullen komen. Zelf hoop ik dat het bezoek een aanleiding mag zijn om de diepe religieuze vragen over de zin van het bestaan, over leven en dood, de kracht die geloof geeft in het leven te belichten. Dat zou prachtig zijn, hopelijk is er enige ruimte voor. Persoonlijk ben ik van plan het pausbezoek vanop een zekere afstand te volgen. De toespraken van de sprekers zal ik wel grondig analyseren, zowel die van de paus, de bisschoppen, de universiteitsbestuurders en anderen. Kortom, ik ben en blijf, zoals destijds Raymond Aron, een 'spectateur engagé'.

Rik Torfs
Oud-rector KU Leuven

PZ LEUVEN-AAN-DE-DIJLE

Eervol ontslag



Pastoor Dominique Vandenberg, Salesiaan van Don Bosco

Uit de bisschopsraad (06/09/24) ontvang ik volgend bericht dat ik langs deze weg met jullie deel:

Dominique Vandenberg, Salesiaan van Don Bosco, heeft met ingang op 01 november 2024 eervol ontslag bekomen als lid van de ploeg in solidum voor de parochies van de pastorale zone Leuven-aan-de-Dijle.

Dominique blijft in de parochies van Wilsele-Putkapel, Wilsele-St.-Martinus, Attenhoven en Wijgmaal werkzaam tot Allerheiligen maar zal niet deelnemen aan de vergaderingen van de zoneploeg van de PZ Leuven-aan-de-Dijle.

We danken Dominique voor zijn inzet in de voorbije jaren en wensen hem het beste voor zijn toekomst.

In de komende weken kijken we in overleg met het vicariaat hoe het pastorale werk in de PZ Leuven-aan-de-Dijle en specifiek in de vier voornoemde parochies best kan worden opgenomen.

Deken Patrick Maervoet

Actieve HOOP



Don Boscoparochie Kessel-Lo 1 september 2024 - Voorgangers: Jos Vermeulen en Chris Willocx - Orgel: Herman - Lector: Chris Hoste - Zang: Majo

Welkom

Goede morgen. Wat was de aanleiding tot deze viering?

In de voorbije vastenperiode las ik dagelijks een blaadje van de vastenkalender. Er was onder andere een getuigenis van een vrijwilligster van Broederlijk Delen, die zich vele jaren inzette. Ze vertelde dat ze kracht haalde uit het boek 'Actieve hoop'...Dat zette me aan om het boek in de Leuvense bib op te zoeken.

De volledige titel luidt: Actieve hoop, hoe de chaos onder ogen te zien zonder gek te worden. Auteurs: een Amerikaanse vrouw Joanna Macy (nu 95 jaar) en een Schotse arts Chris Johnstone...Twee mensen, zeer actief in vredesbewegingen, rechtvaardigheids- en milieubewegingen.

Het boek sprak me aan en ik vertelde Chris erover. Waarop ze spontaan reageert 'stof voor een viering'... Het boek 'Actieve hoop' ontstond in 2008 uit een gesprek tussen Joanna Macy en Chris Johnstone, beiden begeleiders van workshops over het proces van verandering en versterking, bekend als 'Werk dat Weer verbindt'. Deze workshops zijn gericht op inzichten en praktijken die ons vermogen versterken de realiteit te zien zoals die is om daar vervolgens met moed, mededogen en creativiteit op te reageren. Het doel van het boek is de crisissituaties te zien en je te helpen zo goed mogelijk een rol te vervullen bij de aanpak van die onderwerpen die jou het meest raken.

De schrijvers stellen dat we vanuit verschillende verhalen naar de wereld kunnen kijken. Ze verwijzen met de term 'Business as usual', wat zoveel wil zeggen als de normale gang van zaken, naar het heersende model van geïndustrialiseerde landen en naar wat daarin normaal gevonden wordt in hoe dingen gedaan moeten worden. Men gaat ervanuit dat zaken er niet zo slecht voor staan en dat we gewoon op de oude manier kunnen verder leven. Het tweede verhaal wordt de 'Grote Ontrafeling' genoemd. Eén van de belangrijkste bijdragen van dit proces is onrechtvaardigheid. Deze staat in interactie met en versterkt de schadelijke gevolgen van klimaatverandering, oorlog, achteruitgang van de leefgebieden en

van de pandemie. De ongelijke verdeling wordt verschillend ervaren, afhankelijk waar je je in de wereld bevindt en onder welke omstandigheden. De vraag rijst en ik stel ze ook aan jullie: 'Vanuit welk verhaal of vanuit welke verhalen kijk jij naar de wereld? Hoe ernstig denk jij dat de problemen zijn die we in onze menselijke samenleving ondervinden?' Hopelijk maken wij al deel uit van het derde verhaal: 'de Grote Ommekeer'. In elk land, in alle rangen en standen staan mensen op met het voornemen een rol te spelen en betrokken te zijn. Zij kiezen voor manieren van doen, denken en zijn, die de bloei van het leven ondersteunen. Daarbij zijn reddingsacties (bv campagnes ter bescherming van het leven op aarde), bewustzijnsverandering (verandering in onze perceptie in onze waarden en in ons denken) en levensondersteunende systemen en praktijken (ontwikkeling van nieuwe economische en sociale structuren) nodig.

Johanna ontwikkelde een proces van transformatie dat zou helpen om ons gevoel van verbondenheid met het levensweb en met elkaar te herstellen. 'Werk dat Weer verbindt'. Het is een samenwerkingsmodel dat kracht geeft en gebaseerd is op het besef van hoeveel meer we kunnen bereiken wanneer we samenwerken ipv als aparte individuen. De spiraal bestaat uit 4 stadia: 'Gronden in dankbaarheid', 'Onze pijn voor de wereld eren', 'Kijken met nieuwe ogen' en 'Weer verder gaan'. Elke situatie waarmee we geconfronteerd worden kan zich op verschillende manieren ontwikkelen. Actieve Hoop houdt in dat we bepalen op welke resultaten we hopen en vervolgens een rol spelen richting die resultaten om dan vastberaden stappen te zetten. Actieve hoop gaat over actief deelnemer worden in het proces om onze hoop te bereiken. Actieve hoop is een praktijk: het is eerder doen dan hebben.

Evangelie: Openbaring 21,1-5

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. ... Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' - Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.'

Duiding

Ik koos ervoor om als Bijbeltekst een paragraaf te nemen uit het Boek Openbaring. Hierin bemoedigt de apostel Johannes de eerste Christenen met woorden die zij verstaan. De andere toekomst, de toekomst waarin de tent van God onder de mensen zal staan. God zal dichterbij komen: tranen worden gewist, de dood zal niet meer zijn rouw en moeite zijn voorbij. Dat geeft hen hoop en troost. Daarom is het boek Openbaring geen boek over het einde der tijden, maar een boek over hoop, vervulling en troost. Als je naar iets uitkijkt, een feest, een huwelijk, een verjaardag, pensioen, een nieuwe woonst, vakantie, nieuwe job, een nieuwe fase in je leven... is het altijd het leukst en het spannendst om te wachten en de span-

ning uit te houden tot het mooie moment. Sommige gebeurtenissen vergen een periode van voorbereiding. Maar er is hoop op iets moois. Wie niet meer droomt, heeft geen toekomst. Dromen over een betere wereld voedt de hoop dat het anders kan; dat dingen vernieuwd kunnen worden. We dromen over deze nieuwe aarde en toekomst toch wijst Johannes erop dat er eerst allerlei dingen moeten gebeuren. Wat ons in de wereld overkomt en wat wij zelf veroorzaken, rampen, oorlogen, hongersnoden, discriminatie, haat, ..., het daagt ons telkens uit om keuzes te maken. Als gelovigen worden wij opgeroepen om steeds weer te kiezen voor het goede. Het is een weg te gaan, een weg die mensen met elkaar gaan en die voor iedere mens en iedere tijd anders is.

Duiding bij het boek

Ik wil het even hebben over 'hoop en de toestand van onze planeet'...Planeet is zo'n neutraal wetenschappelijk woord. Ik vervang het door 'Moeder Aarde'...

Zien we de toekomst van Moeder Aarde hoopvol tegemoet?

Ik stel enkele scenario's voor:

Scenario 1: Je gaat ervan uit dat Moeder Aarde ongeneeslijk ziek is. Niets meer aan te doen. Je blijft bij de pakken zitten en wacht af...Hoop? Waar heb je het over?

Scenario 2: Je gaat er nog steeds van uit dat Moeder Aarde ongeneeslijk ziek is, maar je bent bereid om haar de beste palliatieve zorgen toe te dienen.

Scenario 3: Moeder Aarde is ziek, heeft last van verschillende kwalen (kwalen met namen als bosbrand, overstroming, hittegolf, klimaatverandering...). Een zieke moeder wil je verzorgen. Je neemt je verantwoordelijkheid en probeert haar toestand te verbeteren én zodoende ook jouw eigen leefomstandigheden. Klinkt hoopvol...

Scenario 4: Moeder Aarde is ziek, maar het speelt geen rol in welke gradatie...Immers, je hebt je moeder lief. Bovendien kreeg en krijg je zoveel van haar. En hier citeer ik uit het boek: *Samen met vele anderen werk je mee aan een buitengewoon herstelproces, een vitaal creatief antwoord dat we de Grote Ommekeer noemen. We zien de chaos onder ogen, maar er is de wetenschap dat ieder van ons iets belangrijks aan te bieden heeft, een bijdrage te leveren heeft. De uitdaging aannemen om onze beste rol te spelen doet ons iets kostbaars ontdekken, dat zowel onze eigen levens verrijkt, als bijdraagt aan de heling van onze wereld.* Dat noemen we ACTIEVE hoop.

Ik wil eindigen met een kleine litanie van hoop:

Vrede in Gaza, Israël, Oekraïne, Rusland...

Ik kan het nauwelijks geloven, maar des te vuriger hoop ik het Vluchtelingenstromen die stoppen, omdat we rijkdom herverdelen... maar des te vuriger hoop ik het Onze planeet die op adem komt, herstelt, zuivere lucht, propere zeeën

... maar des te vuriger hoop ik het Kerken, borrelende gist van de samenleving, deuren wijd open

... maar des te vuriger hoop ik het

Duiding bij het boek

Stil maar, wacht maar, alles wordt

nieuw, de hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Jullie kennen wellicht dit lied. Na het lezen van het boek 'Actieve Hoop' heeft dit refrein voor mij niet meer dezelfde betekenis.

Ik ben een zinzoeker. Ik ben voortdurend op zoek naar het doel of de zin van het leven, van mijn leven. Ik besef dat wij geworteld in iets dat groter is dan wijzelf. Tagore omschrijft het als volgt: 'Dezelfde levensstroom die dag en nacht door mijn aderen stroomt, stroomt door de wereld.' Een belangrijke vraag is: 'Waar maak jij deel van uit?' Het boek is eigenlijk een uitnodiging om te kijken naar de verschillende manieren waarop je dit al doet. Het doet me denken aan de campagne van B.D.: de 25% revolutie. Op pagina 143 lees ik: "De historische woorden van antropologe Margaret Mead: 'Twijfel nooit aan het feit dat een kleine groep bedachtzame en toegewijde burgers de wereld kan veranderen. Het zijn in feite de enigen die dat ooit gekund hebben.'" Dat geeft me een beetje hoop. Merkwaardig vind ik ook dat dit samenwerkingsmodel vertrekt vanuit dankbaarheid, alhoewel ik geleerd heb dat het een vaardigheid is die je kunt leren en die groeit door oefening. Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen die veel dankbaarheid voelen vaak gelukkiger en tevredener zijn met hun leven. Zijn ze dankbaar omdat ze gelukkig zijn, of maakt dankbaarheid mensen gelukkiger? Ik hou geen dankbaarheidsdagboek bij, maar 's avonds stel ik mezelf de vraag: 'Wat is er vandaag gebeurd waar ik blij kan over zijn?' Het gaat erom beter op te merken wat er al is en daardoor ook positiever en stabiel in het leven te staan. Na elk gesprek in het ziekenhuis bedank ik de patiënt, mantelzorger voor het gesprek, voor het delen met mij. Vaak krijg ik een bedanking terug en ook een compliment voor wat ik doe. Ik ben blij met deze waardering en dat maakt me dankbaar dat ik van betekenis kan zijn voor iemand. Er zijn nog een heleboel zaken die me getroffen hebben in het boek: Wat het betekent om te kijken met nieuwe ogen bv. wat er verandert door anders te kijken naar macht, of hoe je je zelfgevoel en een gemeenschap kan versterken. Weer verder gaan kan door te durven geloven dat HET mogelijk is, je energie en motivatie te behouden en je open te stellen voor Actieve Hoop. Actieve Hoop is een praktijk, dus 'stil maar wacht maar' past niet in het plaatje.

HOOPbelijdenis

Ik bid U: laat mijn hoop een boom zijn. fijn vertakt in de mist zichtbaar dun, oneindig vertakt die hoopt.

De hoop op ommekeer op 'tocht' op inzicht, op iets dat smelt, op verdund tot iets fijns.

Tot iets teders, tot iets van een ander, tot een hart, dat reikt door de mist, dun, fijn, oneindig

Brigitte Puissant

Dankgebed

Gedicht van Tom Atlee

Wanneer je handelt ten behoeve

van iets wat groter is dan jezelf, dan begint je te voelen dat dit iets handelt via jou met een kracht die groter is dan die van jou

Dat is genade. Wanneer we vandaag risico's nemen ten behoeve van iets wat groter is dan onze geschieden, individuele levens, dan voelen we ons gezegend door andere wezens en door de Aarde zelf.

Degenen met wie en voor wie we handelen geven ons de krachten welsprekendheid en vastberadenheid waarvan we niet wisten dat we die hadden.

We hoeven dit weten maar in de praktijk te brengen en ons te herinneren dat we door elkaar ondersteund worden in het web van het leven. Onze echte kracht verschijnt als een geschenk, zoals genade, want zij wordt waarachtig ondersteund door anderen. Als we ons oefenen in het aantrekken van de wijsheid en schoonheid en krachten van onze medemensen en onze medeschepselen dan kunnen we ons in elke situatie begeven en erop vertrouwen dat de vereiste moed en de intelligentie ons zal gegeven worden.

Hopen is een werkwoord Hoop is niet wachten tot het beter wordt. Hopen is een werkwoord, zoals in een bekend Tjechisch gedicht:

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is afgezien van de afloop, het resultaat.

(Tekst wordt toegeschreven aan president Vaclav Havel, al wordt betwist dat hij de echte auteur is.)

Bezinning

Actieve hoop is geen wishful thinking. Actieve hoop is niet wachten op redding door een superman of een andere redder. Actieve hoop is wakker worden voor de schoonheid van het leven, waarvoor we ons kunnen inzetten. Wij behoren deze wereld toe. Het web van het leven doet in deze tijd een beroep op ons. We komen van ver en we zijn hier om onze rol op te nemen. Met Actieve Hoop realiseren we ons dat er avonturen in het verschiep liggen, krachten te ontdekken zijn en kameraden om mee te strijden. Actieve Hoop is een bereidheid je te engageren. Actieve Hoop is een bereidheid om de krachten in onszelf en in anderen te ontdekken; een bereidheid de redenen tot hoop te ontdekken en de aanleidingen voor liefde. Een bereidheid om de grootte en de sterkte van ons hart te ontdekken, onze snelheid van geest, onze vastberadenheid, onze eigen autoriteit, onze liefde voor het leven, onze levendige nieuwsgierigheid, de onverwachte diepe bron van geduld en ijver, de scherpte van onze zintuigen, onze leiderschapskwaliteiten. Niets van dit alles kan ontdekt worden vanuit onze luie stoel of zonder risico.

...Ik ben vijftien jaar kookmoeder geweest bij Chiro HEKEKO



Wie is Marion Van Wouwe-Dresselaers?

Ik ben geboren op 30 maart 1964. Vader was beroepsmilitair, gestationeerd in Kassel. Toch wou mijn moeder van mij en mijn jongere broer bevallen in het thuisland. Als kinderen pikten wij vrij gemakkelijk de Duitse taal op. Op TV en op straat hoorden wij alleen maar Duits. In 1970 verhuisden wij naar Lüdenscheid. Daar leerde ik mijn toekomstige man kennen. Allebei gingen we in Leuven studeren. Ik volgde het medisch secretariaat in de Regaschool, hij volgde opleiding geneeskunde. Hij werkt nu als arts in een groepspraktijk in Leuven.

In 1987 kon ik in Brussel beginnen op een architectenbureau dat veel Duitse klanten had. Mijn sollicitatie verliep in die taal en Frans leerde ik op het werk want die beide talen kwamen voornamelijk aan bod.

In 1988 ben ik met mijn liefste getrouwd. Zo moest hij niet naar Duitsland om zijn legerdienst te vervullen. Wij kregen drie kinderen maar net voor het tweede ben ik gestopt met buitenhuis werken en werd ik fulltime huisvrouw.

In 1993 kochten wij ons huis in Kessel-Lo waar we nu nog altijd wonen. Onze kinderen gingen naar school in De Ark en toen ze catechese volgden voor hun eerste communie vroeg Marina (vrouw van Herman Baumers) mij om mee te helpen. Zij was verantwoordelijk voor de catechese. Zo heb ik acht jaar mee de catechese verzorgd voor de eerste communicanten. Toen de kinderen groter werden hielp ik mee met de Vormselcatechese.

Later kwamen er vanuit de Kerk veel richtlijnen hoe alles moest gebeuren. Het Vormsel moest gescheiden worden van de Plechtige Communie en de parochies moesten samen-

werken. Ik ben gestopt met de catechese met de bedoeling dat de ouders het zouden overnemen.

Gelukkig werd ik gevraagd in het parochieteam. Wij zorgen ervoor dat de parochie "draait", dat de kerk in ere wordt gehouden. In onze kerk is iedereen welkom. Wij regelen o.a. het parochiefeest met de receptie, de catechese en de vieringen. Lieven en Thierry zijn als broers voor mij. Als ik binnenkom in onze kerk voel ik me thuis. Dat is een heel fijn gevoel!

Waar heb je goede herinneringen aan?

Ik ben vijftien jaar kookmoeder geweest bij Chiro HEKEKO. In het begin waren er 160 kinderen maar dat aantal bleef maar groeien! Toen er 280 kinderen deelnamen waren we met twaalf in de kookploeg. Favoriete schotels waren spaghetti, koninginnenhapje, bloemkool met gebrad en selder met balletjes in witte saus. Er was altijd veel samenhorigheid in de groep en dat zorgt voor blije gezichtjes.

Nog plannen voor de toekomst?

Ik bezoek mijn schoonouders elke dag, die zijn al 71 jaar getrouwd. Ik zorg ook voor mijn ouders, die zijn al 61 jaar getrouwd.

Ik wil ook terug catechese geven omdat mijn kleindochters Floor en Suze, 11 en 7, hun eerste en plechtige communie gaan doen. Ik ga wel in mijn archief moeten duiken om de lessen te actualiseren want deze kinderen zijn opgegroeid in een andere tijd. Voor de eerste communie zijn er vijf samenkomsten voorzien van anderhalf uur. Dat halve uur is voor Pieter die de zang verzorgt.

Voor de vormelingen zijn er acht samenkomsten.

Het is wel afwachten hoeveel inschrijvingen er zijn.

Dankjewel Marion en veel succes!
M.V.E.



Marion bij de uitreiking Damiaanprijs 2024 aan het Project van de Sint-Franciscusparochie Leuven

Couscous en chocola



Beste sympathisant

Voor de 20e keer nodigt OXFAM wereldwinkel Kessel-Lo je uit voor een (h)eerlijke maaltijd met bio-producten uit alle windstreken.

Op zondag 6 oktober 2024
in Zaal de Kring,
Jozef Pierrestraat 60
in Kessel-Lo

Inschrijven kan via:
<https://forms.gle/SeTFnkTSiFF-WZsbD8>

Prijs (couscousschotel & dessertbuffet):

Met lam of kip: 20 euro (-12 jaar: 10 euro)

Veggie: 16 euro (-12 jaar: 8 euro)

Je inschrijving is definitief na betaling op rekeningnummer:
BE21 5230 4013 1403 van Lut Vanloo

De opbrengst gaat dit jaar naar Halaaixale in Gambia
www.halaaixale.be
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

De ploeg van Oxfam Wereldwinkel Kessel-Lo

De Kapelriders presenteren

**Luc
Classie** 7DE EDITIE

zaterdag 21 sept 2024
vertrek 12u -15u aan JH Grams
Chiro Blauwput

Fietstocht 38 of 74 km
Wandeltocht 6 of 12 km

Schrijf je in op www.lucclassic.be

Ten voordele van Zorgboerderij Rimpeling vzw

Met de Kapelriders bezorgen we je graag een fijn vakantiegevoel met de 7de editie van de Luc Claessic! Ontmoeten we jou (opnieuw) op zaterdag 21 september?

Inschrijven kan via www.lucclassic.be
Sportieve groeten,
De Kapelriders