

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Nieuws uit Caracas 2



Luis Brizuela

In een vorige nieuwsbrief hadden we het over Luis Brizuela, waarvan we nu over de foto beschikken.

We vervolgen nu met **Moisés Abraham Marcano Diaz**

Moisés is 15 jaar en woont in de sector 'La Luciteña', aan de onderkant van de barrio. De kerk en de parochieschool zijn enkel via vele trappen te bereiken. Er is wel nog een andere mogelijkheid. Maar dan moet je helemaal naar onder gaan tot bij de ingang van de barrio waar de jeeps, die voor het transport zorgen, vertrekken en aankomen. Dat is echter een flinke omweg en neemt meer tijd en geld in beslag. Moisés neemt liever iedere morgen de trappen om naar de lessen te gaan in het college en ook nog om enkele keren in de week deel te nemen aan de bijeenkomsten van de parochiegemeenschap. Op zijn jeugdige leeftijd is dit helemaal geen probleem.

Op dit ogenblik zit hij in het vierde jaar humaniora dat dit jaar vroeger dan gewoonlijk ten einde loopt. Normaal gezien eindigen de laatste examens pas eind juli. Dit jaar is het schooljaar reeds eind juni afgelopen, tot de herkansingen toe. Er zijn namelijk verkiezingen voor een nieuwe president op 28 juli. Ook deze datum is weer niet normaal, aangezien de presidenti-

ële verkiezingen altijd begin december plaatsvinden. Onze huidige president Maduro stelt zich opnieuw verkiesbaar en heeft daarom de stembusdag op 28 juli gezet. Dat is namelijk de geboortedag van gewezen president Chávez. Zo wil hij profiteren van de nog steeds aanwezige verering voor Chávez om veel stemmen voor zichzelf te krijgen. We zullen zien.

Op het college gaat het Moisés goed. Hij is heel tevreden. Voor de toekomst heeft hij nog geen concrete studieplannen, hoewel het voor hem iets moet zijn wat met computers te maken heeft. Het valt op dat de jongeren bij hun toekomstplannen zich vooral willen bekwalmen in deze moderne technologie. Hun leven is moeilijk denkbaar zonder gsm en computer. Zelfs tijdens de eucharistieviering zijn ze constant bezig op hun gsm. In som-



Moisés Abraham Marcano Diaz

mige parochies van Caracas is er geen viering denkbaar zonder een groot scherm, waarbij honderden beelden moeten ondersteunen wat er gelezen, gepreikt, gebeden of gezongen wordt.

Het gezin is erg klein. Het bestaat welgeteld uit vier personen: Moisés, zijn kleinere broer, zijn moeder en de man met wie ze is getrouwd nadat de vader van Moisés haar in de steek had gelaten. Samen doen ze actief mee in de parochie en vormen een mooi gezin. Moisés zelf is heel enthousiast over de parochiegemeenschap en is steeds van de partij wanneer hij gevraagd wordt om een pastorele activiteit te ondersteunen.

Camila Pacheco Borge

Camila is 14 jaar oud en volgt het tweede jaar humaniora. Ze is een ijverige studente en behaalt in de meeste vakken goeie punten. Kortom het gaat haar goed af op school. Het diploma van middelbaar onderwijs is voor haar nog toekomstmuziek. Toch laat ze al weten dat ze verder wil studeren in iets wat met computers te maken heeft ofwel met iets kunstvol zoals tekenen en schilderen. Dat kan haar ook erg begeesteren.

Camila woont in de sector van 'Het Buskruit'. Langs een klein paadje, dat tussen andere huizen zijn weg heeft gezocht, kom je tot bij haar woning. Het huisje is tamelijk klein, maar er is nu een begin gemaakt met een tweede verdieping. De vader van Camila is al lang uit het gezin verdwenen. Ze heeft hem de laatste zes jaren niet meer gezien. Hij woont elders in het land en heeft een nieuw gezin met vijf kinderen, zo meent Camila te weten. Bij hen woont nog een broer en een zuster langs moeders kant. Het is hun ouderlijk huis. De moeder van Camila werkt als poetster in een commerciële centrum, haar oom is techniek bij een bedrijf van com-



Camila Pacheco Borge

puters en haar tante doet het huishouden.

Het leven in Campo Rico bevalt Camila best. Zij heeft vrienden zowel in de barrio als in de school, en aan huis is ze enig kind. Van haar hoor ik zeggen dat het nu veel rustiger en aangenamer is in Campo Rico dan bijvoorbeeld twintig jaren geleden. Dat weet ze natuurlijk niet uit eigen ervaring, maar hoort ze thuis vertellen.

Ook elders hoort men zulke opinies. Voor iemand die niet gelooft in een plotse 'wonderbare bekering' van de bevolking en zich afvraagt hoe dat komt, beseft maar al te goed dat dit het gevolg is van een doelbewust gevoerde politiek. De dichtbevolkte arme wijken moeten immers kalm gehouden worden, zodat ze geen kabaal schoppen en een

bedreiging betekenen voor de rust van de politici die aan de macht zijn. Hiervoor kon onze huidige regering bij de 'moeilijke jongens', de normale aanstokers van onrusten, op de geschikte medewerking rekenen. Ze moeten simpelweg op hun motor rondtoeren en elk ongenoegen en mogelijk oproer onmiddellijk in de kiem smoren. Ze worden hiervoor goed betaald en vormen zo voor de regering een niet te versmaden effectieve elite, praktischer dan politie of leger. Ze maken indruk als ze tijdens kritische momenten op een honderdtal moto's in de barrio rondrijden.

Het moet duidelijk zijn dat deze commentaar over de veiligheid in de barrio's niet van Camila komt. Daarvoor is ze nog te jong. Voor dezelfde problematiek wordt ook elders een oplossing uitgeprobeerd, zoals in El Salvador onder leiding van president Bukele. Hij is nog veel radicaler. Met zijn aanhangers doet hij het op zijn manier met blijkbaar groot succes. Andere landen van Zuid-Amerika kijken er naar uit omdat de veiligheid overal een probleem is. Ik geef toe dat in vergelijking met vroeger de veiligheid in de barrio's erop verbeterd is. Dat mag natuurlijk nooit een excuus zijn voor de negatieve aspecten van het gevoerde beleid.

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, kan je terecht bij Eddy Deroost, Verenigingstraat41 3010 Kessel-Lo. Tel. 016 25 35 23.

Wie steunen wil, zijn wij en de mensen die we kunnen helpen, u heel dankbaar!

Rekeningnummer van het Caracashulpfonds

BE06431022480122

Geef je 40 euro of meer dan ontvang je een attest wegens schenking dat u kan in mindering brengen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 11 augustus 2024

19de zo dh jaar

10u. Viering

Voorganger: Pater Leo De Weerdts
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Donderdag 15 augustus 2024

O.L.Vrouwhemelvaart

10u. Viering

Voorganger: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 18 augustus 2024

20ste zo dh jaar – Feestviering met
aanstelling van nieuwe voorgan-
ger: Mieke Cantineaux

10u. Viering

Voorgangers: Lieven Dries, Gaston
Eysermans en Mieke Cantineaux
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 11 augustus

19de zondag door het jaar B

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Ghislain Kasere-
ka
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 18 augustus

O.L.Vrouw Hemelvaart

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: deken Patrick Maer-
voet
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Beelden: Patrick Plessers

Zondag 25 augustus

Geen viering

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.

15 augustus (donderdag) Maria ten
hemel opgenomen
1, 15 en 29 september
13 en 27 oktober

it takes TWO to TANGO

Letterlijk: 'Er zijn twee mensen nodig om de tango te dansen'. Samenwerking met een ander is een voorwaarde voor het welslagen van iets; samenwerking is noodzakelijk; alleen kun je niets bereiken; zonder een ander kan iemand niet bestaan en geen mens zijn of worden...

We vechten al zoveel jaren tegen machten en krachten, tegen onrecht en dood. We voelen ons zo vaak alleen.

En alleen maakt moe, maakt klein en maakt bang. Alleen isoleert, verdort en verzuurt. De hoop sterft zienderogen in ons hart en onze handen.

Laat ons dus maar blijven zoeken om in groepen en gemeenschappen telkens weer iets wonderlijks te creëren.

Laat ons maar van liefde zingen, tegen de bierkaai en tegen de klippen op, maar altijd **samen**. Mensen omarmen en omwarmen met vuur dat niet verteert.

Laat ons maar blijven naar verbinding zoeken. We kunnen en willen het niet laten.

En ook al begrijpen we niet altijd hoe het werkt: we weten uit jarenlange ervaring wel dat enkel **samen** werkt... (vrij naar een gedicht van Geert De Kockere)

...zo zijn we gegroeid tot een goed team



Wie is Gaston Eysermans?

Mijn wieg stond in Erps-Kwerps waar ik geboren werd in het Expo-jaar 1958. Toen ik zes was verhuisden wij naar Veltem-Beisem waar we woonden in het kostershuis, want mijn vader was koster. Moeder hielp hem om bijvoorbeeld de kandelars op te poetsen en bij het onderhoud van de kerk. Op 9-jarige leeftijd werd ik misdienaar in de kerk van Veltem. „Voordeel“ van misdienaar zijn was dat ik te laat op school mocht komen, want soms moest ik met de pastoor mee, die iemand ging berechten die op sterven lag. In 1974 verhuisde ons gezin naar Kessel-Lo. Dat was dichterbij voor mijn vader die toen voor de KUL werkte.

Ik had altijd graag priester geworden maar toen ik er over praatte met mijn ouders, hoorde ik dat mijn vader er fel tegen was, alhoewel hij een broer had die priester was, dat was mijn peter.

Toch heeft die nonkel invloed gehad op mijn latere studies en interesses. Ik ging tuinbouw studeren omdat ik graag buiten in de natuur vertoefde, maar dat gevoel om priester te worden bleef knagen. Daarom informeerde ik links en rechts bij ordes. Ik ging vragen „Wat leeft er bij jullie?“ Zo kreeg ik een aanbod van de broeders Maristen als opvoeder in een internaat. Dat bevond zich helaas ver van huis en ik kon mijn familie en vriendenkring moeilijk loslaten. Vooral met met moeder wou ik de band niet doorknippen.

Ik leerde mijn toekomstige vrouw kennen bij de scouts, waar zij ook heel actief was. We trouwden en wilden heel graag een kindje, maar helaas kon zij moeilijk zwanger worden. Toen dat toch lukte waren we in de zevende hemel. Onze wereld stortte in toen onze oudste dochter Nele dood geboren werd. Mijn geloof kreeg een diepe knauw, ik begon enorm te twijfelen. Gelukkig kregen we daarna nog twee gezonde dochters. Stien en Anse zijn mijn oogappels.

Samen met mijn vrouw Katelijne en enkele andere lotgenoten, hebben wij de zelfhulpgroep opgericht „Met lege handen“. Dat was een manier om wat er voorgevallen was, een blijvende plek te geven in ons leven en ook andere mensen te sturen die hetzelfde meemaakten.

Toch is ons huwelijk na 25 jaar gestrand.

Ik wou een opleiding tot diaken volgen maar mijn vrouw zag dat niet zitten. In 2011 werd de scheiding uitgesproken, wij zaten echt niet meer op dezelfde golflengte.

Ik volgde ook een aantal opleidingen die georganiseerd werden door het vicariaat en ik werd voorganger bij de uitvaartdiensten in de parochie Blauwput. In samenspraak met Jan Van Hellefont begon ik aan de zondagsvieringen als voorganger. De officiële benoeming door Monseigneur Bonny had voor mij heel veel betekenis.

Omdat ik op mijn werk een nieuwe vriendin leerde kennen, ben ik naar Ramsel verhuisd. Daar was ik geëngageerd in de federatie Herselt-Hulshout-Westerlo, zoals hier Kessel-Linde. Toch vond ik daar mijn draai niet. Als ik iets nieuws wilde lanceren kreeg ik veel kritiek. Zo had ik tijdens de kerstweek geprekeerd over vrede maar ik vroeg de gelovigen: „Waar is de vrede?“ En dat vonden velen negatief.

Om die reden en ook omdat mijn vriendin niet geïnteresseerd was in het kerkgebeuren, ben ik dan weer naar Kessel-Lo verhuisd. Ondertussen was mijn vader overleden en ben ik bij mijn moeder gaan wonen. Dat was een win-win situatie: zo was zij niet alleen en ik kookte graag. Ik heb drie jaar hotelschool gevolgd en kook nog altijd graag voor mezelf een gezonde maaltijd, meestal vegetarisch. Na mijn hartoperatie had mijn dokter mij aangeraden om minder vlees te eten.

Gaston, hoe ben je in Sint-Franciscus terecht gekomen?

Dochter Stien gaf catechese in Sint-Franciscus en ze speelde daar klarinet. Ik ben daar eens gaan kijken en maakte zo kennis met Lieven. Het klikte direct en zo zijn we gegroeid tot een goed team dat op dezelfde golflengte zit.

Ik durf experimenteren en risico's nemen, ik geef duiding zoals ik het zie. Samen met Lieven stel ik de viering op met elk onze eigen inbreng en we nemen er onze tijd voor. Eén viering vraagt vele uren werk.

Mijn mentor Jos De Vijver en mijn peter priester hebben mij geleerd om met open ogen te kijken. Met het huidige priestertekort zouden leken ook veel meer kunnen doen dan wat de Kerk nu toelaat. Tijdens de woord- en communiedienst gebruiken wij de grote hostie omdat ook wij willen breken en delen.

Heb je nog andere hobby's?

Omdat ik dichtbij het Provinciaal Domein woon, ga ik bijna elke morgen een half uurtje wandelen rond de vijver. Ook fietsen doe ik heel graag maar niet meer zo'n grote afstanden als vroeger.

Ik ben ook bestuurslid van Vlaamo Vlaams Brabant Brussel. Dat is een amateursmuziekvereniging die plaatselijk verenigingen ondersteunt, zoals de zomerconcerten in Leuven. Evenals ben ik lid van de „Mannen van het Jaar“.

Dank je wel Gaston voor dit interview. M.V.E.

Binnen de Pastorale Zone KesseLinde worden er vanuit de lokale geloofsgemeenschappen eerste communievieringen aangeboden

Aan de ouders van de kinderen uit het eerste leerjaar van scholen De Ark, De Regenboog, De Bron, De Mozaïek, De Nova-Kids, Abdij-school Vlierbeek, GO! Basisschool Matadi, Basisschool Boven-Lo

Beste ouders,

Uw kind wordt volgend jaar 8 en kan in 2025 zijn/haar **eerste communie** vieren. Binnen de Pastorale Zone KesseLinde worden er vanuit de lokale geloofsgemeenschappen eerste communievieringen aangeboden. Hieraan is telkens een voorbereidend traject verbonden dat in de verschillende parochies een eigen invulling krijgt. Je kan kiezen waar je je kind inschrijft. Wees er op tijd bij, zodat je geen enkel moment uit het oog verliest.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

in de kerk van Sint-Antonius - Léon Schreursvest, Heverlee op zondag 4 mei 2025 om 11 uur

in de kerk Sint-Franciscus - Tiensesteenweg 190, Heverlee op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei 2025 om 10 uur

in de kerk Onze Lieve Vrouw Vlierbeek - Abdij Vlierbeek, Kessel-Lo op zondag 1 juni 2025 om 10.30 uur

in de kerk Heilig Hart Blauwput - Diestsesteenweg Kessel-Lo op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei 2025 om 10 uur

in de kerk Heilige Familie Boven-Lo - Heidebergstraat, Kessel-Lo op zondag 25 mei 2025 om 10 uur

In de geloofsgemeenschap **Sint-Antonius** worden de kinderen begeleid door een enthousiaste jonge ploeg. Zij komen vijf keer samen. Na elke bijeenkomst krijgen de kinderen een kleine, leuke opdracht mee naar huis. De infoavond is gepland op **dinsdag 8 oktober 2024 om 20 uur** in de Kristoffelzaal, Léon Schreursvest naast de

kerk. De data en uren van de bijeenkomsten worden in overleg met de ouders vastgelegd.

Contact: carolineva@telenet.be
0476 39 79 02

In de **Sint-Franciscusparochie** zijn het telkens enkele ouders die samen met een catechist/verantwoordelijke, de voorbereiding verzorgen. Er worden 5 catechesemomenten voorzien in samenspraak met de ouders. Afsluiten doen we iedere keer met een half uurtje muziek om de liedjes aan te leren. Graag bekijken we met jullie de werking tijdens een infoavond waarop we uw aanwezigheid verwachten. Deze vindt plaats op **maandag 18 november om 20 uur** in de parochiezaal naast de kerk, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee.

Contact: catechesef@gmail.com
0494 44 67 08 (Marion Van Wouwe)

In de parochie **Onze Lieve Vrouw Vlierbeek** worden er vijf catechesemomenten voorzien, die doorgaan op zondagvoormiddagen (vanaf 9 tot 10.15 uur), met telkens een aansluitende gezinsvriendelijke viering. Een ploeg catechisten zorgt voor de voorbereiding van de kinderen. Er is een interactieve ouderavond voorzien op **dinsdag 15 oktober om 20 uur** in de kerk van Vlierbeek.

Contact: vlierbeekparochie@gmail.com
0471 73 12 68

In de parochie **H.Hart Blauwput** worden de kinderen in voorbereiding op het eerste communie een vijftal keer verwacht op een catechesemoment. De bijeenkomsten gaan door op zaterdag of zondag voormiddag (af te spreken met deelnemende communicanten) geduren-

de anderhalf uur. Er is een infomoment voor de ouders voorzien op **dinsdag 15 oktober om 20 uur** in het parochiesecretariaat (Kerkstraat 19 - Kessel-Lo)

Contact: thierry.greeti@telenet.be
016 46 29 81

In de parochie **H. Familie Boven-Lo** verzorgen de ouders in samenspraak met de catecheseverantwoordelijke de voorbereidingen op de eerste communie. De ouder-infoavond staat gepland op **maandag 2 december 2024**.

Contact: ritavandegoor@hotmail.com
016/25 15 24 (Rita Vandegoor)

De voorbereiding op de eerste communie is geen schoolactiviteit, maar een gebeuren binnen een dragende geloofsgemeenschap. Je kan

je kind dus best inschrijven in de geloofsgemeenschap waar jullie deelnemen aan de vieringen en/of activiteiten of in de geloofsgemeenschap waar jullie wonen.

Je kind inschrijven, betekent dat je geïnteresseerd bent en de voorbereiding op de eerste communie van nabij wilt volgen.

Alle informatie over de organisatie van de eerste communie in onze Pastorale Zone is ook beschikbaar op onze website, te raadplegen via onderstaande link <https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-zone-kesselinde> Met vriendelijke groeten, namens de catechisten van de Pastorale Zone KesseLinde

AANVRAAGFORMULIER EERSTE COMMUNIE 2025

MET PRIVACYVERKLARING

Bisdom Mechelen-Brussel Dekenat Leuven Pastorale zone KesseLinde
Gemeente Leuven

NAAM EN ADRES VAN HET KIND

Naam

Voornaam

Geboorteplaats

Geboortedatum

Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)

Postcode en gemeente

Plaats van het doopsel

te op

GEGEVENS VAN DE PERSOON OF PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN

1. Naam

Voornaam

Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)

Postcode en gemeente

Telefoonnummer en of gsm

e-mail

relatie tot het kind: vader, moeder, (onderlijn of vul aan a.u.b.)

2. Naam

Voornaam

Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)

Postcode en gemeente

Telefoonnummer en of gsm

e-mail

relatie tot het kind: vader, moeder, (onderlijn of vul aan a.u.b.)

De keuze voor de Eerste Communie van mijn (ons) kind en de voorbereiding hierop gaat naar: (stip uw keuze aan, a.u.b.)

de **eigen geloofsgemeenschap of pastorale zone** bezorg het formulier dan aan het plaatselijk secretariaat

de **geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus** waar de Eerste Communieviering plaatsvindt op donderdag 29 mei 2025 mail het aanvraagformulier naar catechesef@gmail.com of bus het op het secretariaat Tiensesteenweg 190 te Heverlee

de **geloofsgemeenschap van Sint-Antonius** waar de Eerste Communieviering plaatsvindt op 4 mei 2025 mail het aanvraagformulier naar carolineva@telenet.be of bus het in de pastorie Léon Schreursvest 33 te Heverlee

TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING

te ondertekenen door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over

naam kind

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van mijn kind mogelijk te maken.

akkoord niet-akkoord

Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

akkoord niet-akkoord

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

akkoord niet-akkoord

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd..

akkoord niet-akkoord

Gedaan te op .. / .. / 2024

Handtekening (vooraf gegaan door met de hand geschreven vermelding 'gelezen en goedgekeurd')

Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden.

De Preekstoel - Abdijkerk Vlierbeek

Op 11 juli en 25 juli hoorden we onze eerste sprekers Luc Sels en Kris Gelaude aan het woord vanop de preekstoel in onze abdijkerk van Vlierbeek. Samen met jullie kijken we uiteraard uit naar onze volgende sprekers. Verwelkoming met orgelmuziek vanaf 19.30 uur.

Op donderdagavond 8 augustus kan je komen luisteren naar Luk Vanmaercke.

Luk Vanmaercke (°1968) is politoloog van opleiding en werkte 23 jaar achter de schermen van de Belgische en Europese politiek. Van 2015 tot eind 2022 was hij hoofdredacteur van Kerk & Leven. Sinds

2023 doet hij aan de KU Leuven (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen) onderzoek naar innovatie en vitaliteit in lokale geloofsgemeenschappen, meer bepaald naar



Luk Vanmaercke

de projecten die deelnemen aan Space for Grace. In 2019 verscheen van zijn hand het boek 'Iedereen gelooft'.

Hij is al 27 jaar vormselcatechist in onze Vlierbeekse parochie. Ooit was hij ook wijnschrijver en wijnhandelaar, maar nu beperkt hij zich tot het delen van een goede fles met mensen die het leven weten te waarderen.

Op donderdag 22 augustus 2024 is Marie Bamutese aan het woord

Marie Bamutese (°1982) komt getuigen over haar christen zijn. Zij kwam in januari 1999 hele-

maal alleen in ons land aan na een ware overlevingstocht door Rwanda, Congo, Oeganda en Kenia. Tijdens de genocide en de oorlog in haar geboorteland Rwanda verloor ze haar vader, later in Congo ook haar moeder en vele familieleden. Haar geloof bleef al die jaren en nog altijd haar houvast.

In België werkte ze snel voor vluchtelingen, studeerde maatschappelijk werk en internationale politiek aan de KU Leuven en engageerde zich als Vredesvrouw. Over haar levenservaringen en hoe het geloof haar sterk houdt schreef ze samen met haar echtgenoot Peter Verlinden "Marie - overleven met de

dood" (2015).



Marie Bamutese

Vormsel 2025

Beste ouders,

Uw kind wordt volgend jaar 12 en kan dan het sacrament van het Vormsel ontvangen.

Het Vormsel is de voltooiing van het doopsel, waarbij de ouders kiezen om hun kind christelijk op te voeden en hierbij om Gods steun vroegen.

Wat het betekent om als christen te leven, heeft jullie kind gaandeweg van jullie geleerd.

De jongere slaat nu stilaan de weg in naar zelfstandigheid en maakt steeds meer eigen keuzes. Dat het hierbij nog steun nodig heeft, hoeft geen betoog. Jullie steun, en ook Gods steun. Daartoe wordt het gezegd.

Om ten volle te beseffen wat deze zalving betekent, wordt het tijdens de maanden vooraf hierop voorbereid.

Kiezen voor het Vormsel is een bewuste keuze. Daarom is het zinvol om met uw kind in gesprek te gaan over deze keuze. Een kind dat er voor gaat, zal ook deugd hebben aan de voorbereiding.

Binnen de pastorale zone KesselLinde bieden onder andere de geloofsgemeenschap Sint-Antonius en Sint-Franciscus de gelegenheid tot voorbereiding op het sacrament van het Vormsel.

In de geloofsgemeenschap **Sint-Franciscus** worden de ouders hierbij ingeschakeld.

In de geloofsgemeenschap **Sint-Antonius** gebeurt de voorbereiding door catechisten.

Voor geïnteresseerden houden we in beide parochies een infoavond waarbij de aandacht uitgaat naar de waarden van dit sacrament en het engagement dat gevraagd wordt van

de kinderen en hun ouders. De data van deze infoavonden worden u na het insturen van de aanvraag tot het Vormsel meegegeeld.

Ouders en kinderen die kiezen voor het **Vormsel op zondag 25 mei 2025** kunnen een aanvraagformulier hiervoor indienen.

U kan bijgesloten aanvraagformulier ingevuld bezorgen aan de door u gekozen parochiegemeenschap (de gegevens vindt u op het bijge-

voegd aanvraagformulier). Wij verwachten de aanvraagformulieren **ten laatste op 20 september 2024**.

Met vriendelijke groeten, namens de geloofsgemeenschap Sint-Franciscus: Marion Van Wouwe en pastoraal werker Lieven Dries

namens de geloofsgemeenschap Sint-Antonius: catechisten Myriam Van Lammeren en Ad Van Poppel en pastoraal werker Caroline Van Au-

denhoven

Info bij het aanvraagformulier

1. Het aanvraagformulier is een element van de voorbereiding op het Vormsel.

Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring.

Het formulier wordt bewaard in de parochie.

2. Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België

oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind.

AANVRAAGFORMULIER VORMSEL 25 mei 2025		
MET PRIVACYVERKLARING		
Bisdom Mechelen-Brussel	Dekenaat Leuven	Pastorale zone KesselLinde
Gemeente Leuven		
NAAM EN ADRES VAN HET KIND		
Naam		
Voornaam		
Geboorteplaats		
Geboortedatum		
Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)		
Postcode en gemeente		
Plaats van het doopsel		
te op		
GEGEVENS VAN DE PERSOON OF PERSONEN DIE HET OUDERLIJK GEZAG UITOEFENEN		
1. Naam		
Voornaam		
Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)		
Postcode en gemeente		
Telefoonnummer en of gsm		
e-mail		
relatie tot het kind: vader, moeder, (onderlijn of vul aan a.u.b.)		
2. Naam		
Voornaam		
Domiciliëringsadres (straatnaam en huisnummer)		
Postcode en gemeente		
Telefoonnummer en of gsm		
e-mail		
relatie tot het kind: vader, moeder, (onderlijn of vul aan a.u.b.)		

De keuze voor het Vormsel van mijn (ons) kind en de voorbereiding hierop gaat naar: (stip uw keuze aan, a.u.b.)

de **eigen geloofsgemeenschap of pastorale zone** bezorg het formulier dan aan het plaatselijk secretariaat

de **geloofsgemeenschap van Sint-Franciscus** mail het aanvraagformulier naar catechesesf@gmail.com of bus het op het secretariaat Tiensesteenweg 190 te Heverlee

de **geloofsgemeenschap van Sint-Antonius** mail het aanvraagformulier naar carolineva@telenet.be of bus het in de pastorie Léon Schreursvest 33 te Heverlee

TOESTEMMING EN PRIVACYVERKLARING
te ondertekenen door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over naam kind

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van mijn kind mogelijk te maken.

akkoord niet-akkoord

Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

akkoord niet-akkoord

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

akkoord niet-akkoord

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd..

akkoord niet-akkoord

Gedaan te op . . . / . . . / 2024

Handtekening (vooraf gegaan door met de hand geschreven vermelding 'gelezen en goedgekeurd')

Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden.

FILOSOFENFONTEIN NODIGT UIT: INSPIRATIE- EN ONTMOETINGS-DAGEN LEUVEN

Beste Vrienden,

In het najaar pakt de Wereldgroep van Filosofenfontein opnieuw uit met een initiatief rond klimaat-rechtvaardigheid – ditmaal in samenwerking met andere organisaties en bedoeld voor alle Leuvenaars.

Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal zijn. Maar ook klimaat-rechtvaardig! Want wereldwijd zijn het de armsten die het meest lijden onder de klimaatverandering, terwijl de rijksten de grootste uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Het is dan ook logisch dat de rijksten de grootste inspanningen leveren en daarmee ook zorgen dat de kwetsbaarste groepen mee beschermd worden tegen de klimaat-schade. Dat geldt op wereldschaal én op de Leuvense schaal. Het gaat ook alle Leuvenaars aan, want zowel politici als bedrijfsleiders als huishoudens zijn onmisbaar in dit plaatje.

Met de inspiratie- en ontmoetingsmomenten 'Leuven klimaat-rechtvaardig' willen we zoveel mogelijk

Leuvenaars informeren en mobiliseren rond dit thema. Initiatiefnemer is de Wereldgroep van Filosofenfontein, i.s.m. Maakbaar Leuven, 't Lampeke, Minder is Meer en SAAMO – en met hulp van nog een hele reeks andere organisaties.

Wat kan je verwachten?

Zaterdagvoormiddag 12 oktober 9.30 – 13.30u: Fietsrally langs Leuvense klimaatprojecten 'aan de basis' (in groepen van 15 personen – vooraf inschrijven op de website van Filosofenfontein. Plaats van vertrek wordt na inschrijving meegegeeld)

Zaterdagmiddag 9 november 14-19u Ontmoetingsdag Leuven Klimaat-rechtvaardig (met lezing, wereldcafé, panelgesprek en netwerk-moment)in Campus Corso, Diestsestraat 253 – vooraf inschrijven op de website van Filosofenfontein

Hartelijk welkom! Alvast hartelijk dank! De Wereldgroep van Filosofenfontein

