

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Jef fietst Dwars door Vlaanderen 14-15-16 mei 2024 ten voordele van Broederlijk Delen



Vertrek

14 mei 2024. Deze datum staat met stip in mijn agenda. Dikwijls heb ik hem vernoemd bij vrienden, kennissen en familie. Vanaf 14 mei fietsten wij dwars door Vlaanderen (DDVL). Wens jij Broederlijk Delen te steunen? Dat kan door mijn fietstocht te sponsoren: Jef fietst DDVL. Neen, niet de wielerklassieker waarin Van Aert, Stuyven en andere topers tegen 90 km per uur onderuit gingen. Wij vertrekken in Diest voor een driedaagse over het uitgebreide fietsnetwerk van Limburg.

14 mei 2024. Het is zover. Gisteren heb ik mijn valies bij Bert ingeladen. Zo kan ik met de mountainbike van thuis (Kessel-Lo bij Leuven) vertrekken. 7 uur 15: ik draai de Diestsesteenweg op. De zon hangt laag en verblindt mij een lange tijd. Het wordt een zonnige, prachtige dag. In 'Ons tehuis' wordt ik ontvangen door twee vriendelijke dames. Zij bieden me een fruitsapje aan. De andere deelnemers ruilen intussen op de parking van de citadel hun auto in voor hun fiets of e-bike. Nog even wachten en twintig Broederlijk Delen fans ontmoet

ten elkaar bij een lekkere koffiemoek.

Op pad

Wij verlaten Diest langs Webbekoms Broek, een prachtig natuurgebied in het stroombedekken van de Demer. Een oase van stilte, rust en schoonheid. In de late namiddag genieten wij van het uitgestrekte vijfverlandschap van De Wijers. Het fietspad loopt er zelfs door een van de vijvers. Verzonken, het water op ooghoogte, fietsen wij door het water. Spontaan denk ik aan Mozes. Hij trok met zijn volk droogvoets door de Rode zee toen het water zich terugtrok. In het boek van de schepping lezen wij dat het scheiden van het water en het land schepping is. De aarde wordt bewoonbaar. De uittocht uit Egypte is een nieuwe schepping. Na de slavernij wordt het volk leven en toekomst toegezegd.

Dat doet Broederlijk Delen ook samen met de boeren uit het Zuiden. Na het lekker avondmaal in het kofiehuis ComPani krijgen wij hier een prachtig voorbeeld van. Pierre en Victor brengen ons het verslag van hun inleefreis in Oeganda vijf

jaar geleden. De mensen hadden er de gewoonte hun eten klaar te maken in hun hut op een open houtvuur. Deze methode gebruikt veel hout en is brandgevaarlijk. Bovendien is het niet zo gezond om in een dichte rook te koken. Daarom ontwikkelde Broederlijk Delen samen met hen vuurpotten. Met minder hout koken zij nu gezond en veilig. Broederlijk Delen (BD) zet in op agro-ecologie en duurzame landbouw om boeren weerbaarder te maken tegen klimaatverandering en om hun voedselzekerheid en inkomen te verbeteren. Ook ondersteunt ze hen, zodat ze eigenaar van grondstoffen blijven en het milieu kunnen beschermen. BD ijvert voor een sterk agro-ecologisch beleidskader dat rekening houdt met ervaringen van boeren. Verdere info op <https://broederlijkdelen.be/nl/impact/landen/oeganda>.

Sociale projecten

Wij nuttigen niet zomaar iets in een eetcafé. Neen. Op elke stopplaats maken wij kennis met een sociaal project. Telkens is er een medewerker die vol passie het project toelicht. Een echte meerwaarde tijdens deze tocht.

Onze eerste halte is het dorpsplein van Ulbeek. Wij hebben nog tijd om de Sint Rochuskerk te bezoeken. Sinds 2012 is de oude kerk gerenoveerd en herbested tot overdekte begraafplaats. Zo komt men tegemoet aan een gebrek aan begraafplaatsen. De ruimte heeft twintig prefab grafkelders, afgewerkt met marmeren dekplaten, waarin een honderdtal personen kunnen begraven worden, twee per grafkelder eventueel samen met telkens enkele urnen van gecremeerde lichamen. In de achterwand bevindt zich nog een columbarium voor een twintigtal urnen. Het gedeelte waar de middeleeuwse grondvesten zijn blootgelegd, is afgedekt met een glazen

dak. Het project ontving de Vlaamse Monumentenprijs 2012.

De Bottelarij

Hoog tijd om de innerlijke mens te versterken in de Bottelarij. Het gebouw was oorspronkelijk een kleine dorpsbrouwerij. AKSI vzw, wat staat voor 'arbeidskansen voor sociale integratie', renoveerde het Bottelarijgebouw. AKSI is een sociaal economieproject. Hier bieden ze werkgelegenheid aan mensen die elders om uiteenlopende redenen buiten de boot vallen. Elke dag opnieuw geven ze bij AKSI kansen aan individuen, waarbij de focus ligt op de sterke punten van elke medewerker. Het zijn deze mensen die ons een lekker middagmaal serveren. De maaltijd werd klaargemaakt door een chef-kok die haar kooktalenten binnen dit project heeft ontdekt. Ann Debock spreekt gedreven over wat er allemaal mogelijk is in deze publiek toegankelijke socio-culturele ontmoetingsplaats. Je kan een streekbiertje drinken in het fietscafé, uitgebreid tafelen in het restaurant dat gespecialiseerd is in zowel streekgerechten als een waaiertje aan gerechten uit de wereldkeuken, maandelijks wisselende tentoonstellingen bezoeken in de galerie, filmdiners bijwonen, educatieve lezingen volgen, concerten beluisteren of streekproducten kopen in de streekwinkel, die ook dienst doet als toeristisch infopunt.

Koe-vert

Koe-vert is een taverne gelegen in het prachtige natuurdomein Kiewit, de groene long van Hasselt. Daar worden we getraakteerd op koffie met gebak. Het is een zaak met zelfbediening waarin veel bio-, lokale en fair-trade producten worden aangeboden. Koe-Vert is een afdeling van vzw De Wroeter. Dit is een netwerkorganisatie die bestaat uit een activiteitenboerderij en een maatwerkbedrijf. Het maatwerkbe-

drijf biedt werk aan mensen die moeilijk een plaats vinden in de gewone arbeidsmarkt. Er is één begeleider voor vier à vijf mensen. Ze zijn actief in biologische groenten-en fruitteelt, distributie, logistiek, verkoop, boerderijwinkel en groenploegen. Ook horeca en postbedeling behoren tot hun werkterrein.

De Kolonie

Ook de tweede dag maken we kennis met een aantal sociale projecten. We middagmalen in de Kolonie, een sociale taverne. Het is een initiatief van Arbeidskansen vzw. De Kolonie - Arbeidskansen vzw is een organisatie die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hun missie is om deze mensen zinvol en duurzaam te werk te stellen op een manier die bij hun talenten past en hen voldoening geeft. Ze bieden begeleiding, motivatie en ondersteuning om werk te vinden, te leren en te groeien. Of je nu een grote of minder grote afstand tot de arbeidsmarkt hebt, bij Arbeidskansen vzw vind je een aanbod op maat. Ze hebben verschillende diensten, zoals groenonderhoud, confectiewerk, metaalverwerking, klusjes, montage en assemblage, manueel of industrieel verpakken, huishoudhulp, catering, en meer. Werkzoekenden en werknemers worden begeleid door jobcoaches met het oog op duurzaam werk, terwijl werkgevers advies kunnen krijgen om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal te ondersteunen. Daarnaast biedt Arbeidskansen vzw via een eigen dagondersteuningscentrum ook een zinvolle daginvulling voor mensen die niet (meer) kunnen werken.

Lees verder op pagina 4

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 12
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 16 juni 2024

11de zo dh jaar
10u. Viering

Jaargetijde van Roger Hunin en de familie Bogaert.

Voorganger: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 23 juni 2024

12de zo dh jaar

10u. Familieviering - Slotviering werkjaar en bedankingsetentje ouders in zaal. Bij goed weer: openluchtviering op de speelplaats van de Ark.

Voorgangers: Rony Timmermans, Gaston Eysemans en Lieven Dries
Lector: François Barrette
Muziek: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 16 juni

Kristoffelviering en zegening van de weggebruikers

11 u. viering met CD muziek
Voorganger: Myriam Neves
Assistent:
Lector: Ann Henderickx
Homilie: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 23 juni

12de zondag door het jaar B

11 u. viering koor
Voorganger: Mieke Vanhooymissen
Assistent: Hilde Pex
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: Mieke Vanhooymissen
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
16 juni 11e zondag door het jaar
30 juni 13e zondag door het jaar

Wie komt op voor solidariteit?

De verwachting leeft dat bij de aanstaande verkiezingen, in heel Europa, extreemrechts extreem hoge cijfers haalt. Deze partijen willen solidariteit niet op- maar afbouwen. Ze zien mensen die anders zijn als een bedreiging. Migranten zijn volgens hen sowieso niet welkom.

Maar ook bij vele andere partijen zit solidariteit in de onderste la. Ze pretenderen de belangen van hun potentiële kiezers te verdedigen, wat meestal neerkomt op: minder lasten en meer financiële voordelen. Niet het algemeen belang en ook niet het welzijn van de zwakkeren primeren. Sommigen van hen beschouwen werklozen, mensen in armoede en langdurig zieken op de eerste plaats als profiteurs. Ontwikkelingssamenwerking mag gerust afgebouwd worden. En aan de vermogens van wie er warmpjes inzitten wordt niet geraakt.

Het wekt verwondering dat vele christenen niet zien hoezeer dit alles in flagrante tegenspraak is met het evangelie. Misschien is naastliefde voor hen synoniem van liefdadigheid? Dit was het voor heel wat (christelijke?) patroons in de 19de eeuw. Meneer buite zijn arbeiders uit. En mevrouw stopte hen wat lekkers toe. We mogen hopen dat deze tijd definitief achter ons ligt. Sinds het ontstaan van de so-

ciale zekerheid, precies 80 jaar geleden, moet het duidelijk zijn dat deze een van de belangrijkste manieren is om de evangelische naastliefde te beoefenen. Onze sociale zekerheid verdedigen en verfijnen is een eminente vorm van liefde tot de naaste.

Jesus van Nazareth was geenszins uit op eigenbelang; bij hem stond zelfgave centraal. *"Wie zijn leven niet wil geven, niet wil delen met zovelen, met een ander gaat verloren. Wie wil geven wat hij heeft, die zal leven, opgegeten, die zal weten dat hij leeft."* dichte Huub Oosterhuis. Deze levenspraxis van Jesus was gesteund op zijn relatie met God die liefde is. Voor zijn volgelingen heeft dit belangrijke politieke consequenties.

Rob Debels, uit West-Vlaanderen, mederedacteur van Evangelie Levensnabij - Gelooften Leven verweven.

Voor de begonnen week:

*Ik vraag de bomen om hun mooiste blad de vogels om exquis gekwinkelaar
Ik vraag aan ieder hemellichaam dat het zorgen zou voor de gepaste sfeer.
Ik vraag een bries als je verkoeling wil, een bui die jou, zo nodig, overspoelt.
Ik zet, als je het rustig wil en stil, de wereld uit. Tot jij je beter voelt.
Stijn De Paepe*

Roberto Benigni: 'Bergrede enige zinnige dat ik in m'n leven heb gehoord'

In een toespraak voor Wereldkinderdag roept de Italiaanse acteur, bekend van La vita è bella, op om te dromen, zelfs van een vrouw als paus. (uit Ortheo)

Gezegend zijn de nederigen, de vreedstichters, de barmhartigen... dat wil zeggen: zorg dragen voor de pijn van anderen, gevoelig zijn en vergevingsgezind. Kortom, diep goed zijn.

Dat is wat Jesus zei, en ik zeg je: het lijkt mij het enige verstandige wat ik ooit in mijn hele leven heb gehoord, het enige goede idee dat ooit in de menselijke geschiedenis tot uitdrukking is gebracht.

Zo werd ik "barmoeder" van het zaaltje



Wie is Annie Vanderborcht?

Ik ben als enig kind op 17 oktober 1936 geboren in Korbeek-Lo. Mijn grootouders hadden op de Oudebaan een pachthof met veel grond. Daarop hebben mijn ouders hun huis gebouwd. Mijn vader was beroepsmilitair en moeder werkte ook. Vandaar dat mijn grootouders het grootste deel van mijn opvoeding op zich namen.

Ik was eerst als intern op school in het Heilig Hart in Heverlee, later als extern.

Vanaf 13 jaar volgde ik de richting "naad" in het beroepsonderwijs, zodat ik klaar gestoomd werd om mee te werken in onze textielwinkel. Die was alleen gesloten op zondagnamiddag, verder was die elke dag open van 7 tot 22 uur! Daarna moest er ook nog gepoetst worden. Ik stond heel graag in de winkel, ik was altijd vriendelijk, ook al waren er soms wel moeilijke klanten. Onze winkel bevatte allerlei textielwaren, breiwerk en confectie, zowel voor mannen als vrouwen en kinderen.

Ik leerde mijn toekomstige echtgenoot Fernand kennen in januari 1954 en in augustus 1956 zijn wij getrouwd. Voordien woonde hij in de boogschuttersstraat en hij zei dat ik hem al opgevalen was in mijn rode jas.

Als soldaat was Fernand gelegerd in Lombardzijde, maar toen de 35 soldaten van zijn eenheid naar Brugge moesten, werden zij allemaal besmet door bedorven américain. Zij dienden zes maanden in quarantaine te blijven want ze hadden allemaal paratyfus!

Na zijn 18 maanden legerdienst deed Fernand mee aan een staatsexamen. Er kwamen 4000 gegadigden opdruven, maar er waren maar 100 plaatsen en mijn man was erbij. Hij werkte als douanier in de dokken van Antwerpen en ook in de luchthaven van Zaventem.

Hij werd benoemd als ontvanger en had tachtig mensen in dienst. Mijn man was altijd heel stipt en perfectionistisch en moest soms heel snel dossiers oplossen. Hij werkte plichtsbewust en correct, maar helaas waren er wel ondergeschikten die van hem profiteerden.

Hij was een heel goede vader voor onze drie kinderen en een lieve echtgenoot voor mij.

Zijn hele leven heeft hij gestuurd om hogerop te komen. Als primus aan het atheneum wilde hij economische wetenschappen studeren aan de universiteit, maar zijn ouders beletten hem dat, omdat zij niets meer wilden betalen voor hem.

Annie, vertel eens over je betrokkenheid met de parochie.

Van jongs af was ik al bij de parochie betrokken. Mijn ouders hebben altijd meegedaan met de "Nacht van de Tiense Poort". Ik was al heel jong bij Tipo in de keurploeg turnen. Dat deed ik tot 1980, toen is mijn man overleden.

Ik was ook in het bestuur van KAV en er bestond een groep voor alleenstaanden en weduwen. Wij kwamen elke maand samen, niet alleen voor de koffie en een babbel, maar er werd geknutseld of we nodigden een spreker uit. Zo werd ik "barmoeder" van het zaaltje. Het bestuur bestaat uit een goedwerkende groep; na Guy is Frank voorzitter geworden. Ik zorg dat er achter de toeg niks ontbreekt. Ik koop alles bij Colruyt: wijn, koffie, melk, suiker, WC-papier en afwasmiddel. Het bier wordt wel door de brouwer gebracht.

Ik doe het graag en met plezier, ik bediende de klanten in de winkel al vanaf 12 jaar. Zo ben ik daarin gegroeid.

*Dankuwel Annie voor dit interview.
Maria Van Eepoel*

Gedachten

Er zijn zó eindeloos veel mooie dingen om aan te denken. Waarom haalt 'n mens zich dan toch zoveel narigheid

in zijn hoofd? Verdriet kan wel eens zo mooi zijn, dat je blij bent dat je het hebt.
Toon Hermans

VACATURE PASTORAALCOÖRDINATORVOOR DE PASTORALE ZONE LEUVEN AAN DE DIJLE (voltijds)

Situering

De pastorale zone Leuven aan de Dijle behoort tot het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen (aartsbisdom) en bestaat uit 10 katholieke geloofsgemeenschappen. Voor deze pastorale zone zoeken we een pastoraalcoördinator, die zich samen met de aangestelde priester(s) en de zoneploeg, wil inzetten voor de werking en de verdere uitbouw van de pastorale zone.

Taken

Taken met betrekking tot de zonewerking: een coördinerende en modererende rol opnemen in de zoneploeg en de zone samenwerken met de zonepastores en de zoneploeg en samenwerken bevorderen deelnemen aan het priesteroverleg en opvolgen van het vieringen-

schema

ondersteunen van de verschillende werkgroepen / pastorale domeinen door samen met hen visie te ontwikkelen

het zonesecretariaat aansturen ondersteunen van de werkgroep communicatie en een netwerk uitbouwen met externe partners vrijwilligers motiveren en ondersteunen

Taken met betrekking tot de 10 plaatselijke geloofsgemeenschappen:

contacten onderhouden: gezicht, aanspreekpunt, verbindingsfiguur zijn voor de geloofsgemeenschappen streven naar goede contacten met en een grote betrokkenheid van de diverse geloofsgemeenschappen in de zone

Taken om de zone te verbinden met de omliggende zones:

opstarten en coördineren / modereren van het coördinatorenoverleg met de verantwoordelijken van de omliggende zones

Taken om de zone te verbinden met het vicariaat/aartsbisdom: aanspreekpunt en verbindingsfiguur zijn voor de regioploeg, het vicariaat, het aartsbisdom, ... en info vanuit de regio, het vicariaat of het aartsbisdom doorgeven aan de betrokkenen

Profiel

Je bent vertrouwd met het christelijk geloof en draagt de kerk een warm hart toe.

Je hebt een pastoraaltheologische vorming.

Je hebt minstens 5 jaar werkervaring.

Je staat open voor coaching en begeleiding.

Je hebt ervaring met het coördine-

ren en modereren van vergaderingen en groepen.

Je bent een teamspeler en werkt graag en goed samen met collega's en vrijwilligers.

Je hebt organisatietalent en verantwoordelijkheidszin.

Je vindt het een uitdaging om nieuwe wegen en perspectieven te verkennen en mee te bouwen aan de Kerk van morgen.

Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent bereid om regelmatig 's avonds te werken (gemiddeld 2 avonden per week) en in het weekend.

Je beschikt over een rijbewijs B en over een wagen.

Wij bieden

een verloning als bedienaar van de eredienst (= maandelijks wedde van ongeveer 3400 euro bruto bij een

voltijdse aanstelling)

een flexibele werkorganisatie en recuperatieregeling

een werkomgeving in een snel veranderende context met reële uitdagingen

ruime kans tot zelfontplooiing en vorming

Is dit iets voor jou? Bezorg dan jouw CV en sollicitatiebrief **uiterlijk op 20 juni** aan Lieve Gommers: /015 298 451.

Voldoe je niet aan alle voorwaarden, maar ben je wel geïnteresseerd, neem dan ook gerust contact op met Lieve Gommers.

Meer info over het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen:

Wij zoeken een Administratieve medewerker secretariaat (m/v)

In de **Pastorale Zone Leuven aan de Dijle** verzamelen de diverse katholieke geloofsgemeenschappen in de stad Leuven zich met het oog op de toekomst. De boodschap van geloof, hoop en liefde in navolging van Jezus, waarvoor de katholieke kerk staat, dragen we er in onze onderlinge verbondenheid uit door liturgie, geloofsverdieping, dienstwerk en verkondiging. Ten dienste van de zoneploeg, de pastores, de pastoraal coördinator en de verschillende gemeenschappen willen we het centraal secretariaat professionaliseren, waar we op hartelijke en verwelkomende wijze zorgen voor een vlotte doorstroming van informatie en het opvolgen van afspra-

ken.

Daarom zoeken wij: **Administratieve medewerker secretariaat (m/v)** Halftijds

Uw taken

U bent het eerste aanspreekpunt voor mensen met praktische vragen. U houdt de agenda bij van de activiteiten en bijeenkomsten binnen de zone en onderhoudt er een goed contact met alle betrokkenen. U verzorgt de administratie rond aanvragen voor dopen, huwelijken en uitvaarten en geeft praktische ondersteuning aan de pastoraal coördinator en aan de verschillende pastorale initiatieven in de zone.

In het zonaal secretariaat bent u, samen met de pastoraal coördinator, diverse vrijwilligers en pastores, het gezicht van de zone en geeft u mee vorm geeft aan onze opdracht als Katholieke Kerk. U wordt aangestuurd door de pastoraalcoördinator.

Wie bent u?

U bent vertrouwd met de kerkelijke context en de administratieve kant ervan of u heeft een grote openheid om daarin thuis te komen. U bent communicatief onderlegd, vriendelijk, open, en in staat om naar het verhaal van mensen te luisteren. In uw administratieve taken bent u proactief, nauwkeurig, leergierig

en in staat tot zelfstandig werken. U bent het gewoon om administratieve processen vlot te laten verlopen en discreet om te gaan met persoonlijke informatie.

Uw vaardigheden:

Kennis van MS Office en Google toepassingen.

Nederlandstalig, met een goede kennis van Engels.

Wij bieden u

Van onze kant bieden wij u een **uitdagende en veelzijdige werk-omgeving in hartje Leuven**. Wij bieden een **competitief salaris** in functie van uw opleiding en werkervaring. In het secretariaat,

dat gevestigd is in de dekenij van Leuven, heeft u beschikking over een uitgeruste werkplek, met laptop en werktelefoon. Er is ruimte om mee vorm te geven aan de organisatie van de zone, in lijn met de uitgewerkte visie en structuur. Dit in nauwe samenwerking binnen een team met de pastoraal coördinator en de communicatiemedewerker.

Is dit iets voor jou? Bezorg dan jouw CV en sollicitatiebrief **uiterlijk op 20 juni** aan deken Patrick Maervoet, Jules Vandembemptlaan 2, 3001 Heverlee, patrick.maervoet@vlbm.be, gsm 0460 95 63 73.

Verdwaald, vermist, verloren



De kat van een van onze iets verdere burens is weg, lezen we in de buurt-app. Met een foto van hun charmante lapjeskat vragen ze ons om mee uit te kijken. Ze zijn ongerust: het dier is al oud en zit misschien ergens vast.

Onze burennetwerken worden opvallend vaak gebruikt om verdwaalde of vermiste katten te melden. Met een vraag om een oogje in het zeil te houden, om het baasje te verwittigen als we het dier spotten, om te helpen als het dier ergens in nood zou zijn. Soms horen we na enkele dagen verlossend nieuws: de kat is weer terecht! Met een gescheurd oor of wat magerder dan voordien. Of prinsheerlijk arrogant alsof er niets aan de hand is, zoals alleen

katten dat kunnen. Heel vaak horen we niets. Dan vrezen we het ergste. De kat is wellicht ergens in de problemen geraakt en dat is hem of haar fataal geworden.

Nooit zien we op de burenaap gelijkaardige berichten verschijnen over mensen. Zo van: 'Mevrouw Nelis is al wekenlang niet meer te zien op haar stoep, terwijl ze daar anders regelmatig stond te borstelen. Weet iemand wat er aan de hand is?' Of: 'Bij meneer Jos zijn de gordijnen bijna de hele dag dicht, zou er iets schelen?' Of: 'Bij Lisa en Bert horen we urenlang de baby huilen, hebben die misschien wat hulp nodig?' 'Bij Hilde en Rik groeit de klimop over het afdak, kan iemand meehelpen om dat te gaan snoeien?' Of: 'Er zit regelmatig een somber kijkende jongen op het pleintje. Heeft iemand hem al gesproken?' Of: 'Ik ben gevallen en zit met mijn been in het gips, kan iemand misschien onze kinderen mee naar school nemen?'

Ook in de kerk verdwijnen er mensen, vaak zonder dat we weten waarom. We laten het gebeuren, we stellen vooral geen vragen, want we

willen ons nergens mee bemoeien. Dat lijkt tegenwoordig wel de grootste zonde geworden: je bemoeien met andermans leven.

Als ik ooit verdwaald, vermist of verloren loop in mijn leven, in mijn gedachten, in mijn verdriet of zorgen, hoop ik dat iemand mij mist en mij zoekt. Misschien zal ik niet vriendelijk reageren, maar ik verontschuldigd me alvast van tevoren: doe het toch maar. Bemoei je met elkaar. Bemoei je met de mensen uit je buurt, op je werk of uit je kerk. Met een vriendelijke vraag kun je niets verkeerd doen.

Beleefd zijn is namelijk niet de hoogste christelijke deugd. Jezus nodigde zichzelf zonder boe of ba uit voor het eten bij Zacheus en schiep daarbij voor ons een duidelijk precedent. We hebben dus een prima excuus om ons met elkaar te bemoeien. Waar wachten we nog op?

Kolet Janssen - gepubliceerd op www.kerknet.be op 5 mei 2024 (<https://www.koletjanssen.be/blog/verdwaald>)

M'n engelbewaarder

Ik was, als kind, erg aangesproken door m'n engelbewaarder.

Ik had een prentje met een zeer mooie engelbewaarder die zorgzaam een jongetje vergezelde die over een zeer smal, kramakkelig brugje ging.

Ik herinner me niet dat ik voor dat soort dingen een engelbewaarder nodig had, wel om me te stimuleren om voor het goede te kiezen terwijl ik soms goesting had om er uit te muizen en te doen of mijn neus bloedde.

Normaal moet de tegenstrever, de duivel, ook optreden, maar, voor zover ik me herinner, speelde die bij mij niet mee. Voor de deugnietrij en de fratsen die we wilden uithalen hadden we geen hulpje en ook geen fluisteraar nodig. Dat speelden we zelf wel klaar.

Maar de engel die me het goede in mijn oor blies, ja dat werkte. Soms heb ik me afgevraagd of die niet wat te hard heeft geblazen: verantwoordelijkheidszin! werken! altijd maar present zijn voor een ander, enz..

Zeg, lieve engel, hebt ge wel eens gehoord van die boog die niet altijd gespannen kan zijn?

Modest Campforts

Uit het boek van Modest "Waar ik werd aangeraakt, ging ik en ga ik".

Het boek is niet meer verkrijgbaar maar kan je nog lezen op <https://www.franciscusfrando.be/Kroniek-Modest.htm>



Jef fietst Dwars door Vlaanderen 14-15-16 mei 2024 ten voordele van Broederlijk Delen

Vervolg van pagina 1

Hedera Helix vzw

Dertig km verder staat er voor ons taart met koffie klaar. Met vuur vertelt Kelly Christis ons over haar initiatief Hedera Helix vzw. Zij zetten zich in voor mensen die door verschillende omstandigheden in armoede terecht zijn gekomen. Iedereen is welkom, ongeacht de reden. Ze bieden een inloophuis waar bezoekers erkenning en ondersteuning vinden. Je kan er koffie, soep en brood krijgen tegen betaalbare prijzen. De Hut maakt deel uit van Hedera Helix vzw herbergt ook "De Hut" dat sinds februari 2022 erkend is als een OverKop-huis. De Hut - OverKop Bree is een gezellige huiskamer en een veilige plek waar iedere jongere welkom is. Hier kun je terecht voor een babbel, een luisterend oor, ontspanning, actie, of gewoon om te kunnen 'zijn' zonder iets te moeten! Ik onthou ook hoe deze jongeren zichzelf zien. Zij herkennen zich niet in de term "kwetsbare jongeren". Zij noemen zichzelf "sterke jongeren in een kwetsbare situatie". Een emancipatorische visie.

Het begint pijpenstelen te regenen wanneer de gastenzuster van de Trapistinnen van Bocholt ons te woord staat. Priorij Klaarland is een contemplatieve gemeenschap van 14 zusters Trappistinnen. Het leven van de zusters wordt gekenmerkt door gebed, lezing en handarbeid.

Sint Franciscus vandaag

'S Avonds worden we ontvangen in het Franciscushuis. Sint Franciscus is razend actueel. Dat wordt ons in een prachtige montage getoond. De zorg voor de aarde werd ons toevertrouwd. Wij hebben ons echter als een heerser boven de natuur gesteld. De gevolgen ervan zien we steeds meer wereldwijd. Zelfs in de nieuwe bijbelvertaling van 2021 staat nog steeds het woord "Heer-



ser". In Genesis 1,28 lezen wij: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: **heers over** de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.' Dan is de vertaling van de Naardense bijbel veel juister. Daar lezen we: "vervult het land en bedwingt **het- en daalt neer bij** de vissen van de zee en het gevogelte van de hemel, bij alle leven dat kruipt over het land! ". Dit is meer in overeenstemming met het huidige aanvoelen. Wij mensen staan niet boven de natuur maar maken er deel van uit. Voor paus Franciscus is de schreeuw van de arme en de schreeuw van de aarde één grote schreeuw. De aarde is ons gemeenschappelijk huis dat zowel de mens als de natuur huisvest. Voor hem staat de mens niet langer boven de natuur maar maakt hij er wezenlijk deel van uit. Wie raakt aan de natuur raakt ook aan de mens. Zo geeft hij aan het scheppingsverhaal een totaal nieuwe interpretatie.

Ook kunnen wij deze avond tele-

fonisch spreken met Christine uit Djuma, een stadje in de Congolese provincie Kwilu. Zij is 25 jaar oud en studeert pedagogie. Net zoals veel leeftijdsgenoten wil zij op eigen benen staan. Niet alleen omdat zij het fijn vindt om onafhankelijk te worden, maar ook uit noodzaak. Daarom wou zij naast haar studies zelf gewassen telen, om zelf op te eten en wat overblijft te verkopen. Omdat ze als jongere niet genoeg geld had om grond te pachten bij een lokale autoriteit, besloot ze de handen in elkaar te slaan met medestudenten en een lokale jongerenafdeling van de boerenbeweging op te richten. Samen brachten ze geld bijeen en beheren ze nu een stuk veld. Door deze samenwerking leren ze agro-ecologisch te werken, zaden te bemachtigen en de oogst te vermarkten. Intussen is Christine afgestudeerd. Zij vertelt ons dat het moeilijk is om werk te vinden.

De derde dag Biobedrijf "Op de Venusberg".

Na een pittige klim ontvangt boer Peter ons op zijn biobedrijf "Op

de Venusberg". Onder de lindebomen kweekt hij weidevarkens in de frisse buitenlucht. Hoezo varkens? Hier hangt toch geen indringende ammoniakgeur! Natuurlijk niet. Peter runt dan ook geen industrieel varkensbedrijf waar urine zich met mest vermengt en ammoniak vormt. Bovendien zijn varkens zo intelligent dat zij de twee nooit mengen. Volgens de regelgeving is een varkensbedrijf pas leefbaar met minstens 150 zeugen. Peter doet het met vijf zeugen, dertig maal minder, die tweemaal per jaar werpen. Peter ervaart voortdurend hoe de regelgeving geschreven is op maat van industriële bedrijven. Zo komen deze weg met één bloedstaalonderzoek per big terwijl Peter er drie bloedstalen moet laten nemen, laten onderzoeken en betalen. Toch zijn zijn varkens gezonder. Er komt geen soja op het erf. Alles wat de varkens nodig hebben, ook de medicatie om de weerstand te verhogen en gezond te blijven vinden zij in de grond. Boer Peter doet zijn uitleg met zeug Loulou aan zijn zijde. Deze heeft pas dertien big-

getjes geworpen. Hij laat ons zien waar en hoe ons voedsel wordt geproduceerd. Maandelijks begeleidt Boer Peter zijn slachtrijpe dieren persoonlijk naar hun levenseinde. Het vlees wordt respectvol door een keurslager versneden. Als je kiest voor kwaliteit in je voeding, moet je het vlees van deze blijde en gezonde dieren beslist proeven! Toch raadt Peter ons aan minder vlees te eten. "Wij die vlees eten moeten eerlijker zijn over wat we consumeren en waar het vandaan komt. Als we een leven nemen moet dat verantwoord gebeuren. Iets anders valt niet goed te praten", zo zegt hij.

De donuteconomie

De driedaagse wordt afgerond door Dana Vanduren, educatief medewerker voor Broederlijk Delen in Limburg. Zij presenteert ons de donuteconomie, eenvoudig uitgelegd. Vooral haar methode om ons te laten ervaren hoe moeilijk het is om tegen de stroom in te gaan sprak mij aan. Zij zei klap en wij moesten met de voeten stampen, zij zei stamp en wij moesten in de handen klappen enz. Telkens moesten we iets anders doen dan werd gezegd. Door tegen de stroom in te gaan komen we tot structurele veranderingen. Een andere maatschappij is mogelijk. Boer Peter heeft het ons laten zien. Spreek mensen aan. Eén op vier volstaat om dit mogelijk te maken. De 25% revolutie.

Met dank aan jullie allen die mij hebben gesponsord ten voordele van Broederlijk Delen.

Ben jij ook geïnteresseerd? Je kan je inschrijven voor de volgende fietstocht van 14 tot 16 september 2024.

Jef Wauters 1 juni 2024

BBQ in Sint-Antonius

Traditiegetrouw sluiten we ook dit werkjaar af met een dankviering en een barbecue. Vier met ons mee op zondag 30 juni 2024.



Voor de BBQ kan je inschrijven tot en met 23 juni

WELKOM!

vzw Antoniusvrienden

Inschrijven kan bij

Caroline Van Audenhoven
Hortense Damanhof 32
3001 Heverlee
0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

vooraf betalen kan cash of op rekeningnummer BE84 0018 0522 4459 op naam van VZW Antoniusvrienden - Heverlee

Helpende handen

Help je graag mee...? Geef ons dan een seintje wanneer je kan meewerken.

We maken een werkerslijst en laten je vooraf weten wanneer we op je rekenen.

Dankjewel!

Slaatjes, groenten, sausen, brood naar believen

volwassenen +12 jarigen 5,00 euro
kinderen - 12 jarigen 2,00 euro

op de grill keuze uit

witte pens 4,00 euro
balletjesbrochette (120 gr) 4,00 euro
chipolata (1 stuk = ± 70 gram) 3,00 euro
frankfurter worst met kaas en spek (± 100 gram) 3,00 euro
kippenonderbout 3,00 euro
geitenkaasje in pancetta 4,00 euro
hamburger (± 150 gram) 5,00 euro
sparerib (± 300 gram) 8,00 euro
scampibrochette 8,00 euro
varkensbrochette (± 140 gram) 7,00 euro
lamsbrochette (± 140 gram) 8,00 euro
zalm in papillot 10,00 euro

gebakken terwijl je wacht

Dunne lende (250 gram) 8,00 euro

een zomers dessert

peer in papillot 6,00 euro
ijs cornetto 3,00 euro
frisco Magnum 3,00 euro

Aperitief, wijn, bier en frisdrank aan democratische prijzen

INSCHRIJVINGSTROOK

naam :		
aantal deelnemers:		
kinderzitje		
	ja	- nee
salades volw. +12	x 5,00 =	
salades kind -12	x 2,00 =	
witte pens	x 4,00 =	
balletjesbrochette	x 4,00 =	
chipolata	x 3,00 =	
frankfurter	x 3,00 =	
kip onderbout	x 3,00 =	
geitenkaasje	x 4,00 =	
hamburger	x 5,00 =	
sparerib	x 8,00 =	
varkensbrochette	x 7,00 =	
scampibrochette	x 8,00 =	
lamsbrochette	x 8,00 =	
zalm	x 10,00 =	
dunne lende	x 8,00 =	
peer in papillot	x 6,00 =	
cornetto	x 3,00 =	
frisco Magnum	x 3,00 =	
totaal:		

Ik zit graag aan tafel met: