

VIJFDE ZONDAG

SAMEN HET LEVEN DIENEN

Welkom

 **Jef**

Wie is de mens Jezus
die de Grieken willen zien?

Voorbij het principe
oog om oog, tand om tand
doet hij meer dan het gewone.

Meer dan een naaste
is hij een dienaar,
zich gevend totterdood,
leven schenkend in overvloed.

De Thora, Woord van leven,
in het hart geschreven
is in hem mens geworden.

Wij krijgen een nieuwe kans,
wij allen met elkaar verbonden
tot een nieuwe gemeenschap
waarin geen mens wordt geofferd
op het altaar van de macht.

Laten wij deze mens volgen,
ons zijn levenswijze eigen maken,
en samen het leven dienen
Christine, George, Leonie in Congo,
wij allen in Vlaanderen.

Welkom in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

 **Dat woord, waarin ons richting werd gegeven**

Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk!

 **Chris**

Met Broederlijk Delen willen we samenwerken
aan een wereld waarin ieder mens meetelt,
een wereld zoals God hem droomt.
Een rechtvaardige en duurzame wereld
zonder ongelijkheid waar geen mens honger lijdt,
verdrukt wordt of op de vlucht moet.

Als 25% van de mensen ervoor kiest
om te delen en te herverdelen,
is dat genoeg om het 100% anders te doen.

Wij hier slaan de handen in elkaar
om samen te werken en deel te worden van de 25%.
Zo maken wij die wereld mogelijk.

Immers,
samen werken aan rechtvaardigheid werkt aanstekelijk!

 **Herschep ons hart**

Openingsgebed

 **Jef**

Jij, Ene, God van bevrijding,
uw verbond met mensen
wordt elke dag geschonden.
En zolang het van buiten is opgelegd
kan het dode letter blijven.
Schrijf dan uw woorden in ons binnenste,
grif ze in ons hart,
zodat wij ze als vanzelf, van harte volbrengen.
Dan zullen mensenrechten geëerbiedigd worden
en zal de aarde
en al wat er op leeft, gespaard blijven.
Laat ons samen het leven dienen
zoals Jezus het ons voordeed.
Daar zeggen we volmondig amen op.

Lezing uit het boek Jeremia

 **Chris**

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

 **Muziek**

Lezing uit het evangelie van Johannes

 **Chris**

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaida in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Duiding

1.

Jeremia leefde en werkte in een tijd
waarin de wereld kantelde:
het Assyrisch rijk deemsterde weg,
de macht van Babylonië was in opbouw.

Daarom is hij wellicht een profeet voor onze tijd,
een tijd waarin de wereld opnieuw kantelt.

Wij kennen allemaal de G7,
de rijkste industriële landen.

Maar hebben jullie al van de BRICS gehoord?
Dit zijn Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika.
Het zijn de nieuwe, opkomende economieën.

Vorig jaar was hun economie
groter dan dit van de G7
Onze wereld is aan het kantelen.

2.

En dat merken we dagelijks.

Wij hebben de dure energie gehad
het voedsel en de winkelkarren blijven duur.
Ondertussen maken de monopolies
die de energie en het voedsel in handen hebben
superwinsten.

De wereldorde die wij hebben gekend
sinds de val van de Berlijnse Muur in 1991,
waarna de Verenigde Staten
de enige wereldmacht werden,
is ten einde aan het komen.

De BRICS-landen hebben samen de BRICS-bank opgericht,
de New Development Bank, een nieuwe ontwikkelingsbank.
Als bv. Nigeria voortaan om een school te bouwen
niet langer bij het IMF hoeft aan te kloppen,
maar ook voor een andere investeringsbank kan kiezen,
dan is dat een game changer.

Dat het spel verandert zien wij ook
in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.
Landen kiezen zelf met wie en hoe ze hun economie uitbouwen
en weigeren kamp te kiezen in een nieuwe ronde van koude
oorlog,
bloedvergieten en totale vernietiging.

De paus kreeg deze week de wind vooraan
omdat hij niet meegaat met de Europese oorlogskoorts.
Hij pleitte voor een diplomatieke oplossing
voor een rechtvaardige en duurzame vrede.

3.

De profeet Jeremia is vooral
als een onheilsprofeet gekend,
maar hij is ook een troostende profeet,
die zijn volk hoop en toekomst aanzegt.
Dat hoorden we in de eerste lezing.

God sluit een nieuw verbond met zijn volk.
Het krijgt een nieuwe kans om een vrije
en rechtvaardige samenleving op te bouwen,
gegrondvest op de tien woorden.

De tien woorden worden niet langer
in twee stenen tafels van buiten aangeboden,
maar worden in het hart van iedere mens gegrift.
Ieder weet dat de Thora moet gedaan worden en hoe.
Er is geen bemiddeling, geen tempel of priester meer nodig.
Mensen worden verantwoordelijk voor hun eigen daden.

Wat dit concreet voor ons kan betekenen
zien wij in het leven van Jezus,
in wie het woord van God mens is geworden:

4.

Wat de profeet Jeremia hier doet
is het volk de moed geven
om zich niet machteloos te voelen
en zich bij de feiten neer te leggen.

En dat gebeurt ook vandaag.
Vanuit hun hart voelen mensen
zeer goed aan wat onrechtvaardig is.

Waar onrecht is er verzet,
in het Noorden en in het Zuiden.
Het is een groot verzet tegen de macht
voor het leven van gewone mensen

In Groot Brittannië leven veel mensen
met een job in armoede.

Britse ziekenhuizen richtten er zelfs voedselbanken op voor
hun personeel omdat deze geen eten
konden betalen. De voorbije zomer en
winter

was de sociale strijd in de verzorgingssector
in het Verenigd Koninkrijk zeer groot.

Bij de pensioenrevolte In Frankrijk
kwamen 3,5 miljoen mensen in actie.

Johannesburg gaat door een watercrisis.
Mensen hebben soms dagenlang geen toegang tot water.

Duitsland is de grootste lagelonnensector van Europa.

De sociale strijd is niet dood.

5.

Vorige viering vertelde Majo ons
hoe Congolese boeren
door samen te werken
toegang tot gronden verwerven.

Noord en Zuid
voeren één strijd
voor een beter leven.

Daarom roept Broederlijk Delen
reeds een aantal jaren op
om mee te doen met de 25%-revolutie.
Eén mens op vier volstaat immers
om onrechtvaardige structuren te veranderen.

Luister naar je hart,
luister naar het woord van God,
en kom in verzet,
sta op voor het leven,

Pasen wenkt.

Samen strijden voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk. Doe jij ook mee?

♪ **Muziek**

📖 **Allen samen:
Leef met genoeg**

Vroeger was vasten sober leven in schaarste tot de nieuwe oogst.

Vandaag is vasten leven in verbondenheid met mens, aarde, God.

Verbonden leven de rechten eerbiedigend van alle mensen.

Verbonden leven de grenzen eerbiedigend van moeder aarde.

Onze partner God wiens beeld wij mensen dragen zag dat het goed was.

Jef Wauters



Voorbeden

📖 **Chris**

Voor allen die leven in angst en onzekerheid in oorlogen en conflicten, door armoede of ziekte. Dat niemand nog de ogen sluit voor wat zij meemaken. Dat er mensen opstaan die hun zorgen delen en ze aankarten bij wie verantwoordelijkheid dragen.

♪ **Jouw hand**

📖 **Chris**

Voor jongeren in Congo die hun toekomst vandaag vorm geven. Dat zij alle kansen krijgen om te studeren en te werken. Dat jongeren op het platteland toegang krijgen

tot grond van de gemeenschap,
zodat zij mee voor hun familie kunnen zorgen.
Dat hun enthousiasme ook verder leeft
in de komende generaties.

 **Jouw hand**

 **Chris**

Voor alle mensen die oprecht hun geloof beleven
en dat in deze vastentijd met meer overtuiging doen.
Voor de moslimgemeenschappen die nu de ramadan houden.
Dat allen die de kracht van hun geloof in het hart dragen,
verbonden mogen zijn tijdens hun vasten, hun gebed
en hun aandacht voor mensen in nood.

 **Jouw hand**

 **Dit is het brood voor onderweg**

Samen voor rechtvaardigheid

tafelgebed thema Broederlijk Delen 2024

 **Jef**

Vandaag is het sabbat.
Samen roepen we halt,
zo kan het niet verder:
klimaatverandering,
grote ongelijkheid,
mensen op de vlucht voor
oorlog, geweld, klimaat.

Eerbiedig het leven,
wees verantwoordelijk,
vraag jij ons, trouwe partner.
Het water trekt terug:
bewoonbare aarde,
goed leven voor ieder,
een planeet waar mensen
verbonden leven met
elkaar en de natuur.

Tien woorden van leven,
in ons hart geschreven,

grondvesten ons bestaan,
een weg van bevrijding.

Structuren van onrecht,
hardnekkig, onwrikbaar,
veranderen vraagt tijd.

Macht zullen wij delen
zoals wij brood delen,
iedereen krijgt een stem
voor een samenleving
in vrijheid, gelijkheid
en solidariteit.

Macht zullen wij delen
zoals wij wijn delen,
iedereen krijgt een stem
voor een samenleving
in vrijheid, gelijkheid
en solidariteit.

Zo doen wij wat hij deed,
Jezus van Nazareth,
recht, gebed, omkering,
naaste worden, dienaar.

Ons samen inzetten
voor rechtvaardigheid werkt
aanstekelijk. Doe jij mee?

Jef Wauters
18 februari 2024

Onze Vader

Communie

♪ **Communiemuziek**

♪ **Communielied:**

Er kan hier wat veranderen

Bezinning na de communie

 **Chris**

Naar aanleiding van de ramadan die vorige week begon, lezen we een tekst uit de islamtraditie.

Als je begint te stappen, verschijnt de weg.

Voor wie liefheeft met hart en ziel
bestaat er niet zoiets als scheiding.

Niet degenen die dezelfde taal spreken,
maar degenen die hetzelfde gevoel delen,
begrijpen elkaar.

Je bent geen druppel op een gloeiende plaat.
Jij bent de hele oceaan, in één druppel.

Als je genade wenst,
toon dan genade aan de zwakken.
Wat je zoekt, zoekt jou.

(naar Rumi, 13e-eeuwse Perzische dichter,
jurist, theoloog en soefi-mysticus)

Slotgebed

Jij, Ene, God van bevrijding,
wanneer uw goedheid in onze wereld
verduisterd lijkt, doe ons samenwerken
om die aan het licht te brengen.

Wanneer menswaardigheid
door onrechtvaardigheid versluierd is,
doe ons samenwerken
om die aan het licht te brengen.

Wanneer mensen door politieke systemen
worden onderdrukt, doe ons samenwerken
om hen aan het licht te brengen.
en U in elk mens te herkennen.
vandaag en elke dag die komt.
Amen.