

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Anne Vandenhoeck bij de uitvaart van pastor Jef Bulckens 15/9/2023



Jef heeft zelf aanwijzingen gegeven voor zijn afscheidsviering. Eén ervan was dat een oud-studente zou spreken. Dat ben ik.

Lieve Jef, als oud-studente kan ik niet in deze beperkte tijd weergeven wat je voor mij en voor velen hebt betekend.

Twee van de 5 die jou dierbaar waren en jij voor hen, kwamen jou afgelopen woensdag groeten in het funerarium. Terwijl we daar stonden, kwam 1 van de 9 binnen. Zij waren afgestudeerd in 1972, wij in 1986. Zij was door jou gevraagd om mee te werken aan Korrel, net zoals Hugo die de schuldbede heeft gelezen, wij waren door jou gevraagd om mee te werken aan de Bronzen Klok en andere uitgaven. Er vond een heuse reünie plaats rondom jou in het funerarium, een haast sacrale ontmoeting van mensen die door jou waren gevormd, begeleid,

geïnspireerd. De 9 hebben vandaag een reünie en zitten op dit moment in de abdijkerk waar ze voor jou bidden met een tekst van Bart Moeyaert:

“Gelukkig zullen we de stenen keien kiezels die je tot hiertoe hebt verlegd vandaag niet tellen en laat ons hopen dat ook niemand vraagt al dat gewicht te tillen. Het lijkt mij aangenaam als we vandaag gewoon eens naar de wereld kijken, hoe jij die hebt veranderd.”

‘Straf en ‘geweldig’ waren twee van je stopwoorden en die zou je ook gebruikt hebben voor deze ontmoeting! Hoeveel studenten zijn niet geraakt geweest door jou? Ze zijn niet te tellen. Ze werden geraakt door je betrokkenheid, trouw, humor, door je gewoon zijn en door je bevoegdheid. Welke prof is ooit proost geweest van de breiclub van gdw'ers? Je was een integer en een-

voudig man, een harde werker, die kon genieten van samenkomsten, een **Pompierke** en koffie uit vuurvaste glazen. Je ging in laagjes gekleed en zelfs bij temperaturen boven de 25 graden waren er nog vier laagjes aanwezig. Niemand verbeterde teksten zo grondig en nauwkeurig als jij – pitbull stijl. Stilistische, taalkundige en inhoudelijke correcties deden ons naar adem snakken als we een tekst terugkregen. Elk blad boorde vol met potlood aanduidingen, sommigen één, twee tot drie keer -dan was het erg onderstreept. Dat was altijd slikken, maar je daagde ons uit om beter te worden. We zullen de verhalen blijven vertellen van het Chinese eten in plastic potten in de oven, de rode gebreide zwembroek van je kindertijd, je verkleedpartij als paus, je stilvallen zonder benzine op 100 meter van de pomp, het kleine verschil ea. We genoten ervan als je trots was op wat we deden. Je trouw deed ons de trouw van God vermoeden. Dank je voor alles en tot bij onze God.

Anna Vandenhoeck (Leuven, 1964) is docent pastorale zorg en diaconie en voorzitter van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Haar onderzoek situeert zich op het vlak van pastorale zorg in diverse sectoren, vooral in de gezondheids- en welzijnszorg, van praktische theologie en diaconie. Zij maakt deel uit van de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie en Empirische Theologie.

Ze publiceerde verschillende artikels over het pastoraat in de gezondheidszorg en was co-auteur van boeken over demantie en praktijkbegeleiding en co-eindredacteur van boeken over profetisch pastoraat. Ze is momenteel de coördinator van het European Network for HealthCare Chaplains (ENHCC) (2010-2016). <https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/onderzoekers/profiel/00042136>

Week van de Fairtrade van 4 tot 14 oktober 2023



Fair trade of eerlijke handel is een handelssysteem dat benadeelde producenten, meestal uit het Zuiden, de kans geeft op duurzame ontwikkeling. Dankzij eerlijke handel kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen voor zichzelf en voor hun familie.

De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die fair trade en fairtradeproducten in de kijker zet

in heel het land. Zowel op nationaal niveau met een algemene campagne, als op lokaal vlak met activiteiten in jouw buurt. In heel België worden er 10 dagen lang activiteiten georganiseerd die je op een leuke manier laten kennismaken met eerlijke handel en eerlijke producten. Ook in jouw buurt. Dit jaar gaat de week van de Fairtrade door van 4 tot 14 oktober! - Meer info op <https://weekvandefairtrade.be/>

Hoe begin je aan een weg van duizend mijl? Met de eerste stap!

BZN

Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollaringslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 8 oktober 2023
Samana - dag chronisch zieken
10 u. Viering
Voorganger: Lieven Dries
Lectoren: leden Samana
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Het centrale thema voor de Dag van de Mensen met een Chronische Ziekte is **'Samen jezelf zijn, dat is geluk!'**

Jezelf kunnen zijn betekent écht eerlijk kunnen zijn over wie je bent, zonder jezelf te verbergen voor anderen. Het geeft zelfvertrouwen, helpt bij het maken van oprechte contacten en zorgt ervoor dat je je eigen keuzes kan maken. Verbondenheid vinden bij anderen die jou begrijpen zodat je verhalen en emoties met elkaar kan delen. In Samana mag iedereen zijn wie hij is, mag iedereen 'thuiskomen', bij zichzelf en bij elkaar. Want samen jezelf zijn, dat is geluk! Het verhoogt je veerkracht en doorbreekt eenzaamheid. En net dat is het doel van Samana.

Uit Dag van de mensen met een chronisch ziekte 2023 - Samana

Zondag 15 oktober 2023

28e zondag door het jaar
10u. Viering
Intentie voor de overledenen van de familie Verlinden - Wuytack
Voorgangers:
Deken Patrick Maervoet, Gaston

Eysermans en Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers
In deze viering verwelkomen we heel speciaal Deken Patrick Maervoet die in de toekomst om de 3 maanden bij ons komt meevieren. Laten we hem van harte welkom heten.

SINT-ANTONIUS

Zondag 8 oktober
27ste zondag door het jaar A
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Ghislain Kasereka
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Ghislain Kasereka
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 15 oktober
28ste zondag door het jaar A
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: Mieke Vanhooymissen
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Eva Voets
Homilie: Mieke Vanhooymissen
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
zo 15 oktober
wo 1 november - Allerheiligen
zo 12 november
zo 26 november



Woorden raken. Woorden kraken. Ze doen je groeien, zachtjes gloeien.
Of ze kunnen je net klein en nietig maken.

Woorden strelen. Woorden helen. Ze verzuren en ze schuren. Ze bieden troost én zaaien haat. Bouwen bruggen en spreken kwaad.

Woorden van liefde en respect. Met empathie of grofgebekt. Over kleuren, klanken en verschil-

len heen. Met woorden verbind je of drijf je uiteen.

Ten goede of ten kwade, met taal raak je de ander aan.

Wees je bewust van het gewicht van je woorden. Zoek ze, kies ze wel doordacht. Schat ze naar waarde, geef ze kracht.

Woorden wegen. Wik ze wel.

Bond Zonder Naam

**Als je teveel stapelt
word je stapelgek - bzn**

Weesgegroetjes

Een vriend vertelt me over zijn stokoude moeder. Haar geheugen is weggedeamsterd, zoveel uit haar verleden is vervaagd. Hij brengt haar bijna dagelijks een kort bezoekje. Een echt gesprek wordt steeds moeilijker, maar daar heeft mijn vriend iets op gevonden. Hij is begonnen om elke dag met zijn moeder samen te bidden. Een stuk van het rozenhoedje. Die woorden rollen nog vanzelf over de lippen van zijn moeder. Ze wordt er rustig van en het maakt haar gelukkig. En ook mijn vriend vindt het fijn. Het is een van de weinige dingen die hij nog gewoon samen met zijn moeder kan doen.

Liederen van lang geleden, zinnen die we van buiten leerden, ze zullen ons vergezellen tot in onze laatste levensdagen. Het weesgegroetje zit bij zoveel mensen in de diepste kern van hun wezen. Ook als ons verstand het laat afweten, zorgen die woorden voor een geest van vrede en openheid voor wat komt.

Mijn moeder is vooralsnog minder vredig. Ze is er sinds kort van overtuigd dat de buurvrouw op haar gang haar schoenen heeft ingepikt.

'Die lichtbruine, met allemaal gaatjes bovenop', legt ze me uit. Ik weet niet over welke schoenen ze het heeft. Ik ga onderaan in haar kast op zoek naar de verloren gewaande schoenen, maar vind ze niet. Wel een paar zwarte die veel te smal zijn geworden voor haar uitgezette voeten. 'Ja, zo'n zwarte schoenen, maar dan met allemaal gaatjes erin', zegt ze hardnekkig. 'Waren ze nu zwart of lichtbruin?' wil ik weten, maar dat weet ze opeens niet meer. Maar het zijn hoe dan ook de schoenen waar de buurvrouw mee rondloopt.

'Die schoenen zullen zeker lijken op een paar dat jij ooit hebt gehad', probeer ik. 'En telkens als je de buurvrouw ziet, denk jij aan die schoenen. Maar gelukkig heb jij andere schoenen nu, die goed passen.' Mijn moeder vertrouwt mijn uitleg maar half. Misschien wordt het stilaan tijd om ook eens met weesgegroetjes te beginnen.

Kolet Janssen
gepubliceerd op 25 januari 2022
<https://www.koletjanssen.be/blog/weesgegroetjes/>

ONTDEK HET WAPENSCHILD VAN DE NIEUWE AARTSBISSCHOP



Het Heilig Hart van Jezus op het wapenschild van Mgr. Terlinden is geïnspireerd op dat van de heilige Charles de Foucauld. © J Bihin/Aartsbisdom

Het verwijst onder meer naar de heilige Charles de Foucauld, maar ook naar de twee rivieren die in Mechelen samenkomen.

Het **Heilig Hart van Jezus** op het wapenschild van Mgr. Luc Terlinden is geïnspireerd op dat van de heilige Charles de Foucauld dat hij bovenaan zijn brieven tekende, omringd door 'Jesus Caritas'. Mgr. Terlinden is lid van een priesterfraterniteit van de spirituele familie van Charles de Foucauld. Gedreven door zijn liefde voor het Hart van Jezus probeerde de Foucauld een broeder van allen te worden door tussen de Toearegs in de Sahara te gaan leven.

De **rode en gouden kleuren** zijn die van de aartsbisdomelijke stad Mechelen. Ze zijn ook terug te vinden in het wapen van de stad Brussel (de heilige Michaël die de draak verslaat), waar de co-kathedrale kerk van het aartsbisdom is gevestigd.

De **golvende blauwe balk** symboliseert de twee belangrijkste rivieren die door het aartsbisdom stromen en die samenkomen in Mechelen: de Dijle - die door Genappe, Ottignies-Louvain-la-Neu-

ve, Waver en Leuven stroomt - en de Zenne, die ontspringt in Henegouwen en vervolgens door Tubeke, Halle, Brussel en Vilvoorde stroomt. Maar deze golvende balk is ook meer fundamenteel het symbool van het doopsel met water en Geest, dat christenen tot geliefde kinderen van de Vader maakt, zusters en broeders van Jezus Christus.

De **drievoudige lindeboom** komt uit het wapen van de familie Terlinden en weerspiegelt de menselijke en familiale wortels van de aartsbisdom. Het frisse gebladerde en het groene gras zijn tevens een oproep om te werken aan het behoud van de schepping, ons gemeenschappelijk huis, door een integrale ecologie te realiseren.

Het **processiekruis** met dubbele dwarsbalken, het pallium en de hoed zijn die van de metropolitane aartsbisdommen.

Bisschopsleuze Mgr Terlinden: Fratelli tutti

In het Evangelie leert Jezus ons dat we maar één meester hebben en dat we allemaal broeders zijn (Mt 23, 8). De bisschop vervangt de meester niet, maar staat te midden van zijn broeders en zusters ten dienste van de gemeenschap rond Christus. Paus Franciscus herinnert ons in zijn encycliek Fratelli tutti ook aan de sociale en universele dimensie van de broederschap. De Kerk is geroepen om een teken van broederlijkheid en vriendschap te zijn, in het bijzonder daar waar individualisme en onrecht heersen. De heiligen Franciscus van Assisi en Charles de Foucauld hebben door de totale gave van hun leven aan God, deze universele broederschap zichtbaar gemaakt door juist de kleinsten en meest verlatenen nabij te blijven.

© Kerknet 3 september 2023

Bewoners Koning Albertlaan houden protestactie: "Enkel Koning Auto telt in onze pineutstraat"



Het plan voor de heraanleg van de Koning Albertlaan in Kessel-Lo stelt heel wat bewoners van de straat zwaar teleur. "Het maakt van deze fraaie woonstraat een kale steenweg. Bomen moeten massaal wijken voor de auto, die koning wordt van de Albertlaan. Schoolgaande kinderen, wonen, verkeersleefbaarheid en klimaatverandering zijn voor de schepenen Vansina (CD&V) en Desers (Groen) blijkbaar van geen tel. Alleen koning auto telt", klinkt het. De bewoners van de straat schieten dan ook in actie.

"Van de standpunten en mogelijke oplossingen die we herhaaldelijk aan de schepenen hebben mee-

gedeeld, vinden we in het plan niets terug. We hebben het plan grondig bestudeerd samen met de fietsersbond, gebruikers van het openbaar vervoer en de bewoners van de Koning Albertlaan. Het plan van de stad staat haaks op de conclusies van het burgerpanel VORM 3010", zeggen Rudy Swennen, Gustaaf Roels en Jan Raymaekers. Naast hen kwamen nog heel wat andere buurtbewoners protesteren tegen de veranderingen in de Koning Albertlaan.

"Het wordt voor fietsers een stuk onveilig dan vandaag. Twee smalle fietspaden voor het sterk toegenomen, zeer divers én snel fietsverkeer dat een groot aantal opritten en zijstraten kruist, is vragen om ongelukken. Het plan dient ook niet

het belang van voetgangers, die het moeten stellen met een smal voetpad rakelings langs een snel fietspad. Levensgevaarlijk is het. En het plan dient ook niet het belang van de bewoners die meer dan 65 bomen en heel wat parkeerplaatsen verliezen. Door al dat verlies aan groen en toenemend autoverkeer moeten zij aan gezondheid inboeten. Busgebruikers verliezen dan weer een bushalte. Want bushaltes belemmeren het autoverkeer", klinkt het.

"Het is duidelijk: het is een plan voor de auto. Zoals het plan nu voorligt is het doorgaand autoverkeer de enige winnende partij en dit ten koste van alle andere betrokken weggebruikers, schoolgaande kinderen en bewoners. Voor het doorgaand verkeer moeten de fietsers wijken, verdwijnen zo goed als alle bijna bomen en parkeerplaatsen, sneuvelt een bushalte. De Koning Albertlaan wordt een voorrangsweg; een steenweg die aanspoort tot snel rijden. Dat er minder verkeer komt is een fabeltje. Het verkeersplan voorziet verdere kanalisering van doorgaand verkeer via de Koning Albertlaan. Betere doorstroming trekt ook meer verkeer aan. De Koning van de Albertlaan is de auto", stellen de actie-nemers.



"De fietsersbond en het verkeerscomité van de Koning Albertlaan hebben goede alternatieven geformuleerd, waarbij de gemengde verkeersstroom van vandaag behouden blijft, met als overtreffende trap een fietsstraat, waarin fietsers en voetgangers voorrang hebben op de auto. Het doorgaand verkeer kan men met knippen naar de steenwegen leiden. De officiële term voor het soort straten zoals de Koning Albertlaan en enkele andere straten in Kessel-Lo is pineutstraat. Zo is het: wij zijn een pineutstraat en wij leggen ons daar niet bij neer. Vandaar deze eerste acties. Wij – fietsers, busgebruikers en buurtbewoners – weigeren resoluut de pineut te zijn", besluiten zij.

Schepenen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) reageert. "Er werd een voorontwerp opgesteld. Dat is al verschillende malen besproken met de bewoners (op infomomenten, nieuwjaarsreceptie, buurtoverleg) en aangepast aan bemerkingen. Het buurtcomité kreeg al een uitnodiging voor een nieuw overleg over enkele weken. Het is inderdaad de bedoeling om nog deze legislatuur te starten. Maar ik wil de participatie alle kansen geven en de dialoog aangaan om tot een consensus met de buurt te komen. Dat participatieproces duurt langer dan eerst gepland omdat er moeilijke knopen moeten doorgehakt worden. Daarom schuift ook de startdatum van de werken op. Het budget voor de heraanleg blijft wel voorzien", besluit Vansina.

uit *Leuven Actueel* 18 september 2023

Tom Heylen - Deel je vreugde



De naam van Tom Heylen zal bij onze vrijwilligers van het parochieblad wel onmiddellijk een belletje doen rinkelen. Jarenlang was hij de vriendelijke stem aan de telefoon van de Dienst Parochiebladen in Antwerpen. "Wat kan ik voor jou doen?...Waarmee kan ik je helpen?... Welk goed nieuws?..."

Vandaag vinden we hem terug bij Missio waar hij een doorstart maakt na de ontgoochelingen en het verdriet van de voorbije tijd. En dan moet je ineens een campagne van de Missiemaand helpen opstarten met het thema 'Deel je vreugde'. Onze nieuwsgierigheid was meer dan gegrikkeld.

Voor mij staat een lekker ogend chocoladegebak op zo'n hoge glazen taartenstaander zoals we hem bij ons thuis hadden. Het gebak oogt niet alleen lekker, het smaakt heerlijk. "Zelfgebakken!" antwoordt Tom trots. "Ik bak graag. En overall waar ik gewerkt heb, weet men dit. 'Deel je vreugde', het thema van de Missiemaand, begint voor mij hier al. Heb voldoening in de dingen die je doet. Gebruik je talenten en laat anderen erin delen. En wanneer je vreugde vindt in het bakken van taart en gebak, deel dan die vreugde ook met anderen." Je merkt het aan zijn gelaat dat hij er deugd aan heeft. Tegelijkertijd vind ik het sterk van hem.

"Tom, je komt uit een moeilijke periode en toch zit hier voor mij een mens die nog kan glimlachen?" Ik kan er niet omheen en confronteer hem ermee.

"Dan moet je eens naar de affiche van deze Missiemaand kijken. Het is een compilatie van passages uit het Emmaüsverhaal. Een evangelieverhaal dat zo herkenbaar is en al verschillende malen ook mijn verhaal was. Het verhaal begint met kommer en kwel voor die twee leerlingen op weg naar Emmaüs. Wat ze meemaakten was erg, zelfs dramatisch. Die Jezus waarin ze zo hun vertrouwen hadden gesteld was er niet meer. Zo dikwijls hadden ze gemerkt, gezien en gevoeld hoe die Jezus mensen leven schonk, hoe Hij aan hen leven schonk. Ze dachten dat het allemaal weg was tot er iemand op hun weg kwam die hen een diepere vreugde hielp ontdekken. We maken in ons leven allemaal ontgoochelingen mee. En meestal zelfs meermaals. Dit evangelie nodigt ons op een uitdagende wijze uit tot vertrouwen dat er zelfs op die momenten iemand of iemand met een hoofdletter op onze weg verschijnt die ons weer perspectief geeft. Er komen nog wel momenten dat je valt en weer moet opstaan, maar je mag je mee optrekken aan een tochtgenoot, soms aan een lotgenoot, en vooral aan een medestander."

Waar ligt de link van dit evangelieverhaal met de werking van Missio?

"Met 'Deel je vreugde' roepen we mensen op tot engagement. Kerk is veel meer dan je koesteren in de zon van je eigen parochie. Hier heb je

natuurlijk een voet aan de grond. Hier vind je voldoening in engagementen. Hier werk je samen met toffe mensen. Voor mij is het niet anders. Ik weet mij in mijn parochie thuis. Wanneer de leerlingen van Emmaüs naar Jeruzalem terugkeren, weg van hun vertrouwde plek, dan willen zij hun ervaringen, hun geloof, hun hervonden vreugde delen met de hele wereld. Onze boodschap mag gedeeld worden met de hele wereld. Ze schenkt ons vreugde en die vreugde mogen ook wij wereldwijd delen.

Ik ben al jaar en dag donor van het Rode Kruis. Een medewerker vroeg het mij ooit. Ik ben het blijven doen. Ik vertrouw dat het terecht komt waar het moet terechtkomen. Zo worden wij in de Missiemaand wereldwijd opgeroepen om met broeder- en zusterkerken te delen. De collecte op missiezondag gebeurt in alle kerken, ook waar nood leeft. Samen vertrouwen we erop dat het eveneens goed terecht komt, dat onze Kerk ermee kan doen wat ze moet doen. Eeuwen lang hebben wij het zelf gedaan bij ons. Er zouden nooit zoveel christelijke scholen of ziekenhuizen geweest zijn zonder de bijdragen, klein en groot, van zoveel mensen. Wanneer we willen dat het evan-

gelie wereldwijd verkondigd wordt, dan moeten we zorgen dat er mensen hiertoe opgeleid worden. Wanneer geloofsgemeenschappen grote noden hebben die ze zelf niet kunnen lenigen, dan is een wereldwijd net(werk) heel belangrijk. Onze missionarissen zijn decennialang betrouwbare getuigen geweest en zijn het nog. Het blijft toch wel sterk dat in alle kerken in meer dan 130 landen opgeroepen wordt tot solidariteit op eenzelfde zondag. Dat toont dat de Kerk op deze wijze nog steeds een betrouwbare partner is. Hoeveel vreugde kan vanuit dit gebaar niet gedeeld worden?!"

We kunnen ons als Kerk niet echt financieel noodlijdend noemen, maar missen wij niet wat vreugde?

"Ik ben alvast blij dat ik veel vreugde kan delen in mijn eigen parochie. Al jaren lang werk ik mee o.a. met de werkgroep 'kindvriendelijke vieringen'. Ik vind het heerlijk om onze evangelische boodschap voor hen te vertalen en te hertalen. Ik haal er meer vreugde uit, dan dat ik er energie in steek. Zo ontdek ik vaak, soms achteraf zoals de leerlingen van Emmaüs, dat tochtgenoten vreugde met mij deelden of die

vreemde, die Jezus, de Schrift voor mij opende.

'Deel je vreugde' is van alle tijden. Weet je nog dat we toevallig in augustus in Scherpenheuvel samen aanwezig waren op de musical *Damiaan*. Voor mij was dit in de eerste plaats een catechese-moment van de bovenste plank, maar ook een vreugdevolle ervaring hoe jong en minder jong, voor en achter de schermen het beste van zichzelf gaven om ons te tonen hoe Damiaan, met alle miserie, ontgoochelingen, beproevingen er telkens weer in geslaagd is de mensen in Molokai hoop op een menswaardig bestaan te geven. Letterlijk met vallen en opstaan. We zagen er hoe Damiaan van de vreugde mocht genieten van een koppeltje dat – ondanks hun melaatsheid – wilden trouwen en gelukkig waren dat het kon. En ook Damiaan durfde de vreugde tonen als er weer eens iets meer menselijkheid om Molokai tot stand kwam. Hij is en blijft een voorbeeld van doorzetting om het op te nemen voor de verstotenen, voor mensen die het niet meer zien zitten. Ongetwijfeld hebben deelnemers (voor en achter de schermen) aan deze musical ook moeilijke momenten in de voorbereiding meemaakt, maar ze zijn er voor gegaan. Ze hebben 'Ja' gezegd en hebben elkaar er door geholpen. Misschien moeten we hen hiermee een dikke dankjewel en nog dikkere proficiat toeroepen. Zij deelden hun vreugde en wij kunnen deze op onze beurt verder én terug delen."

Deken Patrick





Niet Alleen

Concert

Lisa del Bo

Zondag 8 oktober 2023 om 15u00
Sint-Geertruikerk
Halfmaartstraat 3000 Leuven

Tickets: 15 euro | BE40 7350 3457 8363 Zone Leuven a/d Dijle
Vermelding : Lisa del Bo + uw naam en aantal tickets.
Info : dmichaux999@gmail.com

V.U.: Ger-Jan Bruins, o.s.a. - Ameriklaan 29, 3000 Leuven

Wil je onze geloofsgemeenschappen eens op een andere manier leren kennen? Dan nodigen we je graag uit op een concert van Lisa del Bo. In een intimistische setting brengt zij een programma met christelijk geïnspireerde liedjes met als thema "Niet alleen". En laat dat nu net hetgene zijn waar wij als pastorale zone "Leuven aan de Dijle" voor staan. Samen op weg!

Dit concert gaat door op **zondag 8 oktober** om 15.00 u. in de Sint-Geertruikerk. De opbrengst gaat naar het goede doel (*).

Inkom: 15 euro
Kaarten en info: dmichaux999@gmail.com
Info over het concert kan je terugvinden op www.lisadelbo.be
U bent allen van harte welkom!

Knuffelen



Toen mijn ouders nog allebei leefden, stond er bij ons thuis een leren sofa waarop ze haast elke avond samen naar de tv keken. Mijn vader zat steevast aan de zijkant, mijn moeder daarnaast in het midden van de driezitsbank. Wij hebben die bank geërfd en geregeld moet ik glimlachen als ik naar de rugleuning kijk. Want op de plek waar hun hoofden tegen de achterkant van de bank rustten, is het leer in de loop der jaren donkerder geworden. En zo kun je heel precies zien dat mijn moeder elke avond dicht tegen mijn vader aankroop en niet op haar eigen plek van de bank bleef zitten. Want die twee donkere hoofdvlakken staan verdacht dicht bij elkaar.

Mijn moeder was altijd een knuffelig type, vooral naar haar man toe. Ze kusten bij het weggaan en bij het thuiskomen en vaak ook tussendoor. Als kinderen kregen wij ook veel zoenen, ook toen we daar al wat minder op uit waren.

Nu mijn moeder alleen is overgebleven en mijn vader al meer dan vijf jaar heeft overleefd, kan het niet anders of ze moet dat lichamelijke contact erg missen. Er is in het woonzorgcentrum niemand die haar liefdevol aanraakt, die haar aait of knuffelt. Ze wordt er prima verzorgd. Ze helpen haar met wassen en aankleden waar het nodig is. Maar een warme knuffel, een kus of

(*) Het goede doel: de PAZ-clinicboot

Sundarban - 24 Parganas South in de Golf van Bengalen, ten zuiden van Kolkata ... een moeilijk toegankelijk gebied, extreme weersomstandigheden, weinig en dure transportmogelijkheden, een groot gebrek aan gezondheidsvoorzieningen, vele mensen in armoede, Kolkata, ver weg. Met de patiënt naar de dokter, vaak een onoverbrugbare afstand ... of toch niet?

PAZ - Partners Zonder Grenzen vzw draaide samen met zijn Indiase partner SSDC- Sundarban Social Development Centre de rollen om. Een eenvoudige vraag gekoppeld aan een creatief antwoord zorgt nu reeds meer dan 12 jaar voor een duurzame oplossing: waarom niet omgekeerd, met de dokter naar de patiënt?

Het Sundarban-gebied telt meer dan 50 bewoonde eilanden: een bevolking van meer dan 9 miljoen mensen, veel water, vissersboten in overvloed. Een tweedehandse boot kopen, ombouwen en klaar maken voor een nieuwe opdracht "mensenvissers zullen jullie worden" ... en zo ontstond het boeiende verhaal van de **PAZ - clinic boat**. Een creatief verhaal, op een bescheiden manier op zoek naar nieuwe vormen van internationale samenwerking. Basisgezondheidszorg over de grenzen van het onbereikbare.

Met de pastorale zone Leuven aan de Dijle willen we onze schouders zetten onder dit project en helpen bij de aankoop van een nieuwe clinic boat. Als elke Leuenaar 1 euro geeft of elk gezin 5 euro dan hebben we de nodige 130 000 euro zo ingezameld.

Internationale dag van de ouderen op 1 oktober



De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in haar resolutie 45/106 van 14 december 1990 de eerste dag van oktober uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Ouderen'. Het is een goede aanleiding om stil te staan bij het ouder worden, om ouderen en grootouders te verrassen met een bezoek, om hen te waarderen voor wie ze zijn en voor hun bijdrage aan de kerk en de samenleving.

Lof van de ouderdom

Gelukkig ben je als het leven je blik verscherpt heeft zonder je wantrouwig te maken. Gelukkig ben je als je dwaasheden getrotseerd hebt zonder hard te worden.

Gelukkig ben je als je het klagen gelaten hebt zonder bitter te worden. Gelukkig ben je als je erin slaagt oud te worden zonder een mens uit het verleden te zijn. Gelukkig ben je als je de kleinkinderen leert van God te houden zonder hen dreigend aan te porren. Gelukkig ben je als je van je zonen houdt zonder je schoondochters te kwetsen. Gelukkig ben je als je niet van het verleden leeft maar van de toekomst die God je schenkt. Verheug je! Je zult het rijk der hemelen bezitten.
Gerhard Eberts uit 'Al de dagen van ons leven. christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw', Averbode, 2008



"Hier ben ik"



De bisschopsring: in de vorm van een mijter ziet men op deze ring Christus met daarboven een kruis en omringd door de apostelen Petrus en Paulus. © Belga

De bisschoppelijke insignes van aartsbisschop Luc Terlinden

Als bisschoppelijke insignes ontvangt de bisschop bij zijn wijding een ring, pallium, mijter en staf.

Bisschopsring

Naar de ring die paus Paulus VI aan het einde van het Tweede Vaticaans Concilie (december 1965) aan alle Concilievaders schonk. In de vorm van een mijter ziet men op deze ring Christus met daarboven een kruis en omringd door de apostelen Petrus en Paulus. Het is een teken van trouw, net zoals Christus trouw is aan de Kerk, zijn bruid.

Pallium

Het wordt gegeven aan de metropolitane aartsbisschoppen, die aan het hoofd staan van een kerkprovincie die meerdere bisdommen groepeerd (de acht Belgische bisdommen vormen samen een kerkprovincie). Het pallium is een witte stoffen band met zes zwart geborduurde kruisjes. Hij wordt rond de hals gedragen boven de kazuil. Het pallium wordt gemaakt van de wol van twee lammeren die aan de paus zijn geschonken en wordt door de paus aan de nieuwe metropolitane aartsbisschoppen overhandigd op het feest van de heiligen Petrus en Paulus op 29 juni.

Het pallium symboliseert de zending van de goede herder, die het kwetsbare of verdwaalde schaap op zijn schouders neemt. Het is een teken van verbondenheid met de Kerk van Rome en met de paus, maar ook met alle lokale Kerken.

Mijter

Het hoofddeksel van de bisschop dat eindigt in twee parallelle punten die de twee Testamenten symboliseren, met het Nieuwe Testament vooraan. De mijter van bisschop Terlinden werd gemaakt door Arte/Grosse in Brugge. Hij heeft twee stroken stof die naar achter hangen en waarop het wapenschild van de nieuwe aartsbisschop en het aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn geborduurd.

Staf

De herder gebruikte de staf om zijn kudde te leiden of te verdedigen. De taak van de bisschop is "zorg te dragen voor heel de kudde van de Heer, waarbinnen de Heilige Geest hem tot bisschop heeft aangesteld" (wijdingsritueel). De staf van aartsbisschop Terlinden is degene die aartsbisschop Jean Jadot ontving bij zijn bisschopswijding in mei 1968 en die zijn familie aanbood aan Mgr. Terlinden. Als priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel was Mgr. Jadot werkzaam in de diplomatie van het Vaticaan. Hij was onder meer apostolisch delegaat in de Verenigde Staten van 1973 tot 1980.

Naast de bisschoppelijke insignes die de bisschop bij zijn wijding ontvangt, draagt hij ook een borstkruis. Dat van Mgr. Terlinden is gemaakt van het kruisje dat hij bij zijn vormsel ontving, met erop gegraveerd: **"Hier ben ik"**.

© Kerknet 3 september 2023