

KERK & Leven

18

2023

WEEKKRANT

3 MEI

JAARGANG 84

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Maaltijden voor daklozen van Leuven



De voorbije jaren heeft de Sint-Franciscusparochie een waardevolle bijdrage geleverd door samen te werken met het CAW en maaltijden te voorzien voor de daklozen van Leuven. Tijdens de winterperiode (van 15-11-2022 tot 31-03-2023) werden zij opgevangen in een huis dat ter beschikking gesteld werd door de stad Leuven.

Ook dit jaar was er weer een oproep van het CAW met de vraag of wij terug op de kar wilden springen. In het opvanghuis is er plaats voor 12 gasten. Tijdens de week kunnen zij terecht bij de sociale voorzieningen en op die manier geraken ze

aan een goedkope warme maaltijd per dag. In het weekend zijn er heel wat buurtcentra gesloten en kunnen zij nergens terecht.

We hebben het gehaald! Onze droom om de hele winterperiode voor de weekends maaltijden te koken voor de daklozen is uitgekomen. Elk weekend hebben er 2 gezinnen telkens een maaltijd voorzien voor 12 personen (dus voor zaterdag en zondag).

En het grote hart van onze parochianen was meteen voelbaar. November en december waren direct volledig volzet, waaronder Kerstmis en Nieuwjaar.

De maaltijden mochten op vrijdagavond voor 18 uur bij Marion afgeleverd worden en zij zorgde ervoor dat ze bij de gasten terecht kwamen.

Zoveel helpende handen, zoveel warmte vanuit de gezinnen, dat verdient een welgemeend dankjewel.

Dankjewel voor alle groentjes, vleesjes, veggies, purees, pasta's en andere lekkere schotels die telkens weer klaargemaakt werden.

Dankjewel om elke week weer een nieuw recept uit te proberen en af te leveren.

Dankjewel om alle schotels te voorzien van de nodige etiketten met de ingrediënten er op.

Dankjewel voor de gulle sponsors. Daardoor kon er ook iets extra voorzien worden om mee te geven.

Dankjewel aan de bakker om de hoek, die voor de feestdagen een lekkernij voorzien heeft zodat de kerstsfeer tot in het opvanghuis geraakte.

We kijken al uit naar de volgende winter. En wie weet, misschien zijn er nog parochies die willen aansluiten? Op die manier kunnen we een gevarieerd aanbod presenteren.

Wil je graag wat meer uitleg over dit initiatief, aarzel niet om Marion te contacteren.

Is koken niet echt jouw ding, maar wil je de werking graag steunen? Dan mag je ook een bijdrage storten op de rekening van de parochie BE47 7370 5150 1080, met vermelding "daklozensteun"

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Marion Van Wouwe
Kessel-Lo
0494 44 67 08
Marion.vanwouwe@gmail.com



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 7 mei 2023
5e Paaszondag
10 u. Viering
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 14 mei 2023
6e Paaszondag
10 u. Vormselviering
Voorganger: Abt Eric De Sutter (Abdij Grimbergen).
Lector: kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 7 mei
5de zondag van Pasen
11 u. viering met koor
Voorganger: Caroline Van Audenhoven
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 14 mei
Geen viering

DON BOSCO

Zondagvieringen om 10.30 u.
zondag 7 mei
donderdag 18 mei Hemelvaart
zondag 28 mei Pinksteren
zondag 11 juni
zondag 25 juni

WEES GEGROET MARIA



De maand mei is traditioneel de Mariamaand. Ga je graag op stap met Maria en wil je haar beter leren kennen via het bekendste Mariagebed 'Het Weesgegroet', dan kan je - op eigen houtje - een Mariatocht doorlopen door gebruik te maken van het boekje 'Bezinning bij het Weesgegroet', geschreven door Caritas Van Houdt. Kom naar de kerk (**abdij Vlierbeek**) op een zaterdag of een zondag, waar de tocht begint. Alle materiaal dat je nodig hebt, vind je op een van de tafeltjes achteraan in de kerk. Veel plezier en succes ermee!
Onze kerk is geopend elke zaterdag van 10 uur tot 17 uur en op zondag vanaf 11.30 uur (na de viering) tot 17 uur. Je kan er ook op dinsdag terecht tussen 14 uur en 16 uur.

VLIERBEEKSE KAPELLETJESWANDELING

In Vlierbeek wemelde het vroeger van de wonderlijke kapelletjes. Daar kon men aankloppen voor hulp, een kaarsje branden voor een examen of even gewoonweg een dankgebedje prevelen. Maar pas op, want er slopen ook wel eens heksen en duivels in de buurt van kapelletjes rond! Het waren dan ook magische plekken. Op deze wandeling hoor je verhalen over het dagelijks leven en over grote wonderen in de buurt van zeven kapelletjes in Vlierbeek. Samen met een gids van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw ga je op wandel en ben je een tweetal uurtjes onderweg.
Afspraak **om 14u op zondag 14 mei** aan de Westervoort. Prijs 5,00 € per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. Je kan je deelname bij aanvang van de wandeling via Payconiq betalen. Verkies je een cashbetaling, dan zou het handig zijn als je de betaling gepast kan regelen.



Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw via rondleidingen@abdijvanvlierbeek.be

© Tekst: Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.
© Foto: Marleen Michiels.

ONZE LIEVE VROUW MET EEN HOEK AF



echt helemaal in mijn huishouden.

Titels

De kerk heeft natuurlijk veel titels voor haar: je hebt Onze Lieve Vrouw van troost, van Vlaanderen, van smarten, van de overwinning, van Gaverland.... Ontelbare namen die even zoveel kanten van dezelfde bijzondere vrouw belichten, die we overigens juist in mei uitbundig vieren. Toch denk ik dat 'Onze Lieve Vrouw met een hoek af' niet zo dadelijk in dat rijtje zal mogen. Dat hoeft ook niet, maar ondertussen ligt dat juist bij mijn icoon zo goed. Ze is me onverwacht dierbaar, want opeens herken ik me des te meer in haar. Het is bekend dat wij vrouwen de schuld over het algemeen eerst bij onszelf zoeken, dat we ons altijd zorgen maken en schuldig voelen om iets. Bij uitbreiding denk ik dat alle ouders zich regelmatig ongerust voelen en twijfelen of ze goed bezig zijn. Een ouder 'met een hoek af, zo voelen we ons allemaal, vrees ik. 'Vrouwen zoeken de schuld eerst bij zichzelf.' Kinderen die tegenstribbelen, boze uitbarstingen, hun weerbarstige reacties op je goedbedoelde raadgevingen, minder geduld kunnen opbrengen dan je graag had gedaan, je kinderen te laat begrijpen, de bal helemaal mislaan. Het overkomt toch

elke ouder? En dat eeuwige schuldgevoel: als je op het werk bent, is het stressen om tijdig thuis te geraken. Ben je thuis, dan werkt de drukte van het werk nog door en ben je vaak wat meer kortaf dan je had gewild. Of ik denk aan mijn vriendin die thuis werkt en zich door haar studerende kinderen bekeken voelt alsof ze een beetje stom is en niets van het leven weet. Het is dus nooit goed. Op de een of andere manier laten opgroeiende kinderen je vaak voelen dat je oud, achterhaald, niet bij of volledig verkeerd geïnformeerd bent. Natuurlijk zijn ze vaak ook lief, steunend, vriendelijk en tof, maar daar heb je geen last van. Het zijn die voorafgaande gebreken waardoor je merkt dat je geen perfecte moeder/vader bent.

Verknocht

Zelfs de meest liefdevolle en geslaagde ouder blijft er volgens mij altijd eentje 'met een hoek af'. Dat we dat wellicht allemaal hebben, is een hele troost. En daarom ben ik eens zo verknocht aan mijn kleine icoon op de schoenenkast, want met alle respect voor Maria, bij mij is zij nu ook een moeder met een piepklein hoekje af. En dat past.
Myrjam De Keyser

Overlijden



Paul Stefens

Op maandag 24 april 2023 namen wij in de Sint-Franciscuskerk Heverlee afscheid van de heer **Paul**

Stefens echtgenoot van Monique Flipts geboren in Turnhout op 9 augustus 1935 en zachtjes van ons heengegaan in Leuven in wzc De Wingerd op 18 april 2023.
De Sint-Franciscusgemeenschap zal hem gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2023.

Paul, uw opa ging met u, als peuter, wandelen om de mooiste hoekjes van Turnhout te laten zien. Het kasteel met de vijver lag in de gunst, maar het hoogtepunt was een wandeling naar het rangeerstation. Daar genoot ge van het zoeken door de locomotieven naar het juiste spoor. Sinterklaas had dat opgemerkt en bracht elk jaar een lo-

comotief. Enkele jaren later was de Sint blij verrast als hij in de etalage van de confiserie treinen zag rijden. Ze stopten voor een rood licht, reden over wissels, juist als hun grote broers.
Geen wonder dat ge voor een opleiding tot ingenieur koos.
Toen ge op pensioen waart, maakten we lange wandelingen met de hond en wilden we graag de schoonheid van het landschap op foto vastleggen. Een nieuwe hobby was geboren.
We hebben samen 63 jaar een rijke en gelukkige rit gemaakt. Gij zijt nu bij het eindstation aangekomen. Ik rijd nog even verder. Het ga u goed!
Monique

PAASWAKE SINT-ANTONIUS HEVERLEE - Zaterdag 8 april 2023

Licht

Wij heiligen dit vuur.
Het vuur van de schepping;
angstaanjagend en aantrekkelijk.
Dat gezellig kan knetteren,
maar ook kan verwoesten.
Het vuur dat aanstekelijk kan zijn
als warmte en enthousiasme,
maar ook als blinde passie kan uit-
slaan
en genadeloos vernietigen.

Zegen dit vuur, God
Dat het ons geloof verwarmt.
Onze hoop doet oplaaen.
Onze liefde aanwakkert.
Wil dit vuur beheersen en behoe-
den
als een kracht en sterkte in ons le-
ven.
Als bron van goddelijke energie in
ons hart.

Aan dit vuur steken we de paaskaars
aan.
Vuur wordt vlam – wordt het Licht
van Christus.
Verblindend en verbindend.

Water

Toen de aarde nog niet was,
was alles water, chaoswater.
Door Gods ademende kracht
werd die oervloed tot levend water.
Bron van bestaan.
Planten groeiden
en dieren dronken bij de rivier.
De mens leste zijn dorst.
Water.
Het kan ons overspoelen en bedrei-
gen.
Het kan ons verfrissen en schoon-
wassen.
Water en leven,
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den.
Zoals het water stroomt,
zo stroomt het leven.

Gedenken wij:
Gods geest over de wateren,
De oerzee waaruit alle leven is gebo-
ren.
Vruchtwater van de schepping.
Zegen dit water

Gedenken wij:
Water uit de rots, leven in de woest-
tijn.
Toen alleen Mozes nog geloofde
in Gods reddende nabijheid.
Zegen dit water +

Gedenken wij:
Jezus, de man naar Gods hart,
ondergedompeld in de Jordaan.
Herboren tot beminde Zoon.
Zegen dit water +

Maak dit gezegende water
tot teken van uw eeuwige liefde.
Laat allen die er mee gedoopt wor-
den,
het eeuwig leven vinden.
Geef hen liefde en sterkte.
Maak hen trouw aan uw woord
en uw oproep voor gerechtigheid.
Geef hen kracht om op hun beurt
voor anderen leven-gevend te zijn.
Amen.



HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN

Dankzij de liefde die ons heeft ge-
dragen
en door de doop met water en geest,
staat sinds het begin

Gods naam in ons bestaan geschre-
ven.

Deze avond worden wij uitgeno-
digd
om uit vrije wil opnieuw ons
woord te geven,
aan Hem die eerste is en laatste.

God van de schepping, God van Je-
zus.

In het licht van de paaskaars
en verenigd rond dit doopwater,
willen wij ons geloof uitspreken
in die God van leven en liefde.

God, wees onze steun en sterkte
in ons proberen deze beloften waar
te maken.
Opdat wij nieuw worden,
opgestaan als mensen naar uw
droom.

Gedachte van de week

Op het einde komt het altijd goed,
en als het niet goed komt,

is het nog niet het einde.
uit de film *The Best Exotic Marigold Ho-
tel*

Zwijg als je geeft, spreek als je krijgt

BZN

Huisplanten



Ik ben geen echte dierenvriend. Misschien omdat ik nooit ben opgegroeid met huisdieren, behalve een goudvis die 'Eulalie' heette en het verbazend lang volhield in zijn glazen carroussel.

Honden en katten blijven voor mij vreemde wezens, die ik met veel moeite probeer te doorgronden. Ik besef dat ze net als wij elk hun eigen karakter hebben, maar ik begrijp hun woordeloze taal nauwelijks. Wat willen ze als ze me rechtstreeks aankijken en luidkeels mi-auwen? Wat betekent het als ze me een lik geven op mijn knie?

Nee, ik aai ze braaf en houd me verder aan huisplanten. Die reageren veel trager en je moet ze goed in de gaten houden om evoluties te zien.

Glanst hun blad tevreden? Hangt die stengel wat door? Komt daar misschien een bloemknop? Ik maak van al mijn huisplanten vrienden. Daarom valt het me zwaar om ze achter te laten als we op vakantie gaan. Ik heb weleens een bloeiende fuchsia meegenomen op een weekendje weg, maar aan de reacties van mijn omgeving merkte ik dat dit toch niet echt gebruikelijk is. Dat is in feite niet eerlijk, want van mijn planten heeft - in tegenstelling tot veel huisdieren - niemand last. Maar meestal laat ik mijn groene vrienden thuis, onder de hoede van een occasionele verzorger.

Het is onbegonnen werk om uit te leggen hoe elke plant vertroeteld moet worden. Bij de ene moet

je met je pink voelen of ze water nodig heeft. Een andere moet dringend van haar uitgebloeide bloemen verlost worden. Nog een andere heeft om de twee dagen een kwartslag draai nodig om niet volledig scheef te groeien. Je moet in de gaten houden of ze ziek zijn of zich gewoon even aanstellen. Je moet ze loven of ernstig toespreken als dat nodig is. En als het bijzonder warm is, moeten de bloeiende planten in mijn tuinpotten ongeveer elke dag water krijgen. Dat kun je natuurlijk niet van iemand vragen.

Als ik thuiskom is het dus bang afwachten voor de schade. Wie heeft het overleefd? Gaat mijn dahlia die op stervens na dood is het me nog vergeven? Komt de oleander over zijn diepe depressie heen? Hier en daar stop ik een paar lijkjes bij het groenvuil. Zelfs de geraniums, die taaie klanten, zijn gestopt met nieuwe bloemknoppen produceren.

Ik verontschuldig me voor mijn afwezigheid en verwen ze de eerste dagen als poppenstrontjes, om een uitdrukking van mijn moeder te gebruiken. Tot ze langzaam maar zeker weer opleven.

Het zijn maar planten, hou ik mezelf voor. Maar het zijn levende wezens, die me het hele jaar door veel geluk brengen. Waarom zou ik om hen niet bezorgd mogen zijn?

Kolet Janssen



Op de plaats waar nu de **basiliek van Scherpenheuvel** staat, stond ooit een boom

Dit is het verhaal van die boom, door de boom zelf verteld. Een verhaal over eeuwen.

Boven op de heuvel stond een eik. Hij stond er helemaal alleen. Soms kwamen mensen in zijn schaduw rusten. Soms dansten kinderen om hem heen. Op een dag sloeg iemand een spijker in zijn stam. Dat veranderde alles...

Sylvia Vanden Heede, bekend van onder meer de reeks 'Vos en haas' schreef dit verhaal voor kinderen vanaf acht jaar en voor wie ouder is en graag meer wil weten over het bedevaartsoord Scherpenheuvel.

Joris Snaet voltooide samen met zijn echtgenote een bouwhistorische studie over het bedevaartsoord Scherpenheuvel. Hij maakte de sfeervolle illustraties voor dit boek **'De eik op de heuvel'**.

Kaft met flappen, 21 x 30 cm, 24 pag-18 euro
Boek De eik op de heuvel
Uitgever: Halewijn

Als een punt zich opblaast wordt het een nul

BZN

Nog een Stella-nakomertje

Hallo Willy, dank voor uw prachtige samenvatting van ons bezoek aan "Artois" (zie artikel vorige week, nvdr.) die een **ster** van de pils produceert "**Stella**"!

Wij hebben het er eigenlijk niet over gehad, maar de brouwerij had in 't begin van de stichting en start van de Universiteit een **Bank functie**, 't is te zeggen, elke prof die aan de Unief doseerde kreeg als betaling (vergoeding) maandelijks een aantal liter bier, en had recht op een aantal meter betere, mooiere stoffen voor hun kleding. De proffen die in rangorde konden klimmen, konden na promotie, aanspraak maken op een aantal flessen wijn. Aangevoerd vanuit Frankrijk, was dit reeds een kostelijk grapje. En indien er een prof terug degradeerde, kon het zijn dat hij geen wijn meer kreeg, maar wel nog bier. Vandaar het gezegde "Wijn na bier geeft plezier, bier na wijn is venijn".



Wapen van de oude Universiteit Leuven

Ook Hertog Jan van Brabant, heeft zowel in de stichting van de Unief, als in de reglementering van het brouwproces van bier, een dikke vinger in de pap gehad. Groetjes, en nogmaals Dank! Roland Neven

Voor meer Wikipedia-info over de historische Universiteit Leuven: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leuven_\(1425-1797\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leuven_(1425-1797))

KERK ZIJN, IS MARIA ZIJN



Kerk zijn is Maria zijn, want Maria heet: Moeder van de kerk.

Niet omdat ze grootse dingen heeft gedaan, - daarvoor was ze te arm van geest en te eenvoudig van hart - maar omdat ze God grote dingen heeft laten doen in haar leven. Als Maria moeder is van de kerk dan gaat haar verhaal verder in haar kinderen.

Kerk zijn is Maria zijn: is gemeenschap zijn die in haar schoot leven draagt: het leven van de Verrezenen; gemeenschap van mensen die zwanger zijn van Hem, en hun hele doen en laten op Hem afstemmen, zodat Hij kan geboren worden in onze praktijk van goedheid, van vrede en gerechtigheid, van inkeer en inzet.

Kerk zijn is Maria zijn gemeenschap van mensen die zich laten bezielen door de Geest van de Onuitsprekelijke, die zich inleven in Hem zodat Hij zich kan uitleven in ons: En dat heeft niets van doen met man of macht, noch met berekening of prestatie, - maar alles met de bereidheid om 'Ik zal er zijn voor u de rode draad te laten zijn in denken, doen en spreken.

Kerk zijn is Maria zijn: gemeenschap die het leven dat ze draagt toewijdt aan Goden niet aan eigen eer. Is ook: Hem zoeken

op momenten dat je Hem kwijt bent, en aanvaarden dat Hij anders is dan onze verlangens en dromen.

Kerk zijn is Maria zijn: gemeenschap die aanwezig is waar het leven feest is, maar ook waar de wijn op is en het leven verwaterd tot oppervlakkigheid en leegte. Is de pijn en de zorgen van mensen delen en in God handen leggen, en alleen maar zeggen: doe wat Hij u zeggen zal.

Kerk zijn is Maria zijn: is elkanders vader, moeder, broer en zus zijn, verbonden zijn, niet door banden van het bloed, maar door het doen van wat God wil.

Kerk zijn is Maria zijn, is blij zijn, en zingen dat het magnifiek is dat God grote dingen doet in kleine mensen: dat in de wereld van God de kleinen worden groot gemaakt, de armen overvloed kennen en de eenvoudigen vooraan staan.

Maria, beeld en Moeder van de Kerk. In haar mogen wij onze bestemming herkennen: zoals zij horen wij thuis, nu en later, in die wereld waar Hij die heet 'Ik zal er zijn de kern is, begin en einde is van alle leven. Waar God gebeurt. Carlos Desoete