

KERK & Leven

16

2023

WEEKKRANT

19 APRIL

JAARGANG 84

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

De Goede Week in Sint-Franciscus



Gelegenheidskoor o/v David Martinez

PALMZONDAG

Hoe ver gaan we in onze solidariteit met mensen? Hoe ver gaan we in het veranderen van onze levensstijl? Hoe ver gaan we in het breken en delen? Hoe ver gaan we ...? Wat met ons samenleven met verschillen? Vandaag, Palmzondag, worden ons deze vragen gesteld. Gaan we in op de vraag die Jezus ons stelt? Gaan we met hem mee op weg doorheen het lijden?

WITTE DONDERDAG – Zoneviering - zie foto's

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. Hij gaf blijk van uw onvoorwaardelijke liefde voor ons.

Hij sprak verlossende woorden, Hij is uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij mens werd met ons, tot in lijden en dood: onze

lasten heeft Hij mee gedragen, zijn trouw werd bron van hoop voor ons tot op vandaag, blijvend danken wij U om Hem. Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Blijft dit doen om Mij te gedenken.

GOEDE VRIJDAG - Psalm 22

God mijn God, waarom heb jij mij verlaten?

Naar jou schreeuw ik overdag en 's nachts, en ik word niet gestild. Heilige hoogtronende roemruchte jij geeft geen krimp.

Mijn vader, mijn voorvaders, geslachten lang, ze zeiden: 'Hem kan je vertrouwen, Hij deed ons ontkomen, die doet wat Hij zegt' – die waren schaamteloos zeker van jou. Maar ik ben een worm in de grond – met hun lederen hozen vertrappen ze mij, en lachen zich gek: hij heeft toch een god!

Ik werd geboren en in jouw handen gelegd. Jij bent 'mijn god' van de moederschoot af. Weet je het nog?

Stieren nemen mij op hun horens ik ben voor de leeuwen geworpen, mijn hart heeft niets meer in te brengen, mijn keel is aan scherven, mijn tong vastgekleefd aan mijn strot.

Waarom heb je mij verlaten God mijn God?

Geef mij terug aan mijn broeders, de zonen van Jakob.

God van Jakob, van jou wordt gezegd dat jij de vernederden ziet – wat zeg je?

'Gestild wordt de honger der armen'? Daar hou ik je aan.

'Wie neerligt in het stof zal Hem aanschouwen' – ik kan ze niet denken, die woorden maar grijp ze vast.

'Hun kinderen zullen kracht ontvangen en leven, geslachten lang': welzalige toekomst, nieuwe aarde, eeuwen der eeuwen.

Maar waarom heb jij mij verlaten toen de aarde schokte en beefde de rotsen scheurden, waarom toen ik om je schreeuwde heb je mij niet ge-

stild?

Toen ik daar hing en maar hing, aan mijn polsen gehangen levend gevild.

© Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij, Uitgeverij Ten Have

PAASWAKE zaterdag

VUUR

Wanneer gebruiken wij vuur? Waar is er vuur in de wereld? Maar ook in de kerk is vuur heel belangrijk.

God, Gij biedt uw volk vuur, warmte en licht. Gij schenkt ons leven door de dood en verrijzenis van uw Zoon. Zegen dit paasvuur.

Ik ben er zeker van, God, dat Jij er was, dat Jij er bent, en dat Jij blijven zal een Licht voor ons in alle dagen dat we het moeilijk hebben.

AARDE

De aarde is belangrijk voor ons. Wat geeft de aarde ons? Waaruit bestaat de aarde? Het licht en de hemel, de zon en de maan, de grond waarop

wij staan, waarop planten en bomen groeien. Daarvoor zijn wij dankbaar.

WATER

Niet alleen het vuur en de aarde zijn belangrijk voor ons leven, ook het water krijgt een belangrijke taak. Waarvoor hebben wij water nodig? Het water kan ook gevaarlijk zijn. Denken we maar aan de overstromingen in de wereld die we regelmatig op het nieuws zien. Het water ontbreekt vaak waardoor voor mensen en dieren geen levenskansen meer aanwezig zijn.

Zo melden de Verenigde Naties dat een half miljard mensen in Afrika kwetsbaar is op het gebied van watertekort. Een groot deel van de bevolking van Afrika blijft verstoken van veilig drinkwater.

Water, zo belangrijk voor ons. We gebruiken het water voor zoveel dingen dat we niet meer stilstaan bij het belang ervan. De natuur, de mens, de dieren maken gebruik daarvan.

Dankbaar zijn wij voor het levensverhaal van Jezus, het verhaal van een levende. Zonder dit verhaal kunnen wij niet leven, wordt het kil in ons hart, in ons midden, in deze wereld. Zijn verhaal blijft levend onder ons in dit teken van gebroken brood.

PASEN - zie enkele sfeerbeelden op pagina 3



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 april 2023
3e Paaszondag
10 u. Eucharistieviering
Brodenviering eerste communie
Voorganger: Zonopastor Rony Timmermans en Lieven Dries
Lectoren: kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Muziek: Herman Baumers en Stien Eysermans

Zondag 30 april 2023
4e Paaszondag

10 u. Viering
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 april
Eerste Communie
11 u. viering
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: catechisten
Lectoren: eerste communicanten
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 30 april
4de zondag van Pasen

11 u. viering met koor
Voorganger: Mathieu Voets
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Hilde Pex
Homilie: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagvieringen om 10.30 u.
zondag 23 april
zondag 7 mei
donderdag 18 mei Hemelvaart
zondag 28 mei Pinksteren
zondag 11 juni
zondag 25 juni

DANK DE AARDE,
ZE GEEFT NIET OP

Ga naar buiten.
Kijk eens goed om je heen.
Kijk omhoog, zie je die blauwe lucht?
De voorbijtrekkende wolken,
de vogels, de vlinders, de bijen,
de libellen die over het water scheren?

Kijk ook omlaag.
Voel het gras onder je voeten.
De miljoenen sprietjes die je tenen aaien.
De kriebeldiertjes, soms met een rood schild en stippen.
Alles wat er is, is niet van jou.
Het was er al, eeuwen en eeuwen.
De natuur geeft ons zuurstof, laat ons ademen.
En nu is het de hoogste tijd dat wij, als bewoners en behoeders van het paradijs, de aarde geven wat ze nodig heeft: respect en zorg.

Ga naar buiten
en dank de aarde die nooit opgeeft.
BZN

Een week met een randje



Week in, week uit. De dagen en weken volgen elkaar op. En op een dag is het weer zover: de goede week is aangebroken. Een bijzondere week, in sommige talen zelfs een heilige week. Een week waarin de emoties alle kanten op zwalpen: van de ongebreidelde festivalsfeer van Palmzondag naar de scherpste van het verraad in de nacht van donderdag op vrijdag. Van de eindeloze martelgang en vernedering op het kruis naar de verwarring en hoop bij het lege graf. 'Het was alsof ik op een rollercoaster zat', noemen mensen zo iets in onze tijd. In de goede week zitten we samen op een achtbaan.

Misschien is het wat kort door de bocht om deze week gewoon een goede week te noemen. Wat is er goed aan een week waarin de man aan wie we ons geloof ophangen, op laffe wijze aan zijn einde is gekomen? De man die ons als geen ander heeft geleerd wat voor iemand God is, zo onbegrijpelijk goed dat we er nog steeds ons hoofd over breken. En ja, natuurlijk was er dat lege graf en is Jezus er nog altijd, bij ons en bij God. Maar stel je toch eens voor dat hij er nog een jaar of drie bij had kunnen doen, of dat hij tot op zijn oude dag had kunnen blijven vertellen en mensen ontmoeten.

ten. We weten niet wat we gemist hebben.

De goede week noem ik daarom liever een week met een randje. Soms met een gouden randje, als we elkaars voeten wassen zoals Jezus het toen deed. Of als hij het brood breekt met zijn vrienden en de woorden spreekt die wij in elke eucharistieviering blijven herhalen. Soms met een zwarte rand, als we zijn doodvonnis horen en de pijn en onmacht die zijn deel waren. Soms met een gekartelde rand als we horen hoe rafelig de vriendschap van Petrus en de anderen was, vol goede bedoelingen, maar met te weinig moed. Of met een stralende en schitterende rand bij het vertrouwen dat liefde sterker is dan de dood. De verhalen van deze bijzondere week roepen veel vragen op. Vragen over toen en vragen over nu, elk jaar opnieuw. Vragen waarop we alleen zelf het antwoord kunnen geven, de rest van het jaar. Misschien is het juist daarom toch een goede week.

Kolet Janssen
gepubliceerd op 14 april 2019
(<https://www.koletjanssen.be/blog/een-week-met-een-randje/>)

Manifest de 25%-revolutie

Mens en planeet zijn in gevaar. De onstilbare honger van het economische model waarin we vandaag leven, slaat diepe wonden. Het blinde geloof in oneindige groei pleegt roofbouw op onze planeet en vuurt sociale ongelijkheid aan. Het gaat de verkeerde kant op, en het zal alleen maar erger worden. Dat is geen mening, dat is een feit.

De vraag is: hoe gaan we daarmee om? Wie gelooft dat het vanzelf goed komt, of wie denkt dat het te laat is om het tij te keren, moet wakker worden. Het is tijd voor actie.

Wees geen pessimist of optimist, maar een activator.

We moeten vol aan de bak om de situatie te doen kantelen. Nu kan het nog:

is genoeg voor de huidige en toekomstige generaties, waar ook ter wereld, om goed te leven binnen de grenzen van onze planeet.

Hoe dan?

Door te delen en te herverdelen, is het perfect mogelijk om het onevenwicht te herstellen. En door te leven met genoeg, kunnen we opnieuw verbinding maken met elkaar.

We verdelen de ecologische voetafdruk.

Van groei naar duurzaamheid.
Zodat de onstilbare honger van de economie de natuur niet zo sterk aantast dat onze toekomst gevaar loopt; maar zodat iedereen kan genieten van een eerlijk aandeel in



grondstoffen, water, gronden, natuur, biodiversiteit... ook de generaties die na ons komen.

We herverdelen de macht.

Van machtsmonopolies naar participatie.
Zodat niet alleen een kleine groep beslist ten koste van miljarden mensen, maar zodat ieders stem telt en gehoord wordt, ook en vooral die van minderheden.

We herverdelen de welvaart.

Van de happy few naar iedereen.
Zodat kwetsbare mensen niet worden uitgebuit om de welvaart van enkelen in stand te houden; maar zodat iedereen zijn basisrechten kan realiseren, zoals voldoende en gezond voedsel, goed onderwijs, gezondheidszorg, ontspanning, huisvesting of toegang tot technologie. Overal ter wereld.

De revolutie start vandaag.

Willen we die duurzamere wereld zonder ongelijkheid realiseren? Dan moeten we nu in actie schieten! Een echt verschil maken: kan dat? Jazeker.

WANT 25% IS GENOEG OM HET 100% ANDERS TE DOEN. Als 1 op 4 mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, dan is dat genoeg om de samenleving te heroriënteren.

ZET MEE DE VERANDERING IN GANG. Sluit je aan bij de 25%-revolutie.

Onderteken ons manifest

Onderteken het manifest van de 25% revolutie op
<https://broederlijkdelen.be/nl/over-ons/revolutie-2-2/manifest>

Kunnen vergeten is even belangrijk als onthouden

BZN

Pasen in Sint-Franciscus- enkele sfeerbeelden

Vervolg van pagina 1



**Rond de pot draaien
maakt duizelig**

BZN

**Vecht niet tegen de storm maar
dans tussen de regendruppels
door - bzn**

LOURDES- BEDEVAART MET OKRA

Van donderdag 18 tot woensdag 24 mei 2023

Zeker als je dit nog niet zou gedaan hebben, is het een speciale ervaring. En nu dus nog met Okrabegleiders en meerdere toeristische uitstappen, wandelingen, avondacties en traditionele Lourdesactiviteiten als mogelijkheden.

We stellen voor: de combinatie autocar en TGV: de prijs is 890 euro, toeslag als single: 164 euro. In de prijs is begrepen: TGV Tourcoing – Lourdes, vervoer per autocar naar Tourcoing, maaltijd en 3 drankjes op de TGV, transvers naar het hotel, 6 nachten in een 3 sterrenhotel nabij het Heiligdom, verblijf in vol pension. Niet inbegrepen: eventuele verblijfstakingen.

De brochure OKRAREIZEN Zomer 2023 met op blz. 6 en 7 het programma en meer, kan bekomen worden op het regionaal secretariaat, Platte Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo Tel. 016 61 74 70 of e-mailadres oostbrabant@okra.be.

Hoe vroeger we inschrijven, hoe meer kans dat we mee kunnen. Gelieve uw officiële naam en voornaam en adres mee te delen en wij zullen die dan doorgeven voor inschrijving aan Okra voor verder vervolg.

Contact:
rommyvandegaer@gmail.com
Of telefoon: 016 46 28 71

Ik wens je licht met Pasen!

In de Samana-viering in St Francisus werd deze mooie tekst van Chris Willocx gebruikt

Licht in je ogen
zodat je elkaar niet bekijkt
maar elkaar ziet
met nieuwe ogen.

Ik wens je licht met Pasen!
Licht in je huis
dat er vriendschap mag heersen
en dat je een thuis kunt bieden
aan hen die er nood aan hebben.

Ik wens je licht met Pasen!
Licht op je weg
dat je niet verloren loopt
en veilig thuis mag komen
en met open armen ontvangen wordt.

Ik wens je licht met Pasen!
Licht om waar je ook bent
een ander bij te lichten
en bij te staan in mindere momenten.

Ik wens je licht met Pasen!
Licht dat je geloof in Hem versterkt.
Hij heeft ook aan jou gezegd:
"Ik ben het Licht van de wereld!"

Paasviering Don Bosco - Wij staan op, met Hem!

Paaswake 8-04-2023 Don Boscoge-meenschap - voorgangers: Chris, Hermien en Majo - voorzang: Lieve - rganist: Raoul - klarinet en dwarsfluit: Kathelijne en Elisabeth

Verwelkoming

Vanavond luisteren wij naar verhalen van mensen die ons voorgingen, die hoopten dat het kon, die geloofden dat het kon, en die hielden van de aarde en al haar bewoners. Ze vertellen ons van Gods adem die "leven" schept te midden van algehele duisternis, te midden van afgrondig diep water, te midden van chaos en leegte. Zij vertellen ons van God die een volk bevrijdt van de machten die het binden, van de machten die het verslinden, en die het maakt tot zijn volk met een nieuw hart, met een nieuwe geest, met een nieuw verbond naar zijn geest. Zij vertellen ons van God die onze broeder wordt, onvindbaar in de leegte van het graf, in de leegte van de dood: maar hij laat zich vinden en gaat ons voor in zijn liefde voor de minste van de mensen, dienstbaar en solidair, verzezen uit de dood vandaan.

PAASKAARS aansteken

Opstaan uit de dood, komen tot nieuw leven, bouwen aan het samen-leven van mensen, volken, wereldwijd is een dagelijkse opdracht. Licht dat ons aanstoot aanhoudend licht dat overwint. Wees hier aanwezig in deze kring van hoop. Houd brandend in ons de vlam van uw hoop op ommekeer ten goede. Stoot ons aan, doe ons geloven, dat leven opstand brengt tegen de dood. Als licht dat terugkomt, als hoop die niet sterven wil, als vrede die bij ons blijft.

Tijdens de vasten kwamen drie partnerlanden met hun projecten aan bod. Laten we luisteren naar wat zij doen om bij de 25%-revolutie te horen:

Voor Burkina Faso waar de gevolgen van de klimaatregeling de levenskansen beperken. Waar boeren, ondersteund door Inades-Formation kiezen voor agro-ecologie. Zo kunnen zij opnieuw hun gezinnen voeden omdat het land meer opbrengt. Zo wordt hun toekomst en die van hun kinderen beter.

In Rwanda is Chantal een zelfstandige kleermaakster. Ze wil haar kinderen verder laten studeren De spaargroep van Chantal Uwizeyimana bestaat uit een dertigtal leden, zowel mannen als vrouwen. Allen hebben evenveel zeggenschap en gelijke toegang tot financiering en middelen. Vooral de vrouwen halen veel kracht uit hun bijeenkomsten. Hun aanwezigheid is niet alleen een garantie voor gelijke kansen en onafhankelijkheid, het zorgt ook voor persoonlijke groei. Ze leren nieuwe dingen, er wordt naar hen geluisterd en ze nemen een verantwoordelijke rol in de gemeenschap op. Het spaargeld wordt gebruikt om leningen te geven tegen een bescheiden rente. Met zo een lening kon Chantal niet alleen wat meer land kopen, maar ook haar eigen naaiatelier oprichten, studeren en als het kan enkele mensen werk geven in haar nieuwe naaiatelier.

In La Blanca in Guatemala komen de boeren al 10 jaar in verzet: in plaats van monoculturen voor de export willen zij respect voor hun grond en voor de mensen die erop werken. Zij willen zuivere en toegankelijke rivieren. Dankzij Pastoral de la Tierra San Marcos krijgen zij inzicht in hun recht op grond en water. Een moeilijke weg naar een betere toekomst voor velen.

Eerste lezing: Water, taal en teken

Water om een kruis te maken en het kwade te verdrijven. Held're glans vol kleur in een beter doorgegeven. Vrienden welkom heten, ons bij God geweten. Water...

Evangelie: Joh. 20 ... Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: 'Ik heb de Heer gezien!' En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Woordje (majo)

Enkele getuigenissen kwamen op mijn pad de voorbije week en ik werd getroffen door de eenvoud van wat Pasen, opstanding en verrijzenis zou kunnen betekenen. Jacques vertelt: sinds mijn moeder gestorven is, blijf ik 's middags op mijn werk eten. De eerste keer dat ik op mijn werk bleef eten, heb ik mijn ogen uitgekeken! We stopten 's middags om te eten, en toen zette iedereen zich neer in het atelier: hier eentje alleen in een hoek, daar een paar bijeen naast hun machine. Ik heb niets gezegd en een paar schragen genomen en een spaanderplaat en ik ben een soort van tafel in mekaar gaan timmeren. Ze keken allemaal verbaasd toe, en toen het klaar was, heb ik gezegd: 'Kom gasten, zet u bij, we gaan *samen eten*'. En eerst aarzelend, maar hoe langer hoe enthousiaster is de één na de ander er bij komen zitten, en we hebben ons "gejeund" die middag... En sinds die dag doen we dat nu elke keer zo, een beetje gezelligheid en samenhorigheid creëren op het werk... Wat Jacques vertelt is een verrijzenisverhaal in het klein. Het spreekt van eventjes in opstand komen tegen de dagdagelijkse sleur en tegen het "elk voor zich" en "ieder op zijn eigen", tegen de "kleine, alledaagse dood" **duis.Dood is:** dat ieder met zichzelf bezig is, geen gemeenschap, geen groepsgevoel, geen vriendschap, geen verbondenheid; **Leven is** verbondenheid, solidariteit, vriendschap, delen. Dood is: dat je je erbij neerlegt, omdat er nu eenmaal niets aan te doen is; omdat het altijd zo geweest is en waarschijnlijk altijd zo zal blijven; **tegenover** in opstand komen, opstandig zijn en hopen dat het kan veranderen. Dood is: dat je het zelfs niet meer opmerkt dat het zo gaat, dat je er niet meer over nadenkt; **misschien** zijn er alternatieven of andere creatieve oplossingen te vinden. Dood is: dat je er zelf niets aan doet en alles bij het oude laat, omdat je je te klein voelt en te bang; **samen** vinden we wel een oplossing, alleen niet. Mijn vader is bijna vijftig jaren geleden gestorven. Die nacht is mijn jongste zus die in de kliniek bij hem gewaakt had, naar huis gekomen. Wij zijn met ons allen verlagen en onthutst rond de tafel

gaan zitten, en mijn zus vertelde met horten en stoten over de laatste woorden en hulpeloze gebaren van ons vader, en hoe moeilijk hij afscheid van het leven had genomen. Het is minuten lang stil gebleven rond de tafel. Toen heb ik ineens iets zien gebeuren waarvan ik achteraf altijd heb gedacht: dit was een waarachtig paasmoment! Mijn moeder stond ineens van de tafel op en zei: 'Kom gasten, we gaan voortdoen! Ik ga koffie maken...'

Op dat moment, is mijn moeder begonnen te verrijzen uit mijn vaders dood. Niet dat het ineens allemaal over was, het verdriet en de zorg en de rouw en de angst om alleen achter te blijven. Natuurlijk niet. Mijn moeder heeft nog vijftig jaar als weduwe verder geleefd, en dat viel haar bij momenten erg lastig. Maar ik heb haar in al die jaren wel honderd keren opnieuw zien 'opstaan' en 'recht op komen' en zo een beetje zien 'verrijzen' uit de dood van mijn vader, en altijd weer werd die 'veerkracht' en die 'opstandigheid' vertaald in simpele woorden en dagdagelijkse gebaren: 'Kom gasten, we gaan voortdoen! Ik ga koffie maken...'

Vanaf dat moment heb ik geleerd: **verrijzenis** gebeurt in het leven, vóór de dood. **verrijzenis** is uitbreken uit de macht die mensen klein houdt. **verrijzenis** is recht komen uit de dood die ons dagdagelijks bekruipt. **verrijzenis** is telkens opnieuw en onvoorwaardelijk kiezen voor het leven. Er zijn altijd weer mensen die blijven gaan en blijven voorgaan op die weg van Pasen. Die gedachte wordt prachtig verwoord door Marinus van den Berg: Want overall zie je mensen, die stand houden in het goed-zijn: toegewijd aan elkaar: koffie maken, een tafel dekken, wonden verbinden, de moedeloosheid bezweren, terugvechten, de dood weerstaan, stille voortdoen, de 'courage' niet verliezen...

En waar de een zegt: "We kunnen niets meer doen..." zegt een ander: "We kunnen nog veel betekenen." Waar de een zegt: "Dit is het einde..." zegt een ander: "Hier is een nieuw begin." Zet meer komma's dan punten. Er is meer licht dan je weet. (Marinus van den Berg)

Slotbezinning: onze paaswens Pasen en de tuin inlopen aan de zijde van een vrolijk kind, dat het wonder ziet gebeuren en het leven dat in tere knoppen onaantastbaar herbegint.

Pasen en het licht komt wuivend om de hoek, als een vrouw met armen van verzoening en vertrouwen, dat de verste verten met elkaar verbindt.

Pasen en je blijft de pijn wel voelen die de aarde altijd weer doorwoelt. Maar juist in de leegte van de morgen kan een woord weerklinken, dat je optilt en doet verder gaan. Pasen en de kwetsbaarheid aanvaarden om met blinde ogen te geloven dat omwille van de liefde niets vergeefs is, niets verloren, niets ten dode zal bestaan. (Kris Gelaude)

Boven de Berg speelt

Ten voordele van De Maretak vzw, vereniging voor mensen met chronische pijn

Supernova

Regie: Bob Vanderstukken
Een komedie van Benjamin Sercu



Vr 21 april Do 27 april Parochiezaal
Za 22 april Vr 28 april Pellenberg
Za 29 april 20 uur

Voorgerecht

Marnix Hoevenaeghel is een bekende chef-kok. Zijn driesterren-restaurant 't Hoefijzer en zijn druk bekeken televisie-programma's maken van hem een absolute ster aan het gastronomisch firmament.

Hoofdgerecht

Tot de kranten op een dag bol staan van lasterlijke onthullingen! Uitgerekend die dag komt Didier - de broer van Marnix - langs om zijn nieuwe vriendin voor te stellen. Marnix' vrouw Mia doet er alles aan om de de eer en de sfeer hoog te houden. Dat is geen eenvoudige opdracht! Zeker niet als er ook nog onverwachte gasten opduiken.

Dessert

Naast een erg grappig familiedrama is Supernova ook de term die gebruikt wordt om een ontploffing ster te beschrijven. Het sterven van zo'n ster is eigenlijk de start van alle leven in het universum! Het is tijdens die ontploffing dat alle materialen gevormd worden waar wij uit bestaan. We bestaan allemaal uit puur sterrenstof!

Tijdens deze voorstelling zal die cirkel helemaal rond zijn. Het zou absoluut zonde zijn dat te missen! Haast je dus nu er nog tickets zijn!

Reserveer nu



www.bovendeberg.be

0497 86 66 82
Telefonisch vanaf 24 maart
Dinsdag en vrijdag 20-21u.



Specialiteiten

Kim Van Weyenbergh als Marnix
Els Verdickt als Mia
Anika Mahieu als Emilie
Michèle Moris als Caroline
Robin Dekelver als Patrick
Bram Van Otterdijk als Steven
Tim Boon als Didier
Anneke Kerremans als Elise
Geert Vranckx als Norbert
Alexander Delanote als Bruno
Chris Cockx als Sylvie

Kon. Harmonieorkest WIK-Pellenberg

BRUNCH

Prijs buffet à volonté: Volw.: € 22 Kids 6-12j: € 12 Tot 6j: GRATIS

Aperitief, diverse broodsoorten, soep en andere warme en koude lekkertijen

ZONDAG 7 MEI 2023

Parochiezaal Pellenberg Doorlopend: 10u-14u
Kortenbergstraat 4 Inschrijven voor 30 april
www.wik-pellenberg.be

De lente...dat is wakker worden. Het verenigingsleven in Pellenberg is terug in volle bloei.

Ook het harmonieorkest Willenissen-Kunnen!

Op 7 mei organiseren we terug een BRUNCH.

Zoals altijd een prachtige dag, niet moeten koken, niet moeten afwassen.

Maar wel lekker en gezellig tafelen. En mogelijks nog een wandelingetje achteraf.

Inschrijven vereist vóór 30 april. Iedereen welkom!