

KERK & Leven

09

2023

WEEKKRANT

1 MAART

JAARGANG 84

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Samba Dia – Senegal Januari – Februari 2023

Vorige week las je het volledige verslag van Guido en Nelly Decerf ivm hun Werkgroep Liggo Naftora in Senegal. Geniet hier van enkele van hun foto's, o.a. van de eerste put, die manueel bediend wordt, de putten op het grote terrein werken met pomp en zonnepanelen. Op de put staat gegrift in beton: MERCI GUIDO ET NELLY QUE DIEU VOUS BENI... Na overleg met Amadou, de verantwoordelijke en met ons budget in het achterhoofd begonnen de besprekingen om te kijken wat mogelijk was. Het terrein was maar voor een gedeelte bewerkt geweest en dat is zeker niet de bedoeling. Op zeer korte tijd werd er beslist 2 nieuwe pompen te kopen, bijkomende zonnepanelen, en de 3de pomp te herstellen. Gelukkig vonden we snel iemand die de pompen en zonnepanelen voor een goede prijs kon installeren. De percelen die bewerkt zijn leverden vooral kolen maar ook ajuin en paprika en senegalese aubergines op. Tijdens ons verblijf werden er ook nog verschillende stroken kolen bijgeplant, kolen zijn blijkbaar erg in trek en leveren een goede prijs op. Amadou is alleszins erg gemotiveerd en een werker, hij is ook altijd klaar om anderen te helpen. Vóór we naar huis gingen werkte weer alles en had het terrein een heel ander zicht. Alle percelen zijn weer gebruiksklaar, er is water en er is volle zon voor de panelen, het is nu aan hen om er te werken en er van te genieten. Iedereen is opgewekt en blij en vol goede moed. Met veel goede moed, blije, gelukkige mensen en een terrein dat weer volledig benut kan worden nemen we, na ongeveer 3 weken ter plaatse, afscheid van het terrein maar ook van alle families. Ze zien ons graag volgend jaar terug en overtuigen ons er van dat ze hun uiterste best gaan doen. Met al deze beloften zien wij uiteraard uit naar een volgend bezoek, Senegal blijft ons boeien. Guido en Nelly Decerf 13.2.2023 Werkgroep Liggo Naftora in Senegal: contact: Guido en Nelly Decerf - 016 46 22 64 - decerf-steeno@belgacom.net



Dit is de eerste put, die manueel bediend wordt, de putten op het grote terrein werken met pomp en zonnepanelen. Op de put staat gegrift in beton: MERCI GUIDO ET NELLY QUE DIEU VOUS BENI



Tijdens ons verblijf werden er ook nog verschillende stroken kolen bijgeplant, kolen zijn blijkbaar erg in trek en leveren een goede prijs op

Herdenking pastoor Paul Peeters

Sint-Antonius Heverlee
Viering zondag 12 februari 2023

In deze viering herdachten wij in het bijzonder pastoor Paul Peeters, die – alweer 17 jaar geleden – van ons is heengegaan. Hij heeft zo lang een bijzondere plaats in onze parochiegemeenschap ingenomen. Zijn visie en vertrouwen vormen de inspiratie waardoor deze geloofsgemeenschap zich verder heeft kunnen ontplooiën. Daarvoor zijn

we hem ook vandaag nog dankbaar. We missen hem, en hopen dat hij een beetje trots op ons is.

Lied ter ere van pastoor Paul

Gedenken wij hier heden Paul Peeters als pastoor. Hij ging een tijd geleden nog elke zondag voor. Hij bracht ons 't woord des Heren. Was ons met raad nabij. Kwam ons bekering leren

En bracht ons goedheid bij.

Hij was voor ons een vader Als priester toegewijd. Hij bracht ons veel tegader. Was herder met beleid. Hij kende ook veel pijnen. Soms was het hem te sterk. Hij vroeg dan aan de zijnen Wat bijstand in zijn werk.

Laat ons nu dankbaar bidden. Hij gaf ons toch zoveel :

Zijn leven in ons midden Verdeeld en elk zijn deel. 't Zal hem bij God verblijden Als wij zijn wegen gaan. Als wij in onze tijden Zijn voorbeeld gadeslaan.



VASTENACTIES 2023
IN SINT-ANTONIUS
T.V.V. BROEDERLIJK
DELEN

VERKOOP VAN
PAASBLOEMEN OP
ZONDAG 5 MAART NA
DE VIERING



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 5 maart 2023
2de zo van de vasten
10 u. Eucharistieviering
Kruisoplegging vormsel en drank-
je na de viering
Voorganger: Rony Timmermans
Assistent: Lieven Dries
Lectoren: Kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 12 maart 2023
3de zo van de vasten
10 u. Woord- en communieviering
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector:
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 5 maart
2de zondag in de veertigdagentijd
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: Myriam Neves
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Hilde Pex
Homilie: campagnefilm
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 12 maart
3de zondag in de veertigdagentijd
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Vieringen in 2023 om 10.30 u.
zo 12 maart - 3e zondag veertigda-
gentijd
zo 6 maart - 5e zondag veertigda-
gentijd
zo 2 april - Palmzondag
do 6 april - Witte Donderdag
vr 7 april - Goede Vrijdag
zt 8 april - PAASWAKE 20u

KALENDERBLAADJE

*Om echte morele vrijheid voort te bren-
gen, moeten we Gods genade en de wil van
de mens samenbrengen.*

*Zoals God de Eerste Beweger (schepper,
animator) van de natuur is, zo scheidt Hij
ook vrije impulsen naar zichzelf en naar
alle goede dingen.*

*Genade maakt de mens vrij om alles met
Gods genade te kunnen doen, werkend met
de genade als met een instrument dat erbij
hoort.*

*Zo bereidt de wil de vrijheid door de lief-
de: je wordt liefde, want de liefde verenigt
zich met God.*

John Main

kwade dagen gaan ook voorbij

BZN

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

*We zijn allemaal beginners wanneer
we gaan zitten om te mediteren.*

*Het is alsof het de eerste keer is, wan-
neer we onze angsten, zorgen, plannen en
vooruitzichten naast ons neerleggen. We
leggen alles naast ons neer om open te
staan voor het uiteindelijke doel van de
schepping dat eenwording is: eenwording
met onszelf, met God en heel de schepping.*

(John Main)

Hoewel je meditatie zeer goed alleen
kunt beoefenen, doet het toch ook



deugd om het in groep te beleven.
Onze samenkomsten gaan door **in
het Don Bosco centrum**. Afhanke-
lijk van de beschikbaarheid zal de
bijeenkomst doorgaan in de grote
zaal of in Ademtucht.

Christelijke meditatie Don Bosco in 2023:

13, 27 maart - 10 en 24 april - 8 en 22 mei
-
5 en 19 juni - 3 en 17 juli - 7 en 21 augustus -
11 en 25 september - 9 en 23 oktober -
6 en 20 november - 4 en 18 december
Van 20 uur tot 20.30 uur

Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

TER OVERWEGING:

Ook op de donkerste plekken kan je lichtpuntjes ontdekken



Isabelle Gonnissen (c) Katrin Torfs

Het zijn donkere tijden.
De energiecrisis, de oorlogen om de
hoek, de stijgende armoede...
hoe blijven we geloven in het licht?

Weet dat een buurman die je groet
of een heerlijke pot soep die je deelt
je blij kunnen maken.
Geniet van een handdruk of een
omhelzing. Van een gulle lach.
Van een dank je wel omdat jij lief
was.

Besef dat de zon elke dag de moed
heeft om op te gaan.
Laat het duister niet winnen. Trek
je op aan klein geluk.
Want ook op de donkerste plekken
kan je lichtpuntjes ontdekken

Vijf jaar geleden, op een Blauwe
Maandag (letterlijk) in januari 2018
startte Isabelle Gonnissen de actie
'30 dagen zonder klagen'. Een lu-
dieke actie om mensen te inspire-
ren positiever in het leven te staan.
Net als klagen kan positiviteit een
gewoonte worden die je jezelf aan-
leert. Het is een spiertje dat je kan
trainen. Wie positief denkt en han-
delt, ziet ook al gauw de mogelijk-
heden binnen de beperkingen, de
lichtpuntjes in het donker. Zo is de
BZN-spreuk van de maand januari
op het lijf geschreven van Isabelle
Gonnissen.

Ze vertelt het volgende ... We leiden
allemaal onze imperfecte levens in
imperfecte omstandigheden. Perfec-
tie bestaat niet. Iedereen moet ooit
in zijn leven omgaan met omwegen
en hindernissen. We struikelen en
vallen allemaal wel eens. De kunst
is om er ook op de donkere momen-
ten het beste van te maken, om ook
dan het licht te blijven zien. Dat is
de kern.

Rolstoelracer Peter Genyn bijvoor-
beeld is een van de ambassadeurs
van '30 dagen zonder klagen'. Toen
hij zestien was, heeft hij zijn nek
gebroken na een ongelukkige duik
in ondiep water. Nu is hij paralymp-

pisch kampioen. Ik leerde hem ken-
nen op de dag dat mijn eigen zoon
zestien werd. Zijn verhaal, zijn
veerkracht raakte me diep. Want het
is niet evident om jezelf op zo'n
jonge leeftijd te redden van de mo-
gelijke uitzichtloosheid. 'Na mijn
leven had ik de rest van mijn le-
ven achter het venster kunnen zit-
ten kijken', vertelt hij me. 'Maar ik
wilde mijn leven niet zomaar zien
passeren.' Hij bleef de mogelijkhe-
den zien binnen de beperkingen, de
lichtpuntjes in het donker, en dat
vind ik prachtig. Hij kiest bewust
en positief.

We kunnen het licht aanknip- pen in onszelf

'Als ik die job heb, als ik een goed
lief heb, als ik veel geld heb, ...
dan ga ik gelukkig zijn', zeggen we
soms. We schuiven het geluk voor
ons uit, we staren ons blind op ex-
terne factoren, zonder te beseffen
dat we zelf het licht kunnen aan-
knippen. Als we ons durven afvra-
gen wat nu echt belangrijk is voor
ons, dan zetten we wat ons geluk-
kig maakt in de spotlight. Dat is niet
enkel zinvol voor wie het moeilijk
heeft, ook bij mensen die schijn-
baar alles hebben, gaat soms het
licht uit. Omdat hun focus verkeerd
zit. Omdat ze de essentie uit het oog
zijn verloren.

In het leven vind je altijd wel licht-
puntjes, hoe donker het op bepaalde
momenten ook mag zijn. De zoon
van een goeie vriendin heeft rug-
genmergkanker. Ook als het echt
niet goed gaat, slagen zij er als ge-
zin in om te genieten van de mooie
en warme momenten. Want die zijn
er ook. In elke situatie vind je al-
tijd wel een glimp van schoonheid
en geluk. Je moet er wel voor open-
staan. Je moet het licht willen zien.

Wat je uitstraalt, komt als een boemerang terug

We kunnen zelf ook lichtpuntjes
creëren, voor onszelf en voor el-
kaar. Actief licht maken voor een
ander. Door iets kleins als hoffel-
lijk te zijn in het verkeer bijvoor-
beeld. Een voetganger die zwaait als
je voor hem stopt, een vriendelijk
gebaar van een andere chauffeur,
dat kan me echt blij maken! Of stel,
je komt thuis en de keuken is een
vuilnisbelt. Tien jaar geleden zou
ik in een 'colère' geschoten zijn:
'Wie heeft dat hier zo achter ge-
laten?!' Nu kom ik binnen en ik
denk: 'Ik wil een propere keuken,
maar vooral een warm gezin.' Dus

ik vraag de anderen rustig om sa-
men op te ruimen. Resultaat: een
schone keuken én harmonie. Het
zit in de ogenschijnlijk kleine din-
gen. Wat je uitstraalt, komt als een
boemerang naar je terug.

Anderen het licht helpen zien,
dat kunnen we eigenlijk allemaal.
Kinderen opvoeden bijvoorbeeld is
voortdurend lichtpuntjes aanwij-
zen. Als je je kinderen helpt om te
relativeren en zich te engageren,
als je hen troost, hen inzicht of
perspectief helpt zien, dan creëer
je kleine lichtpuntjes. Je moet het
vaak niet te ver zoeken. In de eigen
huiselijke kring kan je al een fraaie
lichtbron zijn.

Een tafel met tien poten

We zijn het er allemaal over eens dat
je sterkere buikspieren krijgt door
ze te trainen. Hetzelfde geldt voor
positiviteit. Door actief positief in
het leven te staan, train je je positi-
viteit. Als je wil dat positief denken
een automatisme wordt, dan moet je
dit oefenen! Op den duur gaat het
dan vanzelf. Net zoals klagen soms
een reflex is, kan positief denken
dat ook zijn.

Mijn ouders noemden mij vroeger
het zonnetje in huis. Maar ik heb
sindsdien toch een hele weg afge-
legd. Ik heb die positiviteit ook moe-
ten trainen. Zo vraag ik me bijvoor-
beeld in elke situatie, ook de lastige,
af 'Wat win ik?'. Focus op dat licht-
puntje! Zo maak je een tafel met tien
poten waarop je kan steunen. Als er
een poot vanonder gezaagd wordt,
sta je nog altijd stevig op die negen
andere poten.

Ik voel in mijn missie veel verwant-
schap met het werk van Bond Zon-
der Naam. Vanuit het hart, dat is het
ideale vertrekpunt om iets te kun-
nen betekenen voor elkaar. Mensen
met elkaar verbinden, inspireren,
een lichtpunt zijn voor elkaar, het
is mooi dat zoveel mensen diezelf-
de weg afleggen, hetzelfde doel ach-
terna. Dat vind ik nu eens echt een
lichtpunt!

Voor 2023 heeft Isabelle alvast een
mooi lichtpuntje in petto! Maan-
dag 16 januari Blue Monday, startte
de nieuwe campagne van '30 dagen
zonder klagen'. En omdat het dit
jaar alweer de vijfde editie is, zijn
we wat bijzonders van plan. Hou
zeker de website in de gaten:

www.kiespositief.be

Isabelle Gonnissen

wij horen de oproep

19-02-2023 - 7e zondag door het Jaar. Viering in Don Bosco samengesteld door Lieve en Majo - Voor-ganger Lieve - Lector Bernard - Organist Raoul - Zang Majo

Welkom

Gezegend het licht van deze morgen. Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. Gezegend ieder van u, om wie je bent, om wat ons samenbrengt, in naam van wie wij noemen: Vader, Moeder Zoon en Heilige Geest.

Inleiding

Vandaag, kort bij het begin van de veertigdagentijd, citeren we de profeet Joël: "keer terug naar de Ene, uw God. Ga de weg naar binnen, naar het hart, naar de wortel". Deel, bid en vast in het verborgene, ver weg van al wie macht heeft. Als jullie samenkomen verwoord dan het perspectief, luister naar ieders stem, laat ideeën rijpen, kom tot inzicht. Broederlijk Delen wil werk maken van een duurzame wereld, zonder ongelijkheid. Een activistische beweging, van delen en herverdelen. In solidariteit werken aan de verandering van het systeem dat soms vierkant draait. Neem hiervoor de tijd en ga dan pas de confrontatie met de macht aan.

Vervul dit huis met hart en geest, met aandacht voor de kleinen. Dat al wie hier naar binnen gaat hen noemen zal de zijnen. Wees hier opnieuw verbeeldingskracht. Geef taal en teken aan dromen. Geef stem aan wat verborgen bleef, laat hier jouw rijk maar komen. Wees kracht en troost voor jong en oud dat niemand hoeft te vrezes als hij zich inzet voor jouw rijk, want dood heet daar 'verrezen'.

Openingsgebed

Om werk te maken van waardig leven voor mens en natuur hebben wij goddelijke kracht en elkaar nodig. Daarom dit gebed: Beweeg dan ons hart en ons verstand om nieuwe wegen te gaan in het spoor van Jezus die ons voorging. Dat het gebeuren mag!

Lezingen: Wees waakzaam

Wees waakzaam want voor je het beeft heeft de consumptiewereld met je diepste dromen een loopje genomen en je verlangen naar geluk netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam want voor je het beeft zijn je vragen verstomd, en

zie je niet meer hoe het onrecht wordt goedgepraat, en ben je aangepast aan wat 'de gewone gang van zaken' heet.

Wees waakzaam want voor je het beeft praat je mee met wat ze allemaal zeggen: dat het elk voor zich is in het leven, en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam want voor je het beeft leef jij ook ten koste van anderen, ook al heb je de mond vol van kiezen voor de zwaksten. *Carlos Desoete*

Marcus 4:26-34 Het mosterdzaadje

Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.'

Woordje

Om in te gaan op een oproep is het goed om aan drie dingen te denken: Ga naar binnen, maak u klaar in het verborgene. Iets klein kan groeien. Je kunt niet zonder de and'ren.

We lopen vooruit op de 40-dagentijd. Broederlijk Delen lanceert de slogan: wij zijn hard-core ('in hard en nieren') activisten, want iedereen die in actie komt voor verandering is een activist. De manier waarop verschilt bij iedereen. Het kan zijn. Een petitie tekenen op straat komen, voor iemand boodschappen doen, of iemand vervoeren naar een afspraak, zelf sober leven, bereid zijn een eerlijke prijs te betalen voor de dingen en diensten die we nodig hebben, een goed doel steunen en nog zoveel meer. Wie zo leeft, zo handelt, is een medestander in de 25% revolutie. Zelf had ik mijn twijfels over de stelling dat 1 op 4 mensen genoeg is om verandering in te zetten. Met het symbool van het mosterdzaadje wil ik meegaan in de overtuiging dat iets wat klein begint een groot verschil kan maken. Het veronderstelt wel dat we alert zijn om die goeie dingen te zien en te ondersteunen. Zaad moet eerst in goede grond, in een beschermde omgeving kunnen kiemen. In die zin versta ik ook het advies om 'in het verborgene', in stilte, een actie, een optreden in het openbaar voor te bereiden. 'Bezinnen voor we beginnen'. Dan is het nog het element: we leven verbon-

den. Niemand kan in z'n eentje gered worden. Daar hebben we bij de aardbeving in Turkije en Syrië beelden van gezien. Daarom besluit ik met een oproep van paus Franciscus die hij deed op 1 januari – wereldvrede-dag. *De oorlog in Oekraïne, samen met alle andere conflicten over de hele wereld, betekent een terugval voor de hele mensheid en niet alleen voor de direct betrokken partijen.* Hij benoemde daarbij de gestegen prijzen voor graan en energie. *We kunnen ons niet alleen blijven concentreren op zelfbehoud. De tijd is voor ons allemaal aangebroken om te proberen onze samenleving en onze planeet te genezen, de basis te leggen voor een meer rechtvaardige en vreedzame wereld, en ons serieus te engageren voor het werkelijk gemeenschappelijk goed.*

Heel deze woordenvloed kunnen we laten bezinken terwijl Raoul speelt.

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God die op deze aarde vele namen heeft, die voor ons niet te omvatten is, niet te begrijpen is, naar wie wij steeds weer op zoek zijn, Wij geloven in Jezus Christus, die de mensen uit hun traditionele levensritme wakker schudde, die zich het lot van minderheden aantrok, die streed voor gerechtigheid, die een leven van liefde leidde, die door zijn dood onmiskenbaar een andere weg dan die van haat en geweld opende. Wij geloven in de onbegrijpelijke, revolutionaire goddelijke Geest, die Jezus Christus in deze wereld gebracht heeft. Wij geloven in alle mensen, die in deze Geest tot het uiterste gaan. Wij geloven, dat deze Geest ons met elkaar verbindt en ons verbindt op de weg naar een nieuwe wereld van gerechtigheid en vrede. *naar Dorothee Sölle*

Voorbeden

Bidden we tot de Ene, die ons oproept tot inkeer en ommekeer, tot solidariteit. Voor onze samenleving die steeds meer mensen uitsluit en opsluit in armoede en ongelijkheid. Dat de oproep tot inkeer en ommekeer moge leiden tot meer engagement voor een rechtvaardige wereld. Voor onze gemeenschap. Dat de oproep om radicaal van koers te veranderen ons hart mag beroeren en inspireren. Dat wij mensen samenbrengen om met velen hieraan te werken. Voor Oekraïne en alle vergeten en verzwegen oorlogen, dat wij de kracht hebben op

te komen voor een vreedvolle wereld en onze politici aanzetten tot vredesinitiatieven. Voor de mensen in Turkije en Syrië bidden wij, dat alle genomen initiatieven de mensen maximaal helpen. Laat ons stil worden en bidden voor allen die gebukt gaan onder zorgen en geen uitkomst meer zien. Voor allen die moeten leven met een droeve waarheid: ziekte, sterfgeval of dreigend onheil. Dat de mensen die verlichting brengen in die moeilijke situaties, staande blijven in de onrust. **Herschep ons hart, heradem ons verstand. Dat wij elkaar behoeden en doen leven. Maak ons tot uw gemeente. Wees de stem die ons geweten wekt. Verberg U niet, verberg U niet** (H. Oosterhuis – Cd Laat mij maar zingen I, Cd 3)

Tafelgebed (Uit H. Oosterhuis, Gebeden en Psalmen)

Onze Vader in het verborgene, die uw zon doet opgaan en uw regen zendt over mensen kwaad en goed: uw naam zij geheiligd in mensen, uw wil geschiede door mensen. Gezegend zijt Gij om uw wijsheid die verborgen is, om uw droom die Gij gekoesterd hebt dat wij ooit zouden worden: mensen in het volle licht. Gezegend om uw naam 'Ik zal er zijn', Gij die alleen voor ons en met ons zijt zolang wij zijn voor mensen en met mensen.

Gezegend Gij, dit uur van ons leven, deze dag die Gij ons geeft om allen die U kennen en eren al doende gerechtigheid, die in hun midden de vreemdeling eren, die niet bespotten de dove, niet doen struikelen de blinde. Gezegend zijt Gij tegen de overmacht der feiten in om naamloze mensen die, vervolgd, voortvluchtig, ten dode gefolterd, toch vasthouden aan U - om zwakheid die kracht wordt. Gezegend zijt Gij om allen hier die in het verborgene elkander dragen. Gezegend zijt Gij om het brood dat wij eten en dat wij gespaard zijn tot op vandaag. Zegenen zult Gij ons, verlichten, bevrijden, als wij uw woord gestand doen en delen ons brood met wie onze naasten zijn.

Bezinning na de communie

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. Eén hand alleen kan geen touw om een bundel knopen. Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. Wie

dan valt, heeft niemand om haar op te helpen. Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.

Wie alleen loopt, gaat zwaar gebukt onder haar last, Niemand deelt haar vreugde of verdriet.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. Haar leven leeft ze alleen.

Ze heeft twee voeten, ze heeft alleen maar twee armen, ze heeft maar twee ogen.

In de gemeenschap heeft ieder duizenden handen. Heeft ieder duizenden voeten, loopt niemand ooit alleen!

Slotlied Wij die met eigen ogen (Zj 703) Lied tegen de derde wereldoorlog. Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, wij die, God weet hoe verder, tot hier toe zijn gespaard : dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, dat diep in ons geweten opnieuw het Licht ontwaakt. Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.

Zending en zegen

Word actief. Laat je stem horen. Sluit je aan bij de 25%-revolutie. We horen de oproep om samen in onze gemeenschap, onze familie, onze buurt, met de collega's, wegen van solidariteit te gaan. Daarvoor hebben we elkaar nodig.

Mededelingen

Narcissen kunnen nog besteld worden bij Agnes. Hulp voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië: BE19 0000 0000 12 12.

26 februari Vredesmanifestatie in Brussel: Wapens doden mensen (ook als ze niet gebruikt worden). Wij zitten in een spiraal van geweld waar we zo vlug mogelijk uit moeten.

Volgende zondag 26/2: 1ste viering van de Veertigdagentijd.

Gouden regels voor een aangenaam leven



De Duitse benedictijnnermonnik **Anselm Grün** beschrijft zijn visie op geluk. Zijn kijk is fris en origineel. Veel is er niet nodig. Enkel grondhoudingen volstaan.

Opletend

We ervaren al geluk door simpelweg opletend te zijn. Als ik opletend ben, let ik op alles wat ik doe. Ik leef er niet zomaar op los. Door opletendheid krijgt alles wat ik doe

een diepere betekenis. Als ik bijvoorbeeld opletend door een deur loop, dan voel ik wat dat betekent: ik ga van de ene ruimte naar de andere. De deur stelt een nieuwe ruimte voor me open. Jezus zegt over zichzelf dat Hij de deur is. Hij verwezenlijkt door zijn bestaan wat een opletend mens bij het passeren van een deur ervaart: de deur brengt mij in de ruimte van mijn ziel, in het binnenste van mijn hart.

Dankbaarheid

Zo zet ook dankbaarheid de deur naar geluk open. Het woord 'danken' komt van 'denken' en alleen wie denkt, kan dankbaar zijn. De dankbare denkt met zijn hart.

Hij neemt waar wat hij elke dag krijgt. Dankbaarheid wordt verwoest door de consumptie mentaliteit. Mij komt toe wat in de supermarkt als aanbidding wordt aangeprezen. Ik koop alles waar ik nu zin in heb. Ik moet mijn behoeften meteen bevredigen. Ik kan niet wachten tot iemand me iets cadeau doet. In onze tijd zien we steeds vaker een mentaliteit van altijd maar op alles aanspraak te kunnen maken. Die verdrijft de dankbare herinnering en maakt bovendien niet gelukkig.

Kalmte

Kalmte is een andere deur naar geluk. Het roept een houding op waar-

in niets ons tot opwindend kan brengen. Kalmte is innerlijke vrijheid. Ik ga kalm naar een vergadering, zonder bang te zijn voor wat die zou kunnen brengen. Ik heb mijn angst losgelaten. Ik ben vrij van druk om alles perfect te moeten doen. Ik heb de gedachte losgelaten hoe ik op andere overkom, om me te richten op wat komt. Kalmte vereist loslaten.

Door de eeuwen heen hebben filosofen wegen naar het geluk gewezen. Daarbij legden ze het geluk nooit uit als iets wat kan worden gekocht om het vervolgens te bezitten.

Naar binnen

Grün sluit zich bij deze visie aan, want de deur van het geluk gaat open naar binnen. Naar binnen wil eerst en vooral zeggen dat het niet uitmaakt hoe hard we tegen de deur aanduwen. De deur gaat naar binnen open, dus duwen heeft geen enkele zin. Geluk is niet af te dwingen. We kunnen het ook nooit vasthouden. We kunnen alleen altijd opnieuw geluk toelaten. 'Naar binnen' slaat ook op de weg naar binnen. Willen we dat de deur van het geluk opengaat, dan moeten we bereid zijn een innerlijke weg te bewandelen.

LEIVES IN OKRA SF - Deel 3 Leivese straatnamen

Onder impuls van de academie van het Leuvens heeft het Stadsbestuur er mee ingestemd om onder de officiële straatnaam de vertaling in het Leuvens aan te brengen en dit in een ander lettertype. Tot nu toe zijn er ongeveer 200 straatnamen verleuven. Hieronder volgt een korte samenvatting van enkele interessante straten. Paul Reekmans heeft de betekenis ervan in het Leuvens met zijn boek beschreven. Via google kan je ze beter situeren.

- **Benèstraat** : *Schapenstraat*. De Schapenstraat en de Naamse straat bereiken hetzelfde doel. Het verschil in hoogteligging had een reden van bestaan. In de zomer namen de weggebruikers de laaggelegen weg om dichterbij het water te zijn. In de winter was deze weg niet aangeraden om niet in de modder vast te zitten en nam men de Naamse straat. Vandaar *Benèstraat*!

- **Gelooikseploits** : *Quinten Metsysplein*. Ook *Loikseploits* genoemd. De stratenlijst van 1886 vermeldt 'Place de Liège'. Arbeiders uit het Luikse waren tewerkgesteld in de jonge metaalindustrie die zich in en rond Leuven gemakkelijk ontwikkelde.

- **Gieelenhof** : Stadspark. Leden van de grote kruisboog beoefenden hier hun wapenkennis. De schuttersgilde van Sint-Joris werd ook de Zestigen genoemd omdat hun aantal tot zestig beperkt bleef. Wanneer een lid moest vervangen worden werd het nieuwst aangeworven lid kameeraad zestig. Niet ver hier vandaan stond vroeger de kapel van de gilde, Onze Lieve Vrouw van *Ginderbuiten*.

- **Leeverseestroot** : *Naamsestraat*. Waarom is niet exact gekend. Deze straat eindigde vroeger aan de Parkstraat. Wel hebben hier prominenten gewoond. De straat is een openvolging van universitaire colleges, die haar een streng uitzicht geven.

- **Jerkarlisse** Mgr. Ladeuzeplein. In de Franse Revolutie stond hier bij de stadsmuur van de binnenring het klooster der *klarissen*. Na de sloop van het klooster werd hier in 1806 een indrukwekkend plein

plein aangelegd, *Plaets des Volcks*. (in het Frans Place du Peuple). Het plein werd helemaal gekasseid en een ondergrondse parkeerterrein werd aangelegd. De naam Jerkerlisse blijft behouden om duidelijk onderscheid te maken met Stieënkarlisse (Hooverplein). De nieuwe bibliotheek werd gebouwd nadat de Duitse troepen de originele hadden platgebrand. Het plein kreeg de naam van Mgr. Ladeuzeplein, die tijdens de Eerste Wereldoorlog rector was van de universiteit.

- **Kattestroot** : *De Beriotstraat*. Op de officiële stratenlijst van 1868 wordt ze nog de rue des Chats geheten alhoewel ze niets met poezen te maken heeft. De straat werd aangelegd parallel met de stadsmuur waarvan nog sporen te merken zijn in het stadspark. Ze draagt de naam van de 19de - eeuwse musicus-componist Charles de Bériot, een geboren Leuvenaar. De zusters maricollen hadden hier een klooster en na de Franse revolutie vestigden zij er zich opnieuw om er een klooster en een school te bouwen. De Middelbare school voor meisjes werd na de oorlog omgevormd tot Meisjeslyceum en is nu gefusioneerd met het Atheneum. De gebouwen werden overgedragen aan het Instituut Sancta Maria van de zusters Maricollen. De universiteit bouwde er haar Aula Maxima, genoemd naar de eerste rector van de unitaire Vlaamse universiteit, Dr. Pieter De Somer.

- **'t Koulejan** : J.P. *Minckelerstraat*. Deze naam schept problemen. In de middeleeuwen (1388) stond de straat bekend als Coelhem en later als Quoniam. Zou het iets te maken hebben met het Sint-Maartensklooster waarvan de achterkant op deze straat uitgaat? De gewone Leuvenaar verkoos Koulejan. Vermoedelijk afkomstig van een persoonsnaam.

- **Manezjestroot** : *Rijschoolstraat*. Leuven beschikte reeds in 1785-1788 over een rijkschool. De huidige rijkschool dateert uit de eerste jaren van onze onafhankelijkheid. De rijkschool wordt nu gebruikt als



sport- en feestzaal. In de jaren vijftig kwamen hier zeer gerenommeerde orkesten op bezoek. Vlak na de oorlog stond hier een schandpaal waar terdoodveroordeelde collaborateurs werden gefusilleerd.

- **Schrènsstroot** : *Schrijnmakersstraat*. Deze smalle kronkelige straat was in vroegere tijden de weg naar de Koestraat (later Vaartstraat) die de korste weg naar Aarschot was. Pas na de Eerste Wereldoorlog maakte het Smoldersplein de verbinding van de Grote Markt met de Vaartstraat. In de Schrijnmakersstraat was er ooit de muziekschool gevestigd in het Drioux college. Nu vooral bekend doordat Jeroen Meus, Leuvense TV-kok er in "De Dry Koppen" zijn keuken geïnstalleerd heeft en van daaruit "Dagelijkse kost" wordt opgenomen.

- **Sjipstroot** : *Mechelsestraat*. De Mechelsestraat van aan de Grote Markt tot aan de Vismarkt werd de schipstraat genoemd omdat ze naar de haven leidde. Tot bij de aanleg van de Vaart werden de goederen per schip aangebracht. De haven was tegelijk een plaats van overslag om per wagen naar het binnenland gebracht te worden.

- **Stieënkarlisse** : Herbert Hooverplein. Is als 't ware een deel van de Siamese tweeling met het Mgr. Ladeuzeplein. Het Herbert Hooverplein was oorspronkelijk een deel van de eerste ringmuur waarvan de oude Sint-Michielskerk deel uitmaakte. De oorspronkelijk muur werd geslecht en op het niveau van de buitengracht gebracht. Aan de overkant van de Tiensestraat ontstond zo het stadspark, en aan de andere kant kwam er een groot gekasseid plein dat aansloot op de Karlisse. Het kreeg de naam 'Stieënkarlisse' om te onderscheiden van de Jèrkarlisse die met aarde bedekt was.

- **'t Tempelhof** : *Vanden Tymple-*

straat. Dit is een herinnering aan de naam van de invloedrijke familie van den Tymple die hier van de 15de tot de 18de eeuw gronden en goederen bezat. Op de stadsplattegrond vermeld 'rue des Templiers, schabouwelijke vertaling uit de Franse tijd. Slechts de naam blijft van het stukje straat die van de Diestsestraat naar de Van Monsstraat loopt.

- **'t Vougelstroike** : *Mussenstraat*. Een kern van kleine straatjes die bij de kleine gankskens moet gerekend worden. In de tijd van de eerste industriële revolutie sprongen ze als paddestoelen uit de grond. De kapitaalkrachtige huisjesmelkers (blijkbaar van alle tijden) hadden die op het oog om zoveel mogelijk huurgeld op te strijken.

- **Warande** : *Sint-Jacobsplein*. De oudste gekende naam is de Biest waarheen de Bieststraat leidde. Dit is het laatste gedeelte van de Brusselsestraat voor de Blauwen Hoek. Deze naam verdween wanneer het zompiger plein drooggelegd werd en tot een volwaardige warande werd omgevormd omzoomd door een ijzeren leuning en beplant met kastanjabomen. Het epicentrum van de beestenmarkt op Leuven kermis.

- **de Zeiven Ukken** : *Mathieu de Layensplein*. Dit is het plein achter de Sint-Pieterskerk waar vroeger de Kalvermarkt was. Het is een indrukwekkend verkeerspunt. Hier komen zeven straten op uit. Het verkeer komende uit het oosten en het zuiden, dat naar de haven moest, moest hier zijn weg vinden. De drukte rond de Kalvermarkt en het Slachthuis met de aanvoer van levend vee was de voorloper van de files. Het zwaar transport dat van uit Luik met kolen en ijzer op weg was naar de haven verhoogde de stagnatie in het verkeer.

- **Zjieskesbuem** : *Diestsestraat*. Op

de hoek van de Diestsestraat en de Minckelerstraat stond vroeger een boom waarin een kruisbeeld werd aangebracht. Wellicht een gechristianiseerd heidens gebruik: een fetisj aan een boom hangen op het kruispunt van de weg naar een kerkhof. De naam van deze plaats leeft nog verder in het café dat zich daar bevindt. Twee stappen verder in de Minckelersstraat ligt, verborgen achter een poort, wat nog rest van een oud straatje, nl. de Helmgang. De oorspronkelijke naam was 't Kynnebackstreetken, wat in de Franse tijd vertaald werd als Ruelle de la Mâchoire.

- **Fosjplots** : *Rector De Somerplein* (vroeger Maarschalk Fochplein) Het Fochplein was een doorn in het oog van Louis Tobback omwille van het oorlogsverleden van deze controversiële persoon. Bij de opgravingen voor de fietsstalling was Louis Tobback benieuwd of de archeologen de sacchoche van zijn bomma zouden terugvinden! Carl Devlies is de bedenker van de huidige benaming. Rector Pieter De Somer was de eerste rector van de gesplitste universiteit.

De Leivese straatnamen staan vermeld onder de officiële straatnamen in een ander letter type. Vele straatnamen zijn vernoemd naar een prominente man of vrouw uit de Leuvense geschiedenis. Na de nieuwjaarsbrief van voorzitter Cécile zongen wij het Leuvense volkslied. Het werd herhaald op het einde van de vergadering omdat de voorzienere potpoury bleef hangen wegens falende techniek of bedienaar (!) Dit initiatief is door autochtone Leuvenaars en de nieuwe Leuvenaars anders ervaren.

Willy Depoorter.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven
OVERZICHT PROGRAMMA
TWEDE SEMESTER 2022-2023
tot de paasvakantie

Dinsdag 07 maart 2023 **Diversiteit in de zorg: de arts onder de toren van Babylon**

Prof. Birgitte Schoenmakers - Faculteit Geneeskunde - Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde

Dinsdag 14 maart 2023 **Borstkanker bij jong en oud**

Prof. Hans Wildiers - Faculteit Geneeskunde - Laboratorium Experimentele Oncologie

Dinsdag 21 maart 2023 **Het Metaversum: fictie of (virtuele) realiteit?**

De impact van technologie op onze manier van leven, werken en dromen.

Dhr. Frederik Dooms - Country Lead - Google Marketing Platform

Dinsdag 28 maart 2023 **Goede zorg voor mensen met dementie**

Em. Prof. Chantal Van Audehove

Opgelet: Paasvakantie - geen lezing op 04 april en 11 april 2023

INTERNATIONALE VROUWENDAG

festivaldriedaagse 7, 8 & 9 maart 2023

GENERATIE

Internationale Vrouwendag

De bib Leuven
Tweebronnen
& Barbóek in M

curator: Eva Brems

Op 7, 8 en 9 maart 2023 viert stad Leuven Internationale Vrouwendag met een driedaags programma. Professor Eva Brems, expert mensenrechten aan de Universiteit

Gent, stelde op vraag van stad Leuven een programma samen. Centraal staat de solidariteit tussen feministische generaties, groepen en emancipatiebewegingen.

Tijdens deze driedaagse wisselen we ervaringen uit tijdens een panelgesprek met stemmen die verschillende generaties en achtergronden

vertegenwoordigen. Je kan komen genieten van de mini voorleesmarathon voor kinderen. En tijdens de boekenclub "De Argonauten" duik je diep in het werk van Maggie Nelson, een auteur die gangbare denkbeelden uitdaagt met haar scherpzinnige maar meeslepde verhaal over ouderschap, vrijheid, gender en liefde. Kom langs, sla een praatje en maak nieuwe bondgenoten.

Op **dinsdag 7 maart** is er om 20.30 uur een gesprek over vrouwenrechten toen en nu, in de Bib van Leuven Tweebronnen. Op **woensdag 8 maart** is er om 14uur een minivoorleesmarathon met Goedele Wachtens, Mohamed Ridouani, Nicolas Vanhole, Noémie Schellens en Lies Cornillie in de Bib van Leuven Tweebronnen. En op **donderdag 9 maart** om 21 uur de Leesclub 'De Argonauten' in Barboek en in Museum M Leuven. Meer info op de website van stad Leuven via <https://leuven.be/vrouwendag>