

# KERK & Leven

04

2023

WEEKKRANT

25 JANUARI

JAARGANG 84

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Komt allen tezamen - Driekoningen in Sint-Franciscus



Er zullen ook dit jaarmensen zijn die simpelweg zijn voor elkaar-verbonden met hun naastdicht en ver, solidair met de minsten. Als je dat maar ziet: zoveel tekenen van de Liefde van Ik zal er zijn voor u. Het zal gebeuren dat vreemden vrienden worden, dat mensen jarenlang verblindweert zicht krijgen op hun leven, dat mensen, jarenlang stom gehouden, stem krijgen en stem geven aan elkaar; dat mensen jarenlang gekwetst gebroken-opstaan met veerkracht om er te zijn voor anderen.

#### Begroeting

Welkom in deze viering van Driekoningen.

We vieren vandaag dat onze ogen en die van vele anderen in de wereld zijn opengegaan met de geboorten van Jezus. Met een mooi woord noemen we dat: openbaring. Want met de geboorte van Jezus is duidelijk geworden dat God geen afstandelijke God is, want God is het licht in onze ogen, de stem van ons geweten en de liefde in ons hart.

#### Vergevingsmoment

Magiërs of wijzen uit het oosten, over hen werd met veel ontzag in de bijbel gesproken. Als mensen vandaag uit het oosten naar hier komen, hoe worden zij dan door ons ontvangen? Omdat wij niet altijd de moed hebben om de blokkades, die het zicht op Gods aanwezigheid belemmeren, neer te halen, omdat we bang zijn voor de veranderingen die dit in ons leven zou kunnen veroorzaken, bidden wij nu om Gods ontferming.

**Nu zijt welkome, Jezus deelgenoot van mensen die nog dromen voorbij aan dood, leven met zo velen en daarmee gelukkig zijn, alles willen delen en toch niet minder zijn. Kyrieleis**

God en Vader, maak ons eenvoudig en wijs, zodat wij U altijd weten te

vinden in en bij mensen die onze steun en hulp nodig hebben. Amen.

#### Bezinning

Ooit waren er drie Wijzen op stap op zoek naar een droom, een verlangen achterna, met een ster die wees naar een Kind in een stal. Samen met drie, elk met een geschenk. Het beste van zichzelf gewoon voor het Kind in de stal.

Vandaag zijn mensen op stap, samen maar alleen, met geschenken voor zichzelf: welzijn voor mijzelf, macht voor mijzelf, geluk voor mijzelf.

God, we zoeken reeds lang. Toon ons de ster zodat we zien wie naast ons stap. Zodat we voelen voor wie onze gaven zijn: voor de mens die naast ons gaat, voor Het Kind in de stal.

#### Slotlied

Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer. Vreed' op aarde 't is vervuld, God verzoent der mensen schuld. Voedt u volken in het koor, dat weerklinkt de Hemel door. Zingt met algemene stem, voor het Kind in Bethlehem! Hoor! De eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

**Hij die heerst op 's Hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon.**

**Wordt geboren uit 'n maagd, op de tijd die God behaagt.**

**Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt.**

**Tussen alle mensen in, in 'n menselijk gezin.**

**Hoor de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren**

*En na deze stemmige viering met het Franciscuskoor, extra opgeluisterd door de heerlijke klanken van het ensemble en het orgel, werd verder gevierd in de parochiezaal met de nieuwjaarswensen van Thierry en de heerlijke hapjes en drankjes, klaargemaakt door OKRA.*

#### NIEUWJAARSWENSEN

Bij het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar altijd een goeie gezondheid. Meer dan anders zal het dit jaar gemeend en hoopvol klinken. Het is niet alleen hoop die we uitspreken. We dragen ook allen een grote verantwoordelijkheid om die wens te laten uitkomen voor ieder die ons dierbaar is. We beseffen intussen dat het coronavirus of een variant razendsnel onze samenleving, ons leven kan domineren. We blijven hoopvol en blijven geloven in ons kunnen.

De boodschap van de kerststal is en

blijft er één van hoop.

Die hoop schittert in de lichtende ster die ons weer mag voorgaan.

Mogen in het komende jaar de werken van barmhartigheid niet een verre droom zijn maar mogen ze realiteit worden. Dat zieken opnieuw een helende hand op de schouder mogen voelen en zich gesteund weten door onze gemeenschap.

Die hongerigen voedsel voor hart en ziel mogen ontvangen. Dat gekwetste mensen die rouwen nieuw leven mogen ontdekken. Dat er voor ieder een betaalbare woning, een warme thuisplek mag zijn.

Het is dus voor ons een grote uitdaging om de moed niet te verliezen maar om te blijven geloven in de goedheid van de mens en met onze liefde de medemens een warm hart toe te dragen. Dat vertaalt zich wellicht in kleine gebaren, aandacht en kleine attenties, die het verschil kunnen maken.

**Daarom deze wens voor het nieuwe jaar:**

Ik wil je geen jaar beloven zonder zorgenzonder vrees en wantrouwen zonder kommer, kwel en kwaad. Ook dat is deel van leven.

Maar ik wens je een jaar toekom meer te zien: want hoop en goedheid zal ook ons deel zijn.

Een jaar wens ik je toekom te zien: het goede dat gebeurtook al is het stil en verdoken, ook al groeit het als tarwe tussen onkruid. Met het goede doen we voort. Waarmee anders?

**Moge je gelukkig zijn, moge je gezond zijn, moge je beschermd zijn, Moge je veilig zijn.**

**Mag ik jullie van harte een hoopvol nieuwjaar toewensen.**

*En mag ik ook een warm applaus voor de vrijwilligers van OKRA die vandaag zorgen voor al het lekkers dat jullie aangeboden wordt.*

*En tenslotte nog een daverend applaus voor jullie allen omdat jullie in deze moeilijke tijden van deze parochie een warm nest maken waar iedereen welkom is.*

#### Proost!

Thierry



*...en de heerlijke hapjes en drankjes, klaargemaakt door OKRA*



## Colofon

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 11  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**,  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op **0492 319215**

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 29 januari 2023**  
4de zo dh jaar  
**10 u.** Woord en communiedienst  
Voorganger: Gaston Eysermans  
Lector: Cécile Van Hoecke  
Zang: Maria Van Eepoel  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 5 februari 2023**  
5de zo dh jaar  
**10 u.** Woord en communiedienst  
Naamopgave eerste communie en drankje na de viering  
Intentie voor de familie Eykens-Royer

Voorganger: Lieven Dries  
Lectors: kinderen  
Zang: Pieter Vanderveken  
Orgel: Herman Baumers

## SINT-ANTONIUS

## DON BOSCO

**Vieringen om 10.30 u.**  
**Zo 5, 19 en 26 februari**  
**Zo 12 en 26 maart**

## MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



*Als er krachten in mensen kunnen aanwezig zijn waardoor we elkaar kunnen bedreigen, beangstigen, ja zelfs vernietigen, dan willen we ons, mediterend, naar krachten richten in ons die ons helpen om elkaar te kunnen troosten, sterken, begeesteren en bezielen.*

**Toon Hermans – ‘Van de schaduw en het licht’**

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven.

Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

**Data 2023 meditatiegroep:**  
Maandagen van 20 u tot 20.30 u  
**Data** door voor januari, februari en maart 2023  
30 januari – 13 en 27 februari – 13 en 27 maart

Katrien Rombouts  
GSM: 0498 84 10 43  
katrien.rombouts@hotmail.com

## UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN

**Universiteit Derde Leefstijd Leuven**  
**OVERZICHT PROGRAMMA**  
**TWEEDE SEMESTER 2022-2023**  
**Van februari tot de paasvakantie**

Dinsdag 07 februari 2023  
**Stikstof: van zegen naar vloek?**  
**Prof. Rudy Van Diggelen** - Universiteit Antwerpen – Departement Biologie

Dinsdag 14 februari 2023  
**China nieuwe wereldmacht**  
**Dhr. Stefan Blommaert** – Journalist bij VRT

Dinsdag 21 februari 2023  
**Stress in de buik: wisselwerking tussen hersenen en darmen**  
**Prof. Tim Vanuytsel** – KU Leuven.-Faculteit Geneeskunde – TARGID

Dinsdag 28 februari 2023  
**Eenzaamheid: een probleem van alle tijden en van alle leeftijden**  
**Prof. Luc Goossens** – KU Leuven.-Faculteit Psychologie en Pedagogie – OE Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context

Dinsdag 07 maart 2023  
**Diversiteit in de zorg: de arts onder de toren van Babylon**  
**Prof. Birgitte Schoenmakers** – Faculteit Geneeskunde – Academisch Centrum voor Huisartseneeskunde

Dinsdag 14 maart 2023  
**Borstkanker bij jong en oud**  
**Prof. Hans Wildiers**.-Faculteit Geneeskunde.- Laboratorium Experimentele Oncologie

Dinsdag 21 maart 2023  
**Het Metaversum: fictie of (virtuele) realiteit?**  
**De impact van technologie op onze manier van leven, werken en dromen.**  
**Dhr. Frederik Dooms** – Country Lead – Google Marketing Platform

Dinsdag 28 maart 2023  
**Goede zorg voor mensen met demantie**  
**Em. Prof. Chantal Van Audenhove**

**Opgelet:** Paasvakantie – geen lezing op 04 april en 11 april 2023

## KALENDERBLADJE

*Er zweven nogal wat machten over ons heen. Een ervan is de macht van de gewoonte. Een mens doet in zijn leven betekenisvolle dingen. ‘Een hand geven’ bijvoorbeeld, dat vind ik een zinvolle handeling. Een hand geven betekent iets van eigen kracht overhevelen naar de ander. De handeling heeft werkelijk met ‘geven’ te maken. Die hand is een verlengstuk van het hart...  
Waar woorden nietszeggend kunnen zijn, kan een handdruk weldadig aandoen. Het*

*is dan een teken dat handen helend en hartverwarmend kunnen zijn, een teken dat we geschapen zijn voor elkaar en om elkaar vast te houden met diezelfde handen. Kijk eens hoe mensen bij een groot verdriet elkaar omklemmen met beide handen, hoe ze sprakeloos nat-gekreten gezichten tegen elkaar aandrukken.  
**Toon Hermans – ‘Van de schaduw en het licht’***

## KID FONDS

**Wensen voor een mooi en gezond 2023**  
**Beste sympathisant van het Kid Fonds**

Met dit schrijven wil ik jullie van harte een mooi 2023 toewensen. Vanuit het KID Fonds blijf ik als beheerder overtuigd van het belang van onze missie: *Inzetten op multidisciplinaire zorg maar ook ondersteunen van de diagnostiek waar routine testen en zelfs genetisch onderzoek het antwoord schuldig blijven zonder de aanvullende expertise testen in het researchlabo.*

Door het wegvallen van evenementen kon het KID fonds maar weinig groeien. Het KID Fonds werd dit jaar gebruikt om het loon van een medewerkster te betalen, alsook om een aantal basisuitrustingen van het labo te vernieuwen. Ik durf, ondanks de barre tijden, toch op steun van sympathisanten te rekenen. Onze droom is om in de nabije toekomst opnieuw op bestedige psychosociale ondersteuning, die helaas niet door de overheid wordt voorzien, maar wel broodnodig is. te kunnen inzetten. Zeker in deze tijden is jobzekerheid belangrijk. Dit maakt dat we heel wat fondsen nodig hebben om een psycholoog of sociaal werker voor langere tijd te engageren. Genetisch onderzoek geeft zelden het finale antwoord voor PID patiënten; Dan treedt het labo voor aangeboren afwijkingen van het immuunsysteem onder leiding van **Prof. Meyts** in actie. Soms vergt het jaren onderzoek voor we met zekerheid kunnen zeggen of een bepaalde variant in een bepaald gen nu echt de oorzaak van de ziekte is.

**Doorbraken uit het onderzoekslabo met direct impact voor de patiënt: ‘December 2021**  
Binnen de 24h hadden we in het onderzoekslabo de diagnose gesteld van ADA deficiëntie SCID – intussen is het kindje getransplanteerd en hij stelt het goed.  
\*Door uitgebreid labowerk na genetisch onderzoek bevestigen we de diagnose van tientallen patiënten. Dit neemt onzekerheid over de diagnose weg en laat toe de juiste behandeling te starten. \*We konden

een juiste beslissing maken over transplantatie door extra onderzoeken in het researchlabo. \*We deden diagnostisch onderzoek voor talloze patiënten met mogelijks ADA2 deficiëntie, een ontstekingsziekte. \*We bepaalden interferon en ontstekingseiwitten bij talloze patiënten om te kijken of specifieke therapie kan ingezet worden.

**Steun het KID Fonds met een gift**  
Uw steun is nodig, nu meer dan ooit: Kopieer onderstaande link in uw browser en steun het KID Fonds. Schenk je op jaarbasis 40 euro of meer, dan hebt u recht op een fiscaal attest en een belastingvermindering van 45%.  
<https://icts.kuleuven.be/apps/fondsen/4000115/nl/donate>

**PID IN EEN NOTENDOP**  
PIDs of primaire immuundeficiënties zijn chronische, meestal aangeboren aandoeningen, waarbij één of meer componenten van het immuunsysteem niet optimaal functioneren. Dit veroorzaakt een verhoogde vatbaarheid voor infecties, welke levensbedreigend kunnen zijn, maar ook auto-immuniteit (bv. te lage bloedplaatjes) of auto-inflammatie (bv. darmontstekingsziekte), ernstige allergie of maligniteit. Deze andere manifestaties kunnen alle de eerste uiting zijn.

Ongeveer 1:4000 mensen is getroffen door PID; PIDs komen meestal tot uiting op kinderleeftijd, maar de eerste tekenen kunnen ook optreden in volwassenen. Sommige PID zijn meteen levensbedreigend, bv. severe combined immunodeficiëntie. De behandeling bestaat uit stamceltransplantatie in die gevallen. Voor andere patiënten is vaak levenslange therapie nodig. **Noteer alvast 22 april 2023 in uw agenda voor een nieuwe patiëntendag! We vergasten u op lezingen, een rondleiding in de wondere wereld van het DNA en het immuunsysteem en hopelijk een bezoek aan het labo!**

## Don Bosco Tussendoortje

## Bezinning

Om zegen bidden we U, God.  
Maak ons sterk en scherpzinnig, bestand tegen leugens en schijnwaarden, tegen de giftige lucht die we tegen wil en dank moeten inademen.

Beloof ons uw licht op onze wegen en de moed om ook in het donker onze weg te zoeken.

Zegen ons met vriendschap en liefde en met kracht

in uren van eenzaamheid.

Zegen ons met vreugde, zegen ons met tranen.

Roep ons tot vrijheid, roep ons tot uw dienst.

Bewaar ons zoals we zijn op deze dag en maak ons hoopvol voor de dagen die komen.

En wees Gij voor ons de ongeziene reisgenoot, de stille stem, de vriend zonder naam.

## Wie geniet van het leven heeft geen haast

BZN

## Dank je wel! Dank je wel!



De inzameling van kalenders voor de gedetineerden is een groot succes. Op enkele weken tijd werden er zo'n 200 kalenders ingezameld.

Ook volgend jaar willen we dit initiatief verder zetten en uitbreiden naar de Pastorale zone Kessel-Linde en naar de zone Leuven aan de Dijle.

Zondag 15 januari werden ze afgegeven aan pater Leo. Hij zal als gevangensaalmoezener zorgen voor de verdeling van de kalenders.

Een warme dank aan ieder die zijn "kalender-steentje" bijgedragen heeft.

Zuster Mia en Lieven

### VAKANTIEVRIJWILLIGER

Spreekt op vakantie gaan met mensen met een chronische ziekte of zorgnood jou aan?  
Ben je benieuwd hoe het er tijdens zo'n vakantie aan toe gaat?  
Wil je weten wat er van een vakantie vrijwilliger verwacht wordt en wat hij/zij van de organisatie kan verwachten?

Kom het ontdekken tijdens onze introdag voor nieuwe vakantie vrijwilligers op 18 februari 2023 in Kessel-Lo.

De introdag is gratis en vrijblijvend, dus geen verplichting tot een latere deelname.

We bekijken samen of de vakantie werking écht jouw ding is.

Meer informatie of inschrijven  
vakanties.vlaamsbrabant@samana.be of 016/35 95 13

## NIEUWJAARSWENS VAN ONZE DEKEN



**EEN ZORGZAAM 2023 'Kan ik voor jou nog iets betekenen?'** Al gehoord van een 'wake-upcall'? Het is gewoon een telefoontje in je hotel om je te wekken 's morgens. Maar vandaag heeft het voor mij nog een andere betekenis gekregen. Wanneer iemand goed door elkaar geschud wordt door een plotse gebeurtenis, dan spreekt men ook van een wake-upcall. Het einde van dit voorbije jaar bezorgde mij een stevige wake-upcall. 's Morgens was ik nog gewoon aan het werk. 's Avonds werd ik na een routine-onderzoek in het ziekenhuis wakker op de afdeling 'intensieve' van datzelfde ziekenhuis. Het professionalisme en de alertheid van de specialist en de opgeroepen spoedarts maakten dat ik een gevaarlijke situatie overleefde. Ik had nog nooit in een ziekenhuis gelegen. Nu zou ik op zeven weken tijd driemaal opgenomen worden, waarbij een week in isolatie door een stevige corona-besmetting, verschillen-

de onderzoeken, net als de medische ingreep, onder algemene verdoving. Door de omstandigheden verbleef ik in twee ziekenhuizen op vier verschillende afdelingen. Ik had nooit gedacht dat ik de ziekenhuiswereld op deze wijze verder zou verkennen.

Achteraf mag ik mij gelukkig weten dat ik zonder nasleep verder kan. Rondom mij heb ik nogal wat patiënten gezien voor wie de weg al veel langer duurt en veel zorgwekkender of ernstiger is. Ik mag van geluk spreken. Maar niettemin was het een 'wake-upcall.' Nooit werd ik zo geconfronteerd met mijn eigen menselijke kwetsbaarheid en eendigheid. Het brengt mij ertoe om bij het begin van het nieuwe jaar heel veel dankbaarheid uit te spreken.

### Applaus

In de voorbije corona-jaren werd er stevig in de handen geklapt voor al wie in de zorg werkzaam is. Een attent gebaar voor de mensen die zich toen, meestal in moeilijke omstandigheden, ingezet hebben voor zoveel patiënten. Vandaag, in deze Kersttijd en op de drempel van een nieuw jaar, wil ik met woorden een eigen vuurwerksalvo van handgeklap richten naar al wie in de zorg staat. Want ik heb tijdens mijn ziekenhuisverblijf met eigen ogen de

zorgzaamheid van zoveel mensen mogen zien. Ik heb ze aan den lijve mogen voelen. Een zorgzaamheid in respect voor elke concrete mens. Soms met veel geduld. Ik wil zovelen in mijn dank betrekken want het is een processie van lieve mensen die aan je bed passeren: van verpleging, logistiek, onderhoud, medisch corps, vrijwilligers, kine, dieet... Ik heb ze allemaal ontmoet en ze waren allen even vriendelijk en betrokken. Ik zie de verpleger nog voor ogen die mij een behandelkamer binnenrolt en zegt: "Ik ben .... We zullen hier goed voor u zorgen." Of die andere verpleegster die op het einde van elke dag voor de laatste controle zorgde en nog even vroeg: "Kan ik voor u nog iets betekenen?" Regelmatig hoorde ik de vraag: "Kan ik nog iets voor u doen?" en dat is fijn. Maar de vraag "Kan ik nog iets voor u betekenen?" bleef bij mij meer hangen. Op zulke momenten gaat het niet alleen om wat mensen voor elkaar doen, maar ook over de attente aandacht, een vriendelijk en meellevend woord, een grapje dat soms een pleister is op de ernst van de zorgen, een extraatje dat niet evident is en waar men moeite voor doet. De overgave van zoveel zorgpersoneel raakte mij. Deze mensen betekenen inderdaad veel op zulke momenten. Ook staan ze er mis-

schien zelf niet bij stil, maar zij zijn dan voor mij het teken van het beste en het mooiste dat mensen in hun waarde brengt en heelt. Zij zijn teken van een menslievendheid die goede wil of beroepsernst ver overstijgt.

Als gelovige wil ik het zelfs met nog andere ogen bekijken. Kan en mag ik hierin niet een teken zien van een Goddelijke Liefde die hoe dan ook zijn weg naar mensen vindt? Kan en mag ik hierin niet een teken zien van een God die in mensen zijn mooiste instrument van naastenliefde heeft? En met deze bedenkking wil ik niets afdoen van de inborst en overgave van dat zorgpersoneel dat op dat moment voor mij staat en misschien niet gelovig is of andersgelovig. Het doet voor mij niets af aan de dankbaarheid die ik voor hen voel. Zij blijven mee redenen van mijn dankbaarheid.

### Met andere ogen gezien

Met deze gevoelens van dankbaarheid kijk ik dit jaar naar de kerststal. Wie was die herbergier die zijn stal ter beschikking stelde? Wie zal het zeggen?! Bijbelgeleerden zeggen soms dat het een groot gebaar van zorgzaamheid van die goede man of vrouw was. Het was geen tentje aan het Klein Kasteeltje in Brussel bij vriesweer dat hij of zij

ter beschikking stelde. Het was een beschutte plek waar dieren, hooi en wat stro voor warmte zorgden. Alle figuren die getuige mochten zijn van dat Goddelijk gebeuren knielden, maakten zich klein, bogen zich voorover om het kind als het ware nog meer te beschutten en koesterden het vanuit de grootste zorg en bezorgdheid. Mag de Liefde van dit Goddelijke Kind in al zijn kwetsbaarheid ons maar verder vervullen.

Voor mij mag dit Kersttafereel alvast het beeld zijn waarin ik mij deze dagen dankbaar weet voor zoveel zorgzaamheid in het 'stalletje' van het ziekenhuis, in het 'stalletje' waar ik, herstellend, tussenin mocht verblijven, in het 'stalletje' van al die plaatsen waar ik samen met anderen Kerk probeer te maken en van wie ik zoveel sympathie in attente gebaren kreeg. Voor mij, voor ons mag dit Kersttafereel het beeld zijn van Gods oproep om straks of nu in het Nieuwe Jaar zorgzaam met elkaar om te gaan in zoveel situaties, op zoveel plekken, verbonden met zoveel mensen. Laten wij samen voor een zorgzaam 2023 gaan waarin we veel voor elkaar kunnen en mogen betekenen.

deken Patrick Maervoet

## Vacature coördinator Welzijnsschakel Leuven



Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers van Welzijnsschakel Leuven (**Samen sterkt / Welzijnsschakels**) die op zoek zijn naar een fijne coördinator. Met onze groep vrijwilligers willen we opkomen tegen armoede, sociale uitsluiting en vereenzaming in het Leu-

vense. Aan de hand van individuele huisbezoeken bereiken we kwetsbare mensen, mensen die er alleen voor staan, mensen met een beperkt sociaal netwerk, mensen met een laag inkomen, mensen uit risicogroepen. We werken hiervoor nauw samen met andere zorgorga-

nisaties zoals Welzijnszorg, CAW en de Voedselbank.

### Profiel

Wij zoeken een persoon in de regio Leuven die op een verbindende manier de vrijwilligers rond de tafel kan brengen en die de vragen vanuit welzijnsorganisaties (CAW en OCMW) en de kwaliteiten van de vrijwilligers op een constructieve manier kan bij elkaar brengen. Als coördinator kan je je zinvol inzetten voor mensen in armoedesituaties en/of maak je net het noodzakelijk verschil in de onderwijsloopbaan van een jongere. Goede communicatievaardigheden

naar de cliënten, de vrijwilligers en de ondersteunende instanties zijn essentieel.

De coördinator heeft zo mogelijk ervaring met vrijwilligerswerk, is actief bij het werven van nieuwe vrijwilligers, doet de opvolging van het cliëntenbestand en zoekt naar financiële ondersteuning van de werking via het schrijven van projecten. Welzijnsschakel Leuven heeft een vergaderruimte ter beschikking in centrum Leuven.

De coördinator organiseert 5 vrijwilligersvergaderingen van telkens anderhalf uur op jaarbasis en verzorgt de agendering en de verslagen. Er is een kerngroep die mee

ondersteunt waar nodig. Alle vrijwilligers zijn via Welzijnsschakels vzw verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid, eveneens wordt er jaarlijks een omniumverzekering afgesloten bij gebruik van eigen wagen in het kader van vrijwilligerstaken. De taak als coördinator is onbezoldigd. Welzijnsschakel Leuven is een feitelijke vereniging.

Voel jij je aangesproken door deze oproep en wil je meer weten over de functie als coördinator, contacteer dan Harry Reynaers via: harry.reynaers@skynet.be

## Vrede en alle goeds is je toegewenst

Uit de viering 8 januari 2023 Don Boscoparochie Kessel-Lo

Voorgangers: Lieve Neukermans en Chris Willocx, Lector: Lut Vanschepdael, Orgel: Herman Beelen

*Bij het binnenkomen hebben we elkaar anders begroet dan op andere zondagen: we hebben elkaar 'vrede en alle goeds' gewenst voor het nieuwe jaar. We willen jullie graag nog meer toewensen. Kijk maar eens onder de zitting van jullie stoel: jullie vinden daar een wens geplakt. Je kan deze wens voorlezen. Je kan hem mee naar huis nemen voor jezelf of om aan iemand anders door te geven.*

Enkele wensen:

*Mogen we ons nog wat meer verbonden weten en voelen met al wat leeft.*

*Moge dit de bron zijn van onze kracht, van onze vreugde en van ons verdriet voor dit nieuwe jaar: Verbonden met al wat leeft, solidair vooral met wat van geen tel is.*

*Laat er vreugde zijn om wat in schoonheid werd beëindigd. Steek de vuren aan voor de belofte van een gloednieuw jaar. - Kris Gelaude*

*Af en toe een deugdadoende aanraking. Durven kopje onder gaan. Tijd voor jezelf in de natuur. Daden van solidariteit. Energie en vitaliteit. Een heilig plekje in je huis. Af en toe eens ontladen. Chaos vertrouwen. De mens en de aarde omarmen - Emmaïshuis in Aalst*

**Welkom en kruisteken**

Gezegend het licht van deze morgen. Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. Gezegend ieder van u, om wie je bent, om wat ons samenbrengt, in naam van wie wij noemen: Vader, Moeder Zoon en Geest.

**Inleiding**

We hebben in deze viering twee thema's: Het verhaal van de magiërs die een ster gezien hebben. Ze volgen die om een koninklijk kind te bezoeken. En het is wensen-tijd. We hebben nieuwjaarsboodschappen opgenomen in de eerste lezing, de geloofsbelijdenis én in het Onze Vader. Het zijn opdrachten om de realisatie van wensen dichterbij te brengen. De lezing, die Lut zal voorlezen, is een nieuwjaarswens

van bijna 40 jaar geleden.

*Vrede*

*Een daad van geloof:*

*Weten dat de wereld veranderbaar is*

*Vrede aan ons als we vrede 'maken'*

*Vrede aan ons als we brood voor allen kiezen*

*boven persoonlijke beveiliging*

*Vrede aan ons als we op de weg der armen gaan...*

*Zal de vrede voor dit jaar zijn?*

*Met Kerstmis is opnieuw Gods vrede aangekondigd. Laat het ons een steun zijn, een uitnodiging om er samen aan te werken.*

*(Klavertje Vier, kerstmis 1983)*

**De vlucht voor Herodes** Mt 2, 1-12

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan...

... Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

**Duiding**

De wijzen, of de magiërs kwamen van ver! Het was vreemd volk voor de mensen van Jeruzalem. "Het kan toch niet dat die buitenlanders het beter weten dan wij". Deze sterrenkijkers – heidenen, bijgelovigen - vonden het toch de moeite om op tocht te gaan. Zij eren Jezus als een koning. De geleerden van ter plekke wisten wel wat in de heilige boeken stond, maar deden er niets mee. *En de wijzen gaan langs een andere weg naar hun land terug. Wat is er dan veranderd? Niet de plaats waar ze wonen. Zelf zijn ze veranderd, andere mensen geworden. Waardoor ze hun bestaan nu helemaal anders bekijken en beleven.*

Tot zover het eerste thema.

Wat zeggen we als we 'gelukkig nieuwjaar' wensen?

Ik gun het je dat je het goed stelt

Ik zie jou als iemand waarmee ik te maken heb: als buur, klant of mede-burger van de stad, als mede-mens En voor wie we beter kennen: ik weet wat je plannen zijn of waar je mee zit en ik hoop van harte dat je er iets van terechtbrengt, of dat je erdoor komt.

Onuitgesproken is het ook een belofte: ik ben in je buurt, ik zal er zijn.

En als we wensen ontvangen weten we ook dat het 'boodschappen' zijn om er zelf iets aan te doen. Iemand schrijft: ik wil je een 'tevreden' jaar wensen, met veel hoop en zo. Een jaar waar je vrede neemt met wat op je afkomt.

**Geloofsbelijdenis**

Een geloofsbelijdenis, gestuurd door Amnesty International, naar de toespraak van Martin Luther King. In deze donkere tijden geloven wij meer dan ooit in de toekomst van de mens.

Wij kunnen niet geloven dat de mens niet in staat is een betere wereld te scheppen. Wij kunnen niet geloven dat wij als mens niet méér zijn dan een speelbal in de handen van het lot, dat wij niet kunnen werken aan de toekomst. Wij geloven dat hoe hard de kanonnen ook bulderen, hoeveel bommen er ook ontploffen, er ooit een stralende morgen komt. Het leven zal altijd sterker zijn dan de dood. Ondanks alles. Wij geloven dat ooit alle bewoners van de aarde drie maal per dag zullen kunnen eten om hun lichaam te voeden. Dat ze opleiding zullen krijgen om hun geest te ontplooiën en het recht en de vrijheid om hun hart te tonen.

Wij geloven dat ooit vrede en de eerbied voor elkaar aanvaard zullen worden als universele wet. Dat elke mens onder een boom zal kunnen zitten. Vrij van alle angst.

**Tafelgebed**

Jij, oorsprong van elk zoeken en vinden, in onze dromen ligt het verlangen naar geluk. Jij doet ons luisteren naar het woord van onze naaste dat goed doet en kracht geeft. Jij doet ons nieuwe woorden spreken en geeft ons nieuwe begeestering als twee of meer bijeen zijn

in Jezus' naam. Jouw rijk van liefde vergeleek Hij met een schat in de akker, de parel, die voor alles moet worden gezocht. Daarvoor gaf Hij zichzelf, als 'n graankorrel die sterven moet om tot leven te komen. Aangevuurd door Zijn Geest vinden mensen elkaar. Hij leeft in ons opstaan en naar de ander gaan. In zijn geest wijzen mensen elkaar de bronnen aan, vindplaatsen van waarheid en liefde. Samen gaan ze wegen om het onrecht te keren, hun handen staan klaar om te breken en te delen wat het leven biedt. Zo groeit Jouw rijk onder ons, wordt zoeken een hoopvolle tocht naar een land van licht en leven. Zo bidden wij tot Jou.

Voor we het ons vertrouwd Onze Vader-gebed zingen, ... In de Nieuwsbrief van 'Evangelie levensnabij' met de ondertitel 'Leven en geloven verweven' staat de wens dat we het Onze Vader op deze manier zouden bidden. Vader van Rusen en Amerikanen, van asielzoekers en daklozen Uw naam: 'ik ben er voor jou' worde geheiligd. Uw nieuwe wereld, waar gerechtigheid voor allen heerst, kome. Mogen wij uw wil doen in onze grote en kleine wereld

Geef vandaag voldoende brood en liefde aan wie ze nodig hebben. Vergeef ons wat we deze aarde, dieren en mensen aandoen zoals wij vergeven aan wie ons kwetsen, negeren of bestelen... Breng ons niet in de beproeving van moedeloosheid maar verlos ons van onverschilligheid, onbarmhartigheid en onverschilligheid. Amen

**Communie:**

We zingen dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

**Sole le pido a Dios**

Ik wil alleen maar aan God vragen dat ik niet onverschillig zou zijn voor het lijden, dat de dode droogte mij niet overvalt, de leegte die mij het levensnoodzakelijke niet meer geeft.

Ik wil alleen maar aan God vragen dat het onrecht mij niet onverschillig laat, dat ze niet op mijn andere wang slaan als het geluk mij met een klauw wordt ontrukkt.

Ik wil alleen maar aan God vragen dat de oorlog mij niet onverschillig laat, het is een groot monster dat de arme onschuld van het volk met geweld vertrappt.

Ik wil alleen maar aan God vragen dat het onrecht mij niet onverschillig laat, als een verrader méér dan één keer toeslaat, die vele keren vergeet men niet gemakkelijk.

Ik wil alleen maar aan God vragen dat de toekomst mij niet onverschillig laat, dat de hoop niet ontnomen wordt aan hem die op weg is naar een andere cultuur.

**Slotgebed**

Zegen ons...Zegen ons met kalmte tegen crisis. Zegen ons met rust tegen onrust. Zegen ons met verzet tegen angst. Zegen ons met moed tegen onzekerheid. Zegen ons met hoop tegen slechte voorspellingen. Zegen ons met creativiteit tegen berusting. Zegen ons met doorzettingskracht tegen gelatenheid. Zegen ons met opgewektheid tegen bedruktheid. Zegen ons met humor tegen gezeur. Zegen ons met een wereldwijde blik tegen navelstaarderij. Zegen ons met kwaliteit tegen kwantiteit. Zegen ons met nieuwe toekomst. *Jean-Paul Vermassen*

**Zegenwens**

Ga en zie, schatten van mensen, als een zegen jou gegeven. Ga en ontdek de parel, de rijkdom in jou, als een zegen voor iedereen, ga en durf te leven tot vreugde van elkaar in Gods naam de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

**Slotlied: Ik zie de hemel opengaan**

Ik zie de hemel opengaan, de aarde in het licht van mensen die elkaar zien staan, Gods eigen aangezicht. Ik zie de wereld omgekeerd, het laagste bovenaan, het ongeziene in het licht, -uit niets groeit Gods bestaan.

Ik zie het lang beloofde land, waar alles wordt gedeeld, van grond tot licht, van steen tot brood, wij zijn Gods evenbeeld.

Ik zie de aarde vol sjaloom, de ongeest weggeleefd! Ontmaskerd staan wij voor elkaar, en zie: de vrede leeft.

## DE KNIKKERS VAN QADIR - Deel 4 en slot

**De oorlog in Afghanistan.**

De geschiedenis van Afghanistan is doorspekt met staatsgrepen, burgeroorlogen, corrupte regimes, buitenlandse bezettingen en verzetsgroeperingen. Vanaf het begin van de 18de eeuw werd het land geregeerd door diverse pashtunse koninkshuizen. De verschillende invloeden van communisme en politieke islam in het Midden-Oosten leidden tot voortdurend oplopende spanningen. In 1971 werd de republiek uitgeroepen na een staatsgreep. In 1978 namen de communisten de macht over. In 1979 viel de Sovjetunie op bloedige wijze het land binnen. De oorlog duurde 9 jaar met de moedjahedien die gefinancierd werden door de Verenigde Staten en saoudi-Arabië. De Sovjettroepen beten hun tanden stuk en trokken zich in 1979 terug en lieten een puinhoop achter. In 1994

staken de taliban de kop op. Osama Bin Laden was reeds sedert 1996 in Afghanistan. Op 11 september 2001 voerde de terreurgroep Al Qaida aanslagen in de Verenigde Staten en vernietigde onder meer de Twin Towers. Als vergelding vielen de Amerikanen samen met het Verenigd Koninkrijk Afghanistan binnen. Het taliban regime werd uitgeschakeld. Hamid Karzai werd aangesteld als president. Corruptie en etnische tegenstellingen kelderden het vertrouwen in de nieuwe regering. In 2008 besloot president Obama het aantal Amerikaanse en internationale soldaten op te voeren. In 2011 werd Osama Bin Laden gedood zonder wezenlijke gevolgen op het slagveld. In 2014 begonnen de Amerikanen en de andere troepen van de alliantie met de terugtrekking van hun troepen. In 2018 opende de Amerikaanse Trump-re-

gering onderhandelingen met de taliban. Einde 2020 ondertekenden de Verenigde Staten en de taliban een overeenkomst. Ondanks alles nam het geweld tussen de twee legers alarmerend toe. De tragische afloop is iedereen bekend. *Voor de taliban geldt alleen de islam en de sharia, wars van de koran.*

**Afghanistan vandaag.**

*Meer en meer opium*

Aanvankelijk verboden de taliban de productie van drugs. Voor de financiering van hun programma is dit omgeslagen tot een enorme stijging van de omzet. Qatar zou een bondgenoot zijn. Momenteel zijn er gesprekken aan de gang met een minder (?) radicale vleugel van IS. Het is bang afwachten of dat zou uitmonden in het zoveelste conflict dat de regio zou kunnen ontwrichten.

**Vrouwen zonder kansen**

Afghaanse vrouwen hebben op verschillende plaatsen in het land geprotesteerd tegen het verbod van meisjes en vrouwen om naar school te gaan. Deze protesten worden door de taliban hardhandig uit elkaar geslagen.

*Kinderen tot huwelijk gedwongen*

Steeds meer jonge meisjes worden tot een huwelijk gedwongen. In Afghanistan heerst een economische en humanitaire crisis wat een perfect klimaat is voor kind huwelijken. Ook alle andere rechten voor meisjes en vrouwen zijn zo goed als verdwenen, zoals gezag, kleding, kansen. Wie zich niet naar die regels plooit wordt bedreigd, gearresteerd, opgesloten en gefolterd.

*Afghanistan helemaal onderaan voor geluk*

Het onderzoeksbureau Gallup heeft na onderzoek vastgesteld dat

stress, verdriet en zorgen het slechts is in Afghanistan. De talibaanse regering verwees dit natuurlijk naar de prullenmand en beweert dat de Afghaanse bevolking 'gelukkig' is. Helaas staat Afghanistan helemaal onderaan de lijst van de gelukkige landen en sinds de taliban het land hebben overgenomen is het alleen maar erger geworden. De sprekers hebben de brug gemaakt met de zoektocht naar hoop en geluk.

Hoe staan wij tegenover dit drama? Behoren wij tot de klagers en zuchten hoe erg dat is? Of vinden dat Qadir een buitengewone prestatie heeft geleverd? Of is er ondanks alles tot een lichtje aan de einder? Tot welke groep behoren wij? En wat verblijdt Qadir zelf?

*Willy Depoorter.*