

KERK & Leven

51

2022

WEEKKRANT

21 DECEMBER

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Samana Sint Franciscus Crea 10 november 2022 - Samen creatief



Met herfsbladeren kan je mooie illustraties maken



Breien: één rechts, één avarechts



Zou er alleen over breiwerken gebabbeld worden?



Deze speeldozen kijken uit naar spelers



Denise staat klaar om je te helpen bij het bereiden van een éénpangerecht



En Willy geniet van het resultaat van zijn pas ingeoefende kookkunst



Aquarellen met Viviane



Haken



Hoe maak ik een engelje voor de kerstboom?

Samana Sint Franciscus heeft een nieuwe stap gezet in zijn werking met en voor zieke en gezonde mensen. De creawerking bestaat al heel lang maar zoekt nu een nieuwe manier om meer mensen de kans te geven om samen te komen en samen creatief bezig te zijn. Voortaan zal er tijdens de samenkomsten gelegen-

heid zijn om te kiezen tussen meerdere activiteiten.

Zo zal je kunnen kiezen tussen breien, haken, knutselen, schilderen, gezelschapsspelen...Voor de meeste van deze creatieve bezigheden is er iemand die geschikt materiaal meebrengt en, indien ge-

wenst, wat uitleg geeft en vaardigheden aanleert. Je mag ook je eigen hobby materiaal meebrengen en anderen laten zien hoe handig en creatief je bent.

Een namiddag gezellig samen zijn is minstens even belangrijk als de werkstukjes die gemaakt worden.

Wat dat allemaal precies inhoudt kunnen we het best illustreren met enkele voorbeelden (hierboven) uit de voorbije vergadering van 10 november.

Deze creanamiddagen zullen voortaan plaats hebben in de parochiezaal, elke tweede donderdag van

de maand van 14.00 tot (ongeveer) 16.00 uur.

Vooraf inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom. Heb je zelf een idee of een wens: laat het weten aan Lutgarde Frederix of Liduine Van Houten (tel. 0472 747 605)

VRIJWILIGERSWERK - Home-Start Leuven

zoekt ondersteuning

Wil je graag gezinnen in een kwetsbare situatie ondersteunen? Word dan vrijwilliger bij Home-Start Leuven, een organisatie die **gezinsondersteuning aan huis** biedt. Na een **startopleiding** krijg je een gezin toegewezen, dat je vervolgens wekelijks een bezoekje brengt. Je steunt de ouders bij de opvoeding van de kinderen, biedt een luisterend oor, bouwt een sociaal



netwerk rond het gezin en helpt met administratie, vrijetijdsbesteding of schoolzaken.

Interesse? Schrijf je via de website in voor de online **infosessie** op **donderdag 29 december** om 19.30 uur.

Info: leuven@domovzw.be
0492 43 67 09
www.homestartvlaanderen.be
LVN Stadsmagazine van en over Leuven - december 2022

Jaarkalenders teveel?

Ik zou graag een kleine oproep willen doen in verband met jaarkalenders 2023.

Vele firma's of verenigingen geven dan aan hun klanten of leden een jaarkalender. Soms wordt men ermee overspoeld. Mag ik vragen ze NIET in de papierslag te gooien maar ze mee te brengen naar de kerk. Er staat een doos achteraan op tafel. Of ze te bezorgen aan zuster Mia of op het secretariaat van de parochie.



In december worden ze dan naar de gevangenis gebracht waar ze uitgedeeld worden aan de bewoners. Deze mensen zijn daar heel blij en dankbaar voor.

DANK U WEL
Zuster Mia



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 11
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zaterdag 24 december
Kerstwake om 16 uur
16 u. Eucharistieviering
Jaargetijde van Miel Vanmeerbeek
Voorganger: Priester Rony Timmermans
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Anna Rusakova

Zondag 25 december
Kerstmis
Intentie voor de familie Mertens-Heysten, Fenna Huygen en Jef Mertens
Gedachtenis aan Yvonne en Simone-Morissens
10 u. **Feestelijke eucharistieviering**
Voorgangers: Priester Leo De Weerd, Lieven Dries en Gaston Eysermans
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Blij Rondeel olv Herman Baumers
Orgel: Anna Rusakova

Maandag 26 december
2e Kerstdag
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Priester Rony Timmermans
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 1 januari 2023
Maria Moeder Gods
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Zonopastor Rony Tim-

mermans
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Zaterdag 24 december
Kerstavond – geboorte van de Heer 20u30 viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ
Assistenten: Caroline Van Audenhoven en Mirjam Van Lammeren.
Homilie: pater Fons Swinnen SJ
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 25 december
Kerstmis
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 1 januari
Geen viering

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Volgende viering:
Zondag 25 december 2022 - Kerstviering met ook aandacht voor de Viering Vredeslicht van de Pastorale Zone

VERBIND JE MET ELKAAR

Don Bosco – Tweede Adventszondag – tussendoor

Gisteren hadden we de gelegenheid om mekaar te ontmoeten in de Instuif. Een verslagje mag je nog verwachten.

Via een quiz kregen we zicht op de **campagne van Welzijnszorg**: Iederen digitaal!?

De volgende zondagen: 11 en 18 december; wordt het nog duidelijker: De digitale wereld is een doolhof. Mensen in armoede vinden de weg niet naar hun rechten.

De **Kerstviering** is op Kerstdag, zondag 25 december om 10.30 u. Dit jaar is er geen avondviering. **In 2023** starten we het nieuwe jaar in Don Bosco op 8 januari.

Laat ons elkaar zegenen om te doen wat moet gedaan worden.

Laten we onze vuisten ballen om op te komen voor mensen getroffen door onrecht.
Laten we onze handen teder inzetten, laten we ermee zalven en be-

schermen.

Laten we stampvoetend aandacht eisen voor de strijd tegen onrecht.
Laten we onze voeten telkens opnieuw in vrede naar elkaar toegaan.

Laten we verder kijken dan elkaars kleine kanten.
Laten we zien dat elke mens uniek en waardevol is.

Laten we de stoppen uit onze oren halen.
Laten we onze oren open zetten en mild luisteren PAG 2 naar elkaars zorgen en vragen, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop.

Laten we in ons spreken de dingen bij hun naam noemen.
Laten we elkaar woorden toefluisteren van bemoediging.

Laat ons hart wars zijn van het veroordelen.
Laat ons hart bron zijn om elkaar graag te blijven zien.
Els Van Doren, Tekboekje Spoor Zes

KERSTMIS

Wees stil
in de heilige nacht.
Misschien is er een engel.
Misschien vind je een kind
dat laat zien
hoe ontwapenend
weerloze eenvoud kan zijn.
Kris Gelaude



MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Stilte veronderstelt ontvankelijkheid, openheid, ontmoeting, bereidheid tot loslaten en ontvangen van zichzelf in de Andere, kortom: liefde. Echte stilte in het gebed betekent samen zijn met de Andere, op een alerte, aandachtige manier, reikhalzend (de orantehouding drukt dit perfect uit), luisterend, starend.

Kallistos Ware – Uit: “Woord en stilte in het christelijk gebed”

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in**

het Don Bosco centrum. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep:
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u
December 2022: vrijdag 23 december 2022

Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

KASTEEL DE BRON



Kasteel De Bron

Nieuwe toekomst voor 't wit kasteeltje:
Na renovatie doet bekend gebouw dienst als jongeren centrum

De stad vond een partner in jongeren centrum Cidar, dat De Bron zo'n 75 kinderen en jongeren zowel mobiel, ambulant als residentieel hulp zal bieden.

Sinds Wisper, de organisatie die artistieke cursussen aanbiedt, enkele jaren geleden vertrok uit het 19de eeuwse kasteel De Bron aan de Koetsweg in Kessel-Lo, stond het gebouw leeg.

De voorbije jaren kwamen er regelmatig klachten over verval, en hangjongeren veroorzaakten er tijdens de coronaperiode ook overlast. Zo'n anderhalf jaar geleden startte de stad een zoektocht naar een nieuwe invulling, en die is nu gevonden.

Erfpacht

“We gingen op zoek naar een of meerdere organisaties die het gebouw **voor 99 jaar in erfpacht** willen nemen en er gemeenschapsvoorzieningen in onder willen brengen.

Uit de procedure kwam **Jongeren centrum Cidar** naar voren als meest geschikte partner”, zegt **Evelien Peeters**, ondervoorzitter van AG Stadsontwikkeling.

Cidar zal zijn intrek nemen in het gebouw, het park blijft in handen van de stad en toegankelijk voor iedereen.

Cidar is een Vlaams Brabantse organisatie, die actief is in de jeugdhulp

met drie deelwerkingen:

“Het onthaal
“Orientatie- en Observatiecentrum Cidar(OOOC)
“De Vuurvogel en NAFT/Koimoor.

Zij zullen in De Bron zo'n 75 kinderen, jongeren zowel mobiel, ambulant als residentieel hulp bieden en dit in samenwerking met verschillende partners.

“Het OOOC zal het hele jaar door een twintigtal jongeren en gezinnen begeleiden in de overgang van een moeilijke, vastgelopen leefsituatie naar een situatie met perspectief.

Er komt ook residentieel opvang voor negen jongens of meisjes, waardoor het kasteeltje dag en nacht bewoond zal zijn.

De Vuurvogel op haar buurt zorgt voor een vorm van mobiele begeleiding met het kasteel als uitvalsbasis van de begeleiders”, klinkt het.

Er komt ook een begeleiding voor jongeren bij wie schooluitval dreigt.

In het kasteel komen ateliers en studielokalen in het weekend beschikbaar zijn voor Leuvense verenigingen.

Veilige brug

“De Bron is voor ons de ideale plek omdat het kasteel en de omgeving inspirerend en rustgevend zijn”, zegt **Bert Dehaerne**, directeur van Cidar. “Net wat onze jongeren én onze begeleiders nodig hebben. Een plek waar ze enerzijds rust vinden, maar ook gemakkelijk de stap naar de buurt en de stad kunnen zetten als ze er klaar voor zijn.

Het wordt voor hen de veilige brug naar sociaal contact, onderwijs, sport, cultuur en ontspanning.”

KALENDERBLAADJE

Misschien gaf de priester die ik op tienjarige leeftijd hoorde preken in zijn kerk, wel de meest pakkende omschrijving van het goede gebed toen hij een kleine story vertelde (die volgens mij verwijst naar de pastoor van Ars)
In het dorp leefde een oude man die elke dag de kerk bezocht om er geruime tijd door te brengen.
Op een dag vroegen zijn vrienden: “Wat doe jij toch die hele tijd, daar in de kerk?”

Hij antwoordde: “Ik bid.”
Zijn vrienden reageerden: “Dan heb jij God toch heel wat te vragen!”

De oude glimlachte: “Maar ik vraag God helemaal niets.”

“Maar wat doe jij daar dan in godsnaam die hele tijd?” drongen ze aan.
“Ach”, zei de oude man, “Ik zit er gewoon en ik kijk naar God. En God zit en kijkt naar mij.”

Kallistos Ware – Uit: “Woord en stilte in het christelijk gebed”

Mossel-feest met de Antoniusvrienden op zondag 27 november 2022

Ze waren weer heerlijk! Meer dan 160 deelnemers hebben ervan genoten. En we mochten ook rekenen op heel veel 'helpende handen' bij de voorbereiding en op de dag zelf. Iedereen hartelijk dank!!! Geniet maar mee!



RECYCLEER OUD ELEKTRO IS GEEN AFVAL

Per gezin staan er gemiddeld tien elektrische apparaten ergens in een hoekje stof te vergaren. Dat is jammer, want er zitten nog kostbare grondstoffen in die hergebruikt kunnen worden. Vanaf nu kan je afgedankte elektrische apparaten **gratis meegeven met de postbode van bpost:** Laptop, gsm, computermuis, boormachine, hoofdtelefoon, mixer, haardroger, krultang, haartrimmer, keukenklok, tablet, kinderspeelgoed, een zaklamp...

Stop ze netjes in een doos, kleef het verzendlabel erop en geef ze aan de postbode als die voor je deur staat om een pakje te leveren. BPost bezorgt alles dan een **Recupel**, waar je toestellen gerecycleerd worden.

Grote toestellen neemt de postbode niet mee. Die breng je het best naar een recyclagepark of naar een kringloopwinkel. Op de website vind je meer info, voorwaarden en verzendlabels. Info: www.recupel.be/retour **LVN Stadsmagazine van en over Leuven – december 2022**

Een hand op je buik



Mijn man merkte onlangs op dat zwangere vrouwen met grote regelmaat een hand op hun buik leggen. Alsof ze even hallo willen zeggen aan dat mensje-in-de-maak. Alsof ze hem bij de les willen houden of haar verder het leven in willen roepen. Alsof ze met die kleine buikbewoner al een nauwe band hebben en dat is natuurlijk ook zo. Voor de buitenwereld heeft dat gebaar altijd iets geheimzinnigs. We zijn getuigen van een uitwisseling waaraan we niet kunnen deelnemen. Een gesprek dat onze zintuigen te boven gaat. Heel wat mensen willen graag voelen aan een zwangere buik en soms

doen ze het ook. Ook al kennen ze de vrouw in kwestie niet of nauwelijks. Die zwangere buik is een soort gemeenschappelijk goed van de mensheid. Een nieuwe mens in wording, dat is iets wat ons allemaal aanbelangt.

Nog wonderlijker dan een zwangere vrouw zijn twee zwangere vrouwen. Ze begrijpen elkaar soms zonder woorden. En wie weet wat die kleine baby's daar al van merken? Iets dergelijks stel ik me voor bij de ontmoeting van Maria en Elisabeth. De jongere vrouw, die nog niet zo ver gevorderd is in haar zwangerschap, komt een handje helpen

bij de oudere vrouw die al een zwaardere last te dragen heeft. Allebei met een buik vol leven en een hart vol hoop. En zoals alle zwangere ouders dromen ze van een betere wereld, waar het goed leven zal zijn voor iedereen.

In elke tijd van het jaar zijn er vrouwen zwanger. Het minste wat we voor hen kunnen doen, is werken aan die betere wereld. Niet uitstellen, want straks is het Kerstmis. *Kolet Janssen*
gepubliceerd op www.kerknet.be op 19 december 2021 (<https://www.koletjanssen.be/blog/een-hand-op-je-buik/>)

VREDE



Vrede, waar kan ik je zien?
Vrede, waar kan ik je vinden?
Zwerf je ergens rond misschien?
Kun je nergens meer naar binnen?
Vrede, waar kan ik je zien?

Woon je in een oud verhaal?
Leef je in een ver verleden?
Zie 'k je nog in het journaal?
Kom ik je vandaag nog tegen?
Vrede, waar kan ik je zien?

Ben je soms een kleine ster
Helder schijnend, lieve vrede?
Maar dan ben je toch wel ver.
Waarom kom je niet beneden?
Vrede, waar kan ik je zien?
Vrede, waar zal ik je zien?

Vrede, waar zal ik je vinden?
Zwerf je nog steeds rond misschien?
Of zit je bij me binnen?
Vrede, dan laat ik je zien.
Eppie Dam

Kijk op de sterren neer - Er is een alternatief, kijk met perspectief (Deel 1)

Zondag 13 november 2022 - Don Boscoparochie Kessel-Lo

Welkom-Kruisteken

Vrede voor jou, hierin gekomen om samen te bidden, te zingen voor vrede.

Bidden we samen:

Met vrede gegroet en gezegend met licht! Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen. Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen: *Met vrede gegroet en gezegend met licht!*

Inleiding

Welkom allemaal op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar, volgende week is het Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de zondag daarna is het alweer de eerste zondag van de advent. We kozen voor een viering vooral over **Perspectief!**

Kijk even naar het woord, dan zie je dat het begint met "per". Specifiek, gaat over kijken. 'Per' is door of via. En denken we aan wat perspectief in de teken- en schilderkunst betekent: diepte geven aan een afbeelding. Vandaag bekijken we twee lezingen waarin iemand op zoek gaat naar perspectief, een manier om het leven diepgang te geven of een manier om doorheen de schijnbaar negatieve omstandigheden toch een toekomst of in ieder geval "verder" te kunnen zien. En hopelijk gaan jullie dan -ondanks het korten van de dagen, ondanks het aanhoudende conflict in Oekraïne, ondanks de energicrisis en de stijgende levensduur, ondanks beklemmende of bedroevende omstandigheden in je persoonlijke situatie, met een verwijd perspectief op het leven naar buiten.

We zingen helend en verwelkomend het intredelied:

Intredelied: Vrede voor jou, hierheen gekomen, vrede voor jou hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand

gaat hier straks weer vrijuit. Niemand te veel, niemand te weinig, Niemand te groot, geen een te klein. Dit wordt verbeeld en woord en gebaar tot ooit en overal wij leven van elkaar.

Het verhaal van Abram

Korte inleiding - Abram (want zo heet hij tot nog toe in het verhaal) is een succesvol en gewiekst man, hij heeft een grote kudde, heeft oorlogen gewonnen, zijn bezittingen en die van zijn broer terug veroverd of afgedwongen. En hij heeft in goede gezondheid een gezegende leeftijd bereikt. **Maar hij heeft geen kinderen** en in de tekst weerklinkt dan ook zijn wanhoop. Kinderen, een nageslacht, liefst van al een zoon, waren voor mensen in die tijd nog belangrijker dan vandaag. Een nageslacht was zorg op latere leeftijd, was een betrouwbare opvolging en beheer van je rijkdom en bezittingen. Een nageslacht gaf op die manier betekenis en zin aan al wat je deed in het leven. *Je gaf iets door, je werd schakel in de geschiedenis.*

Wij lezen Genesis 15, 1-6 Abrams visioen

Niet lang daarna richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: 'Wees niet bang, Abram: Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn.' 'HEER, mijn God,' antwoordde Abram, 'wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit, zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.' Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: 'Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.' Daarop leidde Hij Abram naar buiten. 'Kijk eens naar de hemel,' zei Hij, 'en tel de sterren, *als je dat kunt.*' En Hij verzekerde hem: 'Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.' Abram ver-

trouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. **Psalm 8 HEER**, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont - met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterfeling dat u aan hem denkt, het menskind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen. HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Lucas 19:1-10

In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Zacharius, hoofdambtenaar bij het tolwezen, klein van gestalte, was in een vijgenboom geklommen om Jezus goed te zien. Toen Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn. Zacheüs ontving Hem vol blijdschap en beloofde de heft van zijn bezit aan de armen te geven. 'Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was.'

Duiding

De eerste lezing neemt ons mee naar **Abraham** die succesvol in het leven staat. Hij heeft alles "wat de hemel geven kan" zouden we kunnen zeggen. Hij heeft alles wat door mensen kan bewerkelijkt worden. Maar dat ene, een kind en dan liefst nog een zoon, ontbreekt. En hij gelooft er zelf niet meer in, hij heeft al de piste verkend van de aangenomen erfgenaam. Maar op een nacht wordt hij naar buiten geroepen. In de versie die we van-

daag lezen, zegt de Ene: Kijk op naar de sterren en tel ze als je kunt. Ene leraar in de semistiek heeft mij ooit gezegd dat er oorspronkelijk staat: Kijk van boven op de sterren neer. M.a.w.: stijgt uit boven het perspectief van een mens en neem het perspectief van de Ene. Zo wordt Abram een toekomst aangezegd, een toekomst die zelfs te groot is voor hem om hem te kunnen bevatten. Nota: Abraham moet wel mee willen naar buiten gaan en willen kijken en er in geloven en geduld hebben, zich overgeven aan het perspectief. **Zacheüs**, klein van gestalte, geïsoleerd door zijn gedrag, maar mogelijk ook door schuldgevoel. We moeten er van uit gaan dat hij over Jezus heeft horen vertellen en dat die figuur hem intrigeerde. Hij is niet van plan om een ontmoeting af te dwingen. Hij wil gewoon zien. Klimt in een boom, weet zelfs niet dat het een verandering zal te weeg brengen, wie weet is hij zichzelf nog niet bewust van het feit dat hij een verandering wil. Hij wordt gezien. Geen verwijten, maar gepromoveerd tot gastheer. We krijgen geen relaas over wat Jezus tegen hem aan tafel zegt. Dus vermoedelijk heeft Jezus hem geen lijstje met zonden, tekortkomingen en ... voorgelegd. We krijgen in het verhaal te horen, dat Jezus' actie wordt afgekeurd door de omstanders en dan krijgen we als een uitbarsting het besluit van Zacheüs: (zonder inleidende vraag van Jezus) driedubbel teruggeven. Als we geblokkeerd zitten, op zoek naar nieuw perspectief, soms wordt het ons aangeboden, soms werken we zelf mee omdat perspectief te krijgen, soms kruipen we in een boom, soms zitten we moedeloos beneden aan de boom. (durven ingaan op een uitnodiging, durven openstellen bij een ontmoeting, durven anderen een perspectief aanbieden (iets hiervan in de voorbeden)) . God degene die roept, degene die geroepen wordt, ik zal er zijn voor u.

Nog iets over naam Zacheüs: betekent "de rechtvaardige" nomen est omen. Abram, Ab-ram (Ab is vader) betekent 'Vader (God) is hoogverheven', Abraham (Ab-raham) 'vader van een menigte volken.' Zitten onder de vijgenboom' is in het Oude Testament een beeld voor het leven in vrede en geluk, zoals dat beoogd wordt door de Tora. 'Klimmen in de vijgenboom' kan dan gelezen worden als: 'op zoek gaan naar dat ideaal'.

Voorbeden met tussenzang

God, tot U richten wij ons, tot U die zich naar ons keert, tot U die luistert naar ons bidden.

Om opstandigheid in dit leven: voor mensen die gekleineerd worden, voor wie uitgebuit en weggegooid worden, voor wie misbruikt worden... Om uitzicht op een nieuwe toekomst: voor wie zonder hoop leven, voor wie bang zijn voor alles wat komen gaat, voor wie lijden onder ziekte en benauwdheid... Om uw recht: voor wie onrecht is aangedaan, voor wie zomaar zijn omgebracht, voor wie zelf geen stem meer hebben. *Keer ons om naar u toe. Keer ons toe naar elkaar. Voor wie die de moed hebben gebaande wegen te verlaten, die durven te geloven in het onmogelijke: uw Rijk hier op aarde, uw wil door ons volbracht... God, hoor ons gebed en geef ons vrede*

Slotgebed en zegen

Om zegen voor elkaar. God zend ons nu dan op weg als mensen die geloven, de banden kunnen smeden, die grenzen overschrijden, die mildheid kunnen brengen, die troosten en nabij zijn, die vreugde kunnen geven,

Zondag 13 november 2022 - Don Boscoparochie Kessel-Lo - Voorgangers: Chris en Hermien-Zang; Lieve Orgel: Herman - Lezingen: Genesis 15, 1-6, Psalm 8, Lucas 19, 1-10

Ik zoek een plek

Altijd onderweg, nergens thuis, zoek ik een plek, waar ik mezelf mag zijn, waar mijn dromen wortel mogen schieten, waar ik beschutting vinden mag voor de nacht, voor mijn diepste angsten en liefdes, voor mijn ja's en voor mijn nee's, voor mijn ongeduld en twijfel, voor mijn creativiteit en kracht.



Ik zoek een plek
We doen of we alléén
die plek wel zullen vinden.

Ik twijfel.

Hebben we mekaar niet nodig,
herders, éénvoudigen,
die verhalen vertellen als wegwijzers?
Zelfs in de nacht zien ze helder.

Ik zoek een plek.

naar Kris Buckinx, uit 'Op het andere been', uitgave Halewijn

Altijd onderweg, nergens thuis, heen en weer geslingerd tussen agenda's, mensenvragen, tussen moeten en niet kunnen, tussen gisteren en morgen, tussen weg van één en bij elkaar.

Altijd onderweg en nergens thuis, onderweg naar 't land van belofte, van Nazareth naar Bethlehem, van Jeruzalem naar Jericho. Land van vlucht en van ellende land van zorgen voorspoed land van honger en onderdrukking land van recht en evenwaardigheid.

Mensen van goede wil

Mensen van goede wil geloven, ondanks de feiten, dat vrede kan in deze wereld.

En dat menswording geen zeldzaam mooi verhaal van lang geleden is, maar iets dat moet gebeuren, nu en altijd weer opnieuw.

En het gebeurt. Waar men het niet verwacht. Onhoorbaar als het licht dat wolken openscheurt.

Iemand doorbreekt de enge kring van zijn bestaan om bondgenoot te worden.

Biedt onberekend woord en brood.

Geeft onderdak en warmte, mededogen of een handvol hoop.

Mensen van goede wil volgen de ster die naar de ander leidt.

En met de ogen van hun ziel zullen zij overal het kind herkennen.

Kris Gelaude

Wij wensen jou van harte

een zalige Kerstmis en een goed en gezond 2023

Chris, Hermien, Jef, Lieve en Majo

Digitale Doothof



Alleen maar digitaal?!