

KERK & Leven

48

2022

WEEKKRANT

30 NOVEMBER

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Jubileum editie OKRA SF in VAYAMUNDO Oostende 16-21 oktober 2022 - deel 2



Lissewege - Standbeeld van Willem van Saefringhe - detail - foto JefSnaet

de kunst - de belle époque wandeling in Oostende

Een minder bekende hoek in Oostende verbergt talrijke hoekjes. De muurschilderijen van meerdere jaargangen vervangen het eentonige van desolate muren. De mooiste zijn overschilderd om de schoonheid te behouden. Er zijn mooie en verzorgde huizen die bemiddelde Oostendenaars bewonen. Tezelfdertijd is er het contrast tussen aftakeling en reveil. Ongetwijfeld zullen er gebouwen geklasseerd zijn als monumenten om hun karakter te vrijwaren. Aan die bescherming kleef ook een hypotheek. Zonnepanelen zijn in principe niet toegelaten tenzij ze achteraan kunnen gemonteerd worden en niet zichtbaar zijn vanop straat.

- de erfgoedwandering in De Haan De Haan is een badstad waar de hoogbouw geen roofofbouw is op het landschap. Hiervoor heeft het erfpacht systeem gezorgd. De staat heeft een erfpacht van 99 jaar toegekend onder strikte voorwaarden. Na verloop van die periode konden de eigenaars van de huizen de grond kopen. Voorwaarden bleven verbonden aan de verdere uitbouw. Zo zorgen verschillende bouwstijlen naast elkaar voor een uniek zicht. De Vlaamse bouwstijl met de rode daken is wel dominant. Ide, een bekend architect is de bedenker van het ineenvloeien van de stijlen.

- bezoek aan Lissewege en Damme

Lissewege is vooral bekend als het witte dorp maar het stadje heeft veel meer te bieden. Een dame wist ons als gids op humoristische wijze en met een typisch Brugs accent te boeien. Zij illustreerde haar uitleg met enkele gezegden of volkse spreuken. Het riviertje dat door Lissewege stroomt en de vroege verbinding was met Brugge is er een voorbeeldje van. Boven zijn thee water zijn. Vroeger werd de stand van het water gemeten met een thee-lat. Er was teveel water als het water er boven uit steeg boven de horizontale lat. De majestueuze kerk verbergt vele schatten en spreuken. De lijken van de rijken werden vroeger begraven in en rond de kerk. Zo ontstond het zwaaien met het wierookvat om de geuren te overstijgen. De kerk in Lissewege lag op de route naar Compostella. Ze is zo groot omdat ze onderdak moest kunnen bieden voor al die bedevaarders. Ze is deels met dat bedevaartsgeld (waren de toenmalige toeristen) verwezenlijkt. Toen de bedevaarten verminderden daalden ook de inkomsten en was er geen geld meer om de toren af te werken. Nu is er een enorm groot plateau als dak. In het Westvlaams zegt men dat "een peird en karre erop kan keren. Ook het orgel is er grotendeels gekomen dank zij een rijke Amerikaan die roots had in de streek. De volledige financie-

ring is te danken aan de vele volksfeesten en omhalingen. In Lissewege zijn er twee huisjes waar een overvloed aan heiligen beelden verzameld is. Zij illustreren de devotie van onze voorouders en jeugd-jaren wanneer deze beelden aanbeden werden om de vele kwaaltjes te genezen. Zij staan er nu troosteloos bij bij gebrek aan werk en hopen op kentering. De binnenkoer tussen de twee huisjes is overspannen door een majestueuze steenden (Pinus pinea), een hoog opgegroeide boom met gekartelde bladeren, die zorgt voor schaduw en bescherming. Een bezoek aan Lissewege moet afgerond worden met snoepjes uit de snoepwinkel "De Soete Paep".

Damme heeft een andere aantrekkingspool. Bij het bredere publiek is Damme vooral bekend als boekenstad en voor zijn stadhuis. Na een lange omweg zijn we met nagenoeg een uur vertraging aangekomen in de brasserie "De Spiegel". Voor een grondiger bezoek aan dit oer-Vlaams stadje bleef geen tijd over. Een boottocht bracht ons van Damme naar Brugge. De kaarsrechte Damse vaart is afgezoomd met hoog opgeschoten riet en omzoomd door ranke populieren rijen die ondanks de noordenwind hun status behouden. Een verjonging van deze populieren valt te overwegen. Momenteel is de vaart eerder



Lissewege - De Soete Paep - foto JefSnaet

een toeristische trekpleister en als het lang vriest een schaatsbaan.

- Bezoek aan het Ensor huis en het Mu.zee.

Wegens volzet kon de voormiddag activiteit met een bezoek aan het Ensorhuis niet doorgaan. Een alternatieve regenbui veranderde het programma. In het Mu.zee komt Ensor ook aan bod. De Oostendse trouwelingen Ensor, Spilliaert en Permeke domineren de tentoonstelling. Zij worden vervolledigd met de werken van andere kunstenaars zoals Roger Raveel, Raoul Servaes en Jacques Verduyn. Een hoortoe-

stel is de gids bij de beschrijving van de schoonheid van het respectievelijke kunstwerk. Enkele werken hebben mijn aandacht getrokken. Een schilderij van beeldhouwer Constantin Meunier brengt hulde aan de garnaalvisserinnen in Mariakerke. Wij zien er afgepeigerde visserinnen met de grote manden op de rug door het water ploeteren. En toch zijn het de garnaalvisseren in Oostduinkerke die erkend zijn als immaterieel erfgoed van Unesco! Begrijpe wie kan! In de grote zaal pronkt er een borstbeeld van Rik Wouters dat Ensor uitbeeldt. Als Ensor omhoog kijkt straalt hij vrolijkheid uit. Naar onder betekent het droefheid. Joris Ghekiere stelt er zijn indrukken van de wereldreizen op papier ten toon. Vooral de vele jaren zwerven in Azië en Indië zijn indrukwekkend. In een donkere ruimte worden we geconfronteerd met de Congostroom en het leven in de brousse in en rond de Congostroom. Dit is slechts een greep uit de vele bezienswaardigheden die onze ogen en hersenen strelen.

Zijn nu werkelijk alle kaarsjes van de midweek opgebrand?!

Willy Depoorter



Een boottocht bracht ons van Damme naar Brugge - Foto Roland Neven



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 11
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 4 december
2e zondag van de advent
Naamopgave vormsel en drankje na de viering
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Vormelingen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 11 december
3e zondag van de advent
8/12/1912 eerste viering
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Priester AnthonyJude
Okafor
Assistent: Gaston Eysermans
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

BIDDEN

Mooie tekst om even over te bezinnen

Ik vroeg om kracht
en ontving moeilijkheden om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid
en kreeg problemen om ze op te lossen.

Ik vroeg om voorspoed
en kreeg verstand en spierkracht om te kunnen werken.

Ik vroeg om moed
en kreeg obstakels om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde
en kreeg mensen met problemen die ik kon helpen.

SINT-ANTONIUS

Viering elke zondag om 11 uur

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Volgende vieringen:

Zondag 11 december
Zondag 18 december
Zondag 25 december - Kerstviering met ook aandacht voor de **Viering Vredeslicht van de Pastorale Zone**



Ik vroeg om gunsten
en ontving kansen.
Ik kreeg niets van wat ik vroeg

Marie-Therese Creemers – 21 oktober 2022
creemersmt@hotmail.be

Kolet-Sinterklaas heeft twee rechterhanden



Het is niet erg om te ontdekken dat Sinterklaas niet bestaat. 'Cadeautjes krijg je ook zo wel', hoor je mensen wel eens zeggen.

Maar die uitspraak klopt niet helemaal. Want het leuke van Sinterklaas spelen (als ouder of andere 'vertrouwenspersoon') is juist dat de kinderen echt niet weten van wie het pakje komt. Je kunt er als volwassene niet zelf de credits of de eer voor opstrijken. En dat maakt het toch tot een heel bijzondere manier van geven.

Je speelt vol overgave het spel mee. 'Dat heeft de Sint goed gedaan. Hij heeft jouw brief aandachtig gelezen, hè?' En je verkneukelt je in het plezier van de 'gelovige' kinderen. Bij alle andere gelegenheden als je geschenken geeft, is het altijd duidelijk wie de gulle gever is. Je neemt zelf de dank in ontvangst. Het hoort erbij, het speelt zelfs meestal al een rol bij de keuze van je cadeau: hoe zal hij of zij

reageren? Alleen als je de rol speelt van Sinterklaas, sta je daarboven en wordt de gift daardoor nog veel puurder.

Het doet me denken aan wat Jezus zegt: 'Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft.' Iets geven zonder dat je ervoor beloofd wordt, ook al is het slechts met een dankjewel, het overkomt ons uiterst zelden. De Sinterklaastijd is daarom een unieke gelegenheid voor grote mensen. Ze kunnen er oefenen in ongezien geven.

Hun rechterhand maakt overuren. Net als bij de echte Sint, die volgens het verhaal 's nachts stiekem geld door het raam ging gooien om mensen uit de problemen te helpen. Hij moet wel twee rechterhanden hebben gehad. En alle mensen die vandaag sint spelen voor kinderen of grote mensen uit hun omgeving, zijn dus de rechterhand van Sinterklaas. Geen enkele linkerhand hoeft daarvan iets te weten.

Kolet Janssen (https://www.koletjanssen.be/blog/snippers-sinterklaas-twee-rechterhanden/) gepubliceerd op 5 december 2016

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Een van de dingen die we leren door meditatie, is dat we even tevreden zijn met beide vormen van stilte: Met het oneindig besef van Gods aanwezigheid en met het eindige besef van zijn afwezigheid.
John Main – Meditatief 340

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de

bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep:
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u
December 2022: Maandagen 5 en 19 en vrijdagen 9 en 23 december 2022

Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

CAMPING ZOET WATER

Gemeente Oud-Heverlee koopt camping Zoet Water Oud-Heverlee. De gemeente gaat twee percelen aankopen achter het Zoet Waterpark om het terrein te kunnen uitbouwen tot een toegangspoort tot het Heverleebos, Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Ze krijgt daarvoor een subsidie van 500.000 euro van de provincie.

Het gaat om twee terreinen tussen de Zoete Waters en de oefenterreinen van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven, met name de **camping Zoete Waters**.

Daar verblijven al jaren verschillende bewoners permanent in een stacaravan, maar eigenlijk gaat dat om zonevreemde bewoning.

Nu de gemeente ook officieel de terreinen aankoopt, komt het einde van de camping nabij en zullen de bewoners er moeten vertrekken.

"Mede dank zij de subsidie van 500.000 euro door de provincie kunnen we overgaan tot de aankoop van het terrein Zoete Waters Caravaning en een zonevreemde woning", zegt burgemeester van Oud-Heverlee **Bert Clerckx**.

"Door de aankoop van de terreinen, met een oppervlakte van vier hectare, kan er in een centrale parking voorzien worden aan de Waverse-

baan, die in binding staat met de sportterreinen en het Zoet Waterpark. Die vormt dan weer een ideaal vertrekpunt voor een wandeling of fietstocht in het Heverleebos, het Meerdaalwoud en de Dijlevallei."

Cruciaal

De aankoop is een cruciaal onderdeel van het ambitieuze masterplan Zoet Water, dat de gemeente de afgelopen jaren opmaakte met een groep uitgelote burgers.

Daarna is Oud-Heverlee immers eigenaar van het bijna volledige recreatiegebied.

En dat komt niet alleen het masterplan Zoet Water ten goede, maar ook het strategische project **Walden**.

Met dat plan willen Oud-Heverlee, maar ook enkele omliggende gemeenten, het Agentschap Natuur en Bos en de provincie, de omgeving waarderen.

Ze proberen de natuur te verbinden en betere toegangspoorten te bouwen zodat het ook toeristisch aantrekkelijker gebied wordt.

Op termijn zou het zelfs een **nationaal park Brabants wouden** mogelijk maken.

(HSB) **Krant Het Nieuwsblad van 28 oktober 2022**

UITNODIGING Don Bosco Ontmoetingsfeest op zaterdag 3/12/2022 van 18:00 tot 21:30 uur



netjes kunnen organiseren.

Schrijft in met _____ personen voor het ontmoetingsfeest met broodmaaltijd en soep.

Naam: _____
Naam: _____

Mogen wij jullie uitnodigen om samen te vieren in de Instuif van ons Don Boscogemeenschapscentrum met een glaasje, gevolgd door belegde broodjes met soep en koffie/thee en dessert. **De soep kaart in de adventsperiode met Welzijnszorg en daar mag je een vrije bijdrage geven voor de projecten van WZZ.** We organiseren ook een adventsquiz.

Inschrijven was **tegen zondag 27/11, maar misschien lukt het nu ook nog wel**, zodat we alles

Je kan je inschrijving aan ons bezorgen per e-mail: majo.werrebrouck@kuleuven.be of in de brievenbus: Duivenstraat 15 in Kessel-Lo, of na de viering persoonlijk aan één van ons.

Welkom op ons feest!
Chris, Hermien, Lieve en Majo liturgieteam

Super Herfstfeest Samana - Sint-Antonius - donderdag 20 oktober 2022

Welkom iedereen op dit Samana-Herfstfeest. We zijn blij dat jullie hier vandaag weer mee willen vieren. Twee zondagen geleden – op 9 oktober – was het wat wij vroeger Nationale Ziekendag noemden.

Het thema van die dag was dit jaar creativiTIJD. Tijd is te waardevol om niet te delen. Vanuit groeperingen en verenigingen delen mensen veel tijd met elkaar. Tijd delen brengt mensen in verbinding - jong en oud, ziek en gezond. In verbinding met zichzelf en elkaar.

Dat kan op zoveel manieren, dat vindingrijkheid daarbij wel van pas komt. Tijd delen doet iets met een mens. Het verhoogt de veerkracht, ondersteunt creatieve talenten en doorbreekt eenzaamheid. En precies dat is het doel van Samana.

De rode draad voor deze viering lag dus voor de hand: TIJD. Want: We zijn altijd onderweg. Van gisteren naar morgen. Op de wankel brug van het nu. Tussen ‘wat is geweest’ en ‘wat nog moet komen’.

TIJD
De tijd vloeit weg. Onstopbaar en ongrijpbaar. Uren, minuten en seconden. Zandkorrels, glappend door de vingers. Geen mens of God, geen macht of roem kan dat veranderen. Tijd maakt ons allemaal gelijk. Geen tijd dus te verliezen. Elke seconde telt om elkaars dromen waar te maken. Want het mooiste geschenk is gegeven tijd. Er zijn voor elkaar. Zomaar en voor niets. Met uitgestoken handen. Eindeloze dienstbaarheid. Tijd om er te zijn voor de ander of onszelf, hebben we

zelf ook gekregen. Zomaar en voor niets. Maar niet eindeloos. En daarom zo kostbaar. *LucasForLife*

WENSEN
Wij wensen je een beetje tijd, midden in de drukte: om even te gaan neerzitten en jezelf te worden, om weer perspectief te zien in kleinigheden, om liefde uit te dragen, om het beste in jezelf te laten bovendrijven.

Een beetje tijd midden in de drukte: om te genieten van mooie dingen, om je goed te voelen bij de mensen,

om eerlijk te zijn vanuit het diepste van je hart, om toch te hopen door alles heen.

Een beetje tijd midden in de drukte, om in je leven alles zijn plaats te geven.

Wij wensen je tijd toe. Zoveel tijd dat je er wat van kunt afstaan aan een ander.

We wensen je tijd toe. Zoveel tijd dat je ook tijd hebt voor jezelf, maar dat je altijd tijd blijft maken voor God.

Geniet hieronder van enkele sfeerfoto's



VZW CARACAS HULPFONDS



Yosneiber Vargas



Shaday Daniela Garcia



Luis Angel Rangel Castillo

Beste lezer en sympathisant, In ons driemaandelijks tijdschrift van juli-augustus-september 2022 werd wat meer informatie verstrekt over het project van de studiebeurzen in Campo Rico. Vooreerst bericht Pater Willy Polders ons over een aantal jongeren uit de barrio die dank zij onze financiële steun kunnen studeren. Wij wensen u veel leesplezier. Het bestuur

We gaan het nu hebben over **Yosneiber Vargas** en **Shaday Daniela Garcia** en **Luis Angel Rangel Castillo**.

Yosneiber Vargas

Yosneiber hoort bij 'de kleine mensen', een afwijking die hij van zijn moeder heeft geërfd. Met zijn vader heeft Yosneiber weinig contact. Zijn vader woont elders bij een andere vrouw met wie hij nog kinderen heeft.

Als ik Yosneiber vroeg wat hij deed voor ontspanning of sport, kon ik mijn verbazing nauwelijks verbergen. Hij zei me basket te spelen en er nog vrij goed in te zijn. Voor mij is basket een sport voor extra grote mensen die de bal gemakkelijk in de hoge korf kunnen deponeren. Indien hij mijn raad gevraagd had, zou ik hem een andere sport hebben aanbevolen. Ook heeft hij danslessen gevolgd, maar dat doet hij nu niet meer. Enkel het basketspel telt nog voor hem.

Yosneiber is 15 jaar en begint deze dagen het vierde jaar van de middelbare school. Voor de toekomst denkt hij aan de richting architectuur. Op mijn vraag of de politiek hem interesseert, antwoordt hij een beetje humoristisch en cynisch tegelijkertijd: 'Wat is dat voor iets?' Hij heeft duidelijk geen interesse, eerder een misprijzen voor het politieke wereldje dat we in Venezuela kennen.

Zijn gevoelens voor Campo Rico zijn gemengd. Hij houdt van de barrio, omdat hij er veel mensen kent en er ook talrijke vrienden heeft. Maar wanneer er plots schoten vallen, vindt hij de wijk gevaarlijk. Zijn moeder is een trouwe kerkganger. Zijn grootmoeder, die onder-tussen overleden is, hoorde bij de charismatische gebedsbeweging die in de technische school van Campo Rico iedere zondag samenkwam. Dat waren zeker 500 mensen, jong en oud, die de hele dag doorbrachten in gebed en samenzijn. Destijds was ik daar dikwijls na de diensten in de parochiekerk aanwezig om gedurende een paar uren biecht te horen. Sinds een paar jaren is die groep verhuisd naar een naburige kerk waar wel 1.000 mensen kunnen samenkomen. Als student doet Yosneiber het goed. Het liefst volgt hij talen, vooral Engels. Geschiedenis en vakken

die zich met het verleden bezig houden liggen bij hem minder in de smaak. Hij wil naar de toekomst kijken en het verleden achter zich laten.

Shaday Daniela Garcia

Shaday Daniela is tien jaar en gaat nu het vijfde studiejaar beginnen. Opvallend is dat ze niet naar de parochieschool gaat waar het gezin vlakbij woont. Ze gaat naar een school een paar kilometer verderop. Ik vermoed dat haar moeder een andere sfeer en omgeving voor haar zocht. Niet die van Campo Rio, waar de familie van haar ouders heel talrijk is en bekend staat voor de opvliegende reacties bij de minste toespelingen op de familie-eer. In ieder geval voelt Shaday zich prima in de barrio. Ze houdt van Campo Rico en beweert geen problemen te hebben. Ze zal ook niet vlug lastig gevallen worden. Niemand wil de hele familie op de hals krijgen. Zij heeft nog twee kleine zusjes, een tweeling van vier jaar oud, waarvoor ze graag moedertje speelt. Ze houdt ook veel van dieren, vooral van honden en katten. Ze wil voor hen het leven aangenaam maken, vooral als ze op straat rondzwerven en zich nergens echt thuisvoelen. Als haar moeder het zou toelaten, zou ze alle loslopende dieren thuis opnemen. Op school doet ze mee met de sportactiviteiten.

Als ze thuis komt dan vragen haar zusjes al haar aandacht op. Tijdens haar vrije uurtjes zit ze voor de televisie. Ze kijkt graag, vooral als het gaat over dieren.

Luis Angel Rangel Castillo

Luis Angel geeft toe dat hij in de lagere school te lui was om iets te leren. Hij had totaal geen interesse in wat daar gebeurde. 'Ik heb me toen slecht gedragen', zo bekent hij nu als een rouwmoedige zondaar. Dat is gelukkig veranderd toen hij het eerste jaar middelbaar begon. 'God zij dank', zegt hij erbij en zucht diep, alsof hij aan een ernstig gevaar is ontsnapt. Hij weet niet hoe die omslag precies is gebeurd en waaraan hij die te danken heeft. Misschien hebben zijn ouders hem een duwtje in de goede richting gegeven of heeft de plaatselijke verantwoordelijke voor zijn studiebeurs hem duidelijk weten te maken dat hij die mooie steun verliest bij een slechte puntenkaart. Hoe het ook zij, hij is nu een ijverige student. Het valt me wel op dat hij later psychologie wilt studeren, iets wat me in al die jaren geen enkele student heeft toevertrouwd. Als ik hem vroeg naar het waarom van die keuze, zegt hij zonder naar een antwoord te moeten zoeken: 'Om jongeren te kunnen motiveren bij hun studies en ook om gezinnen die in onmin leven, te kunnen helpen'. Luis Angel geeft me met nauwelijks 15 jaar een rijpe indruk. Hij kan redden en wil van zijn leven iets maken. In september begint hij het vierde jaar middelbaar. Onze jonge student houdt van voetbal en speelt regelmatig met jongens uit de buurt en zijn familie. Hij is erg gesteld op vriendschap, maar houdt niet van luide muziek. Zeker niet wanneer die de hele buurt tot vroeg in de morgen wakker houdt. En het is niet alleen de luide muziek die hem stoort, maar ook het kabaal dat mannen maken die teveel gedronken hebben. Luis Angel doet goed mee in de parochie. Met zijn gitaar is hij bij de groep jongeren die voor de mu-

ziek zorgen tijdens de diensten op zondag. Ook is hij aangesloten bij één van de gemeenschappen en staat ook hier in voor de muziekbegeleiding.

Voor de studiebeurs die hij om de drie maanden krijgt, is hij heel dankbaar. Zijn moeder gebruikt het geld vooral om iedere dag eten op tafel te kunnen zetten. Ze werkte vroeger buitenshuis maar heeft haar werk om gezondheidsredenen moeten opgeven.

Luis Angel kan wel op zijn vader rekenen. Hij zorgt voor het kleine gezin met twee kinderen door was- en poetsproducten te verkopen. Hij maakt zijn producten zelf door de verschillende ingrediënten te kopen en met elkaar te mengen.

Caracashulpfonds

Het Caracashulpfonds, aanvankelijk opgericht om Eugeen Vanhoorenbeke, eerste pastoor van Don Boscoparochie, de nodige gelden te bezorgen voor zijn afreis naar Caracas, voor uitrusting en levensonderhoud, groeide gaandeweg uit tot een heus steunfonds voor de bewoners van Campo Rico die zich onder impuls van hun Padre Eugenio, wilden bevrijden van passiviteit, armoede, bijgeloof en onwetendheid. Ook na het overlijden van Eugeen in 1982 is het Caracashulpfonds blijven steun bieden.

En via hun tijdschrift vzw 'Caracas Hulpfonds' krijgen we driemaandelijks nieuws uit Campo Rico.

Wil je nader kennis maken met de werking van het Caracashulpfonds, dan kan je terecht bij

Eddy Deroost, Verenigingstraat 41 te 3010 Kessel-Lo (016/25.35.23)

Wil je het project van de studiebeurzen steunen, dan kan je je bijdrage storten op het rekeningnummer 431-0224801-22 van het Caracashulpfonds. Voor een bedrag van 40 euro of meer ontvang je een attest wegens schenking. Dit bedrag kan je vervolgens in mindering brengen van je jaarlijkse belastingaangifte.

ABDIJEN EN KLOOSTERS



Op zoek naar rust en stilte tijdens de koude wintermaanden?

In de indrukwekkende kloosters en abdijen vind je dat ongetwijfeld. De bekendste abdij van Vlaanderen is misschien wel de Abdy van Averbode.

En daarom absoluut het vermelden waard.

Daar vertellen we nu wat meer over.

Abdy van Averbode

Uit oude geschriften blijkt dat de

abdy al rond het jaar 1134 werd gesticht.

De negenhonderdjarige geschiedenis van de historisch plek is echter turbulent.

Zo moest de gemeenschap in 1578 (door de godsdienstoorlogen) Averbode verlaten en werd het kloosterleven in 1796 door de Franse overheid zelfs volledig afgeschaft.

Dertig jaar later keerden vijf overlevende Norbertijnen van Averbode terug om het kloosterleven te hernemen. Tot op vandaag is de abdy de thuis van een dertigtal Norbertijnen.

Sinds 2014 staat de abdy naam 'Averbode' garant voor kwaliteitsvolle producten als bier, brood en kaas en vanaf 2016 kun je deze lekkernijen proeven in het **abdycafé 'Het moment'**.

Wie de abdy zelf graag wil bezoeken kan dat via **een begeleide rondleiding waarbij** je meer te weten komt over de abdy, haar geschiedenis, kunst en cultuur én het leven in de abdy.

Nood aan enkele dagen **rust en bezinning?**

Dan kun je in de abdy terecht voor een **verblijf in het gastenkwartier**.

Meer info op www.abdyverbode.be

De mening van Jan Adam van onze OKRA-jury

"Op twaalfjarige leeftijd kwam ik voor het eerst in contact met de Abdy van Averbode. Tijdens een kampverblijf ter plekke met de Chiro van Aartrijke maakte het majestueuze gebouw een enorme indruk op mij. De streek van Averbode, Zichem, Scherpenheuvel... sprak mij als

kind bovendien aan door de link met de roman 'De Witte' van schrijver Ernest Claes.

Onlangs nog bezocht ik de streek en de abdy van Averbode, en opnieuw viel de grootsheid mij op. De abdy is ondertussen mooi gerestaureerd en in de aangelegde waterpartij van de voorzijde wordt de magnifieke voorgevel knap weerspiegeld."

Jan Adam is 63 jaar oud en woont in Aalst (voordien in Ninove, Torhout en Aartrijke). Hij studeerde af als ergotherapeut maar runt al 38 jaar zijn eigen bedrijf in visuele communicatie. Wanneer hij niet bezig is met zijn werk, houdt hij ervan samen met zijn vrouw te fietsen, zwemmen en wandelen.

Okra Magazine – november 2022 – Jaargang 55 nr 9 – WWW.OKRA.BE

SCOUTS BOVEN-LO ONTBIJTMANDEN



Beste sympathisanten van scouts Boven-Lo, Onze jaarlijkse ontbijtmanden zijn weer te koop!

Steun de afbetaling van onze lokalen en verwen jezelf met een heerlijk ontbijt! Op te halen zondagochtend 11 december aan de lokalen of aan huis geleverd voor een klein prijsje. Net zoals vorig jaar doen we extra ons best om onze ontbijtmanden zo milieuvriendelijk mogelijk te maken: meer fietsen, minder verpakking, evenveel lekkers!

Bestellen kan tem 4/12 www.scoutsbovenlo.be