

KERK & Leven

45

2022

WEEKKRANT

9 NOVEMBER

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Leo De Weerdts sj - Gevangenisalmoezenier - 1 januari 2013



Zondag 20 november 2022 heten we in Sint-Franciscus een nieuwe voorganger van harte welkom in onze gemeenschap. Voortaan zal pater Leo De Weerdts SJ bij ons eenmaal per maand komen meevieren. Iedereen is van harte uitgenodigd om hem welkom te heten voor zijn eerste viering. Hieronder een bloemlezing uit de "oude" doos dat al een beeld vormt van onze nieuwe voorganger. <https://www.jezuïeten.org/person/leo-de-weerdts-sj/>

Met ingang van 1 januari 2013 is Leo De Weerdts sj benoemd tot hoofdalmoezenier voor de katholieke eredienst in de gevangenis. De 52-jarige Brugse jezuïet wil vooral de onverschilligheid voor mensen achter tralies doorbreken. Als christenen iets kunnen betekenen voor deze verharde samenleving, dan is het wel door te beseffen dat iedereen fouten maakt, klinkt het. Solidariteit schept nieuw leven.

Aswoensdag. Hoeveel Vlamingen halen vandaag een askruisje en beseffen dat ze niet beter zijn dan, pakweg, die weggebruiker die ze 's ochtends vanuit de wagen nog schaamteloos uitkafferden, of hun partner die ze redeloze verwijten naar het hoofd slingeren? Een bezoek aan de hoofdalmoezenier van het gevangeniswezen kan anders ook wel tellen om de vasten mee te beginnen. Het verhaal van Leo De Weerdts sj stemt alvast tot een kritisch zelfonderzoek.

U werd pas op uw 38ste tot priester gewijd. Wat ging er aan die late roeping vooraf?

Ik kom uit een groot gezin met acht kinderen in Geraardsbergen. Na mijn studies boekhouding werkte ik bij het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, nu Unizo. Rond mijn dertigste kreeg ik meer belangstelling voor het religieuze leven en maakte ik kennis met de jezuïeten. Dat was het begin van een lange vormingstijd. In 1999 werd ik tot priester gewijd.

Wat trok u zo aan bij de jezuïeten?

De orde staat vooral bekend om haar werk in onderwijs en spirituele vorming, maar mij trok allereerst het sociale werk aan, met de voormalige generaal-overste Pedro Arrupe als grote voorbeeld. Hij volgde het Tweede Vaticaans Concilie en stapte ten volle mee in de vernieuwingsbeweging die de Kerk wilde betrekken op de wereld van vandaag. Waar de jezuïeten zich aanvankelijk meer met de geprivilegieerden van de samenleving inlieten, werd nu een voorkeursoptie voor de armen gemaakt. Daarmee gaf Arrupe ruggensteun aan jezuïeten die, bijvoorbeeld in El Salvador met mgr. Romero, stredden voor sociale rechtvaardigheid.

Die keuze voor de zwakken wilde ik ook maken, het maakte niet uit op welke manier. Voor mijn stage trok ik naar de Arkgemeenschap van Jean Vanier in Frankrijk, waar mensen met en zonder handicap in gelijkwaardigheid samenleven. Ik,

die me met al mijn kracht wilde inzetten, werd er uitgenodigd om van de anderen te leren om kwetsbaar te zijn.

Een leerschool waaraan u in de gevangenis wellicht nog af en toe terugdacht?

Ook hier hebben we voornamelijk met kwetsbare mensen te maken. Door de media-aandacht lijkt het soms of de gevangenis vol zit met figuren als Marc Dutroux of Kim De Gelder. De waarheid is dat de meerderheid van de gedetineerden bestaat uit sociaal zwakken die minder zware feiten plegen, vaak gelieerd aan druggebruik, tegenover 10 tot 15 procent zware criminelen. Weinig scholing, ontworpen gezinnen, geen (vast) werk. Dat hoor je steeds weer. Het leven als één zoektocht naar erkenning als mens. Sommigen gaan die erkenning dan afdwingen met geweld. De buitenwereld spuwt hen uit of is in het beste geval onverschillig. Vaak vinden gedetineerden bij de almoezenier voor het eerst in hun leven iemand die echt naar hen luistert en het goede in hen aanspreekt.

Van Michelle Martin werd gezegd dat ze 'een andere mens' geworden is. Hoe reageerde u bij haar voorwaardelijke vrijlating?

De emoties van weerszin en ontgoocheling die ermee gepaard gingen, deelde ik voor een stuk. Maar net zo streng als ik daarin voor mezelf was, ben ik het ook voor de samenleving. Onze gevoelens toonden een verharde, maar ook hypocriete samenleving, waarin ieder meent zelf het beste te kunnen oordelen en daarbij meestal heel toegeeflijk is voor zichzelf en veel eisend voor de ander. Als je twijfelt aan het oordeel van rechters, verval je in een systeem van willekeur, chaos en machtsmisbruik. Die tendens verontrust me zeer. De roep om afzondering van men-

sen met wie we het moeilijk hebben, klinkt almaar luider. Ik hoop toch dat onze kansrijke samenleving, waar zo veel goeds gebeurt, creatiever kan zijn om alternatieven te bedenken en om mensen die mislukken, op te tillen.

De vasten kan ons uitnodigen om eens kritisch naar onszelf te kijken. Liggen de fouten enkel bij de ander? Dat klopt niet. Tot inkeer komen, is toegeven dat je zelf ook niet perfect bent. Eenmaal je dat aanvoelt, kun je ook anderen kansen geven. Maar het leven is hard en we krijgen almaar de boodschap dat je het zelf moet waarmaken. Toch moeten we meer oog leren krijgen voor de kwetsbaarheid van de ander. Ik ben ervan overtuigd dat christenen hier een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Onder meer in de Brugse gevangenis werken we met vrijwilligers die de wereld van buiten mee naar binnen nemen en omgekeerd. We moeten die muren van onbegrip doorbreken om te bouwen aan een leefbare samenleving. In deze nieuwe vormen van vrijwilligersengagement kunnen we ook als Kerk onze tweede adem krijgen.

Echt schrijnend is de problematiek van geïnterneerden in de gevangenis. Laatst verzocht een geïnterneerde man om euthanasie, tenzij hij naar de gevangenis in Nederland mocht, waar hij een behandeling kon krijgen.

Ik ken een vrouw in hetzelfde geval. De uitzichtloosheid is enorm en de euthanasievraag heeft hier dan ook niet zozeer met de psychische aandoening te maken, als wel met de zinloosheid van de situatie. De juiste omkadering zou veel lijden wegnemen. Als katholieke almoezeniersdienst willen we de komende jaren alvast mee in de bres springen voor een betere bescherming van die mensen.

Lieve Wouters

Met dank aan **Kerk en leven**



Colofon

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 november
33ste zo door het jaar
10 u. Woord en communiedienst
Intentie voor Phily Van Steenberg
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 20 november
Christus Koning
10 u. Eucharistieviering
Intentie voor de klasgenoten van de middelbare school.
Voorganger: Leo De Weerdt SJ
Assistent: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Concertband Leuven luistert de viering op
Orgel: Herman Baumers

Zoals je al las op de voorpagina hebben we zondag 20 november we een nieuwe voorganger van harte welkom in onze gemeenschap. Voort-

aan zal pater Leo De Weerdt SJ bij ons eenmaal per maand komen meevieren. Iedereen is van harte uitgenodigd om hem welkom te heten voor zijn eerste viering.

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Volgende vieringen:

Zondag 13 november
Zondag 27 november – Begin van de Advent
Zondag 11 december
Zaterdag 17 december – Vredeslicht met Pastorale Zone

SINT-ANTONIUS

Viering elke zondag om 11 uur

Sluit jij weer bij ons aan?



KERK&leven
De periode van her-abonneren op het Parochieblad is gestart. We beseffen in deze tijden, meer en meer, hoe belangrijk een warme benadering van onze medemens is en dat we samen sterker staan om moeilijke situaties aan te kunnen en er niet aan ten onder te gaan. We worden gesteund om ons meer te richten op mogelijkheden van verandering die onze wereld beter maken, vooral voor de mensen die het meest steun en hulp nodig hebben. Wil je weer bij ons aansluiten? Dat doet ons wel plezier!
Luk Vanmaercke – hoofdredacteur van Kerk&leven, geeft toelichting over de volgende jaarkeuze: **Uit goede bron**

Samen met u willen we in 2023 zo'n bron zijn voor honderdduizenden lezers. Ze zullen het nodig hebben, in een wereld die oorlog, geweld en polarisatie niet uit de weg gaat. Gelukkig weten wij uit welke bron we kunnen putten om het pad van Jezus te volgen. Moedig de mensen uit uw parochie of pastorale eenheid dus zeker aan hun abonnement te verlengen, of voor het eerst een abonnement te nemen. Samen schenken we het levende water

waarmee ze moeiteloos de hoogste berg opraken, letterlijk of figuurlijk.

PAROCHEBLAD KERK&LEVEN – HERABONNERING
Sluit jij weer bij ons aan?
Dat doet ons veel plezier!

De Drukkerij Halewijn stuurt de inmiddels ook aan alle geabonneerden van het parochieblad Kerk&leven een abonneringsbrief met naam en adresgegevens en overschrijvingsnummer. Schrijf dan wel zeker **in voor 14 november 2022 om** geen enkel nummer van het Parochieblad te missen
Nieuwe abonnees
Ben je nog geen abonnee? Dan kan je nu inschrijven door 50 euro te storten op rekening:
BE65 7360 4731 0196 van
PZK – PAROCHEBLAD FRANT-DBO-ZR
Amerikalaan 29 – 3000 Leuven

Eventuele nieuwe abonnees kunnen nog steeds worden meegedeeld aan **Philippe Nachtergaele**, P. Nollekensstraat 145 – 3010 Kessel-Lo (g-mail: klas4330@gmail.com)
Philippe Nachtergaele stelt de algemene lijst van de 3 parochies op om naar de drukkerij door te sturen. Als de overschrijvingen tijdig binnen komen kan hij rustig afwerken. Veel dank dus als je daarmee rekening houdt!

VERHAALSESSIE IN LDC TER VLIERBEKE

Ben jij vrij op **woensdag 16 november van 14 tot 16 uur?** Kom dan naar een verhaalsessie die plaatsvindt in LDC Ter Vlierbeke, Rustoordlaan te Kessel-Lo. Als je opgroeit in een klein dorpje met acht broers en zussen, dan heb je veel verhalen te vertellen. Rien vertelt over het dorpje Nieuwrode in het Hageland, waar de tijd stilstond. Ze weeft persoonlijke verhalen en

traditionele wonderverhalen in elkaar en sleept je mee langs holle wegen en hilarische momenten tussen dorpsfiguren. Nele Gerard brengt het verhaal muzikaal tot leven op diatonisch accordeon. En soms kan je gewoon meezingen! Je kan op de dag zelf ter plaatse een ticket kopen voor de prijs van 3,50 euro.

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Voor ieder van ons is het doel van de meditatie om tot ons eigen centrum te komen. In veel tradities wordt meditatie gezien als een pelgrimstocht naar je eigen centrum, naar je eigen hart. Daar leer je wakker te blijven, alert en stil. Het woord 'religie' betekent 'her-verbinding', opnieuw verbonden worden met je eigen centrum. Het belang van meditatie is dat je uit eigen ervaring leert dat er maar één centrum is en dat het voor ieder van ons een levenstaak is om onze bron te vinden en de zin van ons leven, door dat ene centrum te ontdekken en eruit te leven.

Pype Jose – Moment of Christ – 9/02/2022

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook

deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep:
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u

November 2022: Maandagen 7 en 21 en vrijdag 11 en 25 november 2022

December 2022: Maandagen 5 en 19 en vrijdag 9 en 23 december 2022
Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

WINTERSFEERVERLICHTING



De kerstverlichting in Leuven wordt dit jaar iets minder uitbundig dan anders, zegt de burgemeester. — © hsb

Maar "Kerst is deel van onze stad Leuven"

Spreek niet meer van de kerstverlichting, maar van wintersfeerverlichting. Althans zo besliste het Leuvens schepencollege.
"Het was een grappig intermezzo in de collegevergadering, zeker geen principiële beslissing tegen het woord kerst" zegt schepen Dirk Vansina.

Het schepencollege besprak onder andere wanneer de verlichting aangestoken zou worden en hoe er omgegaan zal worden met de energiecrisis. Maar plots kwam ook de naam ter discussie. "Het was zeker niet de bedoeling om daar een zwaar punt van te maken dat die naam moest veranderen", zegt Dirk Vansina.

"Het was eerder een grappig intermezzo. De ene sprak van sfeerverlichting, de andere van feestverlichting, nog iemand anders van kerstverlichting. Daarbij maakten we ons de bedenking dat het misschien vreemd was om het kerstverlichting te noemen als het al op 25 november aangestoken wordt, en niet pas na Sinterklaas zoals vroeger. Is het dan nog wel normaal om het kerstver-

lichting te noemen. Daarom hebben we even wat gelachen en gefilosofeerd over hoe we het zouden moeten noemen? En uiteindelijk is zo "wintersfeerverlichting" in het collegeverslag terecht gekomen. Maar de term doet er echt niet toe, zolang de mensen maar weten waarover het gaat.

Geen religieus punt
Vansina benadrukt dus dat het niet de bedoeling was om er een religieus of inclusief punt van te maken. "Kerst is deel van onze stad. Er blijft gewoon een **kerstmarkt, kerststal en kerstboom**. De benaming kerstverlichting wordt ook zeker niet uit onze communicatie geweerd. Ze waren wel verontwaardigd dat medium Leuven Actueel hierover berichtte alsof de stad het woord kerst wilde bannen.

De verlichting zal dit jaar **aangestoken worden op 25 november**, bij avond-shopping **Leuven By Night**. Door de energiecrisis zullen er wel iets minder slingers over de straten hangen.

Verlichting op het stadskantoor
"Sowieso is al beslist om de verlichting op het stadskantoor, die normaal redelijk uitbundig is, weg te laten. In de grote kerstbomen hing nog verlichting op 220 volt, dat wordt ledverlichting. De verlichting zal ook minder branduren hebben. De verlichting zal gedoofd worden op 8 januari, **de dag na de traditionele nieuwjaarsdrink** van de stad. (HSB)
Uit Krant Het Nieuwsblad van 20 oktober 2022.

Kalenderbladje

Werkelijk spiritueel is de man of vrouw die in harmonie is, die de harmonie heeft ontdekt in zichzelf en die deze harmonie met de schepping en met God ook 'leeft'. Wat we in de meditatie leren is dat in ons eigen centrum zijn, betekent dat we in God zijn.
Dat is niet alleen de grote leer van alle oosterse religies, maar het is ook het fundamentele inzicht van het christendom. Met de woorden van Jezus: 'Het konink-

rijk van God ligt binnen uw bereik.' (Lc 17,21)

En dat koninkrijk is in de leer van Jezus een ervaring: de ervaring van Gods kracht. Het is een ervaring van de basisenergie van het heil. Nogmaals in de visie van Jezus, begrijpen we dat die basisenergie waaruit we ten volle mogen leven, liefde is.

Pype Jose – Moment of Christ – 9/02/2022

HET HART VERLANGT GERAAKT TE WORDEN-BZN

VIERING: AAN DE ONDERKANT LIGT DE LAT ALTIJD HOGER (Deel 2)



Daarom komen we hier samen, doen kleine -zij het misschien symbolische gebaren, zoals het witte laken, en toch maakt het uit. Je zegt er mee: ik trek het me aan, ik vind dit belangrijk, het raakt mij. Toch maakt het uit, dat we uitspreken hoe het zou moeten zijn, toch maakt het uit dat wij gebaren van kleine goedheid stellen.

Lezing uit Lucas 18,1-8

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:

‘Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag hadden zich van de mensen niets aantrok.

Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toeging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzagen trek ik me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht **verschaffen omdat** ze me last bezorgt. Anders blijft ze ein-

deloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’

Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het **recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan** zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’

Voorbeden met tussenzang

Keer u om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar

Dat er snel vrede komt, echte leef-

bare vrede, zowel in Oekraïne, als in Syrië, Palestina, Afghanistan en alle conflictgebieden in de wereld.

Dat onze beleidsmakers werk maken van een leefbare maatschappij, waar iedereen op een betaalbare en leefbare manier een huis en een thuis kan vinden en behouden.

Dat vrijwilligers en wij allen die proberen de noden te lenigen, elkaar ondersteunen, volhouden en ons bekrachtigd voelen door een meer leefbare maatschappij voor jong, oud, hoog opgeleid, laag geschoold, ziek, gezond, van hier of van elders.

Tafelgebed

In ieder huis staat een tafel, een tafel met stoelen, huiselijke kring van eten en drinken, geven en nemen en deelhebben aan elkanders lief en leed.

Ook hier staat een tafel, gedekt met brood, teken van mensen die elkaar zoeken verder dan eigen huis en haard, teken van mensen die elkaar willen vinden en bemoedigen.

Eens stond er een tafel in de stad waar Jezus zijn laatste uur beleefde: de tafel van zijn laatste avondmaal.

Aan onze tafel gedenken wij vandaag het leven, de keuzes, het engagement van Jezus van Nazareth hoe Hij mensen heeft **vrijgemaakt**.

Aan onze tafel herdenken wij de slachtoffers van uitsluiting, mishandeling en armoede, de slachtoffers van onveilige arbeidsomstandigheden, de slachtoffers van een vrijemarktsysteem eenzijdig gericht op winst, de slachtoffers van oorlogsgeweld wereldwijd. We herdenken ook al onze dierbare overledenen, familie, vrienden en parochianen. Hun plaats aan onze tafel houden we altijd vrij, we vergeten geen van hen. Als niemand wordt vergeten niemand wordt uitgesloten, kan het weer Pasen worden in ons midden.

Don Boscoparochie Kessel-Lo – Viering van Hermien

11 november

Duizend soldaten door Willem Vermandere

als ge van ze leven in de westhoek passeert
deur regen en noorderwinden
keert onze den tijd als g' alhier passeert
den oorlog ga j' hier were vinden
ja 't is den oorlog da 'j hier were vindt
en 't graf van duizend soldaten
altijd iemands vader altijd iemands kind
nu doodstil en godverlaten

laat de bomen nu maar zwijgen en dat 't gras niets verteld
en de wind moet 't ook maar nie zingen
dat julder'n dood tot niets hè geteld
dat waren al te schik'lijke dingen
zeg 't gaat al goed der is welvaart in



Kerkhof Vladlo

't land
en de vrede ligt vast in de wetten
we maken wel wapens maar met veel meer verstand
maar just om den oorlog te beletten

en grote raketten atoom in den top
we meugen toch experimenteren
we mikken wel ne keer naar mekaar
zijne kop
maar just om ons 't amuseren
als ge van ze leven in de westhoek passeert

deur regen en noorderwinden
keert omme den tijd als g' alhier passeert
den oorlog ga j' hier were vinden

ja 't is den oorlog da 'j hier were vindt
en 't graf van duizend soldaten
altijd iemands vader altijd iemands kind
duizend en duizend soldaten,
duizend en duizend soldaten
duizend en duizend soldaten

UDLL LEUVEN



KU LEUVEN

Telefoon: 016 32 40 01

Website: <https://alum.kuleuven.be/uni-versiteit-derde-leeftijd-leuven>

Europees rekeningnummer (IBAN): BE57 7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)

RPR Leuven - Ondernemingsnummer 458.773.277

Lezingen in november 2022:

Hoe de Amerikanen hun droom de nek omdraaiden

Dinsdag 15 november 2022 – Dhr Steven De Foer

Journalist bij De Standaard

Wat zullen we leren met de James Webb Space Telescope?

Wetenschappelijke doelstelling en eerste resultaten van een mega-project

Dinsdag 22 november 2022 – Prof. Christoffel Waelkens

KU Leuven – Faculteit Wetenschappen – Afdeling sterrenkunde

Democratie en de plaats van de macht

Dinsdag 29 november 2022 – Mevr. Tinneke Beeckmans

Schrijver

*Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL

De lezingen van het Algemeen programma vinden elke dinsdag plaats in zaal Pieter De Somer, Ch. De Beriotstraat 24 -3000 Leuven. Aanvang 14 u – Einde 15.50 u.

Zij worden ook in **digitale vorm** aangeboden.

Contact

Universiteit Derde leeftijd Leuven
vzw Eigen Heerd - Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven

E-mail: udll@kuleuven.be

UNIVERSITEIT LEUVEN ZIET AANTAL STUDENTEN OPNIEUW STIJGEN

Exact 61.049 studenten studeren dit jaar aan de KU Leuven. En dat zijn er zo'n 500 meer dan vorig jaar. Opvallend vooral de campussen buiten Leuven winnen aan populariteit.

Van de meer dan 61.000 studenten zijn er 9.436 eerstejaars, een stijging met 4,4 procent ten opzichte van vorig jaar. In Leuven zelf blijft het aantal nochtans ongeveer hetzelfde.

“KU Leuven mag dan wel onlosmakelijk verbonden zijn met de stad Leuven, onze campussen over heel Vlaanderen bewijzen hun meerwaarde voor onze studenten”, zegt **rector Luc Sels**.

“We kiezen bewust voor een uniek aanbod dat verschilt van dat van naburige onderwijsinstellingen. Het is duidelijk dat dat heel wat nieuwe studenten aanspreekt.” (HSB)

Uit Krant Het Nieuwsblad van 19 oktober 2022

De slimme man



Ik heb een slimme man. Voor zijn werk leest hij ingewikkelde teksten, denkt erover na en schrijft er dan even ingewikkelde zinnen over. Op een dag was hij hiermee bezig in een lokaal van de universiteit, toen er een glazenwasser binnenkwam. De man vroeg of het niet stoorde dat hij even de ramen kwam wassen. Mijn man praat graag met alle mogelijke mensen en hij ging ook met deze glazenwasser een levendig gesprek aan. Ondertussen poetste de man de ramen, want in tegenstelling tot het werk van mijn man, was dat van hem makkelijk te combineren met een praatje.

Mijn man zag hoe de glazenwasser de kleine, vierkante ruitjes van het raam handig bewerkte met een piepklein ruitenwissertje. ‘Wij hebben thuis ook van die kleine, vierkante ruitjes als bovenlichten over de hele voorgevel, drie verdiepingen hoog’, zei mijn man. ‘Ik ben al jarenlang op zoek naar zo’n klein ruitenwissertje, maar dat is nergens te koop. U heeft dat zeker bij

een gespecialiseerde firma gevonden?’

De ruitenwasser grijnsde van oor tot oor. ‘Ik vond ook nergens zo’n kleine ruitenwisser’, vertelde hij. ‘Maar ik heb een gewone ruitenwisser gekocht en er met een ijzerzaagje twee stukken afgehaald.’

Mijn man schoot in de lach. Het was een eerbetoon aan de vindingrijkheid van de ruitenwisser en een nederig besef van zijn eigen beperkingen.

De volgende zaterdag kocht mijn man in de Wibra een ruitenwisser en verdween naar zijn zelden gebruikte werkbank in de kelder. Nog geen kwartier later was de klus geklaard en kwam hij fier zwaaiend met het nieuwe kleinood naar boven. Sindsdien gaat het aanmerkelijk sneller om onze ramen te poetsen. Met dank aan de anonieme glazenwasser. Elk van de zesenzestig kleine ruitjes is nu met één haal perfect gedroogd. Een kleine ingreep, waar we al meer dan veertig jaar plezier van hadden kunnen hebben. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.

De vraag die ik vandaag aan jullie ga stellen, ligt voor de hand. Wie was de echte slimme man in de kamer? **Kolet Janssen** (<https://www.koletjanssen.be/blog/de-slimme-man/>) gepubliceerd op 18 oktober 2019

Feestelijk concert met De Gospelrats in onze Franciscuskerk

Zondag 23 oktober zorgde "Buren zonder grenzen" voor een feestelijk concert in onze Franciscuskerk ten voordelen van het goede doel: "het zoeken naar woningen voor vluchtelingen". Voor de gelegenheid waren "de Gospelrats" gevraagd om voor de sfeer te zorgen. De gospelrats zijn een vriendengroep uit het Leuvense en wijdere omstreken die sinds de oprichting meer dan 25 jaar geleden met veel plezier en enthousiasme samen zingen, onder de aanstekelijke leiding van Wim Desair. En die aanstekelijkheid mocht je letterlijk nemen. Verschillende gospels, traditionals en popsongs passeerden de revue en iedereen kon genieten van een 1,5 u durend concert. Na het concert werd er nog gezellig bijgepraat in de parochiezaal.



Mossel-feest met de Antoniusvrienden

op de Schreursvest 33 in Heverlee
op zondag 27 november 2022



Ontvangst vanaf 12 uur

Er wordt opgediend vanaf 12u30 tot 14u30
in volgorde van het binnenkomen

U bent van harte welkom!
de Antoniusvrienden

Inschrijving mossel-feest 2022

TAFEL

familie :

adres :

aantal personen (aantal plaatsen aan tafel):

kinderstoel: ja/nee

bestelt :

mosselen, friet . . . x 22,00 euro = euro
mosselen, brood . . . x 22,00 euro = euro
vidée, friet . . . x 18,00 euro = euro

kindermenu's
mosselen, friet . . . x 10,00 euro = euro
vidée, friet . . . x 8,00 euro = euro

cornetto . . . x 3,00 euro = euro
taart abrikoos . . . x 4,00 euro = euro
taart kriek . . . x 4,00 euro = euro
taart flan . . . x 4,00 euro = euro

en betaalt cash: euro
of
via overschrijving op vzw Antoniusvrienden BE84 0018 0522 4459

U kan inschrijven **tot en met zondag 20 november bij:**

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30
mathieu.voets@telenet.be gsm 0475 67 56 67
Caroline Gorissen-Van Audenhoven, Hortense Damanhof 32
carolineva@telenet.be gsm 0476 39 79 02

zit graag aan tafel met

Klein liedje



Liedjes van de herfst
zijn altijd somber
zijn gemaakt
van okers en van omber

toch ken ik septembers
met een gouden glans
toch zijn er novembers
met een toverdans

de zon heeft in december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen
in de sneeuw geplukt
en daarom schrijf ik

in dit kleine lied:
niet wachten op de lente
want dan komt ze niet

Toon Hermans