

KERK & leven

44

2022

WEEKKRANT

2 NOVEMBER

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Mossel­feest met de Antoniusvrienden

op de Schreursvest 33 in Heverlee
op zondag 27 november 2022



Ontvangst vanaf 12 uur

Er wordt opgediend vanaf 12u30 tot 14u30
in volgorde van het binnenkomen

U bent van harte welkom!
de Antoniusvrienden

Inschrijving mossel­feest kan met het formulier op pagina 4

Sluit jij weer bij ons aan?



KERK&leven

De periode van her-abonneren op het Parochieblad is gestart. We beseffen in deze tijden, meer en meer, hoe belangrijk een warme benadering van onze medemens is en dat we samen sterker staan om moeilijke situaties aan te kunnen en er niet aan ten onder te gaan. We worden gesteund om ons meer te richten op mogelijkheden van verandering die onze wereld beter maken, vooral voor de mensen die het meest steun en hulp nodig hebben. Wil je weer bij ons aansluiten? Dat doet ons wel plezier!

Luk Vanmaercke – hoofdredacteur van KERK&leven, geeft toelichting over de volgende jaarkeuze: **Uit goede bron**

Samen met u willen we in 2023 zo'n bron zijn voor honderdduizenden lezers. Ze zullen het nodig hebben, in een wereld die oorlog, geweld en polarisatie niet uit de weg gaat. Gelukkig weten wij uit welke bron we kunnen putten om het pad van Jezus te volgen. Moedig de mensen uit uw parochie of pastorale eenheid dus zeker aan hun abonnement te verlengen, of voor het eerst een abonnement te nemen. Samen schenken we het levende water waarmee ze moeiteloos de hoogste berg opraken, letterlijk of figuurlijk.

PAROCHIEBLAD KERK&LEVEN – HERABONNERING
Sluit jij weer bij ons aan?
Dat doet ons veel plezier!

De Drukkerij Halewijn stuurt deze week aan alle geabonneerden van het parochieblad Kerk&leven een abonneringsbrief met naam en adresgegevens en overschrijvingsnummer.

Schrijf dan wel zeker **in voor 14 november 2022 om** geen enkel nummer van het Parochieblad te missen. Maar je kan nu al her-abonneren of inschrijven door 50 euro te storten op rekening:

BE65 7360 4731 0196 van
PZK – PAROCHIEBLAD FRANT-DBO-ZR
Amerikalaan 29 – 3000 Leuven

Nieuwe abonnees

Eventuele nieuwe abonnees moeten nog steeds worden meegedeeld aan **Philippe Nachtergaele**, P. Nollekensstraat 145 – 3010 Kessel-Lo (gmail: klas4330@gmail.com)

Philippe Nachtergaele stelt de algemene lijst van de 3 parochies op om naar de drukkerij door te sturen. Als de overschrijvingen tijdig binnen komen kan hij rustig afwerken. Veel dank dus als je daarmee rekening houdt!



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 11
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 6 november
32ste zo door het jaar
10 u. Woord en communiedienst
Intentie voor Eerw. Heer A. Vlaeminck
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: François Barrette
Zang Maria Van Eepoel
Orgel: Koen Verheyden

Zondag 13 november
33ste zo door het jaar
10 u. Woord en communiedienst
Intentie voor Phily Van Steenberg
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Volgende vieringen:
Zondag 13 november
Zondag 27 november – Begin van de Advent
Zondag 11 december
Zaterdag 17 december – Vredeslicht met Pastorale Zone

SINT-ANTONIUS

Viering elke zondag om 11 uur

Franciscus en de wolf van Gubbio



Gespreksavond

In de kerk staat het beeld van Franciscus met de wolf van Gubbio. Ken je dat verhaal? Zegt dit beeld iets over de 'ware' Franciscus? Wie is die 'ware' Franciscus en zijn tochtgenote, Clara? Hoe kunnen zij ons vandaag inspireren?

Graag gaat **Brigitte Puissant** (vrijwilliger bij TAU en woonachtig in Kessel-Lo) met een groep van 12 deelnemers op weg om de figuur van Franciscus en Clara van Assisi beter te leren 'kennen'. Kennen, niet zozeer met het hoofd (wel een beetje) maar vooral met het hart.

De bijeenkomsten zijn geen klassieke lezingen. Na de duiding van een tekst, het bekijken van een stukje film of beeld, staan we stil bij de persoonlijke betekenis en wisselen uit (vrijblijvend). Welkom op deze eerste verkennende bijeenkomst!

Wanneer?
Dinsdag 15 november om 20 uur in de parochiezaal naast de kerk.
Wil je deelnemen dan kan je je naam opgeven bij Lieven.Dries@telenet.be of je spreekt Lieven aan na de viering.

De eerste 12 deelnemers mogen deelnemen.

Herfsthaiku

Het prille begin
breit met enkele draden
basis voor de herfst.

Ze komen boven
groen tapijt uitgerezen
kabouterdropjes.

Als wolken hangen
ze tussen straatverlichting
koude ochtendmist.

Ze wiegen over
alvast afgerukte blaadjes
kleurrijk beschilderd
dora duerinckx



MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Meditatief 336 Brother John Martin

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door in **het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep:
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u

November 2022: Maandagen 7 en 21 en vrijdagen 11 en 25 november 2022

December 2022: Maandagen 5 en 19 en vrijdagen 9 en 23 december 2022

Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

Ik stelde me voor dat Jezus zijn spirituele reis begon met het bewustzijn een schepsel te zijn en God ervoer als zijnde groter dan hem volgens zijn religieuze traditie. Toen, op het moment van zijn doopsel, ging hij voorbij die relatie en realiseerde zich dat hij niet zozeer een schepsel was, maar een zoon van God – een manifestatie van God!
Later ging Jezus zelfs dit besef te boven en werd er zich van bewust, of zag, dat hij onafscheidelijk één was met de Vader – met God.
De evangeliën geven echter aan dat hij niet uitsluitend bezig bleef met het non-duale-bewustzijn, maar dat hij soms wisselde tussen dit bewustzijn en een dualistisch bewustzijn.

WAT DENKEN JONGEREN OVER DE KERK?

Presentatie en open gesprek

OC De Kring, Zoutleeuw

14 november 2022

vanaf 19u

IEDEREEN WELKOM!

KERK MET HET OOG OP MORGEN

In samenwerking met de Pastorale Regio Tienen en studentenkring Canonica van de faculteit Kerkelijk Recht (KU Leuven) organiseert de parochiegemeenschap Sint Leonardus, Zoutleeuw een avond rond jongeren en de Kerk in Vlaanderen. Drie studenten kerkelijk recht hielden in de maand mei, in het kader van het synodaal proces, een enquête onder meer dan 200 Vlaamse jongeren over hun dromen voor de Kerk. Ze stelden een verslag op over hun bevindingen en bezorgden dat zelfs aan het Vaticaan. Op 14 november stellen ze de resultaten voor aan een breed publiek.

Deze avond is open en wil een hand reiken aan iedereen: van trouwe parochiaan tot zoekende nieuwsgierige, van godsdienstleerkracht tot

bisschop, van pastoraal werker tot catechist. Uiteraard zijn ook jongeren van harte uitgenodigd om te horen dat ze niet alleen staan met hun zorgen en verlangens, maar vooral ook om die eens uit te spreken. Na de presentatie volgt een open gesprek en tijdens de receptie is er de kans om informeel verder te praten.

Dit evenement is ervoor en door jongeren die ideeën hebben voor de Kerk, die hun geloof willen delen en uiten om een sprekende stem te zijn, gericht aan iedereen die te weten wilt komen wat Vlaamse katholieke jongeren verlangen van de Kerk en die van de Kerk een plaats wil maken waar jongeren zich thuis kunnen voelen.

Kalenderblaadje

Een belangrijk moment in het leven van Jezus was toen hij een stap verder groeide en zich realiseerde dat God en hij één waren. Hij verklaarde: "De Vader en ik zijn één". Dit was het laatste stadium van zijn opgaande reis naar God. Jezus Christus trad niet alleen binnen in ons oorspronkelijke beeld en gelijkenis van God, maar ging nog een stap verder en ontdekte dat hij één was met God. Johannes zegt: "In den beginne was het woord, het woord

was bij God en het woord was God." (Joh. 1.1.) Op dit niveau is Jezus' bewustzijn één met God en het leven dat hij leidt is het leven van God. Op dit niveau is God de weg, de waarheid en het leven. Dit was zijn laatste bewustzijn.

Meditatief 336 Brother John Martin
Uit zijn boek *Fully Human – Folly Divine – Vision and the Vision of Christ* – 2014

WIST JE?

Wist je dat je alle Frando-parochiebladen Kerk&leven (pagina 1 tot 4) nog kan nalezen vanaf 2014? Ga naar

<http://www.franciscusfrando.be/> en klik bovenaan op de blauwe knop "Jaaroverzicht Kerk&leven Frando vanaf 2014".

VIERING: AAN DE ONDERKANT LIGT DE LAT ALTIJD HOGER (Deel 1)



Campagne 17 oktober: Werelddag van het Verzet tegen Armoede

Don Bosco Zondag 16 oktober 2022 – werelddag van verzet tegen armoede

Welkom allemaal,

Ik nodig jullie uit om samen met mij, de openingszegening uit te spreken:

Met vrede gegroet en gezegend met licht! In naam van wie wij noemen Vader, Moeder, Zoon en Geest.

Inleiding:

Morgen, maandag 17 oktober is het de internationale dag van verzet tegen armoede.

We staan hier vandaag bij stil, en met reden:

de armoedegolf die -ook hier in België- op ons dreigt af te komen omwille van de hoge energiekosten en de voortschrijdende inflatie die alles duurder maakt, is afschrikwekkend.

Als het voor tweeverdieners en hogere middenklasse al uitkijken wordt, wat moet het dan niet zijn voor alleenstaanden, éénundergezinnen of mensen die van een beperkt pensioen moeten rondkomen. Want aan de onderkant, ligt de lat altijd hoger.

Leven op de straat

Meer dan twintig jaar leeft Marc op straat.

'Ik ben een straatbewoner, dat vind ik een mooier woord dan dakloos.' Afhankelijk van zijn gezondheid en vermoeidheid praat hij anders over het leven op straat.

Soms schept hij op en vertelt hij stoere, bijna romantische verhalen. Hoe de straatbewoners solidair zijn met elkaar, hoe fijn het is om zelf te kunnen beslissen waar je slaapt en wanneer, om geen last te hebben van energiefacturen, huishuur of kapotte wasmachines.

De laatste maanden hoor ik hem vooral klagen. Hij is moe, doodmoe.

Maanden is hij op zoek naar een woning. Het schiet van geen kanten op. Op een sociale woning hoort hij niet meer.

'Wanneer die wachtlijst is afgevoerd, lig ik al onder de grond.'

De dreiging is groot én reëel.

Wie weet, vinden we in de lezingen van vandaag samen een houvast.

Openingstekst met tussenzang:

We luisteren naar een tekst die ontleend werd aan een lied, de link naar het lied wordt op de website geplaatst. Maar hier vandaag verkiezen we om die voor te lezen en af te wisselen met een tussenzang: Groot is de wereld en lang duurt de tijd.

Wanneer de mist optrekt...Lage slierten mist zwevend boven de oppervlaktebodems worden bedekt, het zicht belemmerd, zicht op wat er werkelijk bestaat, het met mondjesmaat zichtbare werkelijke leven.

Tussenzang: Groot is de wereld lang duurt de tijd, maar klein zijn de voetendie gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

Wanneer de mist optrekt...in de verte torent een kerktoren boven de mist uithaar spits doorklieft de lucht, de haan nog net zichtbaar zijn bek bedolven onder de mist maar zijn sterke stem kraait het onrecht uitwanneer de mist optrekt...

Tussenzang: Groot is de wereld lang duurt de tijd, maar klein zijn de voetendie gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

In de huizen is het stil, mensen staan moeizaam op, de mist onttrekt de zin om te ontwakken, het warme dekbed houdt hen in een roes,

dromen worden eensklaps werkelijkheid.

Tussenzang: Groot is de wereld lang duurt de tijd, maar klein zijn de voetendie gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

En wanneer de mist optrekt...

En wanneer de zon dan eindelijk doorbreekt en mistige harten worden verwarmd, de stem van de haan gehoord wordt, dan komt de mens op voor zijn medemens, dan kraait de het luidkeels uit: **DE MIST IS OPGETROKKEN**

Eerste lezing uit de Exodus, 17, 8-13: Strijd tegen Amalek

In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua:

'Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.'

Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en Chur.

Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man.

Duiding:

*In de eerste lezing zien we hoe Mozes en zijn companen, proberen de gerechtigheid van god, het beloofde land, gestalte te geven.

Mozes doet wel iets, maar hij kan het niet alleen, hij heeft anderen nodig om het vol te houden, om zijn armen omhoog te houden. En zo slaagt hij er samen met zijn companen in om het schier onmogelijke mogelijk te maken.

*Psalm 121 getuigt van het rotsvast geloof in de Ene: ik zal niet wankelen, want de Ene zal mij beschermen, de zon zal mij niet steken overdag, bij nacht de maan niet.

*En ook de **Timotheusbrieff** probeert ons een hart onder de riem te steken:

Verkondig de boodschap, blij aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, ...met alle geduld dat het onderricht vereist.

Vertrouw op wat je weet en wat je geleerd hebt en hou vol.

*En tenslotte vertelt **het evangelie** van vandaag ons nog dat als een mens het al zou opgeven om onrechtvaardig te zijn, omdat hij van het gezaag wil af zijn, hoe veel te meer dan zal de Ene mee ons streven naar gerechtigheid ondersteunen.

En ja, ik weet, **het blijft een werk van lange adem.**

Maar ik denk vooral een werk dat je niet alleen kan volhouden.

Daarom komen we hier samen, doen kleine -zij het misschien symbolische gebaren, zoals het witte laken, en toch maakt het uit. Je zegt er mee: ik trek het me aan, ik vind dit belangrijk, het raakt mij.

Toch maakt het uit, dat we uitspreken hoe het zou moeten zijn, toch maakt het uit dat wij gebaren van kleine goedheid stellen.

Niet vanuit berekendheid, **maar vanuit een gulheid in ons hart en in ons hoofd.**

Als we gedenken welke gulheid wij doorheen ons leven hier en daar, de een al meer dan de ander, ervaren hebben.

Misschien gaat het **niet om de hoeveelheid** die je ten deel is gevallen, maar wel hoe je er naar kijkt, de prei die Lieve meebracht, de traktatie in de bar, de glimlach van de een na de ander, de blijdschap om elkaar weer te zien.

Ik denk dat het **elkaar erkennen** van een niet te onderschatten waarde is. Ook al verschil je van mening, van levensstijl, van politieke voorkeur, als wij hier een idee van samen kunnen laten opbloeien dan zal ons dat versterken in het waarmaken van de materiële rechtvaardigheid, onderweg naar een gerechtigheid waarin er voldoende is voor allen.

Psalm 121: De steppe zal bloeien – Een pelgrimslid

Ik sla mijn ogen op naar de bergen- Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

De HEER is je wachter, De HEER is de schaduw aan je rechterhand.

Overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

Communicatie:

Moge dit gedeelde brood, een belofte en een voorafschaduwing zijn van een nieuwe wereld, hopelijk die van morgen, waarin brood is voor allen.

Mededeling

Spaghetti-avond tvv vluchtelingenhuus Wilsele

volgende za 22 oktober van 17u30 tot 21u.

Inschrijven via rechttopmigratie@gmail.com

Zegen

Moge de Heer, de Ene, ons op onze weg tegemoetkomen. Moge hij onze plannen ondersteunen, ons hoop en zegen schenken. In de naam van de Vader/Moeder, Zoon en heilige Geest.

Slotlied: Grote goedheid

Grote goedheid God ben Jij midden onder mensen, want Jij maakt de armen vrij en vervult hun wensen.

Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten. Dood zal zijn de koopmanstaal van profijt en winsten.

Langzaam zeker komt Jouw tijd, alle wegen omgeleid. Wie vooraan wou staan zal dan achter gaan. En voortaan, bovenaan, zal de arme leven en de toon aangeven. Uw licht over de wereld aangegeven.

Don Boscoparochie Kessel-Lo – Viering van Hermien

OPKIKKERTJES - DEFRAGMENTEREN



Hedwig Van Peteghem

Over het leven na de dood bestaan diverse theorieën en worden heel wat verhalen verteld waarin onze fantasieën, verlangens en hoop de vrije loop krijgen. Want, zoals de volksmond en ook de Bijbel zeggen, nog nooit keerde iemand terug om verslag uit te brengen over 'het leven zoals het is' in de hemel. Ge-regeld hoor ik zelfs door gelovigen

zeggen: „Als er al een hemel is...” De twijfel wordt blijkbaar groter naargelang men dichter bij die overstap naar het onbekende komt.

Mensen gaan naar de begraafplaats, zetten ergens in een rustig hoekje een foto van een overledene neer of laten een mis doen. Sommigen zeggen dat dat slechts een kwestie is van herinneringen ophalen. Je blijft maar leven zolang je in iemands gedachten blijft. Anderen zeggen dat het normaal is dat je een intense relatie, die plotseling wordt afgebroken door de dood, niet zo-

maar stopt. Hoe sterker de verbondenheid was, hoe langer de nasleep is.

En toch ben ik ervan overtuigd dat het meer is. Het is veel meer dan wat we in de natuur zien gebeuren, namelijk dat er altijd opnieuw lente komt. De onsterfelijke levensdraden die we dag na dag met een dierbare gewezen hebben, gaan niet stuk. Een moeder die haar kind in haar hart draagt, ook al zit het op de school of woont het al lang niet meer thuis, gebruikt andere maten en gewichten dan afstand en tijd. Niet zichtbaar is niet hetzelfde als

afwezig. Alles wat wij in ons leven opbouwen aan vriendschap en vertrouwen, aan rechtvaardigheid en geborgenheid, loopt in een rechte lijn voort, over de dood heen. Maar dan uitvergroet, uitgezuiverd ook, omdat we geen lastmeer hebben van tekorten en beperkingen. De stukjes hemel die we hier voor anderen maakten, krijgen hun volle glans. De zwarte vlekken, die onze dagen vaak verduisteren, worden eruit gegoemd. De kracht van liefde doorbreekt de zwaarte-kracht. Hoe mooi het in de hemel ook kan zijn, met mij mogen ze nog even wachten. Ik

zou nog graag wat mensen ophe-melen alvorens het mijn beurt is. En wie hoopt zijn moeder of vader, of wie dan ook, in de hemel niet terug te zien? Die heeft hier op zijn stukje aarde waarschijnlijk te veel hel meegemaakt. Wat hier nog 'gebricoleer' is, in stukken en brokken, wordt in de hemel geheeld, heel gemaakt. En geheiligd. Onge-looflijk, maar waar.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

INSCHRIJVING MOSSELFEST SINT-ANTONIUS (PAG.1)

Inschrijving mosselvest 2022

TAFEL

familie :

adres :

aantal personen (aantal plaatsen aan tafel):

kinderstoel: ja/nee

bestelt :

mosselen, friet . . . x 22,00 euro = euro
 mosselen, brood . . . x 22,00 euro = euro
 vidée, friet . . . x 18,00 euro = euro

kindermenu's

mosselen, friet . . . x 10,00 euro = euro
 vidée, friet . . . x 8,00 euro = euro

cornetto . . . x 3,00 euro = euro
 taart abrikoos . . . x 4,00 euro = euro
 taart kriek . . . x 4,00 euro = euro
 taart flan . . . x 4,00 euro = euro

en betaalt cash: euro
 of
 via overschrijving op vzw Antoniusvrienden BE84 0018 0522 4459

U kan inschrijven tot en met zondag 20 november bij:

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30
mathieu.voets@telenet.be gsm 0475 67 56 67
 Caroline Gorissen-Van Audenhoven, Hortense Damanhof 32
carolineva@telenet.be gsm 0476 39 79 02

zit graag aan tafel met

UDLL LEUVEN

***Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL**

De lezingen van het Algemeen programma vinden elke dinsdag plaats in zaal Pieter De Somer, Ch. De Beriotstraat 24 -3000 Leuven. Aantvang 14 u – Einde 15.50 u. Zij worden ook in digitale vorm aangeboden.

Contact

Universiteit Derde Leefijd Leuven

vzw

Eigen Heerd - Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven

E-mail: udll@kuleuven.be

Telefoon: 016 32 40 01

Website: <https://alum.kuleuven.be/uni-versiteit-derde-leeftijd-leuven>

Europees rekeningnummer (IBAN): BE57

7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)

RPR Leuven - Ondernemingsnummer

458.773.277

Lezingen in november en december 2022:**Naar een lichaamseigen vaccin tegen kanker**

Dinsdag 08 november 2022 – Prof. Damy

Laoui

Vrije Universiteit Brussel – Labo Cellulaire en Moleculaire Immunologie

Hoe de Amerikanen hun droom de nek omdraaiden

Dinsdag 15 november 2022 – Dhr Steven De Foer

Journalist bij De Standaard

Wat zullen we leren met de James Webb Space Telescope?**Wetenschappelijke doelstelling en eerste resultaten van een mega-project**

Dinsdag 22 november 2022 – Prof. Christoffel Waelkens

KU Leuven – Faculteit Wetenschappen – Afdeling sterrenkunde

Democratie en de plaats van de macht

Dinsdag 29 november 2022 – Mevr. Tinneke Beckmans

Schrijver

In de voetsporen van onze voorouders. Op zoek naar vrouwelijke stambomen en mitochondriaal DNA

Dinsdag 6 december 2022 – Prof. Maarten Larmuseau

KU Leuven – Faculteit Geneeskunde – Departement menselijke Erfelijkheid

De kwestie Israël en de Palestijnen. Bestaat er nog een perspectief op een twee-staten oplossing?

Dinsdag 13 december 2022 – Dhr. Robert Serry

Voorzitter UPEACE Centre The Hague

Achter de schermen van de CI Vermiste Personen

Dinsdag 20 december 2022 – Dhr Alain Remue

Federale Politie – Diensthoofd Cel Vermiste personen

Geen lezing op dinsdag 27 december 2022

10 jaar C189

ACV PULS never work alone

KU LEUVEN

NATIONAL DOMESTIC WORKERS' MOVEMENT

WSM We Social Movements

ACV Voeding en Diensten

STUDIEDAG: WAARDIG WERK VOOR ALLE HUISHOUDELIJK PERSONEEL

Wanneer: Donderdag 10 november 2022 (van 14u tot 16u)

Waar: Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1-3010 Leuven

In 2011 keurde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) het "Verdrag betreffende waardig werk voor het huispersoneel" goed. Na tien jaar strijd huishoudelijk personeel nog steeds voor gelijkheid en waardig werk. Deze strijd verenigt huishoudelijk personeel over heel de wereld. De studiedag gaat door in het Provinciehuis, op loopafstand van het trein- en busstation van

Leuven. Je komt dus best met het openbaar vervoer (voor wie toch met de wagen komt: onder het station is een parkeergarage).

PROGRAMMA: 14u welkom en inleiding door Julie Hendrickx (ambassadeur NDWM en ACV Puls) 14u30 panelgesprek: waar staan we in België, Europa, de wereld na 10 jaar C189? Wat is gerealiseerd (good practices) en welke zijn de uitdagingen?

Moderator: Julie Hendrickx Luc Cortebeek, IAO Malu Villanueva, huishoudhulp en militant bij FNV Migrant

Domestic Workers en Vice-president EFFAT Domestic Work Sector Béatrice Bolland, huishoudhulp en militant bij ACV Voeding en Diensten

15u15 conclusie door Bart Verstraten, algemeen directeur WSM en Zr. Jeanne Devos, stichter National Domestic Workers Movement, India

15u30 feestelijke afsluiter 16u receptie

INSCHRIJVEN DOE JE VIA <https://forms.office.com/r/6EHF-brpFRA>



ACTUALITEITSCAFÉ 'VLUCHTELING EN NAASTE'



(c) Ahmed Akacha

Sinds het luwen van COVID-crisis is de instroom van vluchtelingen opnieuw aan het pieken. Na de Oek-

rainers komen misschien de Russen, terwijl Syriërs en Ethiopiërs op de stoepen blijven slapen. De so-

lidariteit groeit, ook in het beleid, maar ze blijft helaas erg selectief.

Hoe kunnen wij concreet solidair zijn met asielzoekers en erkende vluchtelingen? Joost Depotter (coördinator beleid en ondersteuning bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen) schetst eerst het ruimere beeld. In het tweede deel van de avond komen enkele mensen uit de eigen gemeenschap aan het woord over hun eigen ervaringen van solidariteit.

De avond gaat door op maandag 14 november 2022 om 20u in het Wereldcafé, Helleputteplein 2 te Leuven en wordt georganiseerd door Filosofenfontein in samenwerking met Wereldcafé

Inschrijven doe je via www.filosofenfontein.be

De toegang bedraagt 10€ (2€ voor studenten) te betalen door in te schrijven via deze site.

Filmvoorstelling "As it is in heaven"

We kijken samen naar deze prachtige muzikale film over loslaten, afgoden, (zelf)liefde en verlossing. Na de film volgt een begeleide nabespreking en is er ruimte voor een drankje en uitwisseling.

Deze activiteit wordt georganiseerd i.k.v. Seniorenmaand Leuven. Onthaal vanaf 13u30. De film begint om 14u.

Praktisch

Organisator: Provincie Vlaams-Brabant en BrusselDoelgroep: Mantelzorgers

Wanneer: 15/11 van 14:00 tot 17:00

Locatie: CM HoofdzetelPlatte Losstraat 5413010 Kessel-Lo (Leuven)

Prijs: gratis

