

KERK & Leven

43

2022

WEEKKRANT

26 OKTOBER

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

STADSBEGRAAFPLAATSEN LEUVEN

Roel Van Roosbroeck: een kerkhof is een plek die ons verbindt

Roel Van Roosbroeck is deskundige begraafplaatsen bij de stad Leuven. We leerden elkaar in de coulissen van Reveil 21 kennen. Leuven was vorig jaar troosthoofdstad voor Reveil, een event dat op 1 november met muziek, poëzie, gezang... troost wil brengen op vele kerkhoven in Vlaanderen. "Maak je graag eens kennis met de grote Stadsbegraafplaats aan de Philipssite, dan gids ik je 'met alle plezier'. Er valt zoveel over te vertellen." Zo gezegd, zo gedaan. In de aanloop naar Allerheiligen spraken we af voor een wandeling die meer dan twee uur duurde. Meer dan voldoende tijd om te ontdekken dat deze man een duidelijke visie over een begraafplaats heeft. Een kerkhof is een plek die ons verbindt met de doden, maar evenzeer met de levenden!

Roel Van Roosbroeck werkt al elf jaar voor de Stadsbegraafplaatsen. Toen hij aantrad, had hij wel een bijzondere vraag voor zijn werkgever: of hij een opleiding tot begrafenisondernemer mocht volgen? Hij wilde immers niet alleen een beheerder van een begraafplaats zijn. Hij wou weten wat er allemaal door de hoofden gaat van wie voor de uitvaartsector werkt en vooral van wie afscheid komt nemen van een dierbare. Van iemand afscheid nemen mag wat hem betreft immers geen wij/zij verhaal zijn. Het dient een verhaal te zijn waarin mensen mekaar vinden, een verhaal dat mensen verbindt. Soms voor meer dan twintig jaar lang. Dat is een gegeven waar de begraafplaatsmedewerkers zich van bewust zijn. Want gedurende meer dan twintig jaar blijf je de mensen ontmoeten die op een 'cruciaal' moment afscheid kwamen nemen van een dierbare en hem of haar hier blijven gedenken.

Geschiedenis en circulaire kunst

We vangen aan met een geschiedenisles. Jozef II, de keizer-koster van

Oostenrijk, besluit in 1784 dat er geen doden meer rond de kerk mogen begraven worden. Er dienen begraafplaatsen buiten steden en gemeenten aangelegd te worden. Vandaar dat we de Stadsbegraafplaats vinden waar ze nu is. Op dat moment lagen er nog velden en weiden rondom die eerste nieuwe begraafplaats, wat toeliet dat ze uiteindelijk tot 8,5 hectare kon uitgebreid worden. Een immense groene long aan de rand van de stad. Er komt nog meer geschiedenis om de hoek kijken. De wandeling start aan het monument voor de slachtoffers van de laatste cholera-epidemie. Die had in Leuven lelijk huis gehouden. Het monument is in feite een kunstig aangelegd tuintje waarbij verschillende smeedijzeren kruisen van vergane graven van slachtoffers gebruikt werden. Het geeft mij het gevoel dat dit een plek is waar de 'kleinste mens' niet vergeten wordt. Meer evangelisch kan niet. Die gedachte dat verschillende keren bij mij boven komen. Zeker ook op de plek waar mensen gratis begraven kunnen worden. Zij mogen herinnerd blijven, ook al zijn hun graven beperkt in de tijd.

We komen nog meer 'circulaire' kunst tegen. Op een bepaald moment stoten wij op de 'Troostmuur'. Het is een relik van een ouder kerkhofgedeelte waarvan de graven verwijderd werden. Roel vond het zonde om dat alles zomaar te laten verdwijnen. De vergeelde foto's in hun ovalen bescherming werden zo goed en zo kwaad als mogelijk van de grafstenen gehaald en vonden een nieuwe bestemming kriskras door elkaar op de 'Troostmuur'. Tot op vandaag blijft het een plek van verwijlen. Anders verliep het een van de oudste columbaria. Het voldeed niet meer aan de huidige eisen en de concessies waren bijna allemaal verlopen. In plaats van ze uit de muur te breken, kregen ze een nieuwe bestemming. De lege holttes werden opge-



vuld met natuurlijke materialen en zo tot bijenhotel omgebouwd. Dat is geen overbodige luxe voor een begraafplaats die ook een groene long wil zijn. Al die wilde bijen zorgen op hun manier voor nieuw leven.

De martelaren van Leuven

We zetten onze geschiedenisles verder en worden stil bij de ereperken van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. De jeugdige leeftijd van gesneuvelde soldaten laat niemand onberoerd. In de buurt staat ook een kunstwerk van Ad Wouters. Doorsnedes van doods-kisten die opgestapeld zijn en waarin boeken als in een boekenkast tegen elkaar leunen. Een kunstwerk dat ons aanmaant niet bij de dood te blijven staan, maar zoveel levensboeken te blijven lezen. Maar midden al die ereperken wordt de begraafplaats van de 'Martelaren van Leuven' voor mij de meest opmerkelijke ontdekking. Velen zullen hierin de verwijzing naar het Martelarenplein lezen en gelijk hebben zij. Bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog werden hier heel wat burgers en soldaten brutaal afgeslacht door de Duitse agressor. Zij liggen links en rechts van een verzonken gang diep onder de grond begraven. Wie hun graven wil gaan groeten, moet langs een nauwe doorgang van het grafmonument en dan via een trap naar de graven toe. Wie deze martelaren wil groeten moet als het ware het hoofd eerst diep buigen voor het levensoffer van deze mensen. Deze plek is ondertussen zelfs een be-

scherm monument. Het is het laatste ereperk niet dat ik zal zien. De aanwezigheid van de universiteit en de universitaire ziekenhuizen maakt dat we nog twee bijzondere ereperken gaan betreden. Het eerste is het ereperk van mensen die hun lichaam aan de wetenschap schenken. Wanneer zij willen, kunnen hun resten die na onderzoek overblijven, hier begraven worden. Een gebaar van dankbaarheid van onze samenleving naar hen toe. Nog aangrijpender is de 'Sterretjestuin' die hier in 2009 werd aangelegd. Hier liggen meer dan 800 foetussen begraven. Kinderen van jonge ouders die het levenslicht niet konden zien. Hun namen staan op sterretjes gedrukt die over de hele tuin geplant staan. De tuin werd de erkenning van zoveel diep verdriet om het verlies van een kind. Roel weet zelf wat het betekent om een kind te verliezen. Onderweg bleven we al stilstaan bij het graf van Joke, zijn dochtertje. Als geen ander beseft hij hoe belangrijk het is dat een afscheid op een waardige wijze kan gebeuren en dat vooral de ouders hierbij kunnen en mogen betrokken worden, in zover zij willen en kunnen. Het kistje zelf naar de plek dragen, in het graf leggen, zelfs in de intimiteit van het ouderpaar begraven, behoren tot de mogelijkheden. In de dood zijn wij allemaal lotgenoten en Roel vindt het ontzettend belangrijk om telkens opnieuw naar mensen te luisteren, naar wat hen kan helpen. Zo zijn er de 'Trooststoelen' gekomen die her en der te vinden zijn. Het geeft

mensen de kans om wat langer bij een graf te blijven, te verwijlen, op verhaal te komen bij hun geliefde doden.

Dood-gewoon

Of Roel nog een bijzondere wens heeft voor deze begraafplaats? We staan nog even stil bij het gegeven dat in Leuven 70% van de overledenen gecremeerd wordt. Dat vraagt een eigen benadering. Maar zelf hoopt hij dat de begraafplaats in de toekomst meer en meer ontsloten wordt. De tijd van een kerkhof met een hoge muur errond en afgesloten poorten is voorbij. Hier mogen gerust verbindingspaden komen waarlangs kinderen uit de nabije scholen een kortere weg naar sporthal of zwembad vinden, waar werknemers tijdens hun middagpauze een wandeling maken of bejaarden, los of verbonden aan een kerkhofbezoek, elkaar vinden bij een kop koffie... Een begraafplaats mag niet afschrikken. De Leuvenaar wordt ook uitgenodigd om samen met het team van de begraafplaatsen de toekomst verder uit te tekenen. Samen deze bijzondere plekken bouwen, is logisch. We worden allemaal, vroeg of laat, met het levenseinde geconfronteerd. Het wordt tijd dat de dood niet verder verdrongen wordt uit onze samenleving, dat we leren leven met de dood. Want dood is uiteindelijk 'dood-gewoon'!

Deken Patrick



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 30 oktober
31ste zo door het jaar

10 u. Woord en communiedienst
Nagedachtenis van de overledenen van de familie Verlinden-Wuytack
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Maandag 1 november
Allerheiligen/Allerzielen

10 u. Woord en communiedienst
Voorgangers: Gaston Eysermans en Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 6 november
32ste zo door het jaar

10 u. Woord en communiedienst
Intentie voor Eerw. Heer A. Vlaeminck

Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: François Barrette
Zang Maria Van Eepoel
Orgel: Koen Verheyden

SINT-ANTONIUS

Viering elke zondag om 11 uur

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Volgende vieringen:

Dinsdag 1 november - Allerheiligen
Zondag 13 november
Zondag 27 november - Begin van de Advent

Zondag 11 december
Zaterdag 17 december - Vredeslicht met Pastorale Zone

ZONDER LESMATERIAAL



Philippines-slums - De Zusters bij hun recruiteringsmissie in de sloppenwijken.

Wat moet een kind op school zonder lesmateriaal?

Zuster Maria Cho vraagt onze hulp:
Ieder jaar wordt het schoolgerief duurder. En de huidige crisis heeft zware gevolgen voor onze scholen. Ik heb nog niet het nodige lesmateriaal voor al onze leerlingen kunnen kopen.

Alles is duurder geworden en ik heb niet voldoende geld om alles te kopen.

Ik hoop dat ik ook dit jaar op uw vrijgevigheid mag rekenen. De aanschaf van schooluniformen, een volledige set leerboeken, al het lesmateriaal, maar ook schriften, potloden, pennen, gommen, schriften, schooltassen, linialen, kompassen...kost nu ongeveer 300 euro per jaar en per kind.

Onze leerlingen hebben veel moed en vastberadenheid getoond in hun pogingen een plaatsje te krijgen in onze werelddorpen. Ze willen dolgraag hun scholing voortzetten.

Ik hoop van ganser harte dat ik niet de stap hoeft te zetten om enkele van deze kinderen naar huis te sturen wegens geldgebrek...! Dit jaar zullen ongeveer 6.000 leerlingen aankomen in onze Werelddorpen....

Ik weet dat u ook onkosten heeft, dus vraag ik u om te doen wat u kunt en uw hart te volgen.

Met 40 euro

geeft u al een basispakket voor de schoolstart van een kind in onze Werelddorpen (potloden, boeken-tas, schriften)

Met 80 euro

geeft u een kind het basispakket en de nodige schoolboeken.

Met 250 euro

betaalt u het loon van een leerkracht gedurende een jaar voor een kind.

Hun opleiding afmaken is de enige hoop op een beter leven voor kinderen die zijn opgegroeid in extreme armoede.

Ik hoop dat we op uw steun kunnen rekenen zodat we nieuwe leerlingen kunnen verwelkomen in onze Werelddorpen in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Honduras, Brazilië en Tanzania.

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Maria van Bourgondiëstraat 52 bus 4

1000 Brussel
BE66 3300 5799 5243 - BBRUBEBB

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Als je wilt leren mediteren, is het eerste wat je moet proberen te begrijpen hoe eenvoudig het is – dat is de grote uitdaging voor ons allemaal. We leven in een bijzonder complexe samenleving. Ieder van ons krijgt in zijn leven te maken met een aantal uitdagingen, die allemaal vrij ingewikkeld zijn. Het valt ons heel moeilijk om te geloven in iets dat heel eenvoudig is, heel simpel en heel duidelijk. Het valt ons zwaar te geloven dat zo'n leer belangrijk kan zijn en effectief.

Mediteer en leef – Jose Pype (7 oktober 2022)

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep:

Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u

Oktober 2022: Maandag 24 en vrijdag 28 oktober

November 2022: Maandagen 7 en 21 en vrijdag 11 en 25 november

December 2022: Maandagen 5 en 19 en vrijdag 9 en 23 december

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

Sluit jij weer bij ons aan?

KERK&leven

De periode van her-abonneren op het Parochieblad is gestart. We beseffen in deze tijden, meer en meer, hoe belangrijk een warme benadering van onze medemens is en dat we samen sterker staan om moeilijke situaties aan te kunnen en er niet aan ten onder te gaan. We worden gesteund om ons meer te richten op mogelijkheden van verandering die onze wereld beter maken, vooral voor de mensen die het meest steun en hulp nodig hebben. Wil je weer bij ons aansluiten? Dat doet ons wel plezier!

Luk Vanmaercke – hoofdredacteur van Kerk&leven, geeft toelichting over de volgende jaarkeuze: **Uit goede bron**

Samen met u willen we in 2023 zo'n bron zijn voor honderdduizenden lezers. Ze zullen het nodig hebben, in een wereld die oorlog, geweld en polarisatie niet uit de weg gaat. Gelukkig weten wij uit welke bron we kunnen putten om het pad van Jezus te volgen. Moedig de mensen uit uw parochie of pastorale eenheid dus zeker aan hun abonnement te verlengen, of voor het eerst een abonnement te nemen. Samen schenken we het levende water waarmee ze moeiteloos de hoogste berg opraken, letterlijk of figuurlijk.

PAROCHIEBLAD KERK&LEVEN – HERABONNERING

Sluit jij weer bij ons aan? Dat doet ons veel plezier!

De Drukkerij Halewijn stuurt begin november 2022 ook aan alle geabonneerden van het parochieblad Kerk&leven een abonneringsbrief met naam en adresgegevens en overschrijvingsnummer.

Schrijf dan wel zeker **in voor 14 november 2022** om geen enkel nummer van het Parochieblad te missen. Maar je kan nu al her-abonneren of inschrijven door 50 euro te storten op rekening:

BE65 7360 4731 0196 van

PZK – PAROCHIEBLAD FRANT-DBO-ZR

Amerikalaan 29 – 3000 Leuven

Nieuwe abonnees

Eventuele nieuwe abonnees moeten nog steeds worden meegedeeld aan **Philippe Nachtergaele**, P. Nollekensstraat 145 – 3010 Kessel-Lo (g-mail: klas4330@gmail.com)

Philippe Nachtergaele stelt de algemene lijst van de 3 parochies op om naar de drukkerij door te sturen. Als de overschrijvingen tijdig binnen komen kan hij rustig afwerken. Veel dank dus als je daarmee rekening houdt!



VIERING: ZORG VOOR DE SCHEPPING - Deel 2

Tafelgebed E.Rooze

Gezegend, de Levende, de Schep- per, de Roepkracht in ons midden van een wereld die nog komen moet en van mensen zoals we nog niet zijn.

Wij gedenken dat U om te begin- nen **licht hebt geroepen en** schei- ding hebt gemaakt tussen licht en duister, tussen recht en onrecht en pas daarna hebt gezegd dat het goed was.

Daarom bidden wij U dat wij die scheiding heilzaam blijven onder- kennen, tot wij mensen elkaar echt tot licht zijn en totdat de onterfde wereld waarlijk recht wordt.

Wij gedenken dat U uw gemeente **op uittocht hebt gestuurd, een** lan- ge weg van overwegend woestijn, echter niet zonder oases en uitzicht op het beloofde land, maar ook niet zonder tent van samenkomst voor lering en troost.

Daarom bidden wij U dat ook wij vandaag de strijd voor menswaar- digheid en behoud van de scep- ping niet zullen ontlopen en dat we tegelijk de ruimte blijven zoe- ken om op adem te komen en moed te vinden.

Wij gedenken de menswording van Eén die als geen ander met U mee **een Schepper is geworden van** licht in de ogen der blinden, van hoop in de oren der doven van een lied in de mond van de sprakeloze en van

uw Geesteswind voor wie geen stap meer kunnen verzetten.

Daarom bidden wij U dat ook wij, die Jezus zó gedenken, mogen vol- harden in breken en delen, in belij- den en doen, dat wij uit de kracht van U geloven dat die beloofde aar- de er eens en voorgoed zal komen.

CD Morning has broken

Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels, geven hem door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van bo- ven, vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Zorg dat ook onze politici durven springen

Aan de overgang naar meer duur- zaam leven, moet op verschillen- de niveaus gewerkt worden. Met al- leen de optelsom van individuele inspanningen zullen we er niet ge- raken.

Wat groepen, organisaties, paro- chies en instellingen doen zal niet volstaan. We hebben ook een daad- krachtig en gedurfd beleid nodig,

dat volop de kaart trekt van soci- ale rechtvaardigheid, vrede en het beveiligen van onze gezamenlijke toekomst.

Op Europees vlak moeten er juiste keuzes gemaakt worden. En in eigen land moeten onze politici wer- ken aan een nieuw en samenhan- gend energie- en klimaatplan.

Dat vraagt van ons ook dat we druk uitoefenen op het beleid, onder an- dere door petitities en manifestaties. Bij deze doen we een oproep om de klimaatbetoging van 23 oktober te steunen.

Slotlied De steppe zal bloeien De ballingen keren. Zij keren met blin- kende schoven.

Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, één voor één, en voorgoed. Die keren in stoeten...

En lachen en juichen.

De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedol- ven:

Dode, dode sta op, het licht van de mor- gen...

Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen. En wij zullen op- staan en lachen en juichen en leven.

Don Boscoviering Kessel-Lo - 2 ok- tober 2022

Zorg voor de schepping -Eco-kerk

Zinzorg Thuis



Pastorale vrijwilligers 'Zinzorg thuis' komen voor de eerste keer samen © Pastorale zone Leuven aan de Dijle

Nabije en spirituele zorg in je vertrouwde omgeving

De vermaatschappelijking van de zorg maakt dat de opname in een ziekenhuis steeds korter wordt. Dat betekent dat een herstel of revalida- tie voornamelijk thuis plaatsvindt. Wie net uit het ziekenhuis komt en geen opvangnet heeft, kan zich angstig of eenzaam voelen. Ook als oudere of alleenstaande heb je mis- schien af en toe nood aan een op- beurend en zingevend gesprek.

Daarom hebben we het **Zinzorg Thuis-project** opgezet, waarbij we kwetsbare medemensen nabij wil- len zijn in hun vertrouwde omge- ving. **Ben je even het noorden kwijt na een operatie of ingrij- pende behandeling? Keerde je na een ziekenhuisopname (te) snel weer naar huis? Verbleef je**

een tijdje in een woonzorgcen- trum en ben je eenzaam nu je weer thuis woont? Of heb je ge- woon behoefte aan iemand die even met jou op weg gaat? Dan willen de vrijwilligers van Zinzorg Thuis er zijn voor jou!

Twijfel je? Neem gerust vrijblij- vend contact op met onze coördi- nator in Leuven, Marc Michiels, bereikbaar via marc.michiels7@te- lenet.be of 0476 96 20 87. Hij geeft je graag meer uitleg en zoekt samen met jou naar de geschikte gespreks- partner. **De thuisbezoeken zijn volledig gratis.**

Zinzorg Thuis wordt gezamenlijk gedragen door het Caritas team in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen en de pastorale zone Leu- ven aan de Dijle.

DON BOSCO KESSEL-LO ACTUEEL TUSSENDOORTJE



De oude ondergrondse bellen in het oosten spekken de verkeerde kas, de echo van oorlog vertaalt zich deze winter in kille kamers en kopzorgen.

Wat moeten we verbranden in een wereld die al zindert?

En hoe bereidt een mens zich voor op minder in een tijd die gebouwd is op blind geloof in meer en meer?

Je zou een waakvlam willen in het midden van de stad, een kleine, blauwe belofte op toe- komstig vuur.

Je zou willen weten hoe je zo iets in jezelf ontsteekt en overdraagbaar maakt.

13 september 2022 in "Het Parool"

Een mooie zondag en een goede week gewenst!

Lieve Neukermans

IN STILTE DENKEN AAN DE MENSEN DIE GESTORVEN ZIJN

Wij denken in stilte aan de over- ledenen van Sint-Franciscus die

vroeger en recent zijn heengegaan.

Vandaag noemen wij speciaal:

EH. Jacobus Rosier
EH. Petrus Coen
EH. Mauritz Andries
EH. Modest Goossens

Mevrouw Simonne Morissens
EH Marcel Doms
De heer Lucien Robberechts
Mevrouw Louise Leonard
Mevrouw Gilberte Arnalsteen
Mevrouw Clara Debeer

We denken ook aan de Parochianen of le- den van onze verenigingen waarvan ons het overlijden gemeld werd maar die elders begraven werden:

Zuster Maria Sterckx
De Heer Arnold Vanhoucke
EH Toon Bulckens

En we denken aan de vele familie- leden en vrienden die we ieder zo missen.



ALLERZIELEN

God, wees ons nabij, wanneer het duister ons leven overvalt en we even geen licht meer zien.

Blijf ook bij ons wanneer de dood ons van onze geliefden scheidt en verdriet ons verlamt.

Wij vragen U over ons te waken en in het bijzonder over hen die we in deze dagen gedenken.

Sterk ons in het vertrouwen dat we voor altijd in uw liefde geborgen zijn en van daaruit de kracht ontvangen om ook elkaar nabij te zijn.

In en door U, God van hoop en le- ven, blijven we eeuwig met elkaar verbonden, over alle grenzen heen. Amen.

Liselotte Anckaert



Kalenderblaadje

Wij zijn de erfgenamen van een lange en rijke traditie.

En deze traditie is altijd opnieuw doorgegeven en heeft, ondanks ver- schillende aanvallen, de eeuwen overleefd, ondanks heel wat verkeerde inzichten en ondanks ordi- naire verwaarlozing.

Omdat we in onze samenleving nu eenmaal in een overwegend ver- standelijk klimaat en verstandelijke tradities zijn gevormd, denken we gemakkelijk dat zodra iets te boek gesteld is, het vanzelf de kracht heeft om te overleven.

Mediteer en leef – Jose Pype (7 okto- ber 2022)

Avansa COMMUNITY LAND TRUST LEUVEN



32 stichtende leden Samen met een hele reeks sociale en culturele organisaties, juristen, beleidsmakers, kennisinstellingen, denktanks, consultants, financiële instellingen en bouwprofessionals trekt Avansa Oost-Brabant mee aan de kar van de Community Land

Trust Leuven vzw. Omdat we geloven in dit concept waarbij woningen en grondbezit opgesplitst worden, want wonen is een grondrecht.

Donderdag 29 september 2022 was het dan effectief zo ver: statuten werden ondertekend, bestuursle-

den aangesteld en de vzw Community Land Trust een feit.

Sinds 29 september 2022 heeft – na Brussel en Gent – nu ook Leuven een Community Land Trust. Met Avansa Oost-Brabant trekken we als stichtend lid mee aan de kar.

Op 27 oktober 2022 is er een infodag in Leuven. Hanne Verstreken, o.a., vertelt wat er met het CT-model allemaal mogelijk is, hoe dit concept bestand is tegen inflatie en marktwerking en welke kansen het biedt.

Avansa Samen naar beter - Paul van Ostajenstraat 24, 3001 Leuven
Telefoon 016 52 59 00 en 016 52 59 02

Geef het beroep van leerkracht weer respect



Koen Pelleriaux © Bart Dewaele

Mia Doornaert (is onafhankelijk expert in internationale betrekkingen. Haar column verschijnt tweewekelijks in De Standaard op donderdag):

Ik ken Koen Pelleriaux niet. Hij zal best veel bewonderenswaardige kwaliteiten hebben. Maar de topman, sinds 4 september 2021, van GO!, het Gemeenschapsonderwijs, heeft nooit voor de klas gestaan.

Dat is om moeilijkheden vragen, zoals nu blijkt uit een 'vertrouwensbreuk' waar deze krant over schreef (**DS 30 september**)

Er gaapt een kloof tussen academische experts en realiteit van de schoolklas. Dat kon ik lang geleden al vaststellen, in mijn twee – gelukkige – jaren als leraar Latijn en Grieks in wat toen nog de humaniora was. Het was de tijd van de 'nieuwe wiskunde' van 'de verzamelingen' de scholen door de strot werd geduwd. Ze is, alle 'op onderzoek gebaseerde studies' ten spijt, een gigantische flop geworden, die leerkrachten wel veel verspilling van tijd en energie heeft gekost.

Deze zomer alarmeerden mij ideeën van de topman van GO! Om het

tekort aan leerkrachten op te vangen. Hij dacht aan het uitbesteden van taken, onder meer 'van het corrigeren van toetsen en examens aan andere beroepsgroepen, zodat leerkrachten meer tijd hebben om te focussen op hun kerntaken (**DS 19 augustus**)

Een voorbeeld uit het tweede leerjaar aso: 'de neil stroomt in aafrika' krijgt het volle punt

Behoort het niet tot de kerntaken dat leerkrachten toetsen of hun leerlingen hun verhaal begrepen hebben, en thuis hun lessen hebben geleerd? En hoe buitenstaanders weten op welke manier een les geschiedenis of aardrijkskunde of wiskunde is gegeven en hoe de leerlingen dat weergeven?

Trouwens stel dat ze toetsen te corrigeren krijgen, dan wacht die 'andere beroepsgroepen' een schok. Ze zullen ontdekken dat het niet langer een basistaak is van de school om haar leerlingen de Nederlandse taal grondig bij te brengen. In veel scholen mogen alleen in toetsen Nederlands fouten tegen de taal worden aangerekend. Voor de rest kunnen leerlingen met hun klompen schrijven.

Een voorbeeld dat ik hoorde, uit het tweede leerjaar aso:

'De neil stroomt in aafrika' krijgt het volle punt.

Geografisch klopt het, op spelfouten mag je het kind niet pakken. Grammaticale fouten aanrekenen

zou al helemaal onbetamelijk zijn.

Over dat laatste hoor ik al met een progressieve koor. Zodra je het hebt over regels van de spraak-kunst, is het alsof je bij een robot een knop hebt ingedrukt. 'Taal is evolutief', klinkt het dan.

Wel ja, dat zijn alle cultuurvormen. De Europese muziek is bijzonder 'evolutief' geweest sinds de tijden van de polyfonie. Daarom mogen leden van een koor nog niet vals tegen elkaar op zingen. En net zoals vroeger moeten kinderen die muziek studeren notenbalken leren lezen, moeten ze de dril aanvaarden die nodig is om een instrument goed te bespelen.

In Zwitserland, waar onderwijs big business is, hoorde ik het jaren geleden van het hoofd van een dure privé scholengroep in en rond Montreux: Alle nieuwe elektronische middelen ten spijt, zei hij, blijft de basis van het onderwijs 'een tafel, twee stoelen, een leerkracht, een leerling'.

Zo is het. Laat de vele toegewijde leerkrachten die er nog altijd zijn, hun taak met hart en ziel uitoefenen, zonder een waterval van regel-tjes. En behoed ze voor 'deskundigen' in ivoren torens.

Uit krant De Standaard van 6 oktober 2022. Mia De Bruyn, collega van in Het Heilig-Hartinstituut in Heverlee, nam dit initiatief een artikel over meer respect voor leerkrachten op te stellen

Vlierbeekse volksverhalenwandeling

Honderd jaar geleden was er nog geen internet en geen TV. Mensen vertelden elkaar toen nog allerlei verhalen, over heksen en duivels, geesten en weervolgen! Op deze wandeling ontdek je welk gespuis er vroeger in de heuvels rond Vlierbeek huisde. Samen met een gids van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw ben je ongeveer twee uur-tjes onderweg voor een namiddag vol spannende verhalen.

Afspraak op **zondag 30 oktober om 15 uur** aan de Westervoort.

Prijs 5,00 € per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.

Wil jij er ook graag bij zijn? Aarzel dan niet om je in te schrijven via de inschrijvingslink op de website van de Abdij van Vlierbeek (<https://www.abdijvanvlierbeek.be/agenda/hkv-vlierbeekse-volksverhalenwandeling/>).

Op vrijdag 28 oktober om 12u worden de inschrijvingen afgesloten. Het aantal deelnemers per groep is

echter beperkt. Wees er dus snel bij! Na inschrijving mag je dan nog een mailtje ter bevestiging verwachten.

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw via rondleidingen@abdijvanvlierbeek.be

© Tekst: Heemkundige Kring Vlierbeek vzw.

UIT ONS RIJKE PAROCHIEVERLEDEN

Wat blijft bij mij hangen van de vieringen, bv. in de loop van de week – wat doe ik er mee?

Ook deze vraag vroeg antwoord op de panelen van een paar maanden geleden.

- Niet zozeer de woorden die gezegd worden, maar de geest waarin ze gezegd worden.

De inzet van veel mensen die eigenlijk allemaal hun bedeesdheid en hun angst overwinnen om iets voor de anderen te doen.

De muziek, die op doelmatige wijze de geest van de vieringen onderstreept.

Soms wel een frustratie die men oploopt, omdat men zich (waarschijnlijk ten onrechte) van iets beschuldigd voelt.

De contacten met mensen, ook en vooral priesters, die zo heilzaam kunnen werken.

Enzovoort, maar dit papier is toch te klein om het allemaal op te krijgen.

- Blijft hangen: een eerder vaag religieus besef. Maar dat ligt niet aan de viering (dat vage) wel aan de eigen inzet. Wat doe ik er mee? Toch wel een en ander: het is een grond van waaruit de 100.000 dingen van elke dag beleefd worden. Dat is echt!

- De boodschap die de priester mij meegeeft.

- Me goed voelen met mensen hier.

- Ja, de bezorgdheid, de aandacht om ons bij de kern van de zaak te

houden.

Erbij mogen horen. Proberen te leven.

Vriendschap, luisteren. Hart openstellen voor elkaar.

Dankbaarheid, inzet, vreugde en aanmoediging.

- *Proberen bewuster* en echter te leven.

Liederen die we zingen ga ik beleven door te ontleden welke boodschap erin ligt bv. "Open uw oren om te horen" brengt de reactie dat ik echt naar anderen probeer te luisteren.

Het leven wordt daardoor veel boeiender.

- De voorgangers zijn hier echt en de woorden doorleefd.

- Dit is een ander leven dat hier is voorgehouden, ook veel moeilijker dan het leven dat we leven.

- Ik word door de vieringen dikwijls geappelleerd (ik vind geen ander woord) om anders te leven dan ik nogal zie of doe door de week heen.

- De vieringen spreken mij vooral aan omdat ik er mezelf in kan terug vinden. Het komt vanuit het leven (autentisch). Ik kan mijn doen en laten in heel wat vieringen bevragen.

Ook jouw vragen of jouw antwoorden kwamen we graag te weten. Onze parochie vormen we immers allemaal samen.

Parochieblad 2 juni 1977

UDLL LEUVEN



Contact
Universiteit Derde leeftijd Leuven vzw
Eigen Heerd - Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven

E-mail: udll@kuleuven.be

Telefoon: 016 32 40 01

Website: <https://alum.kuleuven.be/universiteit-derde-leeftijd-leuven>

Europees rekeningnummer (IBAN): BE57 7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)

RPR Leuven - Ondernemingsnummer 458.773.277

'Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL

De lezingen van het Algemeen programma vinden elke dinsdag plaats in zaal Pieter De Somer, Ch. De Beriotstraat 24 -3000 Leuven. Aanvang 14 u – Einde 15.50 u.

Zij worden ook in **digitale vorm** aangeboden.

Lezing in oktober 2022:

De val van Habsburg in de Nederlanden (1648-1815) Het strijdtoneel van Europa

Dinsdag 25 oktober 2022 – Dhr. Edward De Maesschalck

DAG VAN DE STILTE

Op zondag 30 oktober - de dag van de stilte - organiseert de stad Leuven een activiteit om aandacht te vragen voor de stilte. Kom op die dag vanaf 15 tot 16.15 uur naar De Tiendenschuur in Abdij van Park. Daarna kan je steeds de interactieve expo 'Lost Heartbeats' van Stijn D'Hondt bezoeken in Parcum.

In de nok van de abdij onthult artiest en rouwontwerper Stijn D'Hondt vijftien verliesverhalen

op een audiovisuele manier. De kunstwerken zijn gebaseerd op de hartslagen van gesprekspartners die elk een andere vorm van verlies meemaakten. De interactieve expo 'Lost Heartbeats' neemt je mee in het meest universele gevoel van allemaal: loslaten en anders leren vasthouden.

Maar info op www.leuven.be/stilte