

# KERK & leven

40

2022

WEEKKRANT

5 OKTOBER

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN



KERK&leven

Binnenkort start de periode van her-abonneren op het Parochieblad.

We beseffen in deze tijden, meer en meer, hoe belangrijk een warme benadering van onze medemens is en dat we samen sterker staan om moeilijke situaties aan te kunnen en er niet aan ten onder te gaan. We worden gesteund om ons meer te richten op mogelijkheden van verandering die onze wereld beter maken, vooral voor de mensen die het meest steun en hulp nodig hebben. Wil je weer bij ons aansluiten? Dat doet ons wel plezier! In volgende parochiebladen komen hierover meer gegevens.

Luk Vanmaercke – hoofdredacteur van KERK&leven, geeft toelichting over de volgende jaarkeuze: **Uit goede bron**

**Een woordje toelichting bij onze jaarkeuze**

We worden overspoeld door informatie, maar wie weet nog wat we kunnen vertrouwen? Veel men-

sen hebben behoefte aan betrouwbare en waardevolle info. Precies waar wij met kerk & leven sterk in zijn. Daarom voeren we dit jaar de abonneringscampagne met de slogan **'Uit goede bron'**.

U begrijpt natuurlijk meteen de dubbele bodem. Kerk & leven is een betrouwbare nieuwsbron voor alles wat in de Kerk en in de samenleving gebeurt, van de eigen parochie tot de grote wereldkerk. Onze lezers kunnen erop rekenen dat we geen praatjes verkopen.

Tegelijk verwijst 'Uit goede bron' naar die grote bron waaruit wij mogen putten. De bron van het evangelie, van ons geloof, van tweeduizend jaar christendom. Een indrukwekkende bron dus. De bijbehorende foto speelt daarop in. Een jongedame, sportief op wandel in de bergen, laaft zich aan de bron. Het water uit de veldfles van kerk & leven verkoelt en verkwikt. De

sneeuw en gletsjers rondom beklemtonen dat het hier om zuiver water gaat, voor mensen die puur van hart zijn. Nog enkele slokken en onze jongedame is klaar voor de klim naar de bergtop. Helemaal één met de schepping, symbolisch steeds dichterbij Hem die onze oerbron is.

Samen met u willen we in 2023 zo'n bron zijn voor honderdduizenden lezers. Ze zullen het nodig hebben, in een wereld die oorlog, geweld en polarisatie niet uit de weg gaat. Gelukkig weten wij uit welke bron we kunnen putten om het pad van Jezus te volgen. Moedig de mensen uit uw parochie of pastorale eenheid dus zeker aan hun abonnement te verlengen, of voor het eerst een abonnement te nemen. Samen schenken we het levende water waarmee ze moeiteloos de hoogste berg opraken, letterlijk of figuurlijk.

## WEEK VAN DE FAIR TRADE

**Wat is de week van de fair trade?**

De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die fair trade en fairtradeproducten in de kijker zet in heel het land. Zowel op nationaal niveau met een algemene campagne, als op lokaal vlak met activiteiten in jouw buurt. In heel België worden er 10 dagen lang activiteiten georganiseerd die je op een leuke manier laten kennismaken met eerlijke handel en eerlijke producten. Dit jaar vindt de week van de fair trade plaats van **5 tot 15 oktober**.

**Waarom een week van de fair trade?**

Fair trade is een sector die voortdurend evolueert. Tijdens de Week van de Fair Trade kan je het diverse aanbod van fairtradeproducten ontdekken. Op die manier willen we mensen motiveren om voor fair trade te kiezen, want met elke fairtrade-

aanloop geef je een kleine producent in het Zuiden de kans op een beter leven. Als consument heb jij de macht om hun levensomstandigheden te verbeteren.

De Week van de Fair Trade is een initiatief van het Trade for Development Centre van **Enabel**, het Belgisch Ontwikkelings-



agentschap, in samenwerking met de belangrijkste fairtradeverenigingen in België.

**Hoe werkt fair trade?**

Een van de belangrijkste principes van eerlijke handel of fair trade is dat de producent een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. Maar het gaat verder dan dat.

Eerlijke handel garandeert een reeks goede handelsvoorwaarden (zoals afspraken op lange termijn met afnemers), respecteert de rechten van de werknemer en het milieu, zorgt voor een betere markttoegang en versterkt de producentenorganisaties en hun netwerken. Fair trade geeft benadeelde producenten, voornamelijk uit het Zuiden, de kans om een menswaardig bestaan op te bouwen voor zichzelf en voor hun familie.

## Harmonie Volharding



Soomen annes of Samen anders. De Joorzangers van het Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven en de Koninklijke Harmonie Volharding Kessel-Lo slaan de handen in elkaar voor een onvergetelijk concert vol verrassing en nostalgie. Waar beide verenigingen eerst het beste van zichzelf geven naast elkaar, vinden ze elkaar gaandeweg in een gezamenlijk repertoire dat u ongetwijfeld bekend in de oren zal klinken. Laat u verrassen en verwennen en geniet van deze unieke samenwerking!

*Datum: ZA 22/10 (20u) en ZO 23/10 (15u)  
Locatie: 30CC, Minnepoort  
Tickets: 10EUR / 8EUR via <https://harmonievollharding.be/nieuws>*





## Colofon

**DIENST PAROCHIEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op 0492 319215

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 9 oktober**  
28ste zo door het jaar  
**10 u.** Woord en communiedienst  
**Viering Samana**  
Voorganger: Lieven Dries  
Lector: leden Samana  
Zang: Eddy Van Espen  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 16 oktober**  
29ste zo door het jaar  
**10 u.** Eucharistieviering  
Voorganger: Ludo Hendrickx  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Guido Lauwerier  
Zang: Franciscuskoor  
Orgel: Koen Verheyden

## DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website [www.ademtocht.be](http://www.ademtocht.be) zijn de teksten ook terug te vinden.

## Volgende vieringen:

**Zondag 16 oktober**  
**Dinsdag 1 november Allerheiligen en zondag 13 nov.**

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 9 oktober**  
**28ste zondag door het jaar C**  
**11 u.** viering met koor- en samenzang  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Mathieu Voets  
Lector: Liliane Wagemans  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Leo Swinnen

**Zondag 16 oktober**  
**29ste zondag door het jaar C**  
**11 u.** viering met Cd-muziek  
Voorganger: Caroline Van Audenhoven  
Assistent:  
Lector: Ann Wouters  
Homilie: Caroline Van Audenhoven  
Beelden: Leo Swinnen

## Een uniek mens is heengegaan



*Een uniek mens is heengegaan. Nu zijn we verbijsterd en bedroefd, maar hij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare indruk die hij achterlaat*

Op zaterdag 10 september 2022 namen we in de de Sint-Antonius-parochiekerk in Heverlee afscheid van **Marc Hamels**, echtgenoot van Karina Leysens, papa van Niels & Liza, zoon van Hermine Vandoren & Edgard Hamels, geboren in Leuven op 16 augustus 1960 en onverwacht overleden in Leuven op 4 september 2022.

Velen onder ons hebben Hermine Hamels-Vandoren gekend. Zij was jarenlang actief in onze parochie Sint-Antonius. Haar kinderen bleven, ook na haar heengaan, onze geloofsgemeenschap genegen en namen o.a. jaarlijks deel aan ons mosselpeest en vastenactie. Zondag 4 september overleed haar zoon Marc na een tragisch ongeval. Zaterdag 10 september om 10 uur namen we in onze kerk afscheid van hem. Namens de parochieploeg, Caroline Van Audenhoven

## GEBEDSKALENDER 2023

## Kerk &amp; Leven

Tot 15 oktober kun je je gebedskalender voor volgend jaar bestellen tegen maar **11,50 euro**. Nadien kost hij 15,50 euro.

**Je kunt de kalender op 2 manieren bestellen:**  
1. Schrijf 16,50 euro (11,50 euro + 5 euro verzendkosten) per gewenst exemplaar over op **Rekeningnummer: BE61.2200.9717.2717 van Uitgeverij Halewijn**, voor 15 oktober.

Vermeld bij de mededeling duidelijk het aantal exemplaren en **'Gebedskalender 2023'**. De kalender wordt je bij bestelling via Halewijn op deze wijze toege-

sturd bij verschijning in oktober 2022.

2. Geef de gegevens voor 15 oktober af in een van de liturgische centra zoals Castrum en waar je de kalender vanaf 15 oktober zelf kunt afhalen.

Bestel zo je exemplaar van de gebedskalender 2023 tegen slechts 11,50 euro. Vanaf 15 oktober kun je de kalender afhalen.

**Castrum**, Liturgisch Centrum Abdij van Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven, tel. 016/31 00 65, [castrum@keizersberg.be](mailto:castrum@keizersberg.be)

## KALENDERBLAADJE

*Vaar mee, het leven in, met God heeft het veel meer zin. Vaar mee het licht tegemoet, tot ziens, het ga je goed.*

*Zorgen en pijn zijn nu geheeld want brood en wijn werden gedeeld. Zijn woorden hebben wij gehoord, ze gaan met ons mee aan boord.*

*Vaar mee het licht tegemoet, tot ziens, het ga je goed. Dit is geen eind maar een begin, het leven heeft nu veel meer zin.*

*We voelen vrede die Hij bracht en varen uit uit volle kracht. Zijn we straks op de volle zee, wij weten: Jezus vaart steeds met ons mee.*

*Wij volgen zijn weg naar geluk, met zijn zegen kan het niet meer stuk. Vaar mee, het leven in, met God heeft het veel meer zin.*

**Jef Wauters Uit parochieblad 47 van 2012**

## MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



**Data 2022 meditatiegroep:**  
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u

**Oktober 2022:** Maandagen 10 en 24 en vrijdag 14 en 28 oktober 2022  
**November 2022:** Maandagen 7 en 21 en vrijdag 11 en 25 november 2022

**December 2022:** Maandagen 5 en 19 en vrijdag 9 en 23 december 2022

**Katrien Rombouts**  
GSM: 0498 84 10 43  
[katrien.rombouts@hotmail.com](mailto:katrien.rombouts@hotmail.com)

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

## VERHAAL VAN DE WEEK

## Handy

De Duitsers noemen het een 'handy', de Nederlanders een 'mobiel-tje', voor ons is het een **gsm**. Al weet haast niemand waar die letters voor staan. (**global system for mobile communication** dus.)

Ik vind niet dat ik verslaafd ben aan mijn smartphone. Maar toen ik hem onlangs per ongeluk liet liggen bij vrienden in een andere stad, was ik toch zwaar ontriefd.

Ik wist niet meer hoe laat het was en kon mijn sociale media niet gauw even checken. Ik kon geen appjes sturen en niet bellen. Ik kon niet snel even iets opzoeken.

Een prachtig landschap kon ik alleen bewonderen, maar ik kon er geen foto van maken (en die delen met anderen). Mijn verhalen over het jongste kleinkind kon ik niet met beelden stofferen. Ik kon niet de weg zoeken of een treinticket kopen.

Ik bestelde iets op mijn laptop, maar

ik kon niet betalen, want de verificatiecode zou op mijn gsm verschijnen. Ik kon niet bewijzen dat ik mezelf was via itsme. Mijn stappen werden niet meer geteld en ik kon alleen nog naar de wolken kijken om te zien of het zou gaan regenen. En dan mocht ik me nog gelukkig prijzen dat je sinds kort geen covid-pas meer nodig hebt.

Hoewel het nog geen dag duurde voordat ik mijn foontje weer ging ophalen, miste ik hem meer dan ik vermoed had.

Snel checkte ik de binnengekomen berichtjes en maakte een rondje langs Facebook en Instagram. Oef, de wereld draaide nog. En ik kon weer op volle kracht functioneren. Het voelde, denk ik, een beetje alsof ik een nieuwe heup had gekregen. En ik hoefde er niet eens voor naar het ziekenhuis.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/handy/>)  
gepubliceerd op 26 april 2022





## Viering 'Vrede'

### Welkom – Kruisteken

Vrede voor jou, hierin gekomen  
om samen te bidden te zingen voor vrede.

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!  
Voor wie zoeken in de stilte  
naar een vuur van hart en handen.

Met vrede gegroet  
en gezegend met licht!  
Voor wie roepen om vrede,  
van gerechtigheid dromen.

### Inleiding

Elke 25ste zondag door het jaar zetten de katholieke kerken van de Lage Landen hun viering in het teken van vrede. 2022 zal door de inval van Rusland in Oekraïne de geschiedenisboeken ingaan als een keerpunt in de Europese geschiedenis.

Het is ook het moment dat veel mensen wakker werden geschud en een ongekende solidariteit en betrokkenheid op gang kwam. Overal in Vlaanderen en elders in Europa werden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ze kregen onderdak, medische en - waar mogelijk - psychische hulp, en te eten.

Maar we mogen niet vergeten dat er nog andere conflictgebieden zijn in de wereld, dat op vele plaatsen jongeren, vrouwen lijden onder geweld, dat vredes- en mensenrechtenactivisten dag in dag uit vrezend voor hun leven.

We vragen aandacht voor de noodkreet van velen om een rechtvaardige vrede en voor mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.

Misschien moeten we onze aandacht ook vestigen op onze eigen micro wereld en nagaan hoe wij kunnen bijdragen tot vrede en verzoening.

**Lezing uit het boek Rechters 11,29-39**  
Toen kwam de geest van God over Jeftha.

Hij trok door Gilead en Manasse, door Mispa in Gilead, en vandaar naar de Ammonieten.

Toen deed Jeftha aan God deze gelofte: 'Als Je de Ammonieten aan me overlevert en ik behouden van de Ammonieten terugkeer, zal de eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt aan God behoren: Ik zal hem als brandoffer opdragen.'

gen.'

Toen trok Jeftha ten strijde tegen de Ammonieten. En God leverde hen aan hem over. Hij sloeg op hen in van Aroer tot aan de weg van Minnit - twintig steden - en tot Abelkeramim; hij bracht hun een zeer zware nederlaag toe.

Toen Jeftha naar zijn huis in Mispa terugkeerde, kwam zijn dochter de deur uit om hem met tamboerijnen en reidansen tegemoet te gaan. Zij was zijn enig kind. Buiten haar had hij geen zonen of dochters. Zodra hij haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: 'Ach mijn dochter, wat is dat erg: je maakt me diep ongelukkig! Ik heb mijn woord aan God gegeven, ik kan niet meer terug.'

Ze zei: 'Vader, als je aan God je woord hebt gegeven, moet je met me doen wat je beloofd hebt. Ik vraag je alleen nog deze gunst: laat me twee maanden met mijn vriendinnen de bergen ingaan.'

Hij antwoordde: 'Doe dat,' en hij liet haar voor twee maanden gaan. En zij ging met haar vriendinnen de bergen in en rouwde daar, omdat zij als maagd moest sterven.

Toen zij na twee maanden weer bij haar vader kwam, voltrok hij de gelofte die hij gedaan had.

**Copyright: C. Leterme**

### Duiding

En daar staat de dochter van Jeftha dan, maar ze schikt zich naar haar lot. Triest verhaal "punt"?

Of is haar inschikkelijkheid net de omkeer in het verhaal.

**Verhalen als deze, waarbij het hoofdpersonage de belofte doet**

om een schijnbaar "willekeurige" persoon te offeren in ruil voor een goede afloop van een strijd of een hinderlaag, vinden we terug in meerdere tradities.

Maar wat wou men beduiden met dit verhaal? Een tragisch verhaal om bij te huiveren en je gelukkig te achten dat je nooit zo'n belofte hebt gedaan. Een verhaal om je gelukkig te achten dat iemand anders nog nooit jou als "willekeurige" persoon heeft aangeduid. Een verhaal om je te identificeren en je versterkt te weten in je positie als slachtoffer van de omstandigheden



die schijnbaar altijd tegen jou gericht zijn?

**Pax Christi Nederland**, leest het als volgt: Als je het wedervaren van Jeftha, een van der richters of rechters leest, dan zie je een aanéenschakeling van gewelddadigheden, de fameuze spiraal van geweld.

Jeftha overlegt met God en daardoor speelt hij zelf voor God. Hij lanceert een voorstel: "De eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt zal aan God behoren: Ik zal hem als brandoffer opdragen."

Hij ruilt geweld voor geweld. En zelfs al kon hij niet weten hoe dit zou aflopen. Het is tekenend voor iemand die in een conflictueuze situatie zit, hij kan niet zien hoe gevaarlijk zijn uitspraak is en wat de eventuele gevolgen van zijn belofte van geweld zou kunnen zijn. De gevolgen zijn verschrikkelijk: én voor zichzelf én voor zijn dochter.

Zij, protesteert niet. Ze roept een halt aan de spiraal van het geweld al kost die haar eigen leven. Zij, vraagt slechts een gunst, ze vraagt tijd om het leven, dat ze zal verliezen naar waarde te schatten door te rouwen, niet alleen, maar samen met haar vriendinnen.

Er is de **schade die we toebrengen** aan anderen, maar er is ook de schade die we toebrengen aan de omstandigheden, aan onze omgeving. Kinderen, echtgenotes voelen die geladen spanning ook.

We zijn onszelf niet meer als de spiraal van geweld ons hoofd én ons hart heeft gegijzeld en zo doen we

ook onze geliefden tekort of erger nog, kwaad.

Er is niet alleen de 'rechtstreekse' schade maar ook de haat en de vergeldingsdrang en het ongenoegen dat achterblijft bij de nabestaanden en de komende generaties, zowel bij de nakomelingen van de daders als bij die van de slachtoffers, een kloof van wrok wordt geschapen voor generaties.

Hoe moeilijk het is, ondervond ik de afgelopen week. Een leerling had zijn handboek niet bij, na een opmerking daarover, verstopte hij zich achter zijn laptop. Hij hing tegen de muur, vijf minuten nadat ik een opmerking had gemaakt, hing hij terug tegen de muur. Het blad dat hij na herhaaldelijke opmerkingen van mij, voor zich had genomen, gebruikte hij om tekeningetjes te maken, niet om te noteren.

Ikzelf was moe en hing inwendig tegen het plafond: "die zou een gepeperde nota krijgen in het leerlingenvolgsysteem en zijn titularissen zouden onmiddellijk op de hoogte worden gesteld."

De avond en de dag erna maalde het in mijn hoofd: "die zou ik een lesje leren, die zou ik wel klein krijgen."

Tijdens een of **andere vergadering onder leerkrachten**, ging het terloops over "**nieuwe autoriteit**" en tijdens het vrijmaken van wat ruimte op mijn bureau, kwam ik een boek over geweldloze communicatie tegen van Marshall Rosenberg en mijn colère zakte in als een mislukte soufflé.

Ik besloot om die jongen **positief tegemoet te treden**. Ik vroeg of hij zijn boek bijhad. Hij vond het niet maar had wel de digitale versie geactiveerd. Tijdens de les gaf hij heel wat treffende antwoorden, waar ik hem expliciet voor bevestigde. Aan het einde van de les, stak ik nog eens mijn duim op naar hem: "het ging goed, hé". Ik was achteraf zo blij, dat iets me op een andere weg had gezet dan die van de vergelding. Blij voor hem, maar ook heel blij voor mezelf.

Of het makkelijk was: ja én nee, hoe roep je jezelf een halt toe als je in zo'n spiraal dreigt te geraken, da's soms echt moeilijk, mensen om je

heen, zij het in een vergadering, zij het in een boek, zijn daarbij gigantisch waardevol. Net zoals de vriendinnen van Jeftha's dochter.

Tijd krijgen of liever tijd nemen om de zaken te overschouwen en afstand te nemen van je onmiddellijke gevoelens ook.

*Ik sluit af met een gedicht uit het boek.*

### Woorden zijn vensters (of ze zijn muren)

Woorden zijn vensters, of ze zijn muren. Ze bevrijden of veroordelen ons. Moge het licht der liefde doorschijnen wat ik zeg, al wat ik hoor.

Er zijn dingen die ik zeggen wil, die zo belangrijk voor mij zijn. Als mijn woorden ontoereikend zijn, help me, wil je, vrij te zijn?

Als het lijkt dat ik je afwijs, alsof ik niet meer om je geef... Luister dan voorbij mijn woordennaar de gevoelens die we delen.

**Ruth Bebermeyer in Geweldloze communicatie, Marshall B. Rosenberg**

### Litanie om vrede

Waar mensen leven in **oorlogskom bevrijden, God van vrede. Waar mensen ruzie maken: kom bevrijden, God van liefde. Waar mensen leven in haat: kom bevrijden, God van verzoening. Waar dood en geweld heersen: kom bevrijden, God van leven. Waar mensen elkaar het leven onmogelijk maken: kom bevrijden, God van ontferming. Waar mensen gebukt gaan onder schuld en schaamte: kom bevrijden, God van vergeving. Waar duisternis en dood heersen: kom bevrijden, God van licht.**

♦ **Martin Hoondert** (geïnspireerd op bezoek aan Rwanda).

In: *Vieren 2015, nr. 4 Gebeden om verzoening, vergeving en kracht tot leven*

### Zegen:

*Droom de wereld openzing tegen beter weten in. Zing en droom van de mens die je zijn mag in Zijn naam. Gezegend je hand die uitreikt naar de ander. Gezegend je woord die de ander geluk wensen. Gezegend je voeten op weg naar de ander, op weg naar recht en vrede. Amen.*

**Don Boscoparochie Kessel-Lo - Zondag 18 september 2022**

## Goesting in ZIN!

8 oktober 2022  
Onthaal 9u30, start 10u  
Abdij Keizersberg, Leuven

€7, ter plaatse te betalen  
Inschrijven via [michel.brems@beweging.net](mailto:michel.brems@beweging.net)

### Zingeving!

Het blijft een beladen woord.

Wie of wat geeft zin aan het leven?  
Wat geeft zin aan het engagement van vrijwilligers?

Wat drijft zovele organisaties om dag in dag uit te werken aan een solidaire en warme samenleving? Beweging.net en haar vele partnerorganisaties blijven het uitzoeken

en vinden af en toe wat antwoorden.

### Benieuwd?

Dan ben je welkom op zaterdagvoormiddag 8 oktober in Abdij Keizersberg te Leuven.

Jonge zinzoekers vertellen over hun zin-ervaringen.

Tony De Jans, zingevingencoördinator beweging.net legt de link van verleden naar toekomst.

En Hans Van Cauwenbergh met

zijn band "Nonkel Tony" kan niet anders dan zingen over wat hem diep raakt.

's Middags voorzien we soep met broodjes.

Je krijgt ook de kans om een bezoek te brengen aan "Labora", een samenwerkingsproject waar kunstenaars, paters, jonge ondernemers samen aan het werk zijn binnen de muren van de Abdij. Heel sterk aanbevolen!

### Praktisch:

Wanneer: Zaterdag 8 oktober. Onthaal vanaf 9.30u. Start om 10.00u  
Waar: Abdij Keizersberg te Leuven  
Prijs: 7 euro (ter plekke te betalen)  
Inschrijving: [lydia.vanhirtum@beweging.net](mailto:lydia.vanhirtum@beweging.net)

## ABDIJDAG VLIERBEEK



Foto (c) Jan Crab.

Op **zondag 9 oktober** ben je de hele namiddag (van 13 tot 18 uur) welkom in Vlierbeek voor een nieuwe abdijsite! De jaarlijkse hoogmis voor elke liefhebber van het erfgoed op de abdijsite van Vlierbeek.

Dit jaar ligt de focus op de oude pandgang en het koetshuis. Beide gebouwen worden momenteel gerestaureerd. Medewerkers van de Stad Leuven, het architectenbureau Studio Roma en de vrijwilligers van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw ontvangen je graag ter plaatse voor een werkbezoek. Ze vertellen je er alles over de geschiedenis van de gebouwen, de archeologische opgravingen, de restauratie en de herbestemming.

Daarnaast kan je ook de kerktoren van Vlierbeek bezoeken voor een bijzonder uitzicht op de omgeving en het Leuvense stadscentrum.

© Tekst: Heemkundige Kring Vlierbeek



## ZONDAGS- OF WEEKENDTUSSENDOORTJE

Tijdens Theater aan zee, in 2021 kon je een tentoonstelling van **Alixia Leysen** ontdekken. Sedert een 2-tal jaar verschijnt in De Standaard magazine haar fotocolumn **De Zin**.

Ik vond er 2 mooie getuigenissen:

**Maram Ismaeil (22), bakkerijmedewerkster en aspirant-fitnesslerares.**

"Achter elke mislukking staat een groot succes"

Na 10 jaar oorlog heb ik Syrië verlaten voordat ik mijn studie psychologie afmaakte.

Ik heb mijn dierbaren achtergelaten toen ik hier kwam in 2020.

Door corona kreeg ik alleen online lessen, moesten we veel thuisblijven, dus mijn Nederlands is nog niet zo goed. Ik werk in een bakkerij bij Mariakerke, waar ik intussen de vaste bakkerspraatjes heb geleerd, en alle soorten gebakjes.

Nu moet ik een nieuwe job zoeken, maar dat is moeilijk. Ik heb geen diploma en kan geen opleiding volgen, want ik moet werken. Ik heb weinig ervaring van mijn werk in Syrië, met uitzondering van mijn werk in een Syrische crèche, maar daar heb ik geen bewijs van.

"Maram je spreekt niet genoeg Nederlands". Ik wil echt graag werken, thuiszitten is niets voor mij. Maar ze moeten mij een kans geven, dan kan ik leren.

Momenteel voel ik me een beet-

je mislukt. Deze zin zit in mijn hoofd, en ik vertrouw er op dat het steeds beter gaat. Want het is al beter dan in Syrië, waar alles verwoest is. Ik ben nu al veel zelfstandiger dan in het begin.

En deze zomer ontmoette ik tijdens mijn vrijwilligerswerk achter de bar bij Theater aan Zee een man met blauwe ogen. Ik dacht dat hij Belgisch was, maar hij bleek van mijn land te zijn. We begonnen te praten, gingen samen eten en we begrepen elkaar. Hij is heel lief voor me, en in juni gaan we trouwen...

Als we samenwonen, zal het leven ook makkelijker zijn. Nu droom ik ervan een opleiding te volgen en fitnesslerares te worden. Ik heb hoop.

**Behrouz Bouchani uit: Alleen de bergen zijn mijn vrienden**

Hij is Koerdisch – Iraans dichter en journalist. In 2013 probeerde hij te vluchten naar Australië, maar is opgepakt op zee en werd illegaal naar een gevangenis gebracht, Manus, een Australisch eiland, ook genaamd het Australische Guantanamo.

Hij schreef zijn boek in het geheim in de gevangenis. Via zijn telefoon smokkelde hij zijn verhalen via tekstberichten naar zijn vrienden.

Het is niet zo'n mooi verhaal, maar het zegt iets over hoe het er aan toe gaat in de gevangenis.

Hij hoort geluid van een man die



Behrouz Bouchani Amnesty international

ligt te schokken van de pijn.

"Het geluid van de ergste soort pijn.

Het geluid van wanhoop. Een nachtmerrie over de nacht.

Een nachtmerrie over eenzaamheid.

Het geluid van gekreun in de kookpot van de donkere nacht.

Het geluid van gekreun dat over de oceaan zweeft.

Het geluid van gekreun dat door de jungle waadt die aan de andere kant van het lig.

Het geluid van gekreun slaapt zichzelf voort, samen met andere geluiden.

Het geluid van gekreun, als een giftige pijl van een boogschutter.

Het gekreun van geluid, een geluid zonder echo in de duisternis van de nacht.

Het gekreun van gekreun, en dan verdwijnt het in het universum."

**Lieve Neukermans, met dank aan Agnes**

## AANBOD VOOR MANTELZORGERS

## VOOR IEDEREEN DIE VOOR IEMAND ZORGT



**samana**  
samen met 

**Ontspanningsgroep**

Samen met andere mantelzorgers uit de hele provincie Vlaams-Brabant ga je op uitstap of neem je deel aan een leuke workshop. Zo bezochten we al verschillende musea maar trokken we ook naar Zichem voor een literaire erfgoedwandeling. Alles wordt steeds georganiseerd en begeleid door ervaren vrijwilligers. De uitstappen vinden zo'n 4x per jaar plaats.

**Heb jij zin om ook eens mee te gaan?**

**Laat het ons weten en we sturen je een uitnodiging voor**

een volgende activiteit op.

**15 NOVEMBER**  
**Filmvoorstelling:**  
**As it is in heaven**

Wat: We kijken samen naar deze prachtige muzikale film over loslaten, afgoden, (zelf)liefde en verlossing. Na de film volgt een begeleide nabespreking en is er ruimte voor een drankje en uitwisseling. Deze activiteit wordt georganiseerd i.k.v. Seniorenmaand Leuven.

Waar: CM, Platte Lostraat 541, Kessel-Lo  
Van 14 tot 17u. Onthaal vanaf 13u30.

**20 DECEMBER**  
**Dementie**  
**Hoe ga ik er mee om?**

Wat: Tijdens deze inleefsessie voor

mantelzorgers van personen met dementie, leren we wat er gaande is met het brein van iemand met dementie en hoe ermee om gaan.

Waar: CM, Platte Lostraat 541, Kessel-Lo

Van 19u30 tot 21u30

Opgelet - Dit is een betalende activiteit.

Niet CM-lid: 5 EUR - CM-lid: 3 EUR - CM-lid met VT: 2 EUR

Onze activiteiten staan open voor iedereen die voor iemand zorgt. We vragen je wel op voorhand in te schrijven. Voor meer info over een activiteit of om je in te schrijven neem je contact op met:

**vlaamsbrabant@samana.be** of **016 35 95 13**

UDLL

\*Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL.

De lezingen van het Algemeen programma vinden elke dinsdag plaats in zaal Pieter De Somer, Ch. De Beriotstraat 24 -3000 Leuven. Aanvang 14 u – Einde 15.50 u. Zij worden ook in **digitale vorm** aangeboden.

**Contact**

**Universiteit Derde leeftijd Leuven vzw**

**Eigen Heerd - Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven**

E-mail: [udll@kuleuven.be](mailto:udll@kuleuven.be)

Telefoon: 016 32 40 01

Website: <https://alum.kuleuven.be/uni->

versiteit-derde-leeftijd-leuven  
Europees rekeningnummer (IBAN): BE57  
7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)  
RPR Leuven - Ondernemingsnummer  
458.773.277

**Lezingen in oktober 2022:**

**De koloniale erfenis. De Belgisch-Congolese relaties sinds de onafhankelijkheid (1960)**

Dinsdag 11 oktober 2022 - Dhr. Peter Verlinden

**De toekomst van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen**

Dinsdag 18 oktober 2022 - Dhr. Lucas Vander Taelen

**De val van Habsburg in de Nederlanden (1648-1815) Het strijdtoneel van Europa**

Dinsdag 25 oktober 2022 - Dhr. Edward De Maesschalck

## DE ORGELPIJPJES



leuven  
beKOORT



De Orgelpijpjes onder leiding van Katrien Konings

**Op zondag 18/9 van 14 tot 18 u. traden 40 koren** op verrassende locaties op in de Leuvense binnenstad.

Onder andere **het kinderkoor: De orgelpijpjes**, opgericht door **Guido Konings**, de vader van de huidige koorleidster Katrien Konings.

nings.

Het koor bestaat ongeveer uit 60 leden en is verbonden aan de parochiekerk van O.L.V. Van Troost te Heverlee. Het koor neemt regelmatig deel aan diverse koorwedstrijden in binnen- en buitenland. (Mia De Bruyn)

## Bloemschikken

Niets is zo leuk als bloemen in huis en als bloemschikster beleef je aan elke periode van het jaar plezier. Alle bloemschikactiviteiten laten toe om in te gaan op seizoenen en gelegenheden. Onder begeleiding van onze lesgeefster Arlette moet het zeker lukken.

Wanneer: Donderdagen 27 oktober en 1 december om 19.30u

Waar: Quarrézaal, Heidebergstraat 268, Kessel-Lo

Lesgeefster: Arlette Diricks uit St. Joris-Weert

Inschrijving: ten laatste op dinsdag 18 oktober

per e-mail aan [ritavandegoor@hotmail.com](mailto:ritavandegoor@hotmail.com) en

betaling van 12€/les Femma leden (16 €/les voor niet-leden) te storten op rek. nr. van Femma Boven-Lo BE40 7343 4521 8763 met vermelding 'BLOEMSCHIKKEN + je naam, voornaam, Femma lidnum-



mer en in geval van slechts één deelname de datum van de door jou gekozen sessie. In deze prijs zijn de kosten voor de lesgeefster en een drankje inbegrepen, onkosten voor bloemen en materiaal zijn voor eigen rekening.

Meebrengen: Na inschrijving ontvang je tijdig het infoblad m.b.t. de mogelijk te gebruiken bloemen (die jij mogelijk deels kunt bestellen bij de lesgeefster) en het benodigde werkgerief met o.a. Snoeischaar en scherp mesje Tafelbescherming (bijv. grote plastic of vuilzak)

Een schort (indien gewenst)

Zakje voor groen- en ander afval

Info: Rita Vandegoor 016/25 15 24