

KERK & Leven

33

2022

WEEKKRANT

17 AUGUSTUS

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Pastorale zone KesseLinde - Afscheidsviering Rony Timmermans 3 juli 2022



Zondag 3 juli 2022, een zondag als (geen andere? Deze zondag zal ons blijven herinneren aan het, eerder noodgedwongen, afscheid van Rony Timmermans als zonepastor van KesseLinde. We trekken op deze dag langs de zeven parochies van de pastorale zone.

We starten in Don-Bosco met de viering. Het thema van deze viering is 'dankbaarheid'.

Wij willen in deze viering dankbaar zijn voor wat Rony voor ons en voor iedereen heeft betekend en nog betekent.

Wij bidden:

Voor pastor Rony, die in onze parochiegemeenschappen zoveel jaren het beste van zichzelf gaf en geeft, en nu een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Dat hij in zijn nieuwe opdracht nog meerdere jaren als herder in uw dienst mag werken en gelukkig en gezond mag leven.

Voor alle mensen van onze pastorale zone en bijzonder voor alle medewerkers. Dat we in het spoor van Jezus verder mogen werken aan een hartelijke, vreugdevolle kerkgemeenschap, waar iedereen zich thuis voelt. Dat de aandacht voor arme, zieke en kwetsbare mensen centraal staat in onze zorg en onze inzet.

Voor de mensen die in de voorbije jaren ontgoocheld werden in de Kerk. Dat de boodschap van Jezus en het getuigenis van ons geloof in Hem, hen opnieuw kan bezielen.

Wij bidden voor alle mensen die pastor Rony nauw aan het hart lig-

gen. Wij bidden ook voor zijn overleden ouders en familie en allen die hem dierbaar zijn.

Homilie

"Mens voor de mensen zijn, herder als God," zongen we tussen de twee lezingen.

Maar als God, hoe doe je dat? Ik heb helaas nog nooit de kans gekregen om God tijdens een Summerschool of workshop aan het werk te zien. Ons woordje God zou teruggaan op het Sanskriet of op het Indo-Europees "guto", wat 'roepen' of 'aanroepen' zou betekenen. God, "degene die roept" of "degene die geroepen wordt"? In ieder geval heeft **God iets te maken met een proces dat zich tussen minstens twee wezens afspeelt**, iets wat een verbinding tot stand brengt of minstens vertrekt van een verbinding.

De joodse godsnaam JHWH, "**ik ben die is**" of "ik zal er zijn voor u", brengt ons nog een stapje verder. "Ik ben die is" of "**de Ene**" / "**El**" zegt ons dat datgene wat wij zo benoemen de essentie, de **kern van het leven** zelf is.

Kijken we naar de vertaling "**ik zal er zijn voor u**", dan krijgen we onmiddellijk een invulling van die essentie: **er zijn voor elkaar**.

Zowat twintig jaar geleden belandde ik stiekem (en oningeschreven) op een internationaal theologisch congres, hier in Leuven. De titel van dat congres? "God as a process, God as a relationship". God als een proces, God als een relatie. God als iets **verbindend**, iets dynamisch, iets relationeels dat zich **tussen** mensen, tussen levende

wezens voltrekt.

Mens voor de mensen zijn, herder als God: een hele boterham en toch zo eenvoudig.

In de Filippenzenbrief hoorden we dat we **iedereen** ons moeten laten kennen als vriendelijke mensen. Al is het maar met een knikje, een glimlach op ons gelaat. Ja, gewoon een glimlach, ook wel eens de kortste afstand tussen twee mensen genoemd.

Of beter: de kortste manier om die afstand te overwinnen. Iets wat we allemaal kunnen, je hoeft er geen trainingen voor te volgen, je hebt er geen materiaal en geen geld en amper spierkracht voor nodig.

Wie de Bijbel verder verkennt, vindt met Jezus nog een extra invulling van die verbindingskracht. God is Woord en het Woord is mens geworden, lezen we in de inleidende verzen van het Johannesevangelie. Dat mensgeworden woord, misschien ongesproken, misschien ongehoord (in beide betekenissen). Een woord dat we niet durven uitspreken, dat aarzelt op onze lippen, net zoals de eerdergenoemde glimlach soms.

Maar zowel de Zaligsprekingen uit de evangeliëlezing van vandaag als de brief aan de Filippenzen nodigen ons uit om **niet te aarzelen** en in **VOLLE vertrouwen**, minimaal met een vriendelijke blik naar elkaar -wat zeg ik- **naar iedereen** te gaan.

Durf, want de Heer is nabij, wees niet bezorgd, want de vrede van God **die alle verstand te boven gaat**, aldus Paulus in de Filippenzenbrief zal uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

En Rony?

Toen we dit jaar de vormelingen van de Boven-Lo en Blauwput verder lieten kennismaken met het christelijk geloof, vormden Rony's woorden een sterke en zéér verstaanbare rode draad. Deemoedig én moedig zei hij dikwijls: "ik zeg altijd, "wees lief voor elkaar, zie elkaar graag", dat is het allerbelangrijkste."

Ik leerde Rony kennen toen ik nog een heel klein schattig meisje was. Moeilijk te geloven, als u mij hier nu ziet staan, maar ons geloof wordt nu eenmaal gekenmerkt door mirakels.

Rony werkte toen in Terbank en kwam regelmatig langs bij ons thuis, want mijn vader werkte toen ook in Terbank. Doorheen mijn leven kwam ik hem op allerlei momenten tegen. In Terbank als jongere bij de pluswerking, waar we een viering in elkaar staken voor de gasten daar. In Monte Rosa, in Windekind, als inspecteur voor het bijzonder onderwijs en ga zo maar door.

Maar soms ook heel onverwachts: in 2011 logeerde een koppel bij mij wiens huis verbouwd werd. Ze hadden het op een avond over de Leuvens biertherapeuten en er kwam ook een "Rony" ter sprake: dat was "zoonen aangename, toffe (Hebreeuws) mens."

Ik vroeg wat door en bleek dat het niet zozeer het bier was dat speelde maar zijn inzet voor de Wissel en de Triangel een ondersteunend initiatief voor adolescente meisjes in moeilijke opvoedingssituaties.

Kortom overal waar ik Rony tegenkwam of over hem hoorde, was hij een herderende figuur. Alle schapen telden mee en de sterke schapen spoorde hij aan om de minder sterke, gekwetste of uitgeputte schapen bij te staan en in de kudde in te sluiten, terwijl hij ging zoeken naar de andere schapen die het spoor bijster waren.

En dat deed en doet hij zachtmoedig. Ook in Vogelzang waar hij tegenwoordig resideert. Zo stond hij mee aan de wieg van de gezamenlijke nieuwjaarsdronk op afstand aldaar tijdens de coronapandemie, bewoners gingen op hun terras of voor hun deur in de gang zitten, zodat ze hun glaasje cava toch niet eenzaam in hun kamer moesten opdrinken.

En ook na de corona blijft hij verbindend en herderend aanwezig. Zo kon ik met eigen ogen zien hoe hij in de cafetaria van het WZC een heel graag geziene gast is. Voor een buitenstaander lijkt hij de gasthéér. De blik in mensen hun ogen licht op als hij binnenkomt en het is soms even wachten wie nu als eerste op verhaal kan komen bij Rony en wie even moet wachten.

Is het de aard van het (sorry) beestje? Een onweerstaanbare drang, een roeping? In ieder geval ervaren we Rony als een rolmodel, een inspirator, verbindend tegen heug en meug, tegen klippen en bergen op, en dat niet met grote woorden maar zoals de Zaligsprekingen ons aanmoedigen:

Zalig zijn zij, (in woorden van vandaag), GOE BEZIG, AL WIE -hoe klein en onzichtbaar en onhoorbaar ook- probeert om elkaar, om iedereen graag te zien, te verbinden van de ene hoek van de kamer of cafetaria naar de andere, over de muren van huizen heen, over de huizen van een straat heen, over straten en pleinen van een parochie heen, over de parochies van een zone heen.

Merci Rony!!! En om het met de woorden van de apostelen te zeggen: "Blijf bij ons", correctie: blijf nog heel lang bij en onder ons" want ik, WIJ ZIEN JE GRAAG!

Hermine

(Lees verder op pagina 2 en 3)



RONY-DAG 3 - ...en dan verder...

En dan verder... Na de viering in Don Bosco trekken we met de huifkar verder naar Blauwput, Sint-Franciscus, Sint-Antonius, Vlierbeek, Linden om te eindigen in Boven-Lo, Rony's parochie. Met deze sfeerbeelden kun je mee genieten van onze reis.



Pastoraal team brengt dagelijkse bijbelpodcast uit



Dick Maes Broekema en Chantal Lemmens spenderen uren aan het opnemen van de podcasts.(c) mdt

Het pastoraal team van de parochies uit Kampenhout, Kortenberg en Herent is al een tijdje bezig met het uitzenden van dagelijkse bijbelpodcasts onder de naam 'Dagelijkse Post' op Facebook.

Het pastorale team, dat bestaat uit medewerker Dick Maes Broekema en coördinator in Kortenberg en Herent Chantal Lemmens, is be-

gonnen met digitale 'uitzendingen' tijdens de lockdowns. 'Aangezien je niet naar de kerk kon gaan, hebben we onze toevlucht toen gezocht in digitale media', zegt Maes Broekema. Het pastorale duo bouwde in Nederokkerzeel in de voormalige pastorie een complete opnamestudio met green screen en ging vandaaruit bezinningen ver-

zorgen. 'Dat was een groot succes. Ook in rust- en ziekenhuizen werd er naar gekeken. Na de lockdown liep het aantal bezoekers terug, vermoedelijk omdat men de weg naar de kerk weer vond. Het kan ook dat men die videobezinningen te lang vond', klinkt het.

Groot publiek

Daarom onderzochten Chantal en Dick een manier om met korte boodschappen veel mensen te bereiken. 'We zijn begonnen met een dagelijkse podcast die we uitzenden in een aantal Facebookgroepen van Herent, Kampenhout en Kortenberg', gaat Maes Broekema verder. 'Chantal en ik behandelen beurteilungen telkens een kort stukje uit de Bijbel van dertig seconden. Daarna volgt nog een halve minuut uitle-

g, en we ronden af met een vraag. Heel het gebeuren wordt ook gefilmd voor een green screen, zodat we bij elke podcast de achtergrond kunnen veranderen. Mensen vinden dat blijkbaar leuk, want per dag wordt er tussen de tachtig e 133 keer naar gekeken en geluisterd. Op jaarbasis is dat twintig- tot dertigduizend keer, en dat is best veel. We proberen iedere werkdag een podcast te leveren. Voor de weekends verwijzen we naar de zondagsvieringen in de kerken.'

Priesters geïnteresseerd

Met de podcast wil men meer mensen warm maken voor de Kerk. 'We zagen dat het aantal kerkgangers naar omlaag ging, en dat het vooral de oudere generatie is die komt', zegt Lemmens. 'De jonge mensen

zijn wel zoekende, maar hebben blijkbaar geen tijd om op zondag naar de vieringen te komen. Na de proefweek voor de podcast bleek het echter online aan te slaan, en sindsdien zijn we hier mee bezig. Een absoluut succes in een tijd dat er weinig belangstelling is voor geloofszaken. Op straat word ik er wel eens over aangesproken.'

Het duo denkt nog niet aan stoppen. 'We hebben nu een onderlinge beurtrol, maar er zijn ook enkele priesters geïnteresseerd om mee in het verhaal te stappen. Als het niet meer aanslaat, dan zoeken we iets anders', besluit Lemmens. De podcasts zijn terug te vinden in de Facebookgroepen Kerk-in-Herent, Kerk-in-Kampenhout en Kerk-in-Kortenberg.

FEEST VAN SINT-JAN – OMMEKEER (Deel 2)



Don Boscoparochie 19 juni 2022

Welkom en kruisteken

Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en **handen: Met vrede gegroet en gezegend met licht!** Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid **dromen: Met vrede gegroet en gezegend met licht!**

Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: in de naam van vadermoeder, zoon en heilige Geest.

Chris

Inleiding

Sint Jan is het laatste feest van het schooljaar.

Johannes de Doper (Sint Jan) werd een half jaar eerder dan Jezus geboren. Hij trok al vroeg als kluizenaar de woestijn in, waar hij zich voedde met sprinkhanen, bessen en wilde honing. Hij was het die Jezus tot Christus doopte in de Jordaan. Hij was het die met zijn grote gestalte zoveel licht en warmte in zich droeg, die zichzelf in dienst stelde van diezelfde Christus. In zijn eigen woorden: 'Hij moet groeien, ik moet afnemen'.

Intredelielied: Gegroet het lieve leven (Jan-Willem van de Velde)

Gegroet het lieve leven
al wat geboren is
en wie het heeft gegeven
een menselijk gezicht.

Gegroet de zonnestrallen
onmisbaar licht en vuur
die ons uit ontij halen
uit nachten koud en guur.

Gegroet het bruisend water
steeds onderweg naar zee
Het zingt voor nu en later:
wie stroomt er met mij mee.
Lieve

Openingsgebed

Scheppende geest van God, geef ons woorden in de mond die troosten en verlichten, die verblijden en genezen, maak ons bedacht op recht en gerechtigheid. Wees dan aanwezig hier in ons midden.
Majo

Eerste lezing Zonnelielied (luisterlied)

Wees geprezen, goede Heer, en uw schepping evenzeer.
Zuster Zon haar licht en helend-warme stralen.
't Is een wonder, wis en waar, dat U ons verlicht door haar,
moge zij uw goedheid naar ons toe vertellen.

Wees geloofd voor **Zuster Maan** en de sterren die er staan en de nacht hun klaar en helder schijnsel geven.
Wees geloofd voor **Broeder Wind**, die in wolken regen vindt en verspreidt opdat uw schepping moge leven.

Wees geprezen, goede Vader, voor

het koele **reine water**, dat ons laaft en wast en droogte doet verdwijnen.

Wees geloofd ook voor **het vuur**, dat ons warmt in 't late uur en zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen.

Wees geprezen, o mijn Hoeder, voor **de Aarde onze moeder**, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft, vruchten vol van smaak en geuren, bloemen weelderig van kleuren en de bomen en het gras en al wat leeft.

Wees geloofd voor hen **die leven in uw liefde** en vergeven, ook als onrecht en ellende hen dan honen, en gezegend ook diegenen, die door vrede te verlenen, zich voor U, o Vader, mogen laten kronen.

Wees geprezen, o mijn Heer, voor **ons lichaam** broos en teer, dat de Dood van 't leven zomaar kan bestellen, want gezegend zijn ook dezen, die de Dood niet moeten vrezen, omdat zij voor altijd in uw liefde delen.
Hermien

Muziek: Kathleen

Evangelie: Lucas 1, 57-66.80

Elisabeth kreeg een zoon en gaf hem de naam Johannes. Buren en familie wilden hem Zacharias noemen, naar zijn vader. Zij vroegen uitleg aan Zacharias. Hij had verlamming van zijn mond en schreef op een schrijftablet: 'Johannes is zijn naam.' Meteen was zijn verlamming weg.

Johannes groeide op en werd sterk door de heilige Geest. Hij ging naar de woestijn en bleef er totdat hij deed wat God hem vroeg.
Annie

Het lied van de doper

Kwam van Godswege een man in ons bestaan, een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam. Man van Godswege. Johannes was zijn naam.

Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht, geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht. Zo staat geschreven: maak alle paden recht.

Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
"In hoop en vrees doet boete, geloof in zijn verbond."
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?

Deelt met elkander het brood van alle dag, opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag. Deelt met elkander het brood van deze dag.
Lieve

Duiding: Hermien
Zie vorig parochieblad

Muziek: Kathleen

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God Vader-Moeder die de schepping op handen draagt, en hoopt dat ieder van ons meedraagt, opdat onze aarde nieuw wordt door de onderlinge liefde. Ik geloof in Jezus van Nazareth, die de mensen vertelde over de goedheid en de liefde van de vader. Ik geloof in de Geest die ons gezonden is om ons tot dragers te maken van elkaars lief en leed.
Majo

Tafelgebed

Wij danken U, omdat Gij een God van mensen zijt, dat Gij onze God genoemd wil worden, dat Gij ons kent bij onze namen, en dat Gij de wereld in uw handen houdt. Gezegend zijt Gij, schepper van al wat bestaat; gezegend zijt Gij, die ons ruimte geeft en tijd van leven; Wij danken U voor heel de schepping, voor alle werken van uw handen, voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden door Jezus Christus, onze Heer. Wij hebben U nooit gezien, God, maar wij mogen U wel ontmoeten waar mensen van elkaar houden, genade zijn voor elkaar en uw schepping eerbiedigen. Wij hebben U nooit gezien, God, maar Gij geeft Uzelf aan ons, in een medemens, in een geliefde, in een reisgezel, in een zieke, in Jezus, de dienaar van de wereld.
Hermien en Chris

Communie Blijven delen (Jan van Opbergen)

Voor mensen die wel over water willen lopen om elkaar te vinden en de hand te reiken.

Voor mensen die samen blijven breken, blijven delen met de moed der hoop, drinkend van het levenswater op weg naar morgen.

Voor mensen die met angst in het hart het onmogelijke proberen, die het broodblijven breken en de beker blijven heffen tegen de vernieling in.

Voor mensen die blijven werken voor gerechtigheid en vrede, -geen verte te ver, geen zee te hoog!
Majo

Tijdens de Communie Muziek: Kathleen (Gildebroeders)

Slotlied: Feestlied van bevrijding

De woestijn begint te bloeien, achterbuurt zal centrum zijn. Wie zijn stem niet mocht verheffen vindt gehoor op ruim terrein.

Zingt, speelt, zodat het kan gebeuren, dat wij verlost van schijn met elkaar in vrede zijn

Schijn en leugen zijn verdwenen, waarheid zal de voertaal zijn. En de dood wordt niet verzwegen, sterven doet niet langer pijn.

Met de opkomst van de armen dringt God tot zijn wereld door, Hij begint opnieuw te scheppen, vindt bij mensen nieuw gehoor.

Muziek bij het verlaten van Ademtocht: Kathleen (Van Jezus en Sint Janneke)

WELKOM OP ADEMTOCHT.BE

De Don Boscoparochie heet je hartelijk welkom.

Wij ontmoeten elkaar tweeweekelijks. Tussentijds kan je in per dag inspiratie opdoen die we onder de rubriek 'adempauze' verzamelen. Iedere week kan je hier ook het parochieblad lezen. Wij blijven met jullie verbonden via deze vernieuwde website. Kom ons regelmatig bezoeken en zie welk nieuws er is. Alle vieringen zijn online te lezen. Ook andere rubrieken inspireren ons.

'Laten we de mensen zonder papieren niet vergeten!

Mee tegen de achtergrond van de hartverwarmende solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen lanceert de Bisschoppelijke Commissie voor Diaconie van de bisschoppenconferentie van ons land een door een videoclip ondersteunde oproep om mensen zonder papieren niet te vergeten.

Tot slot roepen ze op om in het ganse beleid de mensen zelf als "essentiële gesprekspartners te beschouwen bij het zoeken naar een oplossing voor hun migratieproject.

Pax Christi is bijzonder verheugd met dit Pinksterinitiatief en onderschrijft volledig de analyse en oproep geformuleerd door de bisschoppen.

Bekijk ook de videoclip met mgr. Lode Van Hecke en Jean-Pierre Delville, bisschoppen referent Diaconie <https://youtu.be/jtChBuOZops>

Jef Wauters



Mgr Lode Van Hecke

NACHT VAN DE VLEERMUIS

Welkom op **vrijdag 26 augustus om 20 uur** voor een evenement van Natuurpunt Leuven, Heemkundige Kring Vlierbeek vzw, Abdij van Vlierbeek en Regionaal Landschap Dijleland.

Breng een zaklamp mee voor deze bewegwijzerde avondwandeling van 5 km doorheen de site van de Abdij van Vlierbeek en het provinciedomein van Kessel-Lo. Onderweg laat een vleermuiskenner met een batdetector je de geluiden horen die vleermuizen maken met hun sonar.

Starten kan doorlopend tussen 20 en 21.30 uur aan de onthaalstand van Natuurpunt Leuven-Vlierbeek op het binnenplein van de Abdij van Vlierbeek. Gidsen van de Heem-



kundige Kring Vlierbeek vzw brengen je tevens een spannend volksverhaal en vertellen je wat meer over de geschiedenis van de abdij. Onder hun begeleiding kan je bovendien de crypte onder de abdijskerk bezoeken. Voor of na je wandeling kan je ook een kijkje gaan nemen in de ijskelder van het Heuvelhofpark. Deze ijskelder werd speciaal voor vleermuizen ingericht als winterslaapplaats. Deelnemen is gratis.

Kalenderblaadje

Bewarende God,

Jij die ieder van ons in jouw leven roept, wees het licht van onze ogen. Dat wij jouw inwoning mogen schouwen in onszelf en in elkaar, en tot tempel worden van jouw aanwezigheid.

Bewarende God,

Jij die in ons bestaat, elk moment van ons leven, open onze oren steeds opnieuw voor jouw woord, opdat wij werkelijk tot leven komen, jouw gemeenschap wordend, jouw

volk onderweg.

Bewarende God,

Jij die ieder van ons bewaren wil en niemand verloren laat gaan, leer ons onszelf toe te vertrouwen aan jouw bevrijdende aanwezigheid in onszelf en in de ander.

Bidden we ook voor hen die altijd weer het gelag betalen.

Dat ze eindelijk gerechtigheid mogen ondervinden.

Jef Wauters Uit parochieblad van 21 januari 2012

Het leven is een groot pak kleine dingen

BZN