

KERK & Leven

32

2022

WEEKKRANT

10 AUGUSTUS

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Sint-Antonius Heverlee - Dankviering en BBQ - Zondag 26 juni 2022



Beste mensen, U bent allen van harte welkom in deze dankviering, waarmee we het werkjaar afsluiten. Een speciale welkom aan het koor "De Completen" dat ons vandaag zal laten genieten van klassieke, hemelse muziek. We willen vandaag elkaar én God dank zeggen. Dit voorbije jaar, waarin de Covid pandemie over zijn hoogste pieken heen terug naar wat meer normale leefomstandigheden evolueerde en ook het jaar waarin het begin van de oorlog in Oekraïne de ganse wereld naar adem deed happen, met als gevolg een ongekende vluchtelingenuittocht binnen Europa en een grote energiecrisis. Allemaal feiten waarin we in de **grote wereld** mee geconfronteerd worden.

Op **persoonlijk vlak** zal de ene terug zien op het jaar met een glimlach op het gezicht, de ander met een traan in de ogen, de meesten van ons met iets van beide, een lach en een traan. Leven en samenleven verloopt door goede en kwade dagen. Het leven staat nooit stil.

Wij zoeken een weg doorheen onze ongekende levensreis waarbij wij hier allen het leven van Jezus als richtsnoer kiezen. Laat ons hier dit uur samenzijn onder de hoede van de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bedankt! We willen in deze viering ook onze dank uitspreken!

Levenslang - Engagement - Antonius

'Dankbaarheid is het geheugen van het hart!' Hoe vaak hebben we dat niet gehoord van pastoor Paul. Vandaag willen we in deze viering onze dank uitspreken tegen iemand die dit echt verdient. We willen even terugblikken op het levenslang engagement van **Lea** in Sint-Antonius. Met een blik in onze archieven kunnen we de inzet en de helpende handen van Lea

- in en voor onze parochie in kaart te brengen: bij zowat 50 mossel feesten, BBQ's, culinaire zondagen, en zoveel andere feestelijke activiteiten.

- voor het maken van zeker 2635 bloemstukken om de kerk te versieren

- bij zowat 165 activiteiten van ziekenzorg/SAMANA

- ontelbaar aantal ziekenbezoeken - en zoveel meer achter de schermen. Het was misschien niet altijd even gemakkelijk en er zullen zeker heel wat discussies zijn geweest maar altijd gaat het om SAMEN iets te doen want SAMEN is het symbool van onze parochie en daar draagt Lea zeker toe bij. Samengevat kunnen we stellen dat Lea een indrukwekkende loopbaan heeft als medewerker in onze parochie. Dit verdient respect, waardering en veel dankbaarheid. Lea, blijf nog lang bij ons om mee te genieten van al wat bij ons nog gebeurt.

Nog een dankwoordje!

Wij willen vandaag ook drie mensen uit ons midden bijzonder bedanken, niet omdat ze ontslag genomen hebben, of stoppen met hun inzet, Wel integendeel! Zij hebben

al veel verwezenlijkt, én zij gaan door...

Leo. De man achter de PC. De man van de centen als penningmeester van de Kerkfabriek; een taak die veel zorgen met zich meebrengt. De man achter de bar. De man met veel technische vaardigheden. Altijd ben je bereid om mee te werken. Maar ook de man van de keuken, onze kok.

Mathieu. Sinds 1985 maak jij al deel uit van de parochieploeg, dat is 37 jaar! Nadien kwamen de vergaderingen met de federatie frando en later met de zoneploeg, voor het werkveld liturgie, verkondiging en diaconie en van het centraal kerkbestuur. Je was in al die jaren de persoon aan wie wij elk welkomstwoordje of dankwoordje konden toevertrouwen. Je was ook altijd onze spreekbuis naar de buitenwereld. Geen enkel engagement is je teveel, maar wat toch het meest opvalt is die oneindige reeks vergade-

ringen met hun verslagen.

Hubert. In 1973 begon het en is het sindsdien nooit gestopt!

Al vlug had Jos Peeters, de toenmalige pastoor, door dat hij je kon aanspreken voor allerlei klusjes. Ontelbare keren ben je, gewapend met allerlei materiaal, naar de kerk of de zalen gekomen, voor weer eens een nieuwe realisatie. Kasten, rekken, kerststallen, realisaties van creatieve gedachten van anderen tot zelfs gevaarlijke ondernemingen boven het plafond van de kerk. Maar het allermooiste is het altaar en de lezenaar die je samen met je schoonbroer André hebt gemaakt en waar rond we wekelijks samenkomen.

BBQ

En na de viering genieten van heerlijke producten op de BBQ. Geniet maar mee van de gezellige sfeer op pagina 3.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 14 augustus
zoste 20 door het jaar
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

Maandag 15 augustus
OLV Hemelvaart
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 21 augustus
ziste 20 door het jaar
10 u. Viering
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 14 augustus
O.L.Vrouw Hemelvaart
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: Mieke Vanhooymsen
Beelden: Patrick Plessers

Zondag 21 augustus
Geen viering in onze kerk

DON BOSCO

Zondag 14 augustus: Maria Tenhemelopneming
Zondag 04 september
Zondag 18 september

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Overlijden in Sint-Franciscus

*Ons geheugen is een betere wereld dan het universum:
het schenkt het leven aan hen die niet langer bestaan!*
Guy de Maupassant

Op donderdag 30 juni 2022 namen we in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee, afscheid van mevrouw mevrouw **Gilberte 'Gigi' Arnalsteen**, weduwe van Charles Huens († 2005), moeder van Michel en Yves (†), geboren in Leuven op 18 augustus 1928 en plots overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 22 juni 2022.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2022



*Wij hebben Yves veel te vroeg verloren.
Wij hebben Papa veel te plots verloren.
Gij waart er toen ik geboren ben.
Ik was erbij toen gij vertrokken zijt.
Merci voor alles.
Jouw Michel*

COMPLETEN

Zondag 14 augustus 2022, 21 uur, vooravond van het hoogfeest van Maria's Tenhemelopneming: zoals de vorige jaren brengt het *Gemengd Gelegenheidskoor Vlierbeek* de Gregoriaanse Completen, onder begeleiding van Joachim Kelecom, in de Abdijkerk van O.L.Vrouw-Vlierbeek (Kessel-Lo). Zangers en zangeressen en met hen heel veel toehoorders houden van die traditie, herinnering aan het dagelijkse, korte avondgebed van de monniken die de Vlierbeekse abdij gedurende ongeveer acht eeuwen bewoonden. *Noctem quietam (et finem perfectum) concedat nobis Dominus omnipotens.* Met die gezongen slotzin vraagt men aan de Heer om de aanwezigen een rustige nacht te bezorgen. Daarna volgde eertijds voor de monniken de heel strikt te onderhouden "grote stilte". Het initiatief om de Completen te zingen vindt zijn oorsprong in het besef dat de restauratie van een abdijgebouw, en eigenlijk van de ganse abdijsite zoals in Vlierbeek, niet mag gereduceerd worden tot een zaak van overigens enorme financiële middelen. Bij de restauratie hoort ook, voor zover enigszins



mogelijk, de herinnering aan het monnikenleven, en meteen overstijgend aan de inbreng die monniken door de eeuwen heen hebben gehad in de ontwikkeling van ons cultureel erfgoed. Daar hoort - zeker weten - het eeuwenoude gregoriaans bij, zonder franjes, wel authentiek.

Het wil geen concert zijn. Geen ingangsgeld dus. Al wie een half uur authentieke religieuze en culturele ervaring niet schuwt is welkom. En meteen uitgenodigd om daarna te genieten van een glaasje in de Grote zaal van het Nieuw Abtskwartier, bij de ontmoeting van al dan niet bekenden die er alicht zoals u vorige jaren ook al bij waren. Ruime parkeermogelijkheden in de onmiddellijke buurt. Gehandicapten kunnen met de wagen tot voor de abdijkerk rijden. Toegang enkel langs de Noorderpoort via Schoolbergenstraat. Meer info op www.abdijvanvlierbeek.be

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



De spirit van Pinksteren
*kom en maak zacht wie verhard leeft
kom en maak krachtig wie verlamd is
kom en verwarm wie zonder vuur woont
kom en besproei waar de grond woestijn is*

*kom en troost wiens gelaat asgrauw ziet
kom en schenk licht waar zwart overheerst
kom en heel wie stuk geslagen aan de grond zit
kom en beziel en laat mijn stem niet stilvallen*
Jef Wauters - Uit de Pinksterviering van 20 juni 2012 in Don Bosco

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep:
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u

Augustus 2022: Maandagen 1 en 15 en 29 en vrijdag 5 en 19 augustus 2022

September 2022: Maandagen 12 en 26 en vrijdag 2 en 16 en 30 september 2022

Oktober 2022: Maandagen 10 en 24 en vrijdag 14 en 28 oktober 2022

Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

DE PREEKSTOEL

Abdij van Vlierbeek-Leuven (Kessel-Lo)
Op 2 donderdagen in augustus om 20 uur in de abdijkerk van Onze-Lieve-Vrouw - Vlierbeek
Verwelkoming met orgelmuziek vanaf 19.30 uur.

***Rik Torfs - 11 augustus 2022**
Rik Torfs is hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist.

Hij is een overtuigd christen, maar in de opiniestukken die hij schrijft in de Vlaamse pers neemt hij geen blad voor de mond wanneer hij zijn ongezouten mening geeft over het instituut dat de katholieke kerk is.

Door zijn spitvondige en fijne humor ontpopte hij zich ook als een bekend Vlaming met regelmatige deelname aan diverse radio- en televisieprogramma's.

***Johan Swinnen - 25 augustus 2022**
Johan Swinnen is kankeronderzoeker.

Elf jaar geleden kwam de ziekte plots heel dichtbij toen bij zijn zoon Pieter een hersentumor werd vastgesteld.

Uit dankbaarheid dat Pieter de ziekte overleefde liep Johan in 2017 van Leuven naar Compostella.

Met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak stak hij een hart onder de riem van vele mensen.

In 2019 ondernam hij een nieuwe looptocht 'Beeldje bij beeldje', van Leuven naar Rome, en creëerde daarmee een groot symbool van verbondenheid.

Tijdens de coronaperiode startte Johan een nieuwe actie 'Hou(t) me vast' waarmee hij kankerpatiënten en iedereen die het kan gebruiken wat houvast wil bieden in tijden van afstand houden.

Johan vertelt over wat hem inspireert om zich in te zetten voor mensen die door ziekte en tegenslag niet gemakkelijk hebben.



Rik Torfs



Johan Swinnen

TERUG UIT VAKANTIESFEER

Vanaf woensdag 10 augustus keren we met parochieblad 32 terug uit vakantie en zetten de gewone wekelijkse regelmaat weer in.

Het nummer 26 (27-28) verscheen op woensdag 29 juni 2022, en bracht nieuws van drie weken.

Nummer 29 (30-31) verscheen op woensdag 20 juli 2022 en bracht ook nieuws van drie weken.

Verdere verschijningsdagen in 2022

op 10-17-24-31 augustus
op 7-14-21-28 september
op 5-12-19-26 oktober
op 2-9-16-23-30 november
op 7-14-21-28 december

En in onze speciale tijden: Toch een zonnige, uitrustende vakantieperiode gewenst aan u allen!

Sint-Antonius Heverlee Dankviering en BBQ Zondag 26 juni 2022

Vervolg van pagina 1 - En na de viering genieten van heerlijke producten op de BBQ. Geniet maar mee van de gezellige sfeer.



Geloven met hulp

We rijden met de fiets dwars door de stad, mijn kleinzoon en ik. Hij is in een opperstebeste bui. 'Ik vind mensen cool, oma', zegt hij overtuigd. Dat kan ik moeilijk ontkennen. Al laten ze zich niet altijd van hun beste kant zien.

Maar kleinzoon is in hogere sferen. 'Alles wat je ziet, is door iemand bedacht', zegt hij. 'Onze fietsen bijvoorbeeld. Met wielen, een stuur, een ketting... Ik zou dat niet kun-

nen, maar iemand heeft dat uitgevonden. Een mens dus. En ook de wegen en de auto's.' Hij wijst met één hand om zich heen. Ik knik en hij gaat onverstoord verder.

'Kijk eens naar die huizen, oma', zegt hij. 'Als je die open zou breken, zou je zien wat er allemaal in zit. Er is water en elektriciteit, echt alles wat je nodig hebt om te overleven. Dat zit daar allemaal in, in al die huizen waar we voorbijkomen.'

Kleinzoon wordt steeds blijer van zijn eigen gedachten. Hij lijkt wel high.

We komen aan bij de filmzaal waar- naar we op weg zijn. 'Hier heeft iemand bedacht hoe je beelden op een scherm kunt laten zien', gaat kleinzoon verder. 'Al- lemaal door mensen uitgevonden. Mensen zijn echt veel slimmer dan een computer.' Als ik niet op de fiets zat, zou ik hem knuffelen. 'En wie heeft de mensen bedacht?'

vraag ik met een glimlach.

'God', zegt hij meteen. Hij vindt dat plan van God zondermeer een succes.

Met een vrolijk hart volg ik kleinzoon naar de filmzaal. Als mijn ge- loof in de mensheid soms al eens wankelt, geeft kleinzoon me altijd een stevige boosterprik. Zo kan ik er weer een hele tijd tegen.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/geloven-met-hulp/>) gepubliceerd op www.kerknet.be op 3 april 2022

KALENDERBLAADJE

Kom Geest van uittocht en bevrij- ding, stuwkracht naar een nieuwe we- reld, verzacht ons hart, maak wijd open ons verstand, doe ons geloven in mensen, verheug ons, vuur ons aan, dat wij ontbloeien in jeugd, zo jong en oud als wij zijn. Zeg: Amen – ja ik wil.

Jef Wauters- Uit de viering van 20 juni 2012 in Don Bosco

FEEST VAN SINT-JAN – OMMEKEER (Deel 1)



Don Boscoparochie 19 juni 2022

Inleiding

Sint Jan is het laatste feest van het schooljaar. De langste dag - de kortste nacht van het jaar werd in de voorchristelijke tijd beleefd als het hoogtepunt van het jaar. Veel van de oude gebruiken van het Midzomerfeest zijn overgegaan op het Christelijke Midzomerfeest, het Sint Jansfeest, dat drie dagen na de zonnewende gevierd wordt, op 24 juni.

Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste vruchten gaan komen. In het groene gras zien we een verscheidenheid aan pollen, aren en pluimen, die met een gouden was het groen versluisen. Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels fluiten dat het een lieve lust is. De natuur biedt ons een geweldige overvloed. Wij willen naar buiten, de vakantie lokt. We genieten van zon en buitenlucht.

Bij de meeste Heiligen is het de sterfdag, die als hun feestdag gevierd wordt. Bij Sint Jan wordt de geboortedag van Sint Jan de Doper gevierd. Johannes de Doper (Sint Jan) werd een half jaar eerder dan Jezus geboren. Hij trok al vroeg als kluizenaar de woestijn in, waar hij zich voedde met sprinkhanen, bes-

sen en wilde honing. Hij was het die Jezus tot Christus doopte in de Jordaan. Hij was het die met zijn grote gestalte zoveel licht en warmte in zich droeg, die zichzelf in dienst stelde van diezelfde Christus. In zijn eigen woorden: 'Hij moet groeien, ik moet afnemen'. (Chris)

Openingsgebed

Scheppende geest van god, Gij zijt het vriendelijke licht waarin de mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn. Ontsteek in ons de vriendschap voor alles wat leeft en de vreugde om wat goed en menselijk is. Geef ons woorden in de mond die troosten en verlichten die verblijden en genezen, maak ons bedacht op recht en gerechtigheid. Geef richting aan ons hart en ons geloof, geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken, geef ons het brood van de vrede. Wees dan aanwezig hier in ons midden. (Majo)

Evangelie: Lucas 1, 57-66.80

Toen kwam de dag van de bevalling. Elisabeth kreeg een zoon. ... Want God heeft hem beschermd. Johannes groeide op en werd sterk door de heilige Geest. Hij ging naar de woestijn en bleef er totdat hij deed wat God van hem vroeg. (Annie)

Duiding van Hermien

In de inkleding en in de liederen van vandaag kon je sporen ontdek-

ken van de vier elementen: vuur (het kaarslicht), aarde (de bloemen), water (de doopschaal) en de wind (in het wolkenschilderij en in het windorgel dat hier ophangt.) De vier elementen omgeven ons, we hebben ze nodig, we kunnen niet zonder. En toch spelen ze soms ook tegen, afgelopen zaterdag was de hitte niet te harden en de regen, het water afgelopen nacht en deze morgen, was meer dan welkom. En toch zijn er momenten dat die regen onze plannen letterlijk in het water doet vallen. Soms verlangen we naar zon en soms is die zon er te veel aan.

En ook onze persoonlijke belevenis is heel verschillend. Voor sommigen kan een stevige wind, een tegenvaller zijn, bv als je tegen de wind moet naar huis fietsen. Een doorgewinterde surfer is dolblij omdat hij nu eindelijk vaart kan maken en menigeen is blij dat de was snel droogt. Een partijje badminton buiten kan dan weer niet vanaf zoveel Beaufort.

We proberen de elementen, de natuur te kanaliseren, aan banden te leggen, of nog in ons voordeel te gebruiken: denk maar aan dijken, sluizen, afwateringskanalen, eb- en vloedkalenders, het effenen van een stuk land, de weersvoorspelling, windturbines, vuur dat ons warmte geeft, aarde die we kunnen bewerken, We proberen te beheersen.

Maar ondanks al ons vernuft, al onze wetenschap, hebben we het niet helemaal in de hand. Soms zijn we aan de genade overgeleverd. "God schenkt genade" of "God is genadig", laat dat nu de vertaling zijn van de naam die we hier van-

daag willen centraal stellen: **Johannes**.

Uiteraard is het voor een kinderloos echtpaar en zeker op latere leeftijd, een on-ge-loof-lijke genade dat die kinderwens ingevuld wordt en dan nog door de komst van een ZON. Vandaag zoom ik in op **Zacharias**, zijn naam betekent "God gedenkt, God herinnert zich".

Zacharias is een godvruchtige en godsvrezende man, meer nog: hij is een topreligieus. Hij volgt nauwgezet alle regels, daarenboven is hij getrouwd met een Elisabeth/"God is mijn eed". Die Elisabeth is "een vrouw uit de dochters van Aäron", een nakomeling van de eerste hogepriester van Israel. Een krachtig, godsvrezend en godsvruchtig koppel zou je zeggen.

En toch: de engel Gabriël spreekt Zacharias aan terwijl die zijn allerheiligste offertak volbrengt in de tempel. Maar Zacharias gelooft hem NIET. Meer nog, hij zegt gewoon tegen de Engel: luister, wees realistisch, dit kan niet meer. Zijn grootste kommer in zijn leven, zijn kinderloosheid zal door de Heer bevestigd worden. Zijn hele leven, zijn hele doen en laten staat in het vervullen van alle geboden en regels die de Heer hem stelt, maar wanneer Gods genade "toeslaat", kan hij het niet aan. Hij is letterlijk verstomd.

Hoe moeilijk hebben wij het soms als we alles doen om iets te bereiken en dan bereiken we het maar niet door ons eigen toedoen, niet op de manier die wij voor ogen hadden. Dat is even slikken.

Zijn vrouw heeft in haar gezegende toestand al lang de genadige hand van God gezien. Zij spreekt ALS

VROUW uit hoe het kind zal heten. En het is pas als Zacharias dat beaamt, dat hij die genade erkent en terug kan spreken, terug weet waar het over gaat, terug weet wat de essentie is. De mens wikt, maar God beschikt. Je moet jezelf openstellen voor de genade, want anders verdroog je in je eigen religieuze ijver. Het is ook pas dan dat Zacharias het volk kan zegenen. In weerwoord van het Magnificat van zijn vrouw roept hij de profetische woorden uit in zijn *Benedictus*:

'Geprezen zij de Heer, de God van Israël: want Hij heeft zijn volk bezocht en het verlost.

Een reddende kracht heeft Hij verwekt, in het huis van David zijn dienaar, zoals Hij van oudsher had voorzegd bij monde van zijn heilige profeten, ons te redden uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.

Zo toont Hij zijn barmhartigheid aan onze vaders en is zijn heilig verbond indachtig, de eed die Hij gezworen heeft aan onze vader Abraham, ons te geven om uit de hand van vijanden bevrijd, Hem zonder vrees te dienen in vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.

En gij, kind, zult profetie genoemd worden van de Allerhoogste, want gij zult voor de Heer uitgaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk de boodschap van verlossing te brengen, door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, waarmee Hij uit de hemel op ons zal neerzien, de Opgaande Zon, die verschijnt aan hen die in het duister en de schaduw van de dood gezeten zijn, om onze voeten te richten op de weg van vrede.' Amen. (Majo)

ZONDAGS- OF WEEKEND TUSSENDORTJE

Rony Timmermans, administrator van de Pastorale Zone Kesselinde ging met pensioen.

Dit werd, met de zeven parochies van Kesselinde, samen met hem, gevierd in de Don Boscokerk op **zondag 3 juli 2022. Aansluitend** was er een receptie op de H. Hart parochie Blauwput in zaal De Kring. De duiding bij de viering van Rony Timmermans is de moeite waard.

Namens de werkgroep Liturgie Don Bosco

Homelie

"Mens voor de mensen zijn, herder als God," zongen we tussen de twee lezingen.

Maar als God, hoe doe je dat? Ik heb helaas nog nooit de kans gekregen om God tijdens een Summerschool of workshop aan het werk te zien. Ons woordje God zou teruggaan op het Sanskriet of op het Indo-Europees "guto", wat 'roepen' of 'aanroepen' zou betekenen. God, "degene die roept" of "degene die geroepen wordt"?

In ieder geval heeft **God iets te maken met een proces dat zich tussen minstens twee wezens afspeelt**, iets wat een verbinding tot stand brengt of minstens vertrekt van een verbinding.

De joodse godsnaam JHWH, "**ik ben die is**" of "ik zal er zijn voor u", brengt ons nog een stapje verder. "Ik ben die is" of "**de Ene**" / "**EP**" zegt ons dat datgene wat wij zo be-

noemen de essentie, de **kern van het leven** zelf is.

Kijken we naar de vertaling "**ik zal er zijn voor u**", dan krijgen we onmiddellijk een invulling van die essentie: **er zijn voor elkaar**.

Zowat twintig jaar geleden belandde ik stiekem (en oningeschreven) op een internationaal theologisch congres, hier in Leuven. De titel van dat congres? "God as a process, God as a relationship". God als een proces, God als een relatie. God als iets **verbindends**, iets dynamisch, iets relationeels dat zich **tussen** mensen, tussen levende wezens voltrekt.

Mens voor de mensen zijn, herder als God: een hele boterham en toch zo eenvoudig.

In de Filippenzenbrief hoorden we dat we **iedereen** ons moeten laten kennen als vriendelijke mensen. Al is het maar met een knikje, een glimlach op ons gelaat. Ja, gewoon een glimlach, ook wel eens de kortste afstand tussen twee mensen genoemd.

Of beter: de kortste manier om die afstand te overwinnen. Iets wat we allemaal kunnen, je hoeft er geen trainingen voor te volgen, je hebt er geen materiaal en geen geld en amper spierkracht voor nodig.

Wie de bijbel verder verkent, vindt middels Jezus nog een extra invulling van die verbindingskracht. God is Woord en het Woord is mens



geworden, lezen we in de inleidende verzen van het Johannesevangelie. Dat mens-geworden woord, misschien ongesproken, misschien ongehoord (in beide betekenissen). Een woord dat we niet durven uitspreken, dat aarzelt op onze lippen, net zoals de eerdergenoemde glimlach soms.

Maar zowel de Zaligsprekingen uit de evangelielezing van vandaag als de brief aan de Filippenzen nodigen ons uit om **niet te aarzelen** en **in VOLLE vertrouwen**, minimaal met een vriendelijke blik naar elkaar -wat zeg ik- **naar iedereen** te gaan.

Durf, want de Heer is nabij, wees niet bezorgd, want de vrede van God **die alle verstand te boven gaat**, aldus Paulus in de Filippenzenbrief zal uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

En Rony?

Toen we dit jaar de vormelingen van de Bovenlo en Blauwput verder lieten kennismaken met het christelijk geloof, vormden de woorden

van Rony een sterke en zéér verstaanbare rode draad. Deemoedig én moedig zei hij dikwijls: "ik zeg altijd, "wees lief voor elkaar, zie elkaar graag", dat is het allerbelangrijkste."

Ik leerde Rony kennen toen ik nog een heel klein schattig meisje was. Moeilijk te geloven, als u mij hier nu ziet staan, maar ons geloof wordt nu eenmaal gekenmerkt door mirakels;-)

Rony werkte toen in Terbank en kwam regelmatig langs bij ons thuis, want mijn vader werkte toen ook in Terbank. Doorheen mijn leven kwam ik hem op allerlei momenten tegen. In Terbank als jongere bij de pluswerking, waar we een viering in elkaar staken voor de gasten daar. In Monte Rosa, in Windekind, als inspecteur voor het bijzonder onderwijs en ga zo maar door.

Maar soms ook heel onverwachts: in 2011 logeerde een koppel bij mij wiens huis verbouwd werd. Ze hadden het op een avond over de Leuvense biertherapeuten en er kwam ook een "Rony" ter sprake: dat was "zoonen aangenane, toffe (Hebreeuws;-) mens."

(<http://leveninleuven.be/tags/leuvense-biertherapeuten/age/2/>) een persbericht uit vervlogen tijden, want helaas bestaan de Leuvense biertherapeuten al enkele jaren niet meer.)

Ik vroeg wat door en bleek dat het niet zozeer het bier was dat speelde

maar zijn inzet voor de Wissel en de Triangel een ondersteunend initiatief voor adolescentie meisjes in moeilijke opvoedingssituaties.

Kortom overall waar ik Ronny tegenkwam of over hem hoorde, was hij een herderende figuur. Alle schapen telden mee en de sterke schapen spoorde hij aan om de minder sterke, gekwetste of uitgeputte schapen bij te staan en in de kudde in te sluiten, terwijl hij ging zoeken naar de andere schapen die het spoor bijster waren.

En dat deed en doet hij zachtmoedig. Ook in Vogelzang waar hij tegenwoordig resideert. Zo stond hij mee aan de wieg van de gezamenlijke nieuwjaars-dronk op afstand aldaar tijdens de Coronapandemie, bewoners gingen op hun terras of voor hun deur in de gang zitten, zodat ze hun glaasje cava toch niet eenzaam in hun kamer moesten opdrinken.

En ook na de Corona blijft hij verbindend en herderend aanwezig. Zo kon ik met eigen ogen zien hoe hij in de cafetaria van het WZC een heel graag geziene gast is. Voor een buitenstaander lijkt hij de gasthéer. De blik in mensen hun ogen licht op als hij binnenkomt en het is soms even wachten wie nu als eerste op verhaal kan komen bij Ronny en wie even moet wachten.

Lieve Neukermans