

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Diamanten priesterjubiläum van Pater Jozef Valkeners - Pinksteren



Welkom Pater Jozef, in deze feestviering, u, die dit jaar 60 jaar geleden tot priester werd gewijd. Welkom u allen, of jullie nu van veraf komen of van dichtbij, één ding is duidelijk: jullie willen vandaag samen met Pater Jozef vieren dat hij 60 jaar geleden trouw heeft beloofd aan Jezus. En we mogen dit vandaag vieren op het hoogfeest van Pinksteren.

Pater, we zijn dan ook blij omdat we dit moment met u mogen delen en onze dank kunnen uitdrukken aan God die dit in jou bewerkt heeft op grond van jouw ja-woord op zijn roepstem. Tevens willen wij dank zeggen om wat u in de parochie ge-

daan hebt.

Laten we in deze viering ook denken aan de ouders van pater Jozef, zijn familieleden en zuster Maria die hem hebben gesteund maar van wie we de aanwezigheid vandaag hier moeten missen. Toch voelen we ons vandaag met hen verbonden. Laten we in deze viering dan ook speciaal voor hen bidden.

Pater mogen we u dan vragen van deze en uw feest en Pinksterviering voor te gaan.

Dankwoord

Pater begin jaren 90 bent u hier in deze gemeenschap binnengestapt om deze te ondersteunen. Enkele

jaren later werd u opgenomen in het team van de parochie en werd u het vaste gezicht van doopvieringen, uitvaarten, proost in Samana, rondbrengen van de communie naar de zieken thuis, vaste vieringen op zaterdag en zondag en de weekdagen,...

U hebt hier mee een steen verlegt en hebt mee gebouwd aan onze parochie. We hebben met velen het landschap van de kerk zien veranderen, maar toch blijven we doorgaan omdat we geloven in de boodschap van Jezus; met vallen en opstaan hebben we dit samen met u mogen doen gedurende zo'n 30 jaar.

Neen we waren het niet altijd eens maar we kwamen er wel altijd uit en bereikten samen ons doel. Een belangrijke tijd voor deze gemeenschap.

En als we u nodig hadden moesten we gewoon rondkijken in de straten van Leuven, want ergens reed Pater Jozef wel rond op zijn fiets op weg naar een zoveelste viering of gesprek of vergadering. Het fietsen heeft u gezond gehouden.

Het parochielandschap is grondig aan het veranderen. Ook in onze parochie zien we dat gebeuren. Maar toch bouwen wij verder op de fundamenten die hier jaren geleden gelegd zijn door u en uw voorgangers.

Enkele jaren geleden ging uw gezondheid wat op en neer en besloot u het kalmer aan te doen. Tijdens de coronaperiode verhuisde u dan van Kessel-Lo naar Vogelzang. Zuster Maria, uw steun en toeverlaat, ging met u mee. Helaas overleed ze al zo'n twee weken na aankomst. Een steun en toeverlaat voor u viel weg en dus besliste u zo een jaar geleden om dicht bij de familie en vrienden te gaan wonen in Dilsen.

Pater, vandaag vieren we niet alleen uw engagement als priester in onze parochie maar ook in onze regio. 60 jaar geleden hebt u ja gezegd op uw roepstem en werd u gewijd. En tot op vandaag gaat u in op deze roepstem, als priester. Mag ik even omschrijven wat het leven als priester wil zeggen als we

luisteren naar een tekst van Ward Bruyninckx:

Leven als priester in deze tijd is proberen de droom te vervullen van de man van Nazareth:

Weldoende rondgaan, houden van de mens over zijn gebreken heen, brood dat gebroken wordt, wijn geperst uit duizend druiven tot vreugde en bevrijding van velen.

Is mee de tocht maken dag na dag met mensen die zoeken.

Is zinduiding zijn, houvast voor gelovigen, gezelschap voor allen, een kleine profet van Gods grote liefde, en is ook gewoon maar mens zijn.

Pater, vandaag zeggen we proficiat voor die 60 jaar waarbij u JA hebt gezegd tegenover uw overtuiging. Maar vandaag zeggen we ook DANK u voor wat u gedaan hebt voor onze gemeenschap. Door de afstand zullen we u veel minder gaan zien in onze regio. Maar we onthouden wel wat u voor ons gedaan hebt.

Daarom geven we u graag dit symbool mee. Zo kan u af en toe eens terugdenken aan onze parochie.



HEMELVAART: ONZICHTBAAR, MAAR NIET WEG (Deel 2)



Tafereel Hemelvaart uit altaarstuk in de kapel van Notre Dame de la Housaye van het Bretonse Pontivy - Frankrijk

Gezegend die staat aan het begin en aan het einde van ons bestaan. Maar die ook met ons op weg gaat, als Vader, Zoon en heilige Geest. (Kris Ge-laude)

Intredelielied:

Ik zie de hemel opengaan, de aarde in het licht van mensen die elkaar zien staan, Gods eigen aangezicht.

Ik zie de wereld omgekeerd, het laagste bovenaan, het ongeziene in het licht, uit niets groeit Gods bestaan.

Ik zie het lang beloofde land, waar alles wordt gedeeld, van grond tot licht, van steen tot brood, wij zijn Gods evenbeeld.

Evangelielezing: Lucas 24, 46-53

Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood; en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden

worden vergeven. ...

Die onmacht kent en die je omarmt. Ja, daar wil ik in geloven. Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt, en zegt: probeer het maar, in Gods naam... Samen

Lezing: Handelingen 1, 1-11

...Jezus sprak tot zijn leerlingen: 'Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord.'

Zij stelden hem de vraag: 'Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?' Maar Jezus zei: 'Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld; maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.'

Duiding

In ons woord Hemelvaartsdag hoor je nog het Middeleeuws idee terug dat de hemel, Gods verblijfplaats, zich letterlijk boven ons bevindt. (Lees meer in vorig parochieblad 24)

Midden de leerlingen staat iemand die helemaal niet naar omhoog kijkt. Hij is gekleed in hetzelfde gewaad als dat wat in de wolk verdwijnt. Hij draagt de trekken van Jezus. Hij maakt een zegenend gebaar. Niemand ziet het. Hij staat achter de leerlingen. Maar Hij kijkt in de richting van de toeschouwer. Hij kijkt naar jou en naar mij. Het is een manier om te zeggen dat Jezus weliswaar uit ons midden is heengegaan, maar dat Hij tegelijk midden onder ons aanwezig is en ons

zijn zending in handen legt. Het feest van Hemelvaart verwijst ons naar hier en nu, om de hemel op aarde te maken. Zalige Hoog-dag.

Geloofsbelijdenis:

Het is niet makkelijk om zeggen: Ik geloof in God. Wat zeg je dan? Je zegt zo veel. Een mens te veel. Een God die mij draagt en die van mij vraagt te doen wat mogelijk is en nog iets meer.

Een God die naar mij reikt en die toekomst biedt: wees mens van hoop, ga in mijn spoor.

Een God die mens wordt, warm en uitdagend, die niet loslaat, die zichzelf niet wil ontzien.

Een God die trouw is en barmhartig die onmacht kent en die je omarmt. Ja, daar wil ik in geloven. Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt, en zegt: probeer het maar, in Gods naam..... Samen.

Voorbede voor Hemelvaart:

Wie anders zou de hemel dragendan zij die van de aarde houden in een zachtmoedige omarming.

God, onze schepper en vader, wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, en om meer welvaart voor de armen in de wereld, om brood voor allen die hongerig of ondervoed zijn, en vrede voor allen die te lijden hebben onder oorlog en geweld, en vrijheid voor hen die onderdrukt worden.

Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, om een gelukkige jeugd voor alle kinderen, om goede toekomstmogelijkheden voor alle jon-

geren, om een prettig werk voor allen die zoeken naar werk, en een zinvol bestaan voor allen die arbeidsongeschikt zijn, om een doel in het leven voor alle zwervers.

Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, om echte liefde voor alle gehuwden, om warmte en geborgenheid in alle gezinnen, om goede zorg voor alle bejaarden, een fijne verpleging voor alle zieken, en hartelijke aandacht voor alle eenzamen.

Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, om samenhangende voor onze samenleving, en verdraagzaamheid tegenover hen die anders zijn, om gastvrijheid voor de asielzoekers en vluchtelingen, om een houding van welwillendheid jegens iedereen.

God geef dat wij hier en nu oog en aandacht hebben voor de mogelijkheden die we hebben om te getuigen van Jezus' boodschap, voor de kansen die we krijgen om anderen een klein beetje hemel op aarde te brengen. Dat vragen wij in Jezus' naam.. Amen.

Protestantse Kerk Nederland.

Tafelgebed:

Hemel is thuiskomen, je diepste bestemming vinden in het bemind zijn, in het onvoorwaardelijk er mogen zijn, omdat Iemand even onvoorwaardelijk er is voor ons. Hemel is baden in zijn Geest, ondergedompeld, gedoopt worden in een leven waarvan het 'Heb elkander lief

de rode draad is en waar ieder mens tot zijn recht mag komen. Die hemel heeft de Verrezenen op aarde gebracht. En daar hoort Hij thuis. En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.

Hemel begint hier en nu

want hij hoort bij de aarde, zoals de aarde bestemd is om woonplaats van God te zijn. Twee delen van dezelfde wereld van God. Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden :aarde en hemel, mens en mens en God, leven en dood en leven.

Allen moeten gedoopt, ondergedompeld worden in een nieuwe manier van leven getekend met de

Naam van onze God "Ik zal er zijn voor u" Hoe meer wij die Naam als een werkwoord gaan verwoorden, hoe meer zijn Naam ons leven zal tekenen, des te meer we zullen weten dat Hij met ons is tot de wereld voltooid zal zijn tot louter hemel. Tot hemelvaart zijn wij geroepen.

Carlos Desoete

Zegenwens

God, levende, Mogen wij van hier gaan, met de wijde hemel boven ons, naast ons en in ons. De hemel die wij zijn. Dat wij ontvankelijk mogen zijn, uw zegenende handen, en de zegen van elkaar.

Uit de viering in het Don Boscocentrum op 26 mei 2022

Voor ganger en opsteller: Chris Wilcox

WELKOM OP ADEMTOCHT.BE



Mgr Lode Van Hecke © nieuwsblad

De Don Boscoparochie heet je hartelijk welkom.

Wij ontmoeten elkaar tweeweke-lijks. Tussentijds kan je inspiratie opdoen die we onder de rubriek 'adem-pauze' verzamelen. Iedere week kan je hier ook het parochieblad lezen.

Bij grote samenkomsten kan het Don Boscocentrum –door zijn grootte en goede verluchting – tot 70% van de capaciteit gaan.

Wij blijven met jullie verbonden via deze vernieuwde website. Kom ons regelmatig bezoeken en zie welk nieuws er is. Alle vieringen zijn online te lezen. Ook andere rubrieken inspireren ons.

*Laten we de mensen zonder papieren niet vergeten!

Mee tegen de achtergrond van de

hartverwarmende solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen lanceert de Bisschoppelijke Commissie voor Diaconie van de bisschoppenconferentie van ons land een door een videoclip ondersteunde oproep om mensen zonder papieren niet te vergeten.

Aan allen die zich vandaag inzetten voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen doen wij volgende oproep:

Vergeet de mensen zonder papieren niet.

Zelfs onzichtbaar maken ze deel uit van onze samenleving en verdienen ze een rechtvaardiger lot dan de 'vergeetput' waarin ze worden achtergelaten.

De bisschoppen van België, geven hun verklaring

In hun verklaring wijzen ze op de tunnelvisie van het beleid om terugkeer, vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet, als enige mogelijke oplossing te zien. Deze analyse is zeer correct. Uit de realiteit blijkt dat deze vooruitgeschoven oplossing in de praktijk heel weinig effectieve resultaten kan voorleggen. Het is bovendien een bijzondere dure aangelegenheid. Nochtans zijn er alternatieven die én menselijker zijn én een meerwaarde bieden voor de migrant en de samenleving.

In tussentijd worden de meest

fundamentele rechten geschonden. "Daarom moeten dringend humane maatregelen getroffen worden om de daadwerkelijke toegang tot sociale uitkeringen basisvoorzieningen (huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, rechtsbijstand, sociale begeleiding) voor iedereen te waarborgen. Dit is geen gevaarlijk privilege, maar een elementaire naleving van de morele en wettelijke verplichtingen die onze staat op basis van de Europese normen inzake grondrechten heeft onderschreven." staat te lezen.

Net zoals **Pax Christi** en vele andere actoren uit het middenveld grijpen ze niet waarom de noden op de arbeidsmarkt niet worden gekoppeld aan de nu al in België aanwezige talenten en competenties bij de sans papiers. Een regelgevend kader creëren om hen toegang tot de arbeidsmarkt te verlenen lijkt dan ook een kwestie van gezond verstand. Met als resultaat een verhaal van alleen maar winnaars: de werkgevers, de economie, de migrant en de samenleving.

Voorts breken ze nog een lans voor enkele andere belangrijke elementen in het huidige migratiebeleid.

* de nood aan nieuwe legale en veilige trajecten.

* het soepeler omgaan met de aanvragen van medische regularisatie en gezinshereniging.

* een betere (sociaaljuridische) bij-

stand bij de verlenging van verblijfsstatuten.

* en de creatie van nieuwe echte verblijfsstatuten voor bepaalde categorieën zoals staatlozen, mensen die niet naar hun land kunnen terugkeren en ouders van minderjarige kinderen met verblijfsrecht.

Dit zijn volgens hen allemaal noodzakelijk structurele maatregelen. Toch blijft ook voor de bisschoppen regularisatie het sluitstuk van de oplossing waarbij ze terecht wijzen op enkele manco's in het huidige regularisatiesysteem (artikel 9 bis).

Ze wijzen onder meer op het ontbreken van het hoor-recht, het gebrek aan transparantie, motivering, de hoge kost voor de aanvrager en de hoge vereisten met betrekking tot het identiteit & verblijfplaats. Tot slot roepen ze op om in het ganse beleid de mensen zelf als essentiële gesprekspartners te beschouwen bij het zoeken naar een oplossing voor hun migratieproject. **Pax Christi** is bijzonder erheugd met dit Pinksterinitiatief en onderschrijft volledig de analyse en oproep geformuleerd door de bisschoppen. De videoclip met mgr. Lode Van Hecke en Jean-Pierre Delville, bisschoppen referent Diaconie is niet meer bereikbaar op YouTube maar kan nog bekeken worden op Ademtocht.be

Jef Wauters

Wist je?



Wist je dat je alle Frando-parochiebladen Kerk&leven (pagina 1 tot 4) nog kan nalezen vanaf 2014?

Ga hiervoor naar <http://www.franciscusfrando.be/> en klik bovenaan in de blauwe knop op "Jaaroverzicht Kerk&leven Frando vanaf 2014".

Abdijfeesten Vlierbeek

In het weekend van 24 tot en met 26 juni staat de 10de editie van de Abdijfeesten Vlierbeek op het programma. Dit gratis event wordt georganiseerd ten voordele van het kinderziekenhuis Heilig Hart Leuven – Family Friendly Projects. Tijdens dat weekend bruist het in onze abdij van festiviteiten.

Wil je graag van de partij zijn, bekijk dan zeker de website of informeer je verder via info@abdijfeestenvlierbeek.be of via 0477/67 65 46

SENIORAMA - Zomeractiviteiten



RONDLEIDING IN DE KRUIDTUIN

Dinsdag 28 juni 2022 : Naar de Leuvense Kruidtuin

Code: Z 4

In de Leuvense Kruidtuin is het altijd feest.

Een feest van meer dan twee hectare kleuren en geuren, van planten, bomen, insecten en rust

Dit jaar is bijzonder: **'Den botanischen hof is 200 jaar jong!'**

Samen met een ervaren gids vieren we die verjaardag.

Ook kunstenaar **Ad Wouters**, een graag geziene gast tijdens onze activiteiten, is er bij om ons een eigen kijk te geven op zijn beeldencollectie in de kruidtuin.

Samenkomst: 13.45 u aan de ingang van de kruidtuin, Kapucijnenvoer 30 Leuven.

Niet met de auto naar het vertrekpunt komen! Vertrekpunt en eind-

punt zijn niet hetzelfde.

Gids: Gids van de Kruidtuin en Ad Wouters

Aantal deelnemers: 25

Bijdrage 5 euro

Begeleiding: **Anita De Witte** 0486 12 21 45

PROVINCIEHUIS

Donderdag 7 juli 2022: Bezoek aan het Provinciehuis Vlaams-Brabant

Code: Z 5

In het Provinciehuis zetelen het bestuur en de medewerkers van de provincie Vlaams-Brabant.

Sinds 2003 nam het provinciebestuur zijn intrek in het gebouw.

Introductiefilm, toelichting over het bestuur en het gebouw.

Rondleiding in het gebouw, bezoek gele balkon.

Afsluiting met een drankje.

Samenkomst: om 14 u. aan het Provinciehuis Vlaams-Brabant, Pro-

vincieplein 1, 3010 Kessel-Lo.

Bereikbaar met bussen van De Lijn:

7-8-9-380-601-616-620.

Aantal deelnemers: 25

Bijdrage: 5 euro.

Begeleiding: **Reinhilde Vancom** 0495 78 57 22

BRABANTS LEEMPLATEAU

Dinsdag 12 juli 2022: De Voervallei en het leemplateau tussen Vossem en Leefdaal

Code Z 6

De Voervallei ligt diep ingesneden in het Brabants leemplateau. Dit plateau, voornamelijk opgebouwd uit zanden op klei en afgedekt met leem, bevat in de ondergrond een belangrijke grondwaterreserve.

Tijdens de wandeling, die via een mooie holle weg het plateau aandoet, genieten we ten volle van de vele vergezichten over Dijle- en Voervallei. Nadien dalen we af naar de Voer en wordt er verteld over het belang van deze vallei voor de drinkwatervoorziening van de regio.

Een bezoek aan het provinciehuis is niet mogelijk.

Samenkomst: 13.15 u. aan het busstation van Leuven (wachtzaal van de LIJN)

Bus 316 naar Kraainem vertrekt om 13.30 u.

Start van de wandeling aan de bushalte 'Pastorieplein' in Vossem, om 14.10 u.

Gids: **Paul De Smedt**

Aantal deelnemers: 25

Bijdrage: 5 euro

Begeleiding: **Anita De Witte** 0486 123 21 45

DOPEN IS SOMS EEN REUZE(N)OPDRACHT!



Pater Ger-Jan Bruins, pastoor van Leuven, kreeg wel een Reuze(n)opdracht. Hij mocht de twee nieuwe reuzen van de stad Leuven dopen op de pui van het stadhuis bij de Reuzenstoet op 21 mei laatstleden. Pater Ger-Jan is voor geen enkele opdracht vervaard en volbracht de ceremonie met brio, zo werd ons gemeld door een vertegenwoordiger van het bisdom. De twee nieuwe reuzen hebben een buitenlandse oorsprong. En hierop speelde pater Ger-Jan handig in. We citeren hem hieronder.

“Binnen enkele ogenblikken zullen jullie, Koningin Hedwig en Da Tong, gedoopt worden om zo volwaardig deel te gaan uitmaken van de grote reuzengemeenschap, in het bijzonder die van Leuven. Julle Poolse en Chinese wortels geven

op een mooie wijze weer hoe de Leuvense gemeenschap steeds meer een internationale gemeenschap wordt waarin iedereen zich thuis mag en moet voelen. Zo zullen jullie niet alleen gedoopt worden binnen deze gemeenschap, maar treden jullie ook al meteen op als reuzenpeter en reuzenmeter van elkaar waardoor het volwaardig lidmaatschap nog eens extra bevestigd wordt.

Da Tong

Kobe Koeienschietter, op en top Leuvenaar, voor u zijn er geen geheimen meer in Leuven. Deel uw kennis en ervaringen met Da Tong en sta hem als reuzenpeter bij in zijn reuzenleven.

Koningin Hedwig, Leuvenes van Poolse afkomst, het sociaal engagement van uw naamgever moge een voorbeeld zijn voor allen. U krijgt, als reuzenmeter, de verantwoordelijkheid Da Tong bij te staan in zijn sociaal engagement naar de Leuvense gemeenschap.

Ik doop u dan, Da Tong, en hoop dat u een lang reuzenleven beschoren bent waarin uw standvastigheid en daadkracht verder moge uitgroeien tot een weldaad voor allen.

Koningin Hedwig

Bela Rada, als Noord-Franse Servische danseres bent u het symbool van de vriendschap onder de volken. Ontvang, als reuzenmeter, koningin Hedwig met open armen in de internationale reuzengemeenschap en dans met haar waar je maar kan.

Da Tong, geïnspireerd op een Chinese krijger uit het terracottaleger, begeleid, als reuzenpeter, koningin Hedwig in uw en haar streven naar een vredige en veilige samenleving.

Ik doop u dan, Koningin Hedwig, en hoop dat u een lang reuzenleven beschoren bent waarin u het sociaal engagement van de H. Hedwig gestalte kan en mag geven.”

UIT ONS RIJKE PAROCHIEVERLEDEN

Don Boscoparochie Kessel-Lo

“DAT IS NIET EERLIJK!

De grote mensen mogen laat opblijven. En de kinderen niet. Dat is niet eerlijk!

Lieve

Als we naar school gaan en papa gaat mee dan zegt hij altijd: Vluggere kinderen, anders kom ik te laat op mijn werk. En dan is hij nog het laatste klaar. Dat is echt niet eerlijk!

Marleen

Broers hebben altijd gelijk. Patrick mag van mama gaan vissen en ik niet. Dat is niet eerlijk.

Myriam

Mama en papa kijken naar de T.V. Als ze willen en als wij willen mogen we bijna nooit. Maar dat is echt niet eerlijk!

Barbara

Parochieblad 24 juli 1975

“IN ZIJN LIEFDE WILLEN WE ZORGEN VOOR ELKAAR

Eucharistieviering bij de terugkomst van Padre Eugenio
Weekend van 21 en 22 juni

Bij het begin van de viering werd Padre Eugenio van harte welkom geheten:

“Vandaag is onze gemeenschap in feeststemming. Met blijheid in het hart verwelkomen we u, Padre Eugenio, als één van de onze.

Door een consequente levenshouding gedreven zijt gij op 14 maart 1966 een eerste maal vertrokken naar de armenwijken van Caracas in Venezuela, om er de boodschap van Jezus te brengen en om er dienaar te zijn van de naastenliefde.

Met de verbetering en vastberadenheid u eigen, hebt gij deze taak gedurende 9 jaren vervuld. Gij hebt in Campo Rico wellicht gelukkige momenten gekend en onvergetelijke hoogtepunten beleefd. Evenzeer waren er dagen van tegenslag en tegenkanting zodat gij soms geen raad meer wist. Dan konden wij in uw brieven uw teleurstelling en moedeloosheid lezen.

Maar hoopvol zijt gij lief en leed met uw mensen blijven delen. Liefdevol zijt gij samen met hen blijven op weg gaan om nieuwe wegen te zoeken naar echte bevrijding.

Thans zijt gij voor de derde maal weer thuis om te rusten en nieuwe krachten op te doen. Al deze mensen rondom u heten u welkom, Eu-

genio, en wensen u een fijn verlof. Wij zijn dankbaar u weer bij ons te hebben en samen met u te kunnen maaltijd vieren.”

Homelie van Padre Eugenio

In zijn homilie vertelde Padre Eugenio dat hij van Campo Rico vertrok met spijt in het hart:

spijt omdat hij al zijn mensen met hun vele zorgen en hun ellende moest achterlaten, spijt omdat hij zijn mensen met al hun liefde en afhankelijkheid voor enkele maanden vaarwel moest zeggen. En dan, zegt hij, doet het deugd hier warme genegenheid en liefde te ontmoeten bij de mensen van de Don Boscogemeenschap.

Binnen enkele maanden hoopt hij weer vol vuur en geestdrift terug te keren naar Campo Rico. “Zolang mijn hart jong blijft kan ik ginder iets gaan doen. Maar als ik niets anders heb bij te dragen dan een stem meer in de jammerklachten kan ik de mensen niets geven, dan zijn ze niets met mij, ginder ver.”

Op de vraag waarom hij toch weer elke keer terug vertrekt terwijl hij hier gekend en geliefd is door velen, gaf Padre Eugenio als antwoord dat voor hem de naasten niet die mensen zijn waar hij het meest van houdt of die zijn beste vrienden zijn.

“Neen, zegt hij, de naaste is voor mij de mens die mij het meest nodig heeft. En ik geloof nog altijd dat ik ginder meer nodig ben dan hier.”

Toen een jongetje vroeg wat speciaal de kinderen kunnen doen voor Campo Rico richtte Padre Eugenio zich eerst tot de volwassenen en zei dat hij geloofde in de grote edelmoedigheid die in elk kind zit. Het kind moet echter edelmoedige volwassenen ontmoeten om zijn aanleg te kunnen laten openbloeien. Aan de kinderen vroeg hij hun cadeautjes bij verjaardag, kerstfeest, nieuwjaar, enz. te laten vervangen door een geldsom die dan kan geschonken worden om de minderbedeelden, zoals de mensen van Campo Rico, wat vreugde te brengen.

“Ik moet niet menen dat ik klaar ben met de ‘liefde’ als ik alleen maar ‘vriendelijk’ denk over de mensen om me heen. Wil ik echt liefhebben dan moet ik opgaan in diepe en waarachtige bezorgdheid voor de mensen.”

Parochieblad 3 juli 1975



Padre Eugenio