

# KERK & Leven

24

2022

WEEKKRANT

15 JUNI

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### EERSTE COMMUNIE IN SINT-ANTONIUS - 24 april 2022



Dag lieve mensen allemaal! Dag mama en papa, dag broers en zusjes, dag opa en oma, dag meter en peter, dag beste vrienden, vandaag is het feest! Eindelijk is het zover! Voor het eerst mogen wij meevieren rond de tafel van Jezus. Wij zijn heel blij dat zoveel mensen vandaag met ons willen meevieren. Wat is dat fijn! Daarom zeggen we echt gemeend: **WELKOM ALLEMAAL!**

Lieve kinderen, goede mensen, ook Jezus heet ons welkom. Hij nodigt ons uitom zijn Brood met elkaar te delen. Zo komt Hij in ons midden.

#### Verhaal 'Kikker is Kikker'

'Ik bof toch maar', zei **Kikker**, terwijl hij naar zijn spiegelbeeld in het water keek.

'Ik ben mooi en ik kan zwemmen en springen als de beste! En ik ben helemaal groen en dat is toeval! Ook mijn lievelingskleur. Er is niets mooier dan een kikker te zijn.'

'En ik dan?', vroeg **Eend**, die toevallig hoorde wat Kikker zei. 'Vind jij me soms niet mooi, helemaal wit?'

'Nee', zei Kikker, 'daar vind ik niks aan. Niet eens een streepje groen erin.'

'Maar ik kan vliegen en jij niet.'

'O, ja?' zei Kikker. 'Dat heb ik je nooit zien doen.'

'Ik ben een beetje lui', zei Eend, 'maar ik kan het wel. Kijk maar.'

Ze nam een aanloopje en begon hevig met haar vleugels te slaan. Het

maakte een hoop lawaai. Maar plotseling was Eend los van de grond en vloog ze sierlijk boven het landschap. Na een paar rondjes gevlogen te hebben, landde ze vlak voor Kikker in het gras.

'Fantastisch,' riep Kikker vol bewondering. 'Dat wil ik ook.'

'Dat kan niet', zei Eend, 'want je hebt geen vleugels.'

En tevreden liep ze naar huis. Toen Kikker alleen was, ging hij het toch proberen.

Hij nam een flinke aanloop en fladderde woest met zijn armen op en neer. Maar hoe hard hij ook rende, hij kwam geen centimeter van de grond.

'Ik ben een Kikker van niks', dacht hij teleurgesteld, 'ik kan niet eens vliegen. Als ik maar vleugels had...'

Toen wist Kikker ineens wat hij moest doen. Wat Eend kon, kon hij ook.

Na een week had werken en knutselen met een oud laken en touw was het zover dat hij zijn eerste proefvlucht kon maken. Kikker ging naar de heuvel bij de rivier. Hij nam een flinke aanloop zoals hij Eend had zien doen. Toen sprong hij met gespreide vleugels de lucht in. Daar ging hij! Eventjes zweefde hij boven het landschap als een echte vogel.

Totdat met luid gekraak de vleugels scheurden en Kikker naar beneden stortte.

Met een plons viel hij in de rivier. En dat was maar gelukkig ook!

**Rat** zag hoe Kikker uit het water strompelde. 'Kikkers kunnen niet vliegen, dat weet je toch wel,' zei hij. 'Kun jij vliegen?', vroeg Kikker.

'Nee, natuurlijk niet,' zei Rat, 'Ik heb toch geen vleugels. Maar ik kan wel goed timmeren. Kikker dacht ernstig na. Hij zou het **Varkentje** eens vragen.

Toen hij binnenkwam haalde Varkentje net een taart uit de oven.

'Varkentje, kun jij vliegen?', vroeg Kikker.

'Niks voor mij hoor', giehelde Varkentje. 'Ik zou vast luchtziek worden.'

'Wat kun jij dan wel?', vroeg Kikker. 'Ik kan alles,' zie Varkentje opgewekt.

'Ik kan de beste taarten bakken van de wereld. En ik ben erg mooi, prachtig roze, mijn lievelingskleur.' Dat moest Kikker toegeven.

Een taart bakken, dat kan ik toch zeker ook wel, dacht Kikker toen hij weer thuis was. Hij gooide alles wat

hij vinden kon in een kom en begon te roeren. Zo had hij het Varkentje ook zien doen. Daarna deed hij het in de koekenpan en zette die op het vuur. Ziezo, dacht Kikker, dat wordt smullen. Maar na een tijdje begon het vreselijk te roken en te stinken. De taart was helemaal verbrand.

Dat kan ik ook al niet, dacht hij ongelukkig. Misschien kan ik lezen, zoals **Haas**.

Hij ging naar Haas en vroeg: 'Haas, mag ik een boek van je lenen?'

'Kun jij dan lezen?', vroeg Haas verbaasd.

'Nee, maar misschien kun je me dat even leren.'

Nou, kijk', zei Haas, 'dit is een O en dat is een A en dat is een K en dat...'

'O, ik snap het al,' zei Kikker ongeduldig en hij holde met het boek onder zijn arm naar huis.

Hij ging in een makkelijke stoel zitten en sloeg het boek open. De bladzijden stonden wol met rare tekenetjes. Kikker begreep er niet van.

Dat leer ik nooit, dacht hij. Ik ben maar een heel gewone domme kikker.

Verdrietig bracht hij het boek terug. 'En', vroeg Haas, 'Hoe vond je het?'

Treurig schudde Kikker zijn kop. 'Haas, ik kan niet lezen. En ik kan geen taart bakken en ik kan ook niet vliegen en niet timmeren. Jullie zijn veel knapper dan ik. Ik kan niks.'

Ik ben alleen maar een doodgewone groene kikker.', snikte hij.

'Maar Kikker', zei Haas, 'ik kan ook niet vliegen en niet timmeren en ik kan ook geen taart bakken en ik kan niet zwammen en springen zoals jij... omdat ik een haas ben. Jij bent een kikker en we houden allemaal veel van je.'

Diep in gedachten liep Kikker naar de waterkant en keek in het water. Dat ben ik, dacht hij. Een groene kikker met een gestreepte zwembroek. Ineens voelde hij zich heel gelukkig en blij. Haas heeft gelijk, dacht hij.

Ik bof dat ik een kikker ben! Ik wil nooit iets anders zijn.

En van plezier maakte hij een enorme sprong, zoals alleen een kikker dat kan.

Het was net of hij vloog.

#### Tot slot

Goede Jezus, wij hebben sommige van onze talenten al ontdekt.

maar we weten nog niet wat we allemaal kunnen en weten. Dat zullen we later wel ontdekken

Help ons om onze talenten goed te gebruiken, zodat wij kunnen groeien tot tevreden, gelukkige mensen met een groot hart voor iedereen.

Beste communicanten, in de kerk is de viering nu gedaan. Geniet nu verder van een gezellig feest met je familie. Jezus is voor jullie een keitoffe vriend! Ga nu samen op weg met de zegen van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.





## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op 0492 319215

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 19 juni**  
12de zo door het jaar  
**10 u.** Eucharistieviering  
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert  
Lector: Cécile Van Hoecke  
Zang: Guy Saenen  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 26 juni**  
**Slotviering werkjaar**  
**Familieviering**  
**10 u.** Woord en communiedienst  
Dankviering voor 55jaar huwelijk  
van Christiane Courant en Fran-  
çois Barette. **Proficiat!**  
Voorganger: Lieven Dries  
Lector: Kinderen  
Zang: Pieter Vanderveken  
Orgel: Herman Baumers

## DON BOSCO

**Zondag 19 juni:** Feest van Sint-Jan  
**Zondag 03 juli: Zoneviering -**  
**afscheid van Pastor Rony Tim-**  
**mermans** als zonepastoor van  
KesseLinde.  
**Zondag 31 juli**  
**Zondag 14 augustus:** Maria Ten-

hemelopneming

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website [www.ademtocht.be](http://www.ademtocht.be) zijn de teksten ook terug te vinden.

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 19 juni**  
**Kristoffelviering en zegening van**  
**de weggebruikers**  
**11 u.** viering met koor- en samen-  
zang  
Voorganger: pater Fons Swinnen  
Assistent: Mathieu Voets  
Lector: Eva Voets  
Homilie: Mathieu Voets  
Beelden: Leo Swinnen

**Zondag 26 juni**  
**Dankviering-BBQ**  
**11 u.** viering met het koor De Com-  
pleten  
Voorganger: pater Luc Van den  
Wijngaert  
Assistent: Mieke Vanhooymissen  
Lector: Liliane Wagemans  
Homilie: pater Luc Van den Wijn-  
gaert  
Beelden: Leo Swinnen

## Heerlijk tafelen voor het goede doel



We organiseren al enkele jaren een eetfeestje in het Wereldcafé.coop. Dit jaar kan het weer zonder enige beperkingen. Schrijf je in en begin nu al te dromen van die heerlijke ongebonden zomerse sfeer. Het gezoom van een zomers terrasje met de heerlijke geuren en smaken van onze zuiderse cuisine. Pamoja betekent niet voor niets 'Samen' in het Swahili, dus schrijf jezelf en al je vrienden zo snel mogelijk in voor... **Tafelen voor het goede doel. 'Spaghetti bolognese' of 'Kokos curry met zoete aardappel' (vegan)**Joris Helleputteplein 2, 3000 Leuven. Zondag 26 juni: shifts om **11u30, 13u of doorlopend tussen 18u tot 20u**

**en/of Stadswandeling '1000 jaar onderwijs en gezondheidszorg in Leuven'**Start- en eindlocatie: **Joris Helleputteplein 2, 3000 Leuven. Zondag 26 juni: vertrek om 11u en 14u30 (nieuwe en iets ingekorte wandeling)**

**Meer uitleg nodig?** Lees dan zeker verder. Nu al overtuigd? Inschrijven voor het eetfeestje en/of de rondleiding kan door te klikken op deze link of plak deze link in

## KALENDERBLAADJE

*Naastenliefde mag niet tot de spontane affectiviteit beperkt blijven, maar zij moet zich telkens weer in affectiviteit belichamen, in deernis, tederheid en vreugde om de ander, wil zij niet het masker worden van werkdrijf en heerszucht.*  
**Schoonenberg**

## Iemand zijn die je niet bent? Niet vol te houden

BZN

## MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

*Gezegend ben Jij omdat de kleine mens, benadeeld en geschonden door het lot, zegen kan zijn voor al wie hem omringt, een heel klein beetje God.*

*Hij leert ons wie Jij bent: een huis van tederheid, zegening voor tijd en eeuwigheid, Jij, Vader, Moeder God.*  
**Zr. Caritas Van Houdt**  
(Adventskalender 2011) Uit PB 02 van 2012

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote

zaal of in Ademtocht.

**Data 2022 meditatiegroep:**  
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u

**Juni 2022:** Maandag 20 en vrijdag 10 en 24 juni 2022  
**Juli 2022:** Maandagen 4 en 18 en vrijdag 8 en 22 juli 2022  
**Augustus 2022:** Maandagen 1 en 15 en 29 en vrijdag 5 en 19 augustus 2022

**Katrien Rombouts**  
Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo  
GSM: 0498 84 10 43  
katrien.rombouts@hotmail.com

## Spaarzaam met grondstoffen

**AG Stadsontwikkeling experimenteert met verregaande circulaire renovaties**  
**Studio's gerenoveerd met materiaal uit andere gebouwen, zelfs een politiekantoor.**



Schepen Lies Corneillie © nieuwsblad.be

Stadsbedrijf AGSL heeft de voorbije maanden drie studio's in de Fonteinstraat in Leuven op een volledig circulaire manier gerenoveerd. Het ging om een proefproject, dat inspiratie moet bieden voor andere renovaties.

**Hannelore Smitz**

Oude bladen van een schoorsteenmantel, die verwerkt worden in een mozaïekvloer, gerecycleerde deuren, inbouwkasten die herwerkt werden tot nieuwe demonteerbare modellen en zelfs hergebruik van parlofoons. In de drie studio's in de Fonteinstraat is werkelijk alles gerecycleerd.

## Duurzaamheid

"Deze studio's waren toe aan een grondige renovatie. We beslisten om volop in te zetten op circulatie en duurzaamheid", zegt **Lies Corneille**, voorzitter van AG Stadsontwikkeling.

"We kozen ervoor om materiaal maximaal te hergebruiken. Hadden we toch nieuwe materialen nodig, dan opteerden we voor duurzame alternatieven. Alles is bovendien demonteerbaar, zodat de materialen

in de toekomst opnieuw eenvoudig hergebruikt kunnen worden. We sluiten zo de kringloop van materialen en gaan spaarzaam om met kostbare grondstoffen.

## Experimenteren

Het was echt experimenteren en afstappen van gangbare praktijken. Dat voelde soms wel wat onwennig, maar het resultaat is indrukwekkend", zegt Lies Corneille.

Wat we hierbij leren, zullen we gebruiken voor mogelijke opschaling en toekomstige circulaire projecten. In de toekomstige renovatieprojecten zal AGSL deze principes van circulaire bouwen zo veel mogelijk toepassen", klinkt het nog.

**AGSL neemt zo zijn verantwoordelijkheid en draagt bij aan een circulair en klimaatneutraal Leuven.**

Uit het artikel in de Krant Het Nieuwsblad van zaterdag, 28 mei 2022

## Natuurbelevingswandeling rond de abdij van Vlierbeek

Heb je zin om een stevige wandeling te maken doorheen wat ooit de landerijen, weilanden en bossen rond de benedictijnenabdij van Vlierbeek waren? Trek dan je wandelschoenen aan en ga samen met een gids van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw op stap.

De stichting van de benedictijnenabdij van Vlierbeek dateert van het jaar 1125. Het moerassige gebied, buiten de Leuvense stadsmuur, in de vallei van de Vlierbeek kreeg vooral door het werk van deze benedictijnenmonniken een heel ander uitzicht. Ontdek hoe de natuur, het landschap en de bewoning evolueerden door de eeuwen heen.

Afspraak op **zondag 19 juni om 15 uur** aan de Westervoort van de Abdij van Vlierbeek. Prijs 5,00 € per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis.

Stevige wandelschoenen zijn aanbevolen.

Wil jij er ook graag bij zijn? Aarzel dan niet om je in te schrijven via de inschrijvingslink op de website van de Abdij van Vlierbeek: <https://www.abdijvanvlierbeek.be/agenda/hkv-natuurbelevingswandeling-rond-de-abdij/>. Op vrijdag 17 juni om 12u worden de inschrijvingen afgesloten. Het aantal deelnemers per groep is echter beperkt, wees er dus snel bij. Na inschrijving mag je dan nog een mailtje ter bevestiging verwachten. Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw via [rondleidingen@abdijvanvlierbeek.be](mailto:rondleidingen@abdijvanvlierbeek.be)

© Tekst: Heemkundige Kring Vlierbeek vzw. © Foto: Jan Crab.



## HEMELVAART: ONZICHTBAAR, MAAR NIET WEG



Tafereel Hemelvaart uit altaarstuk in de kapel van Notre Dame de la Housaye van het Bretonse Pontivy - Frankrijk

Gezegend die staat aan het begin en aan het einde van ons bestaan. Maar die ook met ons op weg gaat, als Vader, Zoon en heilige Geest. (Kris Ge-laude)

**Welkom en kruisteken**

Welkom op het feest van Hemelvaart, Zalige Hoogdag.

Het gaat vandaag over 'in den hoge', de hemel of misschien toch niet.

Het feest van Hemelvaart heet in het Frans 'Ascension', afkomstig van het Latijn (Lat. Ascensio = opstijging; <ascendere = opstijgen) 'ascensio' wat 'opstijgen' betekent. Om het gemakkelijk te onthouden denk ik aan 'ascenseur' (lift).

In het Nederlands komt 'vaart' van het oude Nederlandse woord 'opvaren' wat omhoogvliegen betekent. In deze betekenis kunnen we onze fantasie loslaten. In de Bijbelteksten lezen we nochtans dat Jezus niet omhoog vliegt, maar verdwijnt Hij in een neerdalende wolk uit het zicht.

In ons woord Hemelvaartsdag hoor je dus nog het Middeleeuws idee terug dat de hemel, Gods verblijfplaats, zich letterlijk boven ons bevindt.

Het is beter om alle verbeelding bij dit 'moeilijk' feest achterwege te laten en te luisteren naar wat getuigen van deze Hemelvaart erover vertellen.

**Verhaal: Over het vertrek van de mier**

Inleiding op het verhaal:

Ik vertel jullie een stukje uit het verhaal van **Toon Tellegen**.

Op een dag besluit de mier van huis weg te

gaan. De achterblijvende dieren gaan allemaal anders met het vertrek van de mier om. De een wordt treurig, de ander gaat nog meer eten, een derde raakt in paniek. Maar één ding staat vast: ze missen de mier ontzettend.

**Verhaal:**

'Ik denk,' zei de rups, 'dat hij niet weg is, maar dat hij iets anders is geworden.'

'Wat bedoel je?' vroeg de hommelm, die naast hem zat.

'Iets heel anders is,' zei de rups. 'Hoe moet ik het zeggen.'

'Een steen?' vroeg de hommelm. 'Denk je dat hij een steen is geworden?'

'Iets echt anders,' zei de rups, 'iets wat je niet kunt zien.'

Hij dacht een tijd na, terwijl de hommelm wat voor zich heen zat te gonzen en zich niet kon voorstellen dat de mier ooit niet de mier was of iets wat je niet kon zien.

'Misschien is hij iets geworden wat nog komt,' zei de rups.

Het waren raadselachtige woorden en de hommelm keek hem met grote ogen aan.

'Bijvoorbeeld iets wat na de zomer komt, maar voor de herfst,' zei de rups. 'Zoiets.'

Het waren moeilijke gedachten.

'Dan wordt het voortaan: winter, lente, zomer, mier, herfst, winter...' zei hij. 'Of misschien wordt het dag, nacht, mier, dag, nacht, mier, dag... Maar dan is hij niet de dageraad of de schemering, maar echt iets nieuws... Iets wat nog nooit iemand heeft bedacht.'

'Of hij komt na later. Toen, nu, straks, later, mier. Of misschien is hij wel meer dan alles,' zei de rups. 'Niets, weinig, iets, meer, veel, heel veel, alles, mier.'

De hommelm moest daarover nadenken. Soms gingen gedachten hem te ver en wist hij niet meer waar ze waren en wat ze deden.

'Ja' zei hij toen. 'Dat kan. Alles kan. Dan is hij dus ook ons.'

De rups knikte.

Ze rilden even en zwegen. Hun gedachten waren te ingewikkeld geworden.

Het werd donker. 'In elk geval is hij weg,' zei de rups.

'Ja,' zei de hommelm.

Toen groeten zij elkaar, vloog de hommelm weg en nam de rups weer

een hap uit een eikenblad.

Uit: *Het vertrek van de mier*, p 81-82 van Toon Tellegen, 2009.

**Evangelielezing: Lucas 24, 46-53**

Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood; en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven.

Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed'

Hij nam hen mee uit de stad, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen.

En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel, aar ze God loofden.

*Een God die trouw is en barmhartig,*

*Die onmacht kent en die je omarmt.*

*Ja, daar wil ik in geloven.*

*Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt, en zegt: probeer het maar, in Gods naam... Samen*

**Lezing: Handelingen 1, 1-11****Duiding**

Na de dood van Jezus hebben de leerlingen tijd nodig gehad om werkelijk te geloven in de verrijzenis en in zijn blijvende aanwezigheid in hun midden. Op de eerste bladzijde van het boek Handelingen spreekt Lucas van 40 dagen.

'Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was.'

Ik kan me voorstellen dat dit voor de leerlingen geen gemakkelijke tijd was:

Hun wereld was ingestort, ze hadden verdriet en vragen en toch weer hoop want ze konden Hem zien en horen, met Hem spreken.

In het verhaal van Ton Tellegen worstelen de dieren ook met het vertrek van de mier. De rups denkt dat

de mier iets anders is geworden is iets dat je niet kunt zien, misschien is hij iets geworden dat nog moet komen. De hommelm kon zich niet voorstellen dat de mier ooit niet de mier was of iets wat je niet kon zien. Een raadsel was het: was de mier iets nieuws, maar echt iets nieuws. Iets wat nog nooit iemand heeft bedacht. Of misschien meer dan alles. 'Misschien was hij ook ons?' bedacht de hommelm.

Ik zag in het verhaal enige gelijkenissen met het verhaal van Hemelvaart.

Volgens de evangelist Lucas werd Jezus voor de ogen van de leerlingen in de hemel opgenomen. Bij de evangelist Mattheus lezen we dat de verrezen Heer overal en alle dagen bij de leerlingen zal blijven.

Vele kunstenaars probeerden het mysterie van hemelvaart uit te beelden.

In de Bretonse plaats Pontivy bevindt zich de kapel van Notre Dame de la Houssaye.

In die kapel staat een altaar uit 1516. Daarin zijn dertien tafereel uitgekapt over Jezus' lijden, dood en verrijzenis. Het laatste tafereel beeldt Jezus' hemelvaart uit, op de traditionele manier. We zien Hem nog juist met zijn voeten verdwijnen omhoog in de wolken. Beeldtaal. De leerlingen staren omhoog.

Midden de leerlingen staat iemand die helemaal niet naar omhoog kijkt. Hij is gekleed in hetzelfde gewaad als dat wat in de wolk verdwijnt. Hij draagt de trekken van Jezus. Hij maakt een zegenend gebaar. Niemand ziet het. Hij staat achter de leerlingen. Maar Hij kijkt in de richting van de toeschouwer. Hij kijkt naar jou en naar mij. Het is een manier om te zeggen dat Jezus weliswaar uit ons midden is heengegaan, maar dat Hij tegelijk midden onder ons aanwezig is en ons zijn zending in handen legt.

De kunstenaar weet ons de ervaring te geven die ook van de leerlingen wordt verteld: telkens als Jezus na zijn opstanding aan de leerlingen verscheen, herkenden zij Hem aanvankelijk niet, of twijfelden zij er aan of Hij het werkelijk was.

Hoe herkennen we Hem? Hoe kunnen wij die zending ter harte nemen? Het zal niet gebeuren door naar omhoog te staren, maar door naast en rondom ons te kijken. Door te zien wie er op ons kan rekenen, wie op ons aangewezen zijn. Door te doen zoals Hij worden wij dragers en uitvoerders van zijn boodschap.

Het feest van Hemelvaart verwijst ons naar hier en nu, om de hemel op aarde te maken.

Zalige Hoogdag.

**Zegenwens**

*God, levende,*

*Mogen wij van hier gaan, met de wijde hemel boven ons, naast ons en in ons.*

*De hemel die wij zijn.*

*Dat wij ontvankelijk mogen zijn,*

*uw zegenende handen,*

*en de zegen van elkaar.*

**Viering in het Don Boscocentrum op 26 mei 2022**

**Voorganger en opsteller: Chris Wilcox**

**VERLEDEN EN TOEKOMST**

Dag allen,

In dit parochieblad kan je het eerste deel van de **viering van 26 mei 2022** lezen. 'Hemelvaart: Onzichtbaar, maar niet weg', een viering van **Chris Wilcox**.

**Op zondag 5 juni 2022** kwamen we samen in het Centrum voor de **Pinksterviering**.

**Zondag 19 juni 2022** willen we – vervoegd – **Sint-Jan** vieren.

Daar hoort muziek en een drankje bij.

**Op 3 juli eerste zondag van de maand** nemen we, samen met de andere parochies van de pastorale zone, **afscheid van Rony Timmermans** als zone-pastoor van Kessel-Linde.

De viering is dan in Don Bosco om 10 uur.

*Een fijne week gewenst,*

*Lieve Neukermans*

## Boven-Lo Een noodoplossing? Best fijn.



Hoeveel kinderen met bouwplannen komen niet even tijdelijk terug naar het ouderlijk nest? Ouders schikken zich graag, al is het niet altijd gemakkelijk. Tijdelijk onderdak vinden voor een school met

bouwplannen is dat al zeker niet. Maar de Basisschool Boven-Lo, die uit de parochie geboren is, heeft ook de familie kunnen aanspreken, al draagt ze zelf alle kosten. In de tuin van de pastorie, eigendom van de

kerkfabriek, zijn mooie containerklassen opgericht. Het verrast misschien maar de gebruikers zijn opgetogen. Na de vroegere uitgeleefde lokalen met hun tropische temperaturen in de zomer zijn de ondermeer met airco uitgeruste containerklassen voor de gebruikers een ware verademing. De groene omgeving is dat ook. En het speelterrein van de scouts, dat de Quarré Foundation ter beschikking stelt, is zoveel leuker en boeiender dan de schreeuwerige klankkast van een met harde stenen geplaveide speelplaats. Er is wel wat boomschors nodig geweest om te voorkomen dat de schoolkinderen als sportief-blijkte scouts zouden thuis komen. Straks hebben ze op de school nog een beetje spijt als dit intermezzo ten einde komt (r.v.).

## Liedjes zingen

Mijn dochter zingt liedjes als de baby huult. Ze gebruikt ons familie-exemplaar van 'Rijmpjes en versjes uit de oude doos'. 'Twee emmertjes water halen' en 'Rije rije rije in een wagentje' klinken opnieuw voor de volgende generatie. De woorden en zinnen zijn ouderwets en soms volledig onbegrijpelijk. Maar dat is niet erg, want dat waren ze destijds voor onze kinderen ook al.

En toch werkten ze, die liedjes. Misschien is het door het ritme, dat in een zachte cadans de baby in slaap wiegt. Maar wellicht toch vooral door het effect op de zingende ouder zelf.

Wie liedjes zingt voor een troosteloos huilende baby, helpt op de eerste plaats zichzelf. Je voelt je niet langer machteloos, want je doet iets.

Je zingt het liedje van begin tot einde en daarna het volgende uit het boek. Je maakt jezelf wijs dat je een zinvol programma afwerkt. Zo gaat de tijd voorbij en lijkt het allemaal minder lang en uitzichtloos. Het lijkt opnieuw alsof je weet wat je doet, en dat is wat je weleens mist met een krijsende baby.

En bovenal: al zingend word je vanzelf rustiger en dat straalt af op de baby. Als papa of mama er zo gerust in zijn dat ze liedjes zingen, zal het allemaal wel niet zo erg zijn. 'Hop Marjanneke, stroop in 't kanneke', 'Hu hu paardje, met je vossenstaartje'.

De baby slaapt.

*Kolet Jansen (https://www.koletjanssen.be/blog/liedjes-zingen/)*

*gepubliceerd op 31 maart 2022*



## SENIORAMA - WANDELEN EN FIETSEN



Fietsen met Seniorama

### WANDELEN EN FIETSEN

Wie wil deelnemen aan sportactiviteiten is verplicht om een verzekering te nemen. € 5 per jaar voor leden en € 10 voor niet-leden. Dat geldt voor de wandel-, fietstochten en nordic-walking.

### WANDELEN IN JUNI 2022

Namiddagwandelingen (5 à 6 km)  
Woensdag 22 juni en 13 juli.

We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Gelieve enkele dagen op voorhand per mail te verwittigen.

Voor meer info: André Geets e-mail geets.a@skynet.be tel 016 44 91 36

### NORDIC WALKING

Ken je de techniek van nordic walking dan ben je hartelijk welkom. We wandelen onder begeleiding in twee groepen.

De 'rustige stappers' wandelen om de twee weken op vrijdagmiddag, ongeveer 5 tot 5,5 km in anderhalf uur.

De 'gevoerde stappers' wandelen elke week op maandagnamiddag, ongeveer 6 tot 7 km in anderhalf uur.

**Wat heb je nodig?** Nordicwalking-stokken, stevige stapschoenen en veel goesting.

Een verzekering voor sportactiviteiten bij Seniorama, ID-kaart, gsm, info over de verwittigen persoon bij ongeval, nuttige medische informatie.

### Maandag 20 en 27 juni 2022

Gevorderde stappers

**Startplaats:** Parking aan de tennisclub Meerdaal.

Op de Waverse Baan, aan de bushalte Don Bosco, de parking van de voetbalclub Oud-Heverlee (OHL) binnenrijden: de eerste baan links nemen, parkeren naast het gebouw TC Meerdaal. Te bereiken met bus 337 van de lijn vanuit Leuven-station, tot de bushalte

Don Bosco op de Waverse Baan, 250 m stappen tot aan de parking van het gebouw TC Meerdaal.

### Vertrek:

14u, we wandelen ongeveer anderhalf uur, ook bij regenweer, maar niet als het warmer is dan 30 graden.

Voor meer info: Leen Vallaey email leen.vallaey@telenet.be of tel 016 47 19 60 of 0495 69 31 87

### FIETSEN IN JUNI 2022

**Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)**  
Dinsdag 28 juni

Vertrek om 13.30u aan Parkpoort te Leuven (+/- 40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

Voor meer info: Elly Leys 016 20 25 30 of Nicole Peeters 0474 40 96 58

**Fietsen - rit met hellingen (40 km)**  
Donderdag 23 juni 2022

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info: Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 60 of Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

Iedereen met een fiets voorzien van goede banden en remmen is welkom.

Voor je eigen veiligheid en die van de groep is het een goed idee om een geel hesje en natuurlijk ook een helm te dragen.

Seniorama vzw

Activiteiten

Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

www.seniorama.be

Contact telefoon: 016 22 20 14

## Uit ons rijke parochieverleden

### \*Don Bosco anno 1975\*

### MARIETJE JOZEFS EN DE BOE-TEVIERING

Marietje Jozefs doet dit jaar haar eerste communie. In de parochie kwam ze reeds samen met de andere eerste communicantjes.

Ook door de school wordt er een steentje toegevoegd aan Marietjes godsdienstige opvoeding.

Marietje moest op een donderdag "in uniform" naar school, zegde zij, want alle eersteklassertjes gingen naar een boeteviering. Marietje leek meer nieuwsgierig naar de kapel waar zij nog nooit was geweest, dan wel rouwmoedig.

Wij informeerden wat Marietje wel onder boeteviering verstond. Maar ze ontweek heel diplomatisch: "Je moet het mij niet vragen want jij weet het en ik niet!" Het kwam er daarna toch uit dat alle kindertjes wilden vergeving vragen over kleine dingen die waren verkeerd gedaan.

"Welke foutjes kan een kind van zes jaar, een kind als jij, zoal maken, Marietje?"

Het bleek al dadelijk dat onze formulering fout zat: "Wel... in de klas fouten schrijven in je schrift bijvoorbeeld."

Marietje vertelde dan een reeks verhaaltjes van denkbeeldige kinderen die verkeerd of onvoorzichtig of "echt fout" waren. Ja, de juf van de klas had reeds heel wat nuances weten te brengen in Marietjes oordeel over goed en kwaad!

Marietje vond het wel nodig bij één of ander "ondeugendend" verhaaltje uitdrukkelijk te verklaren: "Maar dat deed ik nog nooit!"

Helaas, een paar dagen voor de klassikale boeteviering viel Marietje ziek. We vonden het wel spijtig, maar Marietje wist wel een oplossing: "O, het is niet erg. Ik doe die boeteviering maar hier." Het werd een korte viering met een korte belijdenis maar wel met veel uitbundig, religieus gezang!

Parochieblad 27 maart 1975

### VERSLAG GEMEENSCHAPS-RAAD

**Project:** Modest

Modest stelde de vraag of het niet wenselijk zou zijn een stille hoek aan een bos te kopen en een ruimte waar een aantal mensen kunnen tot rust komen.

### Vanwaar komt dit idee?

1. Vanuit het thema Bonheiden 1973 **Meditatie op de barricade.**

Proberen jezelf terug te vinden in de Grote Zelf! Het hele proces van het kosmisch gebeuren in je voelen. De natuur is een midden waarin je tot rust kunt komen, waar je terug je zelf vindt. Wie rustig bij zichzelf klaar komt, geraakt niet overspannen.

2. Bonheiden 1974 waar ter sprake kwam: **Mij hoort niets toe!**

Al de interessante rustige plekken en boerderijtjes worden opgekocht door de kapitaalkrachtigen. Waar moet de gewone man tot rust komen? Waar kan hij bezinnen? Bezittingen zouden in dienst van de anderen moeten zijn.

Modest vraagt of wij dit project als noodzakelijk vinden. De aanwezigen dachten van wel!

Hoe dit nu gestalte moet krijgen is wel wat anders. De voorzitter stelde voor dat er eerst gezocht werd naar een mogelijk huis gelegen in een rustige streek, ook niet te ver weg. Als dat gevonden wordt kan er verder gezocht worden naar huren, kopen of... Indien dit nog te onduidelijk is kunt u wel uitleg vragen. *Parochieblad 10 april 1975*

### BIDDEN IN DE "STILLE ZONE"

**Op 5 mei te 19.30 uur** zouden we een eerste keer proberen.

"Aan iedere gelovige moet, binnen een persoonlijk verantwoorde geloofservaring, nieuwe ruimte en steun geboden worden om zijn gebiedsgestalte weer nieuw te herwinnen.

Om te kunnen terugkeren naar een harmonie tussen gemeenschappelijke solidariteit en persoonlijke, unieke gebiedsbeleving **is het nodig dat aan eenieder de kans gegeven wordt om, binnen gezamenlijke afspraken, te kunnen werken aan de uitbouw van een persoonlijk gekozen gebiedsleven.**"

Wie mee verder wil zoeken om aan dit persoonlijk gebed vorm en inhoud te geven kan zijn naam opgeven aan: **Maria Cornette**, Priester Daensstraat 19, tel. 25 14 17 of **Stella Goyvaerts**, Regentsquare 55, tel. 22 87 54.

Parochieblad 24 april 1975

## DE MONT VENTOUX OP EN AF



Mont Ventoux

Getrainde ultralopers zijn Isabelle en Chris niet, maar ze gaan toch proberen om op 24 juni 2022 drie keer na elkaar al lopend de Mont Ventoux te bedwingen.

Ze doen dat om geld te verzamelen voor **To Walk Again**, het revalidatieproject van **Marc Herremans**.

To Walk Again, een vzw opgericht door Marc Herremans, met

als doel mensen met een fysieke beperking via sport en beweging opnieuw maximaal te laten genieten van hun eigen kunnen.

Het hart van de organisatie is het Revaluation Center waar mensen met een fysieke beperking, een verlamming, onder begeleiding van kinesisten kunnen trainen in een staprobot, ook exoskeleton genaamd, en dit aan zeer democratische prijzen, waardoor iedereen op een inclusieve manier geholpen kan worden.

"Je kan je wel inbeelden dat een dergelijk revalidatiecentrum best wel centen nodig heeft.

De organisatie overleeft van giften van mecenasen, van het organise-

ren van acties, waar je je kan voor inschrijven en acties van sympathisanten die dan gesteund worden door vrienden en familie", zegt **Isabelle François**.

"We proberen de Mont Ventoux drie keer op en twee keer af te lopen en dit vanuit de drie kanten: Bédoin, Sault en Malaucène. Het gaat over een tocht van 111 km met 5.000 hoogtemeters", zegt **Chris Nijs**.

Je kan hun verhaal volgen op Facebook (Mon Ventoux x 3) en Instagram.

Mailen kan naar [chris@jivana.be](mailto:chris@jivana.be)

**Uit de tekst van Ann Peeters - Passe Partout Leuven - 25 mei 2022**

## ZOMERZOEKTOCHT - Okra-regio Oost-Brabant



Sint Remigiuskerk Neervelp

Voor onze jaarlijkse zomerzoektocht trekken we dit jaar naar **Boutersem (Neervelp)**

Voor velen begint het zoeken misschien al meteen. Want waar ligt Neervelp? Waar is een verkoop-

punt? Eens ter plekke zal je verbaasd zijn over hoe mooi het is in eigen streek!

Het concept blijft vertrouwd: een parcours van 4 à 5 km met 30 vragen voor onderweg en 12 foto's die je moet zoeken.

### Praktisch:

De zoektocht loopt van begin juli tot eind september.

Brochures (3 euro) zijn te bekomen (zorg voor gepast geld) op volgende plaatsen:

### \*De Veloschuur:

Klein Heidestraat 24, 3370 Neervelp Boutersem

Open: Woensdag - Vrijdag 10u -

12u en 13u - 18u - Zaterdag 10u - 18u.

### \*Het strijkatelier Neervelp

Verrijckestraat 1, 3370 Boutersem  
Open: Maandag - Vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u

Dinsdag en Vrijdag: namiddag open tot 19.30u

### \*Superette H&D Neervelp

Waversesteenweg 42, 3370 Boutersem

Open:

Dinsdag 13.30u - 19u - Woensdag - Vrijdag: 08.30u - 12.30u en 13.30u - 19u

Zaterdag: 07.30u - 12.30u en 13.30u - 18u. - Zondag: 7.30u - 12.30u

Uit Okra Magazine juni 2022 nr 5



## Verdraagzaamheid: accepteer dat de ander anders denkt

BZN