

KERK & Leven

20

2022

WEEKKRANT

18 MEI

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

ADRIANUS VI de 'Leuvense paus'



Toen wij, indertijd, in de lessen vernamen dat er in de rij pausen één paus was uit 'de Lage Landen' keken we verrast en fier op. En ze noemden hem dan nog 'de Leuvense paus'!

En als in de lessenreeks van UDL (Universiteit Derde Leeftijd) Dhr. Michiel Verweij op dinsdag 7 februari kwam vertellen over Adrianus VI, de 'Leuvense Paus' wilden we deze voordracht natuurlijk niet missen. Duik even mee de geschiedenis in.

Adrianus VI die wij zo fier 'de Leuvense paus' noemen wordt echter niet geboren in Leuven maar in Utrecht op 2 maart 1459. Zijn vader is scheepstimmerman.

Als zeventienjarige wordt hij aan de Leuvense Universiteit ingeschreven als Adriaan van Utrecht. Hij wordt in Leuven wel een heel belangrijk man. Hij wordt docent. Vanaf 30 januari 1490 is hij kanunnik aan Sint-Pieter in Leuven, later nog pastoor in Goedereede en zielzorger voor het Leuvense Groot Begijnhof.

Hij is ook hoogleraar aan de faculteit theologie. Adrianus wordt de leidende theoloog in Leuven. De interesse van de Leuvense theologen gaat naar de sacramenten en dan vooral de biecht.

In zijn werken bemerken we dat ook Adrianus die interesse deelt. Zijn werken bevinden zich in de Maurits Sabbe-bibliotheek en worden na Adrianus' vertrek uit Leuven in 1515, tot elf maal herdrukt.

Daarnaast zijn er nog enkele preken en toespraken tot de Leuvense geestelijkheid bewaard gebleven. Vanaf 1497 is Adrianus nl. deken van het Sint-Pieterskapittel en zo hoofd van de Leuvense geestelijkheid. Hij wordt tweemaal rector van de Universiteit. Het is Adrianus die bij de komst van Erasmus naar Leuven in 1502 het Leuvense stadsbestuur overhaalt hem een professoraat aan te bieden. Maar Erasmus weigert.

Adrianus heeft actief geholpen bij de inrichting van het Atrechtcollege in Leuven. Hij heeft het druk en krijgt niet veel kans meer om in zijn mooie patriciërs huis in de 's Meijersstraat in Leuven, dat hij kocht in 1502, te verblijven. Hij legt in zijn testament vast dat zijn eigen huis ook als college voor studenten moet worden ingericht. Het wordt het zogenaamde: Pauscollege.

Adrianus' integriteit en geleerdheid vallen ook in de politieke wereld op. Na de dood van Philips de Stoutte wordt hij benoemd tot raadsheer van Margaretha van Oostenrijk in 1506 en in 1507 tot opvoeder van de jonge Karel V.

Adrianus wordt door Karel V naar Spanje gestuurd met een diplomatieke missie. Hij moet van Ferdinand van Aragon, grootvader van Karel, bekomen dat Karel en niet zijn broer Ferdinand tot erfgenaam voor de Spaanse gebieden wordt benoemd. Dat lukt. Adrianus blijft als plaatsvervanger van Karel V in Spanje.

Ondertussen begint hij ook aan een steile klim in de kerkelijke hiërarchie: grootinquisiteur, bisschop



van Torossa, en kardinaal in 1517.

Karel V wordt tot keizer van het Heilige Roomse Rijk verkozen en trekt naar Aken. Adrianus blijft als gouverneur in Spanje. Er breekt een opstand uit van adel en steden. Door heel voorzichtig te reageren kan hij het tij doen keren en de opstand bedwingen.

Wanneer hij zich in de Baskische stad Vitoria bevindt, ontvangt hij het bericht dat hij op 9 januari 1522 tot paus is gekozen. Hij twijfelt wel bijna een half jaar of hij die uitverkiezing wel zal aanvaarden. Op 15 augustus vertrekt hij toch naar Rome waar hij op 31 augustus 1522 in Sint-Pieter tot paus wordt gekroond.

Als paus probeert Adrianus VI de christelijke vorsten tot een verbond te brengen om zo de opmars van het Osmaanse rijk te stuiten. Dat opzet mislukt.

Op religieus terrein begint hij met de versoering van het leven van de Curie. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Hij probeert ook een kring van hervormingsgezinde geleerden rond zich te verzamelen om een antwoord te brengen op de grote uitdaging van het moment: Maarten Luther. Deze is veroordeeld maar de veroordeling moet nog in praktijk worden gebracht. Dat is het doel van de rijksdag van Neurenberg, die in de herfst van 1522 bijeen komt. Adrianus stuurt

Francesco Chierigati als zijn legaat en geeft hem een *instructio* mee, waarin hij o.m. de misstanden toegeeft, zijn excuses daarvoor vraagt en verbetering belooft.

De excuus-paragraaf uit de Instructio:

Wij weten dat in deze Heilige Stoel al gedurende enkele jaren veel verwerpelijk is geweest, misbruik in geestelijke zaken, overdaad in benoemingen. En het is geen wonder dat de ziekte van het hoofd af naar de ledematen, van de pausen naar de andere, lagere geestelijken is afgegleden. Wij allen, dat wil zeggen: kerkvorsten en geestelijken zijn afgeweken, ieder op zijn eigen weg, en al lang was er niemand die iets goeds deed, absoluut niemand. Daarom is het nodig dat wij allen eer bewijzen aan God en onze ziel verootmoedigen, dat ieder van ons ziet waar hij gevallen is en dat hij zich liever zelf beoordeelt dan dat hij zich door de woede van God met de roede van zijn toorn laat oordelen. Hierin moet u, voor zover het onszelf betreft, beloven dat wij alle moeite zullen doen om eerst deze Curie, vanwaar misschien heel dit kwaad voortkomt, te hervormen. Zoals daarvandaan het bederf naar alle lagere niveaus is doorgelekt, zo ook zou van hetzelfde punt de gezondmaking en de hervorming van alles moeten doordringen. Wij achten ons des te meer verplicht om dit te bewerkstelligen als we zien hoezeer de hele wereld een dergelijke hervorming dringend wenst.(...)

Het effect is echter niet zoals verwacht: de tijd waarin een verzoening tot stand kon komen, is in feite al voorbij.

Adrianus is niet lang paus geweest. Na een ziekbed van ongeveer een halve maand sterft hij op 14 september 1523, na een pontificaat van 1 jaar en 2 weken. Hij wordt aanvankelijk begraven in de Sint-Pieter, maar in 1533 wordt zijn lichaam overgebracht naar een fraai monument in de kerk van het Heilig Roomse Rijk, de S. Maria dell'Anima.

Tot in 1978, als de poolse Karol Wojtyla paus wordt; worden alleen nog kardinalen uit Italië tot paus gekozen.

Wie nog wat meer wil vernemen over Adrianus VI kan volgende literatuur ter hand nemen:

* De paus uit de Lage Landen: Adrianus VI 1459-1523.

Catalogus bij de tentoonstelling ter gelegenheid van het 550ste geboortjaar van Adriaan van Utrecht, onder redactie van M. Verweij, supplementa Humanistica Lovaniensia 27 (Leuven 2009)

* M. Verweij, Adrianus VI (1459-1523. De tragische paus uit de Nederlanden (Antwerpen -Apeldoorn, 2011)



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 22 mei
6e zondag na Pasen
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert
Assistent: Gaston Eysermans
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Muziek: Anna Rusakova op orgel en Anna Svetlakova op dwarsfluit
11 u. Vormselviering in Sint-Antoniusparochie

Donderdag 26 mei
O.H.Hemelvaart
Eerste communie
Familieviering
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectoren: Kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 29 mei
7e zondag na Pasen
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

DON BOSCO

Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag
Zondag 05 juni: Pinksteren
Zondag 19 juni: Feest van het Heilig Sacrament

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

SINT-ANTONIUS

Zondag 22 mei
5de zondag van Pasen C
11 u. vormsel
Voorganger: vormheer
Assistent: Mirjam van Lammeren
Lectoren: vormelingen
Homilie: vormheer
Beelden: Leo Swinnen

Donderdag 26 mei
O.H.Hemelvaart
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 29 mei
7de zondag van Pasen C
11 u. woorddienst
Voorganger: Caroline Van Audenhoven
Assistent: Hilde Pex
Lector: Hilde Sinap
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen

FAMILIEHULP NOAH LUBBEK VERHUIST



Familiehulp
dagverzorging

Begin mei zal de dagopvang van Familiehulp in Lubbeek verhuizen van zijn huidige locatie op de Staatsbaan in Lubbeek naar de nieuwe locatie van Residentie Gaudium, Diestsesteenweg 26 in Linden. NOAH staat voor **Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid**. Ben je als persoon met een zorgbehoefte op zoek naar nieuwe sociale contacten? Doe je graag leuke dingen in aangenaam gezelschap? Dan moet je zeker eens kennismaken met de kleinschalige dagverzorging van Familiehulp. In de gloednieuwe residentie voor assistentiewoningen Gaudium -

Linden zullen medewerkers van Familiehulp tevens de rol opnemen van woonassistent. Op deze manier is er altijd iemand die op een warme manier ter beschikking staat, wat mee bijdraagt tot een comfortabel verblijf.

Familiehulp Leuven neemt met deze locatie deel aan de **Dag van de Zorg op zondag 15 mei**. Iedereen is van harte uitgenodigd om ter plaatse kennis te maken met de werking van Familiehulp. Een enthousiast team staat tussen **10u en 15u** klaar met een hapje en een drankje. Van harte welkom!

KALENDERBLADJE

Laten wij eerst en vooral zeggen dat kritiek liefdeloos kan zijn. Men mag de zaken evenwel niet zó vereenvoudigen, dat alles wat pijn doet liefdeloos wordt genoemd. Kritiek kan soms hard klinken, soms te ongenueanceerd en onhandig naar voor worden gebracht, maar vaak heeft zij een teleurgestelde liefde op de achtergrond, een authentieke liefde, want voor iets waarvoor men zich niet interesseert blijft men onverschillig.
A. Boudens

Een goed overlevingspakket bevat een portie humor

BZN

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep:
Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u

Zijn tijd kunnen geven voor anderen is een vorm van naastenliefde. Als men gehaast is, geeft men nooit de indruk lief te hebben. Te veel mensen zijn gehaast. Vandaar dat men wel hun toewijding bewondert maar soms twijfelt aan hun liefde.
Tournier

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door in **het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de

Mei 2022: Maandag 23 en vrijdag 27 mei

Juni 2022: Maandagen 6 en 20 en vrijdag 10 en 24 juni

Juli 2022: Maandagen 4 en 18 en vrijdag 8 en 22 juli 2022

Augustus 2022: Maandagen 1 en 15 en 29 en vrijdag 5 en 19 augustus 2022

Katrien Rombouts

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com



vertrek om 10 uur aan de Mariakapel op de Speelberg te Linden.

13 uur pick-nick tijd. In Scherpenheuvel sluiten wij aan bij bestaande bedevaart.

Inschrijven vóór 22 mei via cor.vandenbosch@gmail.com

terug in Linden rond 18 uur

Buiten zitten

Enkele weken geleden. Het is nog koud, ook al schijnt de zon. Er waait een guur windje. Soms schuiven er wolken voor de zon en dan doet de grijze kilte me huiveren.

Toch zitten de terrasjes vol. Mensen in dikke winterjassen, met sjaals om hun nek, praten honderduit met hun tegenliggers aan tafel. Tussen hen staan borden met voedsel en glazen vol drank.

Nog niet zo lang geleden zou geen Belg zich op een terrasje hebben gewaagd met dit weer. Maar dat is veranderd dankzij corona. We hebben zoveel ontmoetingen in openlucht moeten houden, dat het minste straaltje zon al aanvoelt als zomer. We hebben ervaring met hoe we onze voeten warmhouden, met welke gerechten en drankjes je van binnenuit opwarmen. We beseffen

bovendien haarscherp dat een goed gesprek hartverwarmend is in alle betekenissen van het woord.

En dus zitten we bij elkaar, in weer en wind. Zelfs als het een beetje miezert, verpinken we niet. Alleen storm en slagregen houden ons nog thuis. Binnenkort komen er Oekraïners om ons gezelschap te houden. Die vinden het hier wellicht warmer dan ze gewend zijn in maart of april. En hopelijk niet alleen door het weer.

Zolang we samen kunnen blijven zitten en praten, eten en drinken, is het hier geen oorlog. Wat er verder ook gebeurt. We blijven erin geloven, met de prille zon op ons gezicht.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/buiten-zitten/>)
gepubliceerd op 24 maart 2022

PASEN: GETUIG VAN DE HOOP DIE IN U LEEFT! (Deel 1)



De onbekende doortocht
Vrede heeft vrouwen nodig
Laten en in november

Getuig van de Hoop die in u leeft!

Viering in Don Bosco Kessel-Lo
Voorgangers: Lieve, Chris, Hermien en Majo

Lectoren: Chris H. en Bernard
Organisten: Herman en Jos

Welkom

Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. Gezegend ieder van u, om wie je bent, om wat ons samenbrengt, in naam van wie wij noemen: Vader-Moeder, Zoon en heilige Geest.

Wie is de grootste?

Hij die geen macht begeert, die hiervan afstand doet.

Wie is de grootste?

Hij die vraagt: wat kan ik voor jou doen?

Wie is de grootste?

Hij die hoort het woord van de Ene en ernaar leeft, dienaar wordt, dienaar zonder macht.

Jezus van Nazareth verstond zo de schriften.

Een keuze voor het leven, sterker dan de dood.

Pasen is de bevestiging dat Jezus' keuze voor het leven, als dienaar zonder macht, ondanks de ogenschijnlijke mislukking, toch de juiste levenskeuze is.

Geconfronteerd met een toenemende wereldwijde ongelijkheid en een ongeziene uitbuiting van de aarde is het vandaag

onze beurt om de doortocht te wagen, afstand te doen van de macht en zo voor het leven te kiezen.

Intredelielid

Vrede voor jou hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn; Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand gaat hier straks weer vrij uit. Niemand te veel, niemand te weinig, Niemand te groot, geen één te klein Dit wordt verbeeld in woord en gebaar, tot ooit en overal wij leven van elkaar!

De paaskaars wordt aangebracht en aangestoken

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Licht van Leven - Licht van Liefde - Licht van Hoop - Licht van Geloof. Licht van Dankbaarheid - Licht van Dromen - Licht van Vrede.

Licht dat ons aanstoot, aanhoudend licht dat overwint, Wees hier aanwezig in deze kring van hoop. Hou

brandend in ons de vlam van uw hoop ommekeer ten goede.

Stoot ons aan, doe ons geloven dat leven opstand brengt tegen de dood. Als licht dat terugkomt, als hoop die niet sterven wil, als vrede die bij ons blijft.

Acclamatie:

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.

Deel 1 - HOOP

Pasen staat symbool voor nieuw leven. Het verhaal achter het christelijk paasfeest heeft echter een rauwe dimensie. Aan Pasen gaat een verhaal van vreugde, solidariteit, inzet maar ook van veel lijden, vooraf.

In elke ontmoeting met mensen op de vlucht, met mensen die zich afgewezen voelen, met mensen die aan de kant van de weg zitten, is deze pijn ook een ervaring van vandaag.

Pasen vertelt over de kracht die de mens in zich draagt om 'doorheen' het lijden te gaan.

Pasen is een doortochtverhaal waar de verrijzeniskracht **centraal** staat. Mogen we, ondanks alles, mensen van **Hoop** zijn én blijven..

Acclamatie:

Jij die bent "ik zal er zijn voor u"
Naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Deel II - SARATOU UIT SENEGAL

Saratou uit Senegal vertelt het ons zo: "Ik blijf geloven in mijn droom om als landbouwer aan de slag te gaan en genoeg groenten te kweken, zodat mijn gemeenschap het hele jaar voldoende en gezond eten heeft."

Partner van BD, JED (Jeunesse et développement), geeft jongeren perspectief met een opleiding in agro-ecologie. Die kennis zetten zij in voor hun familie en gemeenschap. Niet alleen goed voor de natuur maar ook voor de gezondheid en ontwikkeling van hun gemeenschap. Zo maken zij verandering mogelijk.

Acclamatie:

Jij die bent "ik zal er zijn voor u"
Naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Deel III - ISIS EN VALENTINA UIT COLOMBIA

Isis verwoordt het zo: "Water is belangrijk voor mij omdat ik geloof dat mensen, bomen en dieren niet zonder kunnen leven. Wij moeten

het water beschermen door bomen te planten en de bodem niet te vervuilen. Maar ook door te voorkomen dat er mijnbouw komt die onze rivier vervuult."

Valentina vertelt: "We moeten onze opvatting over de natuur veranderen. Het is geen hulpbron die wij zomaar vrij kunnen gebruiken. Voor ons is de natuur iets dat leeft, iets dat voelt en iets waarmee we op een harmonieuze manier willen samenleven, zonder het te vernietigen.

Colombianen op het platteland kennen hun rechten en willen hun grondgebied beschermen. Jongeren willen een stem in de toekomstplannen van hun dorp om zo verandering te brengen.

Acclamatie:

Jij die bent "ik zal er zijn voor u"
Naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Deel IV - YASSEN EN RETAJ UIT GAZA PALESTINA

Retaj vertelde: "Ik ben gestart met de middelbare school maar blijf theater spelen. Ook mijn familie en vrienden hebben de weg naar TDP (theatre day productions) gevonden. Mijn zus hielp onlangs mee met de organisatie van een gespreksavond. Ik zie mezelf als een trotse ambassadeur van TDP.

Creativiteit en verbeelding in een veilige omgeving, doen wonderen. TDP geeft mensen perspectief: ze vinden manieren om zich uit te drukken, om samen dingen te creëren, zo krijgen ze vertrouwen en respect en worden zo actoren voor verandering.

Acclamatie:

Jij die bent "ik zal er zijn voor u"
Naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

LEZINGEN

Hand. 10, 34a. 37-43 - Petrus getuigt dat de gekruisigde Jezus is opgestaan en mensen blijft samenbrengen.

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: 'Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft.

Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen.

Muziek door Kathleen van Bugari expres

Lc 24, 1-12 - Zij herinnerden zich zijn woorden, keerden van het graf terug en gingen naar de stad. (uit BB-basisbijbel)

En op de eerste dag van de week gingen ze al vroeg in de morgen naar het graf. Ze namen de zalf en de olie mee die ze hadden klaargemaakt. Er gingen nog een paar vrouwen mee. Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen die voor het graf had gelegen, was weggerold. Toen ze het graf in gingen, zagen ze dat het lichaam van de Heer Jezus er niet in lag. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Op dat moment stonden er opeens twee mannen in stralend witte kleren bij hen.

Ze zeiden: "Waarom zoeken jullie Hem bij de doden? Hij leeft! Hij is uit de dood opgestaan. Denk aan wat Hij tegen jullie heeft gezegd toen Hij nog in Galilea was. Toen heeft Hij gezegd dat de Mensenzoon zou gevangen genomen en gekruisigd worden. Maar ook dat Hij op de derde dag weer uit de dood zou opstaan."

De vrouwen gingen weg van het graf en vertelden alles wat er was gebeurd aan de elf leerlingen en aan alle anderen. Die vrouwen waren Maria Magdalena, Johanna, en Maria (de moeder) van Jakobus en nog een paar vrouwen. En ze vertelden het aan de elf leerlingen. Maar die vonden het allemaal onzin en geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en liep snel naar het graf. Toen hij zich bukte om naar binnen te kijken, zag hij alleen de linnen doeken liggen. Hij ging weer weg en vroeg zich heel verbaasd af wat er gebeurd zou kunnen zijn.

Viering Getuig van de Hoop die in u leeft. Eerste deel. Volgende week het tweede deel.

TENTOONSTELLING OP DE PLANKEN



Speelde jij als leerling mee in een theatervoorstelling op school? Veel scholen kennen een lange traditie van schooltoneel met 'klassiekers' van Sophocles en Vondel, verrassende herwerkingen ervan en nieuwe creaties. Het schooltoneel is natuurlijk meer dan de theaterteksten.

Het is een wereld op zich, met bevlogen leraars en leerlingen die zichzelf overtreffen. Een wereld die

bovendien wordt verrijkt met decors, kostuums en muziek. En dan, na een maandenlang repetitieproces, breekt die wereld open en staan de leerlingen op de planken, met applaus en zelfvertrouwen als beloning.

Deze tentoonstelling verkent aan de hand van historisch erfgoed en herinneringen die toneelwereld en is het resultaat van een samenwer-

king tussen KADOC en CEMPER. Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed.

Ze loopt van zondag 24 april tot 14 augustus 2022 in KADOC-KU Leuven, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 17 uur. Gesloten op 1, 26 en 27 mei, 5 en 6 juni, 11, 21 en 22 juli 2022.

Een geluk dat je uit een ongeluk kan leren

BZN

TOLHUIZEN IN LEUVEN



Tolhuizen in Leuven © Stad Leuven

De twee tolhuizen aan de Brussels-poort zijn de laatste tolhuizen van Leuven.

Ze werden in 1825 gebouwd, maar raakten in 1860 buiten gebruik, bij het afschaffen van het tolrecht. In 1989 werden ze beschermd als monument.

De tolhuizen waren lange tijd onbewoond en waren in zeer slechte staat.

Het noordelijk tolhuis werd in 2014 gerenoveerd en huisvest sinds toen het (huis van de Tolerantie) Het 'huisvandeMens' Leuven nam onlangs het zuidelijk tolhuis in ge-

bruik.

De twee tolhuizen staan in verbinding met elkaar en vormen een laagdrempelige ontmoetingsplek.

Uit de tekst van Ann Peeters – Pas-se-partout Actua – Leuven 27 april 2022

SENIORAMA

WANDELEN EN FIETSEN MEI 2022

Wie wil deelnemen aan sportactiviteiten is verplicht om een verzekering te nemen. € 5 per jaar voor leden en € 10 voor niet-leden. Dat geldt voor de wandel-fietstochten en nordic-walking.

Wandelen*Namiddagwandelingen (5 à 6 km)**

Woensdag 25 mei. 2022 We komen samen om 13.30 u op het De Becker Remplein, ter hoogte van de kapel. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen.

Gelieve enkele dagen op voorhand per mail te verwittigen.

Voor meer info: **André Geets** e-mail geets.a@skynet.be tel 016 44 91 36

NORDIC WALKING

Ken je de techniek van nordic walking dan ben je hartelijk welkom. We wandelen onder begeleiding in twee groepen.

De "rustige stappers" wandelen om de twee weken op vrijdagmiddag, ongeveer 5 tot

5,5 km in anderhalf uur. De "gevoerde stappers" wandelen elke week op maandagnamiddag, ongeveer 6 tot 7 km in anderhalf uur.

Wat heb je nodig? Nordicwalking-stokken, stevige stapschoenen en veel goesting.

Een verzekering voor sportactiviteiten bij Seniorama, ID-kaart, gsm, info over de te verwittigen persoon bij ongeval, nuttige medische informatie.

Vrijdag 27 mei 2022 van 14 tot 15.30u.**Rustige stappers**

-Startplaats: We wandelen in het provinciaal domein.

We starten op de Parking van het voetbalveld, tegenover Domeinstraat 88, Kessel-Lo.

Te bereiken met bus 2 van de lijn vanuit Leuven: halte Sparrenbolslaan (richting Hulsberg).

-Vertrek:

14u, we wandelen ongeveer anderhalf uur, ook bij regenweer.

-Voor meer info: **Lut Wauters** e-mail Lut.Wauters@telenet.be of tel 016 23 53 33 of

0485 36 12 43

Maandagen 23 en 30 mei 2022**Gevorderde stappers**

-Startplaats: Wij willen graag naar de bosanemoen gaan wandelen en dan vertrekken aan de parking in het Mollendaalbos, langs de Weertse dreef in Oud-Heverlee. Dit is aan de Naamsesteenweg, vanaf het kruispunt aan Chateau de Namur richting Hamme-Mille, meteen na de 3de brug links in. Na zo'n 100 m is er aan de linker kant de parking.

-Vertrek:

14u, we wandelen ongeveer anderhalf uur, ook bij regenweer.

-Voor meer info: **Leen Vallae** email leen.vallae@telenet.be of tel 016 47 19 60 of

0495 69 31 87

FIETSEN MEI 2022**Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)**

Dinsdag 31 mei. 2022

-Vertrek om 13.30u aan Parkpoort te Leuven (+/- 40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km)

-Voor meer info: **Elly Leys** 016 20 25 30 of Nicole Peeters 0474 40 96 58

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 26 mei. 2022

-Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven

-Voor meer info: **Johan Kumps** 016 26 10 95 of 0489 55 02 60 of

Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

Iedereen met een fiets voorzien van goede banden en remmen is welkom.

Voor je eigen veiligheid en die van de groep is het een goed idee om een geel hesje en natuurlijk ook een helm te dragen.

Dagtochten mei 2022

Opmerking: voor de dagtochten vragen wij 1 euro per persoon als bijdrage in de onkosten.

Vrijdag 24 mei 2022

Scheldeland - vlakke rit (84 km of 114 km)

-Vertreksafspraken:

Met de auto naar de parking recht over café 't Stamkroegske. In Hever, aan de lichten op de Mechelse steenweg naar links (N267, afslag naar E19, Trianonlaan). Juist voor de Vaart is er links een parking.

Met de fiets om 9 u (18-20 km/h) vanuit Wijgmaalbrug. Afstand Wijgmaalbrug tot café 't Stamkroegske: 15 km

Met de ganse groep vertrekken we om 10 u vanop de parking.

Vlakke rit. Afstand 84 km, voor wie vertrekt aan Wijgmaalbrug 114 km. Voor meer info: **Walter Rogge:** 016 40 66 58 of 0496 57 47 82.

Seniorama vzw**Activiteiten**

Vanden Tymplestraat 35,

3000 Leuven

www.seniorama.be

016 22 20 14

Rondleiding Abdi van Vlierbeek

**zondag 22 mei 2022****15u: Abdi van Vlierbeek, Westerpoot.**

Samen met een gids van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw ga je op ontdekkingsstocht doorheen de abdijsite. Je komt tijdens deze rondleiding meer te weten over de rijke geschiedenis van de abdi en hoe het leven van de benedictijnenmonniken er zich gedurende bijna zeven eeuwen heeft afgespeeld. Ook verhalen over de periode na de opheffing van de abdi in 1796 zullen aan bod komen. De gids toont je hoekjes die je misschien nog nooit ontdekt hebt en laat je zien hoe de aloude abdijsite in de loop der jaren een nieuwe bestemming heeft gekregen.

Afspraak om 15u aan de Westerpoot. Prijs 5,00 € per persoon, kin-

deren tot 12 jaar gratis.

Wil jij er ook graag bij zijn? Aarzel dan niet om je in te schrijven via de inschrijvingslink op onze website (<https://www.abdienvlierbeek.be/agenda/hkv-rondleiding-abdijsite/>). Op vrijdag 20 mei om 12u sluiten we onze inschrijvingen af. Het aantal deelnemers per groep is echter beperkt, wees er dus snel bij. Na inschrijving mag je dan nog een mailtje ter bevestiging van ons verwachten.

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw via rondleidingen@abdienvlierbeek.be

© Foto: Heemkundige Kring Vlierbeek vzw

WERELDDAG VAN HET GEZIN



Eind 1993 werd **15 mei door** de Verenigde Naties uitgeroepen tot **'Internationale dag van het gezin'**.

Vele landen besteden dan uitgebreid aandacht aan deze dag. Het is geen kerkelijke feestdag, maar wel een dag om even stil te staan bij het belang van het gezin. Voor gezinnen kan deze dag een aanzet zijn om meer bewust te genieten van elkaar en van de rijkdom die het gezinsleven biedt, voorbij de kleine en grote ergernissen of de beperktheden die er sowieso zijn. Het kan een dag zijn om samen stil te staan bij wat deugd doet in het gezin en om iets concreets en haalbaars af te spreken dat het samenleven als gezin intenser en rijker maakt. En dat gezin hoeft niet altijd even perfect te zijn

De schoonheid van een imperfect gezin

"Kleng", een mes valt op de grond. We zijn met de kinderen aan het avondeten. Jade van zeven weet dat ze bij de maaltijden moet stilzitten, maar ze wil een move tonen van haar dansje op het schoolfeest en haar lijfje is alvast aan het bewegen. "Eerst je bord leegeten", zeg ik tegen Jade. Ze werpt me een vernie-

tigende blik toe. Ondertussen zit Imre van elf te zingen over een gruffalo terwijl Rune van dertien vol vuur de werking van windturbines uitlegt. In mijn ooghoek zie ik dat hij zijn smartphone mee aan tafel heeft gesmokkeld. Eten verloopt bij ons chaotisch. We hebben nochtans duidelijke afspraken. We praten elk om de beurt en we luisteren naar elkaar. We proeven van alles wat er op tafel staat, ook al lusten we het niet. We blijven aan tafel zitten tot iedereen klaar is. We nemen geen schermen mee aan tafel. We weten het allemaal, maar als het moment daar is, dan durft het al eens uit de hand te lopen. Geregeld voel ik me een dirigent die aan geeft wie wanneer mag spreken en die alles in goede banen probeert te leiden. Soms maken we ons boos en vragen we ons af waarom in ons gezin niet kan wat in de opvoedingsboekjes vanzelfsprekend is. En ooit kregen Bert en ik gewoon de slappe lach. Omdat het bij ons zo'n zootje is. Enkele keren zette ik stiekem de filmcamera op het aanrecht om van daaruit onze maaltijden te filmen. Voor later. Voor als ik in een rustig woonzorgcentrum woon. Dan ga ik kijken naar wat ooit was: de chaos, het lawaai, het gewemel, de scènes over vieze boontjes en de jongste die eet als een holbewoner. En o, wat ga ik dat dan missen, dat imperfecte gezin van ons!

Sylvie De Ruyck