

KERK & Leven

18

2022

WEEKKRANT

4 MEI

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

WITTE DONDERDAG - pastorale zone KesseLinde viering in de St.-Antoniuskerk



Welkom

Vanavond zijn we samen om een belangrijk gebeuren te herdenken. Het lijkt een doordeweekse avond. Buiten deze kerk gaat het leven zijn gang.

Maar wij, een kleine groep, zijn van thuis weggegaan om hier iets te laten gebeuren. Iets dat heel lang geleden de geschiedenis een andere wending heeft gegeven.

We beginnen vandaag een soort driedaagse retraite.

Of vier dagen, zo je wil.

Vandaag het laatste avondmaal, morgen het kruis, zaterdag is het stil en zondag vieren we Pasen.

Een korte retraite, zou je kunnen zeggen.

Tussendoor moeten er nog gewerkt worden, de boodschappen gedaan worden, de was en de plas.

In een retraite gaat een mens altijd een beetje een eigen weg. Ook als gemeenschap gaan we samen deze weg. We zullen Pasen waarschijnlijk vieren met eitjes in familieverband. Toch is deze retraite een persoonlijke weg die gegaan wordt van God met elk van ons.

Laat ons die weg gaan, individueel en in gemeenschap.

Wees zeer hartelijk welkom hier.

Voorbereiding van de tafel

De tafel van verbondenheid staat ook vandaag centraal en maakt wezenlijk deel uit van ons christen-zijn. Luisterend en kijkend naar Jezus' leven zien we dat iedereen - ook Judas - welkom was aan zijn tafel en dat Jezus zelf inging op elke uitnodiging om samen te eten, ook al kwam die uitnodiging van een



tollenaar, van iemand met een andere geaardheid of een ongewone reputatie.

Jezus' levenskeuze was een keuze voor breken en delen, voor verbonden-zijn, voor voeten wassen en dienstbaarheid, voor samen op weg gaan.

We brengen licht aan op tafel.

Vandaag zetten we hier de Menorah, de zevenarmige kandelaar. Deze kandelaar wordt in het Jodendom gezien als lichtbrenger en staat symbool voor de tegenwoordigheid van God.

Bloemen horen bij ons leven.

Bloemen geven feestvreugde, maar kunnen bij verdriet troosten. Vanavond hebben ze die dubbele betekenis: We zijn blij en dankbaar omdat Jezus ons de herinnering aan zijn maaltijd heeft nagelaten maar ook bedroefd omdat hij afscheid zal nemen van zijn vrienden.

Ook de Bijbel krijgt een plaats op deze tafel. Met de teksten uit het Oud-Testament Jezus is opgegroeid. En in het Nieuwe testament werd het leven van Jezus opgetekend.

We zetten ook de symbolen op tafel die Jezus ons heeft nagelaten, wijn en brood om te breken en delen.

Handwassing

Wat we hoorden in het Evangelie over de voetwassing is niet zo vreemd. Wanneer bezoekers aankwamen na een lange reis, dan paste het dat ze zich konden verfrissen. In een land als Palestina hoorde het erbij dat je al het stof van je voeten verwijderde voor je aan tafel ging liggen. Het was de gewoonte dat de minste in het huis het stof van de voeten wegwaste. Maar er is meer. Elke Joodse maaltijd begon met het ritueel wassen van de handen. Het

was niet alleen een vorm van hygiëne, maar ook een vorm van geestelijke reinheid. De tijd die je stopte in het reinigen van de handen diende eigenlijk om je helemaal te zuiveren. Om klaar te zijn voor wat ging komen. Om dankbaar te zijn voor de spijzen op tafel. Wij vatten de nederigheid van Jezus die de voeten van de apostelen wast alsook het rein voor God gaan staan vanavond samen in het symbool van de handwassing.

Voorbeden

Jezus, Uw handen braken brood voor wie met U aan tafel zat. Wij vragen u om zegen voor mensen die hun brood en leven breken en delen.

Jezus, Uw handen hebben mensen, gevangen in zichzelf, bevrijd. Uw handen hebben mensen aangeraakt en genezen. Wij bidden U om zegen voor mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben.

Jezus, Uw handen raakten ook de doden aan. Wij bidden voor al de doden ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Gedenk hun namen. Gedenk ook de namen van onze lieve doden.

Bidden we op deze Witte Donderdag ook voor de priesters. Dat zij bezielde mogen blijven door het Woord van de Heeren, het blijven doorgeven als een hoopvolle Boodschap.

Slotgebed

Alles is nu stil, het is wachten en bidden. Met Jezus de lijdensweg gaan. Niet vluchten, maar mee-gaan en waken... Wij hebben weet van wat er volgt. Wij hebben weet van het verraad, van de olijfhof en straks de kruisweg. Vanavond willen wij het uithouden bij hem en - in gedachten - bij elkaar in de rust van deze Witte Donderdagavond.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS

Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO

Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 8 mei

4e zondag na Pasen
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Anna Rusakova

Zondag 15 mei

5e zondag na Pasen
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 8 mei

Engagementsviering vormelingen
Intenties: Sabine Vanmol, moeder van Viviane Boets en voor haar schoonzus Els Nolf
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: vormelingen

LIEFDE



Je kunt alleen maar liefde zijn als er iemand is die je kunt liefhebben.
Je kunt alleen maar iemand liefhebben als hij voor jou iets betekent.
Iemand kan alleen maar voor je iets betekenen als jij om hem geeft.
Jij kunt maar om iemand geven als jij van hem wil houden om wat hij is.

Daarom is God Liefde, omdat jij voor hem iets betekent. Niet om wat je doet, maar om wat je bent

Vader, geef mij vandaag de liefde om allen lief te hebben zoals Uw zoon ons heeft lief gehad. Geef ons de kracht om te doen wat Gij van ons verwacht

Edmond Willems

Lente

Het ene is nog mooier dan het andere, de appelboom, de perelaar en zienderogen staan ze te veranderen ik sta erbij en kijk er naar.

'k Heb er geen hand voor uit hoeven te steken, mijn hand is trouwens daarvoor veel te klein maar ik raak op al dit moois niet uitgekeken staat dit er allemaal voor ons, zou dat zo zijn?

Nu hier de witte bloesems uit de takken breken, nu is de verre hemel even héél dichtbij en wat ik zie, dat kan ik niet in woorden spreken, en gaat vandaag gewoon een wonder door de wei.



Toon Hermans

Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 15 mei

5de zondag van Pasen C
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 15 mei

5de zondag van Pasen
Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag
Zondag 05 juni
Pinksteren
Zondag 19 juni
Feest van het Heilig Sacrament

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Het ontbreken van vragen is niet per se een bewijs van geloof.

De hedendaagse geloofssituatie wordt in belangrijke mate gekenmerkt door de worsteling om het geloof.

De weg naar God loopt via de ervaring van Zijn afwezigheid.

Zandbelt - Don Bosco Week 14 van 2012

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven.

Onze samenkomsten gaan door *in het Don Bosco centrum*. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Data 2022 meditatiegroep:

Maandagen van 20u tot 20.30u - Vrijdagen van 10u tot 10.30u

Mei 2022 : Maandagen 9 en 23 en vrijdag 13 en 27 mei

Juni 2022: Maandagen 6 en 20 en vrijdag 10 en 24 juni

Katrien Rombouts

Leopold Béosierlaan 23, 3010 Kessel-Lo

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com

cappella concinite

The Time of Roses

Zaterdag 7 mei 2022 om 20 uur
Sint-Kwintenskerk Leuven

Leiding: Ludo Claesen
Piano: Catherine Mertens

www.concinite.be - info@concinite.be
voorverkoop: 15 euro - kassa: 18 euro

We kunnen er niet omheen: zingen over rozen en lente lijkt wat misplaatst in tijden van pandemie en oorlog. Maar is de roos niet het symbool van liefde en moed, van vreugde en verdriet en van reinheid en volmaaktheid?

Tijdens dit concert zingen we over de hernieuwende kracht van de lente en over de schoonheid van de roos. We mijmeren over licht, ver-

bondenheid en hoop op een betere wereld, met liederen van o.a. Bob Chilcott, Ludo Claesen, Gabriel Fauré, Ola Gjeilo, Max Reger, Kristiaan Van Ingelgem e.a.

Laat u helemaal in lentestemming brengen op **zaterdag 7 mei 2022 om 20 uur** in de Sint-Kwintenskerk in Leuven!

KALENDERBLAADJE

Dank voor al wie ooit hier is voorbij gegaan op deze, onze aarde.

Zij hebben ons hun wijsheid overgedragen wij zijn hun erfenis.

Ze staan naast ons.

Hun raadgevingen zijn in ons geprent. Leer ons dat elke slechte ervaring nieuw leven kan brengen.

Gebed van de Maya's - Vastenbrochure 2012

Alleen wie onderweg is kan aankomen

BZN

WIJ BOUWEN MEE AAN DEZE WERELD OMGEKEERD



Licht van Leven voor Colombia
Licht van Liefde voor Senegal
Licht van Hoop voor Gaza
Licht van Geloof voor mensen in armoede en situaties zonder uitzicht
Licht van Dankbaarheid en Geduld voor wie geleden heeft door corona
Licht van Dromen om oplossingen voor de klimaatcrisis
Licht van Vrede tegen alle geweld in Oekraïne en andere oorlogsgebieden.

Welkom

Vanavond zijn we samen om een belangrijk gebeuren te herdenken. Wij, als kleine groep, zijn van thuis weggegaan en maken tijd om hier iets te laten gebeuren. De opdracht om te delen hebben we, op stimulans van Broederlijk Delen, in de vastentijd kunnen oefenen. Witte Donderdag is de dag om Jezus' voorbeeld van breken en delen uitdrukkelijk te gedenken. Jullie zijn allemaal heel hartelijk welkom. Een op vier mensen die delen en herverdelen, die het groeimodel in vraag stellen, zij heroriënteren de samenleving, maken de wereld duurzaam en het leven goed voor iedereen.

Lied: Hier wordt het land gezocht.

Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn
Niemand apart en geen kleuren die minder zijn.

Het feest dat wij vanavond vieren gaat terug op een heel oud Joods feest. Het feest van de Chag ha-pesach; of in het Nederlands: het feest van het voorbijgaan. Joden herinneren zich hun bevrijding uit het slaavenhuis Egypte.

Tot op de dag van vandaag eten joodse families op seideravond - de eerste avond van hun paasfeest - maces (ongegist brood) en bittere kruiden. Ook Jezus en zijn vrienden sluiten zich aan bij deze traditie.

Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit

met de opdracht: 'Ga ons paasmaal voorbereiden'. Waar wil je dat we het voorbereiden?' vroegen ze hem. Hij zei hun: 'Meteen als je de stad inkomt, treffen jullie een man die een kruik water draagt; volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van het huis: De meester laat u vragen, waar is het vertrek waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij wijst je dan een ruime bovenzaal, die al is ingericht; maak het daar klaar.' Ze vertrokken, en troffen het zo aan als hij hun gezegd had, en ze maakten het paasmaal klaar.

Ook wij vieren het Laatste Avondmaal.

We hebben hier en op de grote tafel met de symbolen van de partners van Broederlijk Delen de zevenarmige kandelaar - menora - gezet. De zeven armen verwijzen naar de zeven dagen van de week. Zes werkdagen en een rustdag.

Aansteken van de kaarsen

We vragen zeven mensen om de kaarsen aan te steken.

Jezus, moge jouw licht ons blijven verlichten, als symbool van verbondenheid met Jou en met elkaar, licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.

Handen ontsmetten.

Je handen wassen, ook al zijn ze proper, is een rituele handeling: De tijd die je stopt in het reinigen van de handen dient eigenlijk om je helemaal te zuiveren: rein staan voor God
om klaar te zijn voor wat komt, om dankbaar te zijn voor de spijzen op tafel.

De voeten van een gast wassen was niet het werk van de gastheer of gastvrouw, maar van een hulpje, een slaaf - de minste in huis. Jezus draait de rollen om.

Evangelielezing

We lezen uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus naar het getuigenis van Johannes.

Het paasfeest was op handen.

Onder de maaltijd, stond Jezus van de tafel op en legde zijn bovenkleden af.

Hij goot water in een wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen.

Simon Petrus zei tot Hem: 'Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!'

Jezus antwoordde: 'Als jij je niet door mij laat wassen, kun je mijn deelgenoot niet zijn'. Daarop zei Petrus tot Hem: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd'. Maar Jezus antwoordde: 'Wie een bad genomen heeft, hoeft zich niet meer te wassen, tenzij de voeten, hij is immers helemaal schoon.

Wie is de grootste?

Hij die geen macht begeert, die hiervan afstand doet.

Wie is de grootste?

Hij die vraagt: wat kan ik voor jou doen?

Wie is de grootste?

Hij die hoort het woord van de Ene en ernaar leeft, dienaar wordt, dienaar zonder macht.

Jezus van Nazareth verstond zo de schriften.

Een keuze voor het leven, sterker dan de dood.

Voorbeden

Jarenlang hebt gij met uw handen gewoon gewerkt. Uw handen hebben mensen aangeraakt en gene-



zen. Uw handen braken brood voor wie met U aan tafel zat.

Gij stak uw handen uit naar uw dode vriend Lazarus. Met uw handen hebt gij kinderen gezegend. Gij hebt de handen opgelegd aan zieken, doven, blinden en lammen. Gij stak in gebed uw handen op naar God.

Gij stond met open handen in het leven. In uw handen willen wij alles leggen wat ons vandaag onuitsproken ter harte gaat en vragen uw zegen.

Lied: Ubi Caritas et amor ubi caritas Deus ibi est

Tijdens het paasfeest eten de joden ongegist brood en dat doet hen denken aan de uittocht uit Egypte, want bij het vluchten hadden ze geen tijd om gewoon brood te bakken.

We hebben voor iedereen een glaasje voorzien, voor wijn of druivensap.

Samen dankend rond de tafel

Het was een bonte mengeling van heel verscheiden karakters. Mensen van alle slag: ruige vissers, een sluw tollenaar,...

Ruwe bolsters, dat zeker! Maar stuk voor stuk ook dromers, trouwe vrienden met een zachte binnenkant... In vriendschap en liefde, met Jezus in hun midden vormden ze een kring rond de tafel op die avond.

Mee aan tafel

Vandaag laten we de partners van Broederlijk Delen uit de campagne-landen Colombia, Senegal en Palestina mee aan tafel zitten. We hebben uitgenodigd: Valentina en Juliana uit Colombia, Saratou uit Senegal en Yassen uit Gaza.

Valentina en haar tweelingzus Juliana

wonen in Tamesis in Colombia. Zij zijn 17 jaar en hun mama is leerkracht. Zij wonen op een boerderij buiten de stad. Er groeit koffie en ze hebben een eigen moestuin. Een groot mijnbouwbedrijf probeerde tijdens de coronapandemie om mensen aan zich te binden met voedselpakketten en de aanleg van nieuwe plantages. Daar werken sindsdien meer mensen van overal uit Colombia. Druggebruik, geweld en prostitutie zijn toegenomen. Jonge meisjes vinden het niet meer fijn om over straat te lopen en voelen zich bedreigd. Valentina

gaat in haar vrije tijd naar de School van de Duurzaamheid. Broederlijk Delen steunt dit initiatief. Zij vindt er een plek om zich te vormen en samen sterk te zijn. De zussen willen graag verder studeren en mee zorgen voor hun gemeenschap en hun grondgebied. Zij doen mee met de 25%-revolutie!

Saratou werkt al meer dan drie maanden op een pluimveebedrijf in het departement Mbour in Senegal. De organisatie Jeunesse et Développement stimuleerde haar om dit te doen. Ze heeft een contract van zes maanden gekregen. De vooruitzichten zijn goed, want haar werkgever is tevreden over haar werk en wil na deze eerste zes maanden met haar verder. Saratou stuurt iedere maand een deel van haar spaargeld naar haar broer in het dorp, zodat hij vee op haar naam kan kopen en ervoor zorgen. Ze heeft nu al vier schapen. Ze droomt ervan om bij haar thuis in Fouta groenten te kweken die een groot deel van het jaar beschikbaar zouden zijn. Saratou is zeker dat duurzame landbouw hen vooruithelpt. Zo doet ze mee met de 25%-revolutie.

Yassen houdt van toneelspele bij Theatre Day Productions in Gaza, een dichtbevolkte strook land in bezet Palestijns gebied. Jongeren leren er samenwerken en samenspele. Zo vinden ze af en toe een uitweg voor de problemen in hun leven. De voorbije twee jaar maakten corona en de oorlog in Gaza het erg moeilijk om theater bij de mensen te brengen. De herinneringen aan de oorlog, de verwoesting en de vele doden zijn moeilijk te dragen. Maar via de samenwerking in het theater groeit er weer wat leven. Yassen wil zich verder inzetten als toneelleraar bij de jongeren en studeert nu ook lichamelijke opvoeding aan de universiteit. "Cultuur maakt verandering mogelijk." zegt hij. Samen kunnen zij het anders aanpakken. In Gaza groeit de 25%-revolutie.

We willen ook delen met de vele oorlogsslachtoffers uit Oekraïne, met klimaatvluchtelingen, met mensen die iemand verloren in de coronatijd, met mensen die leven aan de rand van de samenleving.

Jezus nam het brood

Jezus nam toen brood, net als wij, dit brood en deze beker. Telkens als wij eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij zijn dood en dat hij leeft, Je-

zus Messias.

Die ons aanspreekt, ondervraagt, bemoedigt, troost, vermaant, die ons verschijnt in woorden van genade 'hebt elkander lief'. Die tot ons zegt: Doe dit en denk aan mij.

Breek je brood en deel je levenskracht, - schenk je hartenbloed om liefdeswil, geef je leven zoals ik het gaf: wees mijn zachte kracht, mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld.

Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken: dat wij vol van hoop meewerken aan een nieuwe wereld waar brood en recht en waardigheid is voor al wat leeft.

Tafelgebed: p:239 'Vriend voor het leven' Oosterhuis

Beziel ons met jouw Geest, dat wij jouw woorden spreken, dat wij jouw hart en handen zijn, dat wij jouw wegen gaan - dat wij ons verbonden mogen voelen met mens en wereld.

Communie

Het is tijd om hier samen te breken en te delen. Telkens wanneer dit gebeurt, wordt een nieuwe, hoopvolle toekomst mogelijk.

Telkens wanneer we ons eigen zoeken naar geluk laten doorkruisen door het gelaat van de vreemde, kwetsbare en weerloze andere, wordt nieuw leven mogelijk.

Een eenvoudig beeld, wat brood en wijn, een gebaar dat we herhalen om niet te vergeten, om onze verbeelding steeds nieuwe kracht te geven. We doen dat niet alleen, maar in verbondenheid met allen die hetzelfde gebaar gebruiken overal ter wereld en in verbondenheid met hen die ons hierin voorgingen, onze lieve doden.

Lied: Wie zijn leven niet wil geven, niet wil delen met zovelen met een ander gaat verloren. Wie wil delen wat hij heeft, die zal leven, opgegeten,
Die zal weten dat hij leeft.

Lezing

Bij het landgoed dat Getsemane heette, zei Hij tot zijn leerlingen: Blijf hier zitten terwijl ik bid." Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich meeen begon zich bevreemd en beangstigd te voelen. Hij sprak tot hen: Ik ben bedroefd tot stervens toe, blijf hier en waak. Nadat Hij een weinig verder was gegaan, wierp Hij zich ter aarde en bad, dat dit uur als het mogelijk was, aan Hem mocht voorbij gaan. Hij bad: Abba, Vader, voor U is alles mogelijk. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar toch: niet wat Ik, maar wat Gij wilt moet gebeuren.

Zending

Als de dienst is afgelopen gaat het dienen beginnen. Dan lopen we vooruit op wat wij hopen. En bouwen we mee aan 'deze wereld omgekeerd', waar brood en liefde is, genoeg voor iedereen.

We gaan onze weg met Gods zegen: Vader-Moeder, Zoon en Heilige Geest. Amen

Uit de Witte Donderdagviering van 14 april 2022 in Don Bosco
Opgesteld door Lieve en Chris
Lector: Annie - Muziek: Jos

Slagveld



Op terugweg uit het zuiden van het land zie ik opeens een bord langs de snelweg waarop 'Champ de bataille' staat. Ik schrik onwillekeurig. Een slagveld? Hier in ons land? Gelukkig is het enkel een toeristisch informatiebord dat je de weg wijst naar het historische slagveld van Waterloo.

Daar werd op 18 juni 1815 Napoleon op het nippertje verslagen. Er vielen 55.000 doden en gewonden. Blijkbaar zijn er nog steeds mensen die het leuk vinden om zich te verdiepen in alle details van die strijd en die zelfs in uniform bepaalde scènes naspelen. God heeft vele soor- schepselen, dat staat vast.

Ook op wandel in de Ardennen stuiten we herhaaldelijk op kleine oorlogsmonumenten. Gedenksteden met daarop namen van jonge gesneuvelde soldaten. Of met namen van terechtgestelde burgers. Hier en daar een oude tank waar kinderen enthousiast op kunnen klimmen. Straatnamen die verwijzen naar een of andere heel bloedige dag. Infoborden die (meestal tevergeefs) proberen de onoverzichtelijke situatie van toen duidelijk te maken voor mensen van nu, die al lang niet meer in de details geïnteresseerd zijn.

Allemaal littekens van een tijd van

verbijstering en horror, waar niemand terug naartoe wil. En toch zien we nu elke dag beelden van gelijkaardige verwoesting op het nieuws, niet eens zo ver weg. Opnieuw zijn er soldaten die proberen een stad in te nemen of een weg te blokkeren. Opnieuw zijn het gewone mensen, gezinnen en oude mensen, die de prijs betalen.

Misschien zal er ooit een infobord staan bij een wijk in Kiev of Mاريوepol. Om uit te leggen wat er gebeurd is. Maar zelfs wij die erbij staan en ernaar kijken, kunnen er met ons verstand niet bij. Hoe zal later iemand precies begrijpen hoe zoiets is kunnen gebeuren? Waarom we dit niet konden voorkomen, met al onze overlegorganen en samenwerkingsverbanden? De mensheid moet alweer beschaamd zijn. En hopen en bidden dat we ooit beter en slimmer worden. Beter laat dan nooit.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/slagveld/>)
gepubliceerd op 29 maart 2022

Een klok van twee oorlogen op Boven-Lo

Dat we nog iets meer weten over de eerste klok op Boven-Lo hebben we aan de Eerste Wereldoorlog te danken. In die jaren worden her en der een aantal klokken door de Duitse bezetter weggevoerd, maar niet systematisch zoals dat in WO II het geval zal zijn. In februari 1918 wordt gevreesd voor erger. In het aartsbisdom Mechelen worden alle pastoors gevraagd om uit voorzorg een gedetailleerde beschrijving te maken van het klokkenbestand op de parochie. Frans Naerhuysen die de in 1914 door de bezetter vermoorde eerste pastoor van Boven-Lo Engelbert Lombaerts opvolgt, kwijt zich in een nota van 20 februari 1918 nauwgezet van die opdracht.

De klok is in 1899 gegoten door Felix Van Aerschodt toen de toonaangevende gieter in de Leuvense dynastie van klokkengieters Vanden Gheyn - Van Aerschodt. Ze is 90 cm hoog, 1 m breed en weegt 825 kg, wat beslist veel is voor een kleine parochiekerk. Ze is heel gewoon van vorm en bovendien sober versierd met een bloemenkrans. De klok draagt geen eigen naam hoewel dat vrij algemeen gebruikelijk is. Aan de ene zijde is een afbeelding van de Heilige Familie, patroon van de parochie, aangebracht met opschrift: '[Gij die] uit de stam van Jesse geboren [zijt] tot heil van de mensheid, hoor ons die smekend voor uw altaar staan'. Jesse is de stamvader van David van wie ook Jozef, Maria en Jezus - de Heilige Familie - geacht worden af te stammen. Op de andere zijde staat een Christus op het kruis en daaronder de namen van de peter Gullielmus (William) Quarre en de meter Iris Grégoire. De klok is, net als de in mei 1900 ingezegende kerk, een gift van de gezusters Iris en Hélène Grégoire. William Quarre is hun neef en latere erfgenaam.

In de Tweede Wereldoorlog maakt de bezetter al heel vroeg plannen voor een grootscheeps beslag op het klokkenpatrimonium van het land. Hevig protest van de bisschoppen haalt niets uit. Er wordt een algemene inventaris opgemaakt waarbij de klokken, per provincie een volgnummer krijgen dat in witte verf op de klok geschilderd wordt. Brabant krijgt het Romeinse cijfer IV, de klok van Boven-Lo draagt het nummer A.IV.626.

In de zomer van 1943 komt de klokkenroof op gang. Historische klokken van voor 1800 mogen blijven. In principe mag ook elke parochiekerk een luidklok behouden, zodat Boven-Lo lijkt te zullen ontkomen. Maar meer dan 800 kg kostbaar brons laten hangen vindt de bezetter toch teveel gevraagd. Op 15 september krijgt de kerkfabriek bericht dat de klok zal worden opgehaald door de firma Van Campenhout uit Haren-Noord en dat de parochie een historische - begrijp: kleinere - klok uit een andere parochie in de plaats zal krijgen. Pastoor Albert Wuyts stuurt op 23 sep-

tember een - niet bewaard - bezwaarschrift naar de bezetter. De Militärverwaltung antwoordt op 30 september: 'Uw bericht aan de Oberfeldkommandantur is door het Militair bestuur onderzocht. Het Militair bestuur betreurt op uw wens niet te kunnen ingaan. De harde oorlog eist dat harde offers moeten worden gebracht. Talrijke gemeenten moeten zich dus zoals in vroegere eeuwen tevreden stellen met een kleinere luidklok.' De klok wordt weggehaald op 4 oktober 1943. In het archief steekt een voorlopig zo genoemd 'ontvangstbewijs' van die dag en een definitieve bewijs van 5 oktober 1943. De beloofde vervangklok komt er niet, op Boven-Lo niet, maar ook niet op talloze andere plaatsen waar de enige klok toch wordt weggehaald. In de registers noteert de bezetter dan lakoniek: *Ersatz abgelehnt*, 'vervangingsafgewezen'. Meer dan een zoethoudertje lijkt de toezegging van een vervangklok niet te zijn geweest.

Raf Versteegen



Seniorama



Senioreninspecteurs Leuven
LEZING MEI 2022

Alle lezingen hebben plaats in de parochiekerk St. Jozef, Bogaardenstraat 72, Leuven op maandagnamiddag van 14 tot 16u.
Bijdrage: €7 - leden €6

De verdwenen Palestijnse dorpen
Johan Depoortere, voormalig journalist bij de VRT
Maandag 16 mei 2022

FILM MEI 2022
"Le jeune Ahmed"
België - 2019 - 90 min
van: Jean-Pierre en Luc Dardenne
met: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou

Datum: **vrijdag 20 mei** van 14.00 u. tot 16.30 u.
Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro

INFORMATIE EN ADVIES
Nieuwe regeling contactpunten senioreninspecteur
Aangezien het coronavirus ons voorlopig nog in de greep houdt, moeten we op zoek gaan naar een alternatieve aanpak van activiteiten. Wil je de senioreninspecteur op korte termijn spreken? Patricia is telefonisch bereikbaar op 016 21 09 10 of 0491 91 25 35 of per e-mail naar pz.leuven.senioren@police.belgium.eu.

Sociale voorzieningen
Met al je vragen daarover kan je elke **werkdag** bij Seniorama terecht. Ondersteuning en begeleiding in het centrum

De volgende voorzieningen gebeuren **op afspraak**.

10 JAAR NA SIERRE

Zondag 13 maart was het 10 jaar geleden dat de busramp in Sierre plaatsvond. Om 21.15 uur botste een Belgische bus tegen de betonnen muur in een tunnel, op terugreis na skiklassen. 22 kinderen, de twee chauffeurs en vier begeleiders kwamen om het leven.

Else van Basten Batenburg verloor haar **zoon Bart** (11 jaar) en werd nadien rouwconsulent.

Zij schreef een boek over het verlies van haar zoon **"De appels blijven liggen en de piano is stil"**

Het verhaal van een rouwende moeder Else van Basten Batenburg, Ingeborg Manshoven, Pelckmans

Te bestellen o.a. bij je Standaardboekenwinkel (20 euro bij afhalen en +2,99 euro bij verzending), ook bij Bol.Com te bestellen: (22

Neem vooraf telefonisch contact tel. 016 22 20 14.

Digitaal fotoestel
Leer je digitaal fotoestel kennen en gebruiken.
Iedere woensdag.
Inschrijven via het onthaal tel. 016 22 20 14 - **Vragen naar Rita of mail naar** digihulp@seniorama.be.
Merk en type van fotoestel opgeven. Zorg dat je toestel opgeladen is of breng een reservebatterij mee.
Bijdrage: €5, vooraf te betalen.

Hulp bij laptopgebruik
Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel. Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto's van je digitaal fotoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of... mijn pc doet raar!

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 1 uur individuele hulp krijgt: echt maatwerk. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van €5.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: tel. 016 22 20 14 of **vragen naar Rita of mail naar** digihulp@seniorama.be

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Seniorama vzw Activiteiten
Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
www.seniorama.be
Contact telefoon 016 22 20 14



Het verhaal van een rouwende moeder. Boekje van Else van Basten

euro en gratis levering) 128 bladzijden
Krant Het Nieuwsblad van 10 maart 2022