

PASEN : Getuig van de Hoop die in u leeft!



Welkom

Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt.
Gezegend ieder van u, om wie je bent,
om wat ons samenbrengt,
in naam van wie wij noemen:
Vader-Moeder, Zoon en heilige Geest.

Wie is de grootste?
Hij die geen macht begeert, die hiervan afstand doet.
Wie is de grootste?
Hij die vraagt: wat kan ik voor jou doen?

Wie is de grootste?
Hij die hoort het woord van de Ene en ernaar leeft,
dienaar wordt, dienaar zonder macht.

Jezus van Nazareth verstond zo de schriften.
Een keuze voor het leven, sterker dan de dood.

Pasen is de bevestiging dat Jezus' keuze voor het leven, als dienaar zonder macht,
ondanks de ogenschijnlijke mislukking, toch de juiste levenskeuze is.
Geconfronteerd met een toenemende wereldwijde ongelijkheid
en een ongeziene uitbuiting van de aarde is het vandaag onze beurt
om de doortocht te wagen, afstand te doen van de macht en zo voor het leven te kiezen.

Intredelied: Vrede voor jou

Vrede voor jou hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn;
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
Niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar !

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt,
jij die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn

De Paaskaars wordt aangebracht.

Paaskaars wordt aangestoken (kan gedaan worden aan een kaarsje van de menora op de deeltafel)

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft
Licht van Leven
Licht van Liefde
Licht van Hoop
Licht van Geloof
Licht van Dankbaarheid
Licht van Dromen
Licht van Vrede

Licht dat ons aanstoot
aanhoudend licht dat overwint
Wees hier aanwezig
in deze kring van hoop

Hou brandend in ons
de vlam van uw hoop
op ommekeer ten goede

Stoot ons aan
doe ons geloven
dat leven opstand brengt tegen de dood

Als licht dat terugkomt,

als hoop die niet sterven wil,
als vrede die bij ons blijft

Acclamatie:

Licht dat terugkomt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

DEEL I: Hoop

Pasen staat symbool voor nieuw leven. Het verhaal achter het christelijk paasfeest heeft echter een rauwe dimensie. Aan Pasen gaat een verhaal van vreugde, solidariteit, inzet maar ook van veel lijden, vooraf. In elke ontmoeting met mensen op de vlucht, met mensen die zich afgewezen voelen, met mensen die aan de kant van de weg zitten, is deze pijn ook een ervaring van vandaag. Pasen vertelt over de kracht die de mens in zich draagt om 'doorheen' het lijden te gaan. Pasen is een doortochtverhaal waar de verrijzeniskracht CENTRAAL staat. Mogen we, ondanks alles, mensen van HOOP zijn én blijven.

Acclamatie: Jij die bent "Ik zal er zijn voor u".

Jij die bent "ik zal er zijn voor u"
Naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

DEEL II: Saratou uit Senegal

Saratou uit Senegal vertelt het ons zo: "Ik blijf geloven in mijn droom om als landbouwer aan de slag te gaan en genoeg groenten te kweken, zodat mijn gemeenschap het hele jaar voldoende en gezond eten heeft."

Partner van BD, JED (Jeunesse et développement), geeft jongeren perspectief met een opleiding in agro-ecologie. Die kennis zetten zij in voor hun familie en gemeenschap. Niet alleen goed voor de natuur maar ook voor de gezondheid en ontwikkeling van hun gemeenschap. Zo maken zij verandering mogelijk.

Acclamatie: Jij die bent "Ik zal er zijn voor u".

Jij die bent "ik zal er zijn voor u"
Naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Majo DEEL III: Isis en Valentina uit Colombia

Isis verwoordt het zo: "Water is belangrijk voor mij omdat ik geloof dat mensen, bomen en dieren niet zonder kunnen leven. Wij moeten het water beschermen door bomen te planten en de bodem niet te vervuilen. Maar ook door te voorkomen dat er mijnbouw komt die onze rivier vervuult."

Valentina vertelt: "We moeten onze opvatting over de natuur veranderen. Het is geen hulpbron die wij zomaar vrij kunnen gebruiken. Voor ons is de natuur iets dat leeft, iets dat voelt en iets waarmee we op een harmonieuze manier willen samenleven, zonder het te vernietigen.

Colombianen op het platteland kennen hun rechten en willen hun grondgebied beschermen. Jongeren willen een stem in de toekomstplannen van hun dorp om zo verandering te brengen.

Acclamatie: Jij die bent "Ik zal er zijn voor u".

Jij die bent "ik zal er zijn voor u"
Naam die zin is van ons leven.
Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven

DEEL IV: Retaj uit Gaza Palestina

Retaj vertelde: "Ik ben gestart met de middelbare school maar blijf theater spelen. Ook mijn familie en vrienden hebben de weg naar TDP (theatre day productions) gevonden. Mijn zus hielp onlangs mee met de organisatie van een gespreksavond. Ik zie mezelf als een trotse ambassadeur van TDP."

Creativiteit en verbeelding in een veilige omgeving, doen wonderen. TDP geeft mensen perspectief: ze vinden manieren om zich uit te drukken, om samen dingen te creëren, zo krijgen ze vertrouwen en respect en worden zo actoren voor verandering.

Acclamatie: Jij die bent "Ik zal er zijn voor u".

Jij die bent "ik zal er zijn voor u"

Naam die zin is van ons leven.

Wees nabij, wordt zichtbaar hier en nu.

Groei in ons, kom in ons tot leven.

Lezingen

Hand. 10, 34a. 37-43 - Petrus getuigt dat de gekruisigde Jezus is opgestaan en mensen blijft samenbrengen.

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: 'Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij zijn getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen.

Muziek door Kathleen van Bulgari expres

Lc 24, 1-12 - Zij herinnerden zich zijn woorden, keerden van het graf terug en gingen naar de stad. (uit BB-basisbijbel)

En op de eerste dag van de week gingen ze al vroeg in de morgen naar het graf. Ze namen de zalf en de olie mee die ze hadden klaargemaakt. Er gingen nog een paar vrouwen mee. Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen die voor het graf had gelegen, was weggerold. Toen ze het graf in gingen, zagen ze dat het lichaam van de Heer Jezus er niet in lag. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Op dat moment stonden er opeens twee mannen in stralend witte kleren bij hen. Ze schrokken hevig en durfden niet te kijken. Toen zeiden de mannen tegen hen: "Waarom zoeken jullie Hem bij de doden? Hij leeft! Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgestaan. Denk aan wat Hij tegen jullie heeft gezegd toen Hij nog in Galilea was. Toen heeft Hij gezegd dat de Mensenzoon door slechte mensen gevangen genomen en gekruisigd zou worden. Maar ook dat Hij op de derde dag weer uit de dood zou opstaan." Toen herinnerden ze zich die woorden weer. Ze gingen weg van het graf en vertelden alles wat er was gebeurd aan de elf leerlingen en aan alle anderen. Die vrouwen waren Maria Magdalena, Johanna, en Maria (de moeder) van Jakobus en nog een paar vrouwen. En ze vertelden het aan de elf leerlingen. Maar die vonden het allemaal onzin en geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en liep snel naar het graf. Toen hij zich bukte om naar binnen te kijken, zag hij alleen de linnen doeken liggen. Hij ging weer weg en vroeg zich heel verbaasd af wat er gebeurd zou kunnen zijn.

Duiding: Pasen vieren.

Feesten, doe je dat als je in de miserie zit?

Hoe miserie?

Sommigen kunnen leven alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Ze ervaren zelf geen te grote problemen en hebben geen weet van andermans zorgen. Of leven zo ver weg van de gewone

mensen dat ze geen besef hebben hoe -buiten hun kring van welstellenden- geleefd wordt. Anderen hebben al zoveel meegemaakt dat ze hun oren en ogen stoppen om niet nog meer lijden onder ogen te moeten zien.

Wat kan dan nog? Weten dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is, dat we niet leven in het paradijs

en toch,

uitzien naar betere tijden en er mee aan werken om het goede leven dichterbij te brengen, voor iedereen.

Er is een grote verandering nodig. Revolutie noemt Broederlijk Delen het. In de vastentijd is ons verteld dat - als 25% mensen werken aan die verandering, dat dit een hefboom is om het helemaal anders te kunnen doen.

Hoop ontstaat uit actie

“We zeggen heel de tijd dat we hoop nodig hebben, en dat we zonder hoop niks kunnen beginnen.

Maar ik denk: zelfs al is er geen hoop

we moeten iets doen.

Geen hoop hebben, is geen excuus om niks te doen.

Wat we meer nodig hebben dan hoop is actie.

Want eens we beginnen te handelen, is er hoop overal.

Als we zoeken naar hoop, moeten we dus zoeken naar actie.

En dan, enkel dan, zal hoop komen.”

Greta Thunberg op de klimaattop in Polen 2018

Naast actie is ook bezinning nodig. Ria wil vertellen hoe dat geprobeerd werd tijdens de vastentijd.

We zijn heel dankbaar dat op de vraag om gezamenlijk te mediteren tijdens de vasten, zo positief gereageerd werd.

Naast de tweewekelijkse meditatie op maandagavond en vrijdagochtend hebben we de kans gehad om in Ademtocht elke ochtend om 10 uur, in verbondenheid te mediteren.

Bij aanvang wordt een stukje tekst gelezen, meestal uit het boek: De stille revolutie van Paul Harris, met dag lezingen van John Main over christelijke meditatie.

Dan klinkt de klankschaal en zeggen we stil van binnen ons gebedswoord.

Na 25' kondigt de klankschaal het einde van onze meditatie aan.

Om het met de woorden van Johan Main te zeggen:

‘In de meditatie denken we niet na over onszelf of God of wat dan ook.

Ieder van ons heeft het vermogen helemaal aanwezig te zijn bij onszelf en bij Hem.

Dat zal ons in staat stellen om helemaal aanwezig te zijn bij anderen.

We moeten leren om onze mogelijkheden absoluut ernstig te nemen en te beseffen dat de Geest van Hem die het heelal geschapen heeft, in ons hart woont en er liefde is voor iedereen, en we moeten ons hart binnengaan om de Geest te ontdekken in onze eigen geest.

Meditatie is een geschenk en kan bijdragen tot de vrede in de wereld.’

Geloofsbelijdenis: Het is niet gemakkelijk om zeggen

Het is niet gemakkelijk om zeggen:

Ik geloof in God. Wat zeg je dan?

Je zegt zo veel. Een mens te veel.

Een God die mij draagt en die van mij vraagt

te doen wat mogelijk is en nog iets meer.

Een God die naar mij reikt en die toekomst biedt:

wees mens van hoop, ga in mijn spoor.

Een God die mens wordt, warm en uitdagend,

die niet loslaat, die zichzelf niet wil ontzien.

Een God die trouw is en barmhartig
die onmacht kent en die je omarmt.

Ja, daar wil ik in geloven.

Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt,
en zegt: probeer het maar, in Gods naam..... **SAMEN.**

Voorbeden

Acclamatie

Licht dat terugkomt,
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft.

Wij bidden om de kracht van de liefde

Dat tweedracht en geweld niet de bovenhand hebben.

Dat de leiders van deze wereld de kracht van de liefde mogen ontdekken
en ernaar handelen. Acclamatie

Wij bidden om de kracht van de liefde

Dat egoïsme niet de bovenhand haalt

Dat de keuze voor de kwetsbare medemens,

delen met mensen in nood,

zorg voor moeder aarde,

dialoog en actieve geweldloosheid onze leidraad moge zijn

Acclamatie

Wij bidden om de kracht van de liefde

dat vrede en verzoening onze dagelijkse levenshouding wordt

Dat wij hiervoor gehoor vinden bij allen

die zich inzetten voor een wereld zonder kernwapens en zonder oorlog.

Acclamatie

Offerandelied: geproefd, geleefd, herkend worden (Kris Gelaude)

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat
geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.

Zo'n God zijt Gij, onnoembare geliefde

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd

Geen and're kracht dan zout van deze aarde zijn

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.

Zo'n God zijt Gij, een levende nabije.

Geen and're weg dan die door Jezus werd gegaan

Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest.

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden

Zo'n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Tafelgebed

Wie God is, heeft geen mens ooit gezien.

Alles wat we weten,

is dat telkens weer in de geschiedenis

mensen door Hem worden gegrepen, door zijn liefde geraakt –

en dat zoiets je leven kan veranderen.

En dat Hij een Naam heeft: 'Ik zal er zijn voor u'.

Ik zal er zijn in je diepste binnenste,
in je hart en handen
in je spreken en handelen.
Ik zal er zijn als liefde en trouw,
in je omgaan met mensen,
in je werken aan beter samenleven voor allen.
Voor de rest heeft niemand God gezien.

Tenzij Hij misschien wel eens
te zien zou kunnen zijn
in mensen die elk op hun manier
van Gods naam een werkwoord maken
dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.
Ja, God is te zien in mensen die geloven dat Hij te doen is.

Carlos Desoete – Uit: Naam die zin is van ons leven.

Onze Vader

Communie

Wie is de grootste?
Hij die brood breekt met zijn vrienden
en deelt met anderen
die het broodnodig hebben.
Delen ook wij het brood met elkaar
om met elkaar in vrede te kunnen leven.

muziek door Bugari Express

Onze Paaswens

Pasen voor iedereen
"Lastige mensen," zeggen sommigen,
"waarom moeten ze altijd zo opstandig zijn? "
Maar zelf zeggen wie in Hem geloven:
"Wij kunnen niet anders, want ook Hij is opgestaan,
tegen elke vorm van dood en verdrukking in,
tegen elke vorm van lijden en liefdeloosheid.
Zijn Geest wekt ons altijd weer op,
blaast vuur in onze uitgedoofde harten,
doet ons de vragen stellen naar een nieuwe tijd,
een andere wereld, een Pasen voor iedereen.

Lied: Leve het leven

Leve het leven: meer dan slaafs bestaan :
in het licht geheven, uit de dood vandaan,
vieren wij de dromen aan ons doorverteld
dat de dag zal komen van verstoord geweld.
Leve het leven : 't uur van vrijheid slaat.

Leve het lieve leven dat de dood weerstaat.
Leve wie treuren, arm en klein van geest.
't Staat nu te gebeuren dat de pijn geneest
van wie werd geslagen, vervolgd en onderdrukt.

Na de nacht zal 't dagen: opstanding gelukt!
Lang zal hij leven die verrijz'nis vindt.
Leve lang het leven, dat vandaag begint!

Zending en zegen

De Heer is verrezen. Hij roept ons om met hem te kiezen voor het leven. Met Broederlijk Delen mogen wij het verschil maken en ook zelf leven geven aan mensen en gemeenschappen in het Zuiden.
Elke dag kiezen mensen opnieuw om leven te geven en leven te vinden. Als we met genoeg zijn, zal ons samenleven anders worden. Dan telt iedereen mee in een wereld waar delen een levenshouding wordt Het leven is altijd sterker. Daar staat onze God, de Ene, borg voor.
Als de dienst is afgelopen gaat het dienen beginnen.
Dan lopen we vooruit op wat wij hopen
en bouwen we mee aan 'deze wereld omgekeerd',
waar brood en liefde is, genoeg voor iedereen.
Moge de verrezen Heer ons allen mee laten verrijzen
tot een leven van aandacht en respect,
tot zegen, geluk en vrede.
In de naam van de Vader-Moeder, Zoon en heilige Geest.

Slotlied: De steppe

De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen!

De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond - en wij zullen horen.
En wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven!

Bugari-expres zwaait ons uit