

KERK & Leven

14

2022

WEEKKRANT

6 APRIL

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

TWEDE VASTENVIERING 13 MAART 2022

Welkom

Gezegend het licht van deze morgen. Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. Gezegend ieder van u, om wie je bent, om wat ons samenbrengt, in naam van wie wij noemen: Vader/Moeder, Zoon en Geest.

Vastentijd

Heel de vastentijd staat het woord DELEN centraal. Broederlijk Delen heeft een **partner in Senegal: Jeunesse et Développement (JED)** - gegroeid uit de scoutsbeweging. Ze hebben een vormingscentrum voor ecologische landbouw: CIFOP. We horen straks het getuigenis van jongeren die daar een opleiding volgen.

Waakzaam zijn zet ons in beweging.

Het zegt iets over ons geloven, dat het eens waar zal worden: vrede, liefde, recht voor alle mensen van goede wil. Waakzaam uitzien naar dat Rijk brengt ons in beweging om te doen wat nog niet kan, om te vieren wat nog niet is. (naar Wim Holterman)

Lezing uit het evangelie volgens Lucas (9, 28b-36)

Jesus ontmoet Mozes (de wet) en Elia (de profeet) op de berg. Terwijl de leerlingen slapen, wil Jesus herinneren wat geweest is en zicht krijgen op wat hem te doen staat. En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken over zijn heengaan dat in Jeruzalem zou gebeuren. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Hem stonden. Petrus zei: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.'

Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Uit de wolk klonk een stem die sprak: 'Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem.'

Duiding

Ouders en grootouders stappen mee op in klimaatmarsen, georganiseerd door de schoolgaande jeugd, hun eigen kinderen en kleinkinderen. Zij zijn bezorgd om de komende generaties. In welke wereld zullen onze kinderen leven? Is er nog toekomst voor hen? Het zijn de jonge mensen die ons wakker schudden om te zorgen dat onze planeet niet ten onder gaat.

Hoe scheppen wij toekomst? Hoe schenken wij de komende generaties een bewoonbare wereld waar het goed leven is? Dat is de meest dringende uitdaging van onze tijd. Onze aandacht bijhouden is voor ons – en voor jongeren dikwijls een probleem omdat we zoveel prikkels krijgen, met zoveel moeten bezig zijn. Dan is het misschien het moment om stil te vallen, om de berg op te gaan.

Jesus overweegt met Mozes het woord van de Schriften. In het gesprek met Elia denkt hij na over de waarschuwingen van de Profeten. De stem, de wolk en de 10 woorden doen ons denken aan het verhaal van de uittocht uit Egypte: wegtrekken van verslavende structuren en de weg van bevrijding gaan.

De verleiding is groot om te weten: wie zal de grootste zijn? Hoe kan ik mij verbeteren? Zo wordt onze aandacht afgeleid – dommelen we in. Ook vele beleidsmakers zijn ingedommeld. Zij blijven zweren bij een groei-economie en zien nog niet in hoe deze de toekomst hypothekeert. Zij blijven geloven dat groei meer welvaart geeft. Alles offert men aan dit uitgangspunt: men vraagt steeds meer van mensen; men blijft maar nemen van de aarde. Steeds meer mensen pleiten echter



©pixabay

om de groei-economie te verlaten: dat is de uittocht die wij moeten gaan. Je kan niet alleen van de aarde nemen, je moet ook teruggeven, zo zeggen zij.

Tijd dus voor landbouw- en veeteeltbedrijven die de gekwetste natuur en de biodiversiteit herstellen. JED in Senegal, een partner van Broederlijk Delen, biedt jongeren een opleiding agro-ecologie en maakt zo een duurzame toekomst mogelijk.

Ook bij ons zijn er landbouwers en veetelers die op deze wijze hun bedrijf hebben omgevormd. Vele ondernemers wachten niet op de overheid en nemen zelf duurzame initiatieven. Zij helpen toekomst scheppen voor de komende generaties. De vastentijd kan een steuntje zijn om zelf te overwegen hoe wij onze bijdrage kunnen leveren voor een goed leven.

Voorbeden

Wij zijn geroepen om te herinneren wat geweest is en om vooruit te kijken naar wat komen gaat. Bidden wij tot God, die met ons is:

Om moed en vertrouwen voor onze samenleving. Dat zij de economische wetmatigheid van nooit eindigende groei durft loslaten. Dat zij inzet op een samenleven met respect en zorg voor ieder mens en voor de aarde.

Om moed en vertrouwen voor de organisatie Jeunesse et Développement in Senegal, waar jongeren een opleiding in agro-ecologie krijgen.

Dat zij blijven investeren in een nieuwe toekomst voor jongeren, hun families en gemeenschappen.

Om moed en vertrouwen voor onszelf.

Dat wij niet blijven steken in het gekende, het vertrouwde maar nieuwe wegen naar vrede en rechtvaardigheid durven inslaan.

Keer u om naar ons toe

Bidden wij in stilte om wat ons ter harte gaat: onze angst, ons verdriet, onze onmacht, onze twijfel, onze verlangens, onze hoop, onze dankbaarheid.

Bidden wij voor mensen en situaties dichtbij en veraf.

Gebed over de gaven

We willen oog hebben, aandacht voor goeie dingen die we dikwijls over het hoofd zien: de vrijgevigheid waar uw schepping van door drongen is; de geuren en de kleuren van het gemeenschapsleven; handen naar elkaar uitgestoken; gedeelde zorg voor wat bedreigd is; werken aan een betere wereld. Laat het samenkomen rond deze tafel daarvan teken zijn.

Brood is een verzamelwoord voor alle duizend dingen die klein maar wonderkrachtig zijn en soms een mens doen zingen ofschoon hij bang en stemloos is.

Waar jij en ik het meest van leven is van brood dat wij aan anderen geven.

Ward Bruyminckx

Het getuigenis van Alassane Cissé

Ik ben student aan het Internationaal Centrum voor praktische opleiding (CIFOP) Het grootste deel van de dag brengen we hier door. Het is onze tweede familie. Ik koos voor agro-ecologie omdat het wetenschap en milieu combineert.

We kunnen niet leven in een wereld zonder wetenschap. Maar we kunnen ook niet leven zonder het milieu te respecteren. Door de opleiding kunnen we biologische beschermingsmiddelen voor de gewassen maken. Ze vervuilen niet en ze kosten ook bijna niets.

Door de uitwisseling met Belgische jongeren begrijp ik dat zorg dragen voor het milieu iets universeels is. Het stelt me gerust te weten dat ik niet alleen sta in de strijd voor het milieu.

Getuigenis van Saratou

Zij werkt op een pluimveebedrijf in het departement Mbour in Senegal. De organisatie Jeunesse et Développement stimuleerde haar om dit te doen. Ze heeft een contract van zes maanden gekregen. Omdat haar werkgever tevreden is over haar werk kan ze wellicht blijven. Saratou stuurt iedere maand een deel van haar spaargeld naar haar broer in het dorp, zodat hij vee op haar naam kan kopen en ervoor zorgen. Ze heeft nu al vier schapen. Ze droomt ervan om bij haar thuis in Fouta groenten te kweken om het ganse jaar eten te hebben. Saratou is zeker dat duurzame landbouw hen vooruithelpt. Zo doet ze mee met de 25%-revolutie.

Opdracht voor ons

Elke zondagsviering draagt een opdracht in zich: blijf niet zitten, ga op weg. Het is hoog tijd om te handelen. Wakker worden is de boodschap. De wereld heeft ons nodig. Daarom willen we deel uitmaken van de 25%-revolutie. Als we dat met genoeg mensen willen, wordt de wereld anders en beter. Wil er toekomst zijn voor hen die na ons komen dan moeten wij vandaag werk maken van zorg en aandacht voor iedereen, ook voor onze planeet. Beschikbaar zijn, met wat in onze mogelijkheden ligt.

Zending

Vasten, jezelf binnenste buiten keren, de vragen niet ontlopen, een eerlijk antwoord zoeken.

Moge de Ene, ons nabij blijven en onze goede moed en goede bedoelingen met zijn zegen verlichten. In de naam van de Vader/Moeder, Zoon en heilige Geest.

Mededeling: Financiële steun aan projecten van Broederlijk Delen, vandaag Senegal

BE12 0000 0000 9292

Uit de viering van 13 maart 2022 in het Don Boscocentrum Kessel-Lo
Viering opgesteld door Lieve



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 10 april
Palmzondag

10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Lieven Dries
Lectoren: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

**Woensdag 14 april Witte Don-
derdag**

15 uur: Samana viering
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lectoren: Samana
Zang: Eddy Van Espen en enkele
Franciscuskoorleden
Orgel: Raoul Vereecken
**20 uur: Zoneviering in Sint-An-
tonius**

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag
15 uur: Kruisweg met Lieven Dries
20 uur: Goede Vrijdag Viering met
Thierry Van Craenen
Zang: Guy Saenen en Leo Page (gi-
taar)

Zaterdag 16 april Paaswake
20 uur: Viering met vormelingen -
familieviering
Voorganger: Raymond Stroobants
Assistenten: Lieven Dries en Gas-
ton Eysermans
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 17 april Pasen
10u. Eucharistieviering
Voorgangers: Pater Luc Van den
Wijngaert
Assistenten: Lieven Dries en Gas-
ton Eysermans
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Koor Blij Rondeel
Orgel: Herman Baumers

Maandag 18 april Paasmaandag
10u. Eucharistieviering
Voorganger: Rony Timmermans
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 10 april
Palmzondag
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Donderdag 14 april
Zoneviering Witte Donderdag
11 u. viering met koor- en samen-

Kalenderblaadje

*Zeg nee tegen vrede
als ze met vrede bedoelen de stille ellende
van honger,
de bevroren stilte van angst,
het stilzwijgen van gebroken geesten,
de ongeboren verwachtingen van de onder-
drukten.*

*Zeg nee tegen vrede
als ze met vrede bedoelen bewapening van
verre oorlogen
geld zonder problemen in het kasteel
en dankbare armen aan de poort.*

zang
Voorganger: Ronny Timmermans
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Pex
Beelden: Leo Swinnen

Vrijdag 15 april
Goede Vrijdag
20 u. Kruisverering
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen

Zaterdag 16 april
Paaszaterdag
20 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Mathieu Voets en My-
riam neves
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 17 april
**Pasen Verrijzeniszon-
dag**
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam neves
Lector: Hilde Pex
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Palmzondag 10 april om 10.30 u.
Witte Donderdag 14 april om
20.00 u.
Goede Vrijdag 15 april om 20.00 u.
Paaszaterdag 16 april om 20.00 u.
Pasen 17 april om 10.30 u.

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Berichtje van Jef Wauters
De vastentijd is ingezet op 2 maart, Aswoensdag. Pasen vieren we op zaterdagavond 20 u. en zondagmorgen 10.30 u. Op de website ademtocht.be kan je alle links vinden voor deze tijd.

Op onze website vind je een aantal interviews met de kardinaal over geloven in een seculiere samenleving, kennismaking met de Bijbelvertaling, een nieuwe petitie, een aantal vastenmeditaties en zoveel meer. De moeite om regelmatig een kijkje te nemen op onze website ademtocht.be
Jullie webmaster **Jef Wauters**

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Don Boscocentrum "Ademtocht"
De mens is geroepen om het leven te leren kennen en begrijpen tot in zijn diepste zin. Steeds heeft hij gehoor gegeven aan die oproep, steeds heeft hij getracht het mysterie van zijn oorsprong te doorgronden.
Dank zij de vermogens die hem werden gegeven: verstand, wil, gevoel, intuïtie... is hij in staat kennis op te doen van de waarheid omtrent zichzelf, de wereld en het universum. Hij denkt na over het Zijn, de verborgen grond van het bestaan in tijd en ruimte.
(Mystiek, een pelgrimstocht naar de stilte – Egbert Aerts)

VASTENTIJD IN DON BOSCO

Bedankt voor jullie gezamenlijke inspanningen! Jullie (Franciscus en Blauwput) hebben samen 1.700 kg textiel opgehaald, daar zijn we heel blij mee.



PROFICIAT
Franciscus Parochie te Heverlee



Verlangzaming = nadenken over persoonlijke groei

Eresaluut voor onze OKRA Ere Voorzitter Arnold Vanhoucke

Het kranse West-Vlamingen bij Okra en in de parochie is met het heengaan van Arnold weer iets gekrompen. Arnold en ik zijn telgen uit nagenoeg dezelfde hoek van West-Vlaanderen en hebben de Noordzeelucht in de longen mee gekregen. Arnold van net voor en ik van Bachten de Kupe. In Leuven zijn wij toevallig burens geworden. Wij hadden weinig woorden nodig om elkaar te verstaan wat eigen aan vele West-Vlamingen. Arnold had een gouden hart dat kwistig klopte voor iedereen die problemen kende. Met zijn sonore stem kon hij in vele gevallen overtuigen en geruststellen.

Susanne en haar kinderen Geetruï en Vera alsook de ganse Okra familie vallen in een diep dal en er is geen gids meer om te klimmen. De massale opkomst voor de laatste groet en een bomvolle kerk in de Abdij van park zijn het onweerlegbaar bewijs dat Arnold zeer geliefd en gewaardeerd werd en dat men hem uitvoerig wilde danken voor zijn talenten en verwezenlijkingen en vooral voor wat hij nalaat. Wat nu gebeurt met zijn lichaam in deze vasten periode is een uitbeelding van de diepe betekenis van het memento op Aswoensdag.

Op de uitvaartviering heeft dochter Vera heel stijlvol en kleinzoon Philip op ludieke wijze de levensloop van Arnold geschetst en Cécile Van Hoecke het reilen en zeilen bij Okra. De viering droeg de stempel van Arnold en werd muzikaal opgeluisterd door sopraan Sara Van Mol. Kleinzoon Arnaud heeft piano gespeeld voor zijn opa. Kan er nog iets zinvol toegevoegd worden aan deze hoogstaande viering die tot in de puntjes voorbereid was? In deze hommage zal ik trachten enkele accenten te leggen en terug blikken hoe ik in de loop de jaren Arnold beter heb leren kennen en waarderen.

Arnold de familie man

In de traditie van zijn geboortestreek sprak hij als liefhebbende echtgenoot steeds *mamatje* om te antwoorden op zijn *wuweke*. De foto op het bidprentje laat het harmonieuze koppel ons toe mee te genie-

ten van hun viering in het stadhuis van Leuven. Iedere zondag morgen stond hij klokvast bij de bakker voor de pistoletjes en ongeacht het aantal had hij steeds pasmunt mee. Soms was Susanne van wacht met hetzelfde ritueel en Arnold zat als bodyguard in de auto te wachten. Susanne en Arnold onderhielden meerdere keren per jaar het tuintje aan het parochiaal centrum om er het onkruid en de vuiltjes te verwijderen.

Arnold de leraar

In de meeste scholen is de leraar wiskunde een boeman. In de SPAS heeft Arnold zijn leerlingen zoveel mogelijk gemotiveerd om door te bijten. Voor problemen stond zijn deur open. Door de lat vrij hoog te leggen hebben veel studenten zich kunnen opwerken in de industrie. In het avondonderwijs lag het niveau nog hoger wanneer afgestudeerden een carrièreswitch overwoegen om in de SPAS leraar te kunnen worden. Zijn betrachting was de beste leerkrachten te laten doorgroeien. Zijn doelstelling was het SPAS en later het VTI te laten uitgroeien tot de bakermat van het hoger onderwijs in Vlaams Brabant. Familieleden hebben de proef met succes afgerond.

Arnold als pedagogisch directeur van VTI

De beheerders van de technische scholen in Leuven wisten zeer goed wie de geknipte figuur was om de grote hervorming te coördineren en te organiseren. De opdracht was het VTI voor te bereiden op Universitair onderwijs en polyvalenter te reorganiseren. Zijn roots heeft hij nooit uit het oog verloren om ook technische vakken zoals o.a. de bakkerij en de koksschool op te nemen in dit groots project. Als eredirecteur heeft hij met voldoening kunnen volgen hoe zijn opvolgers het uitgestippelde pad afgewerkt hebben.

Arnold de Bourgondiër

Het lag voor de hand dat Arnold een van de performante proevers zou zijn om de kwaliteit en presentatie van de gerechten goed af te keuren. Zijn stem heeft het niveau van de



koksschool omhoog getild zodat ze de voet kan zetten naast gerenommeerde scholen in het land. Door het vele proeven is hij ook een fijnproever geworden met de gekende uiterlijke lichaamsvormen tot gevolg. Arnold was niet zelfzuchtig en heeft zijn Okra leden de kans gegeven om hun culinaire grenzen te verleggen. Jaarlijks werd hun een eetfestijn aangeboden. De eerste jaren tot 100 in een grote zaal. Naderhand is dat opgedeeld in twee middagen met 40 aanwezigen per keer.

Arnold en de computer

Hij leerde zijn volk computeren. Arnold was er van meet af aan van overtuigd dat een basiskennis van de computer een essentiële noodzaak zou worden voor de media-voren om zich te kunnen handhaven in de voortschrijdende evolutie van de maatschappij. In het Gewest Leuven en achteraf in ons parochiaal centrum organiseerde hij computer cursussen voor beginnelingen en motiveerde hij ons om de sprong te wagen. Hij vormde een duo met Leo Page. Leo installeerde de hard- en software bij onnoemlijk veel gegadigden en begeleidde hen om de drempelvrees te overwinnen. Hij bleef helpen tot het vlot liep. Aanvankelijk had Leo een bomvolle agenda. Met de nieuwe generatie van laptops beperkt het zich meer tot de installatie en updates. Momenteel is Leo vooral actief met de redactie van het parochieblad en bij allerlei activiteiten in de parochie zoals het bijhouden van de website van Okra en van de parochie.

Arnold de organisator

Zijn ervaring van het VTI heeft Arnold doorgetrokken tot het mede

organiseren van groepsreizen en vakanties. Aanvankelijk kregen de jongeren zijn aandacht en Maloja Zwitserland was een favoriete bestemming. Het pad werd geëffend voor Kazou. Achteraf is zijn belangstelling verlegd naar een ruimere publiek. Arnold was de meest gevraagde en geliefde reis Leider van Okra. Zijn tot in de puntjes voorbereide reizen spraken tot de verbeelding en voldoening van de reizigers. Ondanks zijn druk vakantieprogramma bleef de aandacht voor de Okra leden overeind. In zijn drukste periode was hij soms maanden op reis en voelde Susanne zich op een eiland. Geen streek in België ontbrak in zijn repertorium en daar hebben wij met volle teugen van genoten. Onze documentatie is een zeer volumineuze map geworden. De omkadering mocht er ook zijn. Bij een bezoek aan Trier op een snikhete dag kregen we een les in dosering. De meeste kozen voor een traditionele grote Duitse pint. Hij vond twee halve liters verfrissender. Wanneer op het zand in Brugge, Okra via de boxen weergalmde over Brugge, was Arnold een van de dirigenten van een heerlijke dag in het pittoreske Brugge.

Arnold en Okra

Wanneer hij thuis was fietste hij haast dagelijks naar het parochiaal secretariaat. Steeds was hij een activiteit aan het voorbereiden en het fotokopietoestel kreeg het erg te verduren. Vele jaren konden wij hem in weer en wind en kaarsrecht de straten zien doorkruisen. Meestal op een mannenfiets en na knie problemen enige tijd op een vrouwenfiets. Hij was de ontegensprekelijke roerganger en bezieler van vele generaties medioren. Cécile Van Hoecke heeft in haar getuigenis zijn vele verwezenlijkingen toegelicht en dank uitgesproken.

Arnold als cultuurliefhebber

Ondanks zijn drukke agenda kon Arnold zich ontspannen bij een heerlijk werk van de klassieke componisten. Ook hier was het gamma zeer uitgebreid. Steeds konden de Okra leden zich zijn kielzog tot een kennerspubliek rekenen. De jaarlijkse uitstappen naar de Bozar

gekoppeld aan een cultureel culinair toemaatje. Dit zullen we missen. De uitvoeringen in de Elizabeth zaal in Antwerpen waren het zoveelste hoogtepunt in onze cultuur. Het jaarlijks nieuwjaarsconcert in de Egger In Scherpenheuvel kan in dit rijtje niet ontbreken. Ook de bedevaart in mei kan aan het cultureel erfgoed toegevoegd worden. Het evenwicht schuilt ook in kleine hoekjes. Het West-Vlaamse kaartspel bij uitstap manillen is er een voorbeeld van. Zoals vele opa's heeft Arnold de knepen doorgegeven aan zijn kleinkinderen.

Arnold en ik zijn hevige supporters van Club Brugge. In onze jeugd jaren speelde Oostende nog niet in de hoogste afdeling. Club was een valabel alternatief en dat is blijven duren.

Arnold en Vayamundo

Het parapedaardje was ongetwijfeld deze rijk gevulde uitstap en van saturatie was geen sprake. Door een (onschuldige?) val in de laatste midweek spatten zijn dromen abrupt uiteen. Juist voor zijn gedwongen vertrek gaf Arnold mij een folder met de beschrijving van de glasramen in de kerk van Onze Lieve Vrouw ter duinen. Ik ben die meermaals gaan bekijken en de details ontdekt aan de hand van de folder. Ik beschouw dit als mijn afscheidsgeschenk van Arnold.

Met het West-Vlaamse doorzettingsvermogen dat hem typeerde heeft hij de jubileum viering van 20 jaar midweek in oktober grondig voorbereid en uitgestippeld. Hier en daar ontbreken nog enkele komma's en puntjes. Ondanks zijn wankele gezondheid hoopte hij vurig ons te kunnen vergezellen en informeren. Echter... de mens wikt maar God beschikt.

Ik geef ter overweging of wij in een rustiger voormiddag bij de volgende midweek een mis laten opdragen in het West-Vlaams als nagedachte in van onze Arnold.

Dit alles brengt mij tot het besef van de eindigheid van ons bestaan en van het leven.

Willy Depoorter.

DON BOSCO – TUSSENTIJDSE ZONDAG

Wat later dan voorzien krijg je een tekst die past in de vasten-deeltijd

Droom

"Ik heb over je gedroomd", zegt Schildpad.

Ze zitten onder een boom, in de schaduw.

Het is een snikhete dag.

"O? Wat droomde je?" vraagt Das.

"Je stond bij een populier", antwoordt Schildpad.

"En je deelde van alles uit"

"O ja? Zoals?"

Das kon niet zo gauw bedenken wat hij uit zou kunnen delen.

"Het was nogal poëtisch allemaal", vertelt Schildpad.

"Je deelde het ruisen van de wind uit. Zonnewarmte. Maanlicht"

"Goh", zei Das, "Wat bijzonder."

"Ja. Je strooide ook met verwondering, goedgelovigheid en geduld."

Das begint te lachen. "Dat geduld gaf ik vast niet aan jou." "Nee, dat gaf je aan Mier."

"Krijg jij ook wat?" vraagt Das.

Schildpad aarzelt.

"Nou?", dringt Das aan.

"Je gaf mij vertrouwen", zegt Schildpad dan.

"Vertrouwen?"

"Ja, in dat alles altijd goed komt"

"Goh", zegt Das. "Dat ik dat zomaar weggaf..."

"Je had er heel veel van", zegt Schildpad snel.

"Dat zei je, dat je er veel van had."

"O..." zegt Das.

"Nou ja, in dromen kan alles."

"Ja", zegt Schildpad. "In dromen kan alles".

Tiny Fisscher in: Dit

En er past ook een uitdrukking bij

die aan **dom Helder Camara** wordt toegedicht.

"Heb jij in je eentje een droom, dan blijft het een droom.

Als velen samen dromen, dan is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid."

Een mooie lenteweek gewenst.

Lieve



Samana - Crea

Tijd tekort? Of net te veel? Iedereen beleeft tijd op een andere manier. Maar één ding staat vast: voldoende tijd voor en met jezelf is belangrijk om je goed te voelen.

CreativiTIJD, een project van Samana vzw, helpt je op weg. Met inspirerende workshops in je regio, een gratis inspiratieboekje voor bij

je thuis en een blog vol inspiratie en tips. Als klap op de vuurprijl organiseren we een grote ruilactie van zelfgemaakte geschenken in heel Vlaanderen.

Info: <https://creativitijd-samana.be/>



Kiezen vraagt moed volhouden ook

Graag zien leer je al doende

BZN

Een Goede Week

Het is een stille week.
Zoveel onrecht.
Zoveel lijden.
Zoveel verlies.

Het is een goede week.
Zoveel trouw.
Zoveel overgave.
Zoveel moed.

Het is een heilige week.
Zoveel herkenning.
Zoveel verbondenheid.
Zoveel hoop.

Het is de krachtigste week
van het jaar.
Stenen worden weggerold.
Duisternis wordt verlicht.
Graankorrel
wordt kiemkracht.

Witte Donderdag laat ons zien
Hoe een mens
tot het uiterste kan gaan in liefde
Liefde niet voor één persoon,
maar voor alle mensen
Liefde die alles omvattend is,
alles doorstralend.
Elisabeth



nodigt iedereen uit op de

Witte Donderdagviering
op donderdag **14 april 2022**
om **15 uur**

In de **St.-Franciscuskerk**
Tiensesteenweg Heverlee

Hartelijk welkom!



IN DE BRES VOOR VLUCHTELINGEN

Wij weten heel goed hoe die Oekraïners zich nu voelen en delen hun leed

“Als ik de Oekraïners zie vluchten, zie ik mezelf”

Op 13 mei 1940 moesten 4 miljoen Belgen hals over kop hun huizen verlaten.

Naar schatting vier miljoen Belgen slaan bij het begin van de Tweede Wereldoorlog op de vlucht.

Twee miljoen vluchten in eigen land en twee miljoen steken de grens met Frankrijk over.

Het overgrote deel van de vluchters keert al terug naar huis wanneer ons leger op bevel van koning Leopold III na een veldtocht van 18 dagen capituleert.

Een klein groepje vluchters bereikt het zuiden van Frankrijk en kan doorreizen naar Spanje en Engeland. Dat gaat om hoogstens 15.000 Belgen.

Een speciale groep vluchtelingen, zijn de CRAB's (Centre de Recrutement de l'Armée Belge).

Dat zijn 300.000 jonge mannen tussen 16 en 35 jaar oud, die op bevel van onze overheid moeten vluchten naar het zuiden van Frankrijk. Alles samen zijn 6.500 Belgen omgekomen tijdens hun vlucht. Sommigen bij bombardementen of aanvallen met granaten. Anderen komen in vuurgevechten terecht.

Walter Geelen – dan 8 jaar – is die ochtend van 13 mei vanuit de Kempen op weg naar West-Vlaanderen.

“Samen met mijn twee broers, zus en moeder. Vader was een paar dagen eerder vertrokken en zat al in Frankrijk. Voor mijn moeder was het een zeer riskante onderneming.

Voor zover ik kon zien waren er mensen voor en achter ons. Te voet, te paard, met de fiets of een stootkar.

Overall waar we passeerden stonden de boeren klaar in hun deurgat met drank en voedsel.”

Ook Hortensia Van den Bogaert uit Nijvel –toen 9 jaar - en haar familie krijgen van de boeren drank en voedsel onderweg. De eerste avond arriveerden ze in Koningshooikt waar ze van een boer in de stal mochten slapen.

“Bij het uitbreken van gevechten werd onze buurjongen, ook op de vlucht, geraakt door granaatscherven en overleed.”

In Overpelt kijkt Catho Dilissen, - dan 13 jaar - doodsbang door her raam. Ze ziet bommen vallen. Een ervan treft de kerktoren: de brokstukken vallen op hun huis.

Haar vader is de dag ervoor al weggevlucht om niet krijgsgevangen te worden genomen. Tegen de middag komt hij plots terug en vertelt dat hij de Duitsers is tegengekomen.

“We moeten weg. Nu meteen, direct.”

Uit de tekst van Paul Demeyer –Krant het Nieuwsblad van 19 maart 2022

In de bres voor vluchtelingen

Leuven
In de Scheutsite in Kessel-Lo worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

Opvallend: een groot deel van de vrijwilligers kwamen zelf ook naar België als vluchteling.

Ze komen daar via Refu, een organisatie die vluchtelingen of vrijwilligers in contact willen brengen met elkaar en Belgen, om een vrienden-netwerk uit te bouwen, maar tegelijkertijd ook om de taal te leren, en werkervaring te geven.

Er werd aan een hoog tempo ge-

werkt om alles klaar te maken. De kamers werden volledig klaarge-maakt: ze werden gepoetst, de bedden werden gedekt en er zijn zeepjes en tandenborstels klaargelegd voor elke gast, zelfs slippertjes. En op verschillende plaatsen in het gebouw werden grotere ruimten ingericht als living inclusief een speelhoekje voor de kinderen.

In totaal is er plaats voor bijna 190 vluchtelingen.

Krant Het Nieuwsblad van 19 maart 2022

Holsbeek
Hoeveel vluchtelingen uiteindelijk in Holsbeek belanden is nog niet geweten. Maar het is wel duidelijk dat men er klaar staat om gevluchte gezinnen uit Oekraïne op te vangen.

“Het is het OCMW dat optreedt om alles te coördineren en zij staan in voor de begeleiding.

Verschillende gezinnen hebben zich al gemeld om vluchtelingen thuis op te vangen”, zegt burgemeester Hans Eyssen.

“Maar de gemeente geeft zelf wel het goede voorbeeld en stelt de pastorij van Sint-Pieters-Rode ter beschikking. Het gebouw is gelegen in een mooie en rustige omgeving maar staat al een tijdje leeg in afwachting van restauratie en aanpassingswerken.

Via de sociale dienst zal het huis ook ingericht worden.

Pastoor Penne ondersteunt met zijn parochie dit initiatief van de gemeente.

“En ook het aartsbisdom heeft zijn toestemming al gegeven om de pastorij te gebruiken als onderkomen voor de vluchtelingen uit Oekraïne”, zegt hij.

Uit de tekst van (ggh) - Krant Het Nieuwsblad van 11 maart 2022

Universiteit Derde Leertijd



KU LEUVEN

Het is weer mogelijk om opnieuw de lezingen van UDLL te volgen in de aula De Somer.

Komende lezingen:

Opgelet! Paasvakantie.

Geen lezing op dinsdag 12/04 2022

*Innovaties in het aanwenden van fotonen van de zon

Dinsdag 19 april 2022

Prof. Bart Vermang –

UHasselt – Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

*Vlasindustrie: delocatie en relocatie?

Dinsdag 26 april 2022

De heer Alex Vanneste –

Ondernemer – Jos Vanneste nv

*Waarom houden wij zo van portretten?

Van “kinderdoodfcounterfeitsel ‘tot ‘selfie’

Dinsdag 03 mei 2022

Prof. Katelijne Van der Stighelen –
**KU Leuven - Faculteit Letteren-
Kunstwetenschappen**

Van geluid horen en verstaan – de gevolgen van ouder worden

Dinsdag 10 mei 2022

Prof. Tom Francart –

Faculteit Geneeskunde-Neurowetenschappen

Waarom en hoe schrijft men een Beethoven-biografie?

Dinsdag 17 mei 2022

Prof. Jan Caeyers –

KU Leuven – Faculteit Letteren – Musicologie

Uitstap

Dinsdag 24 mei 2022

Meer informatie over de uitstap is beschikbaar in de loop van april.

Dan worden tevens de uitnodigingen met mogelijkheid tot inschrijven verdeeld.

Universiteit Derde Leertijd Leuven vzw

Eigen Heerd

Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven

Tel: 016/32 40 01

E-mail: udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)

WEETJES

Gobelijn – Weetje van de lente

Wist je dat de lente elk jaar op een ander moment begint?

Op school leren we dat de lente altijd begint op 21 maart.

Soms is dat zo, maar dit jaar begon de astronomische lente al op 20 maart. Dat komt door de baan van de aarde rond de zon, die één jaar duurt.

Door het jaar heen staat de aarde soms dicht bij de zon, maar soms ook verder weg.

De lente begint als de zon loodrecht op de evenaar invalt, de middelste lijn van de aarde tussen noord en zuid.

Op dat moment zweeft de aarde weg van der zon, maar belicht de zon de aarde wel langer. Dat exacte moment is elk jaar wat anders. Dit jaar dus op 20 maart om 16.33 uur.

Uit Het Nieuwsblad – Jommekeskrant – 23 maart 2022

Nieuwe generatie Jaarmannen in Leuven

De Leuvense Jaarmannen hebben er weer een nieuw jaartal aan kunnen toevoegen.

In de gotische zaal van het stadhuis daagden 32 mannen geboren in 1983 op voor hun start, als 145ste Jaartal in de traditie.

Ze werden verwelkomd door hun peters van 1973, een delegatie van



Leuven – Jaarmannen 2022 © nieuwsblad.be

Jaarmannen van 1953 en 1963, voorzitter van de Jaartallen **Swa Michiels** en schepen **Denise Vandevooort**.

Uit de tekst van (hsb) Krant Het Nieuwsblad - Vlaams Brabant – 18 maart 2022

Mooie voorjaarswandelingen

Toerisme Vlaams-Brabant heeft de acht mooiste voorjaarswandelingen in de provincie gebundeld.

De routes in de gids werden uitgekozen door fervente wandelaars en verrijkt met belevingstips.

Die routes staan gebundeld in het praktische boekje: *Het kriebelt in #de-wandelprovincie*

“In het boekje staan De Kravaal-Kartelwandeling in Asse en Opwijk

De Ter Rijstwandeling in Pepingen De Kesterbeekwandeling in Huldenberg

De Rockweidewandeling in Werchter

De Grote Getewandeling in Linter De Rosdelwandeling in Hoegaarden

De Rollen door de bossen-wandeling in OudHeverlee”

zegt gedeputeerde **Gunther Coppens**

Per route is er een praktische uitscheurbare kaart. Bij elke wandeling is ook de logies in de buurt vermeld.

Info

Het boekje is gratis te downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen of te verkrijgen bij de toeristische infokantoren in Vlaams Brabant.

Uit de tekst van (ssf) Krant Het Nieuwsblad van 15 maart 2022