

1^{STE} ZONDAG

We delen al wat ons gegeven is: land, gewassen en grondstoffen

Welkom

Gebedsleider

Vorige woensdag begon de vasten.
Broederlijk Delen begeleidt ons 40 dagen.
Vandaag is het thema:
Wij delen al wat ons gegeven is:
land gewassen en grondstoffen.

Het land en haar vruchten,
gewassen en grondstoffen,
worden in bezit genomen.
Boeren verliezen hun grond,
gemeenschappen worden verdreven.

Het verlangen naar bezit en macht
kent geen grenzen, schrijft Lucas.
Laat je daarom niet verleiden,
zaai geen tweedracht.

Herinner je
hoe je vreemdeling was in Egypte,
hoe je er tot slaaf werd gemaakt.

Grondvest een andere samenleving:
deel het land en haar vruchten,
doe recht aan de vreemdeling, de weduwe en de wees.

Broederlijk Delen steunt COA – Colombia.
Deze groep ondersteunt gemeenschappen
die zich niet laten verdrijven van hun grond
en protesteren tegen de internationale bedrijven
die de grote goudvoorraden willen ontginnen.



Welkom in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Lied: Hier wordt het land gezocht

Gebed voor onze aarde

 **Jef**

Jij Ene,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen voor het leven
en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlatenen vergeten mensen
van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.

Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde
van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste
verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.

Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Lezing uit het boek Deuteronomium

📖 Gebedsleider

Als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar van de HEER, uw God, heeft neergezet, moet u het volgende voor de HEER belijden: 'Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen: ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we de HEER, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. En de HEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing. HEER, hierbij breng ik U de eerste opbrengst van het land dat U me gegeven hebt.' Bied de HEER, uw God, zo uw gaven aan en kniel voor Hem neer. Daarna mag u, samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van Hem hebben ontvangen.

Als u in het derde jaar, het jaar van de tienden, het tiende deel van de opbrengst hebt afgestaan aan de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen, zodat zij bij u in de poort voldoende te eten hebben, dan moet u tegenover de HEER, uw God, verklaren: 'Ik heb niets van de gaven die de HEER toekomen achtergehouden. Ik heb alles aan de Levieten, vreemdelingen, weduwen en wezen gegeven, geheel overeenkomstig de geboden die U mij hebt opgelegd. Ik heb geen enkel gebod overtreden en ben in niets nalatig geweest. HEER, zie vanuit uw heilige woning in de hemel neer en schenk uw volk Israël en het land dat U ons hebt gegeven uw zegen, zoals U onze voorouders hebt gezworen; zegen dit land van melk en honing.'

Vandaag draagt de HEER, uw God, u op om u aan deze wetten en regels te houden. Neem ze zorgvuldig in acht en leef ze met hart en ziel na.

Muziek:

Lezing uit het Lucasevangelie

Jef

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. De duivel zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen."' Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen Hem: 'Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.' Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem."' De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken."' En ook: "Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen."' Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."'

Duiding

1.

Het verlangen naar bezit en macht
kent geen grenzen.

Niet één maar alle koninkrijken
houdt de duivel Jezus voor.

Maar hij gaat hier niet op in.

Hij ziet af van, hij neemt afstand van de macht.

Hij weet immers wat macht doet.

Hij herinnert zich

hoe het door honger gedreven volk

brood vindt in de graanschuren van Egypte,

hoe zij de hongersnood overleven,

maar er tevens tot slaven worden gemaakt.

Jezus koos een dienaar
zonder macht te worden.
Welke keuze maken wij
omtrent leven op aarde?

Deze keuze vinden wij terug
in het verhaal van Marcus Pfister,
Max en de toverstenen, uitgegeven in 1997?
Het is een verhaal met een goed en een slecht einde.

2.

Op een rotseiland midden in de zee
woont Max , de rotsmuis met zijn vrienden.
Op een dag vindt Max een prachtige fonkelende steen,
die licht en warmte geeft.
Deze vondst verandert het leven van de rotsmuizen op het eiland.
“Eén ding mogen jullie niet vergeten”, zei de oude Balthazar.
“De fonkelende stenen zijn van het eiland.
Als wij iets van het eiland nemen,

moeten we ook iets teruggeven.”

Zij die naar dit woord handelden
en een prachtige steen teruggaven
in ruil voor een fonkelende steen,
leefden gelukkig op het eiland.

Zij die door hebzucht gedreven
steeds meer fonkelende stenen namen,
en niets aan het eiland teruggaven,
holden het eiland steeds meer uit
tot het door een vloed werd vernietigd.

3.

Dit verhaal leest als een parabel.

Als wij in onze samenleving
spreken over land
dan horen we woorden als
bezitten, veroveren, eigendom.
Onze maatschappij
is gebaseerd op het eigendomsrecht
met alle gevolgen voor landen,



volken, gemeenschappen en mensen.
Omwille van de bodemrijkdommen



spelen zij hun gronden kwijt aan
multinationale ondernemingen.

Dit gebeurt vaak onder gewelddadige dwang.
Vraag het maar aan COA – Colombia,
een partner van Broederlijk Delen.
Deze groep ondersteunt gemeenschappen
die zich niet laten verdrijven van hun grond
en protesteren tegen de internationale bedrijven
die de grote goudvoorraden willen ontginnen.

Deze wijze van denken en handelen
staat in schril contrast met de Thora,
het bijbels woord dat ons richting geeft.

Het beloofde land dat Israël beërft,
het uit chaos geschapen mensenland,
is een gegeven land.

Het vijfde boek van de Thora,
het boek Deuteronomium,
bevat de voorschriften en verordeningen
om het beloofde land binnen te gaan.

4.

Enkel mensen
niet gedreven door bezitsdrang
kunnen dit land bewonen.
Het zijn zij die zorg dragen, die dienen.
Zij overwegen de Schriften,
het woord dat richting geeft aan het leven.
Zo blijkt uit de gave van de eerste vruchten
en het gebed dat de landbouwer daarbij bidt.

De pericope “mijn vader was een zwervende Arameeër”
wordt vaak als een geloofsbelijdenis geïnterpreteerd,
maar dat is het niet.
Het is veeleer een gebed
dat het offer, de maaltijd begeleidt.

Trouwens na het eerste volgt een tweede offer ook begeleidt door een gebed.

Het eerste offer
situeert zich op het platte land,
het tweede in de stad
onder de stadspoorten,
daar waar recht wordt gesproken.

In het eerste gebed
herinnert de boer zich
de geschiedenis van zijn volk.
De herinnering aan het lijden
zet het volk op de weg van het leven.

Het tweede offer
situeert zich onder de stadspoort,
daar waar recht wordt gesproken.
Om de drie jaar wordt een tiende
gedeeld met de vreemdeling,
de weduwe en de wees.
Zij worden in het beloofde land niet vergeten,
maar structureel recht gedaan.

Uit het begeleidend gebed blijkt
dat deze aandacht voor de arme
essentieel is voor de samenlevingsopbouw.
Het hoort bij het onderhouden van de Thora.

5.

Samengevat:

“Als wij iets van de aarde nemen,
moeten we ook iets teruggeven.”
Niet alleen het land is ons gegeven,
maar ook haar vruchten:
de gewassen en de grondstoffen.

Grondvest je samenleving
op de gave van het land
en deel haar vruchten met ieder,
doe recht aan de meest kwetsbaren.

De Britse econoom Kate Raworth
pleit reeds jaren voor een economie

die de menselijke behoeften voldoet
binnen de begrenzings van onze planeet,
een hedendaagse vertaling
van al wat ons gegeven is.

6.

Het wordt tijd om het tij te keren.

“Als wij iets van de aarde nemen,
moeten we ook iets teruggeven.”

Daarom benadert Broederlijk delen
de economie, de landbouw en de veeteelt
vanuit een kringlooperspectief

Zij ijvert voor een landbouwvoedselsysteem
gebaseerd op agro-ecologie en solidaire economie.
Op die manier heeft iedereen, waar ook ter wereld,
toegang tot gezond en voldoende voedsel tegen een betaalbare prijs,
zonder de planeet uit te putten
en de grondstoffen van de toekomstige generaties te gebruiken.

In haar documentaire “de 25%-revolutie”
leren wij enkele initiatieven kennen.

Ook de reeks van Jill Peeters
“Wat houdt ons tegen?”
uitgezonden tijdens de COP 26,
de klimaatconferentie in Glasgow,
toont ons een aantal bedrijven
die de kringloop rond maken.

Niets houdt ons tegen om in te gaan
op de uitnodiging van Broederlijk delen
en mee te doen aan de 25%-revolutie,
de revolutie van één op vier mensen
die volstaan om het tij te keren.

7.

Dat macht geen grenzen kent
en bebloede handen heeft
ervaren wij de laatste week.

Daarom dit lied van Bertold Brecht

Muziek: De vragen van de kinderen **Bertolt Brecht: 1951**

Voorbeden

📖 Gebedsleider:

Wij bidden tot de Ene

Dat machthebbers, hier en elders, het klimaatbeleid en grondstoffenbeheer laten leiden door het besef dat de aarde en haar vruchten ons gegeven zijn. Dat zij, als goede rentmeesters, de juiste beslissingen nemen. Geeft U hen daartoe inzicht.

Lied: Jouw hand

Dat deze woestijntijd ons de verleidingen van rijkdom en macht leert doorzien en weerstaan. Dat wij, met Jezus, blijven kiezen voor mensen, armgemaakt en uitgesloten. Geeft U ons daartoe kracht.

Lied: Jouw hand

Dat COA in Colombia gemeenschappen blijft ondersteunen die strijden voor het behoud van hun gronden en zich verzetten tegen het gewin door grote ontginningsprojecten. Blijft U hen daartoe inspireren.

Lied: Jouw hand

Wij zijn deel van de 25%-revolutie die zich inzet voor een rechtvaardige wereld met respect voor de grenzen van onze planeet. Daarom engageren wij ons om ... (Hier kunnen enkele briefjes uit de deekast voorgelezen worden.)

Blijft U ons hierin steunen.



Lied: Jouw hand

Lied: Klimaatlied voor kerken

Tekst André Troost

Melodie: Zingt Jubilate 514

Zolang er mensen zijn op aarde

Tafelgebed: Het gegeven land

Macht kent geen grenzen
zij maakt een mens tot slaaf en
put de aarde uit.

Zonder teruggave
nemen wij tot vandaag, wat
ons niet toebehoort.

Stop! Herinner je
Egypte, hoe mensen er
onderdrukt werden.

Het land, haar vruchten,
en haar grondstoffen, alles
is ons gegeven.

De vreemdeling, de
kwetsbare, de weduwe
de wees, doe hen recht.

Leef zoals Jezus
trek weg uit alle vormen
van macht, doe afstand.

Delen geeft leven,
hij brak brood en verschonk wijn,
leven in overvloed.

Dat wij nu horen,
handelen naar je levend woord,
je opdracht vervuld.

Het brandend braambos,
een niet verterende struik:
passie voor leven.

Jouw aanwezigheid
wanneer een generatie
zijn zending volbrengt

Een op vier mensen die
delen en herverdelen,
het groeimodel in vraag stellen,
heroriënteren de samenleving

maken de wereld duurzaam
en zonder ongelijkheid

Jef Wauters
1 maart 2022

Onze Vader

Communie

nemen en teruggeven	circulaire economie en landbouw
herstellen wat verbroken is	nieuw leven ontkiemt
de cirkel rondmaken	<i>jef wauters</i>

Communlemuziek

Lied: Vast iets voor..

Bezinning na de communie

Gebedsleider

“Ik ben Isis Laila Carmona Rios. Ik ben 11 jaar en woon in de gemeente Tamesis in Colombia. Op onze boerderij kweken we koffie en bananen. De koffie verkoopt papa aan een coöperatieve en op de boerenmarkt. Wij wonen in een prachtige streek en daarom hebben wij ons huis ook ingericht voor toeristen. Mama ontvangt hen en is hun gids naar de mooiste plekjes in de buurt. Papa is blij dat we hier kunnen wonen en werken. Veel boeren in de omgeving zijn bang dat ze hun boerderij zullen verliezen als er grote bedrijven en mijnen hun grond willen. Soms worden ze daarom bedreigd. Maar ze wor

den dan steeds geholpen door COA, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Mama zegt dat zij ons helpen om samen sterk te staan. Want als we met 25% van de mensen iets willen veranderen, dan zal dat lukken.”



Zending en zegen

Vasten is kiezen voor het leven, voedsel voor iedereen

n, een wereld waarin elke mens meetelt. Ieder van ons kiest mee. Samen maken we straks deel uit van de 25% mensen die verlangen naar een andere wereld en daar nu al werk van maken.

Elke week krijg je een kaartje uit onze deerkast met een Bijbelcitaat. Deze week krijg je de vraag: Wie of wat heeft me deze week wakker geschud (iets wat je zag, hoorde, las, meemaakte, ...)? Schrijf jouw antwoord op en leg jouw kaartje volgende zondag terug in de deerkast. Zo delen we ook onze inzet en onze hoop.



Moge de God van het Verbond, de Ene,
ons hart en ons verlangen zegenen,
opdat wij elkaar behoeden en doen leven.
In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

Mededeling

