

KERK & Leven

05

2022

WEEKKRANT

2 FEBRUARI

JAARGANG 83

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

STERZINGEN IN SINT-ANTONIUS



Van harte welkom op deze Driekoningenviering

Vandaag zeker ook een speciaal welkom aan onze vormelingen en hun familie; dankzij jullie kan er vandaag toch een 'light'-versie van ons traditionele Sterzingen doorgaan.

Driekoningen, het feest van de ster: een lichtpuntje dat straalt tegen de achtergrond van duisternis, een lichtpuntje dat ons de richting wijst naar het echte leven.

In het Kerstverhaal hebben de koningen heel symbolische geschenken mee: **mirre**, een parfum waarmee doden werden ingewreven, **goud**, ten teken dat Hij Koning der koningen zou zijn en **wierook** als teken van eerbied. Zo wilden zij het Koningskind eren.

Jullie gaan straks ook op tocht, en de euro's die jullie bij elkaar zingen gaan niet naar jullie eigen spaarpot, maar naar twee projecten voor

kinderen, één in Brazilië en één in Congo.

Zo worden jullie straks de wijzen die de ster volgen en het Koningskind eer brengen door het goede dat jullie samen doen.

Van een sterretje dat naar de aarde kwam

Er was eens een kleine sterretje, dat zijn uiterste best deed om te schitteren aan de hemel. Het knipoogde naar de engelen en verspreidde daardoor een heel mooi licht. Dat bleef niet onopgemerkt.

God riep het sterretje bij zich. "Jij bent heel bijzonder!", sprak God, "Weet je wat? Ik geef jou een opdracht! Ga naar de Aarde en breng daar licht onder de mensen!"

"Dat zal ik doen, God!", antwoordde de kleine ster enthousiast en vertrok. Omdat hij nog maar een jonge ster was, was hij een beetje roekeloos. Zo merkte hij veel te laat een grotere ster op en hij botste er tegenaan. Plotseling vloog de kleine ster uit zijn baan, viel naar beneden en belandde in de takken van een verweerde kerstboom vlakbij een armetierige stal.

De kleine ster begon te huilen van pijn en schrik.

"Ik ben een knoei-ster! Straks kan ik niet eens meer de opdracht van God uitvoeren!", jammerde hij. Toen hoorde hij opeens een zachte

kinderstem: "Wees maar niet bang, kleine ster, ik zal je helpen!"

De kleine ster keek verbaasd vanaf de kerstboom, door de kieren in het dak, naar beneden in de stal.

Daar zag hij een kindje in een kribbe liggen. Een os en een ezel stonden aan het voeteneind zijn voetjes warm te blazen. Had hij het goed gehoord? Kon zo'n klein kind al praten?

"Dag jongetje, kan ik iets voor je doen?", vroeg hij aan het kind.

Hoopvol begon hij weer wat sterker te glanzen. "Dat kun je zeker!", sprak het kind, "Wil jij me met je stralen verwarmen? De os en de ezel zijn al een beetje moe, weet je. Dan kunnen zij even uitrusten!"

"Dat doe ik graag!", antwoordde de kleine ster en hij straalde meteen daarna zo sterk dat de hele stal erdoor verlicht werd.

"Dat doe jij heel goed, kleine ster!", sprak het kind, "Ik krijg het al lekker warm!"

"Wie ben jij feitelijk?", vroeg de ster aan het kind.

"Ik ben maar een eenvoudig mensenkind, maar ik ben door God naar de Aarde gezonden met een taak!", zei het kind.

"Hé, dat treft!", glimlachte de kleine ster, "Ik ben ook naar de Aarde gestuurd om hier een taak voor God uit te voeren! Ik moet licht brengen onder de mensen!"

"Ik ook", sprak het kind, "maar ik breng hen een ander soort licht dan jij! Wil je mij helpen? Wil jij de wijde omgeving van deze stal verlichten, zodat de mensen zien waar ik te vinden ben? Zij wachten al zo lang op mijn komst!"

"Graag!", zei de kleine ster. Hij begon plotseling te groeien en zweefde naar boven, tot hoog boven de stal.

Zo wees hij iedereen de weg naar Bethlehem, naar de stal waar het kindje Jezus was geboren.

Naar Laurine van de Pitte

Bezinning

Als je ooit een plek vindt waar mensen elkaar dragen, weet dan: dit is Bethlehem vandaag.

Als je ooit een samenleving mag ervaren waar stom gemaakte mensen stem krijgen en blinden toch uitzicht hebben, waar de klein gehouden mens wordt grootgemaakt en de verslaafden vrij, weet dan: hier staat de ster stil.

Als je ooit een mens ontmoet die eerlijk zijn best doet om rechtvaardig te zijn en die vrede tot zijn tweede natuur maakt, zeg dan maar: hier komt iets van God tot leven.

En word dan even stil, zo stil als de ster.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 6 februari
Lichtmis
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 13 februari
Gedachtenis Modest Goossens
10 u. Woord- en communieviering
Voorganger: Lieven Dries
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 6 februari
Lichtmis
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Caroline Van Auden-
hoven
Lector: kinderen
Homilie: pater Luc Van den Wijn-
gaert
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 13 februari
Jaargetijde pastoor Paul Peeters
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

Vieringen.
Zondag 06 februari en zondag 20 februari 2022 – om 10.30 u.

Aswoensdag 03 maart 2022
Viering met Pastortale Zone in het Don Boscocentrum om 19.30 u.

Zondag 13 maart en zondag 27 maart 2022 – om 10.30 u.

De website www.ademtocht.be biedt o.a. aan:
*alle vieringen van vorig jaar
*elke woensdag kan je het nieuwe parochieblad digitaal lezen
Jef Wauters

Vieringen in de zone KesseLinde

Boven-Lo
Zondag 10.00 u.

Blauwput
Zondag 10.00 u.

Linden
Zondag 10.00 u.

Vlierbeek
Zaterdag 18.30 u.
Zondag 10.30 u. Abdijkerk
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

DON BOSCO TUSSENDOORTJE
zondag 16 januari 2022

Een nagelaten boodschap uit het boek 'Van aarde en hemel thuis' dat Hilde Van Putten, eerste vrouwelijke pastor bij KAV (nu Femma), samenstelde.

SAMEN

elke mens die we ontmoeten kunnen we negeren, groeten insluiten of uitsluiten kans geven of uitsluiten afweren of toelaten doodzwijgen of goedpraten

'onbekend is onbemind'
't zij volwassene of kind autochtoon of buitenlander bondgenoot of tegenstander kleurlinge of blanke man mens die niets of alles kan

altijd weer kunnen we kiezen: wegwijken of zich verliezen in het wonder van een mens zoekend naar de kern, de grens naar de zin en samenhang even maar of levenslang

wat we wellicht allen willen is dat we doorheen verschillen andere visies, waarden, normen toch ergens gemeenschap vormen elk zoals hij is gebekt met geduld en met respect

Hilde Van Parys



En nog eentje in de sfeer van nieuwjaar:

Laat er vreugde zijn om wat in schoonheid werd beëindigd. Steek de vuren aan voor de belofte van een gloednieuw jaar.

Kris Gelaude

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Sommigen van ons hebben misschien een moment van "transcendentie" ervaren, het waarnemen van een andere realiteit, een ontsnapping uit de gevangenis van het ego, terwijl ze luisterden naar muziek, poëzie of wanneer ze geabsorbeerd waren in een kunstwerk.

Anderen zijn misschien nooit bewust geweest van een echt inzichtelijk moment maar hebben altijd op een ander niveau geweten van het bestaan van een hogere werkelijkheid en zijn, zonder het te beseffen, steeds meer afgestemd geraakt op die realiteit.

In een vrij vroeg stadium bij het mediteren ervaren we dikwijls ware vrede en zelfs vreugde die zomaar opborrelt.

Kim Nataraja

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door in **het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Omdat verschillende leden in onze groep nu liever 's avonds laat niet buiten komen om onze meditatie bij te wonen, komen we nu ook sinds begin november samen op vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al tot april 2022.

**Meditatiemomenten begin 2022*

Op maandagen om 20 u.

14/02 – 28/02 – 14/03 – 28/03

Op vrijdagden om 10 uur in de voor-
middag:

04/02 – 18/02 – 04/03 18/03 – 01/04-

Mensen



Eén van mijn lievelingsverhalen gaat zo. Een jongeman komt aan bij de poort van een voor hem onbekende stad. Hij vraagt aan een oude man die daar zit, wat voor mensen er in deze stad wonen. De oude man vraagt hem: 'Hoe waren de mensen in de stad waar jij vandaan komt?' 'Dat waren afschuwelijke mensen', zegt de jongeman. 'Gierig en wantrouwig, altijd de eerste om je een hak te zetten. Ik ben blij dat ik daar weg ben.' De oude man knikt. 'Hier zijn de mensen precies zo.'

Even later komt er een andere jongeman aan die hetzelfde wil weten. Weer vraagt de oude man hem hoe de mensen waren in zijn vorige woonplaats. 'Dat waren fantastische mensen', antwoordt de jongeman. 'Altijd vriendelijk en gastvrij, ik heb spijt dat ik daar weg moest.' 'Hier zijn de mensen precies zo', zegt de oude man weer.

KALENDERBLAADJE

Je kan je maar veilig en geborgen voelen, als je je ook bij jezelf geborgen kunt voelen. Dat kan maar als je goed weet dat je niet in het luchtledige hangt, ook al ben je dan "eenzaam". Je kan dan tot rust komen omdat men je gerust laat, maar je blijft je gedragen voelen, als klein kind in de ronding van een arm, als volwassene in de "ronding" van de gemeenschap om je heen. In die zin is een nestelplaats blijvend verbonden met de anderen. Het is zoets als ademen, zich openen en sluiten, keren en weerkeren, terug bij zichzelf. Boten hebben ook een haven nodig, moeten kunnen vertrekken en weerkeren. Het gaat om die wiselwerking. **P. Nijs**

Een koopman die de oude man tweemaal heeft horen vertellen, wijst hem terecht: 'Waarom lieg jij tegen die jonge kerels? Je vertelt telkens iets helemaal anders over de inwoners van deze stad!' Maar de oude man glimlacht. 'Toch heb ik gelijk. Want zoals je de mensen benadert, zo zullen ze zich ook gedragen.'

Dat verhaal schoot me te binnen toen ik onlangs met mijn moeder over de gang van het woonzorgcentrum liep. Ze was weer helemaal haar eigen sikkeneurige zelf en ik probeerde haar tevergeefs tot redelijkheid aan te sporen. Tot we een nieuwe bewoonster tegenkwamen. 'Wat ziet gij er chic uit vandaag', riep die uit en ze trok nog even het kraagje van mijn moeders jas recht (waarvan ik dus niet had opgemerkt dat het scheef zat). En ze wendde zich tot mij: 'Zo'n vriendelijke menske, uw moeder!'

Ik glimlachte schaapachtig. Mijn moeder? Hadden we het over dezelfde persoon? Zelfs mijn moeder was er even stil van. We liepen zwiingend naar buiten. Allebei met iets om over na te denken.

*Kolet Janssen (https://www.koletjanssen.be/blog/mensen/)
gepubliceerd op 13 november 2019*

**Ware
vrijheid?
Jezelf leren
loslaten**

**Minder
doen
meer zijn**

bzn

OM IETS NIEUWS TE BEGINNEN MOET JE OUDE DINGEN ACHTERLATEN (Deel 2)



Desmond Tutu © Dreamstime.com

Viering 9 januari 2022 in Don Bosco Kessel-Lo
Vorbereid door Ria, Agnes en Lieve

*Blijf niet staren op wat vroeger was.
 Sta niet stil in het verleden. 'Ik' zegt hij
 'ga iets nieuws beginnen.
 Het is al begonnen. Merk je het niet?'*

Welkom.

We zijn voor de eerste keer in 2022 weer bijeen. Laten we ons hart openen voor inspirerende woorden en laten we samen vieren in de naam van de Ene: Vader – Zoon en Geest.

We oefenen even een Afrikaans lied **Umama notata** om de vreugde van de verbondenheid te laten horen. We zullen het ook als tweede slotlied zingen. En gebruiken om Desmond Tutu, Zuid-Afrikaanse bisschop, recent overleden op 90-jarige leeftijd, te eren.

Umama notata, umama notata, umama notata bajandi tanda. Tala, ..Usisi nobuti, usisi nobuti, usisi nobuti, bajandi tanda. Tala, tala....

Mijn mama en papa houden van mij. Mijn broers en zusjes houden van mij. Ze houden allemaal van mij.

Evangelielezing Mt. 2, 1-12

Jesus werd geboren in Betlehem. Wijzen/magiërs uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en vroegen waar ze de pasgeboren koning van

de Joden konden vinden; om hem te eren. Koning Herodes schrok en liet de wijzen bij zich komen. Ze moesten in Betlehem op zoek gaan naar het kind. Herodes vertelde dat hij ook naar hem toe wou gaan om hem te eren.

De wijze mannen volgden de ster die hen de weg wees en bleef staan boven het huis waar het kind was. De wijzen gingen naar binnen en gaven hun geschenken.

's Nachts in een droom zei God niet terug te gaan naar Herodes. 'En dus gingen zij langs een andere weg terug naar hun land.

Woordje

Er werden 3 thema's voor deze zondag naar voor gebracht om te onthouden.

***Het nieuwe kan uit een onverwachte hoek komen.**

***Engagement kan gepaard gaan met vreugde**

***Om iets nieuws te beginnen moet je oude dingen loslaten**

Het tweede thema ging over **Desmond Tutu**.

Vastberadenheid – gerechtigheid en verzoening waren zijn drijfveren. "Soms strijdbaar, soms zacht en nooit bang", zo wordt hij omschreven. Hij inspireerde veel mensen door zijn medemenselijkheid en gevoel voor humor. Apartheid noemde hij een godslastering. Hij was voorzitter van de waarheids- en verzoeningscommissie na de val van het Apartheidsregime. Hij eiste aandacht voor alle wandaden, zowel door zwarte als door witte mensen.

Tutu liet ook zijn teleurstelling blijken dat het ANC (Afrikaans nationaal Congres) zijn beloftes voor

een waardiger leven voor alle Zuid-Afrikanen niet heeft waargemaakt. Hij bleef spreken vanuit zijn blijmoedige, religieus geïnspireerde, grote hart.

Hij had het buitengewoon vermogen om mensen samen te brengen. Het Afrikaans begrip UBUNTU was op zijn lijf geschreven. Voor ons vertaald: Je kunt niet zonder de ander. 'Ik ben omdat wij zijn'.

Geloofsbelijdenis

In een tekst van Kris Gelaude worden mensen verwoordt. Wij sluiten ons aan bij haar woorden als een geloofsbelijdenis.

En moge er licht zijn
 In de ogen van mensen.
 In de lach van een kind.
 In het hart van wie zoeken.
 In de zorg van wie waken.
 In het lied dat weer kracht geeft.
 In de droom die bewaard wordt.
 In de liefde die standhoudt.
 In het woord dat verbindt.

(Kris Gelaude)

Voorbeden

*Niet meer verstrooid, niet meer verloren,
 Nieuwe mens in ons geboren.*

Dat we nieuwe situaties met een open blik mogen verwelkomen.

Dat wij in het nieuwe jaar genoeg energie vinden om ons te blijven inzetten voor vrede, veiligheid en rechtvaardigheid.
 Dat wij hiervoor de juiste keuzes maken zodat we met velen samen en met de nodige middelen het verschil kunnen maken.

Laten wij ons inspireren door de waarden die Desmond Tutu voorleefde:

verzoening, geweldloosheid, tolerantie en ubuntu.

Bidden we in stilte. Voor eigen intenties in kleine of grote kring, voor dichtbij of voor de wereld.

Lied

Doe ons leven in de wind aangevaaid uit oude tijden die de goede richting vindt om de aarde te bevrijden Doe ons leven in de wind, eensgezind

Doe ons leven uit de kracht van nog nieuwe geestesstormen die 't systeem van man en macht radicaal eens om zal vormen totdat vrede' ons tegenlacht, ongedacht.

Tafelgebed

Laat ons in dankbaarheid de tafel dekken, het brood breken en delen. Dankbaar, voor ons leven en allen die ertoe bijdragen dat wij goed kunnen leven.

Dankbaar, om de inzet en de solidariteit van vele onzichtbare mensen die deze wereld draaiend houden. Zij zorgen ervoor dat bussen en treinen rijden en telefoons werken, dat kinderen worden onderwezen en zieken worden verzorgd, dat voedsel wordt geoogst, brood gebakken en wijn gemaakt, dat er geweven en gebouwd wordt, en zo onnoembaar veel meer. Alsof het vanzelfsprekend is.

Met het brood delen we vandaag die inzet, delen we de daadkracht van hen die het vanzelfsprekend vinden om solidair te zijn, delen we de levenskracht van wie ons hoop hebben voorgeleefd en aan wie we hoop willen doorgeven.

Daarom weten we ons vandaag verbonden met heel de schepping en met allen, dichtbij en veraf, die er zorg voor dragen. En met allen die ons in die zorg zijn voorgegaan; zij die gestorven zijn en die we in ons hart dragen.

We delen de goddelijke opdracht om een menselijke wereld te bouwen voor allen. We geloven in de geest die ons verbindt, die ons beweegt om solidair te zijn.

(Marijke P.)

*Herschep ons hart, heradem ons verstand
 Dat wij elkaar behoeden en doen leven,
 Maak ons tot uw gemeente,
 Wees de stem die ons geweten wekt.*

Zegenwens/Opdracht

Dank de dag dat je het licht ontving en zegen die je zendt. Dank de wegen die je ging, de engelen, de mensen die je hebt gekend. Zie de toekomst als volkomen samenvloeien met de stroom waarop je bent gezet. Moge je trouw zijn aan je dromen en aan je eeuwigheid in elk moment.

Hein Stufkens

Wie moet zwijgen zal gaan spreken

Wie moet zwijgen zal gaan spreken, boventoon zal ondergaan, armen zullen breeduit lachen, rijken leeg en schuldig staan. Tronen, banken, macht en statie, grof geschut, dwingelandij, winst uit nood, eer over lijken, al die dingen gaan voorbij.

Blinden zien en doven horen, stommen spreken, lammen gaan. Mens voor mens komt God ons tegen en hij mag voorgoed bestaan. Niemand ziet zijn levenseinde als bedreiging van het lot, Ieder weet zich, dood of levend, on-aantastbaar kind van God.

*Mogen we elkaar tot zegen zijn
 en zegene ons de Ene:
 Vader, zoon en Geest.*

Zolang er sneeuw is

Op een ochtend lagen er dekentjes van sneeuw op de daken in ons vakantiepark in de Ardennen. En ook reepjes sneeuw op de bovenkant van de hagen en de verdoken stukjes van het gras. 'Sneeuw!' riep ik spontaan uit.

Het gevoel van verrukking is nog hetzelfde als dat van heel lang geleden, als de hele wereld 's nachts opeens wit was geworden. Mijn vader was al bezig een pad te scheppen van de straat naar de keuken-deur, de enige deur die wij ooit gebruikten. Ik hoor nog het schrapende geluid van de schop over de bevroren 'steentjes'. Snel snel wassen en aankleden. Een extra paar sokken voor in de rubberlaarzen.

Handschoenen niet vergeten. Mijn moeder maakte boterhammen klaar en een aluminium flesje met melk. Dat kon ik opwarmen op de kachel in de klas. Want anders kwam ik met de fiets in de middagpauze over en weer, maar dat lukte niet in die sneeuw.

De buurman had een auto, een Ford Taunus, en hij maakte een ommetje langs de school om zijn kinderen en ook mij te droppen. We mochten om de beurt op de slee die met een touw achter de auto was geknoopt, in een walm van uitlaatgassen. En met veel gilplezier bij elke bocht, als de auto vertraagde en de slee nog even verder gleed, tot net niet tegen de bumper. Iedereen was te laat,



maar dat maakte niets uit.

Sneeuw veranderde de wereld in een vrolijke chaos.

Op de speelplaats bouwden we iglo's en sneeuwmannen. In een hoek hadden de zusters van de school een paar emmers water uit-

gegoten en die waren 's nachts bevroren tot een perfecte glijbaan. Een aanloop en dan ... zoef! Met de benen zijdelings achter elkaar, de armen gespreid en de blik naar voor. Het ging telkens harder en verder.

Onze handschoenen waren niet be-

stand tegen de kou, dus als we met verkleumde vingers eindelijk naar binnen moesten, deed het prikken van onze ontdooiende vingers een kwartier lang gemeen pijn. Maar dat hadden we er graag voor over. Zoals toen zal het nooit meer zijn.

Maar ook nu is sneeuw voor kinderen een onverwachte buitenkans, een belofte van avontuur, een extractie dat de saaie dagen doorbreekt. Wie weet komen er nog een paar dagen sneeuw deze winter. Ik hoop het voor hen en voor mezelf.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/zolangersneeuwis/>)
 Gepubliceerd op 6 januari 2022

NIEUWS UIT DE WELZIJNSSCHAKELS



'De Kansendans' is een uniek boek over armoede en gelijk(waardigheid) dat vertrekt vanuit het persoonlijke verhaal van Caro en Lieve. Een leven van een middenklasser en het leven van iemand die opgroeide in generatiearmoede worden aan elkaar gespiegeld. Caro en Lieve brengen een vernieuwende kijk op armoede, de samenleving

en op armoedebestrijding. Het boek is geschreven voor een breed publiek. Verenigingen, vrijwilligers, hulpverleners en leerkrachten vinden in dit boek ook toegankelijke achtergrondinformatie. Naar aanleiding van het boek De Kansendans roepen de auteurs op tot een concrete actie. Ze zetten in de praktijk om wat ze in het boek schrijven:

er zijn dringend concrete duurzame initiatieven nodig om armoede te stoppen. Hun eis: 'Een eerlijke herverdeling van de kinderbijslag (het Groeipakket) om zo de kinderarmoede aanzienlijk te vermindere[n].' Voor meer info kijken op www.stopkinderarmoede.nu

De waarde van een goede vriend is gestegen

BZN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven

*Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL

Op vraag van de sprekers en overeenkomstig de richtlijnen van KU Leuven werden geplande activiteiten van UDLL **uitgesteld**.

De lezingen van het **Tweede semester** zullen in **digitale vorm** aangeboden worden, dus via rechtstreekse streaming op dinsdagnamiddag om **14 uur**, vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her) bekijken via de video's van de opnames. Als cursist hebt u toegang tot de digitale opname.

Het bestuur van UDLL heeft het cursusgeld voor digitale toegang tot de lezingen van het tweede semester vastgelegd op **50 euro**, wat een bijdrage van minder dan 4 euro per lezing betekent.

Iedere betalende cursist zal een persoonlijke inlog-link en een persoonlijk paswoord ontvangen, geldig voor de **12 geplande lezingen**.

Inloggen

Om in te loggen voor de livestreaming klikt u op volgende link: <https://livestream.kuleuven.be/pinkstankkundigekrachttoer>

De livestreaming start om 13.40 u met de mededelingen en vanaf 14 u volgt dan de lezing. U kan uw vragen voor de spreker per e-mail sturen naar vragenuddl@gmail.com.

Om de opname van de lezingen achteraf (vanaf de dag na de lezing) te bekijken klikt u op volgende link: <http://www.udllezingenap.be>. U geeft de volgende gegevens in: **Gebruikersnaam of e-mailadres - Wachtwoord** en klikt daarna op login.

Lezingen tweede semester 2021-2022 Februari - Maart UDLL Derde Leeftijd Leuven

15 februari 2022 - Prof. Ilse Smets
Zal er nog (drinkbaar) water zijn in de toekomst?

22 februari 2022 - Ir. Bart Van der Schueren
3D Printing voor een betere en zondere wereld

01 maart 2022 - Ir. Marc De Block
Egypte: de bouw van de piramiden

08 maart 2022 - Ir. Frank De Winne
Het Europese Exploratie Programma - Terrae Novae

15 maart 2022 - Prof. Piet Desmet
Technologie van nu en straks voor de universiteit van morgen. Digitale transformatie in het onderwijs.

22 maart 2022 - Mevr. Sonia De Becker
Land- en tuinbouw: een sector van strategisch belang

29 maart 2022 - Prof. Bénédicte Lemmelijn
En hoe en wat gelooft u dan nog, als bijbelwetenschapper? Een broos en eerlijk antwoord

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur van UDLL

Universiteit Derde Leeftijd Leuven
vzw
Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven
Tel: 016/32 40 01
E-mail: udll@kuleuven.be
Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)

NATUURPUNT NIEUWS

Een nieuw jaar in de natuur: onze curves voor 2022!

Een blik vooruit bij de start van het nieuwe jaar.

En beloofd: we zullen het niet hebben over de coronagolven. Die zijn toch te onvoorspelbaar.

Wel over de curves die we in en rond de natuur zien. De positieve willen we resoluut doortrekken, de negatieve zo snel mogelijk ombuigen.

Ga je daar mee voor?

1. Bebossingsnelheid

De bosuitbreiding van Natuurpunt komt op kruissnelheid. De voorbije twee jaar hebben we meer dan 70 ha bos bijgeplant of spontaan laten verbossen.

Voor '22 staan er nu al 140 ha klaar. Met de steun van de Vlaamse overheid, bedrijven en particulieren halen we ons doel van 700 ha tegen eind '24! **Draag jij je boompje bij?**

2. Wetlandsherstel

De laatste 50 jaar verloren we maar liefst 75% van onze natte natuur. Gelukkig kan 147.000 ha nog hersteld worden, dus kunnen we de dramatische curve ombuigen.

En dat zal nodig zijn: wetlands zoals moerassen, veengebieden en natte graslanden beschermen ons tegen droogte en overstroming. Met o.a. *Wetlands4Cities*, *Carepeat* en het *Turnhouts Vennengebied* **voegen we de daad bij het woord**.

3. Klimaatverandering

De opwarming van de aarde laat zich pijnlijk voelen. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om de opwarming tot 1,5 te beperken en de grillen op te vangen.

Natuur speelt hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld door koolstof op te slaan of door ruimte te geven

aan water. Daarom stapte Natuurpunt in groten getale **mee in de Klimaatmars van 10 oktober**.

4. Rewilding

Met wolf, bever, otter en kraanvogel is de terugkeer van grote dieren volop ingezet. Ze vinden ook in het drukbevolkte Vlaanderen hun plek. Aan ons om **oplossingen te vinden voor conflicten**, zoals met ons *Wolf Fencing Team*. Zet de trend zich verder met zeearend, goudjakhals en zwarte ooievaar?

5. Stikstofuitstoot

Tussen 2000 en 2010 werd de stikstofuitstoot haast gehalveerd, maar de laatste 10 jaar blijven we steken op een te hoog niveau. De overdosis stikstof verstikt nog steeds 82% van de Vlaamse natuur. We vragen de Vlaamse Regering om **een ambitieuze stikstofaanpak**, zodat de norm tegen 2045 in geen enkel natuurgebied nog overschreden wordt.

6. Vrijwilligersinstroom

De hernieuwde aandacht voor natuur vertaalde zich in de coronajaren gelukkig ook in meer vrijwilligers. Bij de afdelingen en bezoekerscentra boden mensen zich spontaan aan om iets te doen voor de natuur in hun buurt. En op twee jaar verdubbelde het aantal mensen dat zich aanmeldde via ons online formulier. **Steek jij ook de handen uit de mouwen?**

7. Waarnemingsgolf

Waarnemingen.be 'besmet' bijna evenveel mensen als corona. Die deden samen maar liefst 8.780.000 waarnemingen in '21. Wie weet rondend we de kaap van de 10.000.000 waarnemingen in '22? Met de 500.000 gebruikers van de populaire *ObsIdentify* app zou dat wel eens kunnen lukken. Heb jij hem nog

niet? **Installeer hem snel!**

8. Biodiversiteitsverlies

Op ons platteland boeren de insecten, bloemen en vogels dramatisch achteruit omdat de boeren natuur uit ons landschap verdwijnt.

Als de Vlaamse Regering natuur-inclusieve landbouw rendabel maakt met het nieuwe GLB, kunnen we het tij keren. **12.769 mensen tekenen alvast voor een leefbare landbouw in een levend land.**

9. Webinarhype

Corona deed het klassieke activiteiten-aanbod op en neer golven en dwong ons om te zoeken naar nieuwe vormen van natuurbeleving. Meer dan 13.000 volgden een online webinar. De Natuuracademie - want zo heet onze educatieve werking nu - creëert nieuwe plekken, binnen, buiten of online, waar alle mensen samenkomen om te leren over hun passie. **Check het aanbod webinars!**

10. Ledengroei

We eindigden '21 met een record-aantal leden, maar liefst 133.000 gezinnen!

De stijgingscurve uit '20 zet zich sterk door. Hopelijk ook in '22, want hoe meer leden, hoe sterker we de belangen van de natuur kunnen verdedigen. Nog geen lid?

Voor € 30 per jaar beleef en bescherm je de natuur!

Natuurpunt Nieuws

Natuurpuntnieuws@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be - www.natuurpunt.be/contact
Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen - 015/29 72 20

NATIONAAL PARK



Brabantse wouden © Leuven actueel

Brabantse wouden in running om nationaal park te worden

De Brabantse Wouden zijn geselecteerd als een van de kanshebbers om een nieuw nationaal park te worden.

"Dit is voor onze provincie en voor de gebiedscoalitie een belangrijke genomen horde", zegt -gedeputeerde **Bart Nevens**. "We werken tegen eind van dit jaar een masterplan uit.

Als in 2023 de officiële erkenning volgt, worden de plannen in uitvoering gebracht."

Park Brabantse Wouden zou meer dan 10.000 hectare natuurkern overlappen.

De jury vond het project van de Brabantse Wouden een sterk dossier. Het heeft internationale allure en goede aanknopingspunten voor de unieke kwaliteiten van het gebied.

"Dit is heel belangrijk om Vlaamse subsidies te verkrijgen, waarmee we lokaal projecten kunnen uitwerken rond het versterken van onze bossen", zegt **Hanna Vansteenkiste**, schepen in Oud-Heverlee.

"Er kan tussen deze gebieden een klimaat-robuste structuur ontstaan die ecologisch en recreatief veel waardevoller is dan de som van de delen" zegt **Bart Meuleman**, regiobeheerder bij ANB, die als eerste met het idee op de proppen kwam.

Uit het artikel van (hsb) Krant Het Nieuwsblad - 13 januari 2022.

WEETJES



Magneetje - Milja Praagman © Het Nieuwsblad - Jommekeskrant

*Boekentip: Magneetje

Auteur: Milja Praagmans
Wanneer voor het eerst verschenen? 2021 - Prijs 15,99 euro
Voor kinderen vanaf 5 jaar

In dit mooie prentenboek vind je een heleboel gedichtjes. Hartverwarmende, troostende en lieve gedichtjes. Eentje over jij en ik, over ruzie en herrie, over een meisje in oma en een oma meisje.

Een boek om uit de kast te nemen en even heel stil te staan bij wat er is en gevoelens die iedereen wel eens heeft.

*Ons toetsenbord

Wie elke dag een computer gebruikt, heeft het misschien al ge-

merkt. Is het niet gek dat de letters niet in alfabetische volgorde staan? Dat is toch hoe we het leren op school?

Op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad gek. Zeker als je weet dat de letters op de allereerste toetsenborden wel degelijk in de volgorde van het alfabet stonden. Maar het werd al snel duidelijk dat dat niet zo handig was als je typte. Sommige letters gebruik je immers meer dan andere.

Bij oude schrijfmachines sloeg elke letter het inktlint tegen het papier. Om ervoor te zorgen dat die mechaniek niet fout ging, ontwierp men het QWERTY-toetsenbord. Dat gebeurde aan het einde van de negentiende eeuw.

Wij zijn overgeschakeld naar een AZERTY-toetsenbord.

In andere talen gebruik je soms vaker andere letters. Maar de vaakst gebruikte toets is wel dezelfde: de spatiebalk.

In *Jommekeskrant* van *Het Nieuwsblad* van 19 januari 2022 wist Professor Gobelijn ons weer te verrassen met zijn weetjes.



QWERTY-bord © Qwerty Banque d'images

Kindergebed op Lichtmis

Laat je lichtje nu maar branden, zodat het licht geeft om je heen.

Zie het vlammetje heel blij dansen, warmte en liefde voor iedereen.

Ik wil vandaag een lichtje zijn:

een lichtje van Jezus, het grote Licht.

'Lichter' wordt dan alle pijn, een stukje hemel komt in zicht.

Bron: www.kerknet.be