

# KERK & Leven

50

2021

WEEKKRANT

15 DECEMBER

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Catechese en Naamopgave in Sint-Antonius Viering van Mirjam en Ad



#### NAAMOPGAVE Zondag 14 november 2021

Wij wensen u allen van harte welkom in deze viering.  
Wij verwelkomen hier vandaag heel speciaal de vormelingen.  
In deze viering zullen wij getuige zijn van hun naamopgave.  
Ook hun ouders, broers en zussen heten wij van harte welkom.  
U hoorde het al, we verwelkomen vandaag ook onze vormelingen. In oktober is immers een nieuw catechesejaar gestart en is opnieuw een 16-tal jongeren de weg naar hun vormsel opgegaan.

Het evangelie van vandaag spreekt over hoop op betere tijden: het verwijst naar de vijgenboom die een nieuwe zomer en een nieuwe toekomst aankondigt. Laat dit beeld van een betere toekomst ons sterken, ook als de tekenen van onze tijd niet zo hoopvol zijn als we wel zouden willen.

Beste vormelingen,  
Bij het doopsel werd jullie naam door jullie ouders aan de gemeenschap bekend gemaakt.  
Vandaag geven jullie zelf je naam op als bevestiging dat je op weg wilt gaan naar je vormsel.

*'Ik geef mijn naam op'.*

**Chiara Elise Eline Julia  
Mathis Wannas Sinn Gitte  
Willemijn Jeanne Gilles Maude  
Sander Wout Judith Floor**

Je bent op de goede weg, lieve mens, jij die niet meedoet met hen die altijd praten maar nooit luisteren, jij die niet meedoet aan spot, kwaadsprekerij, bewapening, jij die niet doodt ..., ook niet met woorden, jij die niet breekt, maar heelt.

Jij die in het leven van elke dag

Gods vraag herkent in kleine mensen, jij bent een zegen voor ieder die jou ontmoet, een lichtje in de duisternis.

En zo ben je thuis bij God, die je vraagt om je lichtje niet af te schermen maar om het te laten schijnen voor iedereen in je omgeving,

Je bent op de goede weg, lieve mens! Beste vormelingen, Vandaag hebben jullie allemaal en ieder apart je naam opgegeven, een belangrijke stap op weg naar jullie vormsel

God heeft je naam met liefde gevuld; Hij spreekt je aan, Hij roept je om zijn goedheid uit te stralen, om mee te bouwen aan een menselijke en leefbare wereld.

Beste Mirjam en Ad

**25 jaar!**

Dat zal niet jullie leeftijd zijn! Maar wat wel is dat is dat jullie intussen 25 jaar de vormselcatechese in onze parochie, onze geloofsgemeenschap verzorgen.

We zullen in onze archieven eens opzoeken over hoeveel jongens en meisjes dit gaat maar dat zullen er zeker heel veel zijn. Jongens en meisjes van onze parochie maar ook van FRANDO in samenwerking met Sint-Franciscus en van zelfs ver daarbuiten.

Met de vele verhalen uit de Bijbel hebben jullie in de harten van deze jongeren zeker de kiem gelegd voor de christelijke waarden, de boodschap van Jezus: naastenliefde, vriendschap, vrede, aandacht voor mensen die het minder goed hebben in deze wereld.

Daarom gingen jullie ook zoveel jaren in alle weersomstandigheden met groepjes in de straten van onze parochie sterzingen voor straatkinderen in Brazilië en kindsoldaten

in Congo.

Dit allemaal verdient grote dank en waardering die wij willen uiten met een warm en hartelijk applaus.

Maar daar laten we het niet bij. We willen jullie ook in de bloemetjes zetten maar dan wel figuurlijk want bloemen verwelken en wij willen jullie iets aanbieden dat blijvend is en ook symbolisch is voor de weg die jullie met zoveel jongen hebben afgelegd, trekkers en geloofsgetuigen zijn jullie voor hen geweest.

Nogmaals bedankt en weet dat we op jullie blijven rekenen!





## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.trevipus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op 0492 319215

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 19 december**  
4de zo van de Advent  
**10 u.** Eucharistieviering - Verzoe-  
ningsviering  
Gedachtenis aan Eduard, Bernardi-  
ne en Lukske Van den Bergh-Jans-  
sens  
Voorganger: Pater Luc Van Den  
Wijngaert Assistent: Lieven Dries  
Lector: Guido Lauwerier  
Zang: Guy Saenen  
Orgel: Raoul Vereecken

**Vrijdag 24 december**  
**"Kerstavond"**  
**16 u.** Eucharistieviering  
Familieviering  
Voorganger: Zonopastor Rony Tim-  
mermans  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Lutgarde Frederix  
Zang: Pieter Vanderveken  
Orgel: Anna Rusakova

**Zaterdag 25 december**  
**"Kerstdag"**  
**10 u.** Eucharistieviering  
Voorganger: Pastor Marcel Doms  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: Gaston Eysermans

Zang: Koor Blij Rondeel  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 26 december**  
**2de kerstdag**  
**10 u.** Viering  
Lector: Cécile Van Hoecke  
Zang: Maria Van Eepoel  
Orgel: Herman Baumers

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 19 december**  
**4de zondag van de Advent**  
**11 u.** viering met CD-muziek  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Mathieu Voets  
Lector: Liliane Wagemans  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Hubert Gorissen

**Vrijdag 24 december**  
**Kerstavond - Geboorte van de Heer**  
**20 u.** viering met koor- en samen-  
zang  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistenten: Mathieu Voets en  
Caroline Van Audenhoven  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Leo Swinnen

## Zaterdag 25 december

**Kerstmis**  
**11 u.** viering met koor- en samen-  
zang  
Voorganger: pater Luc Van den  
Wijngaert  
Assistent: Mieke Vanhooymissen  
Lector: Hilde Sinap  
Homilie: pater Luc Van den Wijn-  
gaert  
Beelden: Leo Swinnen

## Zondag 26 december

**Geen viering**

## DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.  
**Zondag 19 december 2021**  
**Vierde zondag van de Advent**  
**Vrijdag 24 december 2021**  
**Avondviering Kerstmis (om 22 uur)**  
**Zaterdag 25 december 2021**  
**Kerstdagviering**

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website [www.ademtocht.be](http://www.ademtocht.be) zijn de teksten ook terug te vinden.  
**Ga er zeker eens een kijkje nemen.**

MEDITATIE IN DE  
CHRISTELIJKE TRADITIE

*Naar een boom, een mens kijken zoals hij is, zonder waardebeoordeling, zonder oordeel, zonder hem een plaats te geven in onze denkpatronen en schuifladen. De wereld openbaart zich opnieuw. Ze krijgt een nieuwe kleur, zoals Roemi zegt. We moeten uit de gevangenis van onze activiteit wegschuiven naar de stilte, meent hij. Voor het lawaai dat ons als een wolk omhult, moeten we sterven. Dat voert ons niet uit het leven weg, het voert ons tot het werkelijke leven dat zich alleen tegen de 'achtergrond' God werkelijk openbaart. Het is een God die zich in het zwijgen openbaart.*  
**Willigis Jäger - Uit "Parel van wijsheid" Uitgeverij Asoka - Meditatief 339**

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

## Meditatiemomenten

\*Maand december 2021: maandag 20 u.

Omdat verschillende leden in onze groep nu liever 's avonds laat niet buiten komen om onze meditatie bij te wonen, komen we nu ook sinds begin november samen op vrijdagvoormiddag 10 uur. Zeker al tot april 2022.

We komen dus samen in december: op vrijdag 10 en vrijdag 24 december (of er dan een meditatiemoment zal doorgaan is nog niet zeker).

\*Meditatiemomenten begin 2022

Op maandagen om 20 u.  
03/01 - 17/01 - 31/01 - 14/02 - 28/02 - 14/03 - 28/03

Op vrijdagen om 10 uur in de voormiddag:  
07/01 - 21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04

BEZINNINGSMOMENT  
17 DECEMBER 2021  
GEANNULEERD

De bezinningsavond in Sint-Franciscus van vrijdag 17 december 2021 wordt omwille van coronamaatregelen geannuleerd.

Ik zoek een  
plek

Altijd onderweg, nergens thuis, zoek ik een plek, waar ik mezelf mag zijn, waar mijn dromen wortel mogen schieten, waar ik beschutting vinden mag voor de nacht, voor mijn diepste angsten en liefdes, voor mijn ja's en voor mijn nee's, voor mijn ongeduld en twijfel, voor mijn creativiteit en kracht.

Altijd onderweg, nergens thuis, heen en weer geslingerd tussen agenda's, mensenvragen, tussen moeten en niet kunnen, tussen gisteren en morgen, tussen weg van één en bij elkaar.

Altijd onderweg en nergens thuis, onderweg naar 't land van belofte, van Nazareth naar Bethlehem, van Jeruzalem naar Jericho. Land van vlucht en van ellende land van zorg en voorspoed land van honger en onderdrukking land van recht en evenwaardigheid.

Ik - zoek - een - plek!  
We doen of we alléén die plek wel zullen vinden. Ik twijfel.  
Hebben we mekaar niet nodig, herders, éénvoudigen, die verhalen vertellen als wegwijzers?  
Zelfs in de nacht zien ze helder.

## Ik zoek een plek.

*Naar Kris Buckinx, uit 'Op het andere been', uitgave Halewijn  
Uit de Sint-Franciscus 1e Adventsviering van 22-11-2021*

KERK&leven -  
Sluit jij weer  
bij ons aan?

**Verleng je abonnement of neem voor het eerst een abonnement.**  
*Dat doet ons wel plezier!*

**Je kan abonneren door €44 te starten op:**  
BE65 7360 4731 0196  
PKZ-PAROCHEBLAD-FRA-ANT-  
DBO-ZR

## Vonkje Vrede

Op zaterdag 18 december om 16 uur maken het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, vicariaat Brussel en het bisdom Hasselt een radioprogramma 'Vonkje Vrede'. Met een mix van verhalen, poëzie, interviews, muziek, gebed en doe-opdrachten zullen twee grote thema's in de uitzending aan bod komen: het **Vredeslicht**, dat in die periode in de verschillende Vlaamse bisdommen verspreid zal worden, en het evangelie van de vierde adventszondag waarin **Maria een bezoek brengt aan Elisabet** (Lc 1, 39-45).

'Vonkje Vrede' is een radioprogramma voor jongeren, gezinnen, catechiesgroepen, ouderen, eenzamen, zieken...

Volg het live op Radio Maria via DA-B+, de website van Radio Maria of via de Radio Maria app.

Meer info via: [www.radiomaria.be](http://www.radiomaria.be) of [www.vlbm.be/activiteiten](http://www.vlbm.be/activiteiten)

Vredeslicht  
Vredesviering

Vorige week deelden we mee dat het vredeslicht onderweg is vanuit Bethlehem over heel de wereld. Ook in Leuven zal het vredeslicht aankomen.

**De pastorale zone had op 18 december een vredesviering gepland in de kerk van Vlierbeek. Omwille van de coronaregels is het praktisch onmogelijk om deze viering in Vlierbeek op een veilige manier te organiseren. Daarom wordt de viering verplaatst naar de kerk van Linden op 18 december om 20u.**

**Van daar kan elke parochie het vredeslicht meenemen naar de eigen geloofsgemeenschap. IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!**

Zoek geen  
grote woorden  
als een klein  
gebaar volstaat

BZN



## GOD ZOEKT EEN PLEK OM TE WONEN



Don Boscoparochie Kessel-Lo

### Welkom u allen

in deze viering van de eerste zondag van de advent. Nog meer dan anders (post-corona) hebben we in deze tijd nood aan geborgenheid, aan een arm om ons heen, aan de warmte, de troost en de steun van een thuis, ook een 'geestelijke thuis'. God zelf wil deze geborgenheid, deze tedere omarming bieden. Hij zoekt daarvoor een plek – tussen ons (Chris)

**Gegroet en gezegend Gezegend** dit uur en het licht ons gegeven. Gezegend de woorden geladen met kracht. Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt. Gegroet en gezegend in naam van de Eeuwige Vader, Zoon en heilige Geest. (Kris Gelaude)

### Lichtritus en lichtlied

Vandaag ontsteken we de eerste kaars. Onze krans dit jaar bestaat uit huisjes, huisjes van aarde, stevige huisjes, mooie huisjes. Huisjes waar je welkom bent, om op adem te komen. Huisjes waar iedereen welkom is om op adem te komen.

Ze staan symbool voor onze droom, een droom die ook Gods droom is.

Huizen waarin plaats is voor iedereen, die staan in straten die zo een warme buurt worden, waarin mensen zorg dragen voor elkaar, elkaar herbergen en omarmen in plaats van te discrimineren of buiten te sluiten.

Zo raken we de kern van de adventsactie van Welzijnszorg. God zelf is deze droom zo genegen, dat Hij mens is willen worden, dat Hij tussen ons wil wonen. God wil immers dat we 'leven' in een leefbare samenleving voor iedereen.

Die hoop, die verwachting drukken de kaarsen uit in onze adventshuisjes. Zondag na zondag wordt onze adventsstraat lichter en warmer. Zondag na zondag wordt zijn aanwezigheid meer zichtbaar en vormen we samen het huis waarin mensen en God kunnen wonen.

*Laten we de eerste kaars aansteken terwijl we hoopvol zingen om meer licht. (Hermien)*

**Als alles duister is ontsteek** dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

### Openingsgebed:

God, Gij tekent voor ons een nieuwe wereld van solidariteit en vrede uit, Gij tekent voor ons de krijtlijnen van uw groot plan voor mens en wereld, en Gij nodigt ons uit om daaraan te werken. Laat dan niet toe dat wij blijven vastzitten in ons eigen wereldje van zelfgenoegzaamheid. Open onze ogen en laat ons zien hoe we met alle mensen samen uw plan handen en voeten kunnen geven.

Open ons hart en laat ons voelen dat Gij voor ons hoop en toekomst zijt en dat we samen met U die nieuwe wereld kunnen bereiken. Amen (Constance)

*Chris: Reflectiemomentje: opschrijven: Wat betekent WONEN voor jou?*

**Lezing: Jeremia 33, 14-16** De tijd

komt – zegt God – dat Ik zal doen wat Ik aan Israël en Juda heb beloofd. In die dagen zal Ik aan David een wettelijke afstameling geven. Die zal het land rechtvaardig en eerlijk besturen. In die dagen zal Juda gereed worden en zal Jeruzalem veilig zijn. En men zal die stad heten: 'Jahwe, onze gerechtigheid-bewerking'. (C. Leterme)(Constance)

**Lied: Vervul dit huis**

### Tekst: Wonen... meer dan een huis betrekken

*Chris:* Wonen, dat is een krakende deuren de geur van gebakken aardappelen, een krant opengevouwen op een stoel, een telefoon die rinkelt, als je terugkomt van een vergadering. Het is een veilig wegbergen van de dag in een plaats van rust en stilte te midden van een gezellige wanorde.

*Hermien:* Wonen, dat is een verwelkte bloem, stof op het buffet, dat nochtans regelmatig wordt schoongeveegd, vette vingers op de ruiten, een kraaknette vloer en een gevoel van veiligheid en vrijheid, ook al is de keuken klein en zijn de zetels ook niet meer van de nieuwste.

*Chris:* Wonen is jezelf mogen zijn, mogen kwaad worden zonder haat, op je kousen lopen en voor de spiegel dansen om jezelf te zien.

*Hermien:* Wonen is liefhebben rond een tafel, veel praten en dan weer niets te zeggen hebben, zwijgen en eten waar je trek in hebt, met je voeten schoppen en bezig zijn met je eigen gedachten.

*Chris:* Wonen is een stuk gevallen bord, een radio die speelt, kindergeschrei en plots, als je het helemaal niet verwacht, een feesttafel met bloemen en kleuren, rood en blauw en oranje.

*Hermien:* Wonen is een draaiboek van liggen, de bedden opmaken, kranten lezen, staan en zitten, kof-

fie drinken, kusjes geven, hemden strijken, water koken, ruiten wassen, liedjes zingen en beluisteren, kinderen straffen, de tafel dekken, geschenkjes krijgen, koekjes bakken, gasten volstoppen, papieren verliezen, postbode opwachten, ruzie maken, vrienden verwachten, een schietgebedje prevelen, thuis komen en weer weggaan...

*Chris:* Wonen, dat is thuis zijn, geborgen in het alledaagse van heel gewone dingen. Wonen is samen gelukkig zijn om een lied of een lach of een traan.

*Hermien:* Maar vooral is het één van hart worden rond de warmte van het lichten samen dankend liefhebben, of na een lange dag, snoezelend tegen elkaar, tegen de hond of je favoriete kussen in slaap vallen. (naar Agnes Pas uit *De levensboom, Averbode, 1983, p. 16*)

### Voorbeden met keervers: Verbonden en zegenend

Bidden we **voor hen die in onze maatschappij niet tot hun recht komen** of heel vaak aan het kortste eind trekken. Dat wij waakzaam onze ogen voor hen openen en hen bezorgd tegemoet gaan, en zo meewerken aan een veilige en bereikbare thuishaven voor iedereen.

Bidden we **voor leidinggevend**. Dat ze hun positie niet aanwenden tot eigen voordeel maar zich ten dienste stellen van de zwakkeren, dat ze iedereen oproepen om mee te werken aan een veilige en bereikbare thuishaven voor iedereen.

Bidden we **voor onszelf**. Dat we ons niet helemaal laten opsloppen door onze eigen kleine zorgen, dat we durven openstaan voor wie in nood verkeert, en zo meewerken aan een veilige en bereikbare thuishaven voor iedereen.

Bidden we **voor onze geloofsge-meenschap**. Dat we de kwetsbaren

uit ons midden zouden omarmen en dat mensen die hier door omstandigheden niet kunnen bij zijn, niet uit het oog verliezen. Samen hopen we snel maar vooral veilig weer bij elkaar te kunnen zijn.

**Tafelgebed: God** van belofte, waar mensen breken en delen met elkaar, komt Gij hen tegemoet, daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld. Zegen dit brood en deze wijn tot voedsel voor onderweg, en maak dit samenzijn hier tot een hernieuwd begin van liefde in overvloed, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen *Chris*

### Communie

Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken: dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld waar brood en recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft. *Chris*

**Dank u** aan Herman en aan Constance, aan Lieve....

voor hun welkome hulp en aan u allen om hier ondanks de omstandigheden toch te komen meevieren.

**Mededeling:** Over dekentjes voor slachtoffers van de wateroverlast in Wallonië (meer info bij Lieve)

### Zending en zegen:

Een huis voor God om te wonen. Hoe bouw je dat, waar bouw je dat, wie bouwt dat, wie zal het onderhouden? In de Bijbelse traditie vormen SAMEN en DOEN de criteria voor echtheid in de verbinding tussen mens en God.

Mogen we komende dagen oefenen in recht doen aan anderen, in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij. Zegene u daarbij de menslievende God: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

**Uit de viering van de Eerste zondag van de advent – 28 november 2021**

## MEER GELOVIGEN IN DE KERK



Mirakelbeeld © Het Nieuwsblad

De Sint-Jozefparochie in Leuven lokt meer bezoekers.

Dat heeft alles te maken met het eeuwenoude beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koorts, dat volgens de legende tegen ziektes beschermt.

De parochieraad besloot het mooier uit te stallen zodat gelovigen het nog lang kunnen komen bezoeken.

“Alles begon met een mirakel op het Vlemingckxveld in 1535”, klinkt het

“Daar, in de huidige Vlamingenstraat, trokken gelovigen heen om bij Maria bescherming tegen koorts, vooral voor hun kinderen,

af te smeken.

Begin achttiende eeuw werd de Vlemingckxkapel gebouwd, die in de negentiende eeuw door de Minderbroeders werd gekocht. In de tweede helft van de twintigste eeuw vertrokken de Minderbroeders en namen het mirakelbeeld mee naar hun nieuwe klooster in Sint-Truiden.

Op aandringen van de Sint-Jozefparochie kwam het beeld in 1988 weer naar Leuven.

Sindsdien staat het in de Sint-Jozefskerk in de Bogaardenstraat.

Op de foto: Schepenen Carl Devlies en Denise Vandevort, Philippe Maertens van de kerkraad en pastoor Ger-Jan Bruins, bij het geres-taureerde beeld.

*Uit de tekst van (hsb)- Krant Het Nieuwsblad 27 november 2021.*

## Snippers: vol verwachting klopt ons hart



*Lijkt het maar zo, of is wachten echt iets wat je veel meer doet als kind dan als volwassene? Gelukkig is er elk jaar weer de advent.*

Kinderen krijgen het aan de lopende band te horen. ‘Nee, nu heeft papa geen tijd om te spelen, straks misschien.’ ‘Even wachten tot na het eten, dan krijg je een chocolaatje.’ ‘Later krijg je een gsm, nu ben je daar nog te klein voor.’ Elke dag kunnen kinderen oefenen in wachten op dingen die soms pas veel later gaan komen. Kinderen zijn kampioenen in wachten, ook al vinden ze het meestal niet leuk.

Wachten op Sinterklaas. Wachten tot je jarig bent. Wachten tot de dag waarop je mag gaan logeren. Wachten tot je groot genoeg bent om zelf te fietsen. Wachten tot je zelf mag kiezen wat je wilt doen. Wachten op het weekend of op de vakantie. Wachten tot je niet meer hoeft te wachten.

Zolang je scholier of student bent, hoort wachten erbij. Een les kan soms eindeloos duren, dat herinneren we ons nog allemaal. Je kijkt ook uit naar het einde van de examenperiode. Of naar het laatste schooljaar. Naar je eerste job.

En dan, ongemerkt, verandert het opeens. Alles begint sneller en sneller te gaan. De dagen vliegen. Een week is zo vlug voorbij. En later ook een maand. De jaren volgen elkaar op. Als je eenmaal de zestig voorbij bent, heb je soms zelfs de indruk dat je de seizoenen amper kunt volgen. Help, loopt de zomer al op zijn einde? Is het alweer advent? Je raakt niet meer bijgebend. En dat wordt elk jaar erger.

Ik herinner me nog goed hoe lang ik uitkeek naar Sinterklaas. Nog twaalf keer slapen, dat leek wel eindeloos. Ook de adventskrans met zijn vier kaarsen overspande een lange periode. Kerstmis kwam nooit te vroeg. Nu is de uitdaging eerder om tijd te vinden en stil te staan in de advent, voordat de jacht van de dagen ons ademloos en onvoorbereid dropt op Kerstavond.

De kaarsen mogen branden, net als vroeger, eerst één, dan twee, drie en vier. We zoeken elke dag een luikje tijd om halt te houden in de maalstroom en onze voelsprietten te richten op God en het grote geheel waar we mogen bijhoren. Wachten wordt zo weer een cadeau. Want wie wacht, ziet en hoort meer dan wie voortholt. We mogen het weer leren, vier weken lang.

*Kolet Janssen*

(<https://www.koletjanssen.be/blog/snippers> gepubliceerd op 25 november 2016)



## Universiteit Derde Leeftijd Leuven

Lezingen van het Algemeen Programma van UDLL

Het bestuur van UDLL heeft, gezien de steeds escalerende situatie inzake coronabesmettingen en gezien het feit dat onze cursisten allemaal senioren zijn (65-95 j), de groep met het hoogste risico, **met spijt in het hart beslist dat, tot nader order, de UDLL-lezingen tot 'eind december zullen doorgaan op het voorzietne tijdstip, maar onder vorm van een webinar dat live gestreamd wordt.**

Om in te loggen voor de livestreaming klikt u op volgende link:

<https://livestream.kuleuven.be/pindazijn> medelijke groeten, namens het Bestuur van UDLL,

De livestreaming start om 13.40 u met de mededelingen en vanaf 14 u volgt dan de lezing. U kan uw vragen voor de spreker per e-mail sturen naar [vragenuddl@gmail.com](mailto:vragenuddl@gmail.com).

Om de opname van de lezingen achteraf (vanaf de dag na de lezing) te bekijken klikt u op volgende link: <http://www.udllezingenap.be>.

U geeft de volgende gegevens in: **Gebruikersnaam of e-mailadres - Wachtwoord**

en klikt daarna op login.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

em. Prof. Alfons Verbruggen Voorzitter UDLL

Lezingen

**\*Naar een lichaamseigen vaccin tegen kanker?**

Dinsdag 21 december 2021  
Prof. Damya Laoul VUB, Groepsleider Tumorimmunologie, VIB (Vlaams Instituut voor Bio technologie)

**\*\*\* Opgelet Kerstvakantie – Geen lezing op dinsdag 28 december 2021**

**\*Heinrich Ignaz von Biber (1644-1704) en zijn 53-stemmige Missa Salsburgensis (1682)**

Dinsdag 04 januari 2022  
Em. Prof. Ignace Bossuyt – KU Leuven – Faculteit Letteren - Musicologie

## De verrukkelijke Matheuspassie



Modest Campforts © Leo Page

**Modest Campforts** (Lichtaart 1926) heeft opgeschreven welke gebeurtenissen, ervaringen en mensen bepalend zijn geweest voor zijn manier van leven en geloven.

Deze boeiende levensreis loopt over zijn jeugd in Lichtaart, zijn verdere zoektocht naar een dieper leven op het Groot Seminarie te Mechelen - aangevuld met zijn zorg voor de 'gewone mens' in de parochies St.-Gummarus te Mechelen en Don Bosco in Kessel-Lo, en in Poustinia (Beho-Gouvy).

Modest Campforts noemt zijn boek de neerslag van gewone ervaringen - met wel en wee, vreugden en verdriet - die ieder mens kent, maar raakpunten zijn van iets diepers.

De mogelijke ervaring van een Goddelijke Dimensie is - voor hem - langs deze weg gegaan. Vandaar ook de titel van het boek: **Waar ik aangeraakt werd, ging ik en ga ik.**

**\*De verrukkelijke Matheuspassie**  
Al van in de poësis, en gans mijn leven lang, blijft de Matheuspassie me grondig aanraken.

In de poësis gaf de leraar, aan wie wilde, een soort inwijding in de klassieke muziek. Hij deed dat op

zaterdagmiddag, het laatste lesuur. We noemden dat biechtstudie. Wie wilde kon dan te biechten gaan, de zondaars bleven gewoon studeren of zoiets.

Als er muziek te beluisteren viel waren al m'n zonden als sneeuw voor de zon gesmolten. Zo kregen we ter studie "Jeanne d' Arc" van Hönegger en de "Matheuspassie" van J.S.Bach, wel lang (nog steeds) maar ontroerend mooi, van een enorme religieuze diepte of hoogte, welke dimensie je ook maar bevelingen wil.

De passie voor die passie is heel mijn leven bijgebleven, erg verdiept en leven-gevend.

Ook in het seminarie kregen we ze elk jaar te beluisteren tijdens de Goede Week. Ik liet er alles voor vallen.

Ook in de parochie in Mechelen, en later, tijdens de Goede Week, probeerden we enkel die dingen te doen die in verband stonden met liturgie en Pasen, ook de ziekenbezoeken en paascommunie natuurlijk, om meditatieve tijd te hebben voor de Matheuspassie.

De prachtige aria "Ich will dir mein Herze schenken" en die aria met hobo "Ich will bei meinem Jesu wachen". Nog een aria: "Geduld, Geduld". Na de verloochening door Petrus: "Erbarme dich ". Daarin wordt m'n levenstestament uitgezongen, ik zou het niet dieper, echter kunnen uitdrukken. Als ik begraven wordt mogen ze best al die aria's spelen. Maar ik zal liever ze zelf nog enkele keren beleven zolang ik nog m'n oren heb.

Die verloochening van Petrus heeft me ook parten gespeeld: In de koorbank waar ik zat, als we de mis en

de vespers zongen in de Metropool, stond een prachtige kop van Petrus uitgebeiteld en die deed me steeds huiveren als ik Jezus hoorde vragen: "Modest, (Petrus) bemint je mij?" "Ja Heer, ge weet...". Om me te pesten zo driemaal na mekaar! Ik was daar niet goed van! En dan: "weid dan mijne schapen!"

Dat ben ik dan maar gaan doen in het besef dat ik helemaal geen rots was maar ne slappe Petrus.

Veel later las ik dat deze frase erin gelast zou zijn om Petrus' pauschap te staven. Nu, of het zo is weet ik niet. In alle geval, hij kan er maar gelukkig mee geweest zijn.

Dat men later die tekst zou manipuleren om de rechtstreekse telefoonlijn van de Paus met God te verantwoorden en heel de rest van de kerk, het zogezegde gewone volk, als een stom klootjesvolk te behandelen, dat kan er bij mij niet in!

Met de jaren meer en meer, hebben Bach en ik meerdere Goede Weken op een jaar, en alles wordt steeds goddelijker, aangrijpender.

"Mache dich, mein Herze, rein, Ich will Jesus selbst begraben." ... in mijn hart.

Daar kan niemand aan en laat de paus en zijn slippendragers dan maar denken dat zij alleen de waarheid in pacht hebben.

Zij die geloven, weten wel beter!

Het volledige boek kan je lezen op <http://www.franciscusfrando.be/Kroniek-Modest.htm>

## NIEUWSBRIEF ADEMTOCHT.BE

Beste  
Met het begin van het kerkelijk jaar biedt de website [www.afdemtocht.be](http://www.afdemtocht.be) volgende nieuwigheden:

\*advent en welzijnszorg  
\*drie adventsmeditaties

\*via het beluisteren van podcasts kom je meer te weten over de nieuwe bijbelvertaling

\*alle vieringen van vorig jaar zijn gearchiveerd

\*vergeet de tussentijdse adempauze niet

\*elke woensdag kan je het nieuwe parochieblad digitaal lezen

Veel leesplezier en een goede advent,  
Jef Wauters

## Het Caracas hulpfonds



Pater John Miller Garnica Abril © Caracas Hulpfonds

Editoriaal

Beste lezer en sympathisant,

In dit nummer van ons tijdschrift maken we kennis met **Pater John**, de opvolger van Pater Jesús en **nieuwe pastoor van Campo Rico**.

In een volgend parochieblad brengt **Pater Willy Polders** verslag uit over vier beursstudenten en hun gezin. Onze financiële steun kunnen ze in deze voor hen bijzonder barre tijden goed gebruiken.

De dagen worden alsmaar korter. Vol verwachting kijken we uit naar Kerstmis, het feest van Jezus' geboorte. Indien we samen met Hem ten volle mens willen worden, mag onder onze kerstboom een extra pakje voor onze broeders en zusters in het verre Campo Rico zeker niet ontbreken.

**In het vooruitzicht van de eindejaarsfeesten wensen we u en uw familie een Zalig Kerstmis en Voorspoedig 2022.**

Het bestuur

**Pater John Miller Garnica Abril**

Op 23 september heeft de aartsbischoep van Caracas **Pater John Miller** benoemd als nieuwe pastoor van Campo Rico.

**Pater Jesús** kreeg een andere parochie toegewezen, misschien wel de meest moderne van de stad. Onder de heel mooie kerk met parochielokalen bevindt zich daar een klein commercieel centrum om de parochie te voorzien van de nodige financiële middelen.

Achter de kerk ligt het allereerste kerkhof van Caracas voor degene die gecremeerd worden.

Een Spaanse priester, afkomstig uit dezelfde Spaanse regio als Pater Jesús, heeft deze parochie opgebouwd en doet er al vele jaren dienst als pastoor. Hij denkt eraan om binnenkort, gezien zijn hoge leeftijd, definitief terug te keren naar Spanje, en heeft er daarom bij de bisschop sterk op aangedrongen om Pater Jesús toegewezen te krijgen als zijn opvolger.

Jammer genoeg voor Campo Rico, want die had in hem een priester die zich helemaal gaf aan de barrio.

**Pater John** is al de achtste pastoor sinds mijn vertrek eind 2004 uit Campo Rico.

Per pastoor komen we zodoende aan een aanwezigheid van ongeveer

twee jaar.

Normaal gezien is dat veel te weinig voor een goed parochieleven.

Het voordeel is wel dat de acht pastoors allemaal eenzelfde ervaring hebben in het neocatechumenaat. Ze zijn ermee opgegroeid en hebben allen hun opleiding gedaan in hetzelfde internationaal seminarie. Voor het pastorale werk betekent dat zorg voor de christenen aan de rand, voortdurend evangeliseren, voorkeur voor kleine gemeenschappen en vorming van verantwoordelijken.

Dit alles maakt de verandering van pastoor niet zo dramatisch.

Pater John is een Columbiaan, geboren in Bogotá maar opgegroeid in Zipaquirá, een kleine stad kort bij Bogotá die bekend staat voor zijn zoutkathedraal. Dat is een vroegere zoutmijn waar men jarenlang het zout heeft ontgonnen. Nu blijft er een holle ruimte over die zo groot is als een kerkgebouw. Men heeft er een altaar, enkele heiligenbeelden, een volledige kerststal en een paar banken van zoutblokken ingezet. Daarom heeft het de naam van 'Catedral de Sal de Zipaquirá' gekregen. Toen ik nog in Bogotá studeerde ben ik daar meerdere keren geweest. Je kan de muur aanraken en het zout van uw hand aflikken.

Als jonge man deed John in Zipaquirá mee aan het neocatechumenaat en gaf hij zich bij die gelegenheid op als priesterkandidaat.

Zo kwam hij dan achttien jaar geleden in Caracas terecht op het seminarie van het neocatechumenaat. In 2014 werd hij tot priester gewijd en is nu dus pastoor van Campo Rico.

Hij staat er voorlopig niet alleen voor. De pasgewijde **priester Erlisson Isaac** is er ook nog. Tot waarschijnlijk volgend jaar wanneer de bisschop hem na deze eerste inloopperiode elders benoemt.

**Het Caracas hulpfonds**

In de Don Boscoparochie werd het Caracashulpfonds opgericht om hun voormalige pastoor de nodige gelden te bezorgen voor zijn levensonderhoud. Maar gaandeweg groeide het fonds uit tot een steunfonds voor de bewoners van Campo Rico. Ook na het overlijden van Eugenio in 1982 is het Caracas hulpfonds blijven steun bieden.

En via hun tijdschrift **vzw .Caracas Hulpfonds** krijgen we driemaandelijkse nieuws uit Campo Rico.

Wil je nader kennis maken met het **Caracashulpfonds**, dan kan je terecht bij **Eddy Deroost**, Verenigingsstraat 41 te 3010 Leuven (016/25 35 23)

**VZW Caracashulpfonds** – Driemaandelijkse tijdschrift

Uit nr 4 - oktober/november/december 2021

Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Deroost

Rekeningnummer van het Caracashulpfonds: BE06 4510 2248 0122