

KERK & Leven

45

2021

WEEKKRANT

10 NOVEMBER

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

OKRA Sint-Franciscus Heverlee beleefde aangename vakantiedagen in Vayamundo te Oostende van zondag 17 tot vrijdag 22 oktober 2021



Op zondag, na een tijd stoom afdalen in het parochiecentrum, liet Violetta Cars ons enkele uren hunkeren naar zuivere lucht.

Op maandag konden wij met een toeristisch treintje de Westhoek doorkruisen. Vele herinneringen kwamen boven. Ik kon het niet laten ongevraagd gids te spelen voor mijn mede reizigers. Nu hebben wij ook ervaren dat er op maandag weinige cafés open zijn in Bachten de Kupe. Eindelijk kon een Filou de dorst lessen. Op maandagavond werd het zonnklaar. Okra Sint-Franciscus heeft geen quizkampioenen.

Dinsdag werd ons uithoudingsvermogen getest met ruim vijf kilometer langs de Oosteroever

van Oostende. Ervaren gidsen lieten ons kennis maken met de ontwikkeling van en de verdere plannen voor de haven. Wij kregen een primeur met het nieuwe windmolenpark in zee. Ook de moderne technieken van controle en opvolging prikkelden onze nieuwsgierigheid. Moe maar tevreden vonden wij de Zeelijner terug, en nu zonder langs de terminus te reizen.

Woensdag volgde een totaal andere verkenning. Het rijke verleden van de schoen- en borstelindustrie in Izegem riep vele herinneringen op uit mijn jeugd jaren. Merkwaardig is de vindingrijkheid van die stielmannen.

's Middags volgde een copieuze maaltijd in het Bierkasteel van de Brouwerij Van Honsbrouck in

Emelgem met een dessert op basis van een van hun bieren. Opvallend ook de inspanningen die gedaan worden om de ecologische trein niet te missen. Een degustatie met pralines en streekbieren sloot het bezoek af.

Stormweer verstoorde het schelpjes-programma op donderdagvoormiddag. De schelpjes daten uit onze kinderjaren. In de voormiddag heb ik de stilte opgezocht in de Kerk Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen. Een kaarsje en een gebed voor de geliefden sloot het bezoek. In de namiddag trokken enkele moedigen naar het Ensor museum in Oostende. Nog anderen verkozen in Blankenberge het Huisje van Majutte (<https://www.majutte.be/>). Enke-

len kregen een extra voorgeschoteld door onze stuntman Leon. Hij had het scenario zelf geschreven. Paraplu in de hand, Chamberlain hoed op het hoofd. Geflankeerd door twee eredames en een duikvlucht met het nodige bloed. Hoe is deze act uitgevoerd? Vermoedelijk heeft een felle windstoot de hoed opgetild en bij een poging om die op te vangen heeft hij een dorpel geraakt met de spectaculaire opvoering als toemaatje. Als troost kregen we in het huisje een kolke teute. Voor de leken een blonde of bruine mooie vrouw als aanmoediging. Dit visers huisje herinnert ons aan het harde leven van de zeelieden. Het Blankenbergers dialect wijkt af van de meeste andere West-Vlaamse dialecten.

Op vrijdag voormiddag werden we vergast op een CD-concert. Een cultureel hoogstandje onder de deskundige leiding van Paul Devroey. In de wintertuin was het muisstil. Hierop volgde het aperitief en de laatste middag. Aan tafel heb ik toffe mensen leren kennen wat de eetlust bevorderde.

De stopplaats voor Violetta Cars is verschoven van Colruyt naar de Kerk (ons vertrekpunt).

Arnold, ik wens u een spoedig herstel. De voorbereiding van de volgende uitstap begint de dag volgend op de vorige. Ik zie de zee in Ravelingen nog voor mijn ogen kabbelen en schuimen.

Willy Depoorter - Foto's Jef Snaet



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

Vieringen

SINT-FRANCISCUS

Zondag 14 november
33ste zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
Intentie voor Guillaume Struyf en Gerarda Boogaerts
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Muziek: Concertband Leuven

Zondag 21 november
34ste zo door het jaar
Naamopgave vormelingen
Familieviering
Christus Koning
10.00 u. Eucharistieviering
Gedachtenis verjaardag van Bernardine Janssens
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lectoren: de kinderen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 14 november
Naamopgave vormelingen
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lectoren: vormelingen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 21 november
Christus Koning
11 u. viering met CD-muziek
Intentie: Alfons en Stefanie Van Audenhoven Delva en André Goens En Albert Parijs
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.
Zondag 28 november 2021
Eerste zondag van de Advent
Zondag 05 december 2021
Tweede zondag van de Advent
Zondag 12 december 2021
Derde zondag van de Advent
Zondag 19 december 2021
Vierde zondag van de Advent
Vrijdag 24 december 2021
Avondviering Kerstmis (om 22 uur)
Zaterdag 25 december 2021
Kerstdagviering

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

MEDITATIEGROEP
DON BOSCO

Mededogen is een zuiver handelen dat ontspringt aan de zuiverheid van het hart.

Het wordt gedreven door de kracht van een gulheid die te volkomen en vervullend is om zich zorgen te maken over wat men zal terugkrijgen.

Klinkt zo iets als meditatie? Zeker, het is meditatie. Wanneer het ware zelf aan zet is, dan is alles wat gedacht en gedaan wordt een vorm van meditatie. Tot dit moment moeten we leren en dat steeds opnieuw, om geconcentreerd te blijven en eenvoudig.

Meditatie leert ons vol mededogen zijn, omdat ze zelf mededogend is.

Laurance Freeman – Uit het boek 'God is er al' - Meditatief 240

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door in **het Don Bosco centrum** om 20 u. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand november: maandag 22

Maand december: maandag 6 en 20

Ik zal u een wit steentje geven



'Ik zal u een wit steentje geven **waarop een nieuwe naam geschreven staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt...**' (Openbaring 2,17)

In het laatste bijbelboek, het Boek der Openbaring, staat een mooie passage over een wit steentje. 'Wie overwint staat er, krijgt een wit steentje met daarop een nieuwe naam die niemand kent dan hij die het steentje ontvangt'. Bijbelgeleerden zijn het niet eens over de uitleg van deze passage. Sommigen denken dat deze tekst refereert aan het Romeinse rechtssysteem. Wanneer een Romeins burger de doodstraf kreeg opgelegd mocht er een godsoordeel worden

uitgevoerd. De ter doodveroordeelde kreeg een dichte zak vol stenen. Er zaten allemaal zwarte stenen in, op één na die wit was. Slaagde hij er bij toeval in om deze steen uit de zak naar boven te halen dan werd hij naar een ander deel van het Rijk gebracht en kreeg hij een nieuwe burgerlijke identiteit. Op die witte steen stond dan een nieuwe naam. Dit was dus voorgeoed zijn nieuwe identiteit, bij de genade van de goden.

Het witte steentje en de nieuwe naam er op geschreven, stonden dus symbool voor een nieuwe identiteit, een nieuwe bestemming, een nieuw leven voluit.

Het Boek der Openbaring zegt ons: dat witte steentje krijg je sowieso van God. 'Eeuwig' leven, leven in overvloed is voor wie gelooft geen winnend lot uit de loterij. Het is geen kwestie van eventjes 'chance' hebben, het is niet een waterkansje van één op de honderdduizend of zo... Je moet er niet eens blindelings naar grabbelen in een donkere zak. Je krijgt het gratis voor niets. Met een naam daarop geschreven, nagelnieuw – een naam die niemand kent dan alleen jij die

hem ontvangt. En Degene die jou dat steentje geeft, natuurlijk. Deze naam geeft, anders dan jouw op aarde bekende naam, exact weer wie je bent. Dat weet blijkbaar alleen de hemel. Ook als je hier op deze wereld ronddwaalt en doolt, als je domme dingen doet of gedaan hebt, je goede naam misschien te grabbel gooit... Ook dan nog bewaart de hemel, God zelf, als in een geheime databank het waarmerk van wie jij écht bent. Die naam is onvervreemdbaar. Zo'n klein wit steentje ligt aan de poort van de hemel op jou en mij, op elk van ons te wachten...

geert dedecker
vrijwilliger-aalmoezener in de gevangenis PCB Brugge



Met Kerk&leven willen we de wettelijke leverancier van positieve energie zijn voor onze lezers. Een laadpaal voor het leven, als het ware. Wie in ons blad leest over al het goede, mooie en waardevolle in de samenleving, binnen en buiten de Kerk, voelt zich helemaal opgeladen. Onze artikelen – lokaal, diocesaan en nationaal – proberen een voedingsbron te zijn voor harten en geesten.

Ook in 2022 willen wij voor onze lezers heel graag hun laadpaal zijn.

Elke week vallen we bij onze abonnees in de bus, als opkikker in een samenleving die wel wat positiviteit kan gebruiken.

Moedig de mensen uit uw parochie of pastorale eenheid dus zeker aan hun abonnement te verlengen of voor het eerst een abonnement te nemen. Samen schenken we de samenleving een laadpaal voor het leven.

Luik Vanmaercke – hoofdredacteur van Kerk&leven

Sluit jij weer bij ons aan?

Dat doet ons wel plezier!

Je kan abonneren op:

Reknr. BE65 7360 4731 0196
PKZ-PAROCHEBLAD-FRA-ANT-DBO-ZR

Wie het gemakkelijker vindt contant te betalen kan op zijn parochie terecht.

***Sint-Franciscus**
Thierry Van Craenem, voor of na de vieringen
Of op het Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59)
Open op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 11.30 u.

***Sint-Antonius**
Voor of na de vieringen bij Caroline Van Audenhoven of Mathieu Voets

***Don Bosco**
Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

De geabonneerden van Kerk&leven kregen van de Drukkerij Halewijn een abonneringsbrief met naam en adresgegevens en overschrijvingsnummer.
Betaling voor 15 november.

KALENDERBLAADJE

De klassieke weg naar de rust is die van de meditatie. De christelijke meditatie, die sinds de derde eeuw wordt beoefend, combineert het ritme van de ademhaling met een woord. Reeds het letten op de adem richt het bewustzijn naar binnen en geeft rust. Zolang we in ons hoofd blijven, zijn we altijd onrustig. Want ons hoofd laat zich niet zo gemakkelijk tot rust brengen. Onze gedachten dwalen voortdurend overal heen. Bij het uitademen kunnen wij ons voorstellen hoe we al die gedachten die steeds weer opkomen, eenvoudig laten wegstromen. Als we dit een tijdje doen, worden we rustig vanbinnen. Dan kunnen we onze adem combineren met een woord.

Anselmus Grün 'Innerlijke rust'

Peinzend...

Peinzend staart ze in het niets Eindeloos ver met gedachten Ongeduldige voor de omgeving Of ze hem ieder moment verwacht

Maar het blijft stil om haar heen Misschien is hij het vergeten Dat hij er op dit moment zou zijn Waar hij is gebleven, ze zal het niet weten

Waar ze aan dacht is er niet meer In gedachten zal hij er altijd zijn En ze voelt hem zeer dichtbij Maar dat hij er niet meer is doet erg pijn

The Butterfly

ALS DE LIEFDE ALLES WORDT (Deel 2)



Don Bosco – 10 oktober 2021

Voorgangers: Jos Vermeulen en Chris Wilcox

Welkom en kruisteken:

“Het maakt niet uit hoe jij de liefde beleeft of ervaart, zolang je maar lief kunt hebben. Zolang je gelooft in de liefde is het goed. Open gewoon je ogen, de liefde is er al ...” in naam van Vader, Zoon en Geest.

Openingsgebed:

God, Gij roept ons samen op deze ochtend en deze plaats. Gij kent ons verlangen naar plaatsen waar we liefde kunnen leren. Gij moedigt ons aan. Wees ons nabij, hou ons bijeen. Behoed ons.

Als de liefde alles wordt – Chris

In het parochieblad van vorige week las je over **Julian of Norwich** en haar boek: **Als liefde alles wordt.**

Historische bronnen bevestigen dat een vrouw omstreeks 1390 de kluis bij de kerk Saint Julian in Norwich betrok. Niemand heeft ooit haar geboortenaam of afkomst kunnen achterhalen want vanaf haar intrede bezat zij als kluiszoude op naam van de kerk na geen enkele identiteit meer. Van haar 47 tot haar dood op 74-jarige bleef zij daar in gebed en contemplatie en

overdacht al wat God haar getoond had. Ze overdacht alle inzichten die daaruit voortsproten, schreef ze zorgvuldig op en vulde ze steeds aan.

‘*A vision showed to a devout woman*’ is de titel van een manuscript, bestaande uit 25 korte hoofdstukjes opgesteld in het middelenlands dialect, de streektaal van Norwich (North East Anglia). Deze tekst vertelt over een indringende godservaring die haar als dertigjarige overkwam tijdens het doormaken van een ziekte tijdens een tijdspanne van 24 uur. Die ervaring was zo overrompend en intens dat zij deze achteraf neerschreef en koesterde, terwijl ze de betekenis ervan steeds dieper overwoog. Later volgde een langere tekst met interpretaties en theologische beschouwingen.

‘*In het 68ste hoofdstuk van de Lange Tekst*’ schrijft zij: ‘God wil dat wij zijn woord in acht nemen, dat we altijd sterk staan in deze zekerheid, in wel en wee. Hij heeft ons immers lief en Hij geniet van ons, en Hij wil ook dat wij zo van Hem houden en van Hem genieten en dat we krachtig op Hem vertrouwen. En alles zal goed komen. (Kort daarop werd alles afgesloten, en ik zag verder niets meer.)’

Vandaag is het de dag van de chronisch zieke mens. Wij nemen alle mensen van onze parochie mee in deze viering die door ziekte niet meer aanwezig kunnen zijn op zondagmorgen.

Naar Paulus’ loflied op de liefde (eerste brief aan de Korintiërs 13)

Al loop ik blaren op mijn voeten als Gods pelgrim. al bid ik uren aan een stuk. al verken ik de geheimen van hemelse sferen. als ik de liefde niet

bezit, dan betekent dat alles niets. Liefde kijkt verder, dieper. Liefde verbindt. Liefde is de weg naar de ander. Liefde verzoent, liefde omspant de tegenstellingen. Liefde maakt recht. Maar die liefde verwerk ik niet.

Die liefde is mij gegeven. Liefde is de groei van God in mij.

Hilde Van Putten

Evangelie: Johannes 15, 9-17

Jesus spreekt tot zijn leerlingen: Jullie moeten elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

Er is geen groter liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Ik heb alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend gemaakt. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijven- de vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.

Luisterlied: Give a little bit Super-tramp

Geef een stukje. Geef een stukje van jouw liefde aan mij. Geef een stukje. Ik zal jou een stukje van mijn liefde geven. Er is zoveel dat we moeten delen. Zend mij je glimlacht en toon me jouw bezorgdheid.

Geef een stukje. Geef een stukje van jouw liefde aan mij, Geef een stukje. Nu is de tijd gekomen dat we moeten delen. Dus: ontdek jezelf, we zijn op weg naar huis.

Vertaling: Danny Wyffels

Voorbeden

Keervers: Ubi caritas

Dat licht mag doorbreken voor zij die het moeilijk hebben in deze donkere dagen. Dat zij durven geloven in de goedheid en de vriendschap van anderen.

Dat licht mag doorbreken voor hen die ziek zijn of zich eenzaam weten.

Dat zij kracht putten uit de warme en menselijke nabijheid van anderen om hen heen.

Dat licht mag doorbreken hier in onze gemeenschap, dat wij elkaar blijven bemoedigen en sterken met alle goeds.

Offerandelied: Uit vuur en ijzer

Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, om niemand weet hoe groot en klein- gezocht, gekend, verloren, om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant, om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn, om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander.

Naar verten die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt, om leven in liefen leed, gaan mensen tot elkander.

Dankgebed: Chris

We gaan aan tafel en gedenken Jezus van Nazareth.

De man die mens en samenleving confronteert met zichzelf, de waarheid over ons bestaan

aan het licht brengt. Die mensen aanraakt met een buitengewone aandacht en liefde, en daardoor de bron van goed doen in elke mens vrijmaakt.

Hier staat de tafel van mensen die hun eigen zoeken naar geluk laten doorkruisen door het gelaat van de vreemde, kwetsbare en gekwetste ander.

Een tafel waaraan we allen genodigd zijn, waar elkeen gehoord en gezien mag worden, waar elkeen tot

haar en zijn recht mag komen.

Rond deze tafel voeden we onze honger naar vrede, onze dorst naar liefde.

Zo gedenken we het laatste avondmaal van Jezus.

Afronding van de viering – Jos

*Band met de titel en inleiding op het lied. Bij het einde van deze viering willen we terug even aanknopen bij Julian van Norwich. Haar steeds terugkerend thema is ‘ alles komt goed; God is goed’. Ze voegt er dikwijls aan toe: Hij is een echte gentleman. In deze sfeer kozen we volgend luisterlied: **True love will find you in the end Daniel Johnston***

Ware liefde vindt jou uiteindelijk. Uiteindelijk ontmoet jij de ware liefde. Je zult er achter komen wie jouw vriend was. Wees niet bedroefd, ik weet dat het gebeurt. Maar geef 't niet op tot de ware liefde je pad kruist. Dit lijkt een valse belofte alleen wanneer je er naar op zoek bent kan het jou vinden. Want ware liefde is ook op zoek. Maar hoe kan het jou herkennen tenzij jij in het volle licht gaat staan. Wees niet bedroefd, ik weet dat het gebeurt, maar geef 't pas op wanneer jij uiteindelijk de ware liefde ontmoet.

Zending en zegen: Chris

Elkaar tot zegen zijn. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, bij alles wat ons te doen staat, alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, in het leven dat we samen delen, zo kwetsbaar als het is. Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn, in ons verschillen en ons gelijken. Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:

Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.



PROFICIAT

Aan de mensen van Vlierbeek en Heverlee voor de inzamelactie

JULLIE ZAMELDEN



Op zondag 14 november zal de Concertband van leuven de viering van 10 u opluisteren in de Sint-Franciscusparochie te Heverlee.



Deze vereniging is ontstaan uit samenwerking van voormalige fanfare Eendracht van de Lo uit Kessel-Lo en muziekvereniging St Cecilia uit Heverlee.

Met de omvorming tot Concertband hebben we een nieuw elan in

de Leuvense muzikwereld geblazen.

Vriendschap en herkenbare muziek staan bovenaan, en dat maakt van ons een toffe groep om in te spelen of om naar te luisteren.

Heel de groep staat onder de kundig-

ge leiding van Sus Vandeweyer.

Tijdens de viering zullen verschillende werken ten gehore gebracht worden waaronder: **Hymn of glorie, You raise me up, ...**

Van harte welkom in deze viering.

Ik had een droom vannacht.

Er was iemand die om me gaf, alleen om wat ik was.

Er was iemand aan wie ik mocht geven, alles wat ik had.

Er was iemand met wie ik kon de-

len,

wat ik voelde en wat ik dacht.

Er was iemand die mij vertelde dat het fijn zou zijn

als broer en zus te zijn dan hoefde ik niet meer alleen te lopen

door een woestijn.

Ik had een droom vannacht.

Was het een droom of een gedacht?

Of is er toch iemand die om me geeft,

die aanvaardt wat ik hem geef

en die luistert met zijn hart,

zoals in mijn droom vannacht

Edmond Willems

OPENINGSVIERING UDLL

Verscheidende UDLL-cursisten die aanwezig waren bij de openingsviering op 28 september in de begijnhofkerk, vroegen de mooie teksten van deze viering te mogen ontvangen. De voorganger in deze viering **Prof. Anne Vandebroek**, was zo vriendelijk ons die hartverwarmende teksten te bezorgen.

Hier een eerste deel van de viering.

Openingsviering Universiteit Derde Leefstijd
Begijnhofkerk, 28 september 2021

Intredelied

Beati quorum via, Charles Villiers
Standford

Welkom en inleiding

Beste mensen, welkom in deze startviering van de Universiteit Derde Leefstijd Leuven.

Het is een plezier om jullie te verwelkomen in onze mooie Begijnhofkerk. Een bijzonder welkom ook aan de organist en het Leuven Universitair koor. In het afgelopen jaar en half was het niet mogelijk om samen te komen zoals jullie gewend waren. De pandemie heeft niet alleen onze fysieke kwetsbaarheid aangetoond, maar ook het sociale weefsel aangetast, ons emotioneel welzijn en onze zinbeleving of spiritualiteit geraakt. Maar we zijn er weer, weliswaar nog met mondmasker. We willen vandaag stilstaan bij de kwetsbaarheid die we in de afgelopen 18 maanden hebben ervaren, maar we willen ook vieren dat we opnieuw samenkomen en een nieuw begin maken. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Laat ons in die geest samen zijn in de Naam van de Vader.

Met u allen wil ik in deze viering de start van UDLL verbinden met Gods woord, aanwezigheid en zegen. Ik nodig u uit om eerst stil te staan bij onze menselijke kwetsbaarheid in alle opzichten. Kardinaal Kasper schreef in zijn boek dat het organiserend principe van God barmhartigheid is en dat is waar het Kyrie in essentie om bidt. Bidden we om Gods ontfermende barmhartigheid over wat ons in de pandemie benauwde, frustreerde, verdriet aandeed, angst aanjoeg en vervreemde.

Kwetsbaarheid

"Misschien was dit voorbije jaar. Het jaar waarop we allemaal uit onze slaap ontwaakten. En onze kwetsbaarheid, hard en mild tegelijk. Diep in de ogen keken.

Misschien was het nu dat we pas echt beseften dat we allen, allen, kwetsbaar als we zijn en dat dat, kijkend naar hoe Gij kwam, een klein kind in een stal, op een kruis, de weg van menswording is, de weg van mede-menswording.

Samen zijn we kwetsbaar dus willen we ruimte zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar, kwetsbaarheid niet aan de kant vegen om verder te gaan met de orde van de dag, maar morgen en liever nog vandaag, vanuit onze gedeelde kwetsbaarheid integer en ten volle, samen-leven in een kind, in een stal, met wat brood en een paar visen.

God treedt in onze kwetsbaarheid

binnen en wordt weer mens door ons.

Jana Binon

Herdenkingsmoment

We gedenken vandaag de kwetsbaarheid die voor een aantal leden van UDLL uitmondde in de dood. Alleen sterven of omringd door enkelen, begraven worden met een beperkt aantal aanwezigen, rouwen zonder groot sociaal draagvlak... Het virus heeft niet alleen onze lichamelijke kwetsbaarheid duidelijk gemaakt, maar ook geraakt in ons sociaal weefsel, in het uitdrukken van verbondenheid en in onze spiritualiteit. Vandaag willen we erkennen dat dit een gemis is geweest. Er zijn dierbaren uit ons leven verdwenen zonder dat we afscheid konden nemen. Er zijn leden van de UDLL gestorven. Laten we hen en hun naasten gedenken in een moment van stilte.

(Aansteken van kaars voor hart met bloemen)

We herdenken in dankbaarheid voor wat deze mensen hebben bijgedragen aan de samenleving door hun werk, hun zorg, hun handen, hun hart, hun deelname aan de activiteiten van de UDLL. We laten ons blijvend inspireren door hen, vandaag en morgen. In dankbaarheid om hen beleven we ook dit moment van opnieuw samen zijn.

Evangelie Johannes 6,1-15

Homilie

U zal het mij niet kwalijk nemen dat ik verwijs naar een andere rector dan de onze bij het begin van mijn beschouwing bij het evangelieverhaal. Er is een opmerkelijke tweet van de rector van Gent, Rik Van de Walle, namelijk dat hij in 70 u. tijd de Bijbel had gelezen van Genesis tot de Apocalyps en dat hij dat nu aan iedereen aanbeveelt. Opmerkelijk voor iemand die behoort tot de vrijmetselarij.

De rector beschrijft in een interview nadien hoe hij van actief gelovige naar agnost en naar atheïst en vrijmetselaar is overgegaan. Toch vindt hij de religieuze verhalen van de Bijbel erg waardevol en ik citeer hem: "Ik stoor me aan mensen die religiositeit of het gelovig zijn belachelijk maken. Ik vind niet dat mensen er verkeerd aan doen om te geloven en zelf geloof ik nog altijd in de waarde van religieuze verhalen. Rentmeesterschap, mededogen, vergeving. Dat zijn waarden die op een bijzondere manier tot uitdrukking komen in religieuze verhalen...Wat kun je van de wereld en de actualiteit begrijpen als je geen minimale notie hebt van religieuze verhalen?...Ik denk bovendien dat het lezen van de Bijbel aanzet tot mildheid."

Wel, beste mensen, we hebben zonet een religieus verhaal uit de bijbel gehoord. Dat van de broodvermenigvuldiging. Hoe Jezus een teken stelt dat een ganse menigte kan gevoed worden met weinig: twee vissen en vijf broden. En wat de rector zegt over waarden die belicht worden in Bijbelverhalen is ook hier herkenbaar. Waarden in religieuze verhalen verwijzen steeds naar wie God voor ons wil zijn. Elk verhaal gaat over Jezus, licht een

tip, op van de sluier die over God hangt. Ik wil twee waarden uit het verhaal belichten:

1. **Mededogen:** Jezus wordt gevolgd door een grote menigte. Ze hebben honger naar voedsel. Maar ze zijn in beweging gekomen omwille van een spirituele honger: de woorden van Jezus en de tekenen die hij stelt, doen hongeren naar meer. Jezus wordt door hun honger bewogen en stelt een nieuw teken: er is genoeg voeding voor iedereen.

2. **Dankbaarheid:** Hij laat hun zien dat danken en delen met elkaar in relatie tot God vruchten voortbrengt. Jezus zal niet vlug nalaten om God te danken. Ik denk dat dankbaarheid een grotere plaats inneemt bij het ouder worden. Dat hoeft uiteraard niet altijd zo te zijn, maar omwille van een groter besef van kwetsbaarheid, krijgt dankbaarheid meer ruimte. Dankbaarheid opent het hart voor anderen en God. Het creëert ruimte en trekt aandacht naar wat zinvol en mooi is. Bijvoorbeeld de geboorte van een kleinkind en de dankbaarheid dat het leven voortgaat en dat een nieuwe vorm van liefde het hart kan bewonen. Dankbaarheid is tegelijk een weg naar anderen toe en een weg naar binnen en beide wegen verdiepen de zingeving, de spiritualiteit van een mens. Het keert ons hart naar het goede, het schone, de liefde waarin God woont en ons zijn geëen laat toont.

Ik wil eindigen met te verwijzen naar onze rector. In zijn openingspeech gisteren verwees **rector Luc Sels** naar de hele WOKE beweging die aandacht vraagt voor wie onderdrukt wordt of gediscrimineerd. Tegelijk waarschuwde hij voor een politieke correctheid die daarmee samengaat die mensen en meningen uitsluit (cancel culture) en fundamentalistisch van aard dreigt te zijn. Hij pleit voor een maatschappelijke discussie waar ruimte is voor alle stemmen. En dat brengt me bij UDLL en waarom het zo belangrijk is dat jullie stem binnen onze universiteit en samenleving klinkt en gehoord wordt. In de samenleving overheerst een overgeïdealiseerde visie op ouder zijn of een angstbeeld dat samengaat met een verlies aan autonomie en vrees voor afhankelijkheid. Het angstbeeld bij uitstek in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Jullie stem kan bijdragen aan een genuanceerd beeld over ouder worden: het belang van levenservaring, van verdiepte spiritualiteit, van het gratis delen van kennis, wijsheid en talenten, van het mooie van het maken van een levensbalans tot dankbaar in het leven staan.

Ik wens jullie allen een jaar van dankbaarheid in kwetsbaarheid en in nieuwe kansen – onder Gods zegen. Amen.

Universiteit Derde Leefstijd Leuven

vzw
Secretariaat: Huis Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven

Telefoon 016 32 40 01

Universiteit Derde Leefstijd

KU LEUVEN

Ingeschrevenen voor het algemeen programma UDLL 2021 – 2022 kregen hun **toegangskaat** voor de lezingen doorgezonden. Deze toegangsbadge is strikt persoonlijk en de QR-code op de badge zal bij iedere lezing gescand worden aan de ingang van de aula.

Inschrijving voor de lezingen in de aula is niet meer mogelijk.

U kan nog wel inschrijven voor een **digitaal abonnement** om de lezingen thuis op de computer te volgen. U kan hiervoor inschrijven aan de hand van de volgende betalingsgegevens:

Bedrag 30 euro

Rekeningnummer BE57 7380 4224 4835
Mededeling: Inschrijving digitaal abonnement + uw naam

De lezingen in de aula Pieter De Somer, Charles Beriotstraat 24 – 3000 Leuven, vinden elke dinsdagnamiddag plaats. Aanvang 14 u. – Einde 15.50 u.

Lezingen november 2021

Dinsdag 16 november 2021

Het onderwijs in Vlaanderen op een keerpunt. Sterktes, uitdagingen en kansen

Em. Prof. Dirk Van Damme
Pedagoog. Voormalig diensthoofd van het "Centre Educational Research and Innovation" van de OESO

Dinsdag 23 november 2021

Voorbij de oerkrnal

Prof. Thomas Hertog
KU Leuven – Faculteit Wetenschappen – Natuurkunde en Sterrenkunde

Dinsdag 30 november 2021

De blik van boven. Artistieke verbeeldingen omtrent het universum

Prof. Barbara Baert
KU Leuven – Faculteit Letteren – Kunstwetenschappen

Universiteit Derde Leefstijd Leuven

vzw
Secretariaat: Huis Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven

Telefoon 016 32 40 01
E-mail: udll@kuleuven.be

Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835
RPR Leuven – Ondernemingsnummer 458.773.277

Hart boven Hard

100% Woonrecht

Hart boven Hard-dag op 20 november 2021 in Antwerpen

De wooncrisis is er en wordt meer en meer een van de grote problemen. Wij willen collectieve en structurele oplossingen aanreiken. De renovatie en massale bouw van sociale woningen. De uitrol van de huurpremie, sterke verlaging van de huurprijzen, het einde van de leegstand en van de discriminatie. Wij willen de sleutels van het woonbeleid niet meer overlaten aan de markt.

Op 20 november 2021 gaan mensen uit het middenveld in overleg met basisbewegingen en activisten. We luisteren vooral naar de expertise en ervaring van wie slachtoffer zijn van de wooncrisis, uit het Netwerk tegen Armoede, Welzijnschakels en Hart boven Hard. We laten mensen van het Vlaamse Huurwerkplatform, de Woonzaak, Welzijnszorg, Samenlevingsopbouw, Huurdersbonden, het Platform tegen energiearmoede, het Brusselse woonfront BRROW, de ex-Woonraad, PraktijktestenNu...aan het woord. Ook woonactivisten uit de Brusselse Noordijk en de Gentse Bernadettewijk, en van de Gentse Pandemisten doen hun verhaal. We besluiten de dag met een gezamenlijk plan voor een brede manifestatie of evenement voor 100% woonrecht in het voorjaar van 2022.

Programma

10.00 – Onthaal met koffie/thee – Gelegenheid tot kennismaken met Hart boven Hard

10.30 – **Woonparlement: in gesprek met middenveld en basisbewegingen**

12.30 – Lunch

13.30 – **Parallele werkgroepen**

*Werkgroep 1: Energiearmoede en de ecologische kant van de wooncrisis.

*Werkgroep 2: Discriminaties op de woonmarkt aanpakken.

*Werkgroep 3: Nieuwe toewijzingsregels voor de sociale huur, kunnen we dat accepteren?

*Werkgroep 4: Brainstorm over foto-expo of -boek over wonen als participatieve actieform.

*Werkgroep 5: Welke vorm kan een event '100%WOONRECHT' krijgen?

15.15 – Besluit en stemming:

We nemen samen een besluit over een manifestatie/evenement '100% WOONRECHT'

16.00 – Einde

Meer details over het programma volgen binnenkort op www.hartbovenhard.be
Reserveer alvast je plaats! En nodig iedereen uit die ook begaan is met het recht op wonen.

Gratis.- Vrij bijdrage voor de lunch.

Leuven: leuven@hartbovenhard.be
– Webpagina Leuven
<http://hartbovenhard.be>

HART
BOVEN
HARD