





## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

## Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

## VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

## Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

## ABONNEMENTEN

**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON  
SINT-ANTONIUS

**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON  
DON BOSCO

**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON  
SINT-FRANCISCUS

**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

## EINDREDACTIE FRANDO

**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

## CONTACTADRESSEN

**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**,  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

## SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

## SINT-FRANCISCUS

**Parochiesecretariaat**  
Tienssteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op 0492 319215

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 24 oktober**  
30ste zo door het jaar  
**10.00 u.** Woord- en communievie-  
ring  
Voorganger: Gaston Eysermans  
Lector: Thierry Van Craenem  
Zang: Maria Van Eepoel  
Orgel: Herman Baumers

## Zondag 31 oktober

31ste zo door het jaar  
**10.00 u.** Woord- en communievie-  
ring  
Voorganger: Thierry Van Craenem  
Lector: Cécile Van Hoecke  
Zang: Guy Saenen  
Orgel: Anna Rusakova

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 24 oktober**  
**30ste zondag door het jaar B**  
**11 u.** viering met koor- en samen-  
zang  
Intentie:  
Gilbert Theys, Albert Parys  
Voorganger:  
pater Luc Van den Wijngaert  
Assistent: Mieke Vanhooymissen  
Lector: Kaat Gorissen  
Homilie:  
pater Luc Van den Wijngaert  
Beelden: Leo Swinnen

**Zondag 31 oktober**  
**Allerheiligen – Allerzielen**  
**Herdenviering van de overle-**  
**denen van het voorbije jaar**  
**11 u.** viering met koor- en samen-  
zang

Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Caroline Van Auden-  
hoven  
Lector: Liliane Wagemans  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Leo Swinnen

## DON BOSCO

Vieringen om 10.30 u.  
**Zondag 24 oktober 2021**  
**Maandag 1 november 2021 – Al-**  
**lerheiligen**  
**Zondag 14 november 2021**  
**Zondag 28 november 2021**

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website [www.ademtocht.be](http://www.ademtocht.be) zijn de teksten ook terug te vinden.

Tussen de  
lijntjes

Toen ik zo oud was als mijn kleinzoon nu, kregen wij elke week een paar uur les in 'schoonschrift'. Onze letters en zinnen moesten gelijkmatig zijn en altijd precies even schuin. De hoge en lage lussen en halen hoorden allemaal even lang te zijn, de beentjes van de 'm' en de 'n' even rond. Om dat te bereiken kregen we de eerste jaren papier met dubbele lijntjes, met daartussen nog steunlijnen voor de halen. Op de duur moest het een automatisme worden, zodat we altijd en overal een haast gedrukt uitzienende schriftelijke teksten konden produceren.

Dat stadium heb ik helaas nooit bereikt. Ik kreeg te kampen met spontaan vlekgedrag van mijn pen, met vergeten letters die er dan boven moesten gepriegeld worden, met schuine halen die altijd op een andere manier scheef wilden zijn dan hun burens. Ik was jaloers op wie er wel in slaagde om zijn verstand op nul te zetten en een schilderijtje van zijn tekst te maken.

Wat we schreven, deed er verder niet toe. Als het maar gestroomlijnd was. Als ik schreef, gingen mijn gedachten op de loop naar wat ik allemaal zou kunnen schrijven. Het gevolg was dat mijn vingers in de knoop raakten en dat ik niet hoog scoorde voor schoonschrift.

Net zoals voor de rijen stiksteek, steelsteek en kruisjessteek die we op lappen aftelbare stof moesten borduren. Alles afgemeten en precies even groot.

Mijn kleinzoon schrijft voor zijn plezier de gekste dingen. Zijn letters en zinnen zwalpen over het papier, maar hij amuseert zich best. Hij leert sinds kort ook borduren. Ik probeerde hem uit gewoonte egale steken te laten zette op de aftelbare stof. Maar dat interesseerde hem niet. Hij borduurde meteen een bloem, een zon en een ster. Schots en scheef, maar heerlijk herkenbaar.

Tussen de lijntjes kleuren kunnen onze kinderen en kleinkinderen steeds minder. Maar het leven is nu eenmaal schots en scheef. Daar zijn ze dus prima op voorbereid.

Kolet Janssen

(<https://www.koletjanssen.be/blog/-tussen-de-lijntjes/>)

gepubliceerd op 16 februari 2021

## Een laadpaal voor het leven - KERK&amp;leven



straks er weer een weekje tegenaan kan. Precies zoals onze lezers.

Ook in 2022 willen wij heel graag hun laadpaal zijn. Elke week vallen we bij onze abonnees in de bus, als opkikker in een samenleving die wel wat positiviteit kan gebruiken. Moedig de mensen uit uw parochie of pastorale eenheid dus zeker aan hun abonnement te verlengen of voor het eerst een abonnement te nemen. Samen schenken we de samenleving een laadpaal voor het leven.

**Luk Vanmaercke – hoofdredacteur van KERK&leven,**

## Sluit jij weer bij ons aan?

*We beseffen in deze tijden, meer en meer, hoe belangrijk een warme benadering van onze medemens is en dat we samen sterker staan om moeilijke situaties aan te kunnen en er niet aan ten onder te gaan. We worden gesteund om ons meer te richten op mogelijkheden van verandering die onze wereld beter maken, vooral voor de mensen die het meest steun en hulp nodig hebben.*

*Wil je weer bij ons aansluiten? Dat doet ons wel plezier!*

*Er komen nog meer gegevens in volgende bladen.(B.v.b. voor nieuwe abonnees.)*

\*\*\*\*\*

**De Drukkerij Halewijn stuurt aan alle geabonneerden van het parochieblad Kerk&leven een abonnementsbrief met naam en adresgegevens en overschrijvingsnummer. Deze brieven worden u doorgezonden in week 44 (03/11/2021).**

**Schrijf dan wel zeker in voor eind november 2021 om geen enkel nummer van het Parochieblad te missen. Je kan dit zelfs nu al doen met**

Met Kerk&leven willen we de wekelijkse leverancier van positieve energie zijn voor onze lezers. Een laadpaal voor het leven, als het ware. Wie in ons blad leest over al het goede, mooie en waardevolle in de samenleving, binnen en buiten de Kerk, voelt zich helemaal opgeladen. Onze artikels – lokaal, diocesanaal en nationaal – proberen een voedingsbron te zijn voor harten en geesten.

Een laadpaal voor het leven sluit natuurlijk ook aan bij de tijdsgeest. Fossiele brandstoffen verdwijnen langzaam naar de achtergrond, klimaatvriendelijke energie neemt het over. Hoewel we de link met het klimaat niet letterlijk leggen, tonen we ermee aan dat Kerk&leven ook in die ommekeer vooroploopt, met een knipooig naar de encycliek Laudato si'.

Op de foto zien we een jongeman die blijgezind Kerk&leven leest terwijl zijn wagen een oplaadbeurt krijgt. Twee laadbeurten tegelijk dus, een letterlijke voor het voertuig en een figuurlijke voor de eigenaar. Zijn glimlach maakt duidelijk dat hij er deugd aan beleeft en

## BEZINNINGSMOMENTEN ST-FRANCISCUS

## UITNODIGING BEZINNINGSMOMENTEN HERFST 2021

Stilaan kunnen we de draad van het gewone leven weer opnemen. Wat coronatijd ons zeker geleerd heeft, is het belang van tijd maken voor mekaar, voor God. Dit willen we een speciale plaats geven op 3 beziningsmomenten gedurende de komende maanden.

Samen met jullie blikken we dan in

gebed terug op datgene wat de voorbije week ons gebracht heeft aan mooie en minder mooie momenten. Deze gebedsmomenten sluiten we vriendschappelijk af met een tasje koffie of thee.

Data van afspraak: **vrijdagen 22 oktober, 19 november en 17 december 2021**, telkens om 19.30u in de kleine kapel in onze kerk.

**WELKOM!**



## KALENDERBLAADJE

*In een samenleving waar het model van de grote economische organisatie alle ruimte tussen de mensen schijnt te vullen met doelmatigheid en programmering, zoeken velen naar die plaatsen van geborgenheid, waar relatievorming overzichtelijk blijft en verder reikt dan vluchtige, functionele vriendelijkheid.*

*Dit zoeken lijkt in de toekomst te zullen toenemen en aan de eigenlijke kerkwording nieuwe kansen te bieden.*

**J. Kerkhofs**



## WIE ZIJN DE VIPS ?



Don Boscogemeenschap

**Zondagsviering 26 september 2021**  
**25ste zondag door het jaar B**  
**Wijsheid 2,12-17-20, Marcus 9,30-37**  
 Viering samengesteld door Agnes De Prins  
 en Ingrid Wezemaal

### Welkom en kruisteken

Welkom in deze viering rond dit licht, dit boek en dit brood!  
 Gegroet en gezegend.  
 Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.  
 Gezegend de woorden geladen met kracht.  
 Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.  
 Gegroet en gezegend  
 In naam van de Eeuwige Vader, Zoon en Heilige Geest.

### Inleiding

We willen ons op deze vredeszon-  
 dag bezinnen over macht, autori-  
 teit en dienstbaarheid.  
 Agnes en ik hebben deze viering  
 voorbereid. Agnes werkt als vrijwill-  
 iger in de keuken van buurtcen-  
 trum Casablanca. Ze is tijdens de co-  
 ronaperiode blijven afhaalmaaltij-  
 den koken en heeft goede contacten.  
 Zelf ken ik het buurtcentrum Ca-  
 sablanca omdat ik er eens ben gaan  
 eten met de buurtbewoners en om  
 de hoofdmedewerker daar te inter-  
 vewen voor KERK&leven.

### We stelden ons vele vragen:

Waarom krijgen sommige instan-  
 ties zo slecht contact met de meest  
 kwetsbaren in onze samenleving?  
 Waarom is er zo weinig samen-  
 werking tussen allerlei diensten en  
 wordt bvb. een asielprocedure voor  
 een vluchteling een labyrint en lij-  
 densweg?  
 Waarom geraken de meest kwetsba-  
 ren in onze samenleving niet geïn-  
 tegreerd?  
 Waarom blijven we zo vaak in onze  
 eigen comfortabele kringetjes draai-  
 en en vinden de weg naar wie ons

nodig hebben niet?  
 Waarom blijven we met vooroorde-  
 len zitten?  
 Wat betekent autoriteit vandaag?  
 Zijn dat de grootsten, de rijksten, de  
 partijen aan de macht?  
 Autoriteit die gebruikt wordt om eigen  
 macht, rijkdom en prestige te  
 vergaren, is die authentiek?

*Een houvast, een richtingwijzer om te  
 weten of macht authentiek is vinden we  
 misschien in de lezingen van vandaag en  
 enkele gedachten van Mgr. Romero in  
 een homilie van Ludo Van de Velde, ge-  
 huwde priester en ngo-medewerker in El  
 Salvador.*

### Openingslied

Melodie: Rik Veelenturf – Tekst: Jan Van  
 Opbergen

Hier wordt het land gezocht waar  
 wij gelijken zijn.  
 niemand apart en kleuren die min-  
 der zijn.  
 Hier wordt de tijd verhaast dat wij  
 elkaar verstaan,  
 handen die werken en deuren die  
 opengaan.

Hier wordt de stem gehoord die nog  
 niet klinken mag:  
 Mensen die hopen op ooit hun be-  
 vrijdingsdag.

Hier staat een tafel waaraan ons  
 wordt voorgedaan,  
 hoe wij genezen van heersen en  
 misverstaan.

Hier is het woord van Haar die ons  
 geschapen heeft:  
 ‘Waar is je zuster, je broer die jou  
 nodig heeft?’

**Eerste lezing: Wijsheid 2,12.17-20** –  
 Verdruk de rechtvaardige

**Tweede lezing: Marcus 9,30-37** –  
 Wie is de grootste onder ons?

### Woordje

Het komt wat gênant over wanneer  
 volgelingen van Jezus zich zor-  
 gen maken over wie de grootste,  
 de machtigste en invloedrijkste, de  
 meest geprivilegieerde kan zijn.  
 We citeren hier **Ludo van de Vel-  
 de** die vele jaren in Latijns-Amerika  
 werkte:  
 “Een van die zo menselijke ken-  
 merken is de strijd om de macht,  
 de strijd om hogerop te geraken en  
 meer invloed te hebben over ande-

ren. ‘De grootste ‘ willen zijn, we  
 komen het overal tegen, zowel in  
 de politiek, in de economie, in het  
 verenigingsleven, als in de kerken.  
 Jaloers zijn op anderen. Dit heeft  
 niets te maken met de ontwikkeling  
 van onze talenten, maar wel met  
 de honger naar macht, prestige en  
 rijkdom.” Einde citaat.

De psychologie **van Freud** zegt  
 nochtans dat iedere mens zich door  
 driften en verlangen naar macht  
 laat leiden. Het ego streeft naar  
 macht. Een groot ego hebben is im-  
 mers willen heersen over anderen.  
 Mgr. Romero vindt het echter “be-  
 schamend wanneer christenen der-  
 gelijke honger hebben en zich la-  
 ten leiden door de ideologie van  
 macht en rijkdom”. Hij noemt het  
 tegengetuigenissen. “Wie christe-  
 nen (kerkmensen) zo ziet hande-  
 len, zal nooit iets van Jezus en  
 Gods Rijk kunnen verstaan, en zal  
 voor andere wegen kiezen. Wie als  
 christen zo handelt (hoe menselijk  
 het ook moge zijn-, doet heel veel  
 kwaad.” lezen we bij Ludo Van de  
 Velde.

Boeiend in zijn eenvoud in **het**  
**evangelie van vandaag is** vooral de  
 reactie van Jezus.

“Als iemand de eerste wil zijn, moet hij  
 de laatste van allen en de dienaar van al-  
 len zijn.”.

Hij nam een kind en zette het in  
 hun midden, Hij omarmde het en  
 sprak tot hen: “Wie een kind als dit  
 opneemt in mijn naam neemt Mij  
 op, en wie Mij opneemt neemt niet  
 Mij op maar Hem die Mij gezonden  
 heeft.”

Jezus vergelijkt de kwetsbare mens  
 met een kind. Hij vraagt niet om  
 die kwetsbare mens te dienen om bij  
 hem zelf op een goed blaadje te ko-  
 men maar wel om Gods wil te doen.

Mgr. Romero gebruikte hiervoor de  
 term “authentieke autoriteit”. Dat  
 is de autoriteit die gebaseerd is op  
 het dienstwerk volgens Gods wil.  
 Autoriteit die gebruikt wordt om  
 eigenmacht en rijkdom, en presti-  
 ge te vergaren is niet authentiek.  
 Daarom moet die ook in Gods naam  
 grondig aangeklaagd worden.

“Wie geroepen wordt of gekozen  
 heeft om verantwoordelijkheid te  
 nemen in de gemeenschap, in be-  
 drijven, politiek, kerken, in alle  
 vormen van instellingen moet ‘die-  
 naar van het volk’ zijn. Hij of zij

wil de kwetsbare mens dienen ten  
 dienste van het volk, volgens Gods  
 wil.

Jezus is degene die ons de weg van  
 deze authentieke autoriteit wijst.  
 Hij is degene die geen majesteit  
 wilde zijn en niet kwam om ons  
 te troosten maar wel om ons te  
 confronteren. Hij doorbreekt alle  
 kunstmatige scheidlijnen die ons  
 van elkaar scheiden. Zijn konink-  
 rijk is hier en nu Wat ons men-  
 sen scheidt van onze naasten is im-  
 mers een slecht idee. Dit verkondigen  
 en waar maken metterdaad is  
 zijn enorme spirituele, universele  
 en goddelijke kracht.  
 ‘Voor elkaar en voor de meest kwetsbaren  
 verantwoordelijkheid nemen’ is zijn  
 actuele boodschap in een tijd van cynisme  
 en gevoel van zinloosheid’

Ons viel ook het volgende op bij  
 Ludo Van de Velde:  
 ‘Christenen hebben de opdracht  
 subversief te zijn tegenover elke  
 niet authentieke autoriteit, en dat  
 op alle vlakken en in alle sectoren.”.

Die subversiviteit is een wezen-  
 lijk kenmerk van een christen. Het  
 gaat niet om protest tegen autoriteit  
 omwille van een persoonlijk pro-  
 bleem met alle autoriteit maar om  
 een strijd voor rechtvaardigheid:  
 het recht van ieder om ten volle te  
 kunnen leven ongeacht alle door  
 mensen bedachte scheidlijnen. is  
 dat niet de universele kracht van  
 die spirituele revolutionair die Je-  
 zus heet; is dat ook de weg waar  
 wij voorstaan, zo moeilijk te be-  
 gaan, zo bijna onmenselijk, zo ge-  
 vaarlijk ook want de rechtvaardige  
 wordt het moeilijk gemaakt zoals al  
 in onze lezing uit het boek Wijs-  
 heid wordt aangekondigd.

### Wie is onze kwetsbare naaste?

Lees volgende week de tekst van Agnes De  
 Prins

**Geloofsbelijdenis:** Ingrid nodigt uit  
 Ik zal niet geloven in het recht van  
 de sterkste

In de taal van het eigenbelang  
 In de macht der machtigen.

Maar ik wil geloven  
 in het recht van de zwakste,  
 in de open hand,  
 in de macht van de overtuiging,  
 in de kracht van de liefde.

Ik durf geloven - altijd en ondanks  
 alles –  
 in de nieuwe mens,  
 in de andere weg.  
 Ik durf geloven in Gods eigen  
 droom:  
 Brood voor allen.  
 Wijn voor iedereen.  
 Een vrije hemel en een vrije aarde.

### Bezinningstekst of slotgebed

God, wij zijn nog steeds onder-  
 weg op zoek naar plaatsen waar het  
 brood van het leven gebroken en  
 gedeeld wordt.  
 En waar wij u herkennen in zove-  
 le mensen, in wie wij Jezus kunnen  
 ontmoeten.  
 Op zulke momenten wordt het weer  
 warm in ons hart en ervaren wij een  
 intense vreugde.  
 Laat ons ook zelf deelgenoot wor-  
 den van het lijden en verdriet van  
 anderen.  
 Laat ons luisteren naar het verhaal  
 van kwetsbare mensen.  
 En laat ons warmte in hun binnen-  
 ste ontsteken.  
 Laat ons een vuurwerk van teder-  
 heid ontsteken in de komende tijd.  
 In de naam van de Vader, de Zoon en  
 de Heilige Geest, Amen.

### Slotlied: Stem als een zee van men- sen UP 29

Stem als een zee van mensen om  
 mij, door mij heen.  
 Stem van die drenkeling, van dat  
 stuk wrakhout  
 dat een mens blijkt als hij mij aan-  
 kijkt.

Stem die mij roept: Wie ben je,  
 mens, waar is je broer?  
 Stem die mijn vliezen breekt en mij  
 bevrijdt, die  
 vuur uit steen slaat, jij die mij ik  
 maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,  
 mensen zonder stem.  
 Stem als een specht die klopt aan  
 mijn gehoorbeen,  
 woord dat aanhoudt, god die mij  
 vasthoudt.

### Mededelingen

Je vindt alle mededelingen op de site  
 ademtocht.be (naar beneden scrol-  
 len op de eerste pagina waar je te-  
 rechtkomt)

## Gelofte aan de mensheid

### DON BOSCO PAROCHIE KESSEL-LO

Hierbij een inhaalbeweging met de tek-  
 sten van vorige zondag en het ‘tussendoor-  
 tje’ om op adem te komen  
**Lieve Neukermans**

### Gelofte aan de mensheid

Laat ons ontwaken tot ons ware  
 Zelf,  
 mensen worden, vol van mededo-  
 gen.

Onze gaven ten volle ontplooiën,  
 ieder volgens de eigen roeping in  
 het leven.

Ons bewust worden van de dood-  
 strijd,  
 persoonlijk en maatschappelijk  
 en de bron ervan onderkennen.

De juiste richting ontdekken  
 waarin de geschiedenis zou moeten  
 voortgaan  
 en elkaar de hand reiken  
 zonder onderscheid naar man- of  
 vrouw-zijn,  
 zonder onderscheid naar ras, natie  
 of klasse.

Laat ons met mededogen de gelofte  
 afleggen,  
 het diepe verlangen van de mens-  
 heid

naar bevrijding van haar ware Zelf  
 werkelijkheid te doen worden  
 en een wereld bouwen waarin ieder-  
 een  
 waarschijnlijk en in heelheid kan le-  
 ven.

### Hisamatsu Shin'ichi (1889 – 1980), filosoof, zenboeddhistische geleerde en meester in de Japanse theecer- monie

Geciteerd in *Sprokkels, Tijdschrift van  
 Christenen voor het Socialisme* (nr .2 –  
 2021) p.24

Je kan ze ook terugvinden op de site  
 www.ademtocht.be

## BAARMOEDERLIJKHEID VAN MENS EN GOD

Het boek ‘Baarmoederlijkheid van  
 mens en God’ laat zien hoe het  
 evangelisch verhaal van de barm-  
 hartige Samaritaan ‘eigen-wijs’ te  
 denken geeft over onze meerzijdige  
 verantwoordelijkheid: individueel,  
 relationeel en sociaal, vandaag en  
 morgen. En over universele broe-  
 derlijkheid. In de verantwoordelijk-  
 heid voor de ander weergalmt ook  
 de goddelijke baarmoederlijkheid:  
 de ander in zich dragen om te laten  
 geboren worden. Deze ‘andere’ God  
 leidt tot de interpretatie van een  
 ‘moederlijke Jezus’ als unieke en  
 historische incarnatie, die ook de  
 roeping van elke mens insluit, zon-  
 der het weerbarstig mysterie van  
 de ‘God-mens’ te vermorzelen. Een

‘door-denking’ voorbij de ethische  
 Jezus opent het perspectief op de  
 verhouding tussen verantwoorde-  
 lijkheid en verlossing, schuld en  
 vergeving, hoop en belofte.

Roger Burggraeve is emeritus pro-  
 fessor aan de Faculteit Theologie en  
 Religiewetenschappen KU Leuven.  
 Als moraaltheoloog, Levinasonder-  
 zoeker en Bijbelfilosof verbindt  
 hij antropologie, ethiek en theologie  
 tot een visie ‘die iedereen te den-  
 ken geeft’.

Het boek is verkrijgbaar bij Hale-  
 wijn en te bestellen via <https://www.w.halewijn.info/>



## SENIORAMA LEUVEN



Seniorama vzw  
Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven  
www.seniorama.be

**\*Film in oktober**  
"Cold War"

Polen-Frankrijk-UK – 2018 – 88 min.

Van: Pawel Pawlikowski  
Met: Joanna Kulif, Tomasz Kot, Agata Kulesza  
Datum: **Vrijdag 22 oktober 2021** van 14.00 u. tot 16.30 u.  
Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

**\*Wandelen**

Wie wil deelnemen aan sportactiviteiten is verplicht om een verzekering te nemen. 5 euro per jaar voor leden en 10 euro voor niet-leden. Dat geldt voor de wandel-, fietstochten en nordic-walking.

**Nordic-walking – 25 en 29 oktober 2021**

Ken je de techniek van nordic-wal-

king, dan ben je hartelijk welkom. We wandelen onder begeleiding in twee groepen.

De 'rustige stappers' wandelen om de twee weken op vrijdagmiddag, ongeveer 5 tot 5,5 km in anderhalf uur.

De 'gevorderde stappers' wandelen elke week op maandagnamiddag, ongeveer 6 tot 7 km in anderhalf uur.

**Wat heb je nodig?**

Nordicwalkingstokken, stevige stapschoenen en veel goesting.

Een verzekering voor sportactiviteiten bij Seniorama, ID-kaart, gsm, info over de te verwittigen persoon bij ongeval, nuttige medische informatie.

**Startplaats:**

Parking aan de tennisclub Meerdaal:

Op de Waverse baan, aan de bushalte Don Bosco, de parking van de voetbalclub Oud-Heverlee (OHL) binnen rijden; de eerste baan links nemen, parkeren naast het gebouw TC Meerdaal.

Te bereiken met bus 337 van de lijn: vanuit Leuven-station (13.17 u) tot de bushalte Don Bosco op de Waverse baan (13.33 u.), 250 m stappen tot aan de parking van het gebouw TC Meerdaal.

Om 15.39 u. is er een bus aan Don Bosco die aan Leuven-station aankomt om 15.57 u.

**Vertrek**

We wandelen ongeveer anderhalf uur, ook bij regenweer.

*In de maand oktober hebben we nu nog volgende bijeenkomsten:*

**Maandag 25 oktober van 14 tot 15.30 u.**

Gevorderde stappers – Voor meer info:

Leen Vallaey 016 47 19 60 of 0495 69 31 87

**Maandag 29 oktober van 14 tot 15.30 u.**

Rustige stappers. Voor meer info: Lut Wauters e-mail Lut:Wauters@telenet.be

of tel. 016 23 53 33 of 0485 36 12 43

**\*Fietsen**

Fietsen – rit met hellingen (40 km)

**Donderdag 28 oktober**

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven

Voor meer info:

Johan Kumps 016 26 10 95 of 0489 55 02 30 of  
Walter Rogge 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

Iedereen met een fiets voorzien van goede banden en remmen is welkom.

## UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN

**KU LEUVEN**

Dinsdag 09 november 2021

**Vrouwelijke kunstenaars in Parijs tussen 1850 en 1900**

Mevrouw Christiane Struyven  
Kunsthistorica

Dinsdag 16 november 2021

**Het onderwijs in Vlaanderen op een keerpunt. Sterktes, uitdagingen en kansen**

Em. Prof. Dirk Van Damme  
Pedagoog. Voormalig diensthoofd van het "Centre Educational Research and Innovation" van de OESO

Dinsdag 23 november 2021

**Voorbij de oerkrak**

Prof. Thomas Hertog  
KU Leuven – Faculteit Wetenschappen – Natuurkunde en Sterrenkunde

Dinsdag 30 november 2021

**De blik van boven. Artistieke verbeeldingen omtrent het universum**

Prof. Barbara Baert  
KU Leuven – Faculteit Letteren – Kunstwetenschappen

**Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw**

Secretariaat: Huis Eigen Heerd  
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven

Telefoon 016 32 40 01  
E-mail: udll@kuleuven.be  
Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835  
RPR Leuven – Ondernemingsnummer 458.773.277

Ingeschrevenen voor het algemeen programma UDLL 2021 – 2022 kregen hun **toegangskaat** voor de lezingen doorgezonden. Deze toegangsbadge is strikt persoonlijk en de QR-code op de badge zal bij iedere lezing gescand worden aan de ingang van de aula.

Zodra de beschikbare plaatsen ingenomen zijn, is inschrijven niet meer mogelijk en krijgt u de melding dat de lezing volzet is. Voor elke lezing is er een andere link. De deelnemers ontvangen kort voor de lezing een bevestigingsmail van hun deelname.

**Inschrijving** voor de lezingen in de aula is niet meer mogelijk.

U kan nog wel inschrijven voor een **digitaal abonnement** om de lezingen thuis op de computer te volgen. U kan hiervoor inschrijven aan de hand van de volgende betalingsgegevens:

Bedrag 30 euro  
Rekeningnummer BE57 7380 4224 4835  
Mededeling: Inschrijving digitaal abonnement + uw naam

**De lezingen in de aula Pieter De Somer, Ch. Beriotstraat 24 – 3000 Leuven, vinden elke dinsdagnamiddag plaats. Aanvang om 14 u. – einde 15.50 u.**

**Verdere lezingen oktober - november 2021**

Dinsdag 26 oktober 2021

**Waar komen onze familienamen vandaan?**

Em. Prof. Magda Devos  
UGent – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

## ZIN IN EEN VOLKSTUUNTJE?



Volkstuinen Salvenbos Heverlee (c) pers.leuven.be

**Leuven – Bewoners die graag tuinieren maar geen of slechts een kleine tuin hebben, kunnen vanaf volgend voorjaar een volkstuintje huren van de stad.**

"We merken dat Leuvenaars meer en meer aandacht hebben voor de herkomst van hun voedsel, zelf de handen uit de mouwen willen steken en bijvoorbeeld wat fruit en groenten willen telen. Maar niet iedereen heeft daar de ruimte voor. We zijn dan ook heel blij dat vanaf volgend voorjaar Leuvenaars die geen eigen tuin hebben of wiens tuin onvoldoende groot is, in Heverlee terecht kunnen voor een eigen moestuintje" zegt schepen van Landbouw **David Dessers**.

De tuintjes komen **langs de Naamse steenweg 492**, aan het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salven-

bos van Zorggroep Sint-Kamillus. De stad krijgt er een stuk grond in bruikleen en bouwt er de komende maanden een braakliggend terrein om tot een volkstuin.

Het terrein wordt binnenkort verdeeld in een veertigtal kleine percelen die ideaal zijn om ecologisch te tuinieren. Vanaf de lente van 2022 zullen inwoners voor een zacht prijsje een perceel van ongeveer 30 vierkante meter kunnen huren. Er komt ook een gemeenschappelijk gedeelte met een bergruimte, composteerplaats en regenwatervoorziening.

*Wie interesse heeft om een perseeltje te huren, kan dat laten weten via: duurzaamheid@leuven.be*

*Uit de tekst van (hsb) Krant Het Nieuwsblad – 4 oktober 2021*

## TAIZEGEBED IN LEUVEN



Vandaag 20 oktober 2021 om 19.30 uur organiseert Taizé Vlaanderen, in samenwerking met de Sint-Pieterparochie Leuven, het Johannes XXIII-seminarie, het Leo XIII-seminarie en de Universitaire Parochie, een Taizégebied in de Sint-Pieterskerk van Leuven.

Taizé Vlaanderen is een organisatie die mensen wil samenbrengen in de sfeer van Taizé. Op regelmatige basis wordt er ergens in Vlaanderen een Taizégebied georganiseerd. Deze gebieden zijn (als de maatregelen het toelaten) toegankelijk voor iedereen, maar ook online te volgen.

De avond begint om 19.30 uur. Een (nog mysterieuze) gastspreker zal een korte uiteenzetting geven met de mogelijkheid tot vraag en antwoord over gebed en spiritualiteit. Na deze uiteenzetting omstreeks 20.15 uur is er een aansluitend gebed. Om 21 uur wordt dit afgerond met een receptie.

Misschien speelt u een instrument? Of zingt u graag mee? Mensen die hier een engagement in willen op nemen, kunnen contact op nemen met Jobbe Janssen. Dit kan via +32 (0)487/91.71.61 of naar jobbejanssen@sintfranciscus.com We hopen u van harte te mogen ontvangen!

## BETERE LUCHTKWALITEIT

**Gezonde lucht vermindert kans op ernstige Covid**

Een betere luchtkwaliteit had levens kunnen redden tijdens deze coronapandemie. De experts van de Hoge Gezondheidsraad onderzochten de impact van het milieu op virusoverdracht.

"Dit onderstreept andermaal het belang van propere lucht." Anton Goegebeur

Het voorbije anderhalf jaar lag de focus van het wetenschappelijk onderzoek op het virus zelf.

We wilden zo snel mogelijk weten hoe het coronavirus ons besmet en ziek maakt zodat we de nodige maatregelen konden treffen.

Ondertussen hebben we vaccins en bijna de eerste geneesmiddelen. De Gezondheidsraad vond het tijd om nu ook de invloed van het milieu op Covid-19 te belichten.

Aangezien het coronavirus in eerste instantie de luchtwegen infecteert, verbaast het niet dat luchtverontreiniging een negatieve impact



heeft op zowel de vatbaarheid als het ziekteverloop.

Volgens het Wereld Economisch Forum leidt zelfs een kleine toename van fijn stof met 1 microgram tot een langere beademings-tijd bij gehospitaliseerde covidpatiënten en zelfs met een toename van het sterftecijfer met 8 tot 11 procent.

*Uit het artikel van Anton Goegebeur-Krant Het Nieuwsblad van 22 september 2021.*

## Het vraagt moed te worden wie je diep vanbinnen bent

bzn