

KERK & Leven

36

2021

WEEKKRANT

8 SEPTEMBER

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

OKRA-SF nog eens op fietstocht



OKRA-fiezen -- Startplaats

Zoals gewoonlijk verzamelden we aan de parochiezaal.

Donderdag 19 augustus 2021 maakten negen leden van OKRA Sint Franciscus een mooie fietstocht doorheen het Brabantse landschap.

Zoals gewoonlijk verzamelden we om 9.30 uur aan de parochiezaal.

Het eerste mooie landschap dat we zagen was de **abdij van Park**.

Langs de **Duivelsweg** bereikten we

de Meerdaalboslaan om spoedig de weg in te slaan naar **Heverleebos**. We fietsten voorbij het **klooster van Vaalbeek** en daarna namen we een korte pauze aan "**Onthaalpoort de Torenvalk**", een prachtige plek die door de Vrienden van Heverleebos ingericht is als plaats om te spelen, te picknicken of gewoon wat te genieten van de mooie natuur, vooral van de indrukwekkende bomen.

Vervolgens reden we nog door het **Mollendaalbos**, even mooi, maar toch anders dan Heverleebos.

Na het bos konden we nog genieten van het open landschap waar de landbouwers nog volop hun vruchten kunnen oogsten. Zo kwamen we in **Bierbeek**, een rustig dorp, zo rustig dat de horeca nog gesloten was en we dus naar onze laatste halte fietsten aan de **molen van de Abdij van Park**.

In de zomermaanden houden we elke maand dergelijke fietstocht. Alle OKRA-leden zijn uitgenodigd om mee te fietsen!

JefSnaet & Guy Saenen



Boom in de vlakte rond "de Torenvalk" in Oud-Heverlee

De twee foto's hierboven: de rustplaats: "Bierbeekse Poort" in het Meerdaalwoud



MARIA, HET LEVEN ZOALS HET IS? (Deel 1)



Don Bosco - Zondagsviering 15 augustus 2021

Welkomstwoord en kruisteken
Goedemorgen allemaal, welkom rond deze tafel, bij dit licht; waar we ook vandaag weer ons hart en ons hele zijn proberen open te stellen voor datgene wat ons ten diepste drijft en dit in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Inleiding
Vandaag is het volgens de traditionele kalender van het liturgisch jaar Maria Hemelvaart of iets plechtiger: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart.

Zeker in de Kempen een dag waarop moeders in de bloemen worden gezet. Wij wilden graag niet alleen de moeders, maar gewoon alle gelovige mensen, vrouwen en mannen, in de kijker zetten. We vonden bij Maria, een inspiratie zowel voor het leven zoals het is als voor het leven zoals het zou moeten zijn.

Die gedachten aan het leven zoals het zou moeten zijn en soms al een beetje is, zingen we uit in het openingslied, waarin er sprake is van een God die werkzaam én merkzaam is in de verandering ten goede; en dit temidden van de mensen:

Het Klein Magnificat of Grote goedheid, God ben jij.

Grote goedheid, God ben jij, midden onder mensen, want je maakt de armen vrij en vervult hun wensen. Langzaam, zeker komt jouw tijd, alle wegen omgeleid: wie

vooraan wou staan, zal dan achter gaan en voortaan bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.

Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten. Dood zal zijn de koopmans-taal van profijt en winsten. Langzaam, zeker komt jouw tijd, alle wegen omgeleid: wie vooraan wou staan, zal dan achter gaan en voortaan bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven!

Stap voor stap en voet bij stuk zul jij verder komen tot de aarde met geluk vol begint te stromen. Langzaam, zeker komt jouw tijd, alle wegen omgeleid: wie vooraan wou staan zal dan achter gaan en voortaan bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven!

In deze viering nemen we jullie mee doorheen een aantal fragmenten waarin Maria aan bod komt. En we willen haar bekijken zoals “een” mens, of “een” “gelovige” mens, die moet leren omgaan met het onverwachte, het willen raad geven maar niet kunnen of niet mogen, verwachtingen koesteren en laten varen, omgaan met falen, omgaan met verlies, verdriet en onmacht.

Maar evengoed verwijlen in de vreugde, troost vinden en troost geven heel vaak wachten, kijken, luisteren en wachten. Dit wachten is geen passieve houding, want ze is gekeerd naar de verlossing en vaak is het “een wachten terwijl”, de vaat doen, de tuin doen, de boodschappen doen, en inwendig wachten of is VERwachten een beter woord?

Duiding

Maria is een contrastfiguur die zeer tegenstrijdige gevoelens en reacties oproept: haar nederigheid contrasteert met de huidige reflex tot zelfontplooiing, haar gehoorzaamheid contrasteert met de neiging tot zelfbevestiging, haar dienstbaarheid met het verlangen naar superioriteit, haar maagdelijkheid met de banalisering van tederheid en seksuele intimiteit, haar openheid voor het onbekende botst met ons verlangen naar zekerheid en behoud van wat we hebben en wat we kennen.

Betekenen deze spanningen dat de figuur van Maria vandaag geen betekenis meer kan hebben? Of kan haar averechtse profiel vandaag juist te denken geven? En zo ja, op welke wijze?

Als je de evangeliën er op naslaat, dan zie je dat Maria er bitter weinig in voor komt. Veel minder dan je zou denken als je kijkt naar de rijke traditie die rond haar bestaat van gebeden, liederen, beelden, plaatsen en persoonsnamen.

Zo staat ze prominent op de Calvarieafbeelding terwijl we die melding enkel bij Johannes vinden. Daar vinden we ook het verhaal van de bruiloft van Kanaan waarbij Maria Jezus lijkt aan te porren om iets te doen aan het wijntekort. Ze wordt afgewezen, terzijde gezet, althans zo lijkt het. Het Calvarieverhaal: “Moeder, zie daar uw zoon, zoon, zie daar uw moeder,” brengt balsem op de ziel. En die ziel, of het hart van Maria, wordt een aantal keren vermeld in het Lucasevangelie.

En vooral dat wil ik toelichten. Twee keer, een keer bij de geboorte en een keer bij het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel, krijgen we de vermelding, dat Maria de woorden aanhoorde en bewaarde in haar hart. (Lc 2,19 en Lc 2,51) Wat verderop bij de parabel van het zaad lezen we een toelichting: “Het zaad in de goede aarde zijn zij, die het woord dat zij hoorden

in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.” (Lc.)

In een homilie voor een Mariaviering zei paus Franciscus dat het typische voor Maria is dat ze op weg gaat, ze gaat naar de plaats van het lijden of de vreugde, ze gaat in ontmoeting met mensen en ze deelt mee, ze neemt deel zowel aan de vreugde als aan het lijden. Niet met grootse, opvallende gebaren en woorden, maar door er te zijn.

Een oefening in “er zijn” en te BLIJVEN, ook al kan of vermag je niet veel, en al is dat soms heel frustrerend, zo wil ik jullie Maria meegeven vandaag.

Tafelgebed

Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen, in bloemen, in de zonneprijs, in een lied dat wij zingen, in 't brood dat op deze tafel staat, in 't hart dat dankbaar slaat, in duizend, duizend dingen. Gij komt tot ons in 't morgen- uur, in dauw van nieuwe dingen, in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen, in 't woord dat Gij tot ons spreekt, in 't brood dat Gij hier met ons breekt, in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen, in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen, in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede, en in trouw, in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons als 't avond is, in 't sterven van de dingen, in 't afscheid dat het laatste is, in 't lied dat wij niet zingen. Op 't woord dat Gij spreekt, hopen wij; uw liefde is ons nabij, in duizend duizend dingen.

Gij komt tot ons ook hier en nu, in dit brood en dit samenzijn, als teken van bekommernis om immer onze tochtgenooten metgezel te zijn in dit brood en dit samenzijn, opdat wij ieders tochtgenooten metgezel zouden zijn.

Dank u!

Aan Herman voor het orgelspel, aan Constance voor het lezen, aan Teejo én Monique voor de bloemen, aan Irène en Hans voor de logistiek en aan Lieve voor de samenwerking en de coördinatie en uiteraard aan jullie allen om hier te komen mee vieren.

Zending en zegen:

Laten we alvorens het slotlied te zingen, datgene wat we hier gevierd hebben bezegelen met een kruisteken opdat we het deze week ook kunnen waarmaken in onze omgeving; in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Don Bosco: Uit de viering van 15 augustus 2021: Maria, het leven zoals het is?.

Voorganger: Hermien Den Tandt

Mededelingen

*Volgende viering: 12 september 2021.

*De noden –na de watersnood- in Wallonië blijven hoog. Financiële hulp kan ook via Caritas Vlaanderen geboden worden. BE 80 7765 9023 3377 ‘Noodhulp overstrooming’

*Naast het parochieblad is er de mogelijkheid om ‘kerknieuws’ te volgen via Kerknet. Je kan inschrijven op de wekelijkse Nieuwsbrief via contact@kerk.net

*Vrijdagvoormiddag 24/9 organiseert lusvzw.be/ouderen-en-verbinding een gratis samenkomst in Don Boscocentrum.

Verdere info en inschrijven:

Elly.vanacoleyn@lusvzw.be

Tel. 0474/987253

Of via ons online invulformulier. Inschrijven liefst voor 14 september 2021.

Lus vzw - Schoolstraat 48 - 9040 Gent

www.lusvzw.be - info@lusvzw.be - 0497/43 59 23

BE0464 49 70 69 - IBAN 8273 7011 7666268

Waarom vieren?

DON BOSCO KESSEL-LO TUSSENTIJDSE ZONDAG

Lieve Neukermans - 22 augustus 2021

Deze teksten zijn ook terug te vinden op de website van ademtocht.be

Waarom vieren?

Om de weg te zien
Om vertrouwen in de weg
Om niet alleen te gaan
Om helderheid te vinden die ons raakt
Om de droom van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ wakker te houden
Om te horen en te lezen hoe oud en nieuw die bijbelse droom is
Om te leren wat bevrijding is
Om schouder aan schouder mekaar te bemoedigen
Om weer te geloven in die grootste van alle beloftes: **‘Ik zal er zijn’.**
Dominicus-gemeenschap Gent



Hoe verbind je dit met de dagelijkse zorgen?

Verdriet om een zieke vriend, een overleden familielid,
Stress vanwege geldgebrek, lange wachttijden,
Gevolgen van de overstrooming, eenzaamheid,...
Ongerustheid over corona, het klimaat, oorlogen,
Verzet tegen oneerlijke belastingen, hoge werkdruk,...
Vreugde over zingen, stappen, samenzijn,...

Een mooie zondag gewenst!

En wie weet tot volgend weekend in levende lijve?

lievenekermans@gmail.com

Harde plastics recycleren en verwerken

Ecowerf, de stad Leuven en Kringwinkel Vites zijn gestart met een proefproject om harde plastics zelf te sorteren om ze te recycleren. Ze willen testen of ze lokaal verwerkt kunnen worden.

Duizend ton. Zoveel plastic wordt er jaarlijks ingezameld op de 23 containerparken van Ecowerf in Vlaams-Brabant.

Daarbij zitten o.a. pvc-buizen, verfpotten, tuinstoelen, bloempotten, emmers, rolluiken en speelgoed. Normaal gaan die vanuit Leuven richting afvalverwerking VanWerpen in Nederland, waar ze uitgesorteerd worden voor recyclage of verbranding.

De partners willen echter onderzoeken of er met de recycleerbare plastics lokaal iets gedaan kan worden.

“We starten een proefproject, en

gaan vier maandagen handmatig al een eerste sortering doen op onze eigen site”, zegt ondervoorzitter **Wouter Florizoone** van Ecowerf, “We willen graag een lokaal recyclageproces uit de startblokken krijgen, maar daarvoor moeten we weten hoeveel recycleerbaar plastic we eruit zouden krijgen, en of we daar dan lokale afnemers voor zouden kunnen vinden.”

In de blakende zon werd maandag daarom urenlang een berg van enkele containers afval doorzocht. Niet alle plastic is recycleerbaar, maar er werd gewerkt op basis van foto’s en een scanner.

“In een volgende fase zal dan gekeken worden of de gesorteerde plastics na reiniging en vermaling lokaal verwerkt kunnen worden tot nieuwe producten, bijvoorbeeld met een 3D-printer”, zegt schepen

van afvalbeleid **Thomas Van Oppens**, “Wie weet zitten we ooit in de Leuvense parken op 3D-geprinte banken van gerecycleerd Leuven afval.”

(hsh) Krant Het Nieuwsblad - 15 juni 2021

Schepen economie **Lalynn Wadere**: “We vinden de samenwerking tussen de reguliere en sociale economie bedrijven heel belangrijk. Volgende maanden zullen we ook bekijken of we verder kunnen stimuleren en faciliteren door dit project als voorbeeld naar voor te schuiven. Stad Leuven ondersteunt het project met een toelage van 12.350 euro.”

De resultaten van het project zijn voorzien voor eind 2021.

Website Ecowerf - 25 augustus 2021.

Molenhuis Bérismenil



31 juli-8 aug

24-26 sept

15- 17 okt

25-29 okt

Verslag Molenmeerdaagse - 31 juli – 8 aug. 2021

De molenmeerdaagse zit er weer op. We kregen een hele hoop werk gedaan met genoeg tijd over voor een gezonde dosis fun!

De grootste klusjes werden gedaan in onze nieuwe sanitaire voorzieningen in aanbouw. Het plafond werd namelijk geïsoleerd en van een laagje gyproc voorzien. Daarnaast werden de voornaamste elektriciteitswerken uitgevoerd (kabels voor verlichting en stekkers, verplaatsen brandcentrale, ...).

Vroeger (begin jaren 80) kwam het kraantjeswater in Het Molenhuis van een natuurlijke bron op ons terrein. Ondertussen ligt er uiteraard waterleiding en was de aanwezigheid van een bron eerder een onbekend weetje geworden. We vonden het echter tijd om de oude bron op te waarden tot een gezellig rustig plekje met een bankje.

Zoals elk jaar is er altijd veel te doen in Het Molenhuis

-Alle grasvelden werden grondig gezeist en gehooïd.
-In de bloementuin voor het hoofgebouw is gewied en alles klaar gemaakt voor de herfst.
-De haag is kortgeschoren en alle trappen vrij gemaakt.

-Er werden enkele bankjes gemaakt voor op het terrein.

-Het bruggetje over de beek werd onderhanden genomen zodat het minder glad zou zijn.

-Er werd een grote berg brandhout verwerkt.

-De trappen zijn groenvrij gemaakt.
-De dakgoten werden proper gemaakt.

-De schouw in het woonhuis is gekuist.

-Alle trapleuningen en bankjes zijn gesapt.

-De waterput werd proper gemaakt.
-Het kanaaltje is vrijgemaakt

-Door de overvloedige regenval voor de meerdaagse was er wel wat zwerfvuil in de beek te vinden.

-Het poetspaleis is opgerommeld en uitgemest.

Naast dit alles was er natuurlijk ook genoeg ruimte voor spel en vertier. Er werd brood en pizza gebakken in de pizzaoven, er werden enkele wandelingen georganiseerd en bij valavond gingen we vaak bevers spotten. Het kabouterdorp van kabouter Floep werd heropgebouwd door een gemotiveerde piepjonge delegatie van molenaars en er is uiteraard heel wat afgelachen o.a. tijdens de "geen handen toegelaten" ...

Komende activiteiten

Hou er rekening mee dat door de

maatregelen omtrent corona deze planning nog kan aanpassen.

Wandelweekend herfst

24-26 september 2021

Twee dagen lang intens samen genieten-geven-nemen-ontdekken-lachen-helpen-kokkerellen-rusten-plagen-wandelen, enz. en zo een flinke dosis energie opdoen om de komende winter met voldoende levenslust tegemoet te gaan.

Molenweekend herfst

15-17 oktober 2021

De vzw draait al 40 jaar op het engagement van de mensen die zich thuis voelen op ons plekje en hun steentje willen bijdragen. Zonder dit gevoel van verbondenheid stopt het project met bestaan.

De klusjes die we doen zijn geen grote werken, eerder het dagelijks onderhoud zodat Het Molenhuis en haar omgeving, een plaats kan blijven waar iedereen thuis kan komen.

Midweek wandelen herfst

25-29 oktober 2021

Wil je bewegen en rusten, bijballelen en verstillen, ultiemen en batterijen opladen, eenvoud zoeken, en de rijkdom van de natuur ontdekken, dan ben je welkom op de herfstwandelmidweek.

De mannen van de vuilniskar



Wie het vanzelfsprekende niet vanzelfsprekend vindt, zal een gelukkig mens zijn. Het klinkt als een wijze, oosterse spreuk, maar ik geef toe dat ik de uitspraak zojuist zelf heb bedacht. Hij is op heel wat terreinen van ons leven van toepassing, van de liefde van je kinderen tot en met het functioneren van je lichaam.

Tegelijk besef ik haarscherp dat het onbegonnen werk is om telkens blij verrast te zijn bij de doodgewoonste dingen. Maar misschien is het een goed idee om elke week iets anders uit te kiezen dat ik gewoonlijk

als 'normaal' beschouw en me dan te realiseren hoe bijzonder het wel is.

Daarom is het deze week de beurt aan de mannen van de vuilniskar. Elke dinsdag, woensdag en vrijdag zetten wij in verschillende fracties ons huisvuil buiten: groenafval en papier, plastic en restafval. En telkens komen er mannen in grote ophaalwagens om de zakken of dozen op onze stoep mee te nemen en weg te brengen. Het is een luxe om in een land te leven waar het vuilnis trouw wordt opgehaald. Waar het bovendien netjes gesorteerd en gerecycleerd wordt. Mijn leven zou binnen de kortste keren letterlijk een puinhoop zijn als ik met mijn afval nergens naartoe kon of er zelf halfslachtige oplossingen voor moest bedenken.

Als ik buiten adem en net te laat met mijn zak vol oud papier achter de vuilniskar ren, is er altijd wel een

kerel die hem lachend van me overneemt en in de wagen gooit. In regen of zonneshijn, bij hitte of barre kou, nooit geven de mannen verstek. En als ze al eens per ongeluk een zak over het hoofd zien, komt er een dag later een vrachtwagentje van de stad om die alsnog op te pikken.

Die volgehouden inspanning, week na week en jaar na jaar, zorgt er mee voor dat onze buurt en onze stad er netjes en gezellig uitziet. Dat onze buurtzithoek geen verzamelplek van afval is, maar een uitnodigende ontmoetingsplek. En dat allemaal dankzij de mannen van de vuilniskar. Laten we hen voortaan dankbaar groeten als ze passeren. Ze zijn het meer dan waard!

Kolet Janssen (<https://www.kolet-janssen.be/blog/de-mannen-van-de-vuilniskar/>)

gepubliceerd op 29 juni 2021

Kalenderbladje

Het goede is geen abstracte werkelijkheid die voor het grijpen ligt in het verleden, het heden of de toekomst, maar groeit doorheen de geschiedenis als voortdurend effect van het menselijk handelen in de

wereld.

Het goede groeit in de mate dat de mens het bewerkt.

Deckers

VRIENDELIJKHEID IS MOEILIJK WEG TE GEVEN, HET KOMT BIJNA ALTIJD TERUG

bzn

Actualiteitscafé

Een vaccin voor iedereen ?

Actualiteitscafé
EEN VACCIN VOOR IEDEREEN ?

Inleidingen door Herman Wouters (over de campagne 'a vaccine for everyone') en Geertrui Van Overwalle (expert intellectueel eigendomsrecht, over de vrijgave van patenten op de covid-19 vaccins)

Maandag 20 september om 20u in het WERELDCAFÉ COOP

Organisatie en inschrijvingen: www.filosofenfontein.be

Maaltijd vooraf (19u):
salade caprese: "mozzarella vaccinata" met tomatenbruschetta - 16 €

Helleputteplein 2, 3000 Leuven

Wat is het actualiteitscafé van Filosofenfontein ?

Filosofenfontein is een geëngageerde gemeenschap rond het Dominicanenklooster te Heverlee. Met het actualiteitscafé willen we met andere zinzoekers in dialoog gaan over actuele maatschappelijke kwesties. Elke activiteit combineert degelijke achtergrondinformatie, debat, zingeving en de kans om als 'wakker burger' haalbare stappen te zetten die bijdragen aan concrete oplossingen.

Een vaccin voor iedereen ?

Vlaanderen bereikt een vaccinatiegraad van 90%. De vaccins worden gratis aangeboden door de overheid (uiteraard vroeg of laat betaald met belastinggeld), wij herwinnen er onze vrijheid mee, en voor de farmabedrijven is het een lucratieve activiteit. Een win-win situatie dus? Het probleem is dat de farma-sector

geconcentreerd is in rijke landen, dat de prijzen hoog liggen omwille van patentrechten en monopolieposities, en dat de arme meerderheid van de wereldbevolking zich de kosten van een vaccin niet kan veroorloven. Hoe komen we tot een win-win situatie voor de ganse wereldgemeenschap?

Herman Wouters zal het hebben over 'A vaccine for everyone', een burger-initiatief dat hijzelf mee op gang getrokken heeft om het wereldwijde Covax programma te helpen spijzen. Prof. Geertrui Van Overwalle legt de pro's en contra's uit van het andere burgerinitiatief voor verplichte vrijgave van de patenten op covid-vaccins.

Maandag 20-09-2021 om 20 uur in het Wereldcafé, Helleputteplein 2, 3000 Leuven. Inschrijven op www.wereldcafe.be



HART BOVEN HARD

Bike snot bombs

Kleine Brogel - fietsactie 26 september 2021

2021 is het jaar waarop kernwapens illegaal werden. Desondanks investeren de kernwapenstaten nog miljarden dollars aan de vernieuwing of uitbreiding van hun nucleaire wapenarsenalen.

Op 26 september, **de Internationale Dag voor de afschaffing van kernwapens**, zal er ook in België actie worden gevoerd aan de militaire basis in Kleine Brogel.

Met ludiek en vredevol protest, willen we samen een duidelijke boodschap brengen:

Geen kernwapens in België!

Werk je graag mee aan acties voor verandering?

In Gent willen we elkaar in levende lijve treffen. Iedereen is welkom!

Fiets en picknick mee in Kleine Brogel.

Info@hartbovenhard.be
Leuven: leuven@hartbovenhard.be
- Webpagina Leuven
<http://hartbovenhard.be>

Volgende Hart boven Hard-dag 18 september 2021

Elkaar weer in levende lijve ontmoeten om elkaar te inspireren en samen plannen te smeden – wat kijken we daarnaar uit.

Op de laatste Hart boven Harddag gaven we het startschot voor de campagne:

'Er is welgeld'

Op 18 september schakelen we een versnelling hoger en zetten samen de mijlpalen uit.