

KERK & Leven

32

2021

WEEKKRANT

11 AUGUSTUS

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Kristoffelviering 20 juni 2021 in Sint-Antonius

Op zondag 20 juni konden we na een jaar onderbreking, terug samenkomen in de Kristoffelviering om ons ook bezinnen over onze Christelijke houding op de weg en in deze coronatijd ook in ons verkeer tussen mensen.

Als evangelie luisterden we naar het verhaal van Lucas over de zaaier. De zaaier kunnen we met een beetje fantasie vergelijken met het 'overlegcomité, de groep van politici, experts, virologen die allerhande maatregel nemen.

De meeste mensen nemen het zaad, de maatregelen, op, laten het groeien in hun geest, hun hart en passen hun gedrag aan. We hebben het afgelopen jaar moeten ervaren dat dat niet altijd even gemakkelijk is en veel mensen in eenzaamheid brengt. Maar we hebben vol gehouden met een positief resultaat ook mede dank zij de vaccinaties. Geloven in de inspiratie en de aanmoediging van Kristoffel kunnen we dan ook beschouwen als kracht in ons en als een vorm van vaccinatie. Daar hebben we samen voor gebeden in deze viering.

BEZINNING

Onderweg en niet weten waarheen. Maar ergens staat in mij gegrift: dit is de weg die je moet gaan en God gaat voor mij uit.

Onderweg en geen spoor en geen kompas. Maar ergens, in mensen en natuur, wijzen tekens mij de weg. Tekens van leven die spreken van God.

Onderweg en niet wetend waarom. Maar als ik luister naar de stilte en de rust in mijn binnenste, dan hoor ik God in mijn lief en leed, dan weet ik Hem aanwezig in mijn tijd, Hij die wijst naar eeuwigheid.
naar Peer Verhoeven



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 15 augustus
O.L.V. Hemelvaart
10 u. Eucharistieviering
Intentie voor Lene Vandensande
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

Zondag 22 augustus

21ste zo door het jaar
10 u. Woord- en communieviering
Voorganger: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 15 augustus
O.L.Vrouw Hemelvaart
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 22 augustus

21ste zondag door het jaar B
11 u. viering met CD-muziek
Intentie: Vrome stichting
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Myriam Neves
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be – zijn de teksten ook terug te vinden.

Vieringen:

Zondag 15 augustus 2021 - 10.30 u.
Jan van Nieuwenhove
Zondag 29 augustus 2021 - 10.30 u.
Lut van Schepdaal
Zondag 12 september 2021 - 10.30 u.
Ria Ooms
Zondag 26 september 2021 - 10.30 u.
Agnes De Prins

VOOR EEN ANDER ZORGEN...



Het gedicht dat in het boek 'Ze zijn ons vergeten' van Peter Mertens staat, sluit daarbij aan.
Lieve Neukermans – Don Bosco

Als angst het hoogst is,
Als je voor een ander vreest
En doodsbenauwd om iemand bent
Van wie je houdt
Dan ben ik van mijn leven
Nog nooit zo bang geweest.

Als eenzaamheid is
Dat je afstand houdt van dierbaren
Omdat je voor hun leven vreest
Dan heb ik mij nog nooit
Als zo alleen beschouwd.

Wie voor zijn eigen vrijheid vecht
Die sneuvelt morgen,
Wie zich wil redden
moet voor ieder ander zorgen.
Ilya Leonard Pfeyffer – Pandemie

Woensdag 23 juni was de dag van de mantelzorg.

West-Vlaamsch in coronatijden



West-Vlaamsch in coronatijden vrij ingezonden door Herman Van Overbeke naar Guido Gezelle

Hoe stille is 't in Brugge
'k hoor, geen vliege of geen muggen
de toeristen zien naar huus
met de laatsten ottobus
de cafes zien op slot
nievers nog een Brugschen zot
geen pralinen kletsoppen of wafels
in de restaurant alleen maar lege tafels
'k zie geen koetsen meer passeren
geen gidsen die me nog wat kunnen leren
de bootjes liggen aan de kant
maar de zwanen vinden dat plezant
Van Eyck heeft zien boetiek moeten sluiten
We bleven in ons kot, we mogen nu nie meer buiten
Op d'halletorre wappert nu een witte doek
en de triomfklokke roept
"Houd jullie kloek!"

Op de achterbank

Je kinderen worden volwassen en gaan elk hun eigen weg en dat is goed zo. Maar toch blijven ze altijd ook heel dichtbij.
Als wij met de auto naar ons chaletje in de Ardennen rijden, passeren we een groot aantal Waalse gemeentes. Dat is niets bijzonders, maar toen onze dochtertjes pas konden lezen, vonden ze het geweldig om al die namen – op zijn Vlaams – hardop uit te spreken. Gesves, Sinsin, Halleux, ze kregen er niet genoeg van en bij elk dorpje lagen ze minutenlang in een deuk. Natoye, Emptinne, Maffe. Wij rolden dan met onze ogen en zwenen.
Die tijd is lang voorbij. Maar nog steeds als we langs diezelfde weg rij-



den, hoor ik hun stemmetjes de namen uitspreken en vullen hun gichels mijn hoofd.
Het is waar dat leuke momenten vaak veel te snel voorbijgaan. Maar tegelijk zijn ze onuitwisbaar. Ge-

lukkig maar.

Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/op-de-achterbank/>)
11 augustus 2020

MEDITATIEGROEP DON BOSCO



In de eenheid met God worden we ook één met onszelf, één met alle mensen en met heel de schepping. Op de weg naar de eenheid wordt er niets buitengesloten, alles wordt aangesproken en alles wordt in de relatie met God opgenomen, ook het donkere, ook onze schaduwzijde. Doordat alles in ons op God betrokken wordt, kan het ook levend worden en onze liefde tot God verdiepen.

Uit "Met hart en zinnen" van Anselm Grün

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. En voor de minder standvastige leerlingen, is het een goede motivator om door te gaan. We blijven voorzichtig en volgen de corona-maatregelen.

Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum** om 20 u. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Meditatiemomenten

Maand augustus: maandag 2, 16 en 30
Maand september: maandag 13 en 27
Maand oktober: maandag 11 en 25
Maand november: maandag 8 en 22
Maand december: maandag 6 en 20

Wil je graag aansluiten bij onze groep, neem dan contact op met **Katrien Rombouts**
katrien.rombouts@hotmail.com
Of 049 884 10 43

VAKANTIEREGELING



Vanaf deze woensdag 11 augustus keren we met parochieblad 32 terug uit vakantie en zetten de **gewone wekelijkse regelmaat** weer in.

Aan allen nog een verdere, heerlijke vakantieperiode. En dat er nog genoeg uitrustende momenten in uw vakantieperiode te vinden zullen zijn.

Hopelijk kunnen jullie nog genieten van zonnige – niet al te warme – tijden.

Het mooiste geschenk dat je iemand kan geven is oprechte aandacht

BZN

DE REIS IS HET DOEL (Deel 1)



4 juli 2021 Don Boscoparochie Kessel-Lo
Chris Willocx

Welkom en kruisteken

Gezegend die staat aan het beginen aan het einde van ons bestaan. Maar die ook met ons op weg gaat, als Vader, Zoon en Heilige. Geest. (Kris Gelaude)

Inleiding

Vandaag neem ik jullie mee op pelgrimstocht. Maar blijf rustig zitten, pelgrimeren kan je ook zonder de lichamelijke prestatie door een wandeltocht naar één of ander bedevaartsoord.

Vroeger was je een pelgrim als je onderweg was naar een bedevaartsoord, een heilige plek. Om boete te doen, om te bidden om genezing of bevrijding, om een feest te vieren. Maar pelgrimeren heeft een bredere betekenis gekregen: wandelend of fietsend op zoek gaan naar het heilige – dat je op allerlei plaatsen en in allerlei ontmoetingen en gebeurtenissen onderweg kunt ontdekken.

Of op zoek gaan naar wijsheid, naar antwoorden op levensvragen, of in een innerlijke pelgrimage op zoek naar je eigen hart. Vaak in combinatie van afzondering en delen met anderen.

Ga mee op weg met alle pelgrims hier aanwezig.

Intredeliel: Door de wereld gaat een woord ZJ 720 Inleiding op Psalm 121

Psalm 121 is een pelgrimslid. Het werd gezongen tijdens de reis naar de belangrijkste bedevaartplaats in het Joodse land: de tempel van Jeruzalem.

Pelgrimeren was in Bijbelse tijden een uiting van volksdevotie. Uit alle streken vertrokken groepjes mensen die samenstroonden in een grote karavaan op weg naar de tempel, met ontmoetingen van oude bekenden of zomaar met onbekenden. Onderweg werd er gezongen. De psalmen 120-134 getuigen daarvan. In de psalmen is er aandacht voor God en de tempel, maar ook voor thema's uit de dagelijkse leefwereld zoals angst, vreugde, berouw, verlangens,...

Het samen zingen hief de banaliteit van het reizen op en gaf de pelgrimage de betekenis die haar toekwam. Het samen zingen versterkte ook de verbondenheid. Psalm 121 is één van de geliefdste pelgrimsliden.

Psalm 121: lector (Huub Oosterhuis)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen – zou iemand mij komen helpen? Ja, mijn God komt mij helpen, de schepper van hemel en aarde.

Hij zal niet toelaten dat je struikelt. Hij zal niet slapen. Hij waakt over jou.

Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet, Hij waakt over heel zijn volk.

Muziek: Behüte mich Gott (CD Christe lux mundi nr 3)

Behüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.

Inleiding op het evangelie Mc 6, 7-13

Als wij op reis vertrekken, sleuren we aan een koffer vol ballast: kleren voor warm en kleren voor koud, schoenen voor buiten en sloffen voor binnen, een map vol verzekeringspapieren, een tas medicamenten en een mobiele telefoon om dag en nacht het thuisfront te bereiken. We gaan op reis en dragen onze zorgen mee!

Jezus zendt de twaalf uit om te prediken en tot bekering op te roepen. Ze worden twee aan twee uitgezonden en krijgen niet enkel volmachten maar ook straffe richtlijnen mee. Op hun tocht mogen ze niets dragen behalve de kleren aan hun lijf, een stok in de hand en een paar sandalen aan hun voeten. Andere zaken zouden hun missie-reis alleen maar bemoeilijken. Bij voorbaat worden ze verwittigd dat de deur wel eens voor hun neus kan worden dichtgeklapt. Dan moeten ze zelfs het stof uit die stad niet verder meedragen maar ter plekke afkloppen.

Duiding

Rondtrekkende gelovigen werden 'peregrini' genoemd. Het woord 'pelgrim' is hiervan afgeleid. Het betekent 'vreemdeling'. Met de bekering van keizer Constantijn tot het christendom ontstonden er bedevaarttochten naar plaatsen waar martelaren gestorven of geleefd hadden. Gedurende de middeleeuwen was het maken van een pelgrimstocht een manier van boetedoening.

In alle tijden, culturen en godsdiensten zijn er mensen geweest die op pelgrimstocht gingen. Bekende pelgrimsoorden vanuit religieuze overleveringen zijn bijvoorbeeld Jeruzalem, Mekka, Rome en Santiago de Compostela. Behalve 'religieuze plicht' zoals we die in sommige religies tegenkomen, kunnen ook verlies, verdriet, (wan)hoop, verlangen, persoonlijke groei of behoefte aan zingeving inhouden. Soms hoopt men erdoor genezen te worden of een antwoord te vinden op vragen waarmee men worstelt,... En misschien is een pelgrimstocht voor sommige mensen vandaag ook een vlucht uit de alledaagse realiteit of enkel een sportieve prestatie, of een invulling voor een vakantie.

Ik kan alleen maar dromen van een voettocht naar Santiago de Compostella of van de noordelijkste pelgrimroute in de wereld: van Zweden naar Noorwegen via het St Olavspad. De eindbestemming van deze tocht, de Nidarosdomen-kathedraal heb ik al bezocht. Zo'n lange wandeltocht is voor mij licha-

melijk te zwaar. Zelfs te voet naar Scherpenheuvel, een jaarlijkse traditie met Pinksteren vanuit mijn geboortedorp kon en kan ik niet.

En toch ben ik een 'peregrini', want de pelgrimstocht kan worden gezien als een metafoor voor het gaan van een innerlijke reis, een speurtocht naar jezelf, een ontdekkingsreis naar de mens die jij in wezen bent. Het ontdekken van het doel en de zin van het leven of een persoonlijke crisis kan een eerste aanzet zijn tot het gaan van de weg. Deze tocht duurt in principe een leven lang. De weg is het doel, het doel is de weg... Het is een reis van zelfontdekking, maar het vraagt moed om het oude vertrouwde los te laten, en je een stukje over te geven aan het onbekende. Confrontaties aangaan met je eigen zwakheden, verdriet, pijn, teleurstelling horen er ook bij. Maar gelukkig heeft de reis ook wat te bieden: vrede, vreugde, vertrouwen, geloof, hoop, liefde en geluk die concreet kunnen worden ervaren, in jezelf. De religieuze mens zou misschien zeggen: op reis gaan om God te vinden.

Het **labyrint** is het beeld van de innerlijke pelgrimstocht. Het staat symbool voor onze levensweg, die als doorlopend pad, slingerend, draaiend en kerend altijd uitkomt in het hart van het labyrint. Je kunt niet verdwalen of verkeerd lopen.

'Aangezien God overal is, kunnen we Hem niet benaderen door onze voeten, maar alleen door ons hart in beweging te brengen.' Augustinus

Naast het liedblaadje hebben jullie nog een ander blad gekregen. Daar staat een vingerlabyrint op. Het vingerlabyrint kent zijn oorsprong in kleine labyrinten bij de ingang van oeroude grotten, en later bij de ingang van kerken, zoals op de St-Martinokerk in Lucca (Italië). In de Middeleeuwen gingen kerkbezoekers en pelgrims met hun vinger door dit labyrint, waarmee ze een denkbeeldige weg aflegden naar het Nieuwe Jeruzalem.

Het vingerlabyrint laat je de innerlijke reis beleven via je tastzin. Door

het pad te volgen en aandacht te schenken aan je gevoel tijdens het 'lopen' van het vingerlabyrint ontstaat er een innerlijke rust en afstemming.

Doordat de twee labyrinten gespiegeld uitgevoerd zijn, verbetert de links-rechtscoördinatie en de verbinding tussen het gevoel en het verstand.

De symboliek van het labyrint

Als je met je vingers de weg door het labyrint volgt, krijg je voeling met de symboliek ervan:

Het ingaande aspect, de weg naar het midden, staat voor het vrouwelijke aspect. Als je hier moeite mee hebt, is het goed om in jezelf te kijken naar wat dit jou kan vertellen over jezelf. De weg naar binnen is ook de weg van het loslaten: zijn er dingen die je wilt laten gaan of die je gaandeweg achter je laat?

Tijdens het verblijf in het midden kom je in verbinding met je kern, of je bron: durf je hier langer te verblijven of ga je gelijk verder? Wat heeft je bron jou aan nieuwe inzichten te geven?

De weg naar buiten staat voor het uitgaande aspect, het mannelijke. Het is ook de weg van het toelaten: wat heb je gevonden tijdens je reis door het labyrint, en hoe kan je dit laten bezinken?

De wendingen in het labyrint staan voor verandering en hoe je daarmee omgaat. Je kunt er bijvoorbeeld stilstaan bij belangrijke wendingen op je levenspad.

Een labyrint is een eeuwenoud symbool dat gebruikt wordt om de innerlijke reis weer te geven en te beleven. Door je te laten leiden door het pad in het labyrint en je vaste bakens los te laten, ontstaat er innerlijke ruimte, rust en balans. Labyrinten komen in vrijwel alle culturen voor. Ze zijn aangelegd in het landschap (in gras en in steen) en ook in kerken en op andere heilige plekken.

Voorbeden

Keervers:

Jouw hand helpt mij op te staan, jouw voet helpt mij verder gaan en in jou klopt, het hart van mijn bestaan



Vingerlabyrint

'In Jezus gaat God met ons mee, als gids en tochtgenoot.'

Daarom durven we bidden:

Voor allen die bezielen en voorop gaan

dat hun woorden inzicht brengen

Dat zij zoekend mee op weg blijven gaan.

Voor hen die enthousiast op pad gingen, maar vastliepen

dat zij nieuwe moed mogen vinden om opnieuw een begin te maken

Voor mensen die doelloos leven of het goede spoor verliezen.

dat iets of iemand hen mag treffen om hen wegwijst te maken naar geluk

Voor de jong-volwassenen,

die zich gedurende de vakantieperiode in dienst stellen van kinderen en jongeren, in jeugdbewegingen, op speelterreinen en sportkampen, dat zij zich gewaardeerd weten voor hun inzet en verantwoordelijkheid.

Voor allen die op weg zijn naar vakantie,

voor hen die op zoek zijn naar stilte en rust.

Bidden we ook voor allen die noodgedwongen op weg zijn op de vlucht naar betere levensomstandigheden.

Voor gastvrije mensen die op ons pad komen

en voor ons zelf dat we ons innerlijk kompas niet verliezen.

Onze Vader

Vredeswens : Om verrijking en vrede

Moge de weg je leven en dat van anderen van dag tot dag verrijken. Vrede op je tocht, vrede naar buiten, vrede vanuit binnen.

Slotgebed

God, geef me de genade om een weg te gaan die me niet van u vreemdmt.

Geef me geluk om een weg te gaan die me bij mensen brengt.

Geef me de moed om een weg te gaan van verbinden, niet van breken, een weg uit liefde niet uit pijn.

Els Rose - Uit: 'Zeggen en zwijgen. Oecumenisch gebedenboek voor alledag' Meinenema, 2005

Zending en zegen

Om zegen voor elkaar:

God zend ons nu dan op weg als mensen die geloven, de banden kunnen smeden, die grenzen overschrijden, die mildheid kunnen brengen, die troosten en nabij zijn, die vreugde kunnen geven, die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons dan nu op weg als mensen die vrouwen, de toekomst tegemoet. Amen.

Goede reis, bon Camino! Met de middeleeuwse pelgrimsgroet: Ultreia! Verder! Ga door!

NIEUWS UIT CAMPO RICO



Padre Eugenio

Herdenking van de sterfdag van Padre Eugenio

Padre Eric Tovar blikt in zijn reportage terug op het leven in de parochie van Campo Rico.

Uit zijn getuigenis blijkt nog steeds de grote bewondering voor het werk van Padre Eugenio.

“Op zondag 11 september herdachten we de sterfdag van Padre Eugenio met een druk bijgewoonde eucharistieviering.

Veel vrienden en medewerkers van destijds, ook al wonen ze niet meer in de barrio, waren komen opdagen. Luis Silva nam het woord onder de viering om de figuur van Padre Eugenio dankbaar te herdenken, zijn toewijding aan de meest behoeftigen en zijn diep christelijke inspiratie. De sociale werken die hij tot stand bracht, zoals de verschillende coöperatieven, spreken nog steeds tot de verbeelding.

Aanwezig waren ook de zusters van Vorselaer, zijn trouwe medewerkers in de parochie. Kort voordien was zuster Lisbeth overleden.

Nadien zijn nog twee grote vrienden van Padre Eugenio overleden. Op de eerste plaats Josefina Lorca, die heel haar leven dankbaar opkeek naar Padre Eugenio omdat hij haar had geholpen om een huis te kopen, kort nadat haar man overleden was en zij met twee kinderen alleen

achterbleef.

Ook overleed deze dagen Miguel Viana, die actief meedeed bij alles wat er vroeger ondernomen werd.

Op 29 september vierde de parochie San Miguel haar patroonheilige. Er was een processie met het beeld van de aartsengel, nadien volksdansen, geschenken voor de kinderen, enz...

In naam van de parochiegemeenschap wil ik u allen hartelijk danken omdat u aan ons blijft denken en steeds opnieuw onze parochie en vooral onze studenten steunt met de studiebeurzen. Dat God u zegene voor uw edelmooide bijdragen.

Aan alle lezers en vrienden van het Caracas Hulpfonds een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 2012.

Padre Eric Tovar“
(Uit het tijdschrift: vzw Caracas Hulpfonds nr 4 – 2011)

VERHAAL VAN DE WEEK

Warm



Toegegeven, trop is te veel. Maar ik wil niet vergeten hoe lekker het is.

Lauwe lucht over je blote armen en benen voelen strijken. Geen koude schouder krijgen als je 's nachts boven de lakens uitkomt. Geen tijd verliezen met het aantrekken van jassen, het knopen van sjaals, het dichtknopen van hoge veterschoenen. Gewoon zo naar buiten kunnen stappen en de warmte voelen tot diep in je buik.

Je niet haasten om snel ergens naar binnen te duiken en te schuilen voor de gure wind. Op je gemak – op anderhalve meter afstand natuurlijk – blijven staan om met iemand te praten op straat.

's Ochtends al met een kop in je hand de tuin in wandelen en bekijken wat de planten vandaag weer voor moois in petto hebben. Hier en daar een uitgebloeid of verdord stukje wegplukken en kijken wie er water nodig heeft.

Schaduw zoeken als de zon hoog staat en helemaal lui worden met alleen geluiden van vogeltjes in je hoofd. Een zachte stoel, een goed boek en een fris drankje en je geluk is compleet.

Avonden waarin de schemering zo zachtjes valt dat je de lucht in alle schakeringen van oranje en roze ziet voorbijglijden. Zelfs 's nachts voelt het weer nooit vijandig aan. Je hoeft je niet schrap te zetten tegen bijtende kou of striemende regen. Het weer is als een warme jas.

We spreken niet voor niets over een warme persoonlijkheid, een warm welkom, een warm verhaal. Allemaal positieve dingen. Zelfs als het zo warm is dat de chocolade smelt in mijn kast, wil ik dat niet vergeten. Kolet Janssen (<https://www.koletjanssen.be/blog/warm/> gepubliceerd op 14 augustus 2020)

MOORD IN DE ABDIJ



Jo Claes - Standaard Boekhandel

Misdaadauteur Jo Claes schreef al 14 thrillers met speurder Thomas Berg in de hoofdrol. De meest diverse plaatsen in Leuven vormden intussen de crime scene voor tal van moorden. En nu is het zover, ook onze Abdij van Vlierbeek kon niet gespaard blijven.

Wat hebben de abdi en haar vroegere bewoners, de Benedictijnen,

taverne In den Rozenkrans en de Vlierbeek Grand Cru te maken met een vreemd moordverhaal na een al even vreemd dreigement? Voor Thomas Berg en zijn speurders tikt de tijd genadeloos. De spanning is te snijden. Het wordt een ware “Race tegen de klok”, meteen de titel van de laatste roman van Jo Claes.

Zoek je nog een spannend boek, doorweven met historische weetjes over Vlierbeek en Leuven, om deze zomer in één ruk uit te lezen? Dan is “Race tegen de klok” zeker een aanrader! Het boek is vanaf deze maand verkrijgbaar in de betere boekhandel.1 Veel leesplezier!

KALENDERBLAADJE

Het komt in werkelijkheid op het volgende neer:

al het levende is onderling verbonden.

We zijn allen onontkomelijk gevangen in een net van wederkerigheid, geknoopt tot één enkel gewaad van het lot.

Wat de een direct raakt, raakt allen indirect.

We zijn geschapen om samen te leven omdat de structuur van de werkelijkheid op onderlinge verbondenheid berust.

M.L. King

DIERVRIENDELIJK LEUVEN



Leuven lanceert diervriendelijk meldpunt

Burgers weten vaak niet waar zieke, mishandelde of verwaarloosde dieren kunnen gemeld worden. Daar brengt de stad Leuven met een lokaal meldpunt verandering in.

Online melding

Wie vermoedt dat een dier verwaar-

loosd of mishandeld wordt in Leuven, kan vanaf nu het online meldpunt gebruiken. Het meldpunt is het initiatief van schepenvan Dierenwelzijn Thomas Van Oppens. Ook dode, gewonde of verdwaalde dieren kunnen gemeld worden.

Bellen of mailen

Wie de melding liever niet online doorgeeft, kan ook bellen of mailen. Hiermee speelt Leuven in op de groeiende vraag van burgers die meer aandacht willen voor het dierenwelzijn.

Meer info

www.leuven.be/verwaarloosde-mishandelde-dieren
(Brochure GAIA Zomer 2021)

MONNIKEN VAN ABDIJ KEIZERSBERG MAKEN PLAATS VOOR ZUSTERS



In een grondig vernieuwde vleugel van de benedictijnerabdij Keizersberg komt een internationale zustergemeenschap, bestaande uit 14 zusters en studentes.

In Leuven studeren heel wat vrouwelijke religieuzen uit ontwikkelingslanden. Ze hebben het moeilijk om degelijke huisvesting te vinden én om ergens op religieus vlak thuis te komen. Aan beide behoeften komt dit project Scolastica tegemoet.

Concreet betekent dit dat er voorzien wordt in een woonunit van 14 studentenkamers, spiksplinternieuw en met alle nodige voorzieningen van keukentoeestellen tot sanitair, linnenkamer en zithoek. De zusters zullen ook hun eigen kapel hebben, al zijn ze altijd welkom in het getijdengebed van de broeders. De kostprijs voor de huur van een kamer is laag (300 euro per maand). Dit is mogelijk dankzij de steun van een 12-tal religieuze ordes en congregaties, de Belgische kerk en sympathisanten. Kerk en mis-

sie horen onlosmakelijk bij elkaar. Zusters die hier in een goede omkadering studeren, zijn nadien immers sterke krachten voor de Kerk in hun land.

Boeiende kruisbestuiving

Behalve zusters kunnen ook leken-studentes terecht in Scolastica, zij het enkel met een sterk christelijk-praktiserend profiel. Die groep mag ook nooit groter worden dan de groep kloosterzusters. De zusters kunnen deel uitmaken van het liturgische leven in de abdij, maar vormen ook een aparte gemeenschap – Scolastica genaamd – waarin ze thuis zijn.

Daarnaast is er ook nog een mannelijke studentengemeenschap, MonteCasino, met 10 kamers. De monniken hebben een sterke band met de KU Leuven en de faculteit theologie in het bijzonder.

Lieve Wouters
gepubliceerd op www.kerknet.be op 5 juni 2021

WIE IN ZICHZELF GELOOFT MOET ZICH NIET BEWIJZEN

bzn