

KERK & Leven

26

2021

WEEKKRANT

30 JUNI

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN



Dag beste redactieverantwoordelijken van Kerk en Leven,

Graag dank ik jullie omdat jullie in de voorbije periode echt enorm jullie best hebben gedaan om week na week jullie lezers een boeiend parochieblad te bezorgen. De berichten van verenigingen bleven begrijpelijkerwijze uit.

Maar er is nog zoveel meer te melden, te beleven en te zien in onze geloofsgemeenschappen. Nieuwe redacties stonden op. Artikels werden door verschillende edities gedeeld. Fantastisch dat dit alle-

maal kon. Jullie konden ervaren dat dit de moeite waard is.

In deze geest sturen we jullie ook dit berichtje rond **'Opnieuw samen'**, de campagne van ons vicariaat. Geef het ook maar een plekje in jullie editie. Op deze wijze maken we immers samen ook mee Kerk.

**'Warme' groet,
Deken Patrick Maervoet**

Mechelen-Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen
0460 95 63 73
Vandenbemptlaan 2 - 3001 Heverlee

OPNIEUW SAMEN

Sinds 9 juni mogen we opnieuw samenkomen, vieren, bidden, samen groeien en samen dienen. Hulpbischop Koen Vanhoutte sprak die dag iedere gelovige in het vicariaat Vlaams-Brabant toe en hij verwoordde het zo: 'Ik wens jullie allen een goede heropstart. Opnieuw samen bij elkaar, opnieuw samen bij de Heer. Laat het een bron van zegen en vreugde zijn.' Een week later verwoordde hij die wens uitgebreider aan de hand van een brief in de bisdombladzijden van Kerk & Leven: 'Het is deugdzaam elkaar als broers en zussen in het geloof te mogen ontmoeten,' schreef hij toen. 'Zo zijn we een grote steun voor elkaar. Hopelijk hebben we de smaak voor dit zondags samenzijn niet verloren. Hopelijk geven we die goede gewoonte weer volop kans.'

Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen wil iedereen bij deze heropstart ondersteunen onder het motto 'Opnieuw samen'. Want we zitten allen met vragen en twijfels. Hoe bereiken we opnieuw iedereen? Hoe verruimen we die kring? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich opnieuw veilig voelt?

Op de website www.vlbm.be/opnieuwsamen vind je enkele impulsen die aan deze vragen tegemoet komen, waaronder ook heel wat praktisch materiaal zoals affiches, een logo en postkaartjes die je zelf kan afdrukken.

E.H. Rony Timmermans, zonepastor KesseLinde, 75 jaar!



Op zondag 13 juni hebben wij tijdens de viering in Blauwput Rony gefeliciteerd met zijn 75ste verjaardag.

Vanuit de zoneploeg hebben wij ook een woordje aan hem gericht

Beste Rony, Vooreerst van harte gefeliciteerd met jouw 75ste verjaardag. Maar laat ons eerlijk zijn: verjaren is eigenlijk geen verdienste, dat is gewoon de loop der jaren waar je geen grip op hebt. Daarvoor kan je alleen maar dankbaar zijn.

Maar wij zijn ook dankbaar, oprecht dankbaar, voor alles wat jij vele jaren hebt gedaan: als pastor in de parochie Boven-Lo, als voorgangers in meerdere parochies van de pastorale zone, jouw gedreven kracht voor de opbouw van de pastorale zone, waarbij jij via een model van opbouw 'van onderuit' mee gezocht hebt naar diverse vormen van samenwerking maar met respect voor de kracht die aanwezig is in de zeven geloofsgemeenschap-

pen en niet te vergeten jouw inzet en engagement in diverse organisatie die werken met kwetsbare jongeren of opkomen voor kansarme mensen en groepen.

Het is onmogelijk om onze dank daarvoor om te zetten in een gepast geschenk.

Toch willen we dat proberen. Vanuit de pastorale zone willen we jou, met de medewerking van zoveel vrijwilligers in de zone en in de zeven geloofsgemeenschappen, een 'verwendag' aanbieden.

Wat het wordt kunnen en willen we vandaag nog niet verklappen.

Het enige wat we nu willen meedelen is: hou zondag 5 december vrij in jouw agenda.

De rest zul je later wel horen en zien.

We hopen jou in elk geval hier een plezier mee te doen.

En zoals destijds met de Emmausgangers:

Beste Rony, 75 of niet, blijf onder en met ons, want we hebben samen een weg af te leggen.

VAKANTIETREGELING



Het parochieblad is in vakantie-sfeer. Het nummer 26 (27-28) van deze week brengt nieuws van drie weken. Op woensdag 7 en woensdag 14 juli komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31) kan je verwachten op dinsdag 20 juli 2021. (Op de gewone woensdagse verschijningsdag is het dit jaar de Nationale Feestdag.)

Dan weer 2 parochieblad-loze weken: woensdag 28 juli en woensdag 4 augustus.

Vanaf woensdag 11 augustus keren we met parochieblad 32 terug uit vakantie en zetten de gewone wekelijkse regelmaat weer in.

En in onze speciale tijden: Toch een zonnige, uitrustende vakantieperiode gewenst aan u allen!

Het mooiste geschenk dat we krijgen is elke nieuwe dag om te leven

BZN



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 4 juli
14de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 11 juli
15de zo door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Lutgarde Frederix
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 18 juli
16de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luc Vandewijn-
gaert
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 25 juli
17de zo door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 4 juli
14de zondag door het jaar B
11 u. viering met CD-muziek
Intentie: familie Mannekens
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Ad

HEROPSTART
MEDITATIEGROEP
DON BOSCO

De grote uitdaging van de meditatie is op een directe manier te leren van de werkelijkheid die ons draagt. De eerste stap daarheen – en we worden uitgenodigd om deze stap te zetten – is in contact te komen met onze eigen geest. Dit contact betekent de ontdekking van de harmonie van ons zijn, ons potentieel tot groei – alles wat het Nieuwe Testament en Jezus zelf noemen 'de volheid van leven'.

John Main

Nu de corona pandemie ons minder in de greep heeft, willen we graag onze tweewekelijkse meditatiegroep terug opstarten.

Fouten zijn kansen
om iets te leren

BZN

Zondag 11 juli
15de zondag door het jaar B
11 u. woorddienst met CD-muziek
Intentie: de heer Henri Nagant
Voorganger: Myriam Neves
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Homilie: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 18 juli
16de zondag door het jaar B
11 u. viering met CD-muziek
Intentie: Vrome stichting
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mathieu Voets
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Patrick Plessers

Zondag 25 juli
17de zondag door het jaar B
11 u. viering met CD-muziek
Intentie: Vrome stichting
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Hubert Gorissen

DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de vieringen, ook als die wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be – zijn de teksten ook terug te vinden.

Zondag 04 juli 2021 (Wellicht in Ademtocht)
Chris Willox

In juli: Pauze
Vieringen in augustus:
1, 15 Maria Tenhemelopneming en
29 augustus 2021

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. En voor de minder standvastige leerlingen, is het een goede motivator om door te gaan. We blijven voorzichtig en volgen de corona-maatregelen.

Onze eerste samenkomst is gepland op **5 juli 2021 om 20 u in het Don Bosco centrum.** Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Wil je graag aansluiten bij onze groep, neem dan contact op met **Katrien Rombouts** katrien.rombouts@hotmail.com of 049 884 10 43

We zullen je nooit vergeten.



'Veel familie', zei ze met haar zachte warme stem. We zullen je nooit vergeten.

Ik heb gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.
Stijn Streuvels

We vernamen het overlijden van mevrouw **Elza Vanden Bergh**, weduwe van Fernand Duerinckx, geboren in Korbeek-Lo op 18 juni 1927 en godvruchtig overleden in het Heilig Hartziekenhuis van Leuven op 5 juni 2021, gesterkt door het ziekensacrament.

We hadden graag samen met jullie afscheid genomen, maar gezien de omstandigheden gebeurde de uitvaart in beperkte kring in de Abdijkerk van Vlierbeek op zaterdag 12 juni 2021 om 10 uur.

Elza was de weduwe van Fernand Duerinckx, moeder en schoonmoeder van Paul en Maria Duerinckx – Verbelen, Luc en Els Duerinckx – Vancoillie, Lieven en Magda Van Ende – Duerinckx, grootmoeder van 13 kleinkinderen en hun partners, overgrootmoeder van 20 achterkleinkinderen.

Wij, burens en mede-parochianen Don Bosco, zullen de vriendelijke en vrolijke Elza en haar warme belangstelling en hulp missen. Ook de Sint-Franciscusgemeenschap, waar Elza lid was van OKRA en Samana, zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2020.

Haar dochter Magda bracht volgende getuigenis aan over het leven van haar moeder:

Elza Van den Bergh, onze liefste mama en oma

In 1927 kwam je met een geboortegewicht van 5,5 kg ter wereld als een stevige boerendochter. Als jongste van het gezin met 4 oudere broers leerde je al vlug je mannetje staan. Omdat je je verveelde thuis toen je broers naar school waren mocht je ook met hen mee en zo belandde je al op 4 jarige leeftijd in het eerste leerjaar. In 1931 gebeurden dergelijke dingen....

Je was leergierig en op school ging het heel goed. Maar je middelbaar onderwijs werd wel overschaduwd door de **tweede wereldoorlog**. Soms kon je niet naar school omdat er bombardementen waren. Jullie moesten dan onderduiken in een schuilkelder die je vader gemaakt had. En daar lieten jullie ook mensen die gevlucht waren uit de stad in schuilen. Het zorgen voor anderen kreeg je toen dus al mee van

thuis uit.

Je leerde onze papa kennen en jullie trouwden in 1950 en een paar jaar later bouwden jullie het huis op de Koetsweg. Er kwamen 3 kinderen en we leefden als een gelukkig gezinnetje. Je was een huismoeder met veel competenties: je maakte al onze kleren zelf, je was onze kapper, onze bakker-pâtissier, onze behanger-decorateur en zo kunnen we er nog enkele opnoemen. Je wist van aanpakken en ging geen uitdaging uit de weg.

En je stelde je kwaliteiten ook ten dienste van de **parochie**. Ik weet niet hoeveel kilo wafels, taarten en pannenkoeken je gebakken hebt maar ik denk dat we er meer dan 1 container zouden kunnen mee vullen.

Toen jullie 14 jaar getrouwd waren stierf je vader en kwam je moeder, **'ons bomma' bij ons** inwonen. Zij werd ziek, zwaar ziek zelfs en je hebt haar zelf verzorgd tot aan haar dood. Eigenlijk was dat een 3dubbele shift zonder 1 dag vakantie op het einde, het was loodzwaar maar je deed het gewoon.

Nadien brak er een periode aan dat je wat ademruimte kreeg en al eens op vakantie kon gaan met papa. Maar de tijd stond niet stil, de kinderen vlogen het nest uit en **de kleinkinderen** werden geboren en daar stond je ook altijd voor klaar. Het zakje chips in je tas toen je kwam babysitten, zullen de kleinkinderen nooit vergeten.

Je organiseerde **familiebijeenkomsten** totdat we met zo veel waren dat we echt niet meer binnen konden in je huis en we wel moesten uitwijken **naar een zaal**.

24 jaar geleden werd papa ziek en ook voor hem heb je gezorgd tot op het einde. Zijn dood was een zware klap voor jou en zo hebben we in de familie nog enkele zware tegenslagen gekend. Maar door je geloof en door je positieve ingesteldheid kwam je er bovenop.

'Niet bij de pakken blijven zitten', dat was jouw devies. Je bent je hele leven ondernemend geweest en heel actief. Je kreeg energie door te werken, en niet in het minst in je tuin.

Je had ook alles goed in de gaten in je omgeving. Lieve **burens**, voortaan zullen jullie een professionele securityfirma moeten inhuren want het waakzaam oog van Elza is er nu niet meer.

Je was heel erg gesteld op je zelfstandigheid en dat ben je ook altijd geweest. Totdat je de laatste maanden ziek werd, het was heel pijnlijk voor jou en voor ons om te zien hoe je elke dag minder en minder kon. Je laatste woorden die we konden verstaan waren: **'veel familie'** Dat was voor jou het allerbelangrijkste in het leven en daar zijn we je zo dankbaar voor.

Dikke merci voor alles liefste mama en oma!

Terwijl de boer slaapt - Deel 2



Kleitabietje

VAN U IS DE TOEKOMST (Deel 2)

Welkom en Inleiding

De viering van vandaag is opgesteld rond de evangelietekst van Marcus over het Rijk Gods en de vergelijking met het werk van een zaaier en met de groei van mosterdzaad.

De woorden van vandaag zetten ons op weg om alvast aan het zaaien te beginnen.

Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen: **Met vrede gegroet en gezegend met licht!** Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal **doven: Met vrede gegroet en gezegend met licht!** Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid **dromen: Met vrede gegroet en gezegend met licht!**

Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: *in de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest*

Lied: Zomaar een dak

Samen op weg, zoekend naar leven, speurend naar licht en dageraad. Mensen vol hoop, sterk en gezamenlijk. Samen op weg, zoekend naar leven, speurend naar licht en dageraad. Mensen vol hoop, sterk en gezamenlijk.

en daad, zo gaat de boodschap voort: van Jezus eens gehoord.

Openingsgebed

Wij zijn een schakel van de keten, verbintenis van hoop, mensen op zoek naar beter weten, oprechte levensloop. Er is geen God aan onze zijde, die zegt: Zo ga je goed, wel één die roept door alle tijden, 'Zoek verder het komt goed.'

T: Jan van Opbergen/M: Lyon 1548

Lezing en commentaar

Marcus 4, 26-34

In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar. Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst."

"Welke vergelijking kunnen wij vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het

voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde maar eenmaal gezaaid schiet het op en het wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen."

In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij konden verstaan.

Terwijl de boer slaapt

Duiding van Chris Willocx (Zie in parochieblad van vorige week)

Ze eindigde de duiding met deze woorden:

De gelijkenis van het zaad verwijst naar Het Rijk Gods, of het Koninkrijk der hemelen.

Wij worden opgeroepen tot meewerken, meebouwen aan dit Rijk van Vrede en gerechtigheid in onze wereld met al onze krachten en inspanningen, ook al hebben wij het uiteindelijke resultaat niet zelf in de hand.

Ik zou graag geloven, ik wil geloven dat God dit rijk zal laten komen.

Chris Willocx

Bezinningstekst De pastoor en de boer

Iedere zondag wandelt boer Nelis langs zijn akkers om te genieten van de vruchten van zijn noeste werk door de week. Zo ook vandaag, tot hij mijnheer pastoor tegenkomt. "Dag Nelis", zegt de pastoor, "Zijn dat uw patatten hier? Ze zien er goed uit!" "Ja, zegt Nelis, dit zijn mijn patatten en die zien er goed uit maar daar heb ik ook heel hard voor moeten werken...ploegen, planten, mesten, onkruid verwijderen, spuiten tegen ziektes, .." "Stop," zegt de pastoor, "Dat kan

allemaal goed zijn maar zonder de hulp van Onze Lieve Heer zou dat toch ook niet gegaan zijn!"

Ze wandelen verder tot ze bij een akker prachtig graan komen. "Mooi", zegt de pastoor, "Ook van U, Nelis?" "Ja," antwoordt de boer, "maar niets voor niets weet ge; ook hier heb ik geploegd, gemest, onkruid gewied, mest gevoerd, groeistoffen gespoten, ...;" "Vergeet vooral niet dat God u hier ook heel veel aan geholpen heeft," antwoordt de pastoor (ook nu weer).

Ze wandelen nog een hele tijd door en overal is het hetzelfde liedje... boer Nelis vertelt over zijn zwaar werk en de pastoor betreft er telkens de hulp van Onze Lieve Heer bij tot ze uiteindelijk op het laatste stuk grond van de boer komen. Vraagt de pastoor ook nu weer aan Nelis "en is dit ook grond van U?" "Ja", zegt Nelis "dit stuk is ook van mij!" "Maar", zegt de pastoor, "dit staat helemaal vol met vuil, distels, doorns en ander onkruid!" "Dat klopt", zegt Nelis "hier heb ik die van hierboven eens alleen laten werken!"

Onze Vader

die in het diepste van uw mensen zijt.

Uw naam worde steeds meer liefde. Levend door en tussen ons als teken van uw rijk.

Laat ons uw wil ontdekken, in 't werk met mensen

aan een nieuwe aarde van geluk voor allen.

Geef ons het besef: dat brood voor allen dagelijkse opdracht is.

En waar wij falen of ontmoedigd zijn,

wees steeds opnieuw voor ons ver-

geving in 't herhaald vergeven aan elkaar. En leid ons heen door onmacht en door angst, op onze tocht naar u met Jezus onze heer. Amen.

Slotlied: Ga dan op weg (melodie: *Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven*) Jacqueline Roelofs-van der Linden

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. En valt het zwaar: steun en bevestig elkaar. Liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. Zo kunnen wij wat gebroken was liefdevol helen. Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. Geef elkaar kracht om op zoek naar nieuw land niet te falen. Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen liefde en warmte uitstralen.

Zegenwens

Dat je handen vol vrede zijn, je voeten de goede kant op gaan, je ogen licht en donker zien, je oren in de stilte God verstaan,

Dat je stem met elke nieuwe klank de oude wereld kleur en inhoud geeft, je hart altijd plaats voor liefde heeft. *Zij zo door God gezegend.*

Don Boscoviering 6 juni 2021 'Van U is de toekomst' of 'Terwijl de boer slaapt' Teksten opgesteld door Chris Willocx en Lieve Neukermans

LEVENSBSCHOUWINGEN ONTMOETEN ELKAAR IN LEUVEN



linksboven: IMSAL moskee (International Muslim Student Association of Leuven), Rijschoolstraat © Beweging.net Vlaams-Brabant & Brussel, rechtsboven: Sint-Geertrui © PZ Leuven aan de Dijle linksonder: Abdij van Park © PARCUM, rechtsonder: Hal 5 aan het einde van het evenement (uiterst links: deken Patrick Maervoet) © Beweging.net Vlaams-Brabant & Brussel

Een zondag die naam waardig. Zondag 30 mei was een zonovergoten dag. Een uitstekende dag om de verschillende levensbeschouwingen die Leuven rijk is nader te leren kennen. En geen betere manier om dat te doen dan elkaar te kunnen ontmoeten. Het begon met een startmoment aan Hal 5 te Kessel-Lo, waar een film te zien was waarin elke levensbeschouwing kort de tijd kreeg om

zich even voor te stellen. Daarna konden de deelnemers 16 verschillende plaatsen bezoeken waar je met mensen van telkens een andere levensbeschouwing in gesprek kon gaan. 101 deelnemers gingen zo op pad. Naar de reacties achteraf, werd deze formule zeker gesmaakt.

Even een korte opsomming van de verschillende ontmoetingsplekken: Al Fath Moskee, Al Ihsaan Moskee, Al Salam Moskee,

Bahá'i gemeenschap, English-speaking University Parish, Grenzenbewegen Leuven, Hindoe gemeenschap, Huis van de mens, IMSAL (KU Leuven studenten moskee), Kerk van Jezus Christus van de heiligen der Laatste Dagen, KU Leuven Lifestance Network, PARCUM (Abdij van Park), Sint-Geertruikerk, St. Martha & St. Mary's Anglican Church, Verenigde Protestantse Kerk, Vredeskerk Sint-Michiël.

Zelf was ik die namiddag aanwezig in de Sint-Geertruikerk. Mensen kwamen even binnenlopen, sommigen sloegen een praatje, anderen vonden een moment van stilte in de kerk, nog anderen bleven op de stoep. Ik had wel de indruk dat de meeste bezoekers die ik mocht begroeten van christelijke huizen waren. En daar zie ik een werkpunt voor volgende jaren: de drempelvrees wegnemen van vooral niet-christelijke groeperingen om bij een 'vreemde' levensbeschouwing op bezoek te gaan.

Marc Michiels

Bron: Kerk en leven. Foto's: moskee van IMSAL (International Muslim Student Association of Leuven) & Hal 5 © Beweging.net Vlaams-Brabant & Brussel; Park Abdij © PARCUM

Vogeltje



Er zit in ons stadstuinje een vogeltje dat een heel ceptonig liedje fluit. Het kan alleen 'tsjiej' zeggen. Ik ken niets van vogels en weet dus absoluut niet om welke vogelsoort het gaat, maar het klinkt bijzonder zelig. Soms zegt hij het één keer, soms tot zesmaal achter elkaar, met telkens een pauze ertussen. Altijd op dezelfde vlakke toonhoogte. Zingen kun je het met de beste wil van de wereld niet noemen, maar hij imponeert door zijn doorzettingsvermogen. Dan in dag uit vertelt hij de wereld van 'tsjiej'.

Andere vogels, zoals de merel op de nok van het dak, bedenken hele riedeltjes. Hij verliest zichzelf in improvisatie van de bovenste plank. Het is een plezier om te luisteren

naar zijn steeds verder uitdienen- de variaties. Er zijn ook vogels die de bel van de voordeur of het signaal van de magnetron lijken na te doen. Of de houtduiven die beloftevol koerend elkaar achterna fladderen. Hier en daar klinkt zelfs een hese kraai.

Maar mijn onbekende vogeltje houdt vol met zijn 'tsjiej'. Niet meer en niet minder. Het is alles wat hij kan, en dat doet hij dan ook, met volle overtuiging. Of ik het nu mooi vind of niet, hij laat het horen. Eerst keek ik al eens geërgerd op als hij weer begon. Maar elke dag besef ik beter: 'Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.'

En dat geldt niet alleen voor vogeltjes. Als God luistert naar ons mensen, krijgt hij ongetwijfeld ook heel verschillende stemmen te horen. Hooggestemde en zoetgevooide, maar ook simpele, eigenwijze en repetitieve. Het wonder is dat hij het nooit op zijn heupen krijgt van ons. We mogen er allemaal zijn, elk met onze eigen 'tsjiej'.

Kolet Janssen (https://www.koletjanssen.be/blog/vogeltje/) gepubliceerd op kerknet.be op 30 augustus 2020

Molenhuis Bérismenil De planning van onze weekends

Er zijn weekends en dagen van samenkomsten opgesteld.

Planning onder voorbehoud van de evoluties corona maatregelen. Meer informatie en inschrijven op onze website: www.moulindebellemeuse.be/activiteiten

Molenweekend zomer

Vrijdag 25 juni tot zondag 27 juni 2021

Molenmeerdagse

Zaterdag 31 juli tot zondag 8 augustus 2021

Naar de basis

Zondag 15 augustus tot vrijdag 20 augustus 2021

Klakskesweekend

Vrijdag 27 augustus tot zondag 29 augustus 2021

Vasten en zuiveren

Zondag 5 september tot vrijdag 10 september 2021

Wandelweekend herfst

Vrijdag 24 september tot zondag 26 september 2021

Creaweekend

Vrijdag 1 oktober tot zondag 3 oktober 2021



Molenweekend herfst

Vrijdag 15 oktober tot zondag 17 oktober 2021

Midweek wandelen winter

Maandag 6 december tot vrijdag 10 december 2021

* Nieuw sanitair - Speelzaal en Gelijkvloers

In de speelzaal komen er twee nieuwe douches. Daarnaast wordt de bestaande trap richting slaapkamers vervangen en zal er een extra trap geplaatst worden richting de kleine berging op de benedenverdieping.

Op het gelijkvloers wordt het toilet langs de kleine keuken en de berging verkleind om plaats te maken voor onze nieuwe trap.

Je kan ons nog steeds steunen

Zoals jullie ondertussen misschien al weten steunt de Koning Boudewijn Stichting de bouw van ons sanitair. Ze stellen ons in staat om giften belastingsaftrekbaar te maken. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een

belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Zelfs met een gift van 40 euro help je ons al een stuk verder.

Help Het Molenhuis mee naar een nieuw sanitair en stort jouw bijdrage op projectrekening BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOT-BEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding "128/3269/00031" opgepast: gestructureerde melding.

Alvast hartelijk dank in naam van iedereen die graag in het Molenhuis vertoeft en hopelijk tot binnenkort, in Het Molenhuis.

Adres van Het Molenhuis:

Moulin de Belle Meuse Bérismenil, 5
6892 La Roche-en-Ardenne
084/44 45 17 (uitsluitend tijdens activiteiten)

Bankrekening vzw Moulin de Belle Meuse

BE57 7343 7723 5636
vzw Moulin de Belle Meuse
Kerselarenstraat 59 - 3071 Erps-Kwerps

www.moulindebellemeuse.be
contact@moulindebellemeuse.be
<https://www.facebook.com/moulindebellen>

Aarschotse Buitenband 2021



Op **zondag 25 juli** heeft – na een jaar onderbreking - de Aarschotse Buitenband opnieuw plaats. Deze gezinsfietsstocht in de omgeving van Aarschot vertrekt dit jaar vanuit **vijf startplaatsen**:

- Betekom: Parochiecentrum (Beekstraat 19)
- Langdorp: FC Kapelleke (Oude Mechelsebaan 565)
- Rillaar: Parochiezaal (Diestsesteenweg 315)
- Werchter: Transportbedrijf Van den Eynde (Preterstraat 52)
- Wezemaal: Den Ateljee (Vlasselaarweg 16)

Vanuit elk vertrekpunt kan je tussen 8.00 en 15.00 uur starten voor een ronde van ongeveer 30 km. **Nieuw** is dat omwille van de Corona-maatregelen **vooraf inschrijven** dit jaar verplicht is. Dat gebeurt via de website, waarbij je een tijdslot aanduidt. Bovendien heb je de kans

om een heerlijk **picknickpakket te bestellen** met lekkers uit eigen streek.

Deelnemen kost dit jaar €2,00 voor leden van Landelijke Gilden, niet-leden betalen €4,00. In ruil ben je verzekerd, geniet je van een goed bewegwijzerde route en krijg je een wegbeschrijving mee. Voor kinderen onder de 12 jaar hoeft niet betaald te worden. Voor de **picknick** betaal je 9,00 euro extra. Dat pakket bevat twee pistolets van de ambachtelijke bakkerij Hans uit Tielt-Winge, belegd met lekkere kaas van hoeve De Ploeg uit Herselt, een kraakverse appelflap, een verfrissend appelsapje en appel-kersapje van Fruit Verlinden uit Gelrode en een stuk fruit uit eigen streek. Dit alles zit verpakt in een handig koeltasje.

Meer info en inschrijven via www.aarschotsebuitenband.be.

Sint Franciscus Heverlee Het parochie- zaaltje is weer open!



Na de **zondagmis** om **11.00 tot 12.00u** wordt u weer verwelkomd in het parochiezaaltje voor een babbel met een drankje.

Op **dinsdagnamiddag** van **14.00 tot 17.00u** worden mensen verwacht die willen kaarten, gezelschapsspellen doen of zomaar een babbeltje om elkaar te ontmoeten.

Het zaaltje is **uitgerust met CO2 meters** en voldoet aan alle coronamaatregelen.

Er wordt van u verwacht dat u ook de laatste coronarichtlijnen respecteert.

Cécile Van Hoecke en Annie Serré

DOE WAT JE KUNT MET WAT JE HEBT WAAR JE BENT

bzn

KU LEUVEN

De coronacrisis heeft ons verplicht de lezingen van cursusjaar 2020-2021 te laten doorgaan onder vorm van webinars die via livestreaming konden gevolgd worden en waarvan de opnames nog steeds kunnen bekeken worden op de gekende website.

Ondanks de hoge kwaliteit van deze webinars kijken we allemaal ongeduldig uit naar de dag dat de lezingen weer kunnen doorgaan in onze vertrouwde **aula De Somer**, waarbij ook de sociale contacten terug mogelijk zijn.

De pandemiesituatie is duidelijk aan het beteren en samen met jullie hoopt en verwacht het bestuur van UDLL dat we eind september het cursusjaar 2021-2022 kunnen starten in de aula.

We houden er echter rekening mee dat aanvankelijk misschien slechts een gedeeltelijke bezetting van de stoelen is toegelaten. Het bestuur van UDLL heeft daarom besloten de lezingen van 2021-2022 te organiseren, uiteraard onder voorbehoud van de maatregelen opgelegd door de nationale, Vlaamse en universitaire overheden.

De lezingen zullen eveneens live gestreamd worden.

Iedere cursist krijgt daarvoor een link en een wachtwoord.

Er zal ook een reserveringssysteem gebruikt worden voor de bezetting van de aula.

De vragenronde na de lezingen wordt anders georganiseerd. Volgende week meer uitleg hierover.

Het inschrijvingsgeld voor cursusjaar 2021-2022 blijft behouden

- Bedrag: **50 euro voor een abonnement met toegang tot de aula** (indien nodig met een reserveringsvoorwaarde) of **30 euro voor een digitaal abonnement**.

- Begunstigde : Universiteit Derde leeftijd Leuven vzw
- Rekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 (BIC: KREDBEBB)
- Persoonlijke gestructureerde mededeling

Gelieve elektronisch te betalen en gebruik te maken van uw ontvangen gestructureerde mededeling, zodat uw betaling automatisch verwerkt kan worden. Let op: deze gestructureerde mededeling is strikt persoonlijk. Dit betekent dat in geval van partners iedere persoon afzonderlijk een overschrijving moet uitvoeren met vermelding van de persoonlijke gestructureerde mededeling.

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord dat de contactgegevens die u verstrekt gebruikt worden om u te contacteren in de context van deze lezingen en voor alle nuttige opvolging ervan.

Enkel indien uw eerder meegedeelde administratieve gegevens gewijzigd zijn, moet u het **inschrijvingsformulier** opnieuw invullen.

Namens het Bestuur van UDLL wensen we jullie allen een aangename, zonnige en vooral gezonde zomer.

Universiteit Derde Leeftijd Leuven vzw

Huis Eigen Heerd
Minderbroederstraat 5 - 3000 Leuven

Tel: 016/32 40 01
E-mail: udll@kuleuven.be
RPR Leuven - Ondernemingsnummer 458.773.277

GIJ ZULT (NIET) OORDELEN

Wat doen oordelen met ons?
Wat doen wij met oordelen?

Nog nooit draaide ons leven zo rond oordelen: op het werk, thuis, in de politiek, via websites en alle mogelijke kanalen op onze smartphone...

Hoe ons in die oordeelcultuur overeind houden, eraan participeren en tevreden zijn?

Jürgen Mettepenningen en **Luc** Steyaerts sloegen de handen in elkaar om te kijken naar een wereld die niet kan draaien zonder oordelen en er tegelijk geen weg mee weet. Ze verbinden oordelen met wie we zijn, maar ook met verantwoordelijkheid, vrijheid en liefde, om uit te komen bij een pleidooi voor bedachtzame mildheid, na het benoemen van het leven zoals het is. Hun essay is doorspekt met tal van voorbeelden uit de geschiedenis, lectuur, de actualiteit en het leven van alledag.

Jürgen Mettepenningen is theoloog, bishoppelijke afgevaardigde Onderwijs in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en gastdocent aan de KU Leuven.

Luc Steyaert is jurist, ere-advocaat en gewezen stafhouder aan de balie te Dender-



monde. Hij is gespecialiseerd in familiericht en bemiddeling. Hij doceert deontologie binnen de orde van de Vlaamse balies.

Uitgever **Halewijn**
- <https://halewijn.info/catalogus/gij-zult-niet-oordelen>

Uitvoering: Paperback, flappen voor en achter, 180 pagina's, 21 x 14,5 cm

Prijs: 19,50 euro
ISBN 9 789 085 286 103

Artikelcode: 795