

# KERK & Leven

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

18

2021

WEEKKRANT

5 MEI

JAARGANG 82

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

EEN REEKS PORTRETTELEN VAN MARIA'S IN DE MEI MAAND

### Maria van Nazareth



Een engel brengt Maria goed nieuws (Weinert)

#### Dag Maria, waar werd je geboren? Heb je nog bepaalde herinneringen aan die plek?

Ik kan het mijn ouders niet meer vragen. Ik ga er van uit dat het Nazareth was. Zo is men mij blijven noemen omdat mijn zoon zo dikwijls genoemd werd 'Jezus van Nazareth.' Het moet alvast in de buurt van Jeruzalem geweest zijn, want mijn vader Joachim was heel godvrezend. Hij bezocht graag de tempel. Ik hoorde ooit zeggen dat hij er weggejaagd werd omdat hij kinderloos bleef. Dat ging als een mes door zijn hart. Maar toen hij mijn moeder Anna juist aan de tempelpoort hoorde vertellen dat zij van mij zwanger was, maakte dit hem dolgelukkig. Nazareth is trouwens de plaats waar ik met Jozef woonde en waar mijn zoon opgroeide.

#### Hoe werd je thuis genoemd? Werd jouw naam soms vervormd?

Mijn ouders noemden mij Myriam. Dat is de joodse variant van Maria. Het is pas Maria geworden wanneer men in alle talen over mij gaan schrijven is.

#### Op welk moment heb jij je in jouw leven heel gelukkig gevoeld?

Ik zou er veel kunnen noemen. Ik was een heel eenvoudig meisje van heel eenvoudige ouders. En toch had ik het gevoel dat ik er mocht zijn, dat ik aanvaard was. Ik voelde mij echt ook kind van God. Ze lachten wel met mij toen ik zei dat God grootse dingen van mij verwachtte, dat een engel mij dat had verteld en dat ik God mijn 'Ja' heb gegeven.

Elisabeth, mijn nicht, verstond mij wel. Samen hebben wij onze vreugde uitgezongen. Maar natuurlijk was er ook de geboorte van mijn kind in Betlehem. Je zou vreemd opkijken moest je weten wat er toen allemaal gebeurd is. Toen Jozef en ik met onze Jezus naar de tempel gingen om hem aan de God op te dragen, voelden wij al wat een Godsge-schenk hij was. Hoe bang waren wij dan ook toen hij bij een van onze jaarlijkse bedevaarten naar Jeruzalem enkele dagen vermist was. Maar wat een vreugde toen we hem terugvonden.

Die zoon van ons wel bijzonder. Hij heeft mijn leven meer bepaald

dan dat ik zijn leven richting heb gegeven. Maar dan moet ik heel zijn levensverhaal vertellen. Hij was voor mij de bevestiging dat wie gelooft, zich nooit alleen of verloren hoeft te voelen.

#### Zijn er in jouw leven ooit heel trieste dingen gebeurd?

Van welke planeet kom jij? Weet je dan niet wat er met mijn Zoon is gebeurd. De ene dag bejubeld, de andere dag als een misdadiger op een kruis terecht gesteld. Hij was zagezegd door de Romeinen als een staatsvijand gezien. Hij werd de koning van de Joden genoemd. Maar in feite was het Sanhedrin, het hoogste joodse gezag, met al hun gekonkel verantwoordelijk voor zijn terechtstelling. Kan je je voorstellen wat het betekent dit als moeder mee te maken? Te zien hoe je zoon bebloed door de martelingen een loodzwaar kruis door de stad draagt en hoe hij naakt op een kruis wordt genageld. Ik stond met Johannes, voor wie Jezus een boontje had, onder het kruis. Hartverscheurend was het.

Toen ze hem van het kruis haalden, moest ik hem op mijn schoot kunnen leggen. Het was mijn kind. Waarom moest dit toch gebeuren? Ik had zelfs geen plaats om hem te gaan groeten. Het graf waarin wij hem gelegd hadden bleek drie dagen hierna leeg.

#### Is er een speciaal moment dat jou blijft wanneer je denkt aan Jezus, aan wat hij vertelde of deed?

Ook hier kan ik blijven vertellen. Ik moet bijvoorbeeld denken aan dat huwelijksfeest in Kana. Ze zeggen dat Hij toen het feest heeft gereed toen de wijn oprakte. Maar bij mij blijven die woorden nazinderen 'Moeder, zijn dat uw zaken?' toen ik vroeg of Hij niet kon helpen. Op zo'n moment voelde ik al als moeder dat Hij zijn eigen weg

moest gaan. Die heel eigen weg die hij ging, heeft dan ook tot zijn dood geleid.

#### Op welke wijze blijf jij vandaag Jezus trouw? Wat probeer jij in zijn naam te doen?

Ik was kapot toen Jezus stierf. Maar ik zag ook dat zijn intiemste vrienden, die Hem Meester noemden, al even verslagen, verscheurd, bang, leeg, ontgoocheld... waren. Ik heb mij mee over hen ontfermd, als een moeder. Hoe dikwijls zaten wij niet samen stil in een hoekje... tot iemand of ikzelf begon te vertellen. De ene keer werd het met gesnik beantwoord en de andere keer was het de start van gelach en nog een ander verhaal. Het duurde lang voor er weer vrede in ons hart kwam. Maar ze kwam. Vrede die we zelf niet hadden opgewekt. Hij gaf ze ons. Want Hij was bij ons. Ook andere mensen kwamen naar mij toe. Ze wisten

wat ik had meegemaakt. Ze kwamen ook met hun verdriet. Ze kwamen met hun zorgen. Ze kwamen met hun vreugden. Alles deelden wij. Ik luisterde. Ik bad met hen. Ik zei hen dat zijn vrede ook hun gegeven zou worden.

Ik zong hen mijn lijdlied 'Magnificat. Kleine mensen maakt God groot.' En ik zag zijn vrienden het nest als het ware uitvliegen. Het had nieuwe mensen van hen gemaakt. Zijn geloof, hun geloof in Hem moesten ze verder delen. Wat gingen zij er ver in! Ik blijf er hen ontzettend dankbaar voor. Ik zal voor hen altijd een moeder blijven. Ook wanneer een sterrenkrans mij bij mijn dood weer zal verenigen met Jezus. Ik weet het zeker. God zal mij weer met Hem verenigen.

Deken Patrick



Maria onder het kruis. Haar gelaat is niet zichtbaar. Ze slaat de handen voor de ogen

## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@trevipus.be  
www.trevipus.be

## DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

## Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

## VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

## Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

## ABONNEMENTEN

**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

## REDACTIECONTACTPERSOON

**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

## REDACTIECONTACTPERSOON

**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

## REDACTIECONTACTPERSOON

**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

## EINDREDACTIE FRANDO

**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

## CONTACTADRESSEN

**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

## SINT-ANTONIUS

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

## SINT-FRANCISCUS

**Parochiesecretariaat**  
Tienssteenweg 190,  
3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,  
donderdag en vrijdag.

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

Omwille van de Coronamaatregelen kunnen we tot nader beslissing geen vieringen aanbieden. Van zodra de vieringen terug plaatsmogen vinden zullen wij jullie verwittigen via de mail en de valve aan de kerk. Wel zullen wij iedere zondag een bezinning blijven maken en verspreiden.

**Bezinningsmoment in de kerk**  
Heb je zin in een moment van gebed? Of wil je even een kaars branden voor iemand? Dan ben je iedere donderdag (15 – 16 u) & zondag (10 – 11 u) welkom in onze kerk. We gaan met dit initiatief verder zolang de Coronapandemie duurt.

## SINT-ANTONIUS

## Opstaan doet elke mens...

In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er op weg naar Emmaüs was gebeurd en hoe ze Jezus hadden herkend bij het breken van het brood. Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond Hij opeens in hun midden. 'Vrede!' zei Hij tegen hen.... Hij zei: 'Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was: alles wat er in de Wet van Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat, moet in vervulling gaan.' Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. Hij zei: 'Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. (Lc., 24, 35-48 KBS Wilibrord 1995)

## Overweging

Anno 2021 is deze lezing geen zelfsprekendheid. Misschien weten we niet wat we van dit verhaal moeten denken. Gelukkig kunnen we ons laten bijstaan door specialisten en denkers van deze tijd. Wij hebben immers het grote voorrecht dat we mogen putten uit de rijke ervaringen en nieuwe inzichten die de menswetenschappen en theologie ons heden ten dage aanreiken. Maken we hier geen gebruik van, dan bestaat de kans dat we komen vast te zitten in uitspraken zoals de congregatie van de geloofsleer ons de voorbije weken presenteerde over de houding naar de relaties van homo's en lesbiennes. Ik wil je graag uitnodigen, ja zelfs uitdagen, op zoek te gaan om je geloof in onze God steeds meer te verfijnen, en zo ook onze liefde tot de medemens te optimaliseren. Daarom bied ik je een geschrift aan van een hedendaagse denker. Deze tekst werpt een licht op de verrijzenis en de verschijningsverhalen van Jezus. Roger Burggraef, Salesiaan, Moraaltheoloog zegt:

"Jezus van Nazareth zorgt voor een breuk in het maatschappelijk en religieus denken zoals dat onder meer in het Oude Testament tot ons is gekomen. Hij zet de bestaande rechtsorde op zijn kop. De heerschappij die hij verkondigt, heeft niets vandoen met geboden en verboden, maar is gebaseerd op de liefde... Dit

Geen vieringen wegens de strengere coronamaatregelen. Wel bezinningsblaadjes en bezinningsteksten op de website.

## DON BOSCO

De werkgroep liturgie bezorgt de teksten van de voorziene vieringen, die nu wegvallen, aan de parochianen. Op de website www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

## Zondag 09 mei 2021

Zesde Paaszonntag – ACV Puls viering op TV

## Donderdag 13 mei 2021

Ons-Heer-Hemelvaart – Majo Werrebrouck

## Zondag 23 mei 2021

Pinksteren – Chris Willocx

## Van alle seizoenen

Niet langer de kwistige wind uit het zuiden of een nieuwe verleiding.

Maar bevrijd van het moeten, vrede zien te vinden in het hier en nu.

Een mens moet voldoende achter zich kunnen laten, om verwonderd de nectar van het gegevene te kunnen proeven En van alle seizoenen de poëzie.

Want alles, het fluisterend water, mijn adem, de stroom van gedachten, het licht in de kerselaar, behoort tot een eeuwig bewegen.



Niet weten wordt uitzien naar wat op je weg komt. En naar het heilige, trage gebaar van voltooiing. (Kris Gelaude)

## Wat als grenzen muren worden



Wat als grenzen muren worden en rechten enkel op papier, of enkel geldig hier, we onze ruggen draaien, om problemen op te lossen,

onze waarden moeten lossen.

We buigen voor een vrede, gebaseerd op angst, wie is er het bangst, wie moet meer bescherming, meer regels, meer plichten, allen voor de staat zwichten zodat mensen muren worden, eigenbelang primair, de maatschappij totalitair.

Dirk Devroye

## KLIMAAT Leuven – Vrijwilligers gezocht

Sinds 2019 staan er in Leuvense tuinen en op publieke plaatsen een honderdtal weerstationnetjes, die onder andere de temperatuur en de neerslag meten. Ze maken deel uit van *Leuven Cool*, een project van de stad, KU Leuven, Leuven 2030 en het KMI.

Je kan de metingen live volgen op: <https://leuven.cool>

Het onderzoek heeft al uitgewezen dat tijdens een hittegolf de temperatuur in het centrum 5 tot 6 graden hoger ligt dan in de deelgemeenten. Om daar iets aan te doen, is de stad aan het ontharden en meer groen aan het planten.

Het project breidt zijn onderzoek nu verder uit en wil nagaan in welke mate groen en water invloed hebben op je gezondheid en comfort. Leuven.cool is op zoek naar Leuve-



©leuven.be/leuven.cool/Maarten Reniers

naars die tijdens de zomermaanden wekelijks een korte online vragenlijst willen invullen over hoe ze de temperatuur ervaren. Misschien iets voor jou? Je kan je online kandidaat stellen.

Info: <https://leuven.cool>  
*Uit Stadsmagazine van en over Leuven LVN – april 2021*  
lvn@leuven.be – Telefoon 016 27 22 40

## KALENDERBLAADJE

Wat is het eigen kenmerk van de tijd waarin we leven?

Het is de techniek, meent Heidegger. Hiermee wordt echter niet bedoeld de machinale uitrusting van de mens, waarmee hij de natuur aan zich onderwerpt en dienstbaar maakt.

Heidegger bedoelt daarmee deze visie op de werkelijkheid waardoor "alles" van uit de mens als bruikbaar materiaal gezien wordt, waardoor alles tenslotte "instrument" wordt in de handen van de mens, die daardoor als de Heer van de we-

reld verschijnt.

Techniek is dus niet een bepaalde en beperkte "regio" van het menselijk leven, waarnaast ook nog andere regionen bestaan als godsdienst, kunst, filosofie en cultuur, maar het is een allesomvattende visie waardoor alles wordt bepaald. In zulk een "zijnsbegrijpen" verdwijnen er volgens Heidegger twee "dingen" nl. de mens d.w.z. het wezen van de mens, de eigenlijke diepte van de mens en God, de goden of het goddelijke.

**D. Scheltens**

## LIEFDE DIE ZICH GEEFT OM GEGETEN TE WORDEN



Foto: Ingrid Wezemaal

Welkom aan onze tafel in Don Bosco. We zullen deze maaltijd jammer genoeg op afstand moeten vieren. Laten we toch vreugdevol vooruitkijken naar een tijd waarin we dat weer samen kunnen en wel met nieuwe ogen en misschien op een nieuwe manier!

God van pijn en vreugde  
wees bij ons aanwezig.

**Inleiding thema**

Het feest van Pasen en het feest dat wij vanavond vieren gaat terug op een heel oud joods feest. Het feest van de Chag ha-pesach: "het feest van het voorbijgaan". Joden herinneren zich hun bevrijding uit het slavenhuis Egypte. Wij christenen willen daar wel eens al te snel aan voorbij gaan. De bevrijding van de joden is immers ook onze bevrijding. Met de herdenking op deze Witte Donderdag van het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen kijken we meteen ook uit naar de beloofde bevrijding van alle kleuren van volkeren met het beeld van een (bruilofts)maaltijd in het nieuwe Rijk.

**Lied van de doortocht**

m. J.W. Van de Velde, t. Jose Höhne Sparborth in "Land van belofte"

Broeder God, leg je woord in mijn mond  
Ik ben stom, ik ben blind. Leid me uit.



Foto: Ingrid Wezemaal

Broeder God, geef je licht in mijn oog  
Broeder God, geef je licht in mijn oog.

Zuster God, spreek tot mij, roep me aan  
bij mijn naam zeg me: "ik zal er zijn;  
ik wil nu met je gaan. Wees niet bang,  
ik wil nu met je gaan. Wees niet bang." (...)

**Lezing: Mc 14, 22-26**  
(uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1606-1607)

Jezus stuurt twee leerlingen uit om de paasmaaltijd klaar te maken. De leerlingen doen dat.

"Bij het delen van het brood zei Jezus: 'Kijk, dit is mijn lichaam.' Daarna nam Hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Iedereen dronk eruit. En Jezus zei: 'Dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden. Dat heeft God beloofd.'"

Na de maaltijd gingen ze op weg naar de Olijfberg.

**Woordje**

"Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed" zijn de woorden van Jezus die gekoesterd worden en de basis vormen voor de instelling van **het sacrament van de eucharistie**. Het is voor gelovigen de liefde die aanwezig is en zich geeft om gegeten te worden.

In de bijbel vinden we veel **maaltijdverhalen**. Jezus at met tollenaars en zondaars. Hij at met zijn leerlingen en ook vlak voor zijn dood. Als de Opgestane at Hij met de apostelen opdat ze van Hem zouden getuigen. Als Bruidegom nodigt Hij ons uit voor het toekomstige bruiloftsmaal: 'Luister goed naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal pas weer wijn drinken in Gods nieuwe wereld.' Dit zijn de woorden van Jezus tijdens het laatste avondmaal in het Marcusevangelie.

Telkens opnieuw treft ons het enorm krachtige en **hoopvolle visioen in al deze verhalen**. Het lijkt een wereld te zijn met een totaal an-

dere orde dan die we gewoon zijn. Het gaat hier NIET om eten en drinken samen met mensen van dezelfde stand maar van allerlei standen zonder uitsluiting. Jezus at met tollenaars en zondaars en vrouwen die niet bepaald een hoog aanzien hadden.

Hij houdt zelfs een grote "picknick" voor 5000 mensen in het gras waar broden en vissen op wonderbaarlijke wijze verdeeld worden, zie Mc. 6,40.

In de Naardense bijbel vinden we "groen gras" en de verdeling gebeurde "prasiai prasiai" wat betekent "perk bij perk" of tuinbed : 5 broden en twee vissen worden niet verdeeld volgens de orde van familierelaties, leeftijd, inkomen, verdiensten, maar wel per "perk" of "tuinbed", maaltijdgroepen van honderd en van vijftig lezen we als letterlijke vertaling uit het Grieks.

Alle verhalen getuigen van een voorstellingsvermogen dat verder kijkt dan de structuren die ons uitsluiten. Vechten voor een plaats aan een bestaande tafel is NIET de boodschap, wel een tafel met een NIEUWE orde creëren op het gras in een hemelhoge tent die aarde heet? Een tafel waar vrede en gerechtigheid heersen, waar we vrij, **gelijk en broederlijk naast elkaar** kunnen zitten? En waarvan we nog verder blijven dromen van een nog groter feest in de eindtijd met een volle bankettafel waar mensen intens van elkaar kunnen genieten? (LinnTonstad) Hoe stellen we ons die bankettafel voor? In alle mooiste tuinen van onze aarde? Zal er oikumene van alle godsdiensten zijn? Oikumene ook als een economie naar het donutmodel van Kate Raworth? Mogen we proeven van alle lokale spijzen? Of zijn net die de verboden vruchten en moeten we bij ons lokaal "geteelde" graan voor brood blijven?...

"Ik heb een droom" zei Martin Luther King. En dromen is eigenlijk al plannen maken. We kunnen nu al realiseren waar we van dromen: een nieuwe hemel en een **nieuwe aarde zonder uitsluiting** door gender ongelijkheid, racisme, homofobie. Een wereld waar echte solidariteit geldt, interpersoonlijk en structureel. Een wereld waarin we verlost worden van onderdrukking. Waar we elkaar als kinderen op gelijke

hoogte in de ogen kijken. Jij bent zoals ik maar net even anders, omdat je een andere geschiedenis hebt. Door te weten wie jij bent, weet ik wie ik ben. Is elke uitsluiting van de vrouwelijke, gekleurde of anders gearde mens niet een gemiste kans? Kunnen we elkaar dan van macht en onderdrukking verlossen?

Veel meer wijsheid vonden we in dit citaat van Lila Watson een Aboriginal vrouw uit Australië:

"Als je gekomen bent om mij te helpen dan verspil je je tijd.

Maar als je gekomen bent omdat jouw bevrijding met de mijne is verbonden laten we dan samenwerken"

*D.Tutu: 'Black identity represents the Imago Dei in which God redeems white identity'.*

*Vrouwelijke identiteit vertegenwoordigt het beeld van God waarin God de mannelijke identiteit verlost? Linn Tonstad ziet het eschatologische feest als een overvolle bankettafel waar mensen op dezelfde 'plaats' op hetzelfde 'tijdstip' van elkaar genieten: een plek voor 'relationele intensivering'*

**Zingen we in verbondenheid:**

*Melodie van Herman Verbeeck, gezongen door H. Verbeeck.*

**Als je brood deelt**

Als je brood deelt, deel je macht.  
Als je macht deelt, neem je deel.  
Als je brood deelt, deel je hart.  
Als je hart deelt, komt er hoop.  
Als je brood deelt, deel je lijf.  
Als je lijf deelt, word je een.  
Als je brood deelt, deel je pijn.  
Als je pijn deelt, is er trouw.  
Als je brood deelt, word je klein.  
Als je klein wordt, word je sterk.  
Als je brood deelt, wordt het licht.  
Als het licht wordt, komt het goed.  
Als je brood deelt, word je brood.  
Als je brood wordt, word je mens.

Met dit brood op tafel spreken wij uit dat wij afstand mogen doen van onze macht om deelgenoot te worden van een wereld die niet van mensen is, maar van God.

*Als je brood deelt deel je macht.  
Als je macht deelt neem je deel.*

Met dit brood op tafel spreken wij uit dat wij ons met hart en ziel mogen inzetten voor een wereld waar alles gedeeld wordt, waar hoop

groeit voor neergeslagen mensen.

*Als je brood deelt deel je hart.  
Als je hart deelt komt er hoop.*

Met dit brood op tafel spreken wij uit dat wij één mogen zijn met elkaar met mensen van alle rassen en standen: één levend lichaam van de Messias.

*Als je brood deelt deel je lijf.  
Als je lijf deelt word je een.*

Met dit brood op tafel spreken wij uit dat het lijden van mensen wereldwijd, ónze zorg en óns lijden mag zijn, dat wij trouw mogen blijven aan elkaar.

*Als je brood deelt deel je pijn.  
Als je pijn deelt is er trouw.*

Met dit brood op tafel spreken wij ons uit tegen groter, beter, méér en rijker, want kracht ligt in kleinheid, en onze plaats is bij de minste der mensen.

*Als je brood deelt word je klein.  
Als je klein wordt word je sterk.*

Met dit brood op tafel spreken wij uit dat brood gedeeld moet worden onder mensen dat wij zelf brood moeten worden voor elkaar om zo mensen van God te zijn.

*Als je brood deelt word je brood.  
Als je brood wordt word je mens. (Michael Steehouder)*

*Don Bosco – Viering van 1 april, Witte Donderdag 2021*

*Samenstelling: Majo Werrebrouck en Ingrid Wezemaal*

*Foto's van Ingrid Wezemaal*



Foto: Ingrid Wezemaal

## Broederlijk Delen

Pasen betekent voor Broederlijk delen ook **het einde van onze jaarlijkse campagne**.

**Creativiteit, veerkracht en een ongebreideld enthousiasme**

typeerden onze campagne. Onze vrijwilligers en medewerkers lieten zich niet tegenhouden door de coronabeperkingen en gingen creatief en coronaproof aan de slag met allerhande alternatieven.

**Delen en herverdelen**

Voor de lancering van onze cam-

pagne trokken we onze stoute schoenen aan en organiseerden we **afspanacties** in verschillende Vlaamse steden en Brussel.

De linten droegen de boodschap 'voorbehouden voor de happy few'. Want ook dit jaar stond onze campagne in het teken van **mondiale rechtvaardigheid en de nood aan systeemverandering**. Al zestig jaar weten we dat in delen en herverdelen de oplossing te vinden is voor de sociale en ecologische uitdagingen waar we voor staan.

Vrijwilligers organiseerden

alternatieve koffieshops en meeneemaltaarden, stippelden wandel- en fietstochten uit, verkochten plantjes, enzovoort.

**Actieweek 'Be The Challenge'**

Er werden bovendien heel wat uitdagingen aangegaan tijdens deze actieweek.

Medewerkers van Broederlijk Delen deelden verrukkelijke, lokale recepten uit onze partnerlanden. Anderen gingen 10 km joggen of stapten 4292 km van Oostende tot in Gaza – figuurlijk dan.

**We deelden**

Met Congo, Bolivia en Israel/Palestina.

En het is dankzij jullie steun en inzet dat we onze strijd voor een duurzame wereld, zonder ongelijkheid, onverminderd kunnen voortzetten!

Een welgemeende **DANKJEWEL!**

*Hartelijke groet,*

*Lieve Herijgers,  
directeur Broederlijk Delen*



**Broederlijk Delen**  
TOT IEDEREEN MEE IS

**Broederlijk Delen**  
info@broederlijkdelen.be  
https://webshop.broederlijkdelen.be

## Noodkapel Don Bosco

**PAROCHIEBLAD DON BOSCO – 1962**

De aanvraag voor de oprichting van de parochie Don Bosco gebeurde op 4 mei 1959. De officiële stichting kwam eerst op 22 maart 1960.

Van januari 1962 vonden we rondgedeelde 'parochiebladen' terug. Dat was één pagina per week.

Een artikel van de eerste pastoor van Don Bosco op het eerste blad van januari:

### Dierbare parochianen,

Mag ik eens vragen aan al onze christelijke families zich aan te sluiten bij de FAMILIALE KOMMUNIEDAG op de eerste zondag van de maand. Het is voorzeker een schitterend middel om de missiegewaden in ons leven daadwerkelijk om te zetten. Eenmaal in de maand biechten en communiceren is niet te veel gevraagd voor een christenmens, die tracht als christen te leven. Wat van groot belang is en ons tot vreugde kan stemmen is het feit dat het in FAMILIEVERBAND kan gebeuren: de familiegemeenschap komt weer tot zijn recht in de parochiegemeenschap.

Dat het kan gebeuren in alle mis-sen, volgens uw verlangen, en niet beperkt is tot één H Mis op een bepaald uur, maakt de zaak voor u toch veel gemakkelijker.

Dat er geen kaarten bij te pas komen, die ge moet afgeven, neemt

het kinderachtige en het controle-systeem weg, dat niet aangepast is aan onze tijd. Het gaat over een geheel vrije, persoonlijke daad.

### Hebt u nog opmerkingen en opwerpingen?

Het is overbodig! Eenmaal per jaar biechten en communiceren, dat volstaat, daarmee voldoe ik aan mijn plicht!

### Welke betekenis heeft "zijn Pasen houden"?

Wat bedoelt de Kerk daarmee? Eenmaal per jaar communiceren is voldoende?

Wie zo denkt slaat de bal mis. De Kerk vraagt ons dat we minstens éénmaal de mis zouden bijwonen zoals het altijd zou passen, zoals het altijd zou moeten zijn: de mis is immers toch een maaltijd! Verder dwingt de Kerk, die een Moeder is, ons niet, maar zet dringend haar kinderen aan in vrijwillige overgave telkens de mis bij te wonen zoals het maar past, met communie. We kunnen de communie niet scheiden van de mis!

Een bewijs: wanneer de Kerk toelaat aan de priesters meer als één mis op te dragen per dag, dan communiceert de priester in elke mis, die hij die dag opdraagt.

Er komen nu stemmen op dat het voor de gelovigen ook zo zou mogen zijn, wat maar heel normaal is. Dus:

**EENMAAL PER MAAND DE MIS BIJWONEN ZOALS HET PAST IS NIET ABNORMAAL**

Er zijn nog heel wat zaken die ons

abnormaal schijnen – zoals bvb. een *retraite* voor de leken – en toch maar zeer normaal zijn!

### We zijn niet waardig dikwijls te communie te gaan.

U hebt gelijk: we zijn niet waardig! Maar dan zijn we evenmin waardig om naar de mis te gaan, om te bidden zelfs. God, onze Vader, heeft het niet beneden zijn waardigheid geacht ons te verlossen door Zijn zoon Jezus Christus. Wij kunnen *niets geven aan God, alleen maar ontvangen*. Laten we dus in alle oprechte openheid openstaan voor Zijn GEVEN. Wie weet beter dan God zelf dat we niet waardig zijn! En toch geeft Hij Zichzelf, aan ons om te aanvaarden.

Nog één zaak houdt u tegen: DE BIECHT!

Als 'm dat zo zit, hebben we van een God van Liefde niets verstaan. We zitten te veel in een stijf, levensloos mechanisme van zelfgenoegzaamheid en overschatting: we vinden het erg zondaars te zijn, in het diepste van onszelf zouden we het anders willen; maar we zijn het. En dat bekennen schijnt ons onoverkomelijk.

God aanvaardt het wel, vraagt onze oprecht goede wil en slaat in Zijn liefde onze zonden stuk.

Dit jaar sluit elk christen gezin aan zonder aarzelen bij de familiale communiedag!

**Uw pastoor – Eugeen Vanhoorenbeke**



Pastoor Eugeen Vanhoorenbeke in de noodkapel



Noodkapel

## Boeren voor uw toekomst

### Jonge boeren smeken om meer kansen voor de toekomst

Leuven  
Een groep jonge landbouwers van Groene Kring is in colonne met hun tractoren door Vlaams-Brabant getrokken. Ze vroegen aandacht voor hun toekomst.

Ze voerden een rustige maar symbolische actie.

De regio rond Leuven telt heel wat jonge boeren, sommigen zijn geen twintig jaar. Ze zijn gemotiveerd om de stiel verder te zetten, maar de sector verdient meer aandacht van

de overheid.

Ze willen de regering duidelijk maken dat jonge boeren van groot belang zijn voor het voedsel en het landschap in ons land.

"In deze coronacrisis willen we niet in Brussel of dergelijke, maar we willen toch maken dat de mensen ons niet vergeten"

Uit de tekst van 'hsb' in Het Nieuwsblad – 16 april 2021

Groene Kring Vlaams Brabant  
Hoofdkantoor Diestsevest 32 – 3000 Leuven  
<https://www.groenekring.be>



### Ga mee op zoektocht en maak kennis met diverse levensbeschouwingen in Leuven op zondag 30 mei

We nodigen jullie uit om sportief kennis te maken met verschillende levensbeschouwingen die actief zijn in Leuven. En dat zijn er heel wat!

Je wandelt of fietst langs een moskee, de Vredeskerk Sint-Michiel, het HuisvandeMens, het Dami-aancentrum, PARCUM, een Protestantse kerk en tal van andere inspirerende plaatsen.

Op heel wat plaatsen hangen raam-affiches. Makkelijk te herkennen aan het symbool dat we gebruiken: een kleurrijke paraplu.

Aan sommige haltes word je verwelkomd door vertegenwoordigers van een levensbeschouwing. Zij nodigen je uit voor een inspirerend "stoepgesprek", buiten of binnen, rekening houdend met de corona regels.

En we vragen de deelnemers om goed aandachtig te zijn. Want bij elke halte worden er vragen voorgelegd die de deelnemers mogen beantwoorden.

Het centrale thema van onze dag is "Goed zorgen voor elkaar". In corona tijden een extra oproep waar alle levensbeschouwingen 100 % achter staan.

We vragen aan alle deelnemers om een kleurrijke paraplu mee te brengen, als symbool van die goede zorg voor elkaar.

Onze stad is kleurrijk! Omdat er zoveel verschillende levensbeschouwingen uit vele hoeken van de wereld aanwezig zijn.

Kleurrijke paraplu's openen we om

elkaar te beschermen en goed te zorgen voor elkaar.

Hoe verloopt de dag praktisch? Deelname is gratis, maar inschrijven is belangrijk via: [grenzenbewegen@gmail.com](mailto:grenzenbewegen@gmail.com)

Kom op zondag 30 mei, vanaf 14 uur naar Hal 5. (Locomotievenstraat Kessel-Lo)

Daar ontvang je een deelnameformulier en het plan van de zoektocht.

Los de vragen op aan de verschillende haltes.

Deponeer je formulier aan hal 5. Misschien win je wel een mooie prijs.

Kom tegen 18 uur naar Hal 5, voor de afsluiting met alle vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen.

Deze zoektocht organiseren we in het kader van de Vlaams-Brabantse interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag:

Bahá'i gemeenschap, HuisvandeMens, Al Fath, Imsal, Al Ihsaan, Al Salam, Pastorale zone "Leuven aan de Dijle", Hindoe gemeenschap, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, St. Martha & St. Mary's Anglican Church Leuven, Verenigde Protestantse Kerk Leuven, Vredeskerk Sint-Michiel, English speaking University Parish (EUP), PARCUM, KU Leuven Lifescance Network, GrenzenbewegenLeuven, Orbit vzw, Agentschap integratie en inburgering, Beweging.net Leuven, stad Leuven dienst diversiteit en gelijke kansen

## Universiteit Derde Leeftijd Leuven



klaart u zich ermee akkoord dat de contactgegevens die u verstrekt gebruikt worden om u te contacteren in de context van deze lezingen en voor alle nuttige opvolging ervan. Met vriendelijke groeten, Em. Prof. Alfons Verbruggen, voorzitter UDLL

De UDLL-lezingen van het tweede semester van 2020-2021 gingen omwille van de Corona-pandemie uitsluitend digitaal door, via rechtstreekse streaming op dinsdagmiddag om 14 uur, vanuit de studio in Mechelen en achteraf ook te (her)bekijken via de video's van de opnames. U vindt het programma op de UDLL-website: <http://alumni.kuleuven.be> universiteit\_derde\_leeftijd\_leuven/

U ontvangt uw inloggegevens in uw mailbox. Door in te schrijven ver-

### Volgende lezing

11/05/2021: **Prof. David Cassiman**  
Het is niet onopgemerkt gebleven: waar gaan we naartoe met die zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen?

**Universiteit Derde Leeftijd Leuven**  
vzw Huis Eigen Heerd  
Minderbroederstraat 5  
3000 Leuven  
Tel: 016/32.40.01  
E-mail: [udll@kuleuven.be](mailto:udll@kuleuven.be)