

Is liefde ...?



foto I. Wezemael

Marina Abramovic en Ulay zijn kunstenaars die de jaren '70 een intense liefde beleefden. In 1988 kwam er een einde aan hun intensieve samenwerking en hun liefde. In hun laatste performance liepen ze over de Chinese Muur, waarbij ze elk aan één kant begonnen om elkaar na drie maanden halverwege te treffen. Ze omhelsden elkaar nog één keer en zagen elkaar vervolgens nooit meer...

Tweeëntwintig jaar later, tijdens haar MoMa retrospectieve 'The Artist Is Present' deelde Abramovic één minuut stilte met een ieder die in de stoel tegenover haar plaatsnam. Mensen stonden uren in de rij te wachten. Uiteindelijk bezochten meer dan 750.000 mensen de tentoonstelling waarvan er ruim 15.000 tegenover haar gingen zitten. Velen van hen huilden.

Ulay ging, zonder dat zij hiervan op de hoogte was, ook tegenover haar zitten.

Hier kan je ze zien:

<https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0ljCp4> (3 min) MoMa

Is liefde NIET.....?

Een verrassend korte ingetogen boodschap over wat liefde niet is vonden we bij de Indische spirituele leraar Krishnamurti (3 min) 1970 Interview met Oliver Hunkin Krishnamurti Foundation Trust

Klik onderaan rechts op het scherm op het symbool voor instellingen  kies "ondertiteling" dan "Engels automatisch gegenereerd" dan weer op "ondertiteling" dan onderaan "automatisch vertalen" kies "Nederlands" uit de menulijst

https://www.youtube.com/watch?v=fsMFPC5dKRM&fbclid=IwAR3JhTZRu1cH4QvO2-HrFX-9dg_PLH_N0uHqhQeg9xCqtbwt_dalyp_IPLQ

Is liefde OOK ...?

Simon Sinek, een Brits-Amerikaanse auteur van het boek "Start with why" 2012 spreekt over "The power of love" en leiderschap (10 min) 2017 HESMotivation

Klik onderaan rechts op het scherm op het symbool voor instellingen  kies "ondertiteling" dan "Engels automatisch gegenereerd" dan weer op "ondertiteling" dan onderaan in de menulijst "automatisch vertalen" kies "Nederlands" uit de menulijst

<https://www.youtube.com/watch?v=64wDRoonvIU&feature=share&fbclid=IwAR3StGu9wRbRqM962BIWPhNRrinBhjNKidpyU2Tpbu0XES2uDe2WpsJpw1c>

En OOK...?



foto I.Wezemael

“Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
de lege plekken in het hoge gras, ik heb
altijd gewild dat ik dat was, een lege
plek voor iemand, om te blijven.” 1

Rutger Kopland, Een lege plek om te blijven, 1975, in: Verzamelde gedichten, Van Oorschot, 2006

De roman van de Iraakse auteur “Holland” opent met de beroemde versregels van Rutger Kopland: ‘ik heb altijd gewild dat ik dat was, een lege/ plek voor iemand, om te blijven’.

‘Op een lege plek hoef je geen rekening te houden met een taal, een politieke situatie of een cultuur. Op een lege plek ben je mens, je hoeft er niet te veranderen voor anderen, en ook niet voor jezelf. Kopland is nooit een asielzoeker geweest, maar hij beschrijft heel raak wat ik voelde en verlangde, en nog steeds verlang. Want na al die jaren in het AZC ben ik nergens meer thuis. Het woord “thuis” is gedood door dat lange, lange verblijf.’

Odaan Al Galidi (Irak)

Is liefde ZEKER...?



Foto I.Wezemael

Een lied van van *Jonas Winterland* : **Ik hou je warm**

Je kan het hier beluisteren:

<https://www.youtube.com/watch?v=BLApRg-n70>

Jonas Winterland TV

Buiten was het izig koud
Ik maakte soep voor jou
Stap voor stap won ik je hart
Nu ben ik van jou
Dat je bestond wist ik niet
Wat er nog komt weet ik niet
Maar ik blijf doen wat ik goed kan
Ik hou je warm

Toen ik nog een ijsbeer was
Zo één die in rondjes loopt
Zag ik hoe haast iedereen ooit zijn ziel verkoopt
Dat je bestond wist ik niet
Wat er nog komt weet ik niet
Maar ik blijf doen wat ik goed kan
Ik hou je warm

Pleinen zijn verlaten
Straten grijs en nat
Achter de gordijnen schuilt de hele stad

Af en toe dan gaat het mis
De wereld krijgt je klein
Weet dan dat er hier voor jou
Altijd soep zal zijn
Dat je bestond wist ik niet
Wat er nog komt weet ik niet
Maar ik blijf doen wat ik goed kan
Ik hou je warm
Ik hou je warm. *J. Winterland in "Zwaartekracht en andere verzinsels" album 2015*

Aan de liefde

Liefde heeft geen longen
maar zij ademhaalt en zingt
en wat zij heeft gezongen klimt
over de steile hoogten.

Korte lange vlagen kussen
 zwermen zoenen noem je liefde
 dat betonnen knoesten twijgen
 groen blad rooie wangen krijgen.

Maar ook harde noten kraken
 stenen slijpen tot zij zingen
 stenen kloven tot zij stromen.

...

Liefde heeft niet één paar handen
 geen paar voeten, maar zij treedt je
 tot je wijn bent, maar zij kneedt je
 voor elkaar tot dagelijks brood.

Liefde heeft geen hart, geen schoot
 maar je wordt uit haar geboren tot je dood.

Oosterhuis H., Oomen A. in Verzameld Liedboek, 2004, uitgeverij Kok, Kampen blz. 802

"Men zegt soms 'de liefde is een mysterie', we zullen haar nooit begrijpen. Maar men kan het ook anders bekijken. Een mysterie is niet noodzakelijk een ondoorzichtige duisternis. Het is ook een lichtbron waarnaar je niet rechtstreeks kunt kijken, maar die wel alles verlicht. "Noch naar de zon, noch naar de dood kun je rechtstreeks kijken", zei de filosoof Blaise Pascal. Zo is ook de liefde: we kunnen haar niet volledig begrijpen, niet rechtstreeks in de ogen kijken, maar zij kan ons leven wel verhelderen, richting geven en redden. Zo'n mysterie is God, God die liefde is." *Kristof Struys in "God is Liefde": Het Teken - 81e jaargang, nr. 9, April 2009*



Warme Valentijnsdagen wens ik jullie



En dat we weldra weer elkaar diep in de ogen kunnen kijken en warm houden!

Dankjewel T. voor jouw onbevooroordeelde tips!

Ingrid Wezemaal