

*Wij willen je rust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet te kunnen helpen,
dat was onze smart.
Hij was één van ons.
Eindelijk heeft hij nu zijn rust gevonden.*

De heer
Marcel VERMAELEN
echtgenoot van mevrouw
Rosette Kerstens

Hij werd geboren te Wezemaal op 22 september 1936
en is overleden in het UZ Leuven campus Gasthuisberg
op 16 januari 2020.

Wij nodigen u uit, om samen met ons, van hem afscheid
te nemen tijdens de christelijke uitvaartliturgie
die rond de asurne zal plaatsvinden op
donderdag 23 januari 2020 om 10 uur
in de parochiekerk van Don Bosco te Kessel-Lo.

Nadien zal de asuitstrooiing plaatsvinden op de gemeentelijke
begraafplaats van Kessel-Lo Diestseveld.

Samenkomst en gelegenheid tot rouwgroet
in de kerk vanaf 9.40 uur.

Een laatste groet aan Marcel kan gebracht worden in
het funerarium Geert Andries, Kriebekestraat 26 te Houwaart
op woensdag 22 januari 2020 van 18.30 tot 19 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Rosette Kerstens,

zijn echtgenote,

Beni Vermaelen,

Alain Vermaelen en Miranda Smets,

Nikki Vermaelen,

zijn kinderen en kleinkind.

Delen mee in het verlies:

zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families:

Vermaelen - Crabbé en Kerstens - Verhoeven.

Onze dank en waardering gaan uit naar het verplegend en
verzorgend personeel, de goede burens, de trouwe vrienden en
de oppas voor hun steun en toegewijde verzorging.