

# KERK & Leven

50

2020

WEEKKRANT

9 DECEMBER

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### OM HART EN HANDEN VOOR ELKAAR (Deel 1)

#### Het voornaamste gebod?

**Om hart en handen voor elkaar wordt elke mens geboren**

Ex. 22,20-26, Mt. 22,34-40

Gociemorgen

Jef Vanhout, ex-medewerker van het liturgieteam van Don Bosco neemt je mee door de lezingen van vandaag. Ik heb alleen maar een woordje bij het zijne gevoegd. Bedankt, Jef om ons je teksten door te sturen!

Ingrid Wezemaël

De bijbellezingen van vandaag zijn kort van stof.

**Exodus** zet ons onmiddellijk met de twee voeten op de grond.

**Mattheus** vertelt ons een derde twistgesprek met Jezus.

Na de Herodianen over de belastingen en na de Sadduceeën over de verrijzenis, grijpen de Farizeeën hun kans om Jezus op de proef te stellen.

Lezingen van weinig woorden, maar ze dragen en schragen de levens van generaties mensen.

**Lezing 1 uit** het boek Exodus 22, 20-26

Zo spreekt de Heer: "Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond."

"Weduwen en wezen zult gij geen onrecht aandoen. Als gij hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen."

"Als gij aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieder: Ge moet geen rente van hem eisen."

"Als gij iemands mantel in pand

neemt, dan moet ge die aan hem teruggeven voor zonsondergang. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet erin slapen. Roept hij tot Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren, want Ik ben vol medeleven."

**Lezing 2 uit het evangelie volgens Mattheus 22, 34-40**

In die tijd kwamen Farizeeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: "Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?" Hij antwoordde hem: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod.

Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf.

Deze twee geboden zijn de grondslag van de Wet en de Profeten."

**Woordje Jef Vanhout**

Joodse kinderen leren ze uit het hoofd voor ze twaalf jaar oud zijn: 365 verboden, 248 geboden, samen de 613 wetsbepalingen van de Thora.

"Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?" Jezus' antwoord is nader beschouwd van een ontstellende eenvoud. Waarmee vangen jullie de dag aan? Waarmee gaan jullie de nacht in? Wat draag je de ganse dag mee aan je gebedsriem? Wat tref je aan op de deurpost van je huis? Wat bidden jullie in het uur van de dood? "Sjema Israël, luister Israël, de Heer is onze God, de Heer is de Enige. U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw krachten."

- Zo lezen we het in **Deuteronomi-**



um 6, 4-5.-

"U zult uw naaste liefhebben als uzelf."

- Zo lezen we het in **Leviticus 19, 18.**

Is dat met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw krachten? Het gaat om veel meer dan het voornaamste gebod.

Het gaat om de vervulling van de Wet, van de Profeten, van de Schrift.

Het gaat om de vervulling van wat ooit in Israël is geloofd aangaande het diepe mysterie dat ons leven is, aangaande de Liefde zelf, die ons leven draagkracht geeft.

Hier verlegt **Mattheus** de grenzen van zijn geloof in Jezus, de Messias, beeld van een god die redding brengt?

Geboden en verboden stellen grenzen, tasten grenzen af.

Hoever mag ik gaan? Hoe ver kan ik gaan? Hoever durf ik gaan?

Liefde verlegt grenzen, liefde is grenzeloos, liefde kent geen grenzen.

Liefde laat ons elkaar zien als volwaardige evenwaardige mensen, ontsproten aan hetzelfde mysterie, delend in hetzelfde mysterie.

De vraag was toen en is vandaag... Wil je dat geloven? Kan je dat geloven? Kunnen wij dat geloven? Willen wij dat geloven? En hoe wordt dat zichtbaar? In wie wordt dat zicht-

baar? Waar wordt dat zichtbaar?

De Blijde Boodschap is - zegt Mattheus - dat het voor ons zichtbaar geworden is in Jezus van Nazareth; Hij heeft het voorgeleefd midden onder ons... Hoe aantrekkelijk, hoe aanstekelijk, hoe uitnodigend was deze boodschap ten tijde van Mattheus, is deze boodschap vandaag en in de toekomst?

In zijn brief aan de Romeinen 13, 8-10 **schrijft Paulus** - ik citeer -

"Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven.

Wie zijn naaste liefheeft, heeft de wet vervuld.

Want de geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren en alle anderen kunt u samenvatten in dit ene woord:

**U zult uw naaste liefhebben als uzelf.**

De liefde berokkent de naaste geen kwaad.

Liefde vervult de gehele wet."

En wie lopen als eersten in de kijker, wie komen ons als eersten onder ogen, zegt Mattheus even verder, precies de kwetsbaarste onder de mensen; ecce homo, zie de mens...

Doorheen heel de bijbel, doorheen alle woorden die wij ooit hebben bedacht om het mysterie God een

naam te geven, een gezicht te geven, in beeld te brengen, zijn zij de toetssteen.

De hongerige, de dorstige, de naakte, de vreemdeling, de zieke, de gevangene:

mannen en vrouwen midden onder ons: zij zijn "zijn beeld".

*Geloof je in de God van Abraham, Isaak en Jakob,*

*geloof je in de God van Jezus, dan draag je dit mysterie van de liefde met je mee*

*van de morgen tot de avond, van de avond tot de morgen, overal waar je gaat of staat, achter iedere deur die voor je opengaat, een leven lang.*

Zo eenvoudig als het klinkt zo moeilijk is het om er naar te leven, maar altijd de moeite waard...

In het vooruitzicht van de week die komt geef ik jullie het **gedicht mee van Jan van Nijlen** (1884-1965).

**Geloof**

*Nu alles faalt, heeft dit alleen nog waarde*

*Voor mij, die nooit één waarheid heb ontdekt;*

*Ik zal van U niet scheiden als deze aarde Mijn pover lichaam dekt.*

*Ik heb maar één geloof: nooit gaat verloren*

*Wat eens de liefde zalig heeft bevrucht, En waar er twee elkander toebehoren*

*Is zelfs de dood geen vlucht.*

© Jan van Nijlen Uit: verzamelde gedichten Van Oorschoot 2003

Lief als je zo tot rust mag komen in de schoonheid van de troost.

Om hart en handen voor elkaar wordt elke mens geboren.

*Don Boscogemeenschap Kessel-Lo: 25 oktober 2020*

*Samenstelling Jef Vanhout extra-woordje Ingrid Wezemaël*



## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**DIENST PAROCHIEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,  
filip.ceulemans@kerknet.be  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@kerknet.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58,  
3330 Korbeek-Lo  
tel. 016 250593 gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,  
3001 Heverlee (0475/675667)  
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tienssteenweg 190,  
3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,  
donderdag en vrijdag.

## VIERINGEN

**SINT-FRANCISCUS**  
Wegens de coronamaatregelen heeft de parochie er voor gekozen om in onze kerk tot nader order geen vieringen meer te laten doorgaan (uitgezonderd uitvaarten in kleine kring). Zo hopen wij mee te kunnen strijden tegen dit virus. Uiteraard vinden we het jammer dat we elkaar niet meer kunnen ontmoeten voor en na de vieringen, samen kunnen zingen, bidden en delen, ...maar we rekenen op jullie begrip. Om mensen de mogelijkheid te geven toch even tot gebed te komen zal onze kerk op 2 momenten worden geopend: zondag van 10 tot 11u en donderdag van 15 tot 16u.

Een bezinningstekst wordt iedere week op zondag ter beschikking gesteld van de parochianen via de mail of in de kerk. Wil je deze graag ontvangen, mail dan even naar Lieven.Dries@telenet.be Draag zorg voor jezelf en de anderen.

**SINT-ANTONIUS**  
Geen vieringen wegens de strenge coronamaatregelen. Wel bezinningsblaadjes en bezin-

ningsteksten op de website zoals tijdens de lockdown.

**DON BOSCO**  
*Rekening houdend met de corona-maatregelen zijn er op zondag geen erediensten.*

De werkgroep liturgie bezorgt de parochianen de teksten van de voorziene vieringen (13/12 - 20/12) die nu wegvallen. Op de website Ademtocht www.ademtocht.be zijn de teksten ook terug te vinden.

**Zondag 13 december 2020**  
Derde zondag van de Advent  
Viering opgesteld door: Majo Werrebrouck en Lieve Neukermans

**Zondag 20 december 2020**  
Vierde zondag van de Advent  
Viering opgesteld door: Ingrid Wezemaal en Majo Werrebrouck

We wachten de nieuwe maatregelen af, na 13 december.

**In Linden, Bovenlo, Franciscus, Antonius, Vlierbeek gaan voorlopig geen vieringen meer door.**

## PAROCHIEBLAD 2021



**Overschrijven:**  
Federatie Frando - Editie nummer 4330  
BE65 7360 4731 0196 van  
PZK -PAROCHIEBLAD FRA-ANT-DBO  
Amerikalaan 29 3000 Leuven  
Mededeling: K&L 2021 Federatie Frando - Naam, adres abonnee, parochie

**Sluit je weer bij ons aan?**  
**We zien u graag op onze lijst terug!**

Een jaarabonnement voor 2021 komt op 40 euro.

## VERSCHOLEN EN GEBORGEN



Diep in je hart liggen verscholen; mooie wensen en mooie dromen. Maak ze waar, voor de dag die zal komen.

Diep in je hart liggen verscholen; gevoelens en ervaringen die je eens hebben bewogen. Hoe hard je ze ook verloochend

nooit zal je ze nog kunnen ontlopen.

Diep in je hart liggen verscholen; herinneringen en woorden en de glimlach die erbij hoorde. Bewaar ze, in stilte geborgen, en koester ze met liefde voor de dag van morgen. Want ooit komt een dag, dat ze voor jou een bron van troost zullen zijn, een verzachting van je pijn.

Diep in je ziel ligt in stilte verborgen; de spiegel van je leven. Hij zal je niet altijd een antwoord geven, maar hij zal je leren jezelf te aanvaarden en niet altijd om een waarom te vragen. Hij zal je ook geven; de wijsheid om van te leven, de wijsheid om de genade door te geven die je van God hebt gekregen

*Edmond Willems*

## Noten mag je kraken mensen nooit.

## Durf de mist in te gaan

bzn

## KALENDERBLAADJE



**Dat de kraaien van zorg en kommer over je hoofd vliegen kan je niet beletten. Maar dat ze zich in je haar nestelen kan je verhinderen.**  
*Chinees spreekwoord*

## Universiteit Derde Leeftijd

Zoals reeds meegedeeld gaan de lezingen Universiteit Derde Leeftijd Leuven, omwille van het risico op besmetting met het Covid-19 virus niet door in de aula Pieter De Somer.

Tot eind 2020 zullen ze op het voorziene tijdstip opgenomen worden in een professionele opnamestudio (Webinars Solutions in Mechelen) en **digitaal** kunnen gevolgd worden. Achteraf kunnen ze tevens (her)bekeken worden. UDLL cursisten kunnen ze digitaal volgen met computer, laptop of smart-TV.

De lezingen van het **eerste semester zullen uitsluitend digitaal** beschikbaar zijn voor de cursisten van het Algemeen programma en van de Bijzondere Cyclus van cursusjaar 2019-2020. De lezingen vinden elke dinsdagmiddag plaats. Aanvang 14 u.

### Komende lezingen

## Wees welkom!



In blijde verwachting van nieuw leven van toekomst, met zin voor avontuur maar ook onzeker en vol vragen Ingehouden vreugde.

Kome wat komt. Met open blik hoopvol uitzien naar morgen kan verrassend vreugdevol zijn. Een blij hart werkt aanstekelijk.

Gedeelde vreugde is altijd dubbele vreugde.

Verwacht en onverwacht wie je ook bent en vanwaar je ook komt klopp maar aan. Er is tijd om te luisteren en er is plaats voor een bord of een bed meer. Wees welkom!

*Kathleen Boedt*

### DE HOND

Er waren eens een boer, zijn vrouw en hun zoon. De boerin wilde een huisdier, dat hun zoon kon beschermen, en gezelschap kon geven. Uiteindelijk besloten ze om een hond in huis te halen. Op een dag gingen de boer en zijn vrouw even weg van huis. Ze dachten: 'De hond zal wel op ons zoonje passen terwijl we maar even weg zijn.' Toen de boerin wat vroeger terug kwam, zag ze dat de hond op het erf helemaal onder bloed was. On-

middelrijk dacht ze: 'De hond heeft mijn zoonje doodgebeten!' Woevend gooidde zij een steen naar het dier. De hond was ernstig verwond. Daarna liep ze naar binnen om te zien waar haar kind was. Ze keek verbaasd op toen ze een dode slang zag in de kamer. Toen begreep ze dat de hond haar kind had gered door de slang dood te bijten. Ze liep vlug terug naar het erf, maar vond de hond dood op de grond. Ze weende bitter.  
*Chantal Leterme*  
*uit: Een parel voor elke dag'*



## Enkele mijmeringen vanuit Sint-Antonius

Iemand had de gewoonte  
om met God te spreken.  
En omgekeerd.  
Gewoon zo maar.  
Eens ging hij voorbij 'n bank  
waarop 'n vuil vies oud mannetje zat  
- wat soezend in de zon.  
Hij zag hem wel maar hij ging voorbij.  
Toen zei God plots:  
"Herken je me niet meer?"  
"Hoe", zei de man, "waar?"  
"Daar", antwoordde God.  
Hij keek om naar de bank, naar het mannetje...  
"Ho God", zei de man,  
"je hebt je weer wondergoed gecamoufleerd!"  
Dan ging hij naast het oudje zitten  
en vond hem helemaal  
niet meer zo vuil en vies. (Ward Bruyninckx)



Moge onze droom van gerechtigheid,  
liefde en barmhartigheid  
nooit verstommen.  
Moge de wind in de bomen  
een lied zingen van solidariteit.  
Mogen sterren aan de hemel  
vertellen dat er altijd méér is in een mens.  
Moge elke avond ons leiden naar oeverloos  
vertrouwen.  
Moge er groeikracht in ons gelegd worden  
voor het onvermoede,  
voor de dag van morgen.  
Moge er een God zijn die ons ziet, ons zoekt en zegent:  
Hij die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. (Kris Gelaude)



## DAKLOZEN IN CORONATIJD



"De coronacrisis heeft een grote impact op dak- en thuislozen. Door de avondklok mogen zij 's nachts niet op de straat blijven. Maar waar ze normaal vaak een zetel of bed vinden bij vrienden of familie, ligt dat nu heel wat moeilijker."

"De stad Leuven en het CAW Oost-Brabant hebben de jaarlijkse **winteropvang** geopend. Een hele uitdaging, want hun normale locatie was veel te klein om dat coronaproof te kunnen organiseren. Er is daarom uitgeweken naar **jeugdherberg**

## Blauwput.

"Hier hebben we zestien – soms zelfs grote kamers – met eigen sanitair. Ook de gemeenschappelijke ruimtes zijn veel groter, waardoor we alles veilig kunnen organiseren, zegt **Karen** medewerkster van de winteropvang van CAW."

"Als een gast symptomen vertoont van corona, vragen we hem op de kamer te blijven en brengen we eten naar de kamer. We regelen ook meteen een afspraak voor een coronatest. Onze winteropvang is overdag gesloten. We maken dan dat hij terecht kan in een van onze andere gebouwen zodat hij of zij de straat niet op moet met het virus."

"We zullen deze opvang zeker openhouden tot eind maart 2021. In 2020 werd dat tot eind mei, maar het is nog niet duidelijk of dat opnieuw zal gebeuren."

Uit het artikel van Hannelore Smits in *Krant Het Nieuwsblad* van 18 november 2020

## Advent



(c) Ola Wiberg

Hoe kan dat, God,  
dat Gij vijanden hebt?  
Dat mensen U niet verstaan,  
kan ik begrijpen.  
Dat mensen U ontlopen,  
is verstaanbaar.  
Maar dat mensen kwaad zijn op U,  
U vervloeken en bestrijden...  
Hoe komt dat, God?  
Voelen zij zich tekortgedaan?  
Of in de steek gelaten?  
Is het leven voor hen te hard geweest?

Of zijn het de gelovigen  
die hen in de weg liepen?  
Mijn geloof in U, God,  
loopt over van ervaringen,  
heel gewone ervaringen  
die buitengewoon worden  
als ik ze beleef in dankbaarheid.  
Geloven is 'dank U' zeggen,  
en iemand die dat niet kan,  
zal altijd op zichzelf  
teruggeworpen worden  
en goddeloos eenzaam zijn.

Manu Verhulst

## Seniorama - VOEL JE VEILIG!



## VOEL JE VEILIG!

**Seniorama** Vanden Tymplestraat  
35,3000 Leuven  
Senioreninspecteur Patricia Van de Walle  
en Jean-Lou De Graef van de Leuvense politie.

## Nieuwe regeling contactpunten senioreninspecteurs

De nieuwe seniorenpostbus al opgemerkt in ons lokaal dienstencentrum?

Aangezien het Coronavirus ons voorlopig nog in de greep houdt, moeten we op zoek gaan naar een alternatieve aanpak van activiteiten. De maandelijkse contactpunten van de senioreninspecteurs zijn dan wel voorlopig beperkt, maar de senioreninspecteurs van Lokale Politie Leuven bedachten een creatieve oplossing.

"Wij begrijpen de nood aan fysieke ontmoetingen, maar we voelen ons evenzeer verantwoordelijk voor de veiligheid van onze senioren.

Dit was de drijfveer om op zoek te gaan naar een alternatief voor de maandelijkse contactpunten. Daarom hebben wij de 'seniorenpostbus' in het leven geroepen, vertellen **senioreninspecteurs Patricia en Jean-Lou**, 'We denken ook op digitale manier aan de slag te gaan'.

Heb je een vraag, een probleem of wens je iets te melden aan de senioreninspecteurs?

Steek een briefje in de **seniorenpostbus** met de vermelding van je naam en je telefoonnummer zodat de senioreninspecteurs telefonisch met jou kunnen opnemen.

De seniorenpostbus wordt regelmatig door de senioreninspecteurs leeg gemaakt en is dus alleen bestemd voor het melden van **niet-dringende zaken**.

Voor **dringend advies** zijn ze **telefonisch** bereikbaar op 016 21 09 10 of 0491 91 25 35 of **per e-mail** naar pz.leuven.senioren@police.belgium.eu.

Een afspraak met **fysiek contact** is uitzonderlijk mogelijk, maar alleen wanneer het echt noodzakelijk is. Dit gebeurt steeds na overleg van de senioreninspecteurs met de verantwoordelijke van het lokaal dienstencentrum.

**Digitaal spreekuur: Woensdag 16 december van 10 tot 11u**

**Seniorama** – Vanden Tymplestraat  
35–3000 Leuven  
016 22 20 14

PLANT EEN BOS  
Vergeet-me-niet-actie

Vijftienvintig jaar geleden, verongelukte **Wannes**. Hij was bijna 20 jaar toen hij omkwam in een zwaar verkeersongeval op de Boomssteenweg in Aartselaar, waar hij woonde.

Zijn ouders en zus willen hem blijven gedenken.

Zijn meter, wonende in Heverlee, gaf ons dit bericht door.

12 december 1995, de dag dat Wannes naar ons hart verhuisde ...

Omdat het 25 jaar geleden is, plannen we voor hem **een vergeet-me-niet-actie**, een herdenking waar ook onze wereld een beetje beter van wordt.

In Moerbeke, nabij het Wullebos is er een geschikte plek om voor Wan-

nes een stukje bos te planten, in samenwerking met Bosplus. Een bos dat steeds toegankelijk zal zijn.

Wij, Katrien, Leo en Hilda planten er 25 bomen en iedereen die het Wannes-bos-project wil steunen kan extra één of meerdere bomen sponsoren door overschrijving naar Bosplus. De prijs van een boom bedraagt 20 euro. Bosplus laat ons weten wie zijn boompje bijdraagt.

De **boomplanting zelf gaat door op 23 januari 2021**, maar omwille van Corona kunnen we nu nog niet beloven dat iedereen aanwezig mag zijn.

**Katrien, Leo en Hilda**

Bos+Vlaanderen vzw - Tel.09/264 90 50

Bosplus Vlaanderen vzw - BE57 7310 0909 4935 Met melding "Bos voor Wannes" doorsturen van de gegevens naar zijn familie OK" <https://www.bosplus.be> Info: [info@bosplus.be](mailto:info@bosplus.be)



## De stad Leuven ondertekent Save-Charter



De stad Leuven heeft het Save Charter van **de vzw Ouders van Verongelukte kinderen** (OVK) ondertekend. Daarmee engageert het stads-

bestuur zich om nog meer in te zetten op verkeersveiligheid. De stad Leuven zet al sterk in op verkeersveiligheid, maar wil nog beter

doen. Met de ondertekening van het charter benadrukt de stad dat ze een globaal en gecoördineerd beleid zal ontwikkelen om alle weggebruikers, in het bijzonder kinderen en jongeren; beter te beschermen. Leuven is de 123ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent. (hsh) *Krant Het Nieuwsblad* – 7 november 2020

## PARKVELD GROEN



**Heverlee**  
Nieuwe petitie en protestactie tegen bebouwing op Parkveld

Langs de Geldenaaksebaan in Heverlee zijn verschillende borden geplaatst tegen de ontwikkeling van het gebied Parkveld. Daarmee wil actiegroep Partigiani Parkveld het protest aanwakkeren in de hoop de groene zone te kunnen behouden.

De plannen voor de ontwikkeling van het groene gebied langs de Geldenaaksebaan in Heverlee zorgen al ruim achttien jaar voor veel protest door verschillende actiegroepen. De laatste jaren is het eerder stil in het dossier, maar de actievoerders blijven toch bezorgd. Ze hebben opnieuw actie gevoerd en een nieuwe petitie opgestart tegen de ontwikkeling.

“Parkveld is een oase van groen en een essentiële schakel in de groene gordel ten zuidoosten van Leuven”, zegt initiatiefnemer **Patrick Weckhuizen**. “Dit is kostbare open ruimte, met een ideaal

gelegen landbouwgebied voor de ontwikkeling van korte keten landbouw. Het huidige plan voor dit groene beloftevolle Parkveld-gebied is echter betonnen volbouwen. En dat vinden we onbegrijpelijk, zeker met een stadsbestuur dat ‘Leuven Klimaat-neutraal’ zo naar voor schuift en een Vlaamse overheid die bossen wil uitbreiden.”

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening **Carl Devlies** ziet het er momenteel echter niet naar uit dat die plannen snel uitgevoerd zullen worden.

“Het gedeelte van Parkveld dat omgevormd zou worden tot woonzone met 68 kavels, is in 2009 vergund, maar sindsdien is die vergunning al meermaals vernietigd. Momenteel is het opnieuw aan de provincie om een uitspraak te doen”; aldus Devlies.

Meer info: [www.parkveld.org](http://www.parkveld.org)

Uit het artikel van (hsh) *Het Nieuwsblad* 16 november 2020

## +1+1+1: Drie manieren om elkaar nabij te zijn

Iedereen kan elke week drie dingen doen om de eenzaamheid van anderen te verlichten. Drie dingen, dus 1+1+1.

Het idee komt van priester Antoon Vandeputte en werd in samenwerking met het bisdom Brugge uitgewerkt door Uitgeverij Muurkranten. Antoon Vandeputte duidt drie dingen (1+1+1) aan die we kunnen doen om elkaar coronaproof dichtbij te zijn:

‘Een telefoontje doen naar iemand die je mist of al lang niet hebt gehoord. Voor velen kan dit in de avonduren zelfs gratis.’  
‘Een brief of kaart sturen naar iemand. Zo’n brief of kaartje ontvangen doet veel deugd. Je kan dat verscheidene keren lezen. Je zet het op de kast en je beseft dat men je niet vergeten is.’

‘Een gesprek op afstand met mensen die je buiten ontmoet. Afstand en nabijheid gaan hier ten volle samen. Verse lucht bij zo’n openluchtgesprek zal ook deugd doen



aan het eigen welzijn. Zo kunnen we samen elke week de groeiende eenzaamheid verlichten.’

Wie meedoet met het hartverwarmend initiatief 1+1+1, kan wekelijks

iemand telefoneren die aan een babbel toe is, wekelijks iemand een kaartje of een brief sturen en ook wekelijks met iemand in de buitenlucht een gesprek aanknopen. Dat zijn de drie manieren om elkaar coronaproof nabij te zijn.

Iedereen kan ook de gratis 1+1+1-affiche downloaden via [www.muurkranten.be/demuurkranten](http://www.muurkranten.be/demuurkranten) en het exemplaar op een zichtbare plaats hangen. Met deze eenvoudige stappen zetten we samen een grote stap voorwaarts om op een veilige manier deze moeilijke tijd draaglijker te maken! Samen verlichten we de corona-eenzaamheid. Afstand vervangen door nabijheid in een belletje, een krabbelje en een babbeltje. 1+1+1. Zo maken we samen eenzaamheid lichter om te dragen.

(artikel gepubliceerd op de website van [kerknet](http://www.kerknet.be) [www.kerknet.be](http://www.kerknet.be) op vrijdag 20 november 2020)

## VRIJWILLIGERS KRIJGEN GEEN LOON WANT ZE ZIJN ONBETAALBAAR

Ze zijn onbetaalbaar, zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun burens, zij die maar een half woord nodig hebben om te verstaan, zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse gast.

Ze zijn onbetaalbaar, zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen, zij die geduld opbrengen voor altijd weer dezelfde vragen, zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen.

Ze zijn onbetaalbaar, zij die achter regels en wetten de mensen zien, ook de sukkelende, zij die begrip opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten, zij die willen geloven dat mensen op hun

manier echt hun best doen.

Ze zijn onbetaalbaar zij die met open ogen leven en met een open hart, die weten dat zelfs rechtvaardige wetten mensen niet altijd tot hun recht laten komen. Ze zijn on-betaalbaar zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen God zal hen tegemoetkomen.

Kris Buckinckx

## Adventspakket in St-Franciscus

Solidariteit is belangrijk in onze gemeenschap zeker in deze tijden. Armoede kan ons allemaal overkomen. En jij kan daarbij helpen!

Help ons daarom opnieuw mee in **de advent** om een **kerstpakket** samen te stellen voor de minderbedeelden en de mensen die het moeilijk hebben in en rond onze gemeenschap.

Dit jaar verzamelen we rijst, pasta, suiker, blikvoeding, olie, melk, koffie, waspoeder, scheerschuim, scheermesjes, douchegel, shampoo, tandpasta ... (geen alcohol en geen verse dingen).

Breng dit dus mee naar de kerk en zet het achteraan neer in de solidariteitshoek (op donderdag van 15 tot 16 u of op zondag van 10 tot 11 u).

Controleer altijd de houdbaarheidsdatum. Vervallen producten kunnen we niet geven. Wij regelen dan dat deze producten bij de juiste mensen terecht komen.



Wil je liever financieel helpen? Geen probleem. Schrijf dan een bedrag over op het rekeningnummer van de Sint-Franciscusparochie BE47 7370 5150 1080 met vermelding “kerstpakket armen”. Wij kopen dan hiermee bijkomende producten die soms ontbreken bij de gekregen producten.

### (Kerst-)maaltijden

Vorig jaar kregen we van de straathoekwerker uit Leuven de vraag of er mensen zijn die tijdens de kerst-

vakantie thuis een eenvoudig gerecht willen koken voor enkele daklozen in de daklozenopvang. Dit werd een succesverhaal. In plaats van 1 week konden wij maar liefst 2 weken lang eten brengen naar deze mensen.

Door organisatorische redenen (oa een verhuis naar een nieuw onderkomen in Leuven) konden ze ons nog niets concreets laten weten over de nood die dit jaar nodig is. Pas in december zullen we meer weten. Maar ... daar wachten wij niet op.

Wij verzamelen nu al de nodige namen van de helpende handen. Wil je hierbij (opnieuw) helpen? Neem contact op met Denise Meeus op 0491 87 36 89 voor bijkomende info en/of we registreren alvast je gegevens en contacteren je van zodra we iets meer weten.

Dank voor je bijdrage en steun. Het parochieteam

## Genderquota voor overheidsbedrijven



**Els Van Hoof**, CD&V-Kamerlid heeft een wetsvoorstel klaar om genderquota in te voeren in de **directiecomités van overheidsbedrijven**.

Eén op de drie leden zou een vrouw moeten zijn.

“Vrijwillige streefdoelen hebben onvoldoende effect”, zegt ze “Om ervoor te zorgen dat directiecomités

het glazen plafond sneller doorbreken, moeten ook hier genderquota worden ingevoerd.”

Zij wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat een mix van mannen en vrouwen beslissingsorganen beter doet werken. Met Vrouwendag voor de deur is het tijd om daar werk van te maken.

“Overheidsbedrijven moeten hierin het goede voorbeeld geven” zegt Els Van Hoof. “Dat er nog altijd directiecomités waar maar één lid vrouw is, is ondermaats.”

(agy, pl) *Krant Het Nieuwsblad* van 10 november 2020

## Een stralende kerstboom



Met deze 27 houten kersthangers uit Minsk (Wit-Rusland) krijgt uw

kerstboom een bijzondere uitstraling. (18,00 euro)

Kom langs bij Kerk in Nood in de Abdij van Park 5 of laat het bij u thuisbezorgen via 016 39 50 50, [info@kerkinneed.be](mailto:info@kerkinneed.be) of [www.kerkinneed.be](http://www.kerkinneed.be) (+ verzendingskosten).

### Kerk in Nood

Abdij van Park 5 - 3001 Leuven  
Tel. 016 39 50 50 - [info@kerkinneed.be](mailto:info@kerkinneed.be)  
[www.kerkinneed.be](http://www.kerkinneed.be)  
IBAN: BE91 4176 0144 9176 - BIC: KREDBEBB