

KERK & Leven

45

2020

WEEKKRANT

4 NOVEMBER

JAARGANG 81

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

GOEDE KEUZES MAKEN EN ERNAAR HANDELEN (Deel 2)



Welkom

Goedemorgen allemaal. Welkom rond deze tafel, bij dit licht en de woorden die we vandaag zullen beluisteren. We proberen ook vandaag weer ons hart en ons hele zijn open te zetten voor datgene wat ons ten diepste drijft en dit in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Amen.

Openingslied: Kom in mijn klein bestaan

Kom in mijn klein geloof vernieuw mijn fantasie dat ik uw toekomst loof, steeds nieuwe kansen zie zodat ik verder leef voor vrede met-tertijd en mij uit handen geef om Uw gerechtigheid.
(Melodie God die ons heeft voorzien ZJ 531)

Openingsgebed

Wij bidden:
Gij zijt het vriendelijke licht waarin mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn.
Ontsteek in ons de vriendschap voor alles wat leeft en de vreugde om wat goed en menselijk is.
Geef ons woorden in de mond die troosten en verlichten, verblijden en genezen.
Maak ons bedacht op recht en gerechtigheid.

Geef richting aan ons hart en ons

geloof.

Geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken.
Geef ons het brood van de vrede.
Gij spoort ons aan om tot het einde te gaan, om alles te verdragen, om alles te hopen zoals de liefde doet.
Wees dan aanwezig hier in ons midden.

Lezing Ez 18, 25-28

Dit zegt de Heer: 'Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht! Huis van Israël, luister toch! Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet veeleer uw wegen niet recht? Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. Als hij toch tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet sterven.'

Lied: Heden brengt Gij ons onder ogen

Jan van Opbergen/ melodie: Kom ons in diepe nacht ter ore

Heden brengt Gij ons onder ogen leven en dood in onze eeuw, vrede en oorlog, recht en onrecht, het oud verhaal van lam en leeuw.

Gij hebt gekozen voor het leven, voorop steeds weer gerechtigheid opdat de dood het zal begeven, ontmaskerd, eens en voor altijd.

Heden zegt Gij: Kies dan het leven. Zet hoofd en hart op ommekeer. Keer om van al uw oorlogswegen van oog om oog, van leer om leer. Geef u gewonnen aan de armen en laat de allerkleinsten voor. Dan zult gij weten van erbarmen en breekt de grote vrede door.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die vrede in de wereld wil, die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen, zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus, die ons bevrijdt van angst en veroordelen, beschermd als monument en die ons doet hopen, de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest, die gerechtigheid schept, die ons verantwoordelijk maakt om, door inzet en inkeer, een wereld uit te bouwen die woonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap die deze taak op zich neemt.

Ik geloof in een God die belooft dat Hij ons leven zal voltooien in zijn rijk van vrede voor altijd. Amen.

Dankgebed

Tot leven in vrede hebt gij ons geroepen, het vuur van uw liefde hebt gij in ons ontstoken: hartstochtelijke liefde voor ieder die verarmd, bedreigd, vergeten is.

In de woorden van Jezus van Nazareth en in zijn daden vermoeden wij jou.

Hij die lammen, doven, blinden en zieken allerhande, deed opstaan en leven.
Die met de minsten aan tafel ging, met hen zijn brood deelde: leven voor jou, leven voor iedere mens.

Dat wij dan volstromen met levensadem en begeesteren die ons omringen.

Zet ons hart in vuur en vlam om de weg te gaan die Jezus ging met vastetred en vastberaden:

de dorstigen laven, de hongerigen eten geven,
de naakten kleden, de vreemdelingen een thuis geven,
zieken koesteren, de gevangenen bevrijden,

mens te zijn voor anderen,
zo goed als god aan elkaar gegeven zijn.

Bezinning:

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, niet begrepen te worden, maar te begripen, niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt, door te verliezen, dat men vindt, door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart, door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Slotlied: Dat nieuwe geestkracht ons vervult

(Jan van Opbergen) - Melodie: Scheur toch de wolken

Dat nieuwe geestkracht ons vervult, vernieuwd geloof met groot geduld

vanwege ooit een beter land. Het ligt in onze eigen hand.

Dat wij niet bang voor ons bestaan nieuwe wegen leren gaan die leiden naar een maatschappij van hebzucht en van oorlog vrij.

Dat wij niet om te kopen zijn met geld en goed, met schone schijn. Dat God ons lange adem geeft zodat zijn toekomst in ons leeft.

Don Boscoparochie - 27 september 2020 - 26ste zondag jaar A
Viering door Lieve Neukermans en Majo Werrebrouck



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58,
3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593 gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59 of 0492 319215
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: dinsdag,
donderdag en vrijdag.

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 8 november
32ste zo door het jaar
10.00 u. Woord en communieviering
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 15 november
33ste zo door het jaar
Familieviering
Naamopgave vormelingen
10.00 u. Eucharistieviering
Intentie voor Edward en Lucske Vandenberg
Jaargetijde voor Guillaume Struyf en Gerarda Boogaerts, vanwege de familie.
Voorganger: Pater Luc Van Den Wijngaert
Assistent: Lieven Dries
Lectoren: Vormelingen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 8 november
32ste zondag door het jaar A
11 u. Woord en Communieviering met CD-muziek
Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Hilde Pex
Lector: Lies Verschueren
Homilie: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 15 november
33ste zo door het jaar A
11 u. Viering met koor
Intentie: de heer Renaat Broeckmans, partner van Anita Andries
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector:
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.

DON BOSCO

Zondag 8 november
Geen viering in Don Bosco

Zondag 15 november
10.30 u. Viering in Don Bosco
Voorganger: Majo Werrebrouck – Jacques Allard

Zondag 22 november
Geen viering in Don Bosco

De veiligheidsmaatregelen gelden voor de vieringen.

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering

LINDEN
Zondag 10.00 u. Gezinsviering

BLAUWPUT
Zondag 10.00 u. eucharistieviering

PAROCHEBLAD 2021



Hoe belangrijk is verbondenheid in ons leven?

Via **KERK&leven** werken we met z'n allen week na week aan meer verbondenheid. De band tussen mens en God, maar net zo goed tussen mensen onderling, binnen en buiten de eigen parochie. Daarom brengen we wekelijks – zowel op lokaal als diocesaan en nationaal – verhalen over samenwerking, solidariteit en naastenliefde. **'Blijf verbonden'** is dus niet toevalig onze jaarleuze. Het is een warme oproep aan iedereen om - vooral nu onze vrijheid beperkt is - elkaar niet los te laten. Doordat **KERK&leven** bij vele duizenden mensen in de bus valt, blijven zij zich verbonden voelen met hun kerkgemeenschap en met het

lokale weefsel.
Luk Vanmaercke – Hoofdredacteur

De Kerk die ik liefheb
De kerk die ik liefheb, dat is een kerk,
Die ervan overtuigd is dat Christus de haven is
En zijzelf slechts de vuurtoren,
Die liever hoop zaait dan angst oogst.
Juan Arias

Alle abonnees van Parochieblad Frando (Sint-Franciscus – Sint-Antonius – Don Bosco), krijgen van de drukkerij Halewijn een brief, op hun adres, toegestuurd. Er is ook een overschrijvingsformulier afgedrukt. En je krijgt gegevens voor het herabonneren doorgestuurd. Schrijf zeker over voor eind november. Zo zal je geen parochieblad moeten missen.

Sluit je weer bij ons aan? We zien u graag op onze lijst terug!

Bij de Mededelingen op het overschrijvingsformulier dat je gaat krijgen van **KERK & leven**, kan je uw parochie toevoegen. (Sint-Franciscus, Sint-Antonius, of Don Bosco)

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor 2021 samen voor de drie parochies van de Federatie Frando. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Die lijst gaat hij dan tijdig aan de drukkerij bezorgen. Je kan zijn werk vlotter laten verlopen als je vlug inschrijft. In zijn naam: hartelijk dank!

Wie het gemakkelijker **vindt content te betalen** kan op zijn parochie terecht:

***Sint-Franciscus**
Bij Thierry Van Craenem, voor of na de vieringen
Parochiesecretariaat, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee (016 25 04 59)
Open op di., do. en vr. van 8.30 tot 11.30 u. Gesloten op woensdag.

***Sint-Antonius**
Voor of na de vieringen bij Caroline Van Audenhoven of Mathieu Voets.

***Don Bosco**
Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

KERK & leven Blijf verbonden

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Na enkele maanden van afzondering, zijn we in september terug gestart met samen mediteren. We mediteren in de grote zaal van het Don Boscocentrum en dragen mondkmaskers. We komen samen ter meditatie om 20 uur.

Meditatie is niet iets wat je af en toe een uurtje doet. Het is een levenslang verkenning of anders gezegd, het is de verkenning van dit moment. Het is geen pad of weg. Het is de ruimte die alles laat zijn.
Joan Tollifstan (Meditatie 185)

Volgende meditaties:
09/11: spiritueel gesprek
23/11: contemplatieve dialoog (JM)
07/12: spiritueel gesprek
21/12: contemplatieve dialoog (H)

Als je belangstelling hebt, wel vooraf even contact opnemen met:
Katrien Rombouts
katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43

meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Agenda

Sint-Franciscus

Vrijdag 6 november
9u30 Bar Michotte tot 14 u
NM: Poetsen

Zaterdag 7 november
NM: Gastvrij Michotte

Zondag 8 november
11u. Zondagcafé
NM: Kalipso

Maandag 9 november
NM: OKRA
AV: Parochiale geloofsgemeenschap

Dinsdag 10 november
AV: BuurTTeateR bestuur

Vrijdag 13 november
AV: BuurTTeateR bestuur

Leef lang en schoon

De geneeskraft van groen is groot en dat werd wetenschappelijk vastgesteld.

Zo herstellen mensen na een operatie sneller als ze vanuit hun ziekenhuisbed kunnen uitkijken over een groene omgeving. Groen vertraagt de hartslag en maakt dat kinderen zich beter kunnen concentreren, wat tot betere schoolresultaten leidt. En wie last heeft van stress zal sneller rust vinden bij het bekijken van afbeeldingen van een groene omgeving.

Groen maakt ons letterlijk gezonder.

Scheurkalender De Druivelaar – 19 oktober 2020

Een vriend is wie je tijdens je leven vertelt wat anderen na je dood zeggen

Uit ons rijke verleden van Sint-Franciscus



Uit 'Het levensverhaal van Stella Goyvaerts' – Stefaan Kempynck

Vrije Basisschool 'De Ark'

Een ark is een heel klein scheepje, kleiner dan een zeilboot, simpeler dan een yacht, stiller dan een motorboot, maar onverwoestbaar evenwichtig op de golven van de zee.

Daarom hebben wij een arkje als embleem gekozen. Want wij hebben geen behoefte aan luidruchtige manifestaties, luxe vrijetijdsbesteding en grootscheepse bedrijvigheid.

Met de ark van onze creatieve verbeelding willen wij een evenwichtige koers varen op de stroming van elke dag.

De Ark start viering van 75 jaar christelijke school

Een krantenbericht uit 1987:

Heverlee, Kessel-Lo (Leuven)

De Ark, de grote gefusioneerde basisschool, op de wip tussen de vroegere deelgemeenten Heverlee, Korbeek-Lo en Kessel-Lo, viert dit jaar 75 jaar christelijk onderwijs in de parochie.

In 1912 startten de zusters Annonciaden van Huldenberg er immers met twee klaslokalen in een parochieschool.

Nu is De Ark een van de grotere basisscholen in de Leuvense agglomeratie, met bijna 600 kinderen verdeeld over 10 kleuterklassen en 16 klassen lager onderwijs. Die kinderen gaan allemaal samen in de Leuvense stadsschouwburg voor een, meer dan feestelijke Sinterklaashapening, met Sint, pieten en hoofdinspecteur. De projectwerking van de school wil nu de eigen geschiedenis en leefwereld verder uitdiepen om uit te monden in een tweede, nog grootser (?) feest tegen het einde van het schooljaar.

In de Sint-Franciscusparochie was er niet eerst een kerk. Eerst waren er de huizen van de eerste stadsuitbreiding van Leuven. Toen was er de ondernemingslust van de zusters Annonciaden van Huldenberg, die er met twee, later drie klassen aan de hoek van de Tiensesteenweg en de Nieuwstraat (nu Staimierstraat, nvdr) van start gingen. Heel wat later kwam er een parochiale jongensschool bij tussen de Plat-

telostraat en de Martelarenlaan. De latere gebiedsuitbreiding leidde tot nog een vestingsplaats voor kleuteronderwijs in de Onafhankelijkheidsstraat.

In 1983 kwam er de fusie tussen de meisjes- en de jongensschool, die zich verenigden onder de nieuwe, bijbelse en koesterende naam 'De Ark'.

De fusie ging gepaard met heel wat strubbelingen in de parochie. Er kwam zelfs een petitie van.

Maar wat de zwartkijkers niet verwacht hadden gebeurde: de fusie was de start voor een flinke stijging van het aantal leerlingen. De 7 kleuterklassen voor de fusie werden er 10 en er kwam ondertussen ook al een klas bij in de lagere school.

De officiële telling voor dit schooljaar geeft 574 kinderen met 38 'begeleiders'.

Speciale viering van 75-jarig bestaan

Het 75-jarig bestaan van de school in november 1987 werd speciaal gevierd.

De leraar muzische vorming had een **musical** uitgewerkt rond het feest van Sinterklaas.

De musical had plaats in de stadsschouwburg van Leuven. Met 600 kinderen, leraren, en directie trokken we in een feestelijke optocht door het stadscentrum. De leerlingen droegen vlaggetjes met het logo

van De Ark.

Vooraf werd in elke klas een klasgesprek gehouden over 'mijn feestelijk gedrag vandaag'.

Voor de ouders en sympathisanten van De Ark was er 's avonds in de stadsschouwburg een **optreden van Willem Vermandere** en zijn orkest. De opbrengst was bestemd voor het bouwfonds van De Ark.

Ook werd **een feestje georganiseerd** voor leerkrachten, beheerraad, directie, afvaardiging van de Congregatie en de leerkrachten die er ooit hadden lesgegeven.

Zo kan ik achteraf toch tevreden terugblikken op mijn loopbaan als schoolhoofd, die ik beschouw als een leerrijke en voldoening schenkende ervaring. Al heb ik soms te veel hooi op mijn vork genomen, zeker in deze tijd van de fusie. Deze omvattende opdracht belette mij zelfs regelmatig vakantie te nemen.

Op mijn 40ste tijdens de reis naar Israël, het land van Jezus, die mijn leven inspireerde, realiseerde ik mij ten volle hoe de school, de wijk en de parochie mijn leven beheersten. *Stella*

Willem Vermandere 'Gezangen uit de Ark'

Met planken en balken ben ik al jaren aan 't werk ik bouw aan een schip endlich groot en sterk achter mijn huis aan de kant van de gracht zaag ik en timmer ik een gat in de

nacht

de mensen staan lachend en spottend op strate ziet hem daar wroeten nog 's avond zo late maar ik boor en ik kappe ik boenk en ik dreun ik klief en ik kerve ik klop en ik kleun

Langs buiten bruut, wel beschermd tegen vocht den binnekant sober en proper afgewrocht d'r komen geen zeilen of gene mast aan te pas geen riemen geen roer, gene vlag geen kompas d'r zijn kamers en gangen met trappen en treeën d'r is slapinge boven en keukens beneden d'r staan pakken en dozen achter iedere wand voor jaren en jaren geselecteerd proviand

Mijn schoon jong leven is aan 't bouwen besteed maar nu zucht ik eindelijk mijn ark is gereed als 't water zal wassen en alles ver-smoort zal ik dobberen en drijven van geen drukke gestoord de koeien en de kalvers met 't peerd op kop zelfs den buffel en den bizon zal verzuipen in 't sop van de giraffe aanvankelijk zal nog weerstaan totdat den hoogsten boom ook onder zal staan.....

(<https://www.youtube.com/watch?v=08wACbja6cg>)



Personeel in dienst in 1987



Willem Vermandere en Stella Goyvaerts

VREDESVIERING

Woensdag 11 november (Wapenstilstandsdag), Sint-Pieterskerk, 19u00-20u30. **Iedereen van harte welkom!**

Een wereldwijde pandemie is onze dagelijkse realiteit geworden. Tegenwoordig is het een teken van hoop en kracht te zien hoe juist nu de solidariteit zo groot is. Mensen voelen zich hecht met elkaar verbonden in hun gemeenschappelijk leed en menselijke kwetsbaarheid – een verbinding die reikt overheen de klassieke grenzen van volk, nationaliteit en levensbeschouwing heen.

In teken van deze verbondenheid, komt een brede groep Leuvense geloofsgemeenschappen op Wapenstilstandsdag samen om te bidden

Multi-faith prayer for peace



Multireligieuze vredesviering

V.U. : Ger-Jan Bruins o.s.a. Amerikalaan 29, 3000 Leuven

voor vrede en allen die geraakt zijn door de corona-pandemie. Gebedsbijdragen worden afgewisseld met korte muzikale bijdragen.

De gebedsdienst zal gedeeltelijk in het Nederlands, en gedeeltelijk in de gebedstalen van de geloofsgemeenschappen gecelebreerd worden. Een boekje met Nederlandse vertalingen van de teksten is voorzien.

Volgende corona veiligheidsmaatregelen zijn van toepassing: Bezoekers dienen een mondmasker te dragen. Maximum 200 bezoekers. De anderhalve-meter-regel is in het ganse gebouw van toepassing; beschikbare zitplaatsen zijn gemarkeerd. Families, mensen die onder hetzelfde dak wonen, mogen wel naast elkaar zitten (zgn. 'bubbel').

BUBBELWANDELING

Femina Boven-Lo

Wandeling van ongeveer 7 km of in te korten indien gewenst. Vertrek vrij tussen 14u en 15u vanaf de kleuterschool, Heidebergstraat 268, Kessel-Lo.

Wie inschrijft voor 6/11, krijgt naast het plannetje ook versnaperingen mee.

Twijfel je nog? Ook wie niet ingeschreven is, krijgt een plannetje en kan de wandeling doen.

Inschrijven kan via femina.bovenlo@gmail.com.

We leven de corona-maatregelen na:

Maximum 4 volwassenen per wandelgroepje.

Houd steeds 1,5m afstand van andere groepen.

Draag je mondmasker wanneer afstand houden niet mogelijk is (bv. bij het vertrek).

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD



De lezingen Universiteit Derde Leefstijd Leuven, gaan omwille van het risico op besmetting met het Covid-19 virus niet door in de aula Pieter De Somer.

De lezingen gaan niettemin door zoals gepland, maar alleszins tot eind 2020 zullen ze op het voorziene tijdstip opgenomen worden in een professionele opnamestudio (Webinars Solutions in Mechelen)

en **digitaal** kunnen gevolgd worden. Achteraf kunnen ze tevens (her)bekeken worden. UDLL cursisten kunnen ze digitaal volgen met computer, laptop of smart-TV.

De lezingen van het **eerste semester zullen uitsluitend digitaal** beschikbaar zijn voor de cursisten van het Algemeen programma en van de Bijzondere Cyclus van cursusjaar 2019-2020.

De lezingen vinden elke dinsdagmiddag plaats. Aanvang 14 u. Einde rond 15.45 u.

Komende lezingen

Dinsdag 10 november 2020

Prof. Pieter Bergé: **Wie schreef het re-**

quiem van Mozart?

Dinsdag 17 november 2020

Prof. Bart Preneel: **Cryptomunten en blockchains. Kunnen cryptomunten onze euro's vervangen?**

Dinsdag 24 november 2020

Prof. Hylke Vandenbussche: **Europa: Waar ga je heen? Brexit en andere schokken.**

Universiteit Derde Leefstijd Leuven

vzw

Eigen Heerd

Minderbroederstraat 5

3000 Leuven

Tel: 016/32 40 01

E-mail: uall@kuleuven.be

WATERMOLEN ARENBERGKASTEEL



Iconische watermolen aan het Arenbergkasteel

Iconische watermolen aan het Arenbergkasteel in Heverlee in ere hersteld - KU Leuven

De watermolen aan het kasteel van Arenberg is opnieuw in volle glorie te bewonderen. Begin deze zomer maakten de gerenoveerde molenraderen hun terugkeer naar het Arenbergpark. Daarmee kwam een einde aan de grondige opknappbeurt die het resultaat is van een geslaagde fondswervingscampagne.

De watermolen aan het kasteel van Arenberg is een van de oudste molens in Vlaanderen. De eerste historische vermelding dateert van 1286. In de zestiende eeuw bestond de watermolen uit twee gebouwen die waren opgetrokken op de rechter- en linkerover van de Dijle en werden verbonden door een brug. Vermoedelijk verdween de molen op de achterover tijdens de zeventiende eeuw.

Uit archiefbronnen blijkt dat de functie van de watermolen veranderde door de tijd heen. Zo werd de molen gebruikt voor de productie van graan, boekweit en olie of als houtzaagmolen.

Beschermde monument

Na de Eerste wereldoorlog schonk de familie Arenberg het kasteel en het omliggende park aan de KU Leuven.

In 1954 onderging het molengebouw een grondige verbouwing

om er leslokalen in onder te brengen. Vermoedelijk verdween toen ook het molenmechanisme uit het interieur. De raderen en het sluisstelsel - die dateren uit het begin van de twintigste eeuw - bleven behouden maar raakten behoorlijk in verval waardoor een grondige oplossing zich opdrong.

Omwille van zijn historische en industriële waarde werd de watermolen vanaf het einde van de twintigste eeuw beschermd als monument.

Groene energie

Aanvankelijk vatte de Faculteit Ingenieurswetenschappen samen met de Technische diensten van KU Leuven het plan op om de watermolen opnieuw op volle toeren te laten draaien en zo groene energie op te wekken.

Uit de berekeningen bleek dat de molenraderen een opbrengst van maar liefst 216.000 kilowattuur zouden kunnen produceren.

“Dat is ongeveer een verdubbeling van de huidige groene energieopbrengst van de Universiteit”, zegt Joris Snaet van de Divisie Monumenten en Bouwkundig Onderhoud aan de KU Leuven. De opbrengst van die energieopwekking zou zelfs de kosten van de restauratie op vijftien tot twintig jaar terugverdienen.

Een veelbelovend plan - Lees volgende week meer hierover.

Red de molen

De restauratiewerken hebben zo'n 400.000 euro gekost. Dank zij de financiële steun van de Dienst Duurzaamheid van KU Leuven kon de restauratie worden opgestart. De Universiteit engageerde zich in totaal voor de helft van het bedrag. Vanuit het decanaat van de Faculteit Ingenieurswetenschappen kwam vervolgens het initiatief om de overige 200.000 euro bij elkaar te sprokkelen via crowdfunding.

Zo werd fondswervingscampagne 'Red de molen' in het leven geroepen.

Het KU Leuven Erfgoedfonds van Dienst Fondswerving en Alumni-relaties zette de schouders mee onder het project.

'Red de molen' ging van start in 2017 en werd na anderhalf jaar succesvol afgerond. Het succes van de campagne heeft bovendien mee gezorgd voor een crowdfundingplatform om in de toekomst de betrokkenheid van alumni bij restauratie- en andere KU Leuven-projecten te vergroten.

Leuven Universiteitsfonds

Dienst fondswerving en Alumni-relaties

Minderbroederstraat 5 bus 5020, 3000 Leuven

Tel. +32 (0)16 323 739

www.kuleuven.be/mecenaat

info.cme@kuleuven.be

Gezocht m/v/x Vrijwilliger Winteropvang



Wil jij er zijn voor mensen die dakloos zijn in de koudste maanden van het jaar?

De Leuvense winteropvang voor mensen die dakloos zijn, is op zoek naar vrijwilligers - inslapers!

In het huis in het centrum van Leuven bieden we van 15/11/2020 tot 31/03/2021, 7 dagen op 7, een bed, een bad en een maaltijd aan voor mensen uit het Leuvense die op straat leven. We ondersteunen elke nacht maximaal 12 mensen door hen op te vangen en eventueel verder te helpen in hun traject.

Dit kan jij doen!

Om de Winteropvang vlot te laten verlopen, zijn vrijwilligers onmisbaar.

We zoeken vrijwilligers voor de avond- & nachtpermanente. Het takenpakket is eenvoudig: je eet samen met de gasten, kijkt samen wat tv, speelt een gezelschapsspel of doet een goeie babbel. De gasten kunnen aan jou op een andere manier hun verhaal kwijt, zien eens een nieuw gezicht en verruimen zo hun leefwereld. 's Nachts blijf je slapen en ben je verantwoordelijk voor de telefoonpermanente. We verwachten je aanwezigheid van 18u tot 8u30. Er is steeds iemand van het personeel bereikbaar.

Iets voor jou?

- Je geeft om mensen en hebt een warm hart voor de maatschappelijk meest kwetsbaren?

- Je staat open voor nieuwe, boeiende sociale contacten?

- Je kan op regelmatige basis een avond en nacht in het opvangcentrum zijn, bij voorkeur 1 nacht per week/om de 2 weken gedurende de winterperiode (eens afwijken kan altijd vb. voor eventuele blok- of examenperiode)?

- Je hebt een goede portie gezond verstand en voldoende assertiviteit om rustig om te kunnen gaan met kleine conflicten?

- Je bent discreet en respecteert het beroepsgeheim?

Dan is dit echt iets voor jou! Jouw hulp kunnen we zeker gebruiken. Wij zorgen voor een goede ondersteuning, de nodige beschermingsmaatregelen en -materiaal, een verzekering en een kostenvergoeding van €15 per ingeslapen nacht.

Interesse? Nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op of stuur je gemotiveerde kandidatuur naar: Jeroen De Wilde jeroen.dewilde@cawoostbrabant.be 0471 27 96 36

Wij voeren een gelijke kansenbeleid. Jouw kwaliteiten zijn doorslaggevend, ongeacht je geslacht, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd of handicap.

TIJD OM DE SINT-PIETERSKERK TE LATEN BRANDEN.



(c) leuvenactueel.be

NIET LETTERLIJK.

Met veel trots stelt M Leuven de **Belgische primeur van de HoloLens 2** voor. De HoloLens van Microsoft biedt de mogelijkheid om de kunstschatten van de Sint-Pieterskerk te bekijken via de slimme bril met ingebouwde luidsprekers. Het is de eerste keer dat een museum de HoloLens inzet.

Een van de hoogtepunten in de tentoonstelling is 'Het Laatste Avondmaal' van Dieric Bouts. Dankzij de HoloLens-ervaring kan je langs Jezus en zijn apostelen wandelen, de beenderen van de eerste Hertog van Brabant bekijken (waar je over hoorde in onze podcast) of de grote brand van 1914 ervaren alsof je er

zelf bij bent. Onze Vlaamse Meester is dan mogelijk niet de bekendste, maar momenteel wel de enige met een eigen HoloLens-tentoonstelling.

De huidige omstandigheden laten ons niet toe om opnieuw groots feest te vieren. Daarom nodigen we jou persoonlijk uit om de unieke ervaring te beleven wanneer het je het best uitkomt. Reserveer je tijdslot bij M, en ontdek de kunstschatten. Bezoek met HoloLens: 12 euro.

De HoloLenses worden voor en na gebruik grondig ontsmet. De beleving laat toe om op veilige afstand van andere bezoekers en met mondkapje te beleven. We doen al het nodige om de veiligheid van jou en onze collega's te bewaken. De tentoonstelling en bijhorende beleving kwam tot stand met steun van Toerisme Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Leuven, de Kerkfabriek en Microsoft.

Warme groeten
M Leuven

Je voelt je nooit zo aan vakantie toe als de week erna - bzn