

15 2025

WEEKKRANT

9 APRIL

JAARGANG 86

EDITIE 4330

P900720

AFGIFTEKANTOOR:

2099 ANTWERPEN X

AFZENDER:

HALEWIJNLAAN 92

2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

VEERTIGDAGENTIJD 2025

Vasten: om zich vast te binden aan God en aan allen



Beste vrienden,

Ik ben Christhuraja Loudhusamy, geboren in Kalugumalai, helemaal in het zuiden van de staat Tamilnadu, India. Geraakt door de tedere dienstbaarheid van Moeder Theresa heb ik besloten om de roepstem van de Heer - die van kindsbeen af in de diepte van mijn hart geklonken heeft - te volgen en zijn volk te dienen. In 2006 ben ik begonnen met mijn priesteropleiding in India.

Negen jaar later werd ik door mijn toenmalige bisschop naar België gezonden voor de theologische studies in het kader van de priesteropleiding in het Johannes XXIII Seminarie. Na mijn priesterwijding in 2021 ging ik er aan de slag als groepsbegeleider voor de Vlaamse seminaristen. Naast mijn opdracht in het seminarie bedien ik de parochies in Boortmeerbeek en Keerbergen.

Het begin van de vasten

Mijn huis in Kalugumalai ligt op ongeveer drie kilometer van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Deze parochie omvat de acht omliggende dorpjes met hun kerken (een straal van om en bij 10 à 15 km). Deze kleinere kerken worden *substations* genoemd, terwijl de hoofdparochie de *mainstation* is. Op Aswoensdag wordt de vasten aangevat met een viering in de hoofdkerk waar alle gelovigen van de acht andere dorpen samen komen vieren. Het is een sterk symbool dat wij, ondanks de verscheidenheid van de kerkgemeenschappen, als één grote gemeenschap de vastentijd beginnen. Vasten heeft ons over de grenzen heen met elkaar verbonden en heeft zo onze band met elkaar versterkt.

Vastend solidair met de minderbedeelden

Volgens de plaatselijke gewoonte

gebruiken vele mensen tijdens de veertigdagentijd slechts één maaltijd. Ik denk dat deze gewoonte van streng vasten in onze christelijke gemeenschap is binnengeslopen door de vastenpraktijk van hindoes en moslims, die de religieuze meerderheid vormden in mijn dorp. Door een strenge manier van vasten willen de christenen laten zien dat zij solidair zijn met de mensen die aan de rand van de samenleving in armoede leven. Door te vasten gelooft de kerk dat zij meer en meer naar God kan toegroeien in geloof en door berouw toont ze dat wij Gods liefde niet altijd beantwoord hebben. Het feit dat de vasten solidariteit inhoudt, maakt het mogelijk dat christenen het uitgepaarde geld voor maaltijden kunnen verzamelen als gift voor mensen in nood. Om dat geld te verzamelen krijgt elke familie een aarden potje waarin zij elke dag wat geld kunnen steken. Sommige mensen verzamelen geen geld, maar wel rijst of graan dat zij elke dag aan de kant leggen.

Biddend solidair met de lijdende mensen

De onthouding van maaltijden brengt een mens lichamelijk en spiritueel dicht bij de moeilijkheden van mensen die te kampen hebben met honger of een andere specifieke nood. Zo helpt het vasten de mensen om zich met de lijdende mensen en met het lijden van Jezus te verenigen. Om zijn lijden te overwegen, komen mensen elke vrijdag samen in de kerk voor de eucharistieviering en het bidden van de kruisweg. Tijdens de kruisweg worden alle staties geactualiseerd zodat men de lijdende Christus hier en nu in onze huidige samenleving kan herkennen. Door stil te staan bij de verschillende haltes van Jezus' lijdensweg, komt men tot een besef dat wij het beeld van God in de an-

der moeten leren zien en dat wij de ander als onze eigen broer en zus moet aanvaarden. Deze geactualiseerde kruisweg opent de ogen voor het leed van de medemensen die rondom ons zijn. Samen met het vasten vormt het bidden een wezenlijke onderdeel van de veertigdagentijdbeleving van de mensen. Niet alleen in de kerk maar ook thuis besteden mensen tijdens de vasten veel aandacht aan het familiegebed.

Solidair met niet-katholieke broeders en zusters

Het gebed en de vasten begeleiden de gelovigen tot het hoogtepunt van de veertigdagentijd: de Goede Week. Op Palmzondag komen alle gelovigen van de acht kerkplekken samen in de hoofdparochie waar men als een gemeenschap aan de palmprocessie begint. De parochianen trekken doorheen de straten en begeven zich naar de niet-katholieke kerkgemeenschappen van protestanten, anglicanen, pinksterkerken en de *Church of South India*. Alle gelovigen van de verschillende gemeenschappen gaan samen op tocht tijdens deze palmprocessie. De woorden van Jezus' gebed: "Mogen allen één zijn Vader", worden hier beleefd. Gelovigen zetten hun verschillen aan de kant en vormen één grote gemeenschap van leerlingen van de Heer. In een gezamenlijke plaats wordt een toespraak gehouden door de bedienaars van de verschillende gemeenschappen. Op het einde groeten wij elkaar broederlijk en keren wij terug naar onze eigen kerken voor het verder verloop van de viering van Palmzondag.

Verrijzenis delen met allen

Alle diensten van de Goede Week vinden plaats in de kerk van de hoofdparochie. Zo wordt duidelijk dat de verschillende kerkplekken

uiteindelijk één gemeenschap vormen, één lichaam van Christus waar Christus het hoofd van is. Om de mensen uit de verste uithoeken van de parochie samen te brengen, wordt er vanuit de hoofdparochie vervoer georganiseerd, zodat de grote afstand de mensen niet belemmert om samen te komen. Na de dienst van Witte Donderdag wordt er eten voorzien voor allen die uit de verre dorpjes zijn gekomen. Op Goede Vrijdag wordt de kruisweg op straat georganiseerd, waar ook andersgelovigen zoals hindoes en moslims wonen. Zij participeren op hun manier aan dat gebeuren. Tijdens de avonddienst met kruishulde brengen mensen wat zij tijdens de vasten gespaard hebben aan geld, rijst en graan naar de kerk. Op Paaszondag wordt alle verzamelde rijst en graan verdeeld onder de mensen uit de dorpen die in armoede leven, ongeacht hun religie of geloofsovertuiging. Het geld wordt gebruikt voor de studies van de arme kinderen en jongeren. Op die manier delen de mensen door hun vasten de vreugde van de verrijzenis van Christus met de andere mensen die eigenlijk niet direct verbonden zijn met de Kerk of het christelijk geloof. Op die manier verbindt de vasten de mensen met God die ons ten diepste bemint en met de mensen die hunken naar liefde en verbondenheid. Moge deze vasten ons allen verbinden met God en met elkaar, over de grenzen heen. Laten wij ondanks onze verschillen één gemeenschap, één lichaam vormen van Christus. Op die manier kan de kracht van Christus' verrijzenis in ons leven binnenstromen en ons allen één maken, zoals Jezus zo vurig heeft gebeden.

Christhuraja Loudhusamy

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parciebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 april 2025
Palmzondag

10u. Viering
Voorganger: Lieven Dries en Gaston Eysermans
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Woensdag 16 april
Verzoeningsviering om 20 u

De verzoeningsviering zal dit jaar doorgaan in de kerk van Boven-Lo (in samenwerking met de pastorale zone KesseLinde).

Donderdag 17 april Witte Donderdag

15u. Viering met Samana
Voorgangers: Lieven Dries
Lector: leden Samana
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers
20 u: Gemeenschappelijke viering van Witte Donderdag in de kerk van Sint-Antonius (in samenwerking met de pastorale zone KesseLinde).

Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
15 u: Kruisweg

In alle rust beleven we de kruisweg van Jezus.
20 u: Goede vrijdag viering
We beluisteren het lijdensverhaal en staan stil bij het kruis. Wat bete-

kent dit in ons leven? Deze viering wordt opgeluisterd met zang en sobere muzikale begeleiding.

Zaterdag 19 april Paaswake
20 u - Gezinsviering
Voorgangers: Lieven Dries en Gaston Eysermans
Lectoren: Kinderen
Zang: Franciscuskoor en Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers
Dankbaar voor de schepping vieren we de symbolen: vuur, aarde, water, mens en dier. En dankzij een klein vlammetje van de nieuwe Paaskaars is er hoop dat schijnt in de nacht. Welkom op deze feestelijke gezinsviering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble. Hopelijk hebben de Paasklokken lekkers bij.

Zondag 20 april Paasdag
10 u Welkom rond het nieuwe Paaslicht dat het duister heeft overwonnen. Welkom in deze viering van hoop voor ons allemaal. Feestelijke viering, voorgegaan door deken Patrick Maervoet, Gaston Eysermans en Lieven Dries, opgeluisterd door het koor Blij Rondeel.
Gedachtenis: Pater Luc Van den Wijngaert

Paasmaandag 21 april
10 u Feestelijke viering opgeluisterd met orgelmuziek en zang.



Intentie: Hendriks-Hendrickx & Van Itterbeek-Hueber & -Van Assche

SINT-ANTONIUS

Zondag 13 april
Palmzondag C
Geen viering: kerk niet bereikbaar

Donderdag 17 april
Zoneviering Witte Donderdag C
20 u. viering met koor
Voorganger: pater Ghislain Kasereka
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Pex
Beelden: Leo Swinnen

Vrijdag 18 april
Goede Vrijdag C
20 u. viering met koor
Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen

Zaterdag 19 april
Paaswake C
20 u. viering met koor
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ
Assistent: Myriam Neves
Lector: Hilde Pex
Homilie: pater Fons Swinnen SJ
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 20 april
Pasen Verrijzeniszondag C
11 u. viering met koor
Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Myriam Neves
Duiding: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
zo 13/4 - Palmzondag
do 17/4 - 20 uur - Witte Donderdag
vr 18/4 - 20 uur - Goede Vrijdag
za 19/4 - 20 uur - Paaswake

ST.-GEERTRUI

Triptiek met de Calvarie van Michiel Coxcie



Triptiek met de Calvarie (1571) door Michiel Coxcie

Eeuwenlang hing de **Triptiek met de Calvarie** in de Leuvense Sint-Geertruikerk. Michiel Coxcie (1499-1592), ook wel de Vlaamse Rafaël genoemd, schilderde het drieliuk in 1571.

Tegenwoordig maakt dit meester-

werk deel uit van de collectie van Museum M. En slechts vier keer per jaar, o.a. rond Pasen, wordt de triptiek geopend om door iedereen te kunnen worden bewonderd.

Vanaf 3 april is het zover! Een bezoekje waard.

Hier de link naar Museum M:
<https://mleuven.prezly.com/museum-m-opent-coxcie-triptiek-voor-het-publiek>

En hier een link naar een artikel in de krant (HLN): <https://www.hln.be/leuven/ontdek-een-uniek-werk-van-de-vlaamse-rafael-museum-m-opent-coxcie-triptiek-voor-het-publiek-abe58cc/>

VOL(K) VAN HOOP: NIEUWE KANSEN SCHEPPEN, ELKE GENERATIE OPNIEUW



Derde zondag van de 40dagentijd – Don-Boscogemeenschap

WELKOM

Iedere tijd opnieuw zendt de Ene, God-Bevrijder ons naar het centrum van de macht om er de machten te confronteren met het aangedane onrecht. Mensen tot leven wekken, zich verzetten tegen onrecht, wegtrekken uit alles wat het leven bedreigt is een opdracht die nooit af is.

Dit jaar hekelte Broederlijk Delen de hypocrisie van Europa. Europa beschermt de gezondheid van zijn burgers, maar dumpst tegelijkertijd de pesticiden die het zelf verboden heeft in het Globale Zuiden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Geen eigen continent eerst. Ook de mensen in het Globale Zuiden hebben recht op een gezond leven, op gronden, vrij van verboden pesticiden, om groenten te verbouwen. Dit vraagt een totale ommekeer, een verandering in denken en doen, zowel van het volk als van haar politieke leiders.

UIT HET BOEK VAN DE UITTOCHT

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver

de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de ENE aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de ENE zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ja, ik luister,' antwoordde Mozes. 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de ENE, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

De ENE zei: 'Ik heb gezien hoe elendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloedig van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chivvieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en

Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte weggeleiden.'

Mozes zei: 'Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?' God antwoordde: 'Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen julie God bij deze berg vereren.'

UIT DE PREEK VAN BISSCHOP MARIANN EDGAR BUDDÉ

Op 21 januari 2025, de dag na de inauguratie van president Donald Trump voor zijn tweede ambtstermijn, hield Bisschop Mariann Edgar Budde een preek tijdens de interreligieuze gebedsdienst in de Washington National Cathedral.

"Laat me een laatste beroep op u doen, meneer de president. Miljoenen mensen hebben hun vertrouwen in u gesteld, en zoals u gisteren tegen de natie zei, heeft u de providentiële hand van een liefhebende God gevoeld. In de naam van onze God vraag ik u genade te hebben voor de mensen in ons land die nu bang zijn. Er zijn transgender kinderen in zowel Republikeinse, Democratische als onafhankelijke gezinnen. Sommigen vrezen zelfs voor hun leven.

En de mensen die onze gewassen oogsten en onze kantoorgebouwen schoonmaken, die werken op onze pluimveebedrijven en in slachthuizen, die de afwas doen in onze restaurants en de nachtschift in ziekenhuizen werken, ze zijn misschien geen staatsburgers of hebben niet de juiste documenten, maar de overgrote meerderheid van de immigranten zijn geen criminelen.

Ze betalen belasting en zijn goede burens. Ze zijn trouwe leden van onze kerken, moskeeën en synagogen, tempels en gurdwara's (gebedshuizen van de sikhs).

Ik vraag u, meneer de president, heb genade voor degenen in onze gemeenschappen wiens kinderen vrezen dat hun ouders zullen worden weggevoerd. Help degenen die vluchten voor oorlogszones en vervolging in hun eigen landen om hier medemenselijkheid te vinden en zich welkom te voelen.

Onze God leert ons dat we barmhartig moeten zijn voor de vreemdeling, want wij waren ooit allemaal vreemdelingen in dit land.

Moge God ons allen de kracht en moed geven om de waardigheid van elk mens te eren, de waarheid in liefde te spreken, en nederig met elkaar en onze God te wandelen, voor het welzijn van alle mensen van deze natie en de wereld."

Duiding

1. Veertig dagen. Veertig dagen op weg naar Pasen. Veertig dagen om de stappen te leren die ons laten opstaan uit de dood. 'Ik zal er zijn voor jou' zo laat de Ene zich aan Mozes kennen. Een belofte die hoop geeft, toekomst opent. Maar de Ene kan niet zonder mensen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen. Hij roept ons op tot verzet tegen onrecht en zendt ons naar het centrum van de macht. Geen gemakkelijke opdracht. Zelfs Mozes huivert. Dit is een belangrijke stap in het leren opstaan uit de dood.

2. Wij confronteren de machtige met de gevolgen van zijn daden. Wij houden hem een spiegel van gerechtigheid voor. Dat deed Mozes bij de farao: laat mijn volk gaan! Het is een nooit eindigende opdracht. Iedere generatie staat voor deze uitdaging. Wat dit concreet betekent hebben we mogen meemaken op 21 januari 2025, de dag na de inauguratie van president Donald Trump voor zijn tweede ambtstermijn. Toen hield Bisschop Mariann Budde in haar preek president Trump een spiegel voor en liet hem zien wat zijn beleid betekent voor zoveel kwetsbare mensen. Wij hoorden dit fragment tijdens de tweede lezing. Er was veel moed voor nodig, de president was er niet mee opgezet.

3. Dit jaar houdt Broederlijk Delen Europa een spiegel voor. Zij hekelte de hypocrisie van Europa. Het is goed dat het oude continent in haar wetgeving het milieu en de gezondheid van haar burgers beschermt. Dit geeft haar echter geen vrijgeleide om de door haar verboden pesticiden in het Zuiden te dumpen. Ook die mensen hebben recht op een gezond leven. Voor de boeren in Oeganda was dit de reden om

volledig van chemicaliën af te stappen. Met de steun van COSIL-Oeganda, partner van Broederlijk Delen, schakelen zij over op biologische alternatieven en agro-ecologische landbouw. Door een betere productiviteit en een hoger inkomen kunnen boeren hun kinderen naar school laten gaan. Een extra motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan!

4. Steeds meer mensen hekelen de houding van Europa op het gebied van de oorlogen in Oekraïne en Israël. Europa levert wapens omdat Oekraïne in haar narratief de democratie en de mensenrechten verdedigt. Anderzijds kiest Europa de zijde van Israël en blijft het moordend stil over wat in Gaza gebeurt, met name de mensenrechtenschendingen bij de vleet. Ook de vakbonden houden de regering De Wever een spiegel van gerechtigheid voor. Via hun acties laten zij zien hoe niet de rijken en kapitaalcrachten maar de vrouwen en de meest kwetsbaren de zware besparingen zullen betalen.

5. Het machtsverwicht in de wereld is verbroken. Nieuwe machten verschijnen aan het firmament. Het geweld, de conflicten en de oorlogen nemen toe. De weg naar vrede en gerechtigheid is lang.

In deze viering spreken we over Pasen, het leren opstaan uit de dood. Wij zien in Europa het omgekeerde gebeuren. Een massale uitgave aan wapens die doden. Ploegscharen worden tot wapens omgesmeed. Rusland zal onze buur blijven. Waar blijft een woord van vrede? Waar blijft de Europese diplomatie? Wie houdt Europa een spiegel voor op het domein van defensie, veiligheid en vrede? Dit alles vraagt een totale ommekeer, een verandering in denken en doen, zowel van het volk als van haar politieke leiders.

6. Morgen is het 24 maart. Dan is het 45 jaar geleden dat Oscar Romero werd vermoord. Wij luisteren naar de folkgroep Colectivo Cenizas die in dit lied hulde brengt aan de 'held van El Salvador'.

Muziek: 'Heroe de el Salvador (A Monseñor Romero)', Colectivo Cenizas

Geef je oude spullen een tweede leven! - Universitaire Parochie



(c) Universitaire Parochie

Op woensdag 23 april toveren we onze kantoren voor één dag om tot een **pop-up weggeefhuis!** Iedereen kan er die dag komen snuisteren en iets mee naar huis nemen. Bovendien gaan er ook heel wat spullen naar sociale organisaties.

Van potten en pannen tot woordenboeken, koffiezetapparaten en speelgoed... samen kunnen we heel wat ongebruikte spullen een nieuwe thuis geven. Daarom deze warme oproep: duik in je kast, snuffel in alle hoeken van je huis en breng de spullen die je niet meer nodig hebt, binnen op de kantoren van de Universitaire Parochie! Spullen binnenbrengen kan

dagelijks (met uitzondering van weekends en feestdagen) **tussen 9 en 12.15 uur**, tot en met vrijdag 18 april 2025, of na afspraak op een ander moment.

Universitaire Parochie, Tiensestraat 124, Leuven. (Feitelijke ingang: om de hoek in de Vesaliusstraat, eerste ijzeren hek op de rechterkant).

Wat mag je binnenbrengen: Speelgoed, kledij, decoratie, huishoudmateriaal, boeken...

Kijk wel even na of alles nog in goede bruikbare en propere staat is.

Meer info?

Contacteer de studentenpastores via stupar@kuleuven.be

Schilderen

Ik schilder.

Maar ik schilder nooit de bloemen die op mijn tafel staan, want dat zijn de bloemen die op mijn tafel staan, en zoals ze daar staan staan ze nergens.

Ik schilder de bloemen die op mijn linnen staan, want dat zijn de bloemen die op mijn linnen staan, en zoals ze daar staan staan ze nergens.

Uit "75 Woorden" -Toon Hermans

JUBELJAAR 2025

Op tocht van hoop


Op tocht van hoop

Kom je mee wandelen of fietsen?

van en naar de basilieken van Scherpenheuvel en Halle, de Sint-Pieterskerk van Leuven en de kathedraal van Mechelen

Welkom in de kerken op de routes de zondagnamiddagen van Pasen (20/4) tot Pinksteren (8/6)

www.vlbm.be/optochtvanhoop

Hoop... zo nodig in het leven van alledag! In het Jubeljaar 2025 bieden we in Vlaams-Brabant en Mechelen twee wandeltochten en vijf fietstochten aan om als 'pelgrims van hoop' op weg te gaan.

Als je de actualiteit volgt of de tegenslagen in je eigen leven opsomt... is er genoeg om moedeloos van te worden... En toch, toch zijn er heel wat mooie, positieve lichtpuntjes in het leven van alledag en grote geluksmomenten die ons zomaar overkomen. Voel jij ze?

Eeuwenlang al zijn mensen op zoek naar Geloof, Hoop en Liefde. Christenen gaven er uitdrukking aan in ontelbare bouwwerken, schilderijen en beelden. Ook in onze streek. In religieus erfgoed, in woorden en daden. En wij vandaag? Hoe hoopvol zijn wij? Waar vind jij hoop?

We nemen je graag mee op 'tocht van hoop': fietsen of wandelen en onderweg, in de kerken op de route,

even tot rust komen en meer (over) hoop ontdekken. Via kunst en trefende teksten ontdek je wat sprankels hoop. Het zijn slechts richtingaanwijzers, de hoop vind je in jezelf. De mooie routes zijn zo ook een spirituele zoektocht, een pelgrimstocht. Val je even stil, vier jij mee de Hoop en doe je haar mee groeien?

De fietsroutes leiden in een lus telkens langs één van de vier plekken van hoop: de Sint-Martinusbasiliek van Halle, de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen, de Sint-Pieterskerk van Leuven en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Scherpenheuvel.

Als fietser kan je op deze routes van circa 50 km aansluiten in je eigen buurt. De routes volgen de fietsknooppunten van het fietsknooppuntenetwerk of wijken heel uitzonderlijk af om je naar een kerk (net buiten de route) te leiden: dan

zijn extra pijlen aangebracht. Wil je een kortere route fietsen? Geen probleem, dan snijd je even een stukje af via het fietsknooppuntenetwerk. Bij elke tocht hoort een begeleidend boekje en een kaart. Je kan ze vanaf april downloaden op www.vlbm.be/optochtvanhoop en vanaf de Goede Week terugvinden in de betrokken kerken.

Wanneer kan je deze routes fietsen? Wanneer je maar wilt! De openingstijden van de kerken zijn aangegeven in de boekjes. Sterk aangeraden is de tochten te fietsen op een **zondagnamiddag tussen Pasen (20 april 2025) en Pinksteren (8 juni 2025)**: dan zijn zo goed als alle kerken geopend en word je er hartelijk welkom geheten door lokale vrijwilligers. Ga hoopvolle gesprekken aan en ontdek hoopvolle verhalen die spreken uit kunstwerken of poëzie in de kerken op de route. In de vier plekken van hoop onthalen we je met een ruimer aanbod. Ontdek meer op www.vlbm.be/jubeljaar2025.

De wandelroute in Halle, de Cardijnwandeling (10,2 km), is aangegeven met bordjes op de route en start aan het station van Halle. De Pelgrimswandeling (11,9 km) in Scherpenheuvel-Zichem volgt de wandelknooppunten (rood-witte bordjes). Deze laatste route start vlakbij het station van Zichem.

Voor de 'Fietstochten van hoop' vind je alle informatie in de bijhorende boekjes en op www.vlbm.be/optochtvanhoop. Voor inhoudelijke verdieping kan je het volgende materiaal raadplegen:

Bezinningstocht met audiobegeleiding 'Langs de zeven basilieken van Rome'. Beleef deze unieke kerken alsof ze bij jou om de hoek staan. Bezinningstocht met audiobegeleiding 'Verzoening en hoop'. Met de evangelist Johannes ga je verdiepend op weg.

Pelgrimsboekje 'Hoopvol onderweg' (online te koop én te vinden in de plekken van hoop).

De klokken van Rome!

Op Witte Donderdag moesten we, als misdienaar, tijdens gans de Gloria in volle galop bellen, met drie tegelijk, geweldig man! De klokken luidden ook volop en zo werden ze uitgeluid en uitgebeeld op hun reis naar Rome. Daarna tot aan de gloria van de Paasmis, werd er geraseld. Wat een akelig geluid, die ratel! Het was als de reutel van de dood. Het waren ook doodstille dagen en treurnis.

Dat van die klokken! we geloofden dat en we geloofden dat niet, maar als ze terug kwamen tijdens de gloria van de Paasmis, lagen er mooie geveerde eieren in den hof. Soms op de meest onmogelijke plaatsen, boven op de paal van de wasdraad, in een oude boomstronk, in een

bloempot en in ne molshoop. Die klokken had-den nogal wat fantasie. Of ze er zelf voor gezorgd hadden kwamen we niet te weten, we moesten altijd bellen tijdens de gloria. En de kippen leggen geen geveerde eieren. Zelfs als de vrijer van ons Marie, onze Sus, een echte plaaggeest, achter onze rug de eieren uit de mandjes haalde en ze opnieuw verstopte, maakte dat het spel maar plezieriger en het mysterie van de klokken niet minder mooi!

Enkele weken na Pasen kwam de vos ook eieren leggen. Dat waren dan bruine. Tot dan legden onze kippen alleen witte eieren. Maar die van de vos waren koffiebruin. Onze Sus kwam met zijn fiets van Tienen

naar ons Marie. Hij was nog niet binnen of hij begon ons al op stang te jagen. "Zeg, ik heb z'n staart gezien! Daar en daar!"

"'t Is nie waar, joeng, zot!"

"Wel waar!"

"Niet waar!", maar ge weet maar nooit! Het moest eens waar zijn en met dat soort mysterieuze dingen wordt er niet gelachen!

Spel? Of veel meer? Al weet ik niet wat!

Uit "Waar ik werd aangeraakt, ging ik en ga ik" - Modest Campforts. Het boek is niet meer verkrijgbaar maar kan je nog lezen op <https://www.franciscusfrando.be/Kroniek-Modest.htm>

DE KERK ALS HOSPITAAL

Inspiratiedag voor al wie zorg draagt

Een zorgpastor spreekt over Christus, vaak zonder woorden. (c) Kristof Ghyselink

Het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen nodigt zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers uit op een inspirerende ontmoeting die plaatsvindt op **maandag 28 april vanaf 14.30 uur in Home Vogelzang in Heverlee (Tervuursesteenweg 290)**.

In een eerste voordracht verwijst kerkjurist Rik Torfs naar paus Franciscus, die de kerk met een veldhospitaal vergelijkt. Hij laat zich daarbij inspireren door zijn boek *De kerk is fantastisch*.

Na een broodmaaltijd (omstreeks 18

uur) speurt Kris Gelaude, auteur van poëtische en spirituele teksten, samen met de aanwezigen naar 'zin in zorg'. *Gedachten als vuurvliegjes*, de titel van haar laatste boek, bezielt haar voordracht.

Mgr. Vanhoutte, hulpbisschop in het aartsbisdom Mechelen-Brussel, verwelkomt de aanwezigen.

De dag sluit vanaf 19 uur af met een bezinning en receptie.

Deelnemen aan deze dag is gratis. Inschrijven verplicht uiterlijk 20 april via tine.croonen@vlbm.be.

De moderne zoektocht naar zingeving**Reflectieavond met prof. Bénédicte Lemmelijn**

We leven in een bijzondere tijd. Je zou het zelfs een 'verandering van tijdperk' kunnen noemen.

Vele mensen zijn op zoek naar zingeving, innerlijke rust en wijsheid. Het toenemend succes van mindfulness, van yoga en de groeiende aandacht voor meditatie getuigen hiervan.

Heel wat prachtige elementen in deze benaderingen zijn al eeuwenlang evenzeer joods-christelijk gedachtegoed. Bénédicte Lemmelijn deed hier onderzoek naar en schreef er een boeiend boek over 'Mindful Geluk vanuit eeuwenoude Bijbelse wijsheid'.

De auteur ziet heel wat parallellen tussen het hedendaagse existentiële zoeken en het religieuze zoeken door de eeuwen heen. Met name de

nadruk op het hier en nu, en de verbondenheid met wat ons overstijgt, om van daaruit te streven naar een zinvol en gelukkig leven.

Wil je kennis maken met de uitdagende inzichten van prof. Lemmelijn, ben je op zoek naar meer diepgang en verbondenheid met elkaar of heb je vragen of en hoe geloof vandaag nog kan inspireren, dan zal de auteur interessante denkstof aanreiken en ook in dialoog gaan. Bénédicte Lemmelijn is decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen en prof. Oud Testament aan de KU Leuven en lid van de Pauselijke Bijbelcommissie.

We nodigen je uit op: **WOENSDAG 7 MEI om 19.30 u. in de KERK van PELLENBERG** Van harte welkom – Toegang gratis.

Liturgische Ploeg St.-Pieter Pellenberg