

KERK & Leven

Weekblad van *Otheo*



PB-PP | B-331
BELGIE(N)-BELGIQUE

12 2025

WEEKKRANT

19 MAART

JAARGANG 86

EDITIE 4330

P900720

AFGIFTEKANTOOR:

2099 ANTWERPEN X

AFZENDER:

HALEWIJNLAAN 92

2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

VEERTIGDAGENTIJD 2025

Vasten ... een bijzondere pelgrimstocht



Dries als pelgrim onderweg

Een aantal jaar geleden telefoneerde mij een bevriend koppel, een beetje in paniek. Hun zoon was net afgestudeerd. Hij had als bio-ingenieur nog een doctoraat verdedigd en was thuisgekomen met de boodschap: "Ik neem nu twee maanden vakantie." "Dat heb je meer dan dik verdiend na al die jaren van studie en onderzoekswerk," was het antwoord van de ouders. Tot hij zei dat zijn rugzak klaar stond en hij te voet naar Compostela vertrok. Dan was er dus paniek. "Waarom begint onze Koen nu?" Ik stelde hen gerust. Koen was beter voorbereid dan ze vermoedden. Hij vertrok een paar dagen later met een pelgrimszegel. Zo zwaaide ik hem mee uit. Toen mijn vrienden en ikzelf hem tekenden met een kruisje rolden de tranen. Het was een innig moment. Het was het begin van een groot avontuur.

We begonnen samen de vastentijd. In feite is dat ook een pelgrimstocht. Zes weken lang krijgen wij de tijd om samen op weg te gaan, het vertrouwde los te laten en voor onszelf als christen en als mens nieuwe perspectieven en objectieven te plannen. We startten met die Aswoensdagviering. Op zich een onbeduidend gebaar. Doch het blijft mij op-

vallen hoe mensen onder de indruk blijven van dit eeuwenoud ritueel. "Gedenk, o mens dat je van stof bent, en tot stof zult wederkeren." Een innig moment. In feite geven die woorden aan wat een avontuur het leven is. Paniek hoeft er niet te zijn. Iemand gaat met ons mee. Hij volgt ons op onze weg. Overall plaatst Hij wegwijzers of geeft Hij aan dat Hij er is. Zes weken lang herijkt Hij met ons ons kompas. Vasten, wie geeft hieraan nog aandacht? Vele mensen kijken wat meewarig. De tocht is soms wat desolaat. Onze voornemens brokkelen soms gemakkelijk af. Er is maar een remedie: elke dag weer opstaan en verder gaan.

Minder wordt meer

We volgden Koen op zijn blog. De eerste veertien dagen waren vrij desolaat. Het weer viel niet mee. Veel regen. Geen gezelschap. Moeilijk om een slaapplek te vinden. Maar zo vlug gaf hij niet op. Hoe zuidelijker hij stapte, hoe meer zon. En de eerste compagnons de route verschenen. Hij was niet alleen op weg. Na een maand spraken we af. Ik zou vanaf Sint-

Jean-Pied-de-Port aan de voet van de Pyreneeën een week meestappen. Dit had ik hem beloofd. Ik had hem als ervaringsdeskundige bij de Dodentocht geïntroduceerd en hij herkende in mij een betrouwbare medestapper. Het was een heel andere Koen die ik zag. Helemaal opengebloeid. De mond vol verhalen van bijzondere ontmoetingen met mensen van over de hele wereld. Veel hadden wij niet nodig tijdens onze tocht. Onze rugzak bevatte het hoogst nodige. 's Middags een stuk Frans brood met een kleinigheid erbij was al een feest. Een slok water uit de veldfles maakte het compleet. We vonden wel altijd een sobere slaapplek. Die reserveerden we telkens in een refuge waar gastvrijheid de regel was. Het ontbijt was een gelegenheid om met andere pelgrims op verhaal te komen. We vonden mekaar aan een tafel van vriendschap over afkomst, taal en geloofsbeschouwing heen.

Ik kijk echt uit naar zaterdag 22 maart. Dan organiseren wij Portie Gemengd in het Sint-Pieterscollege in Leuven. Dit wordt ook voor ons dit jaar een tafel van vriendschap over afkomst, taal en geloofsbeschouwing heen. De vastenperiodes van christenen, moslims en Bahá'í vallen dit jaar nagenoeg samen. Geïnspireerd door Broederlijk Delen en Orbit organiseren wij een soort van iftar waarbij mensen van de vier moskeeën van Leuven eten voor ons klaarmaken. Maar we kunnen ook ons eigen potje meebrengen en delen met anderen. Potluck noemen ze dat.

En verder kijk ik als een pelgrim uit naar verrassende ontmoetingen op onze vastentocht. Misschien was u erbij op 13 maart. Bisschop Lode Vanhecke sprak in de abdijkerk van Vlierbeek over 'Geloof en twijfel.' Een voormalig abt die in een abdijkerk kwam spreken. Dit was wel een match. Ondertussen dient een andere bisschop zich al aan. Op woensdag 26 maart komt bisschop Koen Vanhoutte naar de Sint-Pie-

terskerk te Leuven, een van de vier 'Plekken van Hoop' in ons vicariaat. Hij heeft het dan ook over 'Hopen op een verzoende wereld.'

De derde verrassende ontmoeting zal deze met Souleymane zijn. Hij komt uit Burkina Faso en is een van de partners van Broederlijk Delen. We zullen hem aan het woord horen op de avond van Portie Gemengd. We laten het evenmin na om hier in het Leuvense met hem projecten van agro-ecologie te bezoeken. Het bezoek van een inleefgast van Broederlijk Delen is steeds een wederzijds contact van belangstelling.

Niemand anders kan de weg voor ons gaan

Een week meestappen met Koen was vlug voorbij. We volgden de Camino del Norte. In Pamplona nam ik het vliegtuig terug. Het afscheid was hartelijk. Ik voelde mij de koning te rijk dat ik een weekje als bevoorrechte getuige mocht meestappen. Niets vermoedend dat wij elkaar na een week zouden terugzien. Koen kreeg een telefoontje. Grootmoeder is overleden. We wisten dat haar toestand zorgwekkend was en we hadden haar samen nog telefonisch gesproken die week. Een droeve plicht wachtte mij. Ik ging voor in haar uitvaart. Koen was erbij. Geen week later keerde hij terug naar Baskenland. De tocht van zijn grootmoeder was voorbij, de zijne nog niet. Het laatste stuk was een weg van loutering. Hoe kan je op weg gaan met dit perspectief dat hij net beleefd had? De tocht van elk mensenkind is eindig. Soms staat er een groot kruis op je weg geplant. En hoe geef je dit een plaats? De aankomst in Compostela was adembenemend. Al was het al om tussen de menigte twee bekende gezichten te zien. Zijn ouders, mijn vrienden, waren hem nagereisd. Het verwon-

derde hem niets. Al zouden zij hem vlug weer moeten loslaten. Koen trok als een herboren mens alleen verder naar Finisterre, het 'einde van de wereld,' aan de kust. Hij ging tot het einde zijn weg. Niemand anders kon die voor hem gaan.

Het einde van onze vastentocht eindigt net als alle jaren met die Goede Week. We herbeleven net als Koen de ene emotie na de andere. Het begint al op de dag voor Palmzondag wanneer we alle vormelingen van het Vicariaat verwelkomen in Scherpenheuvel. Niets zo plezant als in de Palmprocessie met een grote palmtak staan wuiven. Diezelfde zondag sta ik dan weer in de Veronakapel van Leefdaal om pelgrimsfietsstochten in de Paastijd mee voor te stellen. Ze vinden allemaal onze Sint-Pieterskerk, onze 'Plek van Hoop', op hun weg. Uiteindelijk kantelt Palmzondag voor ons allen in dat Heilig Triduum. We gaan het allemaal weer maken: verraad, de vreemde sfeer bij dat laatste Avondmaal, waken en slapen in de tuin van Olijven, het proces, de marteling, de kruisweg en kruisiging, de stilte van het graf ... Al evenveel momenten van gedenken, al evenveel vieringen roepen ons samen. Ook voor ons is dit stuk van onze vastentocht een weg van loutering. We staan bij het kruis op onze levensweg. Net als voor Koen wens ik ons allen een nieuwe morgen op Pasen toe. Dat wij als een herboren mens mogen opstaan. Mag deze vastentocht ons helpen om onze weg als pelgrim verder te gaan. Want ook voor ons geldt het: niemand anders kan die weg voor ons gaan.

Deken Patrick

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parciebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 maart 2025
3de zondag van de vasten
10u. Viering
Gedachtenis Mauritz Andries
Als dank aan God en OLV voor de
80ste verjaardag van François en
Christiane.
Voorganger: Rony Timmermans en
Gaston Eysermans
Lector: François Barrette
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers
Omhaling kledij WMH:
zaterdag en zondag van 9 tot 12u.

Zondag 30 maart 2025
4de zondag van de vasten
10u. Viering - Artiestenmis
Voorganger: Thierry Van Craenem
Homilie: pr Mark Cornelis
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Anna Rusakova
Sopraan: Maria Goncharenko

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 maart
3de zondag in de veertigdagentijd C
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Fons Swinnen SJ
Beelden: Leo Swinnen

Vrijdag 27 maart
Lentefeest Samana
11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: pater Ghislain Kasere-
ka
Assistent: Myriam Neves
Lector: Hilde Sinap
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 30 maart
4de zondag in de veertigdagentijd C
11 u. viering met koor
Voorganger: Mirjam Van Lamme-
ren
Assistent: Myriam Neves
Lector: Liliane Wagemans
Duiding: Mirjam Van lammeren
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
zo 23/3 - 3e zondag veertigdagentijd
zo 30/3 - 4e zondag veertigdagentijd
zo 6/4 - 5e zondag veertigdagentijd
zo 13/4 - Palmzondag
do 17/4 - 20 uur - Witte Donderdag
vr 18/4 - 20 uur - Goede Vrijdag
za 19/4 - 20 uur - Paaswake
zo 27/4 - 2e zondag na Pasen

Don-Bosco meditatiegroep
maandagavonden
van 20u tot 20u45 in ademtocht en
van 20u.45 tot 21u.15 in Dessauvage
(bar)
Maart: 24
April: 7 en 21
Mei: 5 en 19
Juni: 2, 16 en 30
Juli: 14 en 28
Augustus: 11 en 25
September: 8 en 22
Oktober: 6 en 20
November: 3 en 17
December: 1, 15 en 29

Vasten 2025 in de Franciscusparochie

3de zondag van de vasten (23 maart)
Viering opgeluisterd met samenzang.



Omhaling We Make Hope:
(vroegere Wereld Missiehulp):
zaterdag 22 en zondag 23 maart
van 9 tot 12 u

4de zondag van de vasten (30 maart)
Tijdens deze viering zal de predicatie verzorgd worden door priester Mark Cornelis.
Viering opgeluisterd door het Franciscuskoor.
Na de viering is er achteraan een **boekenstand** met boeken over spirituele en kerkelijke onderwerpen.

5de zondag van de vasten (6 april)
De viering staat in het teken van de actie van Broederlijk delen. Pastor Jef Wauters die mee schreef aan de teksten van broederlijk delen zal de viering voorgaan. Viering opgeluisterd met samenzang.

Thema Broederlijk delen in deze vastentijd



GOEDE WEEK in onze kerk (tenzij anders vermeld)

Palmzondag (13 april) om 10 u
Viering met palmwijding en palmprocessie.

De viering wordt opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

Aperitiefconcert



zondag 13 april - 11.15 u
Prijs 10 euro

Een mooi barok-programma zal gebracht worden met oa werken van Bach, Vivaldi, Charpentier, Biber enz. Het concert start om 11.15 u na de viering van Palmzondag.

Kaarten kunnen gekocht worden aan 10 euro.
via Lieven.Dries@telenet.be
of na de vieringen in de kerk.

Verzoeningsviering (16 april) om 20 u

De verzoeningsviering zal dit jaar doorgaan in de kerk van Boven-Lo (in samenwerking met de pastorale zone KesselLinde).

Witte donderdag (17 april)

- om 15 u viering met Samana
- om 20 u: Gemeenschappelijke viering van Witte Donderdag in de kerk van Sint-Antonius (in samenwerking met de pastorale zone KesseLinde).

Goede vrijdag (18 april)

- 15 u: Kruisweg
In alle rust beleven we de kruisweg van Jezus.
- 20 u: Goede vrijdag viering
We beluisteren het lijdensverhaal en staan stil bij het kruis. Wat betekent dit in ons leven?
Deze viering wordt opgeluisterd met zang en sobere muzikale begeleiding.

Paaswake (19 april) - 20 u - Gezinsviering

Dankbaar voor de schepping vieren we de symbolen: vuur, aarde, water, mens en dier. En dankzij een klein vlammetje van de nieuwe Paaskaars is er hoop dat schijnt in de nacht. Welkom op deze feestelijke gezinsviering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble. Hopelijk hebben de Paasklokken lekkers bij.



Paasdag (20 april) - 10 u

Welkom rond het nieuwe Paaslicht dat het duister heeft overwonnen. Welkom in deze viering van hoop voor ons allemaal. Feestelijke viering opgeluisterd door het koor Blij Rondeel.



Paasmaandag (21 april) - 10 u

Feestelijke viering opgeluisterd met orgelmuziek en samenzang.

Troost

Het leven kan hard zijn, bijzonder hard! Het leven kan je soms tot in het diepste van je ziel treffen! In zulke ogenblikken van ontreding en radeloosheid zoekt een mens troost!

Troost!

Je kunt niet leven zonder troost! Troost is echter geen alcohol, geen slaappil, geen spuit, die je slechts even verdoven om je daarna in een nog zwartere nacht te storten. Troost is als een milde zalf op een diepe wonde. Troost is als een onverwachte oase in een grote woestijn, een oase die je weer doet geloven in het leven. Troost is als een zachte hand op je hoofd, die je tot rust brengt.



Troost is als een zacht gelaat vlakbij van iemand die je tranen begrijpt, die luistert naar je gemarteld hart, die bij je blijft in je angst en je vertwijfeling, en die je een paar sterren laat zien.

Troost is de *geest van God*, die alleen door open deuren binnengaat en als cadeau 'vrede', 'blijheid' en 'liefde' bij je op tafel zet, de gaven waarvan je leven kunt.

Uit Dagboek 365 - Phil Bosmans

DE BELEVING VAN DE VASTEN WERELDWIJD

De veertigdagentijd in Colombia



Priester Juan Carlos in de voorbije aswoensdagviering (c) John Steffen

Mijn naam is Juan Carlos Tinjacá ss.cc en ik ben geboren in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. In 1991 trad ik in bij de Congregatie van de Heilige Harten, Picpussen. In 2006 kwam ik terug naar België om het Project Damiaan Vandaag te steunen. In 2009 had ik het genoegen getuige te zijn van de vieringen bij de heiligverklaring van Pater Damiaan in Rome en Leuven.

Ik ben betrokken bij de Sint-Michiëlskerk - Kerk van de Vrede - in Leuven. Eerst als onderpastoor

van pater Paul Aerts ss.cc. Vanaf 2016 als pastoor. In deze kerk is er een aanwezigheid van Spaanstalige mensen en sympathisanten. Deze aanwezigheid begon in 1986. Deze groep mensen vormt samen met de Nederlandse groep de gemeenschap van Sint-Michiëls in Leuven. Hier wordt elke zondag de eucharistie in het Nederlands en het Spaans gevierd. Op belangrijke feestdagen is er een tweetalige mis. In deze kerk staat ook het Contiusorgel in het kader van de geest van de Vredeskerk.

Ik ben ook actief in het pastorale werk in de stad. Eerst in de doopcatechese, daarna als lid van het pastorale team van Leuven, pastorale eenheid, pastorale pre-zone, pastorale zone, enz. Tussen 2019 en 2020 was ik moderator van het insolidumteam van de stad en sinds 2024 dien ik als aangestelde priester.

De vastentijd in Colombia wordt beleefd volgens de tradities die de Spanjaarden in de 16e eeuw meebrachten. De meest voorkomende praktijk is vasten op Aswoensdag en op de vrijdagen van de vastentijd, waarbij vlees wordt vervangen door vis. De Colombiaanse bisschoppenconferentie promoot ook solidariteitsacties zoals het christelijke delen van goederen. Hierbij worden mensen uitgenodigd wat ze opzij hebben gezet door dingen op te geven in de vastentijd, aan een campagne te geven. Elke vastentijd dringen de bisschoppen aan op een echte bekering van het hart om vrede te bereiken.

De Goede Week wordt gevierd met processies en de bijbehorende religieuze diensten. In sommige steden zijn er processies van grote faam, zoals de Goede Week in Popayán en Mompox. Witte Donderdag is een zeer plechtige feestdag, met de mis



(c) John Steffen

van het Laatste Avondmaal en de Aanbidding van het Heilig Sacrament. De gelovigen hebben de traditie van het bezoek aan zeven Eucharistische monumenten. Op Goede Vrijdag worden de kruisweg gevierd, op veel plaatsen live, de viering van de Passie van de Heer, en de Preek van de 7 Woorden van Jezus aan het kruis. Dat zijn massale vieringen. Er is een sterke toewijding aan het deel van opoffering en verdriet.

Op Stille Zaterdag, meestal in de ochtend, wordt de Droevige Moeder vereerd. Rozenkransen en processies met de beeltenis van de Droevige Maagd vinden plaats in

verschillende delen van het land. De Paaswake is beter bekend als de zegening van vuur en water. De liturgie duurt meestal tot twee en een half uur.

Het grote verschil is misschien wel dat Witte Donderdag en Goede Vrijdag feestdagen zijn in Colombia. Daarom is er op die dagen veel meer aanwezigheid bij de diensten dan hier.

Moge u een vruchtbare vastentijd hebben, zodat u de opstanding van de Heer met veel geloof en hoop mag beleven.

Juan Carlos Tinjacá ss.cc

APEROTALK H. HARTINSTITUUT HEVERLEE
VLAAMSE MEESTERS OP HUN PLEK

De bouw van de Boodschapkapel



Boodschapkapel oost (c) Pieter Baert CEAH

Vandaag straalt de Boodschapkapel artistieke klasse uit. Dit modernistisch project is intussen bijna een eeuw oud. Ria Christens, auteur en archivaris, vertelt hoe het project tot stand kwam en hoe het in die tijd niet op algemeen gejuich werd onthaald. Aan de hand van getuigenissen en beeldmateriaal neemt de spreker je mee in dit controversieel verhaal.

Zondag 6 april 2025 om 11.00 uur
Boodschapkapel Heilig-Hart-instituut, Naamsesteenweg 355 Heverlee

Toegangsprijs aperotalk: € 10 - Inschrijving verplicht
www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be/inbegrepen
agenda

In het kader van het project *Vlaamse meesters op hun plek* is de Boodschapkapel, open van 10.00 tot 17.00 u., d.w.z. vóór en na de aperotalk, voor een vrij bezoek, wat stille tijd, een woordje uitleg...

Toegangsprijs bezoek: € 5 (infobrochure)
Meer info: www.cultureelerfgoedannuntiatenheverlee.be

Menigte



Samenzijn met een heleboel eensgezinde mensen, daar gaat iets van uit. De verwachtingsvolle gezichten om je heen, de bereidheid om samen te applaudisseren, het gedeelde ideaal dat bereikbaar is dan ooit lijkt, het is zelfs een beetje verslavend.

Toch ervaar ik dicht op elkaar gepakte mensenmenigtes ook vaak als bedreigend. Dat heeft ondermeer te maken met mijn lengte. Als ik in het midden van een hoop volk sta of schuifel, zie ik om me heen vooral schouders en nekken. De meeste mensen zijn namelijk gemiddeld een kop groter dan ik. Geprangd tussen al die nekken voel ik me letterlijk niet gezien en niet gehoord. Ik voel me gevangen tussen al die lijven die meedinen met de stroom. Meestal houd ik het niet lang vol op kerstmarkten en openluchtop-tredens.

Soms moet ik daaraan denken als ik de verhalen lees van Jezus die een grote menigte om zich heen heeft verzameld. Om hoeveel mensen ging het dan? Overdreven die evangelisten of was Jezus echt zo

populair? Zou ik ertussen zijn gaan staan of toch liever een beetje aan de kant? En hoe pakte Jezus dat aan, met zijn duidelijke maar niet zo gemakkelijke boodschap? Hoe kreeg hij de mensen mee? Hoe lang bleef bij hen het gevoel hangen dat ze samen bergen konden verzetten?

Soms werden die grote groepen mensen Jezus ook wel wat te veel. Dan vluchtte hij weg in zijn eentje, de bergen in. Of hij sprong in een bootje op het meer.

In de zondagsmis heb ik geen last van opdringend volk. Iedereen zit er rustig op zijn of haar stoel en er is nog heel wat plaats over. Toch doet het goed om samen te komen. Want hoe verschillend we verder ook zijn, we hebben ons laten raken door dezelfde Jezus. Dat willen we vasthouden doorheen ons dagelijks leven. Daarvoor hebben we elkaar nodig.

Geloven doe je in je eentje. Maar blijven geloven, dat doe je samen.

Kolet Janssen - gepubliceerd op 11 september 2022 (<https://www.koletjanssen.be/blog/menigte/>)

GETUIGENIS VAN MYKOLA PALIUKH

De veertigdagentijd in de Oekraïens Grieks-Katholieke Kerk



Vasten in Byzantijnse traditie

De vastenperiode in de Byzantijnse traditie heeft de bedoeling om zich te reinigen van al hetgeen ons van God weghoudt. Elke vastentijd biedt ons de kans om ons met hart en ziel voor te bereiden op het ontvangen van de genade van één van de Grote Feesten. De vasten van de veertigdagentijd is liturgisch ingekleurd als de voorbereiding op het feest van de Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.

Vijf zondagen lang – die elk een eigen naam hebben – bereiden wij ons voor op die vastentijd aan de hand van gepaste evangelielezingen. Die lezingen gaan over Zacheüs, het gebed van de tollenaar en de farizeeër, de verloren zoon, de zondag van vleesonthouding en de melkloze zondag. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd worden de iconen, op de derde zondag het kruis en op Goede Vrijdag Jezus' lijkwade vereerd.

Er zijn ook liturgieën tijdens de veertigdagentijd met bijzondere kenmerken. Het is ook een tijd van eucharistisch vasten, naast het zich onthouden van bepaald voedsel. De eucharistische gaven worden alleen op zaterdag (liturgie voor overledenen) en op zondag geconsecreerd. Op de weekdays vieren de mensen Metten, Vespers en de Canon van Andreas van Kreta en ten slotte de



Een korte geschiedenis van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk

De Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk is de grootste Katholieke Kerk van de Byzantijnse ritus. Deze Kerk dankt haar ontstaan aan de Griekse broers en missionarissen Cyrillus en Methodius die in de negende eeuw de Bijbel in het Kerkslavisch hebben vertaald en aan het algemeen doopsel in 988 van het volk van Kyivan Roes samen met hun koning Volodymyr de Grote. De Kerk ontwikkelde zich hiërarchisch en internationaal tijdens de periode van de "rechtszitting" van de koning Yaroslav de Wijze (1036-1054), die goede contacten onderhield met zowel de Latijnse als de Byzantijnse bisschoppen. Deze tijd noemen Oekraïners de gouden tijden van Kyivan Roes en haar Kerk. Kyivan Roes werd tussen de twaalfde en de vijftiende eeuw verzwakt door oorlogen en een moeilijke politieke relatie met de Litouwse, Poolse en Moskovische koninkrijken.

Door deze situatie werd de Oekraïense Kerk betrokken in een religieuze confrontatie (de scheiding van 1054) tussen de Westelijke en Oostelijke Kerk. Daardoor besloten bisschoppen van de Oekraïense Kerk om de unie met de Rooms-Katholieke Kerk te herstellen. Paus Clemens VIII kondigde in aanwezigheid van 33 kardinalen plechtig de opname van de metropool Kyiv in de gemeenschap van de Katholieke Kerk af. Van 6 tot 10 oktober 1596 werd in Brest een synode gehouden. Daar riepen de bisschoppen, onder leiding van metropoliet Mykhailo Rogoza, de unie uit. Sindsdien beschouwen de gelovigen van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk het als hun missie om de oorspronkelijke identiteit van de Kyivan traditie te handhaven, t.t.z. de kerkelijke traditie van de Byzantijnse ritus in eenheid met de Rooms-Katholieke Kerk vóór de scheiding van de Westelijke en Oostelijke Kerk in 1054.



Mykola en deken Patrick bij een Oekraïense soldaat wiens been hier in Leuven geamputeerd werd om zijn leven te redden

Liturgie van Voorafgewijde Gaven, vespers waarbij de vooraf op zondag geconsecreerde gaven worden gecommuniceerd. Mensen doen de "grote bogen" tijdens de werkdagen.

Het is van belang te beseffen dat de lichamelijke vastenpraktijken tijdens de veertigdagentijd hun betekenis verliezen los van hun spirituele basis. Mensen kunnen ook privé bidden naast bovengenoemde liturgische diensten. Men wordt uitgenodigd om regelmatig in de Bijbel te lezen, het Jezusgebed of de Kruisweg te bidden. Het is ook een gebod van de kerk om tenminste één keer per jaar in de veertigdagentijd te biechten en vergiffenis van zonden te vragen. Daarom is het een tijd om ons met lichaam, ziel en hart klaar te maken en de Verrijzenis - de overgang van zonde tot het leven - te beleven.

Mykola Paliukh
Priester van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk in Leuven

KERK IN NOOD

Passende paasdecoratie



De verzenen Christus die de dood overwint: dat vieren we met Pasen! Dit wordt mooi weergegeven op dit houten ei met een icoon van de Verrijzenis (ei 7,5cm; staander 15cm, € 20,00).

Kom langs bij Kerk in Nood in de Abdij van Park 5 of laat het bij u thuis bezorgen via 016 39 50 50, info@kerkinneed.be of www.kerkinneed.be.

IBAN: BE91 4176 0144 9176
BIC: KREDBEBB

(c) Kerk in Nood

UNIVERSITAIRE PAROCHIE

Word buddy van een vluchteling-student



(c) Universitaire Parochie

Volgend academiejaar zullen vijf vluchteling-studenten de kans grijpen om aan KU Leuven een mas-

teropleiding te volgen via EU-Passworld. Eenmaal in Leuven, maken de studenten kennis met een veel-eisend studieparcours, een nieuw onderwijssysteem en een nieuwe samenleving.

Een diverse onthaalgroep van lokale buddies ondersteunt hen zodat ze snel hun weg vinden, een sociaal netwerk kunnen opbouwen en zich zo thuis kunnen voelen in Leuven.

Als buddy kan je rekenen op professionele omkadering door de betrokken projectpartners.

Buddy worden? Kom naar het infomoment:

Donderdag 27 maart, 18.30 tot 19.30 uur, Universitaire Parochie, Tien-sestraat 124, Leuven

www.kuleuven.be/up/solidariteit/buddies-voor-vlucht