

KERK & Leven

Weekblad van *Otheo*

bpost
PB-PP | B-331
BELGIE(N)-BELGIQUE

09 2025

WEEKKRANT
26 FEBRUARI
JAARGANG 86
EDITIE 4330

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

EEN VERBINDENDE ONTMOETING EN AVONDMAAL VOOR ALLE LEUVENAREN IN TIJDEN VAN VASTEN EN RAMADAN

ZATERDAG 22 MAART 2025

SINT-PIETERSCOLLEGE LEUVEN
MINDERBROEDERSSTRAAT 13,
3000 LEUVEN

WELKOM OM 17U30
MAALTIJD VANAF 19U00
(ZONSONDERGANG)



OPENING DOOR
**BURGEMEESTER
RIDOUANI**

**IEDEREEN
WELKOM!**

**POTLUCK
SYSTEMEEM:**

BRENG EEN MAALTIJD MEE EN
WE DELEN ZE MET ELKAAR!

DOORLOPEND

CREA-HOEK, GASTSPREKER UIT
**BURKINA FASO, KENNIS-
MAKINGSSPEL EN BABELSOFA**

PRIJS:

**GRATIS OF
VRIJE
BIJDORGE**

VU - Les De Winter, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek - Niet op de openbare weg gooien.

In maart 2025 komen drie bijzondere vastenperiodes samen: het CHRISTELIJKE VASTEN, de RAMADAN van de MOSLIMS en het 19-DAGEN VASTEN van de BAHÁ'Í'S.

Daarom organiseren we Portie Gemengd, een activiteit die draait om verbinding, ontmoeting en gelijkwaardigheid tussen alle levensbeschouwingen. Samen maken we van deze avond een moment van betekenis en ontmoeting.

VOORSTELLING FILM EN GAST UIT BURKINA FASO

Onder de slogan "Samen oogsten we succes" pleit Broederlijk Delen, tijdens haar jaarlijkse vastencampagne, voor een Europees verbod op de export van schadelijke pesticiden naar het Globale Zuiden. Want wat in Europa giftig is, is dat elders ook! Een partner uit Burkina Faso komt langs om te getuigen en om ons te inspireren hoe we samen kunnen strijden voor een duurzamer en rechtvaardiger voedselsysteem.

SAMEN ETEN* EN GESPREKSTAFELS

Kom mee genieten van een lekkere maaltijd en leer je burens kennen. Je hoeft hiervoor niet aangesloten te zijn bij een levensbeschouwing of vereniging:

Iedereen is welkom! Via een potluck systeem kan je een maaltijd meenemen zodat iedereen er van kan proeven.

Deze avond staat in het teken van gelijkwaardigheid, waarbij we verbinding creëren tussen mensen en levensbeschouwingen in Leuven. Portie Gemengd is een samenwerking van Broederlijk Delen, beweging.net, ORBIT vzw, IC en de Leuvense levensbeschouwingen.

SCHRIJF JE IN! Scan de QR of surf naar bit.ly/portiegemengd

Telefonisch kan ook via Franciska van 'ORBIT vzw' 0494 11 11 09

*halal en/of vegetarisch

PASTORALE ZONE
KESSELINDE

Proficiat en dankjewel!



Op 9 februari laatstleden mochten wij 6 verjaardagskaarsjes uitblazen! Op die dag werd onze Pastorale Zone KesseLinde officieel aangesteld door mgr. Koen Van Houtte met een feestelijke viering in Boven-Lo.

6 jaar lang hebben we al samengebouwd aan dit nieuwe geheel. En we bouwen verder, stap voor stap. We kunnen nog veel stappen zetten, maar door de inzet van velen groeiden we stilletjes naar elkaar toe. We leerden elkaar kennen, herkennen, vertrouwen en samenwerken. Een warme dank voor ieders inzet om van onze zone een positief geheel te maken voor de toekomst!

Lieven Dries
Cor van den Bosch

Hou vast aan 't positieve aan de glimmers van de dag, ze drukken 't grijze zacht opzij en zorgen voor een lach, een lach die je kan delen met wie geen glimmers vindt, het is de kunst te voelen en te kijken als een kind.

#Lizismore

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parciebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN - MEDITATIES



SINT-FRANCISCUS

Zondag 2 maart 2025

8ste zo door het jaar
10u. Viering
Voorganger: Pr. Ghislain Kasereka
en Gaston Eysermans
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

Woensdag 5 maart 2025

Aswoensdag
Zoneviering in Vlierbeek
Franciscuskoor ondersteunt mede
de zoneviering

Zondag 9 maart 2025

1ste zondag van de vasten
10u. Viering
Voorganger: Pater Leo De Weerdts en
Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Anna Rusakova (met Hobo)

SINT-ANTONIUS

Zondag 2 maart
8ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor
Voorganger: Mieke Vanhooymissen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Myriam Rumbaut
Duiding: Mieke Vanhooymissen
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 9 maart
1ste zondag in de veertigdagentijd C

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Ghislain Kasereka
Assistent: Myriam Neves
Lector: Ann Handerickx
Homilie: pater Ghislain Kasereka
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
zo 2/3 - 8e zondag door het jaar
wo 5/3 - Aswoensdag
zo 9/3 - 1e zondag veertigdagentijd
zo 16/3 - 2e zondag veertigdagentijd
zo 23/3 - 3e zondag veertigdagentijd
zo 30/3 - 4e zondag veertigdagentijd
zo 6/4 - 5e zondag veertigdagentijd
zo 13/4 - Palmzondag
do 17/4 - Witte Donderdag
vr 18/4 - Goede Vrijdag
za 19/4 - Paaswake (zaterdagavond)
zo 27/4 - 2e zondag na Pasen

DON BOSCO
MEDITATIEGROEP

Don Bosco-meditatiegroep maan-
dagavonden van 20u tot 20u45 in
ademtocht en van 20u.45 tot 21u.15
in Dessauvage (bar)
Maart: 10 en 24
April: 7 en 21
Mei: 5 en 19
Juni: 2, 16 en 30
Juli: 14 en 28
Augustus: 11 en 25
September: 8 en 22
Oktober: 6 en 20
November: 3 en 17

Inzameling Kalenders en Agenda's 2024-2025

Elk jaar verzamelt de R.K. Aalmoezeniersdienst van de gevangenis met veel dankbaarheid **kalenders en agenda's** voor het nieuwe jaar 2025, evenals **allerlei toiletartikelen**.

Voor gedetineerden is een kalender aan de muur of een agenda om hun dagen te structureren een kleine, maar waardevolle houvast. Het helpt hen grip te houden op de tijd en hun planning. Uw bijdrage is dus een steun voor velen – mensen die vaak vergeten worden, maar die hier bij ons verblijven en uw gebaar enorm waarderen.

Dienen is een vorm van geloof, want God laat zich niet afzonder-

lijk vereren, maar juist door en in de mensen. Hij identificeert zich in het bijzonder met **de kleinen, de zwakken, de wezen en de weduwen...**: "Wat je voor een van deze minsten hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan."

Daarom, namens hen allemaal, een oprechte dank voor alles wat wij aan het begin van dit nieuwe jaar mochten ontvangen. We blijven in gebed en gedachten speciaal verbonden met de parochie.

Leo De Weerdts sj.
R.K. Aalmoezenier in de gevangenis van Brussel – Sint-Gillis-
Hoofdaalmoezenier van het Gevangeniswezen



INTERNATIONALE VROUWENDAG

De rol van vrouwen, moeders als vredestichters



Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag een warme **uitnodiging: zondag 09 maart, 15.00 u. – 17.00 u.**

De rol van vrouwen, moeders als vredestichters.
Lezing (in het engels), door **Emmanuel Chidozie**

Plaats: Sint-Michielscentrum,
Naamsstraat 57a, Leuven

Emmanuel Chidozie (Nigeria) is doctoraatsstudent in het departement sociale en culturele antropologie aan de faculteit Sociale Wetenschappen aan de KU Leuven.

Hij doet onderzoek naar trauma-herstel bij slachtoffers van Boko Haram in Nigeria, in het International Christian Centre- Home for the Needy, Edo-State, Nigeria. <https://www.homefortheneedy.com>.

Hier worden momenteel meer dan 4500 mensen, vooral vrouwen en kinderen opgevangen, vaak slachtoffers van geweld door Boko Haram. Ze vinden er een thuis, en worden begeleid in het verwerken van het trauma en het uitbouwen van een nieuw leven. Kinderen en jongeren worden begeleid om succesvol te studeren en een aangepaste job te vinden.



Toegang gratis. Een vrije gift voor het project is welkom de dag zelf of via overschrijving op bankrekening nr. BE97 7330 5818 2549 van de Leuvense Vredesbeweging, vermelding: Home for the needy.

Organisatie: Sint-Michel Vredeskerk en Leuvense Vredesbeweging
<https://sint-michel-vredeskerk.be>,
<https://www.vredeleuven.org>



PASTORALE ZONE KESSELINDE - ASWOENSDAG 5 MAART

'Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af' zo zegt ons de profeet Joël op aswoensdag. Die dag begint inderdaad de vasten.

Veertig dagen nemen wij tijd om ons hart te openen voor het woord van God dat ons allen oproept tot bezinning en verzet tegen onrecht.

Ook Broederlijk delen zal die periode met ons op weg gaan.

Laten we samen de vasten starten

met een stemmige viering met asoplegging.

Van harte welkom!

De aswoensdagviering gaat door op woensdag 5 maart om 20 uur in de abdijkerk van Vlierbeek.

Het is een zoneviering waardoor er in de andere parochies van onze Pastorale Zone GEEN viering is.



2 FEBRUARI 2025

Feest in Sint-Agatha - Wilsele-Putkapel

Sint-Agatha, geboren rond 225 in Catania in Sicilië, is een van de meest vereerde martelaressen uit de vroege christelijke geschiedenis. Volgens overlevering was zij een jonge vrouw van adellijke afkomst die haar leven aan God had gewijd en een gelofte van maagdelijkheid had afgelegd. Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Decius

(250-253) weigerde zij in te gaan op de avances van de Romeinse prefect Quintianus, die haar liet martelen en uiteindelijk ter dood bracht. Zij werd reeds in 252 heilig verklaard, amper één jaar na de wrede moord. Haar feestdag wordt jaarlijks gevierd op 5 februari.

De kerk van Wilsele-Putkapel, één

van de 10 gemeenschappen van de pastorale zone "Leuven aan de Dijle", werd toegewijd aan Sint-Agatha. Dit jaar viert deze parochie, opgericht in 1895, haar 130-jarig bestaan. En dit moet gevierd worden. Op zondag 2 februari 2025 werd in de kerk langs de Aarschotsesteenweg een speciale eucharistieviering gehouden. Deze viering viel samen met het feest van Maria-Lichtmis en de patroonheilige Sint-Agatha, wat het tot een driedubbel feest maakte.

De Sint-Agathaparochie heeft sinds haar oprichting een belangrijke rol gespeeld in het religieuze en sociale leven van de gemeenschap. Gedurende de afgelopen 130 jaar werden er talloze evenementen en activiteiten georganiseerd om de gemeenschap te versterken en het geloof te vieren. Zo was er in 1995 een herdenking voor haar eeuwfeest met onder meer een totaalspektakel: drie opeenvolgende avonden werd in de

kerk de historiek uitgebeeld door ongeveer 300 deelnemers.

De startviering van het 130-jarig jubileum bood parochianen en andere belangstellenden de gelegenheid om terug te blikken op de rijke geschiedenis van de parochie en vooruit te kijken naar de toekomst. Het was een moment van dankbaarheid en hernieuwing van de gemeenschapsbanden die deze parochie kenmerken.

Sint-Agatha blijft een inspiratiebron voor velen, niet alleen in Wilsele-Putkapel, maar wereldwijd, vanwege haar standvastigheid in het geloof en haar toewijding aan God.

In het kader van dit 130-jarig bestaan werden al zeker de volgende activiteiten geprogrammeerd:

- Op **zondag 18 mei** is er na de eucharistieviering een wiertjeszegening/wijding voor de inkompoort van de kerk: een buggy, een kinderkoets, een fiets, een skatebord, een auto, een tractor, een camionette, een rollator, een rolstoel, kortom alle mobiele voorwerpen met wiel-tjes worden met hun begeleider uitgenodigd.

- Op **zondag 22 juni** vieren we onze zomerse zondag, het einde van het werkjaar 2024-2025 met een feestelijke eucharistieviering gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.

- Op **woensdag 15 oktober** is er een voordracht gegeven door Steven Wielandts, vicaris-generaal van het aartsbisdom rond het thema: "de synodale kerk".



ST.-MICHEL VREDESKERK NIEUWS VAN DE CONTIUSSTICHTING

Een **nieuw concertseizoen** staat in de steigers. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de programmering van een schitterend nieuw concertseizoen. Met orgelmuziek van Bach, maar net zo goed muzikale pareltjes van minder bekende componisten. Een gevarieerd aanbod wordt klaargestoomd. **Het nieuwe concertseizoen wordt voorgesteld op woensdag 2 april.** Noteert u die avond alvast met stip in uw agenda! Meer praktische informatie volgt later.

Orgelbüchlein

De Contius Foundation gelooft in de kracht van muziek om mensen te verenigen en een boodschap van vrede uit te dragen. Met de tijdloze schoonheid van Johann Sebastian Bachs Orgelbüchlein brengen we deze visie tot leven vanuit de Leuvense Sint-Michiel Vredeskerk. **Waarom het Orgelbüchlein?**

Bach componeerde deze verzameling oorspronkelijk als een introductie voor beginnende organisten. Maar het *Orgelbüchlein* is meer dan een lesboek. Het biedt een unieke kijk op improvisatie en compositie op basis van koralen en onthult de diepgaande spiritualiteit van Bachs muziek. In slechts 45 korte koralen combineert Bach techniek, inspira-

tie en ontroering.

Wat kan je verwachten?

Elke vrijdag om 17.00 u. delen we een nieuwe video op ons YouTube-kanaal en sociale media. Een perfecte manier om je weekend te beginnen! Beleef de tijdloze muziek van Bach. Bernard Focroulle, Wim Winters, Laurens de Man en organiste in residentie Francesca Ajosa laten het Contiusorgel in Leuven klinken met deze pareltjes uit de orgelliteratuur. Duik in de kunst van Bach. Ontdek hoe Bach zijn muziek vormgaf: van compositietechnieken tot de spirituele dimensie die elke noot kleur geeft. Ga achter de schermen. Laat je inspireren door exclusieve verhalen van de uitvoerders over hun interpretaties, interactie met het orgel en de uitdagingen en vreugde van Bachs muziek. Bezoek en abonneer je op het YouTube kanaal van de Contiusstichting om deze serie video's te volgen!

De Contiusstichting is dankbaar voor elke steun en er zijn verschillende formules, je ontdekt ze door op de website naar 'Steun ons' te gaan.

www.contiusfoundation.org



Koop een bloemetje ten voordele van
Broederlijk Delen



Sint-Franciscuskerk
en de Don-Bosco gemeenschap
9 maart 2025 na de viering
narcissenverkoop
7 euro per potje
Voor Broederlijk Delen



ST.-MICHEL VREDESKERK DIALOGAVONDEN **Pacifisme** **Anno 2025**



Vredesactie organiseert in samenwerking met de Leuvense Vredesbeweging in het Sint-Michiels Centrum een reeks dialoogavonden over pacifisme. Met de bedoeling om de huidige tendens van militaire retoriek en oorlogslogica tegen te gaan. Onder de titel: 'PACIFISME ANNO 2025. ONTEVREDEN'. De eerste vindt plaats op vrijdag 7 maart te 19.30 u. De volgende bijeenkomsten worden met de deelnemers afgesproken. Je kan inschrijven via website Vredesactie of via een mailtje naar TRUIKE@VREDESACTIE.be.

SINT-FRANCISCUS(H.HART)KERK HEVERLEE 1937-1938 ...ontwerper niet Peynsaert, maar ... Kropholler



Abdij Affligem (c) Wikipedia

SINT-FRANCISCUSKERK HEVERLEE 1937-1938 - ARCHITECT ALBERT PEYNSAERT (1893-1966)
In 1935 zette pastoor Pieter Coen (1896-1987) van de toenmalige Heilig-Hartparochie (opgericht bij KB van 8 december 1913, op initiatief van kardinaal Mercier) de eerste stappen voor de bouw van een nieuwe kerk op een stuk grond aan de Tiensesteenweg in Heverlee, geschonken door de familie Michotte van den Berck. Albert Michotte van den Berck (1881-1965) was hoogleraar aan de universiteit. In 1982 werd de naam van de (H.Hart)parochie gewijzigd in Sint-Franciscusparochie, in het verlengde van de fusie van gemeenten in 1977 waardoor Leuven twee Heilig-Hartparochies had gekregen.
De ontwerpdracht werd verleend aan aannemer en architect Albert Peynsaert (1893-1966) uit Aalst. De plannen zijn gedateerd 30 november 1935. Een prijsofferte voor een bedrag van 866.357,30bfr van aannemer Jules Vanderlinden, die de werken ook zou uitvoeren, dateert van 1 maart 1937. De openbare aanbesteding had plaats op 5 maart 1937, de offerte van aannemer Van der Linden (Tiensesteenweg, 125 in Kessel-Lo) werd aanvaard en vastgelegd op 866.257,30bfr. De werken zouden volgens het contract met de aannemer aanvangen op 26 april 1937 en zouden op 10 maanden voltooid moeten zijn, dit wil zeggen eind februari 1938. De facto gebeurde dit midden januari, de eindafrekening dateert van 12 juni 1938. Eind 1937 had al de eerste erediens plaats, de kerk werd ingewijd door kardinaal Van Roey in september 1938. Een dossier met plannen, lastenboeken en briefwisseling wordt bewaard in het Kerkarchief van de Sint-Franciscusparochie.
De kerk is gelegen op een vrij klein en onregelmatig bouwterrein (kadastummer: sectie E, nr. E4/91), omsloten door de Tiensesteenweg, de Nieuwstraat (de huidige Albert Stainerstraat) en de Boogschuttersstraat, en sluit aan op de bebouwing aan de Tiensesteenweg en in de Boogschuttersstraat. Door de specifieke inplanting is de kerk ongewoon georiënteerd: het koor ligt aan de zuid-westzijde, de inkompartij aan de noordoostzijde. Een toren aan de westzijde van de voorgevel en op dezelfde bouwlijn, iets terugliggend ten opzichte van de rooilijn - markeert de hoek van de Tiensesteenweg en de Nieuwstraat. (...)
Het beklemtonen van de muren in baksteenmetselwerk als massieve volumes is erg verwant met het werk van de Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) (bijvoorbeeld in het Amsterdamse Beursgebouw), en brengt de Sint-Franciscuskerk uiteraard in ver-

band met het werk van Alexander Jakobus Kropholler (1881-1973) dat in België genoegzaam bekend was. Hij is overigens de architect van o.a. de nieuwe kloostervleugel van de abdij van Affligem waarbij Albert Peynsaert als aannemer is opgetreden. Kropholler en Peynsaert waren samen aanwezig bij de inwijding van de abdij in 1935. Als aannemer bouwde Peynsaert ook voor de architecten broeders Urbain (1903-1984) en Adrien Bressers (1897-1985) die via het Sint-Lucasinstituut in Gent contact hadden met Kropholler. In het begin van de jaren 30 was Kropholler herhaaldelijk te gast in de Gentse Sint-Lucaschool. Van Peynsaert zijn verder bekend de villa "De Noenendale" (1930-1931) in Mater (Oudenaarde), in opdracht van brouwer Charles Roman (duidelijk verwant met eigentijdse Nederlandse architectuur) en de bedrijfsgebouwen van de brouwerij Roman, eveneens in Oudenaarde, uit het begin van de jaren 30 (zie: *Bouwen door de eeuwen heen. Deel 15 n. 1. Provincie Oost-Vlaanderen. Arrondissement Oudenaarde. Stad Oudenaarde met fusiemeenten*, Turnhout, 1996 [pp. 364-366]).
De invloed van Kropholler op het ontwerp van de Sint-Franciscuskerk is heel duidelijk.
Er werd reeds gewezen op de kenmerkende sterke en eenvoudige geometrie en de massiviteit van de muren in baksteenmetselwerk met helemaal ingewerkte natuursteenelementen, een benadering die Kropholler van Berlage heeft overgenomen.
De kerk krijgt, zoals bij de kerken van Kropholler, een massief, vrij gesloten en enigszins gedrongen karakter. De zware inkomportiek draagt er aan bij. Het schrijnwerk van de dubbele deur is vergelijkbaar met schrijnwerk in Affligem. Ook de gedrongen zuilen en bijhorende spitsbogenarcade van het transept vinden we bij Kropholler terug, met name in de abdij van Affligem en in de Sint-Petruskerk in Leiden (1936). Er is ook een opvallende gelijkheid tussen het koormeubilair (zetels en stoelen voor de priesters) in Heverlee en meubilair van Kropholler in Alkmaar ('t Hooge Huys. 1931) en Affligem.
Een daadwerkelijke bijdrage van Kropholler en zijn medewerker Hugo Van Oerle (1905-1994), die ook bij Affligem betrokken was, staat vooralsnog niet vast. "Alhoewel er nog geen documenten zijn gevonden waar de naam van de kerk expliciet vernoemd wordt (in relatie tot Kropholler en Van Oerle), zijn er toch archivalia die deze veronderstelling onderbouwen", schrijft Els Oosterlinck. "In een brief aan Dom Albertus Van Roy (1888-1966) gedateerd 23 november 1939 [Affligem, Abdijarchief, 4010: A.J. Kropholler, *Correspondentie van architect A.J. Kropholler e.a. 1932-1965*, Brief van 23 november 1939] schrijft Kropholler: *Ik schreef laatst aan Peynsaert of hij soms dingen had die er zich toe leenden om 't samen te doen. In Leuven is 't toen goed gegaan en de pastoor is gelukkig goed tevreden — Een groter werk zou met hem samen op die manier voor hem 't voordeel hebben dat hij eens wat extra's kan maken en misschien zou men 't in*

*België mij eerder laten tekenen als een Belgisch architect het uitvoert. Doch P. voelde er niet zo heel veel voor geloof ik. 't Was ook zoo maar eens een balletje opgooien. Van Oerle vermeldde in zijn aanvraag tot lidmaatschap van 1941 aan de Bond van Nederlandse Architecten, als referentie een R.K. kerk te Leuven in 1937 uitgevoerd samen met architect Kropholler. Hij preciseerde nog: bij deze werken ben ik in hoofdzaak opgetreden als uitvoerend architect [Rotterdam, Nederlands Architectuurinstituut, 167001: Hugo van Oerle, *Aangifte van het lidmaatschap en voor het aspirant-lidmaatschap*, (1941)]. Dat het hier verder wel degelijk gaat over de Sint-Franciscuskerk in Leuven kunnen we verder afleiden uit hetgeen Kropholler in een brief aan dom Albert Van Roy schreef in 1941: (... gisteren sprak ik (ook voor 't eerst na den oorlog) v. Oerle, die ook zeer belangstellend was van de Belgische vrienden iets te vernemen. Ik heb hem Uw brief verteld; hij vroeg ook naar Past. Coen, mr. Peynsaert en (?); maar daarover kon ik ook niet veel vertellen [Affligem, Abdijarchief, 4010: A.J. Kropholler, *Correspondentie van architect A.J. Kropholler e.a. 1932-1965*, Brief van 15 mei 1941](...). Dat er nadien ook nog contacten waren tussen Peynsaert en Van Oerle blijkt uit het kaartje dat Kropholler richtte aan dom Albert Van Roy in 1942: *V. Oerle heeft na 4 maanden wachten permissie gekregen om België te bezoeken; hij is reeds geweest (...) bij Peynsaert*" ["De Sint-Franciscuskerk te Heverlee", paper vak "Inleiding tot de architectuurgeschiedenis en haar methodiek", 2de kandidatuur kunstwetenschap, academiejaar 2003-2004, p. 13]. Els Oosterlinck stelt voorzichtig dat "het besluit gerechtvaardigd (is) dat de werkelijke ontwerper niet Peynsaert is maar wel degelijk Kropholler. Het ging dus om een soort coöperatie tussen deze beide heren waarbij het ontwerp door Kropholler gerealiseerd werd en waarbij Peynsaert zijn naam op de bouwplannen en andere documenten vermeldde. De reden hiervoor moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat Kropholler blijkbaar problemen ondervond om als Nederlander in België opdrachten te bekomen. Een diepgaand onderzoek in de archieven (...) is zeker aangewezen en kan misschien leiden naar archivalia die deze stelling expliciet bevestigen" [ibid., p. 14].*

Luc Verpoest
Leuven 9 oktober 2004

(deze nota is gebaseerd op het seminarie-werk van een groep studenten van het Departement Archeologie, Kunstwetenschap en Musicologie / Afdeling Kunstwetenschap, academiejaar 2003-2004, voor het vak "Inleiding tot de architectuurgeschiedenis en haar methodiek", prof. Krista De Jonge en prof. Luc Verpoest)

Interesse voor de volledige tekst van prof. Luc Verpoest? Geef me een seintje op leopage42@gmail.com

Mijn beleving van de vastentijd



Mijn naam is Ghislain, de derde zoon en het vijfde kind uit een familie met zeven kinderen. Het feit dat ik derde zoon ben, zit ook in mijn naam, nl.- Kasereka. Mijn priesterwijding vond plaats op 5 mei 2019 in de Sint-Pieterskerk, hier in Leuven. Ik was de eerste wijdeling van mgr. Koen Vanhoutte. Sinds 2023 ben ik werkzaam in de pastorale zone KesselLinde en vanaf december vorig jaar ben ik de overste van de Paters Montfortanen in België.

Ik ben geboren in 1988 in Noord-Kivu (in de Democratische Republiek Congo) waar ik ook opgroeide. Het is een bergachtig gebied met een gelijkaardig klimaat als hier in België. Maar in die regio is het niet altijd rustig vanwege voortdurende schermutselingen veroorzaakt door de illegale exploitatie van diverse strategische grondstoffen. De veiligheidssituatie in Kivu is nog steeds alarmerend. De oorlog tussen de door Rwanda gesteunde rebellen M23 en het Congolese leger duurt voort. Dit veroorzaakt een vluchtelingenstroom naar de grote steden van Kivu, met alle gevolgen van dien.

Ik wil jullie daarom vragen om de mensen in Congo en vooral in Kivu in jullie gebeden mee te dragen, opdat zij rust vinden, ondanks de gespannen situatie in hun streek. Moge hun geloof hen doen hopen op betere tijden, ook al zijn die ver weg! Deze hoop op opstanding is de essentie van ons geloof.

Op weg naar Pasen

De vastentijd is een gelegenheid voor alle christenen om hun spirituele leven te verdiepen. Het ritueel van het opleggen van as op het voorhoofd van de gelovige benadrukt de kwetsbaarheid van ons mens-zijn en de vaste wil tot bekeering tegenover alles wat geen deugd is. Ons voorbereiden op Pasen betekent ook de hand uitsteken naar anderen, onze naasten liefhebben met praktische gebaren. Het is een kans om een broer, zus, collega of buur in nood de hand te reiken.
Bij ons thuis was de vastentijd een gelegenheid voor onze moeder om ons, haar zeven kinderen, te leren open te staan voor God, voor gebed en voor de betekenis van delen

en vergeven. Ze maakte ook van de gelegenheid gebruik om ons meer te vertellen over Gods oneindige barmhartigheid, die op ons wacht in het sacrament van verzoening. Elke dag werden we bijna verplicht om de rozenkrans te bidden en wie afwezig was, werd de volgende dag berispt. Toen ik opgroeide, leerde ik mezelf de vastenboodschap die onze moeder ons probeerde door te geven eigen te maken.

Net als hier in België blijft de vastentijd in Congo een reis van hoop, door te leven vanuit de essentie. We stellen onszelf grenzen en beseffen dat we kunnen leven zonder de dingen die ons binden, zodat we ons beter kunnen richten op God en vooral op anderen. De veertigdagentijd biedt zoveel mogelijkheden die we normaal gesproken in ons dagelijks leven niet hebben: momenten van inkeer, retraites, een dag van vernieuwing in de parochie, vrijwilligerswerk,... Tijdens deze vastentijd worden we uitgenodigd om te bidden, en ons ten dienste te stellen van de meest kwetsbaren. Zoveel manieren om te leven en het licht van geloof, hoop en naastenliefde te delen met hen die God op ons pad brengt.

Laten we op weg naar Pasen deze belangrijke vastentijd benutten om ons te verzoenen met onszelf, met onze medemensen en met God, door ons de woorden van de profeet Ezechiël te herinneren: "Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt" (Ezechiël 36, 26-27). Moge de Heilige Maagd Maria, die haar Zoon verzorgde naar het kruisoffer, ons bijstaan en ons helpen om de Heer te verwelkomen en voor hem te kiezen in ons dagelijks leven.

Ik wens ieder van ons een gelukkige weg naar het Paasfeest van de Heer!

Ghislain Kasereka, SMM