

46 2024

WEEKKRANT
13 NOVEMBER
JAARGANG 85
EDITIE 4330

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

RODE WOENSDAG

Een signaal van christelijke solidariteit



Sacré-Coeur Parijs

Op woensdag 20 november 2024 om 18.00 u. organiseert Kerk in Nood in de Abdij van Park Rode Woensdag of Red Wednesday zoals het internationaal heet. In aanwezigheid van aartsbisschop mgr. Luc Terlinden en mgr. Herman Co-sijns, kerkelijk assistent van Kerk in Nood, vragen we uw aandacht en uw gebed voor allen die vervolgd worden omwille van hun geloof. Zo hopen we ook in België meer aandacht te kunnen trekken voor het lot van onze broeders en zusters wereldwijd die gebukt gaan onder vervolging omwille van hun geloof. Zij hebben ons gebed en onze verbondenheid broodnodig, want wij zijn tenslotte allen ledematen van hetzelfde Lichaam van Christus.

Vrij om te geloven

We leven hier in een samenleving waar het relatief comfortabel is om te geloven. Vrijheid van godsdienst is tenslotte een mensenrecht. Ons geloof belijden en beleven is een vrije keuze, zonder noemenswaardige bedreigingen die ons beperken, dit in tegenstelling tot andere landen in de wereld. Wereldwijd worden meer christenen vervolgd en lastiggevallen dan mensen van welk ander geloof ook. Priesters worden vermoord, gelovigen worden ontvoerd, christelijke vrouwen worden verkracht en gedwongen hun geloof te af te zweren, kerken worden ontheiligd en geloofsgemeenschappen worden gedwongen te vluchten.

Als internationale katholieke hulporganisatie, ontvangt Kerk in Nood wekelijks verhalen van mensen die getuigen dat ze omwille van hun geloof bedreigd, vervolgd of gevangen genomen worden, zelfs tot de dood toe. Samen met de 23 secretariaten van Kerk in Nood in de wereld verlichten we belangrijke gebouwen (kerken, kapellen en/of andere gebouwen zoals de Sacré-Coeur van Montmartre in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona, de Cristo Redentor in Rio de Janeiro) in het rood, de kleur van de martelaren.

Wat gebeurt er die avond?

U bent van harte welkom in het secretariaat van Kerk in Nood, Abdij van Park 5, te Leuven
18.00 u. Welkom
18.15 u. Film: "Heroes of Faith" - Getuigenissen uit Irak, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka met reflectie door aartsbisschop mgr. Luc Terlinden
19.00 u. Vragen en antwoorden, met ontmoetingsmoment
20.00 u. Kaarsjesprocessie met nadien gebedswake in de abdijkerk Sint-Jan Evangelist

Inschrijven kan via info@kerkin-nood.be of via +32 (0)16 39 50 50



Sint-Hilariuskerk Bierbeek

Wenst u een gebouw in het rood te verlichten, dan vindt u meer informatie op onze website: www.re-dweek.be

'We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet ten gronde.' (2 Kor 4,9)

Samen met u als trouwe geloofsgenoot willen we vervolgte christe-

nen in ons hart sluiten. Meedoen met onze actie Rode Woensdag-Red Wednesday is een signaal van christelijke verbondenheid, dat een belangrijk verschil maakt voor hen die lijden omwille van hun geloof. Bidt u mee? Verlicht u ook een gebouw? Laten we samen een halt toeroepen aan religieuze vervolging.

Uma Wijnants
Directeur van Kerk in Nood



Wagenhuis Parkabdij

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 17 november 2024

33ste zo dh jaar

10u. Viering Naamopgave vormsel

Voorgangers: Pater Leo De Weerdtsj en Lieven Dries
Lector: Vormelingen
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Herman Baumers

Zondag 24 november 2024

Christus Koning

Gedachtenis Jakobus Rosier: 25 november 1952

10u. Viering

Voorganger: Rony Timmermans en Gaston Eysermans
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 17 november

33ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-

zang
Voorganger: pater Leo De Weerdtsj
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Hilde Sinap
Homilie: pater Leo De Weerdtsj
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 24 november

34ste zondag door het jaar B

11 u. viering met koor- en samen-

zang
Voorganger: Myriam Neves
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Ann Henderickx
Duiding: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.

KERK IN NOOD

Kerstaffiche



Kerk in Nood maakt haar pastorale missie voor de wereldkerk waar door drie belangrijke pijlers: informatie-gebed-actie. Deze affiche ondersteunt de pijler gebed en evangelisatie waarbij we het echte kerstgebeuren centraal stellen. Deze kerstaffiche wordt u gratis aangeboden. Doe mee aan evangelisatie en hang de raamaffiche op een zichtbare plaats. Ook uw gift is welkom op BE91 4176 0144 9176 met de mededeling: Kerstaffiche.

Kom langs bij Kerk in Nood in de Abdij van Park 5 of laat het bij u thuis bezorgen via 016 39 50 50, info@kerkinneed.be of www.kerkinneed.be.

Kerk in Nood
Abdij van Park 5 - 3001 Leuven
Tel. 016 39 50 50
info@kerkinneed.be
www.kerkinneed.be
IBAN: BE91 4176 0144 9176
BIC: KREDBEBB

Ware vrijheid?
Jezelf leren loslaten

BZN

Allerheiligen



Alles heeft zijn tijd:
een tijd van stilte,
een tijd van pijn,
een tijd van rouwen
en een tijd van
dankbare herinnering.

Viering op 27 oktober 2024 Don Boscogemeenschap Kessel-Lo



Welkom

Dit huis is een huis waar de deur openstaat, waar zoekers en zieners, genood of gekomen, hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, waar zangers en zeggars bijeen zijn gekomen om uiting te geven aan waar zij van dromen, waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

tekst: Margryt Poorststra

Inleiding

De herfst heeft alweer zijn intrede gedaan. Bladeren veranderen prach-

tig van kleur en dwarrelen van de bomen. De warmte van de zomer vervaagt langzaam. De dagen worden korter en korter en de donkerste periode van het jaar is ingezet. Algauw voelen we in het donker, in de nevel, in de schemer de behoefte aan licht. We laten ons voor deze viering leiden door de evangelielezing van deze zondag die precies vertelt over die behoefte, die noodzaak aan licht. Marcus schreef zijn evangelie in de jaren 70, wellicht voor vervolgd christenen in Rome. Vervolgd worden om iemand die het zo goed voor had met de mensen.... onbegrijpelijk toch? Het voedt de vraag naar wie Jezus eigen-

lijk was en of hij de vervolgingsellende wel waard is.

Marcus vertelt hen hoe Jezus in Galilea spreekt en geneest en daarna naar Jeruzalem reist waar hij zal lijden, sterven en verrijzen. Pas in zijn lijden en dood wordt duidelijk dat Jezus de verwachte Messias is. Voordien kan je het als het ware niet doorgronden. Exegeten noemden dit later het Marcusgeheim: noch in de beginperiode in Galilea noch op reis naar Jeruzalem is het bij Marcus al gepast om Jezus te benoemen als redder, verlosser, Messias. Wie het doorheeft of te makkelijk in de mond neemt wordt zelfs uitdrukkelijk gevraagd te zwijgen. Als lezer van het Marcusevangelie ervaar je dat Jezus volgen niet makkelijk is, zeker geen triomftocht. Waarom zou je het in hemelsnaam doen: je ziet af, je wordt vervolgd, je wordt uitgelachen... zeg niet te makkelijk dat je Jezus volgt want wil je ook dat lijden, die miserie?

Communie

Lied van weg en omweg

Die mij getrokken uit de schoot mij mens genoemd hebt en geëgend mijn ogen wende aan het licht mijn voeten zette dat ik stond mij hebt doen weten dat ik gaan kon



dat ik zou komen waar Gij zijt die als ik neerzit aan de kant van weg en omweg, moe en dorstig, mij overschaduw met uw Naam die toen ik neerlag in het stof mij hebt omgeven met uw duister dat geen gedierte mij verslond die ongezien mij trekt tot U U zal ik ongezien vertrouwen laat mij niet over aan mijzelf. die ongezien mij trekt tot U U zal ik ongezien vertrouwen laat mij niet over aan mijzelf.

tekst: Huub Oosterhuis

Verhaal - Het raam.

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007) Er waren eens twee mannen die in een ziekenhuis een kamer deelden. De ene moest in bed liggen, de andere zat vaak bij het raam. Aan zijn buur die in bed lag vertelde de man bij het raam over alles wat er buiten te zien was bomen, bloemen, kinde-

ren...De man bij het raam was al oud en kwam zijn ziekte niet meer te boven. Op een dag stierf hij. De andere man werd langzaam beter. Toen hij kon rechtzitten, vroeg hij aan de verpleegster: 'Mag ik in die zetel bij het raam zitten?' De verpleegster bracht hem naar de zetel. Toen riep de man: 'Hoe kan dat nu? Ik zie alleen een muur! Toen mijn buur hier zat, vertelde hij me honderd-uit over alles wat er te zien was.' Toen zei de verpleegster 'Je vriend was een blinde man. Hij dacht dat zijn verhalen je goed zouden doen.'

Zegen

God, bron en oorsprong van ons leven, licht op onze weg, wij vragen U

Dat er licht mag zijn

Licht in onze ogen zodat we elkaar kunnen zien, zo goed als nieuw. Licht in onze harten: Dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen

Licht in onze gedachten: Dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten

Zegenen we elkaar daartoe in naam van Vader, Moeder, Zoon en H. Geest.

In liefde met ons verbonden - St. Franciscus Allerheiligenviering

Openingswoord

Wanneer zomer en herfst in elkaar schuiven, wanneer in de natuur 'leven' zich een tijd gaat verbergen om in de lente weer van onder het bladerdak open te bloeien, worden mensen van oudsher even stil...Op dat moment in de natuur houden we ook even halt bij de breekpunten van ons bestaan. We willen vandaag de mensen noemen die er niet meer zijn, maar die door hun leven ons leven zin hebben gegeven...We denken ook mensen die we niet expliciet noemen, maar nog zo levendig in ons aanwezig... En we denken aan alle heiligen, ons voorgegaan, vroeger of zij die voor ons heilig waren en die we nu missen of zij die vandaag de dag hun taak opnemen.

Je aanwezigheid is zinvol als je er bent uit genegenheid of medeleven...Je aanwezigheid wordt nog zinnvoller als je hier biddend wil zijn, wat bidden ook voor jou mag betekenen...In vertrouwen spreken met God of met hen die in Hem verder leven?Hoe dan ook in deze verbondenheid krijgt onze herinnering een diepere betekenis.

Vandaag vierden we dankbaar het feest van alle heiligen, die van vroeger en die van nu, allemaal mensen, gekend tot ongekend, die zich tijdens hun leven lieten, laten of zullen inspireren door Jezus' boodschap.

Voor het altaar hebben we hen neergelegd die we zo missen in ons leven. Graag brengen we bij hen licht aan: omdat we geloven dat licht en leven krachtiger is dan dood.

We branden een eerste kaars voor alle overledenen van onze gemeenschap.

Met een tweede kaars gedenken we wie overleden zijn in onze gezinnen en onze families.



De derde kaars steken we aan voor alle vrienden en kennissen die we verloren hebben, door de dood, door conflicten, op welke manier dan ook.

Een vierde kaars branden we uit medeleven met de mens om wie niemand treurt, bij wiens begravenis niemand aanwezig was of zal zijn. Bij de vijfde kaars denken we aan alle mensen die omkwamen door honger, oorlog, terreur, geweld...Een zesde kaars is voor al diegenen die vandaag en op dit moment, waar ook ter wereld, sterven. Een volgende kaars steken we aan voor de vele zinloze slachtoffers van het verkeer.

Bij de achtste kaars gaan onze gedachten naar het ongeboren leven, dat geen kans krijgt ooit geboren te worden.

De negende kaars is bestemd voor ons allemaal, opdat het verdriet dat ons onvermijdelijk ooit zal overvallen, ons niet zal verstikken en opdat we voor anderen een troost en steun mogen zijn.

De laatste kaars, is de paaskaars. Het licht in onze duisternis, de weg ten leven. Teken van Jezus verrijzenis.

Eerste lezing

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de leegte van zijn aanwezigheid opvullen. Je moet dat niet proberen, je moet eenvoudig aanvaarden en

volharden. Dat klinkt hard, maar het is een grote troost, want zolang die leegte blijft, blijf je aldoor met elkaar verbonden. Het is fout te zeggen: God vult die leegte. Hij vult haar helemaal niet... integendeel. Hij houdt die leegte leeg en helpt ons zode vroegere gemeenschap met elkaar bewaren, zij het dan ook in pijn.Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding.Maar dankbaarheid verandert de pijn van herinnering in stille vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. Je moet zorgen dat je niet in herinneringen blijft graven, en je erin verliest. Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit. Dan wordt het verleden een bron van vreugde en kracht.

Dietrich Bonhoeffer

Tafelgebed

Gezegend zijt Gij, God die ons doet herinneren door van vroeger te verhalen. Gezegend alle mensen die wij niet vergeten, wier namen wij in deze tijde misschien vaker noemen en die ons blijven vertellen van al het goede dat zij deden. Vandaag denken we daarbij heel speciaal allen die wij persoonlijk

kennenen bijzonder hen die pas recent van ons zijn heengegaan en leven in Zijn liefde.

Dan zullen wij in stilte denken aan de mensen die gestorven zijn en vandaag noemen wij speciaal:

E.H. Rosier, E.H. Coen, E.H. Andries, E.H. Bulckens, E.H. Goossens, E.H. Doms, P. Luc Van Den Wijngaert, Mevrouw Eugenie Demolder, Mevrouw Agnes Buttiens, Mevrouw Agnes Roelens, Mevrouw Louise Vanderelst

We denken ook aan de parochianen of leden van onze verenigingen waarvan ons het overlijden gemeld werd maar die elders begraven werden.

De Heer Willy Depoorter, De Heer Luc Herroelen, De Heer Mark Debeir, Mevrouw Mariette Mellaerts, De Heer Jerome Verhoelst, De Heer Francisco Hernandez Navarro.

En we denken aan de vele familieleden en vrienden die we ieder zo missen. Zij hebben ons richting gegeven, doen ons hart branden.

God nodigt ons uit op weg te gaan van duisternis naar licht, Hij voedt ons onderweg om ons kracht te geven in de beproeving, om ons te helen in de verdeeldheid, om ons te brengen waar Hij zelf is.

God spreekt ons aan in een gebaar van liefde. Als eenzaamheid ons gevangen houdt, wil Hij ons brengen tot één gemeenschap verzameld rondom Hem.

Gezegend de vrienden van Jezus en allen die niet kunnen ophouden van Hem te vertellen of te getuigen. Dat Hij alleen maar zijn verhalen wilde vertellen, prachtige verhalen van God zoals alleen Hij Hem kende. Dat Hij gewoon maar wilde leven tussen gewone men-

sen: Hen zoveel mogelijk helpen. Hun geloof en hun hoop zijn, hun vriend. Hij wilde nog zoveel vertellen. En misschien had Hij nog maar een week, misschien nog maar een dag of zelfs maar een paar uur. Die avond moest Hij dus het allerbelangrijkste verhaal vertellen, een verhaal om nooit te vergeten. En Hij dacht, dat verhaal moet gaan over gewone dingen: eten en drinken, samen zijn en delen. Want zo is God toch voor mensen: heel dichtbij, voor altijd met ons verbonden.

Kort daarna stierf Jezus en daarna gebeurden er zulke vreemde en mooie dingen dat ze het opeens heel zeker wisten: Jezus is het beste voorbeeld van een mens zoals God hoopt dat mensen zullen zijn. En dus probeerden ze zoveel mogelijk op Hem te lijken. Tot op de dag van vandaag.

Bezinning: Stil zou ik willen zijn...

Stil zou ik willen zijn vandaag en vertoeven en verwijlen bij zo velen die mij dierbaar zijn maar die rusten in de aarde, geborgen in de eeuwigheid van Uw liefde.

Ik draag hun namen in mijn hart, en meer nog dan hun namen de herinnering aan wie ze zijn geweest... Zij hebben van mij gehouden. Ik hield van hen. Zij hebben mij gemaakt tot wie ik ben...Zo talrijk zijn ze reeds, lieve God: familie, burens, kennissen, goede vrienden... Zo velen dichtbij en veraf.

Stil zou ik willen zijn vandaag en in die stilte – Uw stilte – dankbaar toeven en verwijlen bij zo velen die mij dierbaar zijn en die rusten in de aarde.

...er werd niet alleen hard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt



Wie is Jos Van Emelen?

Als zevende van acht kinderen kwam ik ter wereld in januari 1945 in Molenbeek-Wersbeek. Twee weken later landde er een vliegende bom op nog geen 100 meter van ons huis. Omdat alle ramen stuk gevlogen waren lag ik helemaal onder de glasscherven, gelukkig zonder verwondingen.

Mijn grootvader had een boerderij en een molen. Daar kwamen velen naar toe om hun graan te laten malen. Grootvader aan moederskant reed nog met paard en kar door het Hageland om boter en eieren op te halen bij de boeren.

In 1947 werd mijn vader hoofdonderwijzer in Molenbeek-Wersbeek. Wij woonden op een groot stuk

grond van 60 are met een uitgebreide groentetuin en een ruim kippenhok.

Vele mensen kwamen bij mijn vader om hun belastingen te laten invullen of andere paperassen die ze te moeilijk vonden en vader hielp hun problemen oplossen. Dat was de tijd van gratis dienstbetoon!

Tot de vijfde Latijnse ging ik naar het Sint-Pieterscollege. Daarna was ik op internaat in het Sint-Albertuscollege in Haasrode bij de Karmelieten.

In de Normalschool Sint-Thomas in Brussel behaalde ik het diploma van onderwijzer.

In Sint-Rafaël in Leuven volgde ik drie jaar verpleging. Vanaf 1969 deed ik mijn legerdienst

in het militair hospitaal in Brussel. In 1970 trouwde ik met Magda, nog altijd mijn liefste vrouwtje. Ik werkte als verpleger in Pellenberg tot aan mijn pensioen in 2004.

Jos, hoe ben je hier in de parochie terechtgekomen?

Sinds augustus 1973 wonen wij hier in de de Philipslaan. Magda heeft sinds haar kinderjaren altijd gezongen en zo startte zij ook in het Heilig-Hartkoor, nu Blij Rondeel.

Na de hoogmis op zondag kwamen de zangers een pintje drinken in het café waar nu de keuken van het zaaltje is. Mijn schoonvader was barman. Het sociaal leven speelde zich daar af, het was een echt buurthuis. In 1979 vond er een algemene vergadering plaats met alle parochiale verenigingen. Daar werd een bestuur voor het Parochiaal Centrum gekozen. Toen werd er ook beslist om het zaaltje te verbouwen. Tientallen vrijwilligers werden verzameld om de grote werken aan te vatten. Wij begonnen te breken en wij metsten muren en een toog. Wand en plafond werden vernieuwd en ramen werden geplaatst. Vic Van Ham zorgde voor aangepaste elektriciteit.

De keuken werd uitgebroken en er kwamen nieuwe installaties. Ik zorgde dat de toiletten achteraan

kwamen met nieuwe WC's. Daarna kwam het plan om een aparte ingang te bouwen. Architect Herman Lenaerts uit de boogschuttersstraat tekende het ontwerp. Samen met Guy Saenen en andere vrijwilligers bouwden wij elk weekend aan die nieuwe ingang. Heel wat jaren hebben wij daar onze vrije tijd ingestoken!

Bij de werken in het zaaltje werd niet alleen hard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt.

De inkomsten van de bar dekten de kosten van het materiaal. Er wordt geen huur gevraagd, maar elk drankje dat genuttigd wordt brengt geld in de kassa.

In de jaren '90 heb ik de praktische organisatie van het parochiezaaltje overgelaten aan Guy Saenen.

Ik engageerde me meer in het BuurTTeater. Soms speelde ik mee,

maar meestal werkte ik mee aan de opbouw van de decors.

Ook voor de parochie mogen Lieven en Thierry weleens beroep op mij doen. In de jaren '70 en '80 verzorgden wij met enthousiaste vrijwilligers de kerstkribben met entourage. Als het koor Blij Rondeel optreedt, help ik mee het podium te plaatsen en zorg ik dat de juiste aangepaste verlichting werkt.

Via mijn telefoon ben ik altijd bereikbaar voor wie mij nodig heeft en als het lukt engageer ik mij wel.

Magda en ik hebben drie kinderen en negen kleinkinderen, waar we nu graag wat tijd in steken.

Dank je wel Jos voor dit nu al 22ste interview.

Maria Van Eepoel



...de hoeveelste BBQ zou dit zijn?

MosselFeest in Sint-Antonius

Léon Schreursvest 33, Heverlee
op zondag 24 november 2024



Ontvangst vanaf 12 uur

Er wordt opgediend van 12u30 tot 14u30
in volgorde van het toekomen

Van harte welkom!

de Antoniusvrienden

Bestelling mosselFeest 2024

TAFEL

familie

aantal personen (aantal plaatsen aan tafel)

kinderstoel ja / neen

mosselen, friet	. . x 23,00 euro = euro
mosselen, brood	. . x 23,00 euro = euro
balletjes in tomatensaus, friet	. . x 18,00 euro = euro
vege balletjes in tomatensaus	. . x 18,00 euro = euro

kindermenu's

mosselen, friet	. . x 10,00 euro = euro
balletjes in tomatensaus, friet	. . x 8,00 euro = euro
vege balletjes in tomatensaus	. . x 8,00 euro = euro
euro	
cornetto	. . x 3,00 euro = euro
taart abrikoos	. . x 5,00 euro = euro
taart kriek	. . x 5,00 euro = euro
taart flan	. . x 5,00 euro = euro

Totaal euro

Betalen kan cash of via overschrijving op rekeningnummer
BE84 0018 0522 4459 van vzw Antoniusvrienden-Heverlee

U kan uw bestelling doorgeven **tot en met zondag 17 november**
Caroline Van Audenhoven Hortense Damanhof 32
carolineva@telenet.be gsm 0476 39 79 02
zit graag aan tafel met