

43 2024

WEEKKRANT
23 OKTOBER
JAARGANG 85
EDITIE 4330

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Windekind in Leuven trapt actie "Waar is dat cakeje?" af



Het startschot van de oktober-missie maand werd op 1 oktober in de school Windekind in Leuven gegeven. Hiermee werd de actie "Waar is dat cakeje?" op gang getrokken.

De kinderen van klas WEST bakten in de voormiddag cupcakes en gin-

gen deze 's namiddags in Leuven verkopen. Een enthousiaste groep kinderen met leerkrachten en enkele ouders maakten er een fijne dag van. Artisanale cupcakes die ze enthousiast verkochten in en om de Grote Markt van Leuven.

De wereld straalde dankzij deze kinderen en hun inzet in Leuven, ondanks de soms dreigende wolken. En in Sri Lanka zal het ook wat mooier worden, dankzij deze actie. Een opbrengst van meer dan 160 euro verdient een dikke proficiat.

Met "Waar is dat cakeje?" wil Mis-

sio iedereen oproepen om een cake te bakken en mensen uit te nodigen om voor een vrije bijdrage te komen proeven en iets te vernemen van de wereldwijde verbondenheid waaraan Missio – de Pauselijke Missiewerken – bouwt, dit jaar met een bijzondere band met Sri Lanka.

De kinderen van Windekind gaven deze actie alvast een schitterende start.

Meer info over de actie "Waar is dat cakeje?" met ook een recept met accentjes uit Sri Lanka, vindt u bij de downloads op [https://www.missio-](https://www.missio.be/nl/downloads/)

[be/nl/downloads/](https://www.missio.be/nl/downloads/).

Doe jij ook mee en bak je ook een cake?

Een kleine moeite maakt een wereld van verschil, ook in Sri Lanka.

Hartelijk dank hiervoor.

Tom Heylen, Coördinator Missio voor Vlaanderen
Tervuursestraat 56 3000 Leuven
+32 471 51 65 66
coordinator@missio.be

VOLWASSEN- CATECHESE WEER VAN START



Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde. (naar psalm 104)

Op 4 oktober startten we in Leuven met de volwassencatechese voor onze pastorale zone. Zes Nederlandstaligen en vijf Engelstaligen jonge vrouwen en mannen beginnen zo aan hun geloofstraject samen met hun catechisten en meter of peter.

Eerst was er een gezamenlijke ontmoeting om mekaar toch wat te leren kennen. Daarna werd er gesproken en nagedacht over de betekenis van geloven en wat dat voor ieder persoonlijk betekende.

Vier doopleerlingen en zeven kandidaten voor het vormsel bereiden zich voor om tijdens de Paaswake op 19 april in de Sint-Pieterskerk de sacramenten van het doopsel, vormsel en eerste communie te ontvangen.

Hoopvol in deze tijd dat jonge mensen bewust kiezen om als christen te leven. Christen-zijn: eeuwenoud maar toch springlevend.

Goede voorbereiding: Grace, Waleska, Dorien, Arne, Freerk, Rafael, Hannah, Yiji, Gabriel, Emma en Alba en we blijven voor mekaar bidden.

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@otheo.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte Lostraat 202
3010 Kessel-Lo
0496 214 614
Parochiesecretariaat:
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 27 oktober 2024
30ste zo dh jaar

10u. Viering
Intentie voor mevrouw Lucienne Hommelen
Voorganger: pastor Rony Timmermans en Gaston Eysermans
Lector: Lutgarde Frederickx
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Vrijdag 1 november 2024
Allerheiligen/-zielen

10u. Viering
Voorgangers: Gaston Eysermans en Lieven Dries
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 3 november 2024
31ste zo dh jaar

10u. Viering met doop
Intentie voor de overledenen van de familie Verlinden-Wuytack
Voorgangers: Pr. Tresor smm en Lieven Dries

Lector: Gaston Eysermans
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Raoul Vereecken

SINT-ANTONIUS

Zondag 27 oktober
GEEN VIERING

Vrijdag 1 november
Allerheiligen
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: Caroline Van Audenhoven
Assistent: Hilde Pex
Lector: Myriam Rumbaut
Homilie: Caroline Van Audenhoven

Zondag 3 november
GEEN VIERING

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
27 oktober

GEVOELIG KOUDER



© Tijana Drndarski

'Het wordt morgen gevoelig kouder', zegt de weervrouw. Het treft me, omdat er tenslotte niet zo vaak over gevoelens wordt gesproken in het weerbericht. Hoewel ze het tegenwoordig ook weleens over de 'gevoelstemperatuur' hebben, maar dat is weer iets anders. Gevoelig kouder betekent dat we het verschil echt wel gaan merken. Als de temperatuur niet meer dan een paar graden omhoog of omlaag gaat, laten we dat vaak gewoon langs ons heen glijden. We voorzien een zonnehoed of een extra laagje en verder hoeven we er niet naar om te kijken. Maar dat zal nu niet het geval zijn. We gaan het voelen, en hoe! Het zou wel eens de wissel in onze kleerkast kunnen betekenen van zomerfleurigheid naar winterdonzigheid.

Wie heeft daar begin september al zin in?
Dat ligt inderdaad heel gevoelig! Ik overweeg om de term voortaan ook voor andere toestanden te ge-

bruiken.
'Jij bent vandaag gevoelig actiever dan anders!' of 'Pas op, want ik ben vandaag gevoelig slechter gehumeurd dan gewoonlijk!' 'De soep is gevoelig zouter.'
Er zitten gevoelig meer spinnen in huis.
Onbegrensde mogelijkheden! Benieuwd hoe mijn omgeving gaat reageren. Zullen ze rekening houden met de nieuwe gevoeligheden? Of zullen ze me antwoorden dat ik gevoelig meer mijn mond moet houden?
We zullen zien. Ik heb opeens een gevoelig groot verlangen naar een kop koffie met een stukje chocolade. Gelukkig valt dat probleemloos te regelen, wat voor weer het ook is.
Kolet Janssen

gepubliceerd op 10 september 2024
(<https://www.koletjanssen.be/blog/voelig>)

Herabonnering

KERK & Leven

Beste abonnee

Elke week vind je op deze pagina's van *Kerk & Leven* lokaal nieuws en inspirerende verhalen uit jouw buurt. Dat is het resultaat van het werk van vele plaatselijke vrijwilligers. Verderop in je vertrouwde *Kerk & Leven* vind je elke week een dosis inspiratie, verdieping en actualiteit. Binnenkort staat de herabonnering opnieuw voor de deur.

Dit jaar besliste de overheid om de subsidie voor het verzenden van kranten en weekbladen te beëindigen. We zijn helaas genoodzaakt om deze stijging (een verzesvoudiging van de verzendkosten) door te rekenen in onze nieuwe abonnementsprijzen.

Door de stijging van die Bpost tarieven zullen er in 2025 niet één, maar twee verschillende abonnementsformules bestaan. Abonnees kunnen kiezen tussen een Digitaal + Print abonnement of een (goedkoper) Digitaal abonnement. Meer info over deze twee formules volgt in de maand oktober, via de herabonneringsbrief en via uw *Kerk & Leven*.

We lanceren ook een nieuw initi-

atief: het *Otheo Magazine*. Elk seizoen ontvang je als abonnee een magazine van 80 pagina's vol verhalen van geloof, hoop en liefde. Met uitgebreide interviews, fotoreportages en inspirerende analyses

Tarieven in 2025

Vanaf 1 januari gelden volgende tarieven:

- **Digitaal abonnement:** €3,99 per maand via domiciliëring
- **Digitaal + Print abonnement:** €7,99 per maand via domiciliëring (of €96 per jaar als u betaalt via de herabonneringsbrief)

U haalt dus een pak meer uit uw abonnement in 2025 dankzij onze twee formules. Je ontvangt elke week je weekblad in de bus voor minder dan 2 EUR. Voor het eerst zal je, indien je wil, ook via een maandelijks domiciliëring kunnen betalen. Nu al uw abonnement vernieuwen?

Voorlopig hoeft u nog niets te doen. Uw abonnement loopt nog tot 31 december 2024. Binnenkort ontvangt u van ons een e-mail of brief met daarin alle details van uw verlenging. We kijken er alvast naar uit om u ook in 2025 te mogen blijven inspireren

Stilte



Van ons bezoek (in juni) aan de Begijnhofkerk in Brussel, nu House of Compassion, brachten we deze tekst mee.

Stilte

In een huis van mededogen is ook nood aan stilte: Gerechtigheid en mededogen zijn het hart van vrede. Om fanatisme te voorkomen, zoekt House of Compassion een evenwicht tussen de twee. Om zich te confronteren met het lijden van de wereld en de persoonlijke drama's die zich voor onze ogen voordoen in Brussel, één pad: dat van stilte. Stilte is een bron van vrede, van verzoening in zichzelf en rond zichzelf. Stilte is de taal van alle gemeenschappen en culturen.

Ze overstijgt religies en filosofieën. Ze brengt wijsheid om te volharden.

Zonder stilte zijn we vervreemd van onszelf, van de wereld en daarom van God. En we sterven.

Stilte heeft een specifieke en expliciete ruimte nodig. Een asiel- en meditatieruimte.

Een ruimte om de donkere en hope-loze uren te beleven, om op de ochtend te wachten.

Een ruimte om zich terug te trekken en opnieuw te maken, te verte-ren wat we zagen en leefden.

Om ook te overleven.

Om te luisteren en in contact te blijven met alles, wachtend op nieuwe woorden, nieuwe ontmoetingen.

Lieve Neukermans

...Nu ben ik voorzitter van Samana



Wie is Liduína van Houten?

Ik ben op 3 augustus 1948 geboren in Den Haag. Ik was het vijfde kind van zeven. Vader was Nederlander, moeder was een Française maar ze was opgegroeid in Engeland.

Toen ik acht was is ons gezin verhuisd naar Washington D.C. omdat mijn vader diplomaat was. We hebben daar acht jaar gewoond, toen zijn we naar San Francisco verhuisd.

Daar leerde ik mijn toekomstige man kennen, ook een Nederlander. In San Francisco behaalde ik mijn diploma verpleegkunde. Mijn toekomstige kwam naar Leuven om ge-

neeskunde te studeren en ik ben hem gevolgd. We trouwden en kregen twee kinderen, een dochter en een zoon.

In Gasthuisberg werkte ik in de dienst kindergeneeskunde, waar Jaak Jaeken professor was.

Ik werkte zo jaar als diabetes-educator voor kinderen. Ik leerde de kinderen hoe ze zichzelf moesten inspuiten en ik gaf opleiding aan hun ouders, grootouders en hun onderwijzers. Kortom, ik leerde ze omgaan met die aandoening. Diabetes type 1 is geen ziekte, wel een auto-immuunaandoening. Om die

specialisatie onder de knie te krijgen volgde ik de verplichte nationale cursus om diabetes-educator te mogen uitoefenen. Heel dankbaar vond ik dat werk.

Als verpleegkundige heb ik ook vakantiecampen meegedaan. Die werden georganiseerd door dokter Dooms en de diabetesliga. Zo gingen we naar zee en naar Zwitserland. Vele kinderen waren verwonderd dat hun begeleiders monitoren met dezelfde aandoening kampen.

Ik ben ook vaak met Samana op vakantie meegegaan

Nu ben ik voorzitter van Samana, samen met Lutgard Frederickx. Maandelijks organiseert Samana een activiteit. In september gingen we naar Scherpenheuvel. Na de misviering aten we broodjes in "De Leeuw van Vlaanderen".

Op 20 oktober is het de dag van de chronisch zieken. Na de viering, die priester Rony Timmermans zal voorgaan, is er ook een ziekenzaling.

Onze hoofdactiviteit zijn de bezoeken aan zieke mensen of alleenstaanden die behoefte hebben aan een warme babbel. Onze kernverga-



dering vindt elke eerste dinsdag van de maand plaats in het zaaltje. Samen telt Samana 90 leden, waarvan Eddy Van Espen de secretaris is.

Liduína, waar sta je nu in het leven?

Acht jaar na de scheiding met mijn echtgenoot, heb ik een goede vriendin ontmoet. Wij zijn met onze kinderen gaan samenwonen. Net zoals ik had zij een zoon en een dochter. Op een bepaald moment

hadden wij vier tieners in huis! Gelukkig kwamen zij altijd goed overeen. Ik heb nu vier kleinkinderen, een Golden Retriever, een kat en een aquarium vol mooie vissen.

Om mij te ontspannen volg ik yoga en doe ik aan line-dansen.

Dank je wel Liduína voor dit interview. Maria Van Eepoel

Homilie door Brigitte Puissant - Franciscusviering 6 oktober 2024



Als jongere was Franciscus een soort hippie, of in deze tijd vertaald, een losbandige festivalganger, die een hele groep op sleeptouw nam. Niet alleen door zijn leiderskwaliteiten maar ook door zijn zin voor muziek, dans en theater. Hij was populair in Assisi.

Iedereen kende de zoon van Bernardone. Bernardone, zijn vader, was, zoals jullie weten lakenhandelaar, en soms ging Franciscus met hem mee naar Frankrijk om lakens te kopen op de markten. Daar leerde hij de muziek van de troubadours kennen. Hij zong hun liederen en danste in Assisi nachten door.

Maar door de roep van Christus keerde hij zijn dronken, liederlijk leven de rug toe. Het had niets met principes te maken.

Hij kon het gewoon niet meer om plezier te maken, zoals hij dat gewoon was. Het plezier bevredigde niet meer. Het paste niet meer bij hem. Omdat hij iets veel diepers had

ontdekt waar hij niet meer aan kon weerstaan, namelijk Gods oneindige Liefde en oproep tot pure menselijkheid. Het plezier maakte plaats voor een nieuwe diepere dimensie, namelijk de vreugde.

En die goddelijke vreugde heeft alles te maken met een soort nieuwe kinderlijke onschuld. Voor Franciscus verscheen de wereld heel anders, na een periode van depressie en verwarde zoektocht. Toen die goddelijke vreugde ontwaakte, kreeg alles een ander gezicht: de olijfbomen, een vogel op het dak, de boeren op de velden, de bedelaars in de stad.

Alsof alles en allen ontmoeting werden. Hij begon immers met vogels te spreken, een gevaarlijke wolf met broeder aan te spreken, een meelaatse te kussen, ... Je kan je voorstellen hoe de burgerij van toen daar tegenaan keek. Ook zijn vrienden. Het was alsof Franciscus gek geworden was. Infantiel. Jong dement. In de stad gooiden ze stenen naar hem, en dreven met hem de

spot.

Het plezier werd vreugde, vertelde ik.

Plezier, dat kennen we. We wensen elkaar veel plezier toe.

We zeggen: 'Geniet ervan!' Of we zeggen: 'het was fijn, het was leuk.' Vakantie moet plezierig, ontspannen zijn. Op een feest moet je lachen en vrolijk zijn. Pijnlijke dingen komen best niet aan bod.

Dit heeft allemaal betrekking op een dun laagje van ons mens zijn.

Bij Franciscus gaat het om de diepere dimensie van de vreugde, die dicht bij de ontroering ligt.

Ook dat kennen we: de ontroering bij mooie muziek, bij een optreden van een kleinkind, bij het dankbaar gedenken van een vol leven van een overledene. Onlangs zag ik vriendinnen terug die ik dertig jaar niet meer had gezien. Ik herkende nog hun gelaatstreken en hun stem maar de ouderdom had onze jeugdigheid en slanke vormen van toen sterk veranderd. We liepen een hele

namiddag te vertellen. Een heel leven moesten we delen. Het ging van hak op de tak, van de een naar de ander, onophoudelijk, van 14 uur tot 17 uur. En we waren nog lang niet uitgepraat. Wat een vreugde! Als ik naar huis reed, kon ik mijn tranen van ontroering de vrije loop laten. Hoe vriendschap de tijden kan overleven. Zo schoon.

Bij Franciscus houdt het niet op bij enkele momenten van ontroering. Het gaat om een diepere grondhouding. Heel zijn wezen is doordrongen van een innerlijke vreugde. Dankzij zijn houding van ontvankelijkheid. Voor Hem is het leven en alle goeds en moois dat daarbij hoort, gekregen, en daar kan hij alleen diep dankbaar om zijn.

Bij die ontroering en vreugde hoort een andere manier van zien, van horen, van voelen, van gewaarworden.

Mijn kleinkinderen wijzen me hierin de weg. Ik lees voor uit een omacursiefje dat ik begin augustus schreef toen ik in Oostende was met mijn jongste kleindochtertje.

Joanna stapt zeker honderd meter achteruit op het natte zand in Oostende. Honderd meter, dus tweehonderd pasjes voor een twee en een half jarige. Gefascineerd door de sporen die ze achterlaat, kijkt ze niet op of om. Tot ze opschrikt van het zee gedruis achter haar.

Later graait ze met haar nagels in het natte zand en ontdekt ze hoe ze afdrukken maakt met lijnen. Een meeuw staakt haar schreeuwende vlucht en kijkt onze richting uit, zwijgend, pootjes in het zand.

'Vogel', wijst Joanna terwijl ze een minuut lang de zee meeuw observeert. Wat moet ik me voorstellen bij de blik van mijn kleindochter-

tje?
Valt vooral de gele snavel op in contrast met het lichtbruine verenlijf?

Of is het de ineengedoken houding; de kop die zich in het lijf nestelt?

Of is het de enigszins dreigende blik van twee loerende ogen?

Of gaat het om een spiegeling? Ik ben een mens en jij bent een dier?

Of is er een gevoel van verbondenheid in een gezamenlijke zilte zeegeur?

Dan laat ze de vogel zijn, zoals ze ook de emmer met zandvormen uit mijn strandtas laat zijn.

Joanna gaat zitten. 'Bibi ook zitten', beveelt ze mij. Met haar handen plukt ze hoopjes nat zand en legt ze op haar benen. Op een rijtje. Bibi ook.

Dan met die hoopjes een toren bouwen, tussen onze benen.

Uiteindelijk volgt een totale overgave aan het zand.

Languit legt ze zich naakt op haar buik, vervolgens op haar rug.

Ze zwaait en schuurt met armen en benen in cirkelende bewegingen. Trots laat ze haar 'body-paint schilderij' zien. 'Mooi hé Bibi. Zon.

Wat hier opvalt is het totaal beleven van het zand en de zee, met alle zintuigen. Maar ook de overgave, het zich voluit geven.

Op dit vlak kunnen we zoveel leren van kinderen en van Franciscus. Namelijk het stopzetten van ons denken om vooral te gewaarworden, te ervaren, ons te laten raken en ons daar aan over te geven.

Franciscus was geen mensengenezer. Liefdadigheid was hem vreemd. Franciscus liet zich raken en gaf zich over. Als arme, pure mens zwierf hij rond als een levendige lofzang voor Gods Schepping en Liefde.

Feest in de Franciscusparochie - 6 oktober 2024

Zondag 6 oktober was het weer feest in de Franciscusparochie.

We vierden zoals ieder jaar op de eerste zondag van de maand oktober ons parochiefeest.

We startten met een stemmige viering om 10 u in de kerk.

Tijdens de viering ging er veel aandacht naar de visie van Franciscus op het leven.

Brigitte Puissant ging voor de gelegenheid mee voor in de viering en hield de homilie.

Een hertaling van psalm 128 werd

de eerste lezing van de dag.

Man, vrouw, hier geboren
Maar ook jij vreemdeling, bijwoner
Binnengesmokkeld meisje
Aan de pooier verkocht

Met zovelen als je bent:
Gezegend allemaal

Mannen met je eigen handen
verdien je je brood
vrouwen, zwaar als duiventrosen-
je dochters wuivende palmen

je zonen olijftakken
rondom je tafel

tel je zegeningen- wat is geluk?

Zo moge het zijn en duren
Hier in het land waar je woont
In steden dorpen gehuchten

Tot in de uithoeken van deze wereld

Voor je burens en je buurt
zing vrede
voor je kindskinderen en geliefden

Vrede op aarde, nul
uit '150 Psalmen vrij' van Huub Oosterhuis

En met Matteus 18, 1-4 over "het worden als een kind om het koninkrijk van God binnen te gaan", kozen we voor een sterke tekst bij deze viering.

Ons koor Blij Rondeel verzorgde zoals altijd met plezier de muziek: Liederen als "Laudatio si" of een Kyrië uit "de Missa de Uvis van J. Sluys" en een Viva uit Il Rè Pastore van Mozart waren maar enkele van de feestliederen.

Het zonnelied van Franciscus stond weer centraal en werd niet alleen vertolkt op de door onze gemeenschap zo bekende manier met het lied:

Ik zing een lied Heer God voor jou,
een zonnelied voor jou voor jou,
Heer God voor jou.

waarbij onze lector Guido de stroofjes van het lied naar voren bracht. Maar we luisterden na de communie ook naar de versie van Branduardi.

Deze werd niet alleen vertaald naar het Nederlands maar werd tijdens de viering ook voorzien van een sacrale dans.

Naast de mensen die zich opgegeven hadden stonden spontaan enkele mensen recht en deden mee.

Wat op het eerste zicht voor sommigen zo vreemd was, voelde al snel aan als een openbaring. De tekst kwam zo nog meer tot leven dan anders. De viering sloten we af met een gedicht over Franciscus naar Peter Vermaat (Franciscaan in Nederland).

hij ging te voet, zijn trage pas door 't bos zocht rust
hier in 't schemerdonker vond hij een stilte die vol leven zat
waarvoor hij aandacht had
een niet gevulde tijd, een open hemel

zonlicht glinsterde door het gebla-

derte en speelde met zijn schaduw op het mos

zijn ogen steeds meer aangetast en betrand
ze bleven zoeken naar wat verborgen was
het wonder in 't gewone

wat kroop of vloog,
hij zag het en werd erdoor geroerd

een haasje in een strik
een lam zijn pootjes vastgebonden voor de slacht
een mens in nood

melaats of blind
verkramp of bezeten,
het raakte hem
hij werd erdoor bewogen

en om zijn vreugde uit te zingen, maakte hij door zijn tranen heen van takken een viool
het stomme hout liet hij vertolken wat hem onzegbaar dierbaar was
het wonder in 't gewone

Met een blij gevoel gingen we verder vieren in de parochiezaal.

Eerst met een gemeenschappelijk aperitief voor iedereen die wilde.

Daarna plaatsten de ingeschreven parochianen hun voetjes onder tafel en genoten we van een BBQ. Een warme dank aan Jos Van Emelen die voor deze gelegenheid onze bakker was en aan Marion van het team die zoals steeds haar schort voorbond en zorgde voor enkele hapjes, de aankoop en bediening van de slaatjes met vlees.

Tot slot toverde Marion met hulp van Thierry een lekker ijsje met fruit tevoorschijn, voorzien van warme chocoladesaus en zijn romige dekenste.

Bedankt aan iedereen die er bij was en graag tot de volgende keer.

Lieven Dries

Lees ook de homilie van Brigitte Puissant op pagina 3



Met een blij gevoel gingen we verder vieren in de parochiezaal.



Daarna plaatsten de ingeschreven parochianen hun voetjes onder tafel en genoten we van een BBQ.

ANDERS VASTHOUDEN

Ontmoetingsdag voor volwassenen in rouw

'Je moet loslaten', hoor je vaak zeggen, maar jij wil misschien wel vasthouden, herinneren, verbonden blijven met diegene die je mist. Jij ervaart dat er goede en slechte dagen zijn en dat verdriet soms letterlijk in je lijf kan kruipen.

Doorheen het jaar organiseren we drie keer een ontmoetingsdag voor mensen in rouw. We creëren een

warme sfeer waarin je lotgenoten kan ontmoeten en een stukje van je verhaal kwijt kan (als je dat wil).

We geven je wat handvaten mee om 'rouw' beter te begrijpen en er liggen boeken klaar om in te snuisteren.

Zaterdag 16 november 2024
Zaterdag 15 maart 2025

Zaterdag 14 juni 2025
telkens van 9.30 u. tot 16.30 u.

De zaterdagen staan op zichzelf en volgen telkens hetzelfde programma, dus je hoeft je maar voor één dag in te schrijven.

Locatie: UP - Tiensestraat 124 - 3000 Leuven
30 euro voor het geheel, lunch, koffie en thee inbegrepen

Meer info:
Ann Verscuren
E-mail: ann.verscuren@kuleuven.be of
via www.kuleuven.be/up



Ontmoetingsdag voor volwassenen in rouw
16 november 2024