

40 2024

WEEKKRANT  
2 OKTOBER  
JAARGANG 85  
EDITIE 4330

P900720  
AFGIFTEKANTOOR:  
2099 ANTWERPEN X  
AFZENDER:  
HALEWIJNLAAN 92  
2050 ANTWERPEN

## FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

### GESCHIEDENIS VAN DE POOLSE PAROCHIE IN LEUVEN

## Kerk belangrijk voor Polen in het buitenland



Vertegenwoordigers stadsbestuur en ambassade (c) Grzegorz Fiedorczuk

Polen heeft een lange band met Leuven. Onder andere studeerden de paus Johannes Paulus II en priester Jozef Tischner aan KU Leuven. Pater Damian Kopytto OMI, de huidige pastoor van de Poolse gemeenschap in Leuven en coördinator van het Poolse Pastoraat in België, merkt op dat het aantal Polen in de stad min of meer gelijk blijft: "Sommigen komen nog om te studeren of te werken, anderen vertrekken. Maar de laatste jaren zie ik steeds meer mensen in de kerk", benadrukt de oblaat.

De parochie in Leuven is een persoonlijke parochie, geen territoriale. Dit betekent dat veel Polen vele kilometers moeten reizen om de liturgie bij te wonen. "Sommigen pendelen bijna elke zondag of op een feestdag 45 of meer kilometer naar de mis. Ik bewonder het geloof van die mensen die 50 minuten spenderen om richting de kerk te gaan," zegt pater Kopytto. De Poolse parochie in Leuven heeft een huiskerk gevonden in de St.-Lambertuskerk van Heverlee, alsook Het Katholieke Gezinscentrum, dat samenwerkt met Brussel. Zonder twijfel is de kerkgemeenschap in het leven van veel Poolse

bewoners in Leuven en de omliggende regio zeer belangrijk.

De relaties tussen de parochianen zijn erg goed. "Toen ik naar de parochie in Leuven kwam, was het organiseren van parochiebijeenkomsten na de mis een van de eerste dingen die ik deed. Ik nodigde hen uit voor koffie met gebak. Zo leerden mensen die naast elkaar woonden elkaar kennen ook in de kerk. Nu zijn ze vrienden geworden en nodigen ze elkaar uit voor lunches op zondag. Dat bestond vroeger niet, het is ontstaan onder andere dankzij de parochiegemeenschap en ook de Poolse Culturele Vereniging DASKALIA", zegt hij. De Polen in Leuven maken uitstapjes of pelgrimstochten als deel van de parochie. Ze vieren samen feest of organiseren evenementen zoals een bedevaart naar Banneux in oktober, een bedevaart naar Scherpenheuvel op pinkstermaandag en de klassieke bedevaart te voet van Leuven naar Waver vol met zang en gebed. Er zijn ook minder officiële evenementen van de Poolse gemeenschap: "Voor mij was het een aangename verrassing toen ik mijn 40e verjaardag vierde. Er was een groot complot. Ze slaagden erin het ge-

heim te houden. Er werd een groot familiefeest voorbereid in de parochiezaal, met een DJ, en er waren bijna 400 mensen", herinnert de oblaat zich.

De Poolse gemeenschap in Leuven heeft ook zeer goede relaties met andere mensen in de stad. We proberen goede contacten te onderhouden met de lokale gemeenschap. Dat is ook waar het in de kerk om gaat", zegt pater Kopytto.

#### De mooiste mensen zijn de dankbare mensen

De Poolse Katholieke Gemeenschap in Leuven was en is nog steeds dankbaar voor de lokale gemeenschap dat ze haar plaats kon vinden in Leuven. De gemeenschap heeft haar dankbaarheid op het einde van de viering uitgedrukt door diploma's van dankbaarheid aan verschillende mensen te schenken. De vorige deken van Leuven, Dirk De Gendt werd als eerste uitgeroepen en beloond voor zijn openheid en vriendschap voor de Polen in Leuven, voor zijn bereidheid om een warm spiritueel huis te bieden aan de Poolse gemeenschap in de St.-Lambertusparochie te Heverlee. Als tweede werd de huidige deken van Leuven, E.H. Patrick Maervoet beloond voor zijn openheid en vriendschap, en voor de goede samenwerking tussen de Poolse en Belgische gemeenschappen rond internationale projecten bv. de hulp voor Oekraïne. Deken Patrick was zeer blij met het diploma en de dankbaarheid van de Poolse gemeenschap. In zijn korte toespraak heeft hij zijn bewondering uitgedrukt voor de spiritualiteit van de Polen in Polen en die in België. Hij bezocht in de zomervakantie een paar belangrijke plaatsen voor de Poolse gelovigen zoals Częstochowa, Wadowice en Krakow met Auschwitz. Na zijn spirituele vakantie in Polen begreep hij nog beter waarom de Poolse gemeen-

schap in Leuven drie belangrijke schilderijen in de kerk heeft opgehangen: de Barmhartige Jezus, de Zwarte Madonna en de heilige paus Johannes Paulus II. Daarna zijn ook dhr. Guy Delbar, de voorzitter van de kerkfabriek en dhr. Paul De Becker, de voorzitter van de parochieploeg, beloond voor hun openheid en vriendschap en voor de goede samenwerking tussen de Poolse en Belgische gemeenschappen.

Na de vertegenwoordigers van de parochie van St.-Lambertus te Heverlee heeft ook dhr. Mohammed Ridouani, de burgemeester van Leuven, een grote onderscheiding van de Poolse gemeenschap gekregen voor zijn openheid en vriendschap, voor ondersteuning van de Poolse gemeenschap in Leuven in verschillende projecten en voor het verbinden boven verdelen in Leuven. Hij was zeer blij met het zichtbare teken van Poolse dankbaarheid. In zijn toespraak drukte hij zijn bewondering uit voor de enthousiaste en jonge Poolse gemeenschap in Leuven. Hij heeft de aanwezigen gevraagd om hun eigen roots zoals taal, traditie en religie niet te vergeten, want die zijn basis en garantie om grote en sterke taken op te nemen. Na de toespraak van de burgemeester werd dhr. Dirk Vansina, de favoriete schepen van Leuven voor de Poolse gemeenschap, geroepen om zijn diploma te ontvangen voor zijn openheid en vriendschap, voor zijn ondersteuning in verschillende projecten en voor zijn aanwezigheid in belangrijke evenementen voor de Poolse gemeenschap in Leuven.

Op het einde zijn ook twee Poolse priesters beloond: als eerste pater Wladyslaw Walaszczyk OMI voor het initiëren van en tien jaar zorg en ontwikkeling van de Poolse gemeenschap in de St.-Lambertuskerk in Leuven. Pater Wladyslaw heeft

benadrukt dat de gemeenschap in Leuven niet zijn idee was, maar een initiatief van een paar gelovigen van Leuven die hem hebben gevraagd om een kerkgemeenschap te vormen. Als laatste is de huidige pastor van de Poolse Katholieke Gemeenschap in Leuven, pater Damian Kopytto OMI, beloond met het diploma van dankbaarheid voor zijn creatieve geest, open hart en hardwerkende priesterhanden, voor zijn creatief en verantwoordelijk pastoraat in de Poolse gemeenschap in de St.-Lambertuskerk in Leuven en voor de vlotte samenwerking tussen de Poolse en Vlaamse parochies.

Na de mis werd een gedenkplaat onthuld, die in Polen speciaal gemaakt werd voor het jubileum. Op de gedenkplaat werd de dank uitgedrukt van de Poolse Katholieke Gemeenschap in Leuven in de periode 1999-2024: "Dankbaar voor God, Onze-Lieve-Vrouw en de lokale Vlaamse gemeenschap voor 25 jaar Poolse parochie in de Sint-Lambertuskerk van Heverlee". Die woorden symboliseren hoe belangrijk de Poolse Katholieke Gemeenschap in Leuven is voor de Polen, die naar hier komen vanuit Leuven, Brussel en Wallonië om hun geloof te kunnen beleven in een jonge, dynamische en enthousiaste kerkgemeenschap maar ook hoe dankbaar de Poolse gemeenschap is voor de lokale kerk van Leuven en de stad Leuven.

Na de feestelijke eucharistieviering werd ook een parochiepicknick gehouden met lekker eten, muziek, dans en gewoon lekker samen zijn.

Ewelina Konings (lid van de Poolse parochieploeg, godsdienstleerkracht in BuSO Ter Bank, catechiste Poolse Eerste Communie in de Sint-Lambertuskerk, pastor in de Universitaire Parochie KU Leuven)

## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parchiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
contact@otheo.be  
redactie@otheo.be  
www.otheo.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Geert De Kerpel

**Diocesane redactie Aartsbisdom**  
Tony Dupont, 011 23 08 80,  
tony.dupont@otheo.be  
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145,  
3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte-Lostraat 202,  
3010 Kessel-Lo  
gsm 0496 214 614  
leo.swinnen@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS en**  
**EINDREDACTIE FRANDO**  
**Leo Page**  
Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 252151 gsm 0479 508178  
leopage42@gmail.com

**CONTACTADRESSEN**  
**DON BOSCO**  
**Jef Wauters**,  
Cristianlaan 43,  
3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
**Leo Swinnen**  
Platte Lostraat 202  
3010 Kessel-Lo  
0496 214 614  
Parochiesecretariaat:  
Léon Schreursvest 33  
3001 Heverlee

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190,  
3001 Heverlee  
Open op dinsdag en donderdag  
van 09.30 u. - 11.30 u.  
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen  
op 016 25 04 59  
of liefst op **0492 319215**

## VIERINGEN



## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 6 oktober 2024**  
**Franciscusfeest**  
**10u. Viering**

Voorganger: Lieven Dries, Gaston Eysermans en Brigitte Puissant  
Lector: Guido Lauwerier  
Zang: Koor Blij Rondeel  
Orgel: Herman Baumers

**Zondag 13 oktober 2024**

28ste zo dh jaar

**Verkiezingen**

**10u. Viering**

Voorgangers: Mieke Cantineaux en Gaston Eysermans  
Lector: François Barrette  
Zang: Guy Saenen  
Orgel: Anna Rusakova

## DON BOSCO

**Zondagsvieringen om 10.30 u.**  
13 en 27 oktober

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 6 oktober**  
**27ste zondag door het jaar B**

**11 u.** viering met koor- en samen-  
zang

Voorganger: Myriam Neves  
Assistent: Caroline Van Audenhoven  
Lector: Hilde Sinap  
Homilie: Myriam Neves  
Beelden: Leo Swinnen

**Zondag 13 oktober**  
**28ste zondag door het jaar B**

**11 u.** viering met koor- en samen-  
zang

Voorganger: pater Trésor Esampele  
Assistent: Mieke Vanhooymissen  
Lector: Muriam Rumbaut  
Homilie: Mieke Vanhooymissen  
Beelden: Leo Swinnen

## Behangen



Mijn vader hield van behangen. In een vaste regelmaat nam hij één voor één alle kamers van ons huis onder handen. Ik mocht meehelpen. Eerst werd de vorige laag afgehaald. Met een druipnatte spons wreef ik over de muren, tot het water in beekjes naar beneden liep.

Daar hadden we oude kranten neergelegd. Maar het water drupte ook onder mijn mouwen naar mijn oksel, als ik met uitgestrekte arm omhoog reikte. Dat koude kriebelgevoel vergeet ik nooit, net als de geur van nat behangpapier: een beetje muf en slijmerig, maar toch met een scherpe noot van hout nog ergens in de verte.

Daarna kwam het afsteken van het doorweekte behang met een breed plamuurmes. Dat moest volgens de regels van de kunst: niet te diep, want dan kerfde je in de bezetlaag. Net onder het papier moest je dat mes over de naakte muur schuiven. Soms kon je een hele strook vlotjes lostrekken, maar op andere plekken moest je vechten voor elke vierkante centimeter. Het was een voorproefje van het leven.

Tenslotte kwam mijn vader in actie met het nieuwe behangpapier. Hij lijfde lange stroken, vouwde ze voorzichtig driedubbel en liet ze vanaf het plafond naar beneden

bungelen. Baan na baan werd de ruimte weer normaal. Lichtknopjes en buizen vormden aparte uitdagingen, waar mijn vader telkens spitsvondige oplossingen voor bedacht: kruisvormige inkepingen, die je verder ter plekke kon aanpassen. Of smalle horizontale snedes langs één kant, zodat je alles weer terug kon plooiën nadat je de buis had ingepast. Puzzelen, maar dan in het echt.

Het is lang geleden dat ik nog heb behangen, maar ik denk dat mijn handen nog weten hoe het moet. Zoals al die dingen die ik geleerd heb toen ik een kind was: mijn rug afdrogen, mijn kousen aantrekken, fietsen en zwemmen, breien en haken. En ook bidden, denk ik. Allemaal dingen die je nooit echt verleert, ook al doe je er jarenlang niets mee.

Misschien moeten ouders wat bewuster plannen welke dingen ze hun kinderen willen aanleren. Want van wat je leert als kind, kun je een heel leven plezier hebben.

Kolet Janssen - gepubliceerd op 11 december 2018  
(<https://www.koletjanssen.be/blog/behangen/>)

## Scheppingsperiode 2024

**Zorg voor de aarde en alles wat ademt en leeft 2024**

Met een 7-sprong naar integrale ecologie

[www.ecokerk.be](http://www.ecokerk.be)

eco KERK

N  
R  
V

Netwerk  
Rechtvaardigheid  
en Vrede

'Hoop en leef met de schepping' is het thema van de Scheppingsperiode dit jaar. Centraal staat de Bijbeltekst *Romeinen 8:19-25*. In deze tekst worden de barensweeën van de schepping beschreven, als gevolg van onze egoïstische en onhoudbare daden die haar schade toebrengen. En die zich uiten in allerlei klimaatrampen, verlies aan biodiversiteit, menselijk lijden, enzovoorts.

Maar *Romeinen 8* benoemt ook de hoop die aanwezig is in de verwachting op een betere toekomst.

Hopen betekent in Bijbelse context niet stilstaan, maar eerder huilen én actief streven naar nieuw leven te midden van de strijd.

De schepping (en wij dus ook) is groepen om de Schepper te aanbidden en samen te werken aan een toekomst vol van hoop. Net als bij de bevalling gaan we door een periode van intense pijn, maar er komt ook nieuw leven tevoorschijn.

[www.netrv.be/aanbod-scheppingsperiode-2024](http://www.netrv.be/aanbod-scheppingsperiode-2024)

## ONTBIJT ZONDER GRENZEN



op Zondag 6 oktober

Oxfam Wereldwinkel Heverlee organiseert opnieuw een (h)eerlijk en overvloedig ontbijt met producten uit eerlijke handel van boeren uit Noord en Zuid. De ideale gelegenheid om relaxed je zondag te beginnen en op een ontspannen manier kennis te maken met het rijke en lekkere gamma van wereldwinkelproducten.

Aanvang : 8u tot 11u  
Plaats: zaal Pavo  
(Vandenbemptaan 2)  
Prijs: volwassenen 18 €  
tot 12 jaar 9 €  
tot 3 jaar gratis

**De opbrengst gaat naar het Gaza Noodfonds opgericht door Oxfam België.**

Inschrijven vóór 3 oktober  
in Wereldwinkel Heverlee,  
Naamsesteenweg 133  
016/29.41.02  
of mail [karolaneubert@hotmail.com](mailto:karolaneubert@hotmail.com)

**Oxfam**  
Wereldwinkel  
Heverlee

Wereldwinkel openingsuren: dinsdag tot vrijdag: 12u - 18u, zaterdag: 10u - 18u, zondag: 9u - 13u

## Ze wandelde in een wit, zelfgemaakt kleedje op de kermis ... ik werd op slag verliefd



Op 16 augustus 1964 leerde ik mijn vrouwtje Christiane kennen ... drie jaar later zijn we op 27 juni getrouwd.

### Wie is François Barette?

Mijn tweelingzus en ik zijn geboren op 31 januari 1945 in Willebringen. Er waren toen al zes kinderen in ons gezin. Uiteindelijk hadden vader en moeder zeven dochters en twee zonen.

Toen ik zeven jaar werd vroeg de pastoor aan mijn ouders of ik mis-

dienaar mocht worden. Mijn moeder antwoordde dat haar zoonje zo veel ziek was en niet dikwijls kon komen. Daarop antwoordde de pastoor: "Als hij misdienaar wordt zal hij nooit meer ziek worden!". En inderdaad was dat zo, ik bleef gezond.

Toen ik 13 was ging ik naar de SPAS

(nu Groep T) in Leuven en behaalde het diploma draaier-paswerker. Dat beroep heb ik echter nooit uitgeoefend. Ik begon bij Sabea, een afdeling van Sabena, die vliegtuigonderdelen produceerde in Haren-Zuid.

Omdat ik deel uitmaakte van een groot gezin werd ik vrijgesteld van het leger.

In Ukkel was ik slijper in de mechanica bij Berkel, een bedrijf dat vlees- snijmachines en weegschalen fabriceerde. Later ging ik toch terug bij Sabena werken waar ik met bijtende producten vliegtuigvleugels ging afwassen.

Op 16 augustus 1964 leerde ik mijn toekomstig vrouwtje Christiane kennen. Ze wandelde in een wit, zelfgemaakt kleedje op de kermis in Honsem. Ik werd op slag verliefd. Gelukkig was dat wederzijds en drie jaar later zijn we op 27 juni getrouwd. Wij hebben vier jaar bij haar ouders ingewoond, waar ik na mijn werk nog haar vader en broer bijstond. Het waren lange dagen als hulp in de smidse en bij de aanleg van verwarmingselementen.

Op 4 mei 1968 werd onze enige zoon Marc geboren. Mijn vrouw werd nog tweemaal zwanger maar de kindjes werden dood geboren. Zij heeft O- en ik heb O+ resusfac-

tor. Nu kan men dat allemaal medisch verhelpen.

In november 1969 kochten wij ons huis hier in de Platte-Lostraat. Blij dat we eindelijk alleen waren met ons eigen gezinnetje.

Via een nonkel van Christiane kon ik beginnen werken in het sorteercentrum van de Post Leuven X.

Ik moest eerst negen maanden in Mechelen werken, daarna kon ik dicht bij huis in Leuven X beginnen.

Vanaf 1989 beheerde ik de restaurants van de Post. Ik hield de boeken bij en zorgde voor de bestelling

gen. Om een centje bij te verdienen werkte ik in het weekend als kelner in verschillende restaurants in het Leuvense, o.a. in de Bretoense Hoeve.

Op 1 mei 2002 ging ik op pensioen.

Via onze burens, vier priesters, waaronder Jef Bulckens en Herman Servotte, zijn we in de Sint-Franciscusparochie terecht gekomen.

We gingen veel samen wandelen en Christiane hielp onze burens met de huishoudelijke taken.

Dank je wel François voor dit interview.  
Maria Van Eepoel



## ESCAPEROOM ROND DEMENTIE

### De tuin van Victoria



Hallo, dit is Christian, de wijkagent. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik kreeg daarnet bericht dat er iets aan de hand is bij Victoria. Maar toen ik er bij kwam, tierde ze dat iedereen moest weggaan en ze enkel de mensen wou zien die ze vertrouwt. Ze heeft zich opgesloten in haar huis. Misschien kunnen jullie de juiste mensen vinden om langs te sturen. Oh en trouwens, ik heb een portefeuille op de grond gevonden, ik heb die op de brievenbus gelegd. Bekijk die zeker eerst."

### Welkom in de tuin van Victoria Escaperoom in Bertem

Begin oktober brengen we voor het 2de jaar op rij een escaperoom rond dementie naar Sint Bernardus. Gedurende vier dagen hebben mantelzorgers, medewerkers, familie en geïnteresseerden de kans om deel te nemen aan "de tuin van Victoria". De escaperoom wordt aangeboden door Sint Bernardus en is een initiatief van #Antcollectief vzw in samenwerking met ECD Paradox en een bouwteam vol wilde ganzen. Spel met een boodschap

De spelers bevinden zich in de voortuin van Victoria. Hun opdracht: achterhalen welke mensen Victoria vertrouwt en deze via digitale ID's tevoorschijn toveren. Elk nieuw personage dat wordt gevonden, voegt een nieuw element toe aan het verhaal. De spelers lossen puzzels op die op het eerste zicht meer te maken hebben met een tuin dan met dementie. Maar elke puzzel vindt zijn oorsprong in de problematiek van dementie. Een voorbeeld: een puzzel waarbij je foto's van gezichten krijgt en moet achterhalen welke naam bij welk gezicht hoort. In het dagdagelijks leven een makkelijke opdracht. Maar personen met dementie kunnen het door het dementieproces moeilijker krijgen met het herkennen van mensen. Daarbij vormt de juiste naam en de benaming van de relatie een probleem. Zo is er wel sprake van 'herkenning' van een vertrouwd persoon/ gezicht, maar kan de koppeling niet altijd meer worden gemaakt met de juiste naam of

benaming van relatie.

Begeleid door professionals

Na afloop bespreken we een aantal van de puzzels en hun link naar dementie. Op deze manier start het gesprek rond hoe ze dagelijks omgaan met en kijken naar personen met dementie in hun netwerk. De nabespreking is een belangrijk onderdeel van het spel en wordt begeleid door een referentiepersoon dementie van Sint Bernardus. We nodigen jullie graag uit om alleen of samen met vrienden of familie te komen kennismaken met Victoria en haar tuin.

### Praktisch

Waar? Sint Bernardus Bertem, Egenhovenstraat 22, 3060 Bertem. De escaperoom gaat door in de vergaderzaal Plaza (te bereiken via ingang assistentiewoningen het Maereland).

Wanneer?

1 oktober 2024 om 13 uur, 16 uur of 19 uur

2 oktober 2024 om 13 uur, 16 uur of 19 uur

3 oktober 2024 om 13 uur, 16 uur of 19 uur

4 oktober 2024 om 13 uur, 16 uur of 19 uur

6 oktober 2024 om 13 uur of 16 uur

Inschrijven is verplicht en kan via <https://www.stbernardus.be/de-tuinvanvictoria/>. Per game zijn maximum 8 deelnemers toegelaten.

## UNIVERSITAIRE PAROCHIE

### BENEFIETCONCERT BACH-VIVALDI TEN VOORDELE VAN HET KU LEUVEN ROUWZORGFONDS



Benefietconcert door Capella Nova in samenwerking met de Universitaire Parochie

Zaterdag 12 oktober 2024, 20u. Sint-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof, Leuven

BACH BWV21 Ich hatte viel Bekümmernis, een prachtige cantate aangevuld met het wondermooie Glo-

ria van Vivaldi. Benefiet-concert ten voordele van het Rouwzorgfonds Leo Amoës

Inkom: 20 euro  
De opbrengst gaat integraal naar het KU Leuven Rouwzorgfonds

Tickets en info:  
[www.capellanova.be](http://www.capellanova.be)

## De lijdende dienaar: Wie denk jij dat ik ben? Breekpunt of keerpunt?



### Inleiding

We lezen vandaag Jesaja 50 het stuk over de lijdende dienaar en Mc.8 het scharnierstuk van zijn evangelie. Daarin stelt Jezus de vraag aan zijn leerlingen: 'wie ben ik?' 'wie denk jij dat ik ben?'.

Ze zullen toen zeer verbouwerd geweest zijn. Want elk van die leerlingen zaten met een ander verwachtingspatroon: een poli-

tieke leider, een machtige figuur, iemand die de mensen verder hielp, maar niet een dienaar en al helemaal niet een lijdende dienaar. De leerlingen zijn totaal kapot geslagen als Jezus sterft aan het kruis. Zij voelen zich verlaten en eenzaam. In die verlatenheid en eenzaamheid moeten zij opstaan en hun weg zoeken.

Welke rol is voor hen weggelegd? En welke rol zien wij voor ons?

**Eerste lezing Jes.50,5-9a** (bijbel in 1000 seconden, bewerking Chantal Letterme)

God gaf me oren om zijn woord te horen en goed naar de mensen te luisteren.

Ik verzet mij daar niet tegen en krabbel ook niet terug.

Ik bood mijn rug aan aan hen die me wilden slaan, en mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten.

Ik bleef hen aankijken toen ze me uitlachten en naar me spuwden.

Want God helpt mij. Daarom kom ik niet bedrogen uit.

Daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen.

Ik weet dat ik niet beschaamd moet worden.

Wie begint een rechtszaak tegen mij? Laat ons een proces beginnen!

Wie is mijn tegenpartij? Dat hij naar voren komt! Zie, God zal mij helpen.

Wie zal mij dan nog schuldig verklaren?

**Tweede lezing:** Jakobus legt de vinger op een zere wonde. Als iemand zegt dat hij gelooft en Jezus volgt, zonder dat dit een concrete uitwerking in zijn leven heeft, dan is dit geloof een dood geloof.

**Jakobus 2, 14-18: Geen woorden maar daden** (NBV)

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: 'Het ga je goed! Kneed je warm en eet smakelijk!' zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar iemand zou kunnen zeggen:

'De een gelooft, de ander doet.' Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.

**Evangelie: Marcus 8, 27-35** (NBV)

Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg Hij aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Ze antwoordden: 'Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.' Toen vroeg Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' Petrus antwoordde: 'U bent de messias.' Hij verbood hun uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken.

...Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: 'Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden.'

### Woordje

Petrus antwoordde: 'U bent de Messias die door God gestuurd is.' Jezus zei: 'Vertel dat beslist niet aan iemand anders!'. Hier worden we recht naar het boek Jesaja gestuurd, naar de hoofdstukken waarbij meer wordt verteld over die knecht. In 4 liederen wordt de gestalte van die knecht, die dienaar getekend. die liederen zijn van de hand van de tweede Jesaja of Jesaja de Jongere en die liederen situeren zich tijdens en na de ballingschap in Babylonië. De knecht is hier het volk Gods. De auteur wil in deze liederen een weg voorhouden en Jezus gebruikt deze liederen om aan zijn leerlingen zijn weg te beschrij-

ven, de weg die hij moet gaan.

De liederen worden gezien als vertroosting voor de joden in ballingschap. Maar de Ene biedt wel een heel duidelijke weg, de weg van de armen. In hen zien we de wil van God. De toekomst wordt geboren uit het arme en onderdrukte volk dat, ondanks de ellende, trouw bleef aan het recht en aan de gerechtigheid en zich niet inlaat met onderdrukking van het volk.

Op 15/8 vermeldde Hermien de Romeinenbrief en ik neem dit mee naar deze viering: 'Ik smeed u om u in dienst van God en de mensen te stellen. **Stem uw gedrag niet af op deze wereld.** Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt'.

Hoe stem je je gedrag niet af op deze wereld? Hoe komen we tot onze rol in het leven? Hoe komen we te weten wat God van ons wil?

Andere mensen kunnen je op weg zetten tot zelfreflectie, om ons zo af te stemmen op de wil van God, door de noden van mensen om ons heen te zien en te helpen. Ten diepste geraakt worden door onze medemens en daarin onze weg te vinden, in de keuzes die we maken, de engagementen die we opnemen. Ook de leerlingen worden zo op de proef gesteld door Jezus.

Dit noem ik spirituele autonomie die wij in het zenboeddhisme terugvinden. Door ons af te stemmen op het keerpunt waarop wij de rol in ons leven helder zien.

**Gandeweg** komen we te weten welke weg we moeten volgen.

Don Boscogemeenschap 15/9/2024  
24ste zondag B-jaar

### PASTORALE ZONE KESSELINDE

## Avonden rond Franciscus en Clara



de verbondenheid met alles en allen. Die inspiratie is zo onuitputtelijk, dat we ook dit jaar, voor de derde keer, maandelijks samenkomen rond deze profetische figuren.

We kiezen voor afwisseling én uitwisseling in onze bijeenkomsten. Het zijn dus geen lezingen. Na een uitleg, tekst, filmfragment of dramaspel gaan we zelf en samen aan de slag. Wat betekenen die woorden, die beelden, die verhalen, voor mij vandaag? Elke bijeenkomst 'gebeurt' er iets in onze hoofden, hart en ziel. Welkom!

Brigitte Puissant leidt de bijeenkomsten maar schakelt soms ook gastsprekers in. De deelnemers waarderen haar authenticiteit en zachtmoedige begeleiding.

Brigitte is vrijwilliger bij TAU, de Franciscaanse beweging in Vlaanderen ([www.franciscaansleven.be](http://www.franciscaansleven.be)), pedagoge en docente met rustpensioen. Ze is geboeid sinds haar vijftiende door Franciscus en Clara en verdiepte zich via cursussen, lec-

tuur, reizen naar Assisi, in het leven van deze twee heiligen.

### Praktisch

De kostprijs is 10 euro per avond (vergoeding spreker en drank inbegrepen). De avonden starten op 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. De bijeenkomsten gaan door op 7 oktober, 4 november en 2 december 2024 en op 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april en 5 mei 2025.

Je kan er voor kiezen om één, enkele of alle bijeenkomsten bij te wonen. Avonden gaan door in de parochiezaal van de Sint-Franciscusparochie, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee.

Heb je interesse, heb je nog vragen of wens je een sociaal tarief aan te vragen, dan mag je mailen naar [lieden.dries@telenet.be](mailto:lieden.dries@telenet.be)

We beperken het aantal deelnemers tot 12 personen per avond. Heel graag tot dan.

Franciscus en Clara van Assisi zijn heiligen die ons vandaag de dag kunnen inspireren in onze persoonlijke houding ten aanzien van de ander en de Ander, de wereld,

## Zilveren tientje met kristallen steentjes



Tientje Swarovski(c) Kerk in Nood

### Een tientje bidden in de Rozenkransmaand

Dit elegante armbandje met tien paarse en transparante steentjes van Swarovski-kristal is een prachtig geschenk voor ieder die een tientje wil bidden: één Weesgegroet bij elk kraaltje, als een mini-versie van de paternoster. (€ 20,00 voor steentjes

van 3 mm; € 25,00 voor steentjes van 5 mm) Kom langs bij Kerk in Nood in de Abdij van Park 5 of laat het bij u thuis bezorgen via 016 39 50 50, [info@kerkinneed.be](mailto:info@kerkinneed.be) of [www.kerkinneed.be](http://www.kerkinneed.be).  
IBAN: BE91 4176 0144 9176  
BIC: KREDBEBB