

KERK & leven

09 2024

WEEKKRANT
28 FEBRUARI
JAARGANG 85

EDITIE 4330

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720

AFGIFTEKANTOOR:

2099 ANTWERPEN X

AFZENDER:

HALEWIJNLAAN 92

2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

1e zondag van de vasten in Sint-Franciscus



Het symbool van de regenboog herinnert ons aan het vernieuwde verbond van God met mens en dier dat hij ons niet laat vallen. We zullen uitkijken naar zo'n kleurrijke – diverse momenten om ons courage te geven.

Welkom

Een nieuwe vastentijd is begonnen: tijd om stil te staan bij wat belangrijk is in het leven, tijd om ons opnieuw te richten op God en op elkaar.

De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden en het dwingend ritme van leven of geleefd worden te doorbreken, om vraagtekens te plaatsen bij wat wij de 'normale gang van zaken' noemen.

Daarom nodigt God ons uit om met Jezus mee de woestijn in te gaan,

om Hem daar te ontmoeten, en ons tot God te bekeren en stil te staan bij de kern van ons geloof.

Want in de woestijn spreekt God tot ons hart. Pas als wij met héél ons hart voor zijn liefde durven kiezen, kan het ook in ons Pasen worden!

Broederlijk delen wil ook dit jaar de ongelijkheid in de wereld centraal stellen. In Congo zetten boeren zich samen in voor een ander landbouwbeleid dat de bevolking uit de armoede haalt.

Hen willen we dit jaar steunen in deze vastenperiode.

Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk!

Met Broederlijk Delen willen we samenwerken aan een wereld waarin ieder mens meetelt, een wereld zoals God hem droomt.

Een rechtvaardige en duurzame wereld zonder ongelijkheid waar geen mens honger lijdt, verdrukt wordt of op de vlucht moet.

Laten we de handen in elkaar slaan om samen te werken aan een wereld van rechtvaardigheid die tevens aanstekelijk is voor ieder van ons.

Offerandielied: Ankerlied.

Breng ons daar waar mensen leven, wachtend op een woord van hoop. Doe ons delen, doe ons geven in uw Geest zijn wij gedoopt.

Breng ons waar in de stilte, brood gebroken, wordt gedeeld, waar uw Geest doorheen de kilte breekt en zalf en harten heelt.

Laat uw Naam ons leven worden, rode draad in ons bestaan, anker vast vandaag en morgen, kracht en moed om door te gaan.

Vredeslied: Zal er ooit een dag van vrede zijn

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn, waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken van de bomen waar het jonge groen ontluikt tot een stralend nieuwe zomer waar de vredesbloesem ruikt.



Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 3 maart 2024

3e zo van de vasten

10u. Viering

Voorganger: Pastor Jef Wauters en Lieven Dries

Lector: Robrecht Dehaen

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 10 maart 2024

4e zo van de vasten

10u. Viering

Voorganger: Gaston Eysermans

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 3 maart

3de zondag in de veertigdagentijd B

11 u. viering met koor- en samen- zang

Voorganger: pater Fons Swinnen SJ

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Fons Swinnen SJ

Beelden: Leo Swinnen

Zondag 10 maart

4de zondag in de veertigdagentijd B

11 u. viering met koor- en samen- zang

Voorganger: pater Ghislain Kasereka

Assistent: Mieke Vanhooymissen

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: pater Ghislain Kasereka

Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.

zo 3/3 3de zondag veertigdagentijd

zo 17/3 5e zondag veertigdagentijd

zo 24/3 Palmzondag

do 28/3 Witte Donderdag om 20 u

vr 29/3 Goede Vrijdag om 20 u

za 30/3 Paaswake om 20 u

31 mrt. Pasen: geen viering

14 apr. 3e zondag van Pasen

28 apr. 5e zondag van Pasen

9 mei Hemelvaart van de Heer

19 mei. Pinksteren

2 juni Sacramentsdag

16 juni 11e zondag door het jaar

30 juni 13e zondag door het jaar

Bezinning

40 dagen woestijn



Leen mij uw handen, Jezus,

- 40 dagen lang -

om met helende toewijding uw Boodschap te realiseren en om ze te vouwen tot een hoopvol gebed.

Leen mij uw oren, Jezus, om alleen maar te luisteren naar wat waar is

in wat anderen over anderen zeggen en om iets goeds te horen in wat te hard en te scherp wordt geformuleerd.

Leen mij uw voeten, om zo te leren stappen dat de traagste mij kan volgen en om af en toe naar hem toe te kunnen gaan.

Leen mij uw ogen, om de schoonheid te bewonderen van mensen die uw wil volbrengen en om van zondigheid te kunnen leren.

Leen mij uw hart, Jezus,

- 40 dagen lang -

om heel uw volk onvoorwaardelijk te beminnen in uw naam, ook hen die naamloos bleven of wier stem werd gesmoord.

Leen mij uw hele leven, Jezus,

- 40 dagen lang -

om in woord en daad te worden naar wie ik steeds heb opgezien en om hier al - met Pasen als het kan -

uw verrijzenis te beleven zodat het ook aan mij gebeurt! naar Danny Vandenbroucke.

uit de St.-Franciscusviering van 18/2/2024

Overlijden



Waar het paradijs ook moge zijn,
ieder die goed leefde, is bij God
die overal is.
(Brief 187 Augustinus)

PATER GER-JAN BRUINS O.S.A.

Geboren te Amsterdam op 29 juni 1960.

Hij trad in de Orde van de Augustijnen in op 9 september 1986 te Eindhoven Mariënhage (NL).

Hij legde er zijn plechtige professie af op 24 november 1990.

Hij werd priester gewijd te Heverlee op 13 februari 1999.

Onverwacht overleden in Leuven op 14 februari 2024.

Provinciaal econoom van de Belgische Augustijnen.
Hij vervulde diverse functies in het Augustijnenklooster en de parochie van O.-L.- Vrouw van Troost te Heverlee.

Leraar aan het H. Hartinstituut te Heverlee.

Aalmoezenier van de scouts en gidsen Vlaanderen.

Lid van het gregoriaans koor Leuven

Zonepastoor van de pastorale zone Leuven aan de Dijle.

Met diepe droefheid delen wij u het overlijden mee van Vader Ger-Jan Bruins, OSA, die vanochtend 14/2/2024 een natuurlijke dood is gestorven.

Vader Ger-Jan was de provinciale econoom en de **pastor van de pastorale sector van Leuven**.

Gisteren vierde hij nog de 25ste verjaardag van zijn wijding.

Wij verzochten alle priesters van onze gemeenschap, en in het bijzonder de priorijen, om volgens de voorschriften van onze constituties de voorgeschreven mis voor zijn ziel op te dragen en nodigen wij alle broeders en vrienden uit om te bidden voor de rust van zijn ziel. Pater Davakan Martin, OSA (Paters Augustijnen, O.L.V. ten Troost)



Vader Ger-Jan Bruins, OSA

Kijk af en toe een keertje om naar hoe je 't hebt gedaan, wees fier op hoe je 't leven pakt, raap moed om door te gaan.

Al is het pad wat hobbelig, blijf klimmen met de lach, morgen zie je heus wel weer wat je vandaag niet zag.

#Lizismore

Samen zorgen voor een leefbare planeet.



Broederlijk Delen TOT IEDEREEN MEE IS

Don-Boscogemeenschap - 1ste zondag van de vasten 18 februari 2024

Welkom

De vastentijd is begonnen. Dat is tegenwoordig een randgebeuren. Karnaval, krokusvakantie, Valentijn, oorlogsnieuws, protesten van boeren en mensen die werken als huishoudhulp,... en onze persoonlijke bezigheden zorgden ervoor dat de veertigdagentijd in ons leven niet erg op de voorgrond komt.

En toch. We zijn hier samengekomen om dingen te delen: Onze inspiratie en inzichten, het Woord uit de bijbel, intenties bij de voorbeden en onze hoop op een betere wereld, een leefbare planeet. Laten we ons samenzijn hier ook samen inzegenen

Voor wie zoeken in de stilte- naar een vuur voor hart en handen:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie zingen op Gods adem - van de hoop die niet zal doven:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen:

Met vrede gegroet en gezegend met licht!

Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven: in de naam van Vader-Moeder, Zoon en heilige Geest

Psalm 25 is de eerste tekst die ons voorgesteld wordt uit de bijbel.

Naar u gaat mijn verlangen Heer, Heer mijn god ik ben zeker van U.

Wat niet in 1 dag kan

Wat niet in 1 dag kan, kan misschien in 40 dagen.

Door **vasten** loskomen van wat ons dreigt te verslaven: jezelf hoger achten dan de naaste.

Door **bidden** opnieuw komen tot wat dreigt te verdwijnen: contact houden met de bron van leven.

Door **delen** opkomen voor wat

dreigt te verkommeren: liefdevol zorgen voor elkaar.

Wat niet in 1 dag kan, kan misschien in 40 dagen

Antoon Vandeputte

Eerste lezing. De oproep van Broederlijk Delen

Je bent niet alleen als je bezorgd bent om de oorlogen in deze wereld, de gevolgen van de klimaatcrisis wereldwijd en de groeiende ongelijkheid, ook bij ons.

Je ben niet alleen als je zoekt naar manieren om een positieve invloed te hebben op je buurt, je stad of zelfs de wereld.

En neen, je bent niet alleen als je vindt dat het systeem moet veranderen, zodat iedereen mee is, ook als je (soms) niet weet hoe je hieraan kan meewerken.

Jij bent niet alleen want in vele huiskamers, straten en buurten, in het werkveld en op vele andere plekken proberen mensen, net zoals jij, hun leven anders in te richten en te werken aan systeemverandering.

Nu, meer dan ooit, is het tijd om ons te verenigen, onze krachten te bundelen en samen te werken. Om samen een vuist te maken tegen uitsluiting, een verzuurde samenleving en een dolgedraaide economie.

Door met elkaar in gesprek te gaan, en ons te laten inspireren door goede voorbeelden, leren we samenwerken.

Broederlijk Delen nodigt ons uit om samen mee op te komen voor rechtvaardigheid. We blijven streven naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid waar delen en herverdelen centraal staan.

En daarvoor hebben we mekaar nodig want om de samenleving te laten kantelen richting beter, hebben we 25% van de bevolking nodig. Dat lijkt veel, dat is veel. Maar het is niet onmogelijk en het werkt zelfs aanstekelijk!

Lied:

Er kan hier wat veranderen
versie campagne Boederlijk Delen 2024 - M. Carlos Desoete

We hebben een probleem met een systeem waar mensen worden uitgesloten. Al winst en macht wat telt. 't Is erg gesteld: we zien de kloof steeds meer vergroten. De groei, die slaat op hol. De maat is vol. We zoeken daarom bondgenoten.

refrein

Er kan hier wat veranderen in denken, doen en handelen, De hele wereld kan gered met elke stap door jou gezet.

We leggen ons niet neer, gaan in 't verweer; de actie zet ons in beweging. En "samen", ja dat werkt, het maakt ons sterk en vastberaden in de kering. Want delen dat doet goed, je vraagt veel moed om door te gaan voor herverdeling

We brengen volk bijeen, tot iedereen in waardigheid erbij mag horen. Met partners wereldwijd, dezelfde strijd, door hoopvol elkaar aan te sporen. De "samensterk" is onze leuze.

We lezen uit het boek Genesis
God zei tegen Noach en zijn zonen: ... En God zei: 'Dit is het teken van het verbond, dat Ik sluit tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.

Evangelielezing

Toen Jezus gedoopt was, dreef de Geest Hem naar de woestijn. Daar bleef Hij veertig dagen, terwijl de satan Hem testte. Jezus leefde bij de wilde dieren en de engelen zorgden voor Hem. Toen Johannes gevangen genomen werd, ging Jezus naar Galilea. Daar sprak Hij over de Blijde Boodschap van God. Hij zei: 'De tijd is rijp en het Rijk van God is nabij. Begin anders te leven en geloof in de Blijde Boodschap.'

Woordje

We zingen in Psalm 25 "Naar u gaat mijn verlangen Heer, Heer mijn god ik ben zeker van u". Zingend kan dat met een zeker gemak. Maar

wat betekent het voor mij, voor jou? Dezelfde twijfel komt bij mij ook naar boven bij het lied 'Er kan hier wat veranderen in denken doen en handelen. De hele wereld kan gered met elke stap door ons gezet'. Geloof ik dat wel?

Zingend lukt het mij om aan te sluiten bij wat Broederlijk Delen zegt: We kunnen met 25% overtuigen onze maatschappij, onze wereld in de goede richting helpen evolueren.

Het doet me denken aan een tekst van Huub Oosterhuis: Wij lopen vooruit op wat nog niet is, zeggen en zingen: 'Alles is goed wat ge hebt gemaakt'.

Om onze dromen, ons visioen van een leefbare planeet dichterbij de realiteit te brengen wordt ons een tijd van inkeer en bezinning gund. En we worden uitgedaagd om in gang te schieten. Samen. Het verhaal van mensen die niet opgeven kan voor ons aanstekelijk werken. We zoomen in op Congo, een land waar toegang tot grond voor veel landbouwers uiterst moeilijk is. Landbouwgrond is eigendom van de overheid en grondvererving wordt lokaal georganiseerd door traditionele 'chefs de terre'. Landbouwers kunnen met één pennestreek de toegang tot grond verliezen. Door zich te verenigen en samen actie te ondernemen, garanderen boeren niet alleen voor zichzelf toegang tot grond maar wegen ze ook op het beleid.

In Djuma steken **studenten** de hoofden bij elkaar om samen een stuk grond te pachten.

In Mikwi vinden lokale boeren elkaar in **boerenunies**. Met de kaart en de gps in de hand verdelen ze het land in zones om te bepalen waar ze willen herbebossen en waar ze groenten willen telen. Door samen te werken, bouwen ze aan een alternatief en duurzaam systeem van grondbeheer. Ook **nationaal** zet de boerenbeweging alles op alles voor een ander grondbeleid om zo het recht op grond op lange termijn te garanderen. Van lokaal tot nationaal niveau versterken partnerorganisaties van Broederlijk Delen dit proces. Het is alom bekend dat boeren in de familiale landbouw geconfronteerd worden met onrechtvaardigheden van formaat: een oneerlijke wetgeving voor grondverdeling, een agro-industriële logica die vooral gericht is op groei en te weinig rekening houdt met de omgeving en de mensen en een gebrek aan politieke participatie. Door ons,

ook hier, samen te organiseren, lokaal alternatieven op te bouwen en druk op het beleid op te voeren, zetten we stappen naar systeemverandering.

Het symbool van de regenboog herinnert ons aan het vernieuwde verbond van God met mens en dier dat hij ons niet laat vallen. We zullen uitkijken naar zo'n kleurrijke - diverse momenten om ons courage te geven.

Terug naar dat zingen. Als wij dreigen te verzanden in moedeloosheid kan het ons troosten en bemoedigen. Zoals kunst, iets moois, een regenboog, een verhaal ons kan vooruithelpen.

Laat ons, na zoveel woorden het even stil maken.

Bezinning

Laat ons geen vooruitgang noemen waar een ander aan ten onder gaat; Laat ons geen groei noemen waar een ander minder van wordt.

Laat ons geen vrijheid noemen die aan een ander het recht ontnemt om zichzelf te zijn.

Laat ons geen gemeenschap noemen waar de minste niet de meeste aandacht krijgt.

Laat ons zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien.

Zegen en zending

Broederlijk Delen wil werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. De methoden die je daarvoor kan gebruiken, zijn erg divers en uiteenlopend: een petitie tekenen, duurzaam leven, slogans scanderen op straat of burgerlijk ongehoorzaam zijn. Met een groot hart voor je naaste zorgen. Aansluiten bij een solidaire maaltijd of een koffiestop organiseren, rechtstreeks storten naar Broederlijk Delen BE12 0000 0000 9292.

We zeggen wel eens dat de vasten een jaarlijkse wellnesskuur is, met de kans om ballast overboord te gooien en terug te keren naar de essentie. Misschien vinden we die in de oproep in de pauselijke brief: "We kunnen ons niet alleen blijven concentreren op zelfbehoud; integendeel, de tijd is voor ons allemaal aangebroken om te proberen onze samenleving en onze planeet te genezen, de basis te leggen voor een meer rechtvaardige en vreedzame wereld, en ons serieus te engageren voor het werkelijk gemeenschappelijk goed."

Theorie en praktijk



(c) © David Clode

Welke kleur geef ik de muren? In welke kleur koop ik gordijnen of kussens voor op de bank? Op welke kleur raak ik niet zomaar uitge-

keken? Vroeger was het simpel. Op de vraag naar mijn lievelingskleur antwoord ik al decennialang 'geel'. Bij 'mens-erger-je-niet' of 'ganzen-

bord' krijg ik altijd de gele pion. Makkelijk, want zo hoef ik er niet over na te denken. Maar is dat ook echt de kleur die ik het mooiste vind?

In een weekblad lees ik een advies dat me wel handig lijkt. 'Trek je kleerkast open en kijk wat daarin de dominante kleur is.' Dat gaat bij mij eerder in de richting van 'vijftig tinten blauw'.

Maar vooral de pragmatische aanpak steelt mijn hart. Bij kleuradvies gaat het dus niet om grote the-

orieën over lichtinval of huidtype. Je kunt gewoon kijken naar wat je doet. Want dat vertelt altijd wie je ten diepste bent.

Welke sport ga je kiezen? Welk boek neem je mee op reis? Wat wil je graag cadeau krijgen? Wie zijn je vrienden? Wat vind jij echt lekker? Denk er allemaal niet te lang over na. Kijk gewoon naar wat je al jaren met plezier doet, koopt of leest. Meestal zegt dat genoeg.

'Ik zou toch meer moeten...', hoor

je mensen vaak zeggen. Vul zelf maar in: wandelen, bakken, naar de film gaan, sporten, lezen... Maar als het er blijkbaar al jaren nauwelijks van komt, is het misschien gewoon omdat het je niet ligt.

Kijk naar wat je wel doet. Wellicht zijn dat ook de dingen waar je warm voor loopt.

Kolet Janssen
gepubliceerd op 9 november 2023
<https://www.koletjanssen.be/blog/theorie-en>

COMPLIMENTENDAG
- 1 MAART

Lief mens, vergeet jezelf vandaag geen compliment te geven, gewoon omdat je elke dag naar 't beste tracht te streven, maar wees vooral ook uiterst mild als 't eens wat minder gaat, je mag ook trots zijn na de val, zelfs als je nog niet staat.
#Lizismore

Op 1 maart is het complimentendag. Complimenten geven, versterkt ons menszijn, gevoeligheid en kracht. We bouwen aan wederzijds zelfvertrouwen door positieve communicatie te gebruiken. Door elkaar te respecteren, geven we onszelf en anderen de mogelijkheid te herontdekken wat we voor elkaar betekenen.

Je hoeft zeker niet tot 1 maart te wachten om er mee te beginnen. Van complimenten-geven, kan je ook een dagelijkse activiteit maken. Het kan jouw dag en de dag van een ander goedmaken! En geef af en toe ook eens een compliment of een beloning aan jezelf. Het kan wonderen doen!

MET JE OUDE KLEREN
MAAK JE NIEUWE MATENINZAMELACTIE HEVERLEE
Sint-Franciscuskerk

Breng de goederen voor WMH naar de kerk op zaterdag 9 en zondag 10 maart 2024, van 9 u. tot 12 u.

(Info actie, zie keerzijde)



Provinciesteenweg 400
2530 Boechout
T +32 (0)3 454 14 15
info@wemakehope.be



SCAN ME

www.wemakehope.be



Ver. 10/19, Wm Smil | Provinciesteenweg 400 | 2530 Boechout | F.N.C.

INZAMELING

kleding, schoenen, linnen, dekens, ...

WMH is een vzw die als doel heeft ontwikkelingsprojecten over de hele wereld te steunen. Haar werkings- en projectmiddelen haalt WMH hoofdzakelijk uit de inzameling van kledij. Die kledij wordt deels ingezet in humanitaire projecten en deels verkocht om, met de opbrengst hiervan, projecten financieel te steunen.

U kan ons helpen door via deze weg textiel in te zamelen!
meer info: www.wemakehope.be

Breng de goederen voor We Make Hope op
zaterdag 9 en zondag 10 maart 2024
naar onderstaande locatie:
Sint-Franciscuskerk te Heverlee

Gelieve de zakken goed dicht te binden a.u.b.

Wenst u projecten van WMH financieel te steunen?
Schrijf je gift over naar het
FONDS VOOR VRIENDEN VAN WE MAKE HOPE vzw
IBAN: BE10 0000 0000 0404
met als gestructureerde mededeling: ***016/0890/00077***

voor giften van €40,00 en meer krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van €40,00 maar €22,00.

DANK U!

Viering aswoensdag in Blauwput



Op 14 februari vond de zonale viering plaats van aswoensdag. Van alle kanten van KesseLinde kwamen mensen naar Blauwput.

Gaston en Mia gingen de viering voor. Een gelegenheidskoor luis-

terde de viering op met vele liederen die meegezongen werden door de mensen in de kerk.

Helemaal in het thema van de viering, werden palmtakjes van vorig jaar verbrand tot as, en nadien

schoven de mensen aan voor een askruisje op hun voorhoofd.

We werden opgeroepen na te denken over wat soberheid en vasten betekent.

Laten we het uiteindelijk ten goede komen aan mensen in nood?

We zijn nu samen de 40-dagentijd gestart op weg naar Pasen.

Christine

