

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Laat van je horen



3de zondag van de advent Don Boscogemeenschap Kessel-Lo 17 december 2023

Begroeting en openingswoord

Lieve mensen, ik mag jullie welkom heten in de viering van de derde adventszondag, traditiegetrouw ook Welzijnszorg zondag. **Zege- nen we samen deze viering in.** Moge het licht van iedere dag ons op weg zetten naar onbevangenheid en inzicht. Moge de aarde die ons draagt, ons oproepen tot verantwoordelijkheid en zorg. Moge zoals het water dat eeuwig zijn weg zoekt, ons denken in beweging blijven. Moge het vuur van het begin ons aansteken met geestdrift en vertrouwen. En moge, op de weg van dit bestaan, voor ons uit gaan en naar ons omzien, Hem, die wij Vader-Moeder noemen, Zoon en heilige Geest.

Inleiding

Armoede is een realiteit die veel te veel mensen elke dag moeten doorstaan. Dat heeft een negatief effect op hun gezondheid, op on-

derwijskansen, op kansen op een goede woning. Het zorgt voor sociale uitsluiting en duwt mensen in een maatschappelijk isolement. Het is tijd om samen met Welzijnszorg onze stem te laten horen en te pleiten voor structurele armoedebestrijding, voor investeringen in sociale zekerheid, diensten en mensen. Maar gelukkig hoeven we het niet alleen te doen, armoede overwinnen, doen we samen. Laat ons in deze viering sporen van licht ontdekken, licht dat we straks en morgen naar buiten te brengen hebben. LAAT VAN JE HOREN! De wereld wacht.

Lichtritus en lichtlied

Advent roept ons op om licht en warmte te zijn voor anderen. Solidair met al wie de energie niet heeft om ten volle te kunnen leven. Ommekeer brengen voor mensen aan wie onrecht wordt aangedaan. Ademruimte creëren voor wie in armoede opgesloten zitten. Licht en warmte zijn voor elkaar in plaats van elkaar tot doolhof te zijn. Daarvoor steken we onze derde advents-

kaars aan.

Lezingen: Jes 61, 1-2a. 10-11

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, - Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de redding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich toot met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

Joh 1, 6-9. 19-28

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: 'Wie bent u?' Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: 'Ik ben niet de messias.' Toen vroegen ze hem: 'Wie dan? Bent u Elia?' Hij zei: 'Die ben ik ook niet.' 'Bent u de profeet?' 'Nee,' antwoordde hij. 'Maar wie bent u dan?' vroegen ze hem. 'Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben - wie zegt u zelf dat u bent?' Hij zei: 'Ik ben de stem die roept in de woestijn: "Maak recht de weg van de Heer," zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.' De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: 'Waarom

doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?' 'Ik doop met water,' antwoordde Johannes. 'Maar in uw midden is iemand die u niet kent, Hij die na mij komt - ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.' Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

Duiding

Vandaag luisterden we naar twee Bijbelse figuren, Jesaja en Johannes. Eerst is er Jesaja, de grote profeet uit het oude testament. "De Geest van God rust op mij want de Heer heeft mij gezalfd!" Door ons doopsel en vormsel zijn wij medestanders van Jesaja, medegezalfden. En wat is dat 'goede nieuws' waartoe Jesaja en wij gezonden zijn? 'Een blijde boodschap voor armen!' Maar er moet nog veel gebeuren eer armen gelijkwaardig kunnen leven in een rechtvaardige en eerlijke samenleving. Armoede komt in de media. Ik weet niet goed hoe ik moet kijken naar die reality-programma's waar het leven en de moeilijkheden van kansarmen in beeld gebracht worden. Voor sommige mensen wellicht een eye-opener, maar die enkelen die door professionals geholpen worden, laten vele anderen in de kou staan. Want daarmee verandert er structureel niets. Kamal Kharmach en Kristel Verbeke hielpen gezinnen om hun centen op orde te krijgen en een spaardroom waar te maken in het programma 'geld gezocht'. Ik werd soms niet goed bij het horen en zien waaraan hun budget gespendeerd werd. Spontaan begon ik ook mijn 'boekhouding' te bekijken. Wat moeten armen denken, voelen bij het bekijken van deze 'shows'? En dan is er Johannes, de dooper. Hij is ook door God gezonden, ook hij heeft goed nieuws. "Midden onder u staat Hij die gij niet kent!" Wij weten dat het over Christus gaat, de gezalfde. Hij komt zelf de gerechtigheid bren-

gen waarvan Jesaja spreekt, Hij is de Messias. Maar Hij staat 'midden onder ons' (meervoud). Het zegt iets over het mysterie van Gods aanwezigheid. Hij is niet meer te kennen of te herkennen. Omdat Hij 'in' ons is. Kunnen we een hedendaagse Johannes zijn? Hij weet dat enkel God redding brengt, hij weet dat enkel God licht geeft in duistere tijden. Hij daarentegen geeft stem, hij roept, hij getuigt. Dat is zijn rol. Daar zouden we van kunnen leren. Geven wij stem aan de 'stemlozen'? Kijken we op een eerlijke manier naar de samenleving en leggen we de vinger op het onrecht? Op de eerste plaats is contact, ontmoeting nodig. Zoeken we mensen in armoede op, in Welzijnsschakels, vluchtelingenwerkgroepen, bij de sociale kruidenier ... Geven we de boodschap dat ze 'erbij' mogen horen, niet alleen gelaten worden en dat we samen met velen hun rechtvaardige eisen kracht willen bijzetten ... zelfs als dat ten koste gaat van eigen gewin? Mijn bescheiden bijdrage deze advent is het consequent dragen van de badge. Ik nodig jullie ook uit om samen op de foto te gaan straks, schouder aan schouder om de campagne van WZZ te steunen, want we moeten onze stem laten horen voor structurele armoedebestrijding, voor investeringen in sociale zekerheid, diensten en mensen, zodat in het aankomende verkiezingsjaar de overheid haar taak als herverdelers op een goede manier zal doen. Kunnen wij een hedendaagse Jesaja zijn? Zijn wij ook bringers van hoop? Jesaja brengt vreugde en positiviteit. Welzijnszorg ondersteunt ook organisaties die hoop en vreugde brengen bij mensen die in armoede leven. Laat dus van je horen, en zet er met vreugde en enthousiasme, samen met velen je schouders onder. Geniet straks van een lekker soepje. Jouw bijdrage gaat naar een project van WZZ.

Vervolgt op pagina 3

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 7 januari 2024
Driekoningen
Nieuwjaarsreceptie na de viering
10u. Viering
Voorganger: Pr Ghislain Kasereka
smm en Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 14 januari 2024
2de zo dh jaar
10u. Viering
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Muziek: Anna Rusakova & Katagan
Zhmagulov (bas) voeren die zon-
dag Aria's van Bach uit.
Beelden: Thierry Van Craenem

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
7 januari Start van het nieuwe jaar
2024
21 januari

SINT-ANTONIUS

Zondag 7 januari
Driekoningenviering
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger:
Caroline Van Audenhoven
Assistenten:
Mirjam Van Lammeren
Lectoren: de kinderen
Homilie:
Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen
Na de viering Sterzingen door
de kinderen

Zondag 14 januari
2de zondag door het jaar B
11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger:
pater Ghislain Kasereka
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Kaat Gorissen
Homilie:
pater Ghislain Kasereka
Beelden: Leo Swinnen
Na de viering nieuwjaardrink

Wensen



Je hebt wensen in soorten. Wensen in sprookjes, meestal drie. Als kind vond ik het soms bijna onverdraaglijk om te lezen aan welke domme dingen de jongste zoon of de arme houthakker zijn tegedoo aan wensen verspilde. Met een beetje planning kon je – dacht ik – zo'n wens beter gebruiken, zodat je er langer plezier van had of meer mensen gelukkig kon maken. Maar in sprookjes lopen de personages vaak met open ogen hun ongeluk tegemoet. Er zijn wensen voor jezelf. Uitgesproken wensen of geheime wensen. Meestal gaat dat om dingen die je niet (helemaal) zelf in de hand hebt: een goed lief vinden, in verwachting raken, een toffe job vinden met fijne collega's. Als de wensen uitkomen, vinden we terecht dat we 'geluk' hebben gehad. De wensen die we uitspreken voor anderen zijn meestal nogal saai, al zijn ze daarom niet minder belangrijk. 'Een goede gezondheid' is een klassieker en natuurlijk niet te versmaden. 'Veel geluk' is nogal vrijblijvend en vaag, al mag de ontvanger dat zelf dan verder invullen. Zelden durft iemand je iets te wensen dat concreter is. Al hebben veel mensen heel precieze ideeën over

wat iemand echt nodig heeft. Misschien omdat zo'n wens ook gauw als verdoken kritiek kan opgevat worden. Als iemand me 'een beter kapsel' zou wensen, zou ik ook maar groen lachen, al heeft die persoon misschien overschot van gelijk. Daarom kun je sommige wensen beter niet uitspreken, maar gewoonweg in vervulling laten gaan. Ben je ervan overtuigd dat je vriendin toe is aan een verwenentje? Nodig haar dan gewoon uit. Kan je moeder een nieuwe look gebruiken? Neem haar mee om samen te shoppen. Vind je dat je vriend zijn blik dringend moet verruimen? Ga samen naar een film en bespreek hem achteraf samen bij een glas. Wens je je kleinkind wat meer buitenspeeltijd? Ga met hem of haar naar de speeltuin. Het lijstje is oneindig. Het onbedoelde neveneffect is dat je zelf wensfee of tovenaars wordt. En misschien zorgt dat nog wel voor het grootste geluk. Kolet Janssen - gepubliceerd op 3 januari 2020 (<https://www.koletjanssen.be/blog/wensen/>)

Overlijden Willy Depoorter



*Lieve Vrouwke,
ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb U niets te geven, niets te vragen,
deze dag.
Ik bezit alleen de grote vreugde, dat ik U
bekijken mag.*

Dankbaar om wie hij was en vertrouwend op God is van ons heengegaan de heer **Willy Depoorter**, weduwnaar van Julia Dries, lid van verschillende verenigingen, geboren in Veurne op 6 juli 1934 en overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 20 december 2023, gesteerd door het zieksacrament.

Met dank aan dokter Lemlijn, team hospitalisatie 34 van UZ Leuven campus Gasthuisberg, de medewerkers van Ferm thuiszorg voor de goede zorgen en natuurlijk ook aan de leden van Okra, Samana, parochie Sint-Franciscus, Harpa en de BGB voor hun vriendschap en steun.

De plechtige uitvaartliturgie vond plaats in de abdijkerk Sint-Jan Evangelist, Abdij van Park in Heverlee op woensdag 27 december 2023 om 11 uur.

DAVIDSFONDS
Linden

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET VATICAN



Gastpreker **TOM ZWAENEPOEL**
Vaticaan kenner

Vaticaanstad is de kleinste staat ter wereld en ligt verborgen achter hoge muren. Paus Franciscus is niet alleen het hoofd van de rooms-katholieke Kerk maar ook het hoofd van de Staat van Vaticaanstad.

Tom Zwaenepoel geeft een overzicht van de belangrijkste gebouwen en de protagonisten van deze ministaat. Verder bespreekt hij kort het leven in de Staat van Vaticaanstad. Zo komen het protocol en de veiligheidsdiensten van de paus aan bod.

In het tweede deel van de lezing gaat hij uitvoerig in op de voorgangers van paus Bergoglio en het Argentijnse pontificaat zelf. In welke mate is de Argentijnse pontifex een 'revolutionaire' paus. Wat heeft hij tot nu toe al gerealiseerd? Wat zijn de grootste hindernissen in zijn plan om de Romeinse Curie te hervormen en welke plannen heeft Franciscus nog?

VRIJDAG 19 JANUARI 2024 INKOM LEDEN: 7 euro • NIET-LEDEN: 10 euro
20 U. OC SINT KWINTEN DEUREN 19.30 U.
Korenbloemstraat 12, Linden **VAN HART WELKOM!**

Laat van je horen



Vervolg van pagina 1

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, een goede Vader die alle mensen wil zien leven in vrijheid en gerechtigheid.

Ik ben bereid om te leven volgens zijn wil: mee verantwoordelijkheid opnemen voor mens en samenleving. Ik geloof in Jezus Christus, gekomen om ons de weg ten Leven te tonen. Ik ben bereid om Hem te volgen, om op te komen voorge-rechtigheid voor allen. Ik geloof in de heilige Geest, Kracht van God, die mensen wil bezielen met het vuur van zijn grenzeloze Liefde. Ik ben bereid om me door Hem te laten bewegen tot woorden en daden van gerechtigheid alle dagen van mijn leven. Amen.

Ik geloof in God, een goede Vader die alle mensen wil zien leven in vrijheid en gerechtigheid. Ik ben bereid om te leven volgens zijn wil: mee verantwoordelijkheid opnemen voor mens en samenleving. Ik geloof in Jezus Christus, gekomen om ons de weg ten Leven te tonen. Ik ben bereid om Hem te volgen, om op te komen voor gerechtigheid voor allen. Ik geloof in de heilige Geest, Kracht van God, die mensen wil bezielen met het vuur van zijn grenzeloze Liefde. Ik ben bereid om me door Hem te laten bewegen tot woorden en daden van gerechtigheid alle dagen van mijn leven. Amen.

Acclamatie

Geloven begint in het opstaan van armen, hopen begint in het diepste van de wanhoop, liefhebben waar je geen liefde meer hebt.

Voorbeden

Goede vrienden, wij allen zijn gezald om goed nieuws te brengen, een vreugdevolle boodschap. Alle vragen en zorgen, alles wat ons ter harte gaat, brengen wij hier samen in gedachten en gezang. Bidden we om bevrijding van overdreven zucht naar eer en macht en bezit. Open onze harten en ogen voor de echte vreugde, die opbloeit in mensen die durven elkaar in de ogen te kijken en met elkaar durven praten en met elkaar samen werken aan welzijn. Laten wij bidden.

Samen werken aan welzijn is niet vanzelfsprekend. Het is geen rechte weg naar het paradijs. Het gaat met vallen en opstaan, met ruzies en onenigheden. Geef ons de weidse blik om over die strubbelingen heen te kijken en de moed om de weg ondanks de mogelijke blokka-

des toch te gaan. Om elkaar los van rang of stand echt te durven ontmoeten. Laten wij bidden.

Bidden wij om kracht, creativiteit en inspiratie voor onszelf en voor allen. Dat het besef groeit dat samenwerken de enige weg is om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Het is een weg die leidt naar goddelijke vreugde. Laten wij bidden.

Tafelgebed

Jezus verkondigde zijn boodschap aan kleinen en eenvoudigen. Hij opende voor hen toekomst en gaf hun leven, hoop en uitzicht. Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont, overal waar mensen in elkaar durven geloven, overal waar mensen vergeving schenken en elkaar de hand reiken. Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging als zij met elkaar dezelfde weg gingen. Zij hebben Hem herkend, bij het breken van het Brood toen zij maaltijd hielden om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. Wij willen ons inzetten voor een wereld waarin alle mensen aan hun trekken komen. Daarom willen wij actief meedoen aan acties zoals Welzijnszorg. Zoals Jezus willen wij dit brood en deze wijn met hen en met elkaar delen. Wij weten ons gesterkt als wij samen bidden tot **Onze Vader**, die in het diepste van zijn mensen is.

Communiewoorden

Brood. Levensnoodzakelijk, even nodig als warmte en tederheid, als omarmen en bevestigen. Wijn. Om levensvreugde en verbondenheid te vieren, even nodig als hoop en vertrouwen, als aanvaard worden en toekomst krijgen. Brood en wijn. Tekens van Hem die gezegd heeft: "Ik zal er zijn voor u."

Bezinning na de communie

Armoede bestrijding het klinkt als een ziekte die we te lijf moeten gaan de oorzaken zijn: onvoldoende inkomen voor gezonde voeding en een goede woning sociale uitsluiting de symptomen zijn gevoelens van eenzaamheid angst, stress, falen en uitsluiting de behandeling bestaat uit: herverdelen kansen geven zich verbinden interesse en respect de neveneffecten - op de bij-sluiter - klinken weinig geruststellend en eerder ontrudend uitziend is geen optie een alternatieve behandeling is nog in het beginstadium om uitzaaiing te voorkomen moet de hele mensheid in therapie. Armoedebestrijding is een zaak van jou en mij, een zaak van algemeen belang, van levensbelang. *Hilde Van Parys*

Zending en zegen

Mogen de komende dagen vruchten dragen van oefenen in recht doen aan anderen, in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij. Zegene u daarbij de menslievende God: Vader/Moeder, Zoon en heilige Geest. Amen.

Slotlied: Zolang wij ademhalen

Bierbeek - De beek van bier?

De naam Bierbeek is ontstaan uit het Oudnederlands "**birre, borre**" dat "bron" betekent en zonder twijfel verwijst naar het ontspringen van de Molendaalbeek op een gehucht van de gemeente. Het woord "birre" werd later waarschijnlijk ten onrechte als een vorm van "bier" aangezien. In het dialect "**Burrebeik**" kan men de oude vorm van "birre" nog horen.

Volgens de legende heeft Bierbeek zijn echte naam aan Keizer Karel te danken. Zo vertelt men dat de bewoners van het dorp reeds vroeger, toen er nog gezamenlijk uit één en dezelfde kruik werd gedronken, na de hoogmis graag enkele teugen lustten. Dat viel niet in goede aarde bij de vrouwen omdat het eten bleef



wachten, het werk bleef staan in de oogsttijd, enz Daarom besloten de vrouwen een beroep te doen op Keizer Karel, die zich als boer vermomde en zich op een dag onder de pachters mengde toen die weer hun dorst aan het lessen waren. Vermits

het een vreemdeling betrof zorgden de pachters er bij het rondgeven van de kruik bier telkens voor dat de kruik leeg was toen die bij de nieuweling kwam.

Dat ging zo voort tot de Keizer het beu werd, plots woedend recht sprong en zich bekend maakte. Om zich voor de aangedane smaad te wreken gaf hij bevel alle resterende vaten naar de beek te brengen en ze daar uit te gieten zodat een beek van bier ontstond.

Geraadpleegde bron(nen): www.stedeninfo.be

Gepubliceerd: 1 augustus 2015

Uit *Volksverhalen - Legenden, mythes en sagen uit België*

https://www.volksverhalen.be/Bierbeek_-_Beekvanbier

Kerststal van Greccio



kerststal in Greccio - foto Wim Koopman

Beeld u eens in dat iemand langskomt en tegen u zegt: Zorg voor een plaats in het bos, graag ergens waar er stro ligt. Laat de mensen 's nachts naar het bos komen met fakkels. Daar zullen we kerst vieren. Beste mensen, dit gebeurde 800 jaar geleden.

Sint-Franciscus maakte toen een levende kerststal. Franciscus had een voorliefde voor het mysterie van de geboorte én het sterven van Jezus. Deze twee meest kwetsbare momenten uit Jezus leven overwoog hij vaak. Hij herkende er God in: zijn armoede, zijn nederigheid en zijn lijden. Voor Franciscus was Jezus, een kind zonder land dat onderdak werd geweigerd. Hij leed onder het lijden van de wereld. Maar Hij aanvaardde dat lijden voor de mens, om de mensheid te bevrijden. In Greccio wilde Franciscus het Kerstverhaal levendig verbeelden.

Op sacrale wijze maakt hij een voorstelling die onze aandacht naar het Mysterie van de menswording trekt. Enkele elementen waren daarbij heel belangrijk.

1. De os en de ezel

In de Kerststal van Greccio vind je geen menselijke figuren. Het zijn de aanwezigen zelf die de Kerststal vormen en deelnemen aan het gebeuren. Maar er is wel een os en een ezel. In het Bijbelse Kerstverhaal komen de os en de ezel niet voor. Het kind in de kribbe wordt wel door os én ezel erkend. De os, een rein dier, symboliseert de Joden. De ezel, een onrein dier, sym-

boliseert de heidenen.

2. Fakkels en kaarsen

De inwoners van Greccio en omstreken banen zich met fakkels en kaarsen een weg door de duisternis om licht te brengen in de nacht waarin de schitterende ster geboren is. Met Kerstmis komt er telkens opnieuw een nieuw licht in de wereld. In onze tijd wil ook het vredeslicht in de kribbe mensen motiveren om tussen Kerstmis en Nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, hoop, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven.

3. Het hooi in de kribbe

De Zoon van God komt in de wereld en vindt een plek in een voederbak voor dieren. Het hooi is zijn eerste bed. De Kerststal van Greccio maakt dat we met eigen ogen kunnen aanschouwen dat God in alle nederigheid mens is geworden om iedere mens te vinden.

4. De stal als het hart

Voor de priester die de eucharistie vierde boven de kribbe met hooi buiten in de open lucht, moet het een erg ongewoon gebeuren geweest zijn. Op de plaats waar de kribbe stond werd een altaar opgericht en een kerk gebouwd ter ere van Franciscus. Waar ooit de dieren hooi als voedsel aten, daar vieren ze samen en breken ze het brood. De kribbe in de stal is voor Franciscus een uitnodiging om de armoede te 'voelen' en 'aan te raken'. Het is een oproep om Hem te vinden in de meest kwetsbare mensen om ons

heen.

Ja, in deze dagen wordt vrij veel over verbinding gesproken. Volgens de christenen is de sterkste verbinding die er kan zijn, deze tussen God en mens. Op kerstmis loven en danken we om deze verbinding. Verbinding is van belang, ja zelfs noodzakelijk voor een mens.

Er wordt opvallend veel over verbinding gesproken allicht omdat velen haar missen en de nood eraan aanvoelen. Er is veel eenzaamheid. En er zijn zo veel conflicten in onze huidige wereld.

Wij vieren Kerst 2023 en denken aan de duizenden doden en aan zoveel menselijk leed sinds het begin van de oorlog van Rusland met Oekraïne. En oorlog tussen Israël en Palestina. En zoveel andere plaatsen die het nieuws zelfs niet meer halen. Voor Jozef en zijn zwangere vrouw was er geen plaats in de herberg, zo vertelt ons het verhaal. Zal er in deze kerstperiode van 2023 plaats zijn voor de vele vluchtelingen en de asielzoekers?

De advent riep ons ook al op tot verbondenheid. Laten we schouder aan schouder samen op weg gaan in ons leven. Daarom staan de mannetjes in onze kribbe hier naast elkaar. Ze staan voor:

Groot en klein, blank en zwart, jong en oud, wie ook zijn. Kerst brengt die nood aan verbondenheid en geborgenheid opnieuw bewust onder ons. Veel warmhartige acties voor goede doelen getuigen hiervan. Wij mogen dankbaar zijn voor deze geslaagde acties, dankbaar wanneer mensen samen vieren en samenwerken voor een wereld zonder haat en geweld, dankbaar voor de vele tekenen van goedheid.

Kijk maar naar de warmste week waar zoveel mensen inspanningen deden voor het goede doel. Kijk maar naar de vele gezinnen van en rond onze parochie die terug mee koken van november tot april voor de daklozen van Leuven. Kijk naar de zoveel vrijwilligers die zich inzetten voor daklozen...

Uit de homilie van *Lieven Dries* - Kerstmisviering 25/12/2023

Benefietconcert Soroptimist club Leuven op 24 februari 2024

Op 24 februari om 20.00 u. organiseert Serviceclub Soroptimist Leuven een Benefietconcert t.v.v. één van haar goede doelen: RuimteVaart.

RuimteVaart is een Leuvense vereniging voor mensen die in armoede leven. Het is een bonte verzameling van mensen met zeer verschillende achtergronden die samenkomen om de wereld in solidariteit te bevrijden van armoede en sociale uitsluiting. Zij streven ernaar een plek te creëren waar iedereen welkom is en iedereen zich goed kan voelen om van daaruit een samenleving te ontwikkelen waar iedereen een menswaardig leven kan leiden. Naast het ondersteunen bij woonvragen en woonproblemen, bij de

buurtmoestuin en het naaiatelier, bij het bevorderen van de Nederlandse taal ...is één van hun activiteiten het uitbaten van een sociaal restaurant en vooral dat laatste initiatief steunen wij.

De originaliteit van het **concert** ligt in de combinatie van jachthoorn, koor en orgel. Een kwartet van het jachthoornensemble van Le Val d'en Haut musicereert 'La Chasse' van Sylvain Oudot, samen met het bekende vrouwenkoor Cappella Concinite o.l.v. Ludo Claessen. De Franse organiste Hélène Martin begeleidt op het orgel. Samen staan zij garant voor een onvergetelijke muzikale beleving.

La Chasse is een suite in 10 delen voor jachthoorn en orgel, gecomponeerd in 1999 voor jachthoorn en orkest als muzikale illustratie bij een film over bijzondere momenten tijdens een dag jagen met de meute. Later werd deze compositie bewerkt voor jachthoorn en orgel. De klanken van de jachthoorns nemen u mee op deze jachtdag: mee naar de bijzondere momenten, de paarden, de honden, het wild, de verwachtingsvolle spanning van de ruiters, de beleving van de natuur... Het vrouwenkoor Cappella Concinite brengt sfeervolle liederen uit zijn repertoire en deze combinatie maakt dit concert tot een unieke ervaring.

Na het concert kan u gezellig npraten bij een **drankje** en borrelhapjes. Via een gratis tombola wordt er die avond tevens een hoogkwaliteitsdonsdeken van 100% natuurlijke materialen verloot.

Op deze website kan je toegangskarten en steunkarten kopen:

<https://shop.stamhoofd.be/benefietconcert-soroptimisten-leuven>

Fysieke toegangskarten en steunkarten kan je bekomen bij:

tandartspraktijk Martine Aelbrecht, Celestijnenlaan 21/B, 3001 Heverlee
Liesbet Voordeckers, Waversebaan 221, 3001 Heverlee
Digame, Lei 8A, 3000 Leuven via onze leden

Waar: Boodschapkapel, H.Hartinstituut, Naamsesteenweg Heverlee
Prijs toegangskarten: 35 euro
Deuren gaan open vanaf 19.30 u.

Meer info:

Koor: <https://www.concinite.be>
Jachthoorns: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100083505271093&loco=Goede%20doel%3Ahttps://www.deruimtevaart.be>
Donsdeken: <https://nordicparadise.com/nl/soroptimisten-tombola-2024/>

Avonden rond Franciscus en Clara

Ontdek jij mee Franciscus en Clara?

Vanaf oktober 2023 starten we met ons 2de jaar: "Op weg met Franciscus en Clara"
Het thema van dit jaar is: "De geschriften van Franciscus en Clara"

De bijeenkomsten lopen van oktober tot mei.

De concrete data zijn nog:

8 januari - 12 februari - 11 maart - 15 april - 13 mei

Twee enthousiaste sprekers begeleiden ons tijdens deze avonden: Brigitte Puissant en Francine Demarsin wisselen elkaar af.

De avonden starten om 19.30u en eindigen om 21.30u.

Locatie: Parochiezaal Sint-Franciscusparochie, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee



**Avonden rond
Franciscus &
Clara**

De kostprijs is 5 euro voor de spreker + 1 consumptie ter plaatse (gebruik zaal).

Laat je net zoals vorig jaar troosten,

inspireren of verrassen. De deelnemers waardeerden vorig jaar de 'authenticiteit' en 'zachtmoedige' begeleiding van Brigitte en Francine.

Heb je interesse dan mag je mailen naar lieven.dries@telenet.be
We beperken het aantal deelnemers tot een 12-tal personen per avond. De inschrijvingen tellen in functie van binnenkomen. (Eens ingeschreven verwachten we dan ook dat je aanwezig zal zijn.)

Heel graag tot dan.

Lieven Dries

Pastoraal coördinator Pastorale zone KesseLinde
Pastoraal werker Sint-Franciscusparochie

OKRA-nieuws



Maandag 8 januari 14 uur, ledenvergadering: Het Grieks-Orthodox geloof " door Maria Tsagkaraki. Meer info volgt in de Nieuwsbrief van januari.

Vrijdag 12 januari 2024, van 12 tot 15.30 uur: Nieuwjaarsdiner in het VTI, Brabangonnestraat, 3000 Leuven, voor diegenen die zich ervoor ingeschreven hebben. Contact: Cé-cile 0494/896386 of 016/261411

Namiddagwandelingen van OKRA OOST-BRABANT, keuze 4,5 of 9 km, vertrek om 14u00.

Donderdag 11 januari 2024, Sint-Niklaaskerk, Kerkstraat 1, 3040 Ottenburg
Contact: Jos Marrant, Tel. 016 44 95 33 of oostbrabant@okra.be. (tel 016 617470)

Dinsdag 16 januari, 10u30: Nieuwjaarsconcert in Den Egger, August Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel Dit jaar zal het European Philharmonia in Johan Straussbezetting, onder leiding van Walter Proost, zich op het podium nestelen. Ze brengen een mix van traditionele bekende nieuwjaarsklassiekers, waaronder Fata Morgana (J. Strauss), In mir klingt ein lied (F. Chopin), La-la-land (J. Hurwitz), de Radetzky Mars (J. Strauss) en verschillende andere stukken. De Belgische sopraan Elise Caluwaerts zal het geheel extra luister geven. Na het concert heffen we het glas op het nieuwe jaar.

Prijs: 30 € voor okraleden en 35 € voor niet-leden. Voor 10€ kan u

mee met een autocar. De juiste opstapplaatsen en -uren worden later nog meegedeeld. Bestellen = het juiste bedrag overschrijven op rekening BE37 7865 7738 7228 van Okra St.Franciscus Heverlee met vermelding van uw naam, het aantal en (al of niet) 'bus' en dit ten laatste tot 14/12/2023. Contact: ronny tel.016 46 28 71 en GSM 0472/48 4776.

Dinsdag 23 januari, 14 u- 16u30, Okra-Academie Leuven, CM/Okra, Platte lostraat 541, 3010 Kessel-Lo. Drugs: vriend of vijand? Door Jan Tytgat. Prijs: 8 € voor OKRA-leden (op vertoon van uw OKRA-lidkaart), 10 € voor niet-leden. Een abonnement is ook mogelijk. Indien interesse, vraag informatie bij het binnenkomen. Meer info bij oostbrabant@okra.be of Tel. 016/617470

Woensdag 7 februari, 19u30 -21u, OKRA-Academie 3290 Diest, CC Begijnhof (aula), Infirmeriestraat 'Mistig Land' (over dementie) door Stefaan Daems (muziek, saxofoon) en Lies Vandeburrie (tekst, spel, trompet). Prijs: 8 € voor OKRA-leden (op vertoon van uw OKRA-lidkaart), 10 € voor niet-leden. Een abonnement is ook mogelijk. Indien interesse, vraag informatie bij het binnenkomen. Meer info bij oostbrabant@okra.be of Tel. 016/617470

Creanamiddagen van Samana op elke 2de donderdag van de maand om 14u.

Liefdevolle aanraking

We kunnen boodschappen doorgeven via satellieten en astronauten naar de sterren sturen, maar we vinden het steeds moeilijker om de weg te vinden naar de geest en het hart van hen die we liefhebben. Hoelang is het geleden, dat je samen met je man of je vrouw arm in arm gewandeld hebt? Speel je ooit met de kinderen? Een lichte aanraking kan een sfeer van genegenheid scheppen, die veel dieper gaat dan woorden.

Een liefdevolle aanraking doet soms meer dan een hoop mooie woorden. Een liefdevolle aanraking. Zorg dus dat het geen aanraken is om in bezit te nemen, om te hebben, want dan zitten we weer in de hebzucht. Heb lief, niet met han-

den om te grijpen, maar met een hart om te geven!

Uit Dagboek 365 Phil Bomans pg 87

PHIL BOSMANS
Dagboek 365



'BEGIN DE MAANDAGMORGEN
MET JE VRIJDAGAVOND-HUMEUR'