

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Wanneer psalmen groen kleuren

Zijn stem klinkt vandaag heel krachtig. Hij moet niet naar zijn woorden zoeken zoals we van Jos gewoon zijn. Nochtans is dat niet evident. Diaken Jos Van Pelt, werkzaam in Tremelo en Begijnendijk, heeft niet op zijn pensioen kunnen wachten om de luwte van het leven op te zoeken. Een fatale en finale diagnose besliste hierover. Maar het hield hem niet tegen een boek met seculiere psalmen boven de doopvont te houden. Een werk waar hij nagenoeg zijn hele 'carrière' aan gewerkt heeft. Joke, zijn dochter, komt erbij zitten. Zij is vrijwilliger bij de vzw KlimaatContact. De opbrengst van het boek gaat immers naar deze vzw. Ze voelt zich heel betrokken.

We keren naar de tijd terug dat Jos nog pastor was bij de Universitaire parochie en les gaf. Meermaals trok hij met studenten naar Orval en hier werden zij geconfronteerd met het gebed van de monniken dat haast volledig gestoeld is op de psalmen.

“Dit is een materie die niet verjaart. Psalmen zijn fors ondergewaardeerd in de christelijke spiritualiteit”, poneert Jos onmiddellijk. “We zouden het vergeten dat psalmen een zeer speciale plaats in het leven van Jezus innamen. Dat merk je wanneer je de evangelies leest. Heel veel uitspraken van Jezus knopen bij de psalmen aan. Dat hoeft ons niet te verwonderen. De joden baden ze dagdagelijks. Waarschijnlijk zongen ze deze zelfs wanneer ze van de ene plaats naar de andere stapten. Ze kenden ze immers vanbuiten. Jezus was een genie in het vertellen van verhalen. Waar haalde hij veel beeldspraak?...Uit de psalmen. We zijn de psalmen dus duidelijk schatplichtig.”

“De meeste psalmvertalingen zijn voor gewone mensen haast niet te lezen. Om die reden koos ik ervoor de psalmen te hertalen naar de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver van elke psalm.



Welke emotie bracht hem of haar tot het uitspreken of schrijven van dit gebed? Alleen maakte ik er seculiere, wereldse, psalmen van. Niet tot God gericht. Maar ook deze wereldse psalmen confronteren ons steeds met een groter geheel dat ons overstijgt. Zelf besluit ik elke psalm door een 'Jij' aan te spreken.” Deze toevoeging bij elke psalm is naar mijn mening (de interviewer) even sterk als de eigenwijze herwerking. Ze zijn als het ware telkens een opstap naar het begrijpen en bidden van de originele psalmen.

Met psalmen in de puree

“Al meer dan dertig jaar schrijf ik hieraan. Slechts enkele jaren geleden besloot ik er een boek van te maken. Wanneer ik terugblik, merk ik dat ik meer intensief aan deze hertalingen gewerkt heb wanneer ik ‘in

de puree zat’. Zeker in de tijd dat Pauwel, mijn zoon, verongelukte. Toen waren de psalmen als een veilige thuis, een toevlucht, zoals je in psalm 23 zo mooi kunt lezen. Het was alsof de psalmen mij vonden.

Om deze reden titelde ik mijn boek ‘... mij, Jouw vondeling’. Gevonden worden is een vaak terugkerend thema in de bijbel. Denk maar aan Mozes, het verloren schaap, de verloren zoon... Ik hoop dat de lezers dat mogen ontdekken. Wij vinden de Bijbel niet. De Bijbel vindt ons. We zijn mekaars vondelingen. We staan voor dezelfde uitdagingen. We hebben een collectieve verantwoordelijkheid tegenover elkaar en tegenover wie na ons komt. Paus Franciscus heeft dat goed begrepen.

Hoewel ik niet beginnen schrijven

ben met de bedoeling dit uit te geven, is dankzij een duwtje in de rug van mijn dochter het boek toch drukklaar geraakt. Het zou dan een dubbel geschenk aan de wereld worden. Enerzijds als een spiritueel geschenk voor mensen, anderzijds omdat de opbrengst van dit boek het mee mogelijk maakt dat mensen gaan nadenken wat een geschenk deze schepping is en hoe we deze schepping kunnen behoeden.”

KlimaatContact

Ondertussen is Joke, de dochter van Jos, erbij komen zitten. Je moet haar niet vertellen hoe onze planeet een kostbaar geschenk is. Enkele jaren geleden ging ze voor GoodPlanet werken. “GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, een gezonde planeet, waar ie-

dereen goed kan leven, vandaag en morgen. Een GoodPlanet.

Via projecten, campagnes en workshops verspreiden ze kennis en planten ze zaadjes voor verandering. Ze maken de ideeën achter duurzame ontwikkeling voor vooral scholen en bedrijven concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek.” Het gaf haar de impuls om een opleiding tot klimaatcoach bij KlimaatContact te volgen. Wat ze beroepshalve doet, doet ze ook als vrijwilliger binnen de vzw KlimaatContact: de klimaatproblematiek bespreekbaar maken. Ze mag mensen inspireren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en de handdruk met onze planeet en zijn bewoners te vergroten. “De workshops geven inspiratie hoe je ecologische voetafdruk te verkleinen en hoe je handafdruk te vergroten. En dus hoe je andere mensen mee kan stimuleren.” Het is deze organisatie die Jos wil steunen met de opbrengst van zijn boek.

“Ik ben blij dat papa oog heeft voor mijn engagement en het engagement van zoveel mensen. Je moet trouwens zelf niet donker-groen zijn om persoonlijk iets vanuit de klimaatproblematiek te veranderen in je leven. In feite roepen de psalmen ons ook op om duurzaam te leven. Ze schreeuwen op hun manier om rechtvaardigheid voor onze planeet en al haar bewoners. Elke beperking van schade is positief, is een stap vooruit.”

Deken Patrick

PS Het boek “...mij, Jouw vondeling, 150 seculiere psalmen” van Jos Van Pelt is binnenkort aan een tweede druk toe. Ben je geïnteresseerd, dan kan je steeds een mailtje zenden naar mijjouwvondeling@gmail.com

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parciebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op **0492 319215**

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 3 december 2023
1e zondag van de advent

10u. Viering
Voorganger: Pr Ghislain Kasereka
smm en Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 10 december 2023
2e zondag van de advent

10u. Viering
Gedachtenisviering voor Fons
Weets
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers
Beelden: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 3 december
1ste zondag van de advent B

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: Mieke Vanhooymsen
Assistent: Myriam Neves
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: campagnefilm
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 10 december
2de zondag van de advent B

11 u. viering met koor- en samen-
zang
Voorganger: pater Ghislain Kasereka
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva voets
Homilie: pater Ghislain Kasereka
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
20 3 december Advent
20 10 december
20 17 december
20 24 december **Kerstavond 18**
uur

Verzamel jij mee kalenders voor het goede doel?

Breng ze mee
en leg ze in deze doos.
Wij bezorgen ze aan de
gevangenisalmoezenier
Leo De Weerd. Hij zal ze uitdelen
aan gevangenen.



Dank je wel
Sint-Franciscusparochie
Pastorale zone KesseLinde

We gaan weer stilletjes naar het einde van het jaar. Hoogstwaarschijnlijk vallen er in jouw brievenbus kalenders van 2024 die je niet zal gebruiken. Graag willen we als Pastorale Zone KesseLinde kalenders verzamelen voor in de gevangenis. Geef jij graag een van je kalenders weg aan een gevangene? Wij verzamelen alle kalenders in een kartonnen doos die je achteraan in

onze Sint-Franciscuskerk kan vinden. Onze kerk is geopend op zondag voor de zondagsviering van 10.00 uur. Begin januari worden de verzamelde kalender bezorgd aan Leo De Weerd. Hij zal als gevangenisalmoezenier de kalenders verdelen onder de gevangenen in de gevangenis van Leuven. Verzamel jij mee?

Boek "Woorden die raken"

Net als vorig jaar neemt hulpbischop Koen Vanhoutte het initiatief om stil te staan bij de lezingen uit het Oude of Eerste testament die op de zondagen van het jaar (B) in de liturgische viering klinken. Ook de bijhorende antwoordpsalm krijgt bijzondere aandacht. Voorop staan de woorden van de eerste lezing. Daarna volgt telkens de antwoordpsalm. Op de daaropvolgende bladzijden laten we enkele Bijbelkenners aan het woord. Zij geven beknopt achtergrond bij beide teksten. Het werkschrift bevat en-

kele richtvragen en witruimte om reflectie neer te pennen bij persoonlijke overweging of in gesprek met anderen. Een boek speciaal voor alle pastorale groepen, elke gelovige christen en voor iedereen die zich wil laten raken door het Woord van God. Auteurs van deze editie zijn onder meer Hans Debel, Peter Schmidt en zr. Carine Devogelaere. Je kan het werkschrift aankopen in de liturgische centra. Voor onze regio kan je terecht bij Castrum vzw - Liturgisch Centrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, Leuven

STUDIEDAG

HET MARCUSEVANGELIE

Dominicaanse Lekengemeenschap
Vlaanderen

UITNODIGING STUDIEDAG

HET MARCUSEVANGELIE

Prof. Geert Van Oyen
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023
Filosofenfontein
Waversebaan 352
3001 Heverlee-Leuven

Programma:

Vanaf 10u: welkom met koffie en thee
10.30u: ochtendgebed en inleiding
10.40u: de evangelist Marcus en het Marcusevangelie
conferentie door prof. Geert Van Oyen, hoogleraar Nieuw Testament en decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Louvain-la-Neuve.
Hij publiceerde verschillende boeken en artikelen over het evangelie van Marcus.
11.25u: pauze

11.40u: vervolg conferentie
12.15u: broodjeslunch
13.00u: bespreking van een thema uit het Marcusevangelie
14.30u: einde

Gelieve in te schrijven voor vrijdag 1 december 2023:

stuur een e-mail naar DominicaanseLekenVlaanderen@gmail.com met vermelding van naam en adres. De inschrijving is definitief na overschrijving van de deelnameprijs van 15 euro per persoon op rekeningnummer BE 51 7380 1673 6562 van "Dominicaanse familie Vlaanderen"

Bijkomende informatie Broodjesmaaltijd wordt voorzien en is inbegrepen in de deelnameprijs.

P.S. Prof. Van Oyen vraagt dat u een Nieuw Testament zou meebrengen naar de studiedag.



Leuven gaat weer kerstliederen zingen. Op vier donderdagavonden in de advent zingen we samen bekende kerstliederen. Iedereen die graag zingt is welkom.

De verzameling omvat zowel katholieke als protestantse kerstliederen, en zowel uit Vlaanderen als uit Nederland. De overlapping is groot, maar er zullen voor de meeste mensen toch ook wel hier en daar onbekende liederen bij zijn. Die gaan we dan gewoon leren.

Het is beslist geen concert: deze vier donderdagavonden zullen het karakter hebben van een openbare re-

petitie: wat misgaat, doen we gewoon nog eens over. Voor alle bezoekers zal een boekje met de teksten en de noten beschikbaar zijn. Het zal allemaal gebeuren in de Protestantse kerk van Leuven, Matadilaan 6, Heverlee.

Er is een muzikale begeleiding: (orgel, viool, cello, fluit) en achteraf is er warme chocolademelk. Donderdagavonden steeds van 19:00 tot 20:00
30 november, 7 december, 14 december, 21 december.

Info: Joop van der Horst
0486/98 64 73
joop.vanderhorst@kuleuven.be

Vrede, Salam, Friede, Paix, Pax, Sjaloom, Peace, Pace, Paz

TELT IEDERE NAAM EVEN VEELMEE?

Inleiding

Naar aanleiding van de onophoudelijke bombardementen in Gaza maar ook de gruwelijkheden in de Westbank, wilde ik deze viering in het teken zetten van vrede. Gisteren was het 11 november waarop we de doden van de 1ste WO herdenken, ieder jaar weer. De Palestijnen hebben hun Nakba = catastrofe. Op die dag herdenken Palestijnen dat na de vorming van de staat Israël in 1948 honderdduizenden Palestijnen werden verdreven van hun huis of grond en op de vlucht sloegen. Volgens de Verenigde Naties zijn er ruim 5,6 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen. De media zijn niet altijd even neutraal en vergeten de band te leggen met de historische feiten. De Palestijnen verwoorden ook heel dikwijls hun verzuchting dat ze worden gedreven naar terreur omdat ze geen uitweg meer zien. En Israël maakt constant de vergelijking met de concentratiekampen en de uitroeiing van de Joden die toen is gebeurd en maken er misbruik van. En als de VS of Europa resoluut de kant kiezen voor Israël, dan krijgt Israël carte blanche om een oorlog te ontketenen tegen Hamas en ondertussen zijn ze met een etnische zuivering bezig. Ze willen alle Palestijnen uit de Gaza.

Ondertussen komen hier mensen op straat om de Palestijnen te steunen, kernen van hoop.

Er werden mij teksten toegestuurd o.a. van Ramsey Nasr uit De Morgen waarin hij de vraag stelt: "Kennen we de naam van elk Palestijns slachtoffer?" en van bisschop Bonny.

Lezing: Ramsey Nasr, uit DM 20 oktober 2023

Nasr is schrijver, dichter en acteur. Hij groeide op in Rotterdam als zoon van een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder.

Een vraag over Gaza: kennen we de naam van elk Palestijns slachtoffer?

Bijna twee weken later. Alle gijzelaars, alle doden, Israëliërs en Europeanen, hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord op tv, in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn



ons bekend, voor altijd. Ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten? Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd: 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen maar nummers. Dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand, ook Palestijnse dorpen kennen pogroms – uitgevoerd door Israëli's. Palestijnse kinderen worden gemarteld, zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp.

Dit gebeurt generatie op generatie, al meer dan 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden. Het zijn voor ons geen mensen, het is verzameld leed: 'Houdt het dan nooit op?' Maar voor mij is het familie. En ook ik denk 'Houdt het dan nooit op', alleen heb ik het over de blinde steun aan een overduidelijk systeem van apartheid en etnische zuivering. Israëliërs mensenrechtenorganisaties noemen hun eigen regering racistisch, soms zelfs fascistisch. Extreemrechtse Knessetleden en ministers deden reeds vóór de Hamas-aanval openlijk voorstellen tot genocide. Voor Israëli's gelden andere wetten. Israëli's kennen we bij naam. Daarom mogen ze met Palestijnen doen wat ze willen. En omdat niemand Israël tot de orde roept... Je krijgt 24 uur of een mensenleven, maar vernietiging is het doel. Vernietiging van een identiteit. Voor zo iets is meer nodig dan ons negeren. Anonimisering in de media, het ontzeggen van politieke steun door de internationale gemeenschap – dat helpt, maar vormt niet de motor. Voor ontmenselijking moet je werkelijk moeite doen. Het is iets van lange adem. Legerleiders en politici in Israël hebben decennialang Palestijnse burgers vergeleken met – ik citeer – 'kakkeralakken', 'slangen', 'beesten op twee benen', zelfs met kanker waarop che-

motherapie moet worden toegepast. Vergeleken daarbij is een leven als getal nog een geste. Wat vandaag in Palestina gebeurt, is de logische uitkomst van deze behandeling. Wie niet langer erkent dat zijn vijand een mens is, gaat net iets sneller over tot, ik noem maar wat, volkerenmoord. Vooral als niemand STOP zegt. Ik heb een vuistregel voor humaan gedrag: waar woonwijken worden weggevaagd en dit 'het maaien van het gras' wordt genoemd, waar duizenden vrouwen en kinderen sterven en alsnog tot terrorist worden verklaard, daar is iets mis met de menselijkheid. Met die van ons, en van eenieder die niet ingrijpt. Dus grijp in. Nu. Doen we dit niet, dan heb ik één wens, want dromen bestaan niet in deze hel. Dat iemand van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen, doden en gewonden de namen zal noteren, en dan avond na avond hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. Dit komt neer op talloze tv-uitzendingen. Het zou absurd zijn – maar wel eerlijk.

Baruch 3,9-14 De bron van de wijsheid

Luister, Israël, naar de wet van het leven, luister goed en kom tot inzicht. Israël, waarom leven jullie in een vijandig land? En worden jullie oud tussen vreemde volken? Waarom zijn jullie onrein als doden, als bewoners van de onderwereld? Jullie hebben de bron van de wijsheid verlaten. Als jullie op de weg van God waren gebleven, dan hadden jullie voor altijd vrede gekend. Waar verstand is, kracht en inzicht, daar vinden jullie leven en lengte van dagen, licht voor de ogen en vrede.

Romeinen 12, 16-21 (NBV p. 1700)

Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. ...En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.' Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Johannes 14, 23-28 Mijn vrede geef ik u

De heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En hij zal ervoor zorgen

dat jullie het begrijpen. Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord wat ik gezegd heb?

Woordje: 'Voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen'

hebben we net gehoord in het lied van Oosterhuis. We denken nu aan de talloze slachtoffers in Gaza en in de Westbank. Het is moeilijk om die hele oorlog evenwichtig naar voor te brengen. Het eigenlijke conflict tussen Palestina en Israël duurt al 75 jaar. En er zijn daden die gebeuren en nog steeds gebeuren die je niet kan vergeetliken. In het Oude Testament staat niets, na de dood en opstanding van Jezus, dat nog een geweldadige recuperatie van het 'Bijbelse land' kan legitimeren, schrijft Johan Bonny in De Standaard deze week. Bij de tekst van Nasr werd ik niet goed. Het voelt zo onmenselijk aan dat de Palestijnen niet bij naam worden genoemd. Dat is een groot onrecht. De tekst uit het boek Baruch is ten tijde van de Babylonische ballingschap geschreven. Het thema is duidelijk vrede en gerechtigheid. En met de bron van wijsheid krijgen wij heel wat **richtlijnen** die we moeten volgen als we willen dat we uit die 'Babylonische onderdrukking' komen. Uit de Romeinenbrief onthou ik het volgende: Paulus heeft die geschreven vanuit zijn positie die niet rooskleurig was. Hij wilde de boodschap van Jezus verkondigen aan Joden en niet Joden (de Gochim). En dan klinkt die boodschap van 'wees eensgezind...', er waren heel wat spanningen tussen Joden en niet Joden en die wil hij aankaarten. **'Neem geen wraak... het is aan God om wraak te nemen'**. In de evangelietekst van Johannes tenslotte worden we gestuurd in de richting waar we naartoe moeten. Die ultieme vrede is onbereikbaar, maar verlies de moed niet. De vrede geeft Hij ons als wij leven naar de woorden van God. Dit is de kern van de bemoeiding uit zijn afscheidsrede. Hier komen we de discussie op het spoor tussen de Pax Romana en de Pax Christi. Pax Romana: als je vrede wil, bereid je dan voor op de oorlog m.a.w. het is de gewapende vrede

zoals we die kennen in onze wereld. Pax Christi is de vrede die Jezus ons geeft en die de wereld ons nooit kan geven. Wat houdt dat voor ons in? We leven in de paradox tussen enerzijds "activisme" voor gerechtigheid of leven naar de woorden van God en anderzijds de innerlijke vrede die Jezus geeft. Het lijkt een tegenstelling maar dat is het niet, het is de spanning tussen strijd en inkeer.

Verhaal als bezinning: De man die om vrede ging

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode, 2008, p. 277)

De burgemeester maakte zich zorgen: 'Waarom zijn de mensen in mijn stad zo ongelukkig?' Een rondtrekkende fluitspeler zei: 'Er is hier geen vrede.' Toen riep de burgemeester iedereen bijeen op het stadsplein en vroeg: 'Wil er iemand vrede gaan zoeken?' Een oude tuinman stond op. 'Ik zal wel gaan,' zei hij. Een paar weken later, was hij nog steeds niet terug. Zijn tuin stond vol onkruid. Zijn stokoude buurvrouw kon het niet meer aanzien. Met een hark en een schoffel ging ze aan de slag in de tuin van haar buurman. Een paar moeders zeiden tegen hun grote jongens: 'Dat gaat niet, jullie de hele tijd voor de T.V. en die oude vrouw maar in de tuin werken.' 'Ach dat wil ze toch zelf,' mopperden ze. Maar na een tijd gingen ze toch stilletjes naar de tuin. Het werk viel best wel mee. Het werd zomer en alles groeide en bloeide. De jongens hadden meer hulp nodig. Hun vrienden wilden wel, maar niet als die of een ander erbij was. 'Ho,' riepen de jongens, 'we hebben zoveel handen nodig, dat het niet uitmaakt van wie ze zijn.' De tuin werd een juweeltje. De bloemen werden gebracht naar wie oud of ziek was, en met de groenten en het fruit werd een groot feest gehouden. Tijdens dat feest kwam de tuinman terug. 'Ik heb nergens vrede kunnen vinden,' zei hij. 'maar het gekke is: de laatste tijd stuurden ze me steeds naar hier als ik om vrede vroeg.'

(Naar een verhaal van H. VAN UDEN)

Thema-avond rond Mensenrechten

Op 27 november e.k. organiseert de GRIS Bierbeek in samenwerking met Guatebelga VZW een thema-avond rond Mensenrechten (met Guatemala als concrete 'case').

Onderdeel van de behandelde thematiek is ook het historisch assisenproces in het assisenhof van Leuven dat start op 4 december.

Korte situering van de info-avond in Bierbeek

Op 20 augustus jl. greep er in Guatemala een onverwachte politiek-maatschappelijke omwenteling plaats. Bernardo Arévalo, presidentskandidaat van de sociaal democratische beweging "Semilla" (zaadje) werd met een overweldigende meerderheid tot nieu-

we president verkozen. Euforie bij miljoenen Guatemalteken. "De jongeren kwamen in actie, de ouderen leverden het historisch inzicht. Samen vieren wij nu de terugkeer van de hoop, een nieuwe lente", vertelt een getuige. Maar ... verkrampte woede, onverbloemde haat, roep om wraak is het antwoord van het wettelijk verslagen 'establishment'. Nog diezelfde verkiezingsnacht werd Bernardo openlijk met de dood bedreigd en klonk al de roep om een staatsgreep. Guatemala verkeert momenteel in chaos. De overwinning van de democratie blijft een heel fragiel gebeuren. Daarvan getuigt ook Virginia Laparra Rivas, laureate van de Quetzalprijs 2023 voor Mensenrechten en Democratie in Gua-

temala van Guatebelga vzw. Virginia, advocate die zich engageerde in de juridische strijd tegen de corruptie en straffeloosheid op het hoogste niveau, zal op 21 oktober de prijs niet zelf in ontvangst kunnen nemen in Leuven, daar zij onrechtmatig veroordeeld werd tot 4 jaar effectieve opsluiting. Amnesty International heeft in detail de irregulariteit in de criminele procesgang tegen haar gedocumenteerd. *De oude- ren leverden het historisch inzicht...*

Op 4 december 2023, de eerste dag van de Leuvense Week van de Mensenrechten, start in Leuven een Belgisch assisenproces over de moord op drie Belgische missionarissen in Guatemala in de jaren '80.

De jaren '80 waren gruwelijk voor Guatemala. Er heerste een militaire dictatuur en het land werd verscheurd door een bloedige burgeroorlog, die aan meer dan 200.000 mensen het leven kostte. Walter Voordeckers, Ward Capiou en Serge Berten waren missionarissen van Scheut. In volle Koude Oorlog werden ze beschouwd als een "communistisch gevaar" vanwege hun steun aan de arme, meestal inheemse boerengemeenschappen. In Guatemala vond nooit een onderzoek van betekenis plaats naar de moord op de drie Belgen. Meer dan 40 jaar later komt er alsnog een proces dank zij de onvermoeide inzet van de familieleden en de vzw Guatebelga. Vijf kopstukken van het toenmalige

militaire en politieke staatsapparaat in Guatemala worden in beschuldiging gesteld voor de strafrechtbank in Leuven. Een wereldprimeur!

In die zelfde week van 4 tot 10 december, de Week van de Mensenrechten van de Verenigde Naties, roept de stad **Leuven** zichzelf uit tot **Mensenrechtenstad**.

De recente verkiezingsuitslag in Guatemala, de uitreiking van de Quetzalprijs 2023, het assisenproces over de moord op drie Vlaamse missionarissen en 'Leuven Mensenrechtenstad', is meer dan voldoende stof voor een boeiende gespreksavond.

Het Molenhuis



Sanitair

Het verbouwen van een oud gebouw brengt altijd extra uitdagingen met zich mee. We droomden ervan om die nieuwe sanitair in te huldigen in de zomer van 2023, dan weer eind 2023 en nu... En toch blijven we niet bij de pakken zitten. De afgelopen maanden werd er weer veel werk verzet.

Alle muren zijn getegeld. De trap van verdiep 0 naar verdiep 1 werd gestoken. De verwarmingen, wc's en kranen hangen. De brandweer kwam langs voor advies. De rest van de werken werden vlot gepland in het najaar. Zo floten wij de zomer uit vol goede moed.

Helaas hebben we nog een probleem met de vloer in de douchesruimtes, niet onoverkomelijk, maar weer een extra kost en ook weer vertraging op de rest van de geplande afwerking. Eind 2023 halen we dus waarschijnlijk niet.

Echter onze projectrekening sluit eind 2023. Daarom nog een oproep om deze laatste 2 maanden gul te storten. Een bijdrage van 40€ levert je fiscaal voordeel op. En op die manier kunnen wij onze extra zorgen en kosten weer verlichten.

Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Op naam van: Koning Boudewijnstichting
Gestructureerde melding: 128/3269/00031

Vrijwilligerswerk in het Molenhuis

Onze vzw bestaat al jaar en dag enkel uit vrijwilligers die zorgen dat de boel blijft draaien. Beheer van het huis, administratie, verbouwingen opvolgen, klussen opvolgen, verblijven goedkeuren en opvolgen, rekeningen tijdig betalen, activiteiten organiseren, molenweekends voor het onderhoud organiseren,... Een groot engagement, een klein engagement, velen dragen hun steentje bij!

Deze zomer was een ploeg van 20 volwassenen actief in weer en wind om het huis en de omgeving te onderhouden. Enkele gordijnen werden vervangen, zodat de kamers voldoende verduisterd kunnen worden. De houtzolder werd



opgeruimd. TL-lampen werden led-lampen. Hout werd gezaagd en aangevuld. Gras gemaaid en afgevoerd. Een balustrade aan de trap werd voorzien. Het containerpark werd weer bevoorrad. Tafels geschuurd en geolied. De eerste steen werd verschoven voor een klein terras aan het woonhuis. De vuurput leeggeschept. Trapleuningen vervangen en behandeld. Het terrein kreeg aan de vuilbakken een extra poort, opdat buitenstaanders weten dat het privéterrein is. En nog zoveel meer.

Graag 2 klusjes in de kijker

Onze GOOR-hoop werd in de kijker gezet. Alle Gekookte en Ongekookte Organische Resten mogen op die hoop. Jawel, geen etensresten in de grijze of blauwe zak.

Helaas blijft dit een werkpuntje voor onze gebruikers. Bij deze nogmaals een oproep. Uw ongebruikt brood en beleg, BBQ-resten,... haal het uit de verpakking en smijt het op de GOOR-hoop. Op nog geen som van de grote keuken. De zwijntjes zullen je dankbaar zijn. Onze vrijwilligers nog meer, want maandelijks de vuilbak uitkuisen om wille van verkeer sorteren is echt geen pretje.

Het borstelkot werd ontoegankelijk voor gebruikers. Wegens een vloer die steeds onstabiel wordt, verhuisden we alle kuisgerief naar de kampWC's. Gelieve die daar terug te plaatsen.

Op elk verdiep is het toegestaan een grote borstel, kleine borstel + vuilblik te laten staan. Op die manier is het makkelijker om snel een borstel te nemen als het nodig is. Sommige borstels werden gemarkeerd met slaapzaal, keuken, inkom,... Zodra de grote verbouwing af is, zal het nieuwe kuisgeriefsysteem vorm krijgen.

Heb je zelf nog ideeën of zin om je handen uit de mouwen te steken: Aarzel dan niet om eens in te

schrijven voor een molenweekend of meerdaagse. De ideale combinatie van je inspinnen voor een goed doen en tegelijkertijd ontspanning in de omgeving en gezelligheid rond de kachel.

Komende activiteiten

Midweek wandelen winter 04 - 08 december 2023

Het gefluister van de Belle Meuse, de harsgeur van brandend hout, het geritsel van de muizen, de warme gezelligheid van samen ontmoeten, eenvoudig samenzijn in Het Molenhuis, dicht bij de natuur.

Oud op nieuw 29 december 2023 - 1 januari 2024

Vier jij de jaarovergang liever niet met een massa mensen om je heen? Vertoef jij graag in een kleine, toffe groep met bekende en nieuwe gezichten? Een groep waarin iedereen, jong en oud, welkom is om samen het moment te delen met respect voor elkaar?

Winterwandelweekend 19 - 21 januari 2024

De afstand schatten we tussen 15 à 20 km. Rustig wandeltempo met voldoende stops. Genietend van de ontluikende natuur en de weidse landschappen. Op een gasvuurtjes maken we onderweg iets lekkers in een pannetje klaar. Bij onze thuiskomst bereiden we een fruitslaatje en aperitieven bij de ondergaande zon.

Verdere planning

9-2-2024 tot 11-2-2024: Molenweekend winter

15-2-2024 tot 18-2-2024: mutskesweekend

5-4-2024 tot 7-4-2024: Lentewandelweekend

3-5-2024 tot 5-5-2024: Fietsweekend

17-5-2024 tot 20-5-2024: molenweekend lente

24-6-2024 tot 28-6-2024: Wandelmidweek

28-6-2024 tot 30-6-2024: Molenweekend zomer

31-7-2024 tot 9-8-2024: Molenmeerdaagse

20-9-2024 tot 22-9-2024: Herfstwandelweekend

11-10-2024 tot 13-10-2024: Molenweekend herfst

21-10-2024 tot 25-10-2024: Wandelmidweek

1-11-2024 tot 3-11-2024: Stekskesweekend

29-12-2024 tot 1-1-2025: Oud op nieuw

Meer info op <https://www.moulindebellemeuse.be>



KU LEUVEN

Kerst in Zang en Zand

De Zanderling – zandkunstenaar Immanuel Boie



De Zanderling – zandkunstenaar Immanuel Boie

Een duif verandert in een engel, de engel verandert in een prachtig landschap waar Maria en Jozef doorheen trekken, zij veranderen weer in iets nieuws.

De vingers van zandkunstenaar Immanuel Boie tekenen het kerstverhaal in zand. Door zand te strooien op een lichtbak, creëert hij donkere lijnen of vlakken. Daarin tekent hij met zijn vingers, en haalt zo zand weg waar nodig. Je krijgt dus tekeningen die in elkaar overvloeien. Dat wordt gefilmd en geprojecteerd op een groot scherm. Het is een kunstvorm die niet om het resultaat draait, maar om het proces: het omvormen van de ene tekening in de andere. Het is niet verkoopbaar; op het einde van de voorstelling verdwijnt het zand terug in een doosje. Het is iets wat je moet ervaren!

Een koor en harpist begeleiden de Zanderling met live gezang en muziek.

Immanuel noemt zichzelf de 'Zanderling': zendeling met zand. Hij draagt een missie uit. Waar hij het zand wegveegt, schijnt licht. Hij weerspiegelt zo een stukje van Gods heerlijkheid. Het is zijn eigen unieke wijze om de fantasie van mensen te prikkelen, hen te inspireren en te verwonderen.

Wanneer

2 december 2023 om 19.00 u. (de voorstelling duurt anderhalf uur)

Waar

St. Jan de Doperkerk, Groot Begijnhof KU Leuven

Voor wie

Eénieder die zich graag laat verwonderen: uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen!

Praktisch

De voorstelling is gratis

Parkeren kan op de parking van het Groot Begijnhof (parking 3)

Madam Pijp



Ik heb nooit gerookt en ik ben ook niet van plan om ermee te beginnen. Maar soms denk ik dat er aan mij een goede pijproukster verloren is gegaan.

Ik mis het vertrouwde gevoel van een glad, warm voorwerp dat helemaal in mijn handpalm past. De vaste gebaren van het telkens opnieuw aansteken, het tuiten van de lippen, het inhaleren van het aroma, het strekken van de arm, het uitblazen. De blik wazig kijkend naar de eveneens wazige rookwolkjes. Kun je heimwee hebben naar iets wat je nooit hebt gekend?

Toch is het vooral wat ik er allemaal aan vastknoop, dat me verleidelijk toeschijnt. De rust en kalmte die er van een pijproker uitgaat. De tijd die hij of zij automatisch krijgt om te antwoorden, omdat de pijp eerst uit de mond moet genomen worden. De vele kleine bezigheidjes die de handen uitvoeren om het pijproken gaande te houden, en die de

geest de kans geven om te selecteren en te ordenen.

Vooral bij oudere mensen geeft het pijproken extra cachet. Een mysterieuze glimlach, een wijze repliek, het kan zoveel beter met een pijp in de mond of de hand. Pijprokers kun je niet opjagen, ze volgen het ritme van hun pijp.

Terwijl ik me ook bij het ouder worden opgejaagd en achtervolgd voel door telkens nieuwe dingen waar ik iets mee moet. Achter je rug breekt er een oorlog uit, links over je schouder halen ze een klimaatdoel niet, voor je voeten moet je tarieven uitpluizen van alles wat er via kabels en buizen je huis binnenstroomt en dat verandert per kwartier. Een lieve buurman gaat dood. Het regent vluchtelingen en virussen, personeelstekorten in scholen en ziekenhuizen, wachtlijsten voor wat niet kan wachten. Waar is mijn pijp?

Ik blaas alleen zorgen en frustratie uit, ik knauw op mijn huisgenoot, ik klem me vast aan mijn gsm. Maar als ik 's ochtends naar buiten ga, adem ik vanzelf wolkjes uit. Want het is eindelijk echt winter.

Kolet Janssen

gepubliceerd op 24 november 2022
<https://www.koletjanssen.be/blog/madam-pijp>