

KERK & leven

44 2023

WEEKKRANT
2 NOVEMBER
JAARGANG 84

EDITIE 4330

WWW.KERKENLEVEN.BE
P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Mossel-feest in Sint-Antonius

Léon Schreursvest 33, Heverlee
op zondag 19 november 2023



Ontvangst vanaf 12 uur

Er wordt opgediend van 12u30 tot 14u30
in volgorde van het komen

Van harte welkom!
de Antoniusvrienden

Bestelling mossel-feest 2023

TAFEL

familie

tel/gsm

aantal personen (aantal plaatsen aan tafel)

kinderstoel ja / neen

mosselen, friet . . . x 22,00 euro = euro
mosselen, brood . . . x 22,00 euro = euro
vidée, friet . . . x 18,00 euro = euro

kindermenu's

mosselen, friet . . . x 10,00 euro = euro
vidée, friet . . . x 8,00 euro = euro

cornetto . . . x 3,00 euro = euro
taart abrikoos . . . x 4,00 euro = euro
taart kriek . . . x 4,00 euro = euro
taart flan . . . x 4,00 euro = euro

Totaal euro

Betalen kan cash of via overschrijving op rekeningnummer
BE84 0018 0522 4459 van vzw Antoniusvrienden-Heverlee

U kan uw bestelling doorgeven **tot en met zondag 12 november**

Caroline Van Audenhoven Hortense Damanhof 32
carolineva@telenet.be gsm 0476 39 79 02

zit graag aan tafel met

ALLERZIELEN

Lieve God,

De avond valt
en ik zie niet
waar de zee overgaat
in de wolken en de lucht:
de kleuren mistig versmolten.

En toch
eén puntje van licht:
een schip, ergens aan
een overmoede horizon,
Vvrraadt de overgang.

Is het liefde
die dat lichtpunt is,

die het raakpunt markeert
tussen hen die in U zijn
en ons die hen missen.

Alles gaat door,
zo pijnlijk zonder hen,
en toch
dit tikje troostend:

vertrouwend op U
vult vanaf nu
hun glimlach de zon,
verzuchtend zij pijn
in de wind,
wiegen ze vederlicht
met de wolken,
daar, waar het ook zij,
waar enkel Liefde is



Bénédicte Lemmelijn

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parchiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 21 51 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollaringslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Woensdag 1 november 2023
Allerheiligen/Allerzielen
Herdenkingsviering van de overleden van het voorbije jaar
10 u. Viering

Voorgangers: Lieven Dries en Gaston Eysermans
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Herman Baumers

Zondag 5 november 2023

31e zondag door het jaar
10u. Viering

Voorganger: Pr Ghislain Kasereka smm
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Anna Rusakova en Sofia

Zondag 12 november 2023

32e zondag door het jaar
10u. Viering

Intentie voor Guihelmus, Julia en Maria Struyf en Gerarda Boogaerts.
Voorganger: Gaston Eysermans
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Woensdag 1 november
Allerheiligen

11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ
Assistenten: Caroline Van Audenhoven en Myriam Neves
Homilie: pater Fons Swinnen SJ
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 5 november

31ste zondag door het jaar A

11 u. viering met CD-muziek
Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 12 november

Geen viering

DON BOSCO

Zondagsvieringen om 10.30 u.
wo 1 november - **Allerheiligen**
om 10.30 u.

zo 12 november
zo 26 november

Een diepmenselijk moment



Stadsbegraafplaats Leuven

Het is zaterdag 21 januari 2023. Ik ben op bezoek bij mijn groot tante zuster Anna en haar medezuster Mieke, beide Zusters van Liefde. We babbelen over van alles, ook over vroeger. Hoe het ondertussen al méér dan 20 jaar geleden is dat een andere medezuster, Mia Van Nueten, overleed. Die Mia heb ik goed gekend, de eerste 17 jaren van mijn leven. Samen met mijn zussen koester ik warme herinneringen aan haar. Af en toe bezoeken we nog haar graf, op het kerkhof van Leuven aan de Philippsite. De laatste keer dat ik er was, zag ik een melding dat het graf van Mia in de loop van 2023 zou worden geruimd. Tijdens mijn bezoekje aan mijn groot tante Anna vraag ik haar of het graf van Mia ondertussen al weg is... 'Nee', zegt ze, 'nog niet.'

Het is dinsdag 24 januari 2023. Ik moet voor mijn werk op de Philips-

site zijn. Het is een zonnige dag. Ik besluit de fiets te nemen en de binnenweg over het kerkhof te nemen. Op het kerkhof valt mijn blik op een grote vrachtwagen met kraan. Daar waar het graf van Mia was. Ik slik en besluit even van mijn fiets te stappen en halt te houden. Ik zie een rij grafstenen als dominostenen voorover gevallen. De namen van de overledenen niet langer zichtbaar. Ik twijfel, maar ben langzaam zeker: hiertussen moet de grafsteen van Mia liggen. Eén van de jonge werkmannen die bezig zijn met het ruimen van de graven spreekt me aan. 'Zoekt u iets meneer?' 'Hier lag mijn groot tante, denk ik', zeg ik (ook al was Mia niet echt mijn tante). De namen zijn niet langer zichtbaar op de omgevallen stenen. 'Hoe heette ze?', vraagt de werkmann. 'Zuster Mia Van Nueten', antwoord ik. 'Mia...', herhaalt hij, '...als we straks de stenen afladen in de container en ik kom haar naam tegen, zal ik zeker aan haar en u denken.'

Ik glimlach en bedank hem voor zijn attente woorden. De zon schijnt. Dankbaar voor dit diepmenselijke moment.

Pieterjan Osaer

ALS JE ALLES LOSLAAT, HEB JE TWEE HANDEN VRIJ OM DE TOEKOMST TE GRIJPEN

Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I) in Sint-Antonius

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediens-ten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er een vacature is binnen de Kerkraad van de Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua te Heverlee (Leuven).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee betreft het de gemeente Leuven).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 22 november 2023 ingediend zijn bij:
Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua te Heverleeter attentie van de-

ken Patrick Maervoet
Jules Vandenbemptlaan 2
3001 Heverlee

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 22 november zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithangen in de berichtenkast aan de gevel van de parochiekerk van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee

Opgemaakt op 22 oktober 2023 te Heverlee,

Deken Patrick Maervoet
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Antonius van Padua te Heverlee, Leuven

We citeren graag Huub Oosterhuis uit de Bundel 'Die wij denken'

**Ben van religie niet.
Heb wel de stem gehoord van het bevrijdingsvisioen
dat gloedrood in de Joodse Bijbel staat geschreven:**

**Gelijke rechten op geluk
de zachte krachten van de solidariteit
genade brood voor ieder mens**

**uittocht uit alle wrede slimme
martelende slavernijssystemen
ooit en steeds opnieuw bedacht.**

**De stem die dit tot mijn geweten spreekt
is god voor mij.**

**En als ik zing uitzinnig ingetogen
in eigen zieletaal, of Bach aanhoor:
't gaat over dit, die god alleen**

en verder godsdienst geen.



De tijd is om te leven in de tijd dat we bestaan Er is een tijd van komen en van ergens vol voor gaan.

Derek Otte

'Er is een tijd van komen en (er is) een tijd van gaan' betekent: 'aan alles komt een einde'.

Het kan op een beschouwende, filosofische manier gebruikt worden, zoals bij het afscheid van iemand die lange tijd een bepaalde functie heeft bekleed. Maar het wordt net zo

goed gebezigd in heel prozaïsche situaties, bijvoorbeeld om te zeggen dat je na een bezoek weer opstapt - of om het bezoek een hint te geven dat het tijd wordt om te vertrekken.

Dit spreekwoord wordt vaak verbonden met het bijbelboek Prediker. Het staat er niet letterlijk in, maar het is precies in de geest van deze passage

Armoede Knelt - Don Boscogemeenschap Kessel-Lo 15/10/2023

Begroeten we mekaar met het zegenbed.

Dinsdag, 17 oktober is de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Deze datum verwijst naar de samenkomst in Parijs in 1987, toen daar de gedenksteen werd onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Ook in Leuven ligt zo'n steen tegen armoede op de Grote Markt.

In 1992 werden, door de Verenigde Naties, Staten en regeringen opgeroepen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. Wereldwijd komen op 17 oktober mensen samen om eraan te herinneren dat armoede een schending van de mensenrechten is.

We erkennen onze onmacht om op ons eentje de wereld om te toveren tot een plek waar het goed wonen is voor iedereen. We roepen het beste in onszelf en bij mekaar op om niet bij de pakken te blijven zitten:

Getuigenis An Bistmans (uit Gent – die als opbouwwerker verbonden is met organisaties waar armen het woord nemen)

Om armoede aan te pakken is het volgens mij noodzakelijk om echt contact te hebben met mensen in armoede, hun stem te horen. Hun ervaringen, gevoelens, hun gedachten en suggesties naar de samenleving... Die moeten gehoord worden. En die moeten naar het beleid, om daar invloed op beslissingen te kunnen hebben. Want om armoede aan te pakken ligt er nog heel wat werk. We bestrijden ze wel, maar het is dweilen met de kraan open. Nu weer: rond energie. Ik denk dat veel mensen hun hart vasthouden voor de rekening na de komende winter. Mensen die bv. een slechte, maar voor hen toch dure woning huren, moeten meestal niet rekenen op hun huisbaas om de woning te verbeteren en te isoleren. Woonbeleid is daar niet echt

genoeg mee bezig. De overheid kan blijkbaar alleen maar lijnen trekken. Accenten leggen. Procedures voorzien. Voor de rest is er ook inzet nodig vanuit de samenleving zelf. Mensen hun rechten geven, is niet alleen een kwestie van politiek. Het is ook ieders verantwoordelijkheid om menswaardigheid te respecteren en te verhogen. Het ligt vaak ook in onze eigen mogelijkheden. Mag ik denken aan onze eigen positie als huisbaas, werkgever, hulpverlener, leraar, ... of misschien meer van toepassing: wat we doen als buurman of -vrouw, als burger, (als klant in dezelfde winkel)... Vaak spelen we een grote rol in het leven van anderen. En dus zeker ook in het leven van mensen in armoede.

Sociale grondrechten zijn erkend en opgenomen in onze grondwet, maar ze zijn jammer genoeg niet afdwingbaar. Er is veel gewerkt, onderzocht, dossiers geschreven, armoedetoetsen uitgevoerd, dialoog gevoerd met organisaties, diensten en politiek. En toch staan we er niet beter voor dan vroeger. Integendeel. Het wordt steeds moeilijker voor veel mensen om de kop boven water te houden. Hoe kan je met een leefloon rondkomen? Alles is zo duur geworden... en het stopt niet. Het helpt niet om een sociaal tarief in te voeren, een premie toe te staan als intussen alles gewoon heel veel duurder wordt... En hoe moet je je voelen als je steeds maar het idee hebt dat je profiteert, dat je geen goede burger bent? Dat er een stok achter de deur staat? Want je moet actiever zijn, 'geresponsabiliseerd' is het modewoord.

Ik heb ondervonden hoe erg het leven in armoede **mensen onder stress** zet. Hoe ze overleven, hoe ze dagelijks een eigen strijd voeren om hun rechten te bekomen. Hoe erg het taboe rond leven in armoede is. Hoe moeilijk het bv. is om kinde-

ren op te voeden als je steeds maar het gevoel hebt dat je hen essentiële dingen niet kan geven, en dat je er niet bij hoort. Het woord uitsluiting is echt van toepassing. De regels en organisatie in onze samenleving spelen mensen uit elkaar, ze verbinden ons niet.

Ik wil ook getuigen over de kracht van mensen. Hun waardigheid, de sterkte die nodig is om te overleven. We hebben meer nodig dan 1 dag van verzet tegen de armoede (zoals 17 oktober), we hebben meer nodig dan 1 warmste week. We hebben een warme samenleving nodig, waarin we niemand achterlaten. Iedereen kan bijdragen, vanuit zijn eigen plaats en rol in de samenleving. Dus mag ik hopen dat jij zorgt dat je eigen stuk in orde is: werk drempels weg, sluit zelf niemand uit, leg verbinding met mensen, respecteer hun eigenheid, en vergeet nooit dat jij het verschil kan maken. Als lid van een vereniging vraag ik ook: wees solidair met onze strijd. Laat je stem horen als het kan.

Lezing 1

De strijd tegen armoede is een rode draad door de bijbel.

In het boek Spreuken lezen we: **“Er groeit meer dan genoeg voedsel op onze akkers, maar omdat het niet eerlijk verdeeld wordt, krijgen arme mensen niets.”** (13:13)

Even duidelijk klinkt de Stem in psalm 82: **“Hoe lang nog oordelen jullie onrechtvaardig. Hoe lang nog kiezen jullie partij voor wie kwaad doen.** Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Bevrijd wie arm zijn en honger lijden. Red hen uit de greep van wie kwaad wil. Maar jullie begrijpen niets meer, jullie wandelen in duisternis, de aarde gaat eraan kapot.”

Lezing 2

Na de uittocht uit Egypte werden wetten ingesteld om te herinneren aan de oproepen tot mededogen en gerechtigheid.

“Gij moogt in uw wijngaard geen tweede keer plukken en de afgevalen druiven niet opvangen, dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling.” “Gij moogt uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen moogt ge niet bijeen rapen. Dat is bestemd voor de armen en de vreemdelingen.” “Want bedenk dat gij ook slaaf zijt geweest in Egypte.”

Tegen de achtergrond van vorige teksten is het begrijpelijk dat Jezus eenzelfde duidelijke stem laat horen als hij onrecht ziet.

Jezus ging zitten tegenover de offerkist in de tempel. Hij zag hoe de mensen kopersgeld in de offerkist gooiden. Veel rijken gooiden er veel in. Er kwam een arme weduwe. Ze gooide er twee muntjes in. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei: ‘Je mag er zeker van zijn: die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen. Want de anderen gooiden er iets in van hun overvloed, maar zij gooide er van haar armoede alles in wat ze had, het geld waarvan ze moest leven.’

Woordje, geïnspireerd op Dominicus Gent

De stem die spreekt vanuit het onrecht dat mensen wordt aangedaan roept om verandering. De gevoeligheid voor die **stem van verzet** heeft een opvallende ontwikkeling doorgemaakt. Vroeger werd liefdadigheid geprekeerd. Het werkte dikwijls als zoethouder. Nu zouden we beter moeten weten. Onrecht werd benoemd. De menswaardige effecten ervan onder ogen gezien. Mensen nemen geen geno-

gen met liefdadigheid. Ze eisen hun recht.

De Vlaams-Nederlandse Dominicaan en theoloog Edward Schillebeeckx werd op zijn manier de bondgenoot van ont-rechte mensen. Hij had het over een **negatieve contrastervaring**. Hij bedoelt: de ervaring van wat niet menselijk is, roept een reactie op. “Dit is niet de weg die we als menswaardig kunnen beschouwen”, “dit is beschamend en roept om verandering”. Hij had oog en feeling voor het instinctief “neen” dat mensen in zich voelen opwellen. Dit is een moment van openbaring. Dat komt niet van boven, uit een andere wereld, dat doet zich voor vlak voor onze ogen. We koppelen de uitdagingen van vandaag aan bijbelse woorden. De inspiratie van grote profeten, zoals Jesaja is duidelijk terug te vinden in de joodse wetgeving. In het boek Leviticus staan indrukwekkende voorstellen voor een nieuwe sociale orde. Aan grootgrondbezitters en rijken wordt paal en perk gesteld. Alle goederen, grond en bezittingen dienen met een vaste regelmaat herverdeeld te worden. Slaven of lijfeigenen moeten na een vaste termijn in vrijheid hersteld worden. Zo staat het in de Tora. Het mag dan vaak dode letter gebleven zijn. Het blijft de uitdrukking van een droom, een visioen dat men niet wil loslaten.

Dat visioen waar ‘rechtvaardigheid’ samengaat met barmhartigheid kunnen we gerechtigheid noemen. Naast juridische bescherming hebben we de nabijheid van een hartelijke medemens nodig.

Dat hoorden we in het getuigenis van An en zullen we in de Adventstijd met Welzijnszorg weer **horen**.

Vrijdag 10 november 2023

Met verhalen de wereld rond een magische lichtjeswandeling

Vertrek in kleine groepjes vanaf 18u
Vertrek en aankomst:

Buurtcentrum Casablanca
Lolanden 16, 3010 Kessel-Lo

★ Inschrijven verplicht en kan tot 7 november
kwb.be/kessel-lo
facebook.com/jongkwbkessello/
Opbrengst vrije bijdrage voor lokaal goed doel



Ontdek sprookjesachtige verhalen tijdens een hartverwarmende lichtjesceremonie! Wij zorgen voor strafte vertellers, een spannende speurtocht en heel veel sfeer. Je brengt een lampionnetje mee en makkelijke schoenen, en dan zijn we vertrokken voor een avond vol avon-

tuur. Napraten doen we natuurlijk met hapjes en drankjes.

Ga mee op deze bijzondere wandeling en laat je betoveren door oeroude verhalen uit zes continenten. Heel verschillend en toch met een rode draad. Aan u om die

te ontdekken tijdens een prachtige avond. Dat wil u toch niet missen? Vrije bijdrage waarvan de opbrengst voor buurtcentrum Casablanca, waar we de kinderwerking willen steunen met een boekenpakket vol straffe verhalen!

Avonden rond Franciscus en Clara

Ontdek jij mee Franciscus en Clara?

Vanaf oktober 2023 starten we met ons 2de jaar: “Op weg met Franciscus en Clara”

Het thema van dit jaar is: “De geschriften van Franciscus en Clara”

De bijeenkomsten lopen van oktober tot mei.

De concrete data zijn:

6 november - 4 december - 8 januari - 12 februari - 11 maart - 15 april - 13 mei

Twee enthousiaste sprekers begeleiden ons tijdens deze avonden: Brigitte Puissant en Francine Demarsin wisselen elkaar af.

De avonden starten om 19.30u en eindigen om 21.30u.

Locatie: Parochiezaal Sint-Franciscusparochie, Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee

De kostprijs is 5 euro voor de spreker + 1 consumptie ter plaatse (gebruik zaal).

Laat je net zoals vorig jaar troosten, inspireren of verrassen. De deelne-



mers waardeerden vorig jaar de ‘authenticiteit’ en ‘zachtmoedige’ begeleiding van Brigitte en Francine.

Heb je interesse dan mag je mailen naar lieven.Dries@telenet.be We beperken het aantal deelnemers tot een 12-tal personen per avond. De inschrijvingen tellen in functie van binnenkomen. (Eens ingeschreven verwachten we dan ook dat je aanwezig zal zijn.)

Heel graag tot dan.

Lieven Dries
Pastoraal coördinator Pastorale zone KesseLinde
Pastoraal werker Sint-Franciscusparochie



De Leuvense Vredesbeweging vormt een samenwerkingsverband van zeven Leuvense organisaties, werkzaam rond vrede, ontwapening, verzoening en geweldloze conflictantering.

Samen ondersteunen we elkaars acties en campagnes en plannen jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Dag van de Vrede en de Herdenking van Hiroshima-Nagasaki.

We spelen in op de actualiteit. Samen volgen we dossiers op, nemen initiatief en nemen deel aan acties nationaal en internationaal.

Contact:
Email: vredelieven@gmail.com
Website: www.vredelieven.org

Wil je onze vredeswerking steunen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief via onze website. Sluit je aan of doe een gift BE 97 7330 5818 2549.

ZATERDAG
11 NOVEMBER 2023
9.30 u tot 10.30 u

Benedenplein
Jeanne Devosplein - Leuven
(achter het station)

Verwelkoming: Katlijn Malfliet - Denise Vandervoort ere-schepen • Toespraken door Elien Spillebeen en Julie Hendrickx • Toespraak Lies Corneillie schepen • Solidariteitskoor Keerweerom • Samenhang • Bloemenhulde met witte rozen aan het standbeeld



Hulde aan
'de onbekende
oorlogsvrouw'



V.O.: Pils Verjauw

SAMANA - "Zistero" Ziek zijn STERven en ROuwen

Op woensdag 8 november 14u Vorming "Zistero"
Over **ziek zijn, sterven en rouwen**.

Ingericht door Samana (gratis)
Spreker: Frans Schovaerts
Plaats: Parochiecentrum Tiensesteenweg 190 Heverlee

Frans Schovaerts is diaken van regio Boortmeerbeek en heeft op het bisdom gewerkt.

Door persoonlijk contact met zieken, stervenden en hun familie heeft hij veel ervaring opgedaan. Hij wil dit nu terug onder de aandacht brengen en het "sterven" opnieuw bespreekbaar maken in de maatschappij. Dit kan men beter niet laten wegduwen, maar zichtbaar maken in ons leven.



Nadien is er de mogelijkheid om samen na te praten.

Zangnamiddag in Linden met Jos Bielen, Norbertijn Averbode



Na een geanimeerd Taizé-lied: 'Gloria... et in terra pax' waren we ingezongen.

Jos las de tekst van de liederen, voor hij ons de melodie liet horen.

'Wij zijn hier bijeengekomen om Uw woord dat in ons brandt, dat ons steeds opnieuw doet dromen van een goddelijker land waar de vrede overwint, en elk mens zich weet bemind.

Laat Uw woorden blijven branden, maak ze waar door onze handen.'

We leerden naast dit intredelied, adventsliederen, acclamaties, een Pinksterlied en zendinglied.

Naast de aandacht voor het tempo werd ons gewezen op de uitspraak en de bogen in de melodie. Dikwijls gebeurde dit met een kwinkslag.

We kregen ook suggesties voor de uitvoering.

Met een mooie brochure waar ook enkele orgelbegeleidingen zijn toegevoegd hebben we nieuw materiaal om 'Verbonden en zegend' te gaan.

(Lieve N. - Don Bosco)

Op 21 oktober 2023 was Jos Bielen te gast in de kerk van Linden voor een zangdag.

Een 50-tal mensen was komen opdagen. De idee was, om een aantal nieuwe liederen en enkele acclamaties aan te leren. Sommige liederen waren meerstemmig, maar vandaag werd er enkel eenstemmig gezongen. Achteraan het boekje vond je ook enkele orgelbegeleidingen.

Het aanbrengen van de liederen deed Jos met verve en met de nodige humor. Hij wees ons op een paar belangrijke aandachtspunten. Dikwijls worden kerkliederen te traag gezongen, waardoor vaak het vreugdevolle karakter verloren gaat. Er moet ook aandacht zijn voor aangehouden klinkers (het vocale element) en goed uitgesproken medeklinkers (het tekstuele element).

Uiteraard blijft de tekst het belangrijkste. Hij wees ook op dynamisch zingen en het zingen in groter zinsverband. Uiteraard is dat vooral van toepassing voor koren.

Daar konden we dus zelf wat van opsteken en dat kunnen we meenemen naar onze eigen gemeenschap.

(Wilfried - Blauwput)



(c) Wilfried Blauwput

Je bent op je best als je bent wie je bent

BZN

ZATERDAG
11 NOVEMBER 2023

Abdij van Park - Leuven
Abdij van Park 7 - 3001 Leuven

5 jaar Vredesbeiaard

In de Tiendensuur

11 u - 18 u EXPO: VROUWEN EN VREDE

Werken van Leuvense kunstenaressen
Liliane Versluys • Yo Vandevenne • Jonny Kiggen

Info- en verkoopstand Leuvense Vredesbeweging

Op het plein

13 u Vredesbeiaard Concert Arie Abbenes, barokmuziek

16 u Concert sopraan Noémie Schellens en beiaardier Luc Rombouts

16 u Vredeswandeling

17 u Samenhang en vredeslicht

Volledig namiddagprogramma: <https://www.visitleuven.be/5-jaar-vredesbeiaard>

een organisatie van:    Abdij van Park leuven



VERHAAL VAN DE WEEK

Gooien: iets voor vaders



Het hoort bij het beeld dat ik heb van vaders: dat ze hun peuters soms – tot wederzijds plezier – de lucht ingooien en weer opvangen. Op de een of andere manier is het iets wat moeders veel minder geneigd zijn om te doen. Misschien omdat ze diep in hun hart bang zijn dat het weleens fout zou kunnen gaan. Ze willen het lot niet uitdagen, en kinderen vallen al meer dan genoeg.

Maar vaders jongleren graag met hun kinderen. Ze durven de zwaartekracht te tartten, omdat ze erop

vertrouwen dat ze die altijd te slim af zullen zijn. Ze herinneren zich nog uit hun eigen kindertijd hoe vrij het voelde om even door de lucht te zweven. Het gooien en vangen van vaders staat voor opwinding, avontuur, luidkeels plezier, een beetje angst maar toch altijd de veilige zekerheid dat je opgevangen zult worden.

Dat is wat vaders in onze cultuur horen te doen: hun kinderen het leven ingooien, ze meenemen de wijde wereld in en er toch altijd weer zijn als dat nodig is.

De dichtbijge zorg kwam traditioneel vooral van moeders, terwijl vaders hun kinderen leerden fietsen en kamperen. Inmiddels rammelt dat beeld aan alle kanten. Ook vaders kunnen koesteren en ook moeders kunnen voetballen. Maar toch blijft er nog iets van hangen.

Er komt een tijd in het leven van vaders dat ze niet meer met hun kinderen kunnen gooien. De kinderen zijn er te groot en te zwaar voor geworden. Er komen andere activiteiten voor in de plaats. Ook dan zijn vaders die een duwtje in de rug geven ontzettend belangrijk.

Lang leve alle vaders, in alle mogelijke settings waar het biologische vaak nauwelijks nog een rol speelt. Blijf gooien met onze kinderen. En blijf ze vooral ook opvangen. Als je goed kijkt, zie je hoeveel jullie lijken op God.

Kolet Janssen
gepubliceerd op www.kerknet.be op 12 juni 2022 (<https://www.koletjanssen.be/blog/gooien/>)