

FEDERATIE FRANDO

SINT-FRANCISCUS | SINT-ANTONIUS | DON BOSCO

Sint Franciscus startviering - Straal, luister, wees niet bang

Zondag 10 september begon op een warme manier met een gezellig ontbijt in de parochiezaal.

Het buffet was aantrekkelijk en de sfeer top.

De koffie vloede rijkelijk en dat zorgde ervoor dat sommige van onze parochianen echt wakker konden worden.

Vanuit de zaal was het maar enkele stappen naar de kerk waar om 10 u de startviering van het werkjaar be-



gon.

Een nieuw werkjaar: wat zal dit inhouden?

Er is zoveel dat we willen doen? Misschien ga je wel terug naar de jeugdbeweging of de muziekschool, naar het zangkoor of de vereniging, naar het werk of het vrijwilligerswerk.

Ieder van ons gaat terug op weg.

Maar dat kunnen we niet alleen.

We hebben andere mensen nodig in

ons leven.

Want samen kunnen we er iets van maken;

Niet voor niets is ons jaarthema dit jaar:

"Straal, luister, wees niet bang."

Zonder elkaars hulp kunnen we niets.

Zonder Gods hulp eveneens niet.

Laten we ons dit jaar, meer nog dan

andere jaren inzetten op: "elkaar dragen" geïnspireerd door God die met ons op weg wil gaan.

Wil je een toren bouwen (of meewerken in de vereniging of ...) dan moet je overtuigd zijn van je doel (en dus stralen), moet je luisteren en samenwerken met anderen en hoeven we niet bang te zijn.

En de inspiratie voor het jaarthema haalden we uit de boodschap die Paus Franciscus gaf op de wereldjongerendagen.

Een boodschap die zeker ook bij ons van toepassing kan zijn.

Hopelijk kan zo het licht in ons blijven branden.

Een laaiend vuur dat niet zal doven. Want God draagt ieder menskind op handen.

Deze woorden uit een gekend lied zongen we als loflied voor Hem die met ons op weg gaat.

In de lezingen die we voor deze zondag kozen werden we opgeroepen om de handen uit de mouwen te steken.

Een geloof zonder daden stelt niets voor, zo vertelde de lezing uit Jaco-

bus ons.

Ja, laten we **samen bouwen aan onze gemeenschap.**

Met bezinningsavonden rond Franciscus en Clara, met vieringen voor groot en klein, met catechese, met repetities voor onze koren, met vergaderingen waarin we bouwen aan onze gemeenschap, met ontmoetingen in de parochiezaal of in onze verenigingen, met een lach op ons gezicht als we elkaar mogen ontmoeten.

Ik hoop van harte **dat deze viering ons mag aanzetten tot daden** in dit nieuwe werkjaar.

Zonder daden geen geloof, geen hoop.

We gaan ervoor: op hoop van zegen!

En vooral met de oproep naar ieder die dit leest: **Doe jij mee dit nieuwe werkjaar?**

Wij als team hopen het en rekenen op u.

Meer sfeerbeelden op pagina 3



Startviering Sint Franciscus 10-9-2023 - vervolg van pag. 1 - enkele sfeerbeelden



Vlierbeek - Abdijdag op 1 oktober



Op zondag 1 oktober ben je de hele namiddag welkom in Vlierbeek voor een nieuwe Abdijdag! De jaarlijkse hoogmis voor elke liefhebber van het erfgoed op de abdijsite van Vlierbeek.

Dit jaar ligt de focus op de oude Pandgang en het Koetshuis. Deze

gebouwen worden momenteel gerestaureerd. Medewerkers van de Stad Leuven, het architectenbureau Studio Roma en de vrijwilligers van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw ontvangen je graag ter plaatse voor een werkbezoek. Ze vertellen je er alles over de geschiedenis van deze gebouwen, de restau-

ratie en de herbestemming. In de Pandtuin kan je bovendien luisteren naar verhalen over het vroegere Benedictijnse kloosterleven en kom je meer te weten over de exacte functie van de Pandgang en de Pandtuin in die tijd. Ook een bezoek aan de krocht mag je die dag zeker niet links laten liggen!

Voraf inschrijven is niet nodig. Deelname is gratis, een vrije bijdrage ten voordele van de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw is steeds welkom.

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met de Heemkundige Kring Vlierbeek vzw via rondleidingen@abdijsitevlierbeek.be

SAMANA - DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKEN

Op zondag 8 oktober is het de dag van de chronisch zieken. Dit willen we graag samen vieren.

- 10u00: Misviering in onze St Franciscuskerk
- 11u00: Welkom in onze parochiezaal
- 11u30: Aperitief
- 12u00: Voorgerecht: Pompoensoep
- 13u00 Hoofdgerecht: Kipfiet Archiduc, groentjes
- 14u30 Dessert: Appelstrudel, creme anglaise en ijs
- 15u30: Ongeveer einde festiviteit. Tot dan!

Inschrijven tot 29 september middels 35 euro.

Dit kunt u op rekeningnummer is BE30 4317 1305 1111 van Samana Sint Franciscus Heverlee met mededeling "feest 08-10-23" en uw naam(-

namen) eventueel met mededeling suikervrij.

Ofwel cash via uw bezoeker of Viviane Triau Duivenstraat 21 3010 Kessel-Lo; tel.0478 206 778 mail: vivianetria@gmail.com.

Voor vervoer bellen naar Liduine van Houten op telefoon:016-255039 of 0472-747605. Ook mogelijk is het te mailen naar evanespen@vahoo.com



DE KERS OP DE TAART



Woonzorgcentrum Heverlee

In "De tuin van heden" is **An Candaele** een vlieg aan de muur van haar eigen leven en onze samenleving. Elke maand zet ze in Okra Magazine de tijd even stil en schrijft ze over wat ze ziet, hoort en meemaakt en wat het bij haar teweegbrengt.

Mijn vader verblijft nu bijna **drie jaar in een woonzorgcentrum**. Hij verliet zijn vertrouwde huis twee dagen voordat mijn kleinkind voor het eerst thuiskwam na vier maanden "couveuse"

Zij nog een heel leven voor zich, hij naar een nieuwe plek voor de laatste levensfase. 88 jaar verschil op een dag na.

Mijn vader had, zoals de meeste mensen, het woonzorgcentrum zolang mogelijk uitgesteld. Tot hij op een rolstoel aangewezen was en het thuis echt niet meer lukte. Nu is hij heel tevreden in zijn nieuwe huis. Hij heeft veel lof over het centrum.

Kwaliteitsvolle verzorging is één iets, maar er is meer. Er is nog leven als je in een goed woonzorgcentrum woont, zo stellen we dankbaar vast.

Zo zijn er regelmatig concertjes en uitstappen, om die maar te noemen. Onlangs ging ik mee naar de **Last Post**, maar eerst wandelen in Ieper. Op de vesten, zo was het plan. Dat bleek minder voor de hand liggend dan gedacht. Trappen genoeg, maar daar konden we niet op. Met wat zoeken vonden we een helling, een pittige stijging. De duwers staken een tandje bij om de rolwagens boven te krijgen. Sommige mensen in de rolstoel waren wat ongerust, maar boven wachtte een heerlijke

wandeling in het groen met uitzicht over het water. Zelfs de zon die het in april vaak liet afweten, was die namiddag van de partij.

Mijn verwondering voor het organiserend personeel steeg ten top. Ze lieten de beperkingen niet het programma bepalen, kozen niet voor een gezapig wandelingetje op de 'begane grond'. Niet voor het gemak. Dan hadden ze trouwens in het woonzorgcentrum moeten blijven.

Tussen wandeling en 'Last Post' gingen we eten in een restaurant. Eens gezeten werd er gebabbeld en gelachen en de pillen werden aan onze tafels voor de gelegenheid doorgespoeld met een glas wijn. De lastigheden van het ouder worden even vergeten, ik denk dat het ook een krachtig medicijn is.

De dagelijkse manier van omgaan met mensen is het allerbelangrijkste.

Zo'n uitstappen af en toe vormen heerlijke kersen op de spreekwoordelijke taart.

An Candaele

Een mijmering, een gedachte?
Alle reacties welkom via
ancandaele1@gmail.com

Uit Okra Magazine – Juni 2023

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG



Elke hogeschool en unief krijgt register tegen grensoverschrijdend gedrag.

Studenten en personeel van elke hogeschool en universiteit krijgen een centraal register waar ze melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag. Zo moeten bepaalde patronen sneller duidelijk worden.

De voorbije jaren kwamen verschillende verhalen naar buiten over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Om kordater te kunnen optreden, komt er nu een centraal register in elke hogeschool en universiteit.

"Dat is nodig omdat hogescholen en universiteiten vaak heel grote instellingen zijn, met vele aanspreekpunten", klinkt het op het kabinet van **onderwijsminister Ben Weyts**. "Het is bijvoorbeeld niet omdat een student iets signaleert aan de ombudsdienst van één faculteit, dat de hele instelling meteen op de hoogte is. Dankzij de **centrale registratie** worden bepaalde patronen wel sneller zichtbaar."

Ben Weyts verankert ook de rol van de vertrouwenspersonen voor studenten in het hoger onderwijs. Zo krijgen zij een wettelijk statuut, dat ook rekening houdt met kwesties als het beroepsgeheim.

De regering, het hoger onderwijs en de studenten beslisten vorig jaar ook om een extern meldpunt voor overschrijdend gedrag in het hoger onderwijs te lanceren, over de universiteiten heen dus.

Daar wordt nog verder uitgewerkt door **ministers Zuhal Demir en Bart Somers**.

Die uitwerking mag niet te lang op zich laten wachten.

"Studenten en personeelsleden geven duidelijk aan dat intern melden niet evident is gezien de machtspositie van beoerdelers", zegt **parlementslid Brecht Warnez**.

"Het wordt tijd dat studenten en personeelsleden weten waar ze terecht kunnen." (JVDE) **Tekst uit krant Het Nieuwsblad van 3 mei 2023**



WZCRemy Leuven



Tuin WZCRemy Leuven

GEEN PLAATS VOOR KWETSBARE KINDEREN

Voor één groep was 1 september wel een dag om te vergeten: **kwetsbare leerlingen**. Ze staan met honderden op wachtlijsten, omdat er simpelweg geen plaats voor hen is in het buitengewoon onderwijs.

De eerste september hoort een dag te zijn van uitgelaten kinderen die met hun nagelnieuwe schooltas trots door de schoolpoort wandelen.

Honderden leerlingen met een beperking in heel Vlaanderen hebben weinig reden tot vieren. Ze hadden zich ingeschreven voor een plekje in het buitengewoon onderwijs, maar er is gewoonweg geen plaats.

De kinderen die geen plek hebben, zitten niet per definitie thuis. Een grote groep volgt les in een gewone school of in een ander type van buitengewoon onderwijs.

Dat is verre van ideaal. "Een kleuter met een mentale beperking kan in een gewone school niet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft", zegt **Ilse De Volder**, voorzitter van het **lokaal overlegplatform Antwerpen**, dat scholen over de netten heen

verenigt. "Alleen al daar hebben we 226 plaatsen tekort."

"Die kindjes hebben vaak een-op-een begeleiding nodig. Dat kan uiteraard niet in een klas van 25 leerlingen."

Thuis zonder school

Hoeveel kinderen effectief thuis zitten zonder school, is al helemaal onduidelijk.

"Ik heb alleszins weet van ouders die thuis zitten met hun kinderen", zegt **Ina Vansteenwegen van MPI Kompas** in Sint-Niklaas.

Haar school moest 172 leerlingen weigeren. In heel de stad staan nog zeker 255 kinderen op de wachtlijst voor het bijzonder basisonderwijs. "Eén mama – die wel sowieso niet ging werken – zit nu thuis met haar kind dat een meervoudige beperking heeft, zegt Ina "De zorgnood voor dat kind is zodanig zwaar dat ze zelfs niet samen naar de winkel om boodschappen kunnen."

Ook in de andere provincies staan kinderen op de wachtlijst.

In de basisschool Sint-Elisabeth in Peer hebben ze 60 kinderen moeten weigeren – dubbel zoveel als vorig

jaar – en in De Sterretjes in Tienen staan er nog 22 op de wachtlijst.

De situatie is voor veel ouders is uitzichtloos, ondanks de bijkomende investeringen van **onderwijsminister Ben Weyts**.

Deze legislatuur steeg het aantal kinderen in het buitengewoon onderwijs van 47.000 naar 53.000. Er is nog extra geld vrijgemaakt voor infrastructuur en personeel, maar in de realiteit is het niet altijd eenvoudig om uit te breiden.

"Ik krijg dramatische telefoons van ouders die smeken om uit te breiden, zegt Ina Vansteenwegen, "Maar ik heb gewoon geen ruimte meer. Bovendien vind ik te weinig leerkrachten. Ik heb nog twee openstaande vacatures."

Onderzoek nodig

Volgens **Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs**, blijft het belangrijk, om te blijven zoeken naar plekken om uit te breiden.

"Daarnaast is het belangrijk dat eens wetenschappelijk onderzocht wordt hoe het komt dat zoveel kinderen nood hebben aan buitengewoon onderwijs" zegt hij."

Hij bestelde zo'n onderzoek, maar enkel voor **ASS**.

De kans dat de knelpunten de komende jaren opgelost geraken is klein.

"Dat is het grote probleem: we kunnen de ouders weinig perspectief geven, zegt Ilse Devolder.

Jens Vancaeneghem – Uit Krant Het Nieuwsblad van 1 september 2023.



Ademen

Ademen doe ik voortdurend, niet alleen omdat het moet, maar vooral omdat ik het zo graag doe. Met andere woorden: 'zo graag leef'. Ik weet dat als je niet ademt, je bewusteloos raakt. Dat lijkt me vervelend. Maar te bewust ademen is ook niks. Een vriend van mij die heel geleerd is, zegt wel es: 'Zalig zijn de bewustelozen' en daar bedoelt hij mee dat we niet alles wat we doen zo bewust moeten doen - en daarmee speelt hij geheel in mijn kaart, want ik heb in mijn leven veel dingen 'bewusteloos' gedaan en meestal waren dat de beste.

Ik zeg wel eens: ik adem wel, maar eigenlijk ook niet. Het leven ademt in mij. Zoals ik ook niet zélf het leven ben, maar het leven in mij leeft.

Er is een oer-adem die van hogehand al het levende heeft ingeblazen en die gedachte reikt net iets verder dan de luchtpijp en de longen. Ze doelt op de ziel die in ons

ademt en dat is mij een dierbare gedachte.

Alle 'grote' dingen zijn 'klein'. Ademhalen doe je ook maar 'haaltje voor haaltje'.

uit Toon Hermans – 75 woorden – Uitgeverij De Fontein bv

