

KERK & Leven

21

2023

WEEKKRANT

24 MEI

JAARGANG 84

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Wereldsaudenzdag



VZW Bij Ons Thuis organiseert haar vijfde wereldsaudenzdag!

Lieve mensen, hier gaan we weer! Een heerlijke jaarlijkse gewoonte. Niet te missen. Ieder jaar worden ze lekkerder en lekkerder! Wat eten we op 18 juni? Spaghettil! Met de opbrengst proberen we de dagelijkse werking van onze vluchtelingenhuizen te financieren zoals eten voor de bewoners, mazout, medische kosten...

We organiseren voor de vijfde keer een grote pastasauzenverkoop ten voordele van onze vluchtelingenwerking. We verkopen vier verschillende pastasauzen aan €15/L. De sauzen zijn dagvers en kunnen daarom zonder problemen ingevroren worden.

Je kan kiezen tussen vier varianten:
1. Italiaanse bolognaise saus (klassiek)

2. Palestijnse Nabati saus (vegetarische, kruidige tomatensaus met veel groentjes en linzen)

3. Afrikaanse Simba saus (tomaten-kokossaus met varkensvlees, paprika, erwten en bonen - bevat pinda's!)

4. Latino pollo loco (pikante tomatensaus met kip, zoete aardappel, maïs, paprika en rode bonen)

Bestellen kan bij mij Heidi Dries - h.dries@telenet.be of via de website vzwBijOnsThuis.be een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de opvang, begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen in Aarschot en het Hageland
1 pot saus = 1 liter en kost 15 euro.

Als je graag alle sauzen wilt proberen, kan je een voordelig combopakket kiezen voor 50 euro. Je kan ook meerdere potjes bestellen.

Betaling gebeurt via overschrijving naar BE20 0689 1021 2156 (VZW BOT) met als mededeling "saus + Naam en Voornaam".

De sauzen kan je op **zondag 18 juni ophalen tussen 14 en 17 uur** in Aarschot (Bekafaan 49) of Leuven (Tiensesteenweg 80).

Dankjewel!
Heidi

WERELD SAUZEN DAG 18 JUNI

heerlijke pastasauzen ten voordele van onze vluchtelingenwerking

4 TOMATENSAUZEN - 4 VERSCHILLENDE WERELDDELEN

- ITALIAANSE BOLOGNAISE SAUS
- LATINO POLLO LOCO SAUS (PIKANT)
- AFRIKAANSE SIMBA SAUS
- PALESTIJNSE NABATI SAUS (VEGGIE)

1 liter saus = €15 | pakket van vier sauzen = €50
bestellen vóór 11 juni → afhalen op zondag 18 juni

Vind het online bestelformulier op vzwbijonsthuis.be

Dankjewel!

Muzikaal intermezzo tijdens zondagsviering in Sint-Franciscus

Anna Svetlakova
dwarsfluit

Anna Rusakova
orgel

11 juni 2023 om 10 u

Moeder

Zijzelf was als de zee, maar zonder stormen.

Even blootshoofds en met een brede voet.

Rijzend en dalend op haar vloed, als kleine vogels op haar schoot gezeten,

konden wij lange tijd haarzelf vergeten,

rustend en rondziend en behoed. Haar stem was donker en wat hees

als schoven schelpjes langs elkan-

der, haar hand was warm en stroef als

zand.

En altijd droeg zij om haar bruine

hals dezelfde ketting met een ronde

maansteen, waar in een neevlig blauw een kleine gele maan scheen.

Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis

waren wij steeds op reis en altijd thuis.

Gedicht van Vasalis, voor alle moeders en voor wie 'moedert'



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Vollhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN



SINT-FRANCISCUS

Zondag 28 mei 2023
Pinksteren
10 u. Eucharistieviering
Intentie voor E.H. A. Vlaeminck
Voorganger: Zonopastor Rony Timmermans, Gaston Eysermans en Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscuskoor
Orgel: Anna Rusakova

Maandag 29 mei 2023
Pinkstermaandag
10 u. Eucharistieviering
Voorganger: Zonopastor Rony Timmermans
Lector: Gaston Eysermans
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 4 juni 2023
H. Drie-eenheid
10 u. Viering
Intentie Marcel Doms
Voorganger: Pr Mark Cornelis en Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova
De viering zal worden opgeluisterd door orgel- en dwarsfluitmuziek.

SINT-ANTONIUS

Zondag 28 mei
Pinksteren
11 u. viering opgeluisterd door de Gospelrats
Voorganger: pater Fons Swinnen SJ
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Fons Swinnen SJ
Beelden: Patrick Plessers

Zondag 4 juni
Heilige Drie-eenheid
11 u. viering met koor
Voorganger: Mirjam Van Lammeren
Assistent: Myriam Neves
Lector: Hilde Sinap
Homilie: Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagvieringen om 10.30 u.
donderdag 18 mei om 10.30 u. Hemelvaart
zondag 28 mei Pinksteren
zondag 11 juni
zondag 25 juni

Gebedskalender 2024



Jouw gebed in de kalender van 2024?

In de kalender 2023 staan meerdere gebeden die werden ingezonden door lezers of lezeressen van Kerk&Leven.

Velen stuurden ons een eigen ge-

bed of één van hun favoriete gebeden toe, waarvoor hartelijk dank!

Nu werken we alweer aan de gebedskalender voor 2024. Heb je mooie gebeden, aarzel dan niet en mail ze aan: els.vandam@halewijn.info of stuur ze per post aan *Gebedskalender Kerk & Leven, Halewijnlaan 92 - 2050 Antwerpen*

Vermeld steeds de naam van de auteur van het gebed. Heb je liever dat jouw naam niet gepubliceerd wordt, dan laten we die op verzoek graag weg.

Niet alle gebeden worden weerhouden voor publicatie, maar wie weet vind je jouw gebed wel in de kalender van volgend jaar.

Tussen vasthouden en loslaten



Tijdens dit weekend proberen we ons in te leven in de beleving van een persoon met dementie. Via inleidingen en werkwinkels zoeken we naar de diepere lagen van demen-

tie. Verscheidene pastorale instrumenten komen op een creatieve manier aan bod.

Het weekend gaat door in de Norbertijnenabdij, Abdijstraat in Averbode van **vrijdagavond 2 juni tot zondagmiddag 4 juni 2023 en kost € 179** (volpension). Een folder met het gedetailleerd programma ontvangt u na een seintje via tine.croonen@vlbm.be of 0495 63 91 52

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Voor de monniken is het doel van de geestelijke weg de eenwording met de drievuldige God. De weg van contemplatie met de drievuldige God.

Die weg voert over de uittocht uit Egypte – uit de afhankelijkheid van de zonde – over het verblijf in de woestijn, waar de monnik moet vechten tegen zijn hartstocht, – naar het beloofde land.

In de drie-ene God komt de mens tot zichzelf en herkent hij zijn ware wezen.

Meditatief304 Wikimedia Commons

Hoewel je meditatie zeer goed alleen kunt beoefenen, doet het toch ook deugd om het in groep te beleven. Onze samenkomsten gaan door **in het Don Bosco centrum**. Afhankelijk van de beschikbaarheid zal de



bijeenkomst doorgaan in de grote zaal of in Ademtocht.

Christelijke meditatie Don Bosco voor 2023:

22 mei – 5 en 19 juni – 3, 17 en 31 juli – 14 en 28 augustus – 11 en 25 september – 9 en 23 oktober – 6 en 20 november – 4 en 18 december

Van 20 uur tot 20.30 uur

Katrien Rombouts
GSM: 0498 84 10 43
katrien.rombouts@hotmail.com

Kalenderbladje

De spiritualiteit van de vroegchristelijke monniken uit de vierde tot de zevende eeuw is uit het leven gegrepen. Hun geestelijke ervaringen beantwoorden aan onze behoefte aan een spiritualiteit die niet in de eerste plaats de blik naar de hemel richt, maar die begint bij onszelf en onze eigen hartstochten.

De monnik beleeft de contemplatie van de dingen. Dan trekt hij naar Jeruzalem, voor Evagrius, een symbool van contemplatie van de lichaamloze geestelijke wezens. En het doel van de geestelijke weg is Si-on, een beeld voor de contemplatie van de Drievuldigheid.

In de drie-enige God komt de mens tot zichzelf en herkent zijn ware wezen.

Anselm Grün slaagt er meesterlijk in die verborgen bron van oorspronkelijk christendom te laten opborrelen voor mensen van van-



daag.
Meditatief 304 – Uit: De hemel begint in jezelf
“De wijsheid van de woestijnvaders voor mensen van vandaag.” *Altiora Averbode*

WEEK VAN VERBONDENHEID

Met de Week van Verbondenheid (26 mei – 4 juni) nodigen Bond zonder Naam en SAAMO je uit om op te komen voor meer menselijke warmte en oprechte verbinding. Om muren te breken. Muren waartachtig eenzaamheid schuilgaat en muren tussen mensen.

We hebben jou nodig, dus doe zeker mee aan De Langste Tafel! Met Langste Tafels verspreid over heel Vlaanderen brengen Bond zonder Naam en SAAMO mensen samen voor fijne ontmoetingen en echte gesprekken. Samen

eten verbindt mensen over grenzen heen. Ook verenigingen, dorpsrestaurants, volkskeukens, steden en gemeenten of bedrijven kunnen meedoen.

In elk dorp, in elke stad, waar je ook woont of werkt, kan je een gezellige maaltijd delen met vrienden, burens of collega's. Van soep tot sla, van zoet tot zout, alles is mogelijk. Jij zet een lekkere maaltijd op tafel en nodigt uit. Op de website van www.weekvanverbondenheid.be kan je plekken vinden om bij aan te sluiten.

DE GAVE OM LIEF TE HEBBEN



Marc Michiels.

De weekendvieringen van 30 april stonden dit jaar in het teken van 'roeping'. Lees hieronder een getuigenis van Marc Michiels, diaken in de Pastorale Zone Leuven aan de Dijle.

Een pril begin

Marc Michiels is diaken. Hij is dat al tien jaar, maar zijn weg als 'geroepene' begon al eerder.

'Ik ben in 1956 geboren in Reet. Op mijn middelbare school hadden we een echt fijne klas die sterk met elkaar verbonden was en het christelijk geloof hoorde daar ook bij. Juist in die sfeer van intellectuele uitdaging en kameraadschap dacht ik mijn roeping te vinden. Ik was misdienaar. Ieder ochtend diende ik om 7 uur de mis. De liturgie sprak me aan, evenals de uitdagende gedachte om Jezus te volgen. Ik ben toen ingetreden bij de Jezuïeten. Ik was 18 jaar, heel jong, maar samen met mij traden vier anderen in. Die combinatie van intellectuele arbeid en liturgie sprak mij aan. Na dat jaar bleek wel dat dit niet de weg voor

mij was.

Zoekend

Ik was zoekend. Ik ging filosofie sturen, ook met het idee om daarna theologie te doen, maar dat liep toch anders. Ik raakte wat verwijderd van kerk en geloof. Ik leerde mijn vrouw kennen en in 1982 zijn we getrouwd. Na mijn studie ging ik voor de universiteit werken en 7 jaar heb ik gewerkt voor het mentoraat. Daarna ging ik aan het werk bij de KWB en heb daar verschillende functies vervuld. Projecten in scholen, vormingswerk en later kwam daar ook zingeving bij. Door mijn studie en mijn werk kwam wel sterker de vraag op: waar ben ik mee bezig? Ik zocht in Leuven opnieuw een plek om me geestelijk te laven. Ik kwam terecht bij Filosofenfontein, bij de UP en uiteindelijk bij de St.-Geertruiparochie. Dat is mijn geestelijke thuis. Al snel deed ik van alles en kwam in de parochieploeg terecht.

Opnieuw studeren

Twintig jaar geleden ben ik opnieuw gaan studeren en dit keer theologie. Zo stilaan was ik ook op weg om pastoraal werk te doen. Gedurende de opleiding werd mij duidelijk dat ik diaken wilde worden en uiteindelijk ben ik in 2013 tot diaken gewijd.

Je kan de rol van diaken op verschillende manieren invullen. Het is voor mij te eenzijdig om zijn rol te beperken tot armenzorg, of dat hij alleen maar staat voor de meest

zwakken en kwetsbaren. Mijn diakenschap betekent eerder verkondigen en leraar zijn. Ik mag het woord verkondigen, het evangelie. Het verrijkt me en ik voel me geroepen. Vooral het leiden van uitvaarten vind ik verrijkend. Je kunt nabij zijn, je kunt woorden geven aan verdriet. Je kunt nabij zijn met woorden en gebaren, waardoor je kunt zeggen dat God hier aanwezig is. Mensen vertellen je dingen die ze elders niet vertellen.

Inspiratie

De Schrift met daarin de persoon van Jezus van Nazareth is voor mij een inspiratiebron. Ik heb uiteraard ook andere boeken inspirerend gevonden, zoals in mijn jeugd een biografie van Daens of het leven van Theresia van Avila. Nu lees ik Willem Jan Otten, of de werken van een Amerikaanse rabbijn. De meeste boeken die ik lees hebben een religieuze inslag. Het is belangrijk om geestelijk gevoed te blijven. En om lief te hebben. Mijn novicemeester bij de Jezuïeten zei me: 'Je hebt een grote gave om lief te hebben.' En die gedachte probeer ik vast te houden. Ik wil leven volgens de woorden van de Schrift: 'Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.' (Joh 15,16) Je wordt aangesproken, en je wordt vaak ook opgeroepen iets te doen en je in te zetten. Voor mij is dat immer een zoektocht.'

PINKSTEREN



Zondag is het Pinksteren. Dan zitten wat meer mensen in de kerk dan op een gewone zondag. Niet zoveel als met Pasen of Kerstmis, tenzij in de parochies met een vormsel-feest. Sommigen schuiven dan wat onwennig tussen de rijen, weten niet goed wanneer ze recht moeten staan, houden hun mond behoedzaam dicht bij samenzang of samenspraak, aarzelen of ze bij de communie de linker- of de rechterhand moeten ophouden. Ze zijn zo lang niet meer ter kerke geweest, dat ze de gewoonten van het kerken-de volk zijn verlerd of vergeten. Maar ze willen er toch eens bij zijn. Bijvoorbeeld 'op een mooie pinksterdag, met de kleine meid', om het in musicaltaal te zeggen. Dan hoop ik wel eens dat bij sommigen 'een lichtje gaat branden', om het in pinkstertaal te zeggen.

Niemand kan het verlangen naar geloof peilen bij die mensen die op een hoogdag voor een uitzonderlijke keer over de drempel van de kerk geraken. Feit is, God is vandaag minder dood dan men zegt, zoals Hij vroeger minder levend was dan men gelooft. God is niet dood, we

zijn Hem kwijtgeraakt. We hebben Hem op de tocht van het leven uit het oog verloren. God is in de stad van de mens verloren gelopen.

Als iemand verdwenen is, dan denkt de familie meteen: 'Hij is toch niet verongelukt? Hij is toch niet dood?' Dat denken we vandaag ook van God. We hebben Hem echter gewoon achtergelaten. Dat doet mij denken aan het verhaal uit het tweede hoofdstuk van het Lucasevangelie.

Jozef en Maria zijn met de twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem gereisd. Op de terugtocht zijn ze ervan overtuigd dat Hij ergens in de karavaan bij vriendjes loopt. Tot ze beseffen dat Hij er niet is. Eerst doen ze nog navraag bij familie en bekenden, maar die hebben Hem ook niet gezien. Jozef en Maria keren dan terug naar Jeruzalem. Ze vinden Jezus in de tempel.

Zoals veel ouders die met hun twaalfjarige vormeling naar de kerk komen op Pinksteren en nadien terugkeren naar het gewone doen, leeft onze samenleving na een historische kerkelijke passage in het

onbewuste besef dat God ergens meeloopt in de karavaan van haar gedachten. Dan komt er een moment dat de samenleving beseft: 'We zijn God kwijt!', en vraagt: Waar is Hij? Dat moment is aangebroken.

Waar moet ze zoeken? In eigen midden ('bij familie en vrienden')? Er is in eigen midden veel geëxperimenteerd met zelf geknutselde spiritualiteit, bijeengeraapt bijgeloof en ander huisvlijt om een individueel religieus schuurtje te bouwen, maar men vond er God niet. Er staat niets anders op dan terug te keren naar de tempel, de Kerk. Dat betekent voor de parochies dat ze hun kerkgebouw letterlijk open moeten houden, voor mensen die bij kaars, beeld of tabernakel Hem op het spoor willen komen.

Jozef en Maria vonden Jezus te midden van de geleerden naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Dat betekent voor de Kerk dat ze het gesprek moet aangaan met de denkers van vandaag over de grote vragen van leven en samenleven. Dan kan in deze tijd van zoeken en tasten over de Kerk gezegd worden, wat Lucas over Jezus noteerde: 'Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.'

Zo gaat ook voor mensen van vandaag misschien een lichtje op. Op een mooie pinksterdag, met de kleine rest.

Mark Van de Voorde

LEVENSLLOOP



Levensloop is de **solidariteitsbeweging van Stichting tegen Kanker** die mensen die kanker hebben of hebben gehad in de bloemetjes zet. Tegelijk zamelt Levensloop ook geld in ten voordele van wetenschappelijk kankeronderzoek en lokale projecten die bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten. **Het hele jaar door** kan je deelnemen aan verschillende activiteiten in de buurt gaande van **kleine activiteiten** zoals workshops, lezingen en wandelingen tot een **groots 24-uurs evenement**.

Tijdens dit evenement kan je samen wandelen en lopen in estafette. Omdat kanker nooit slaapt, tonen we ons op het evenement solidair met alle kankerpatiënten en hun naasten door 24u in estafette te wandelen of te lopen.

De drie ceremonies – Openingsceremonie, Kaarsceremonie & Slotceremonie – zijn de drie sleutelmomenten van het Levensloop-evenement.

Op **zaterdag 27 mei** start het evenement om 15 uur. Dan is er een ereronde van de Vechters. Deze vormt het startschot van Levensloop. Hiermee **vieren** Vechters hun overwinning, geven ze ande-

ren hoop en bedanken ze iedereen die hen steunt.

Op **zaterdagavond om 22 uur is er een kaarsceremonie**. Dit symbolische moment is bedoeld om mensen met kanker te steunen, personen te vieren die de ziekte overwonnen en overleden dierbaren te **herinneren**.

De Slotceremonie op **zondag 28 mei** om 15 uur zet iedereen die Levensloop mee mogelijk maakt in de bloemetjes. Op dat moment wordt ook het ingezameld bedrag bekend gemaakt. Als orgelpunt lopen al deze mensen samen nog een laatste ronde voor de **strijd tegen kanker**.

Wie graag deelneemt aan dit evenement kan zich inschrijven op de website van Levensloop Leuven. Wil je liever niet actief mee wandelen of lopen? Kom dan langs en geniet van de gratis optredens, kinderanimatie en van de vele drink- en eetmogelijkheden.

Meedoen als vrijwilliger, Vechter of een Levensloop financieel steunen kan uiteraard ook. Ook op de Facebookpagina kan je terecht voor de meest recente informatie <https://www.facebook.com/LevensloopLeuven> Bedankt voor je steun in de strijd tegen kanker!

SLOOP MUREN TUSSEN MENSEN

Ik zoek je.

Ik zou je mee willen nemen voor een kop koffie
een dansje bij valavond
een wandeling in het park
een praatje
zomaar, zonder doel.

Ik zoek je.

Ik wil je zo graag leren kennen.
Ik wil weten wie je écht bent.
Ik wil je niet van horen zeggen.
Ik wil je graag ontmoeten.
Ik laat je niet graag alleen.

Mag ik bij je aankloppen?
Halen we samen alle muren weg?
Zullen we dan zingen?

PINKSTERGEDACHTE

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt
Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt.
Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven die als een frisse bries over de aarde waait.
Is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Van der Waa

FIERE MARGRIET



In samenwerking met historicus **Edward De Maesschalck** brengen we in *Passe-Partout* een reeks over Leuven in vervlogen tijden. Deze week belichten we de geschiedenis van Fiere Margriet.

Fiere Margriet is een volksheilige uit de dertiende eeuw, die pas in 1902 werd zalig verklaard. Haar relieken berusten in de Sint-Pieterskerk van Leuven, waar ze wordt afgebeeld met een wijnkruik in de hand. Ze was het nichtje en de dienstmeid van de Leuvense herbergier in het Sint-Jorishof in de Muntstraat.

De herbergier was van plan om in te treden in het klooster van Villers-la-Ville en had daarom een hoop geld verzameld. Op de avond van zijn vertrek in 1225 dienden zich nog enkele bezoekers aan en ging

Margriet elders wijn ophalen. De bezoekers bleken booswichten te zijn, die de herbergier vermoordden, het geld verzamelden en Margriet toen die terugkeerde, meenamen naar hun rovershol in Wijgmaal.

Maar omdat het meisje tegenstribbelde en hen dreigde te verklikken, sneden ze haar de keel over en gooiden haar in de Dijle.

Enkele vissers vonden haar lichaam en begroeven haar op de oever. Later werd ze opgegraven en naar Leuven overgebracht en bijgezet in een kleine kapel van Sint-Pieter.

Uit de Tekst van Edward De Maesschalck in *Passe-Partout* van 15 februari 2022.

BROEDERLIJK DELEN



Suzy Serneels

Ook zin om geld in het laatje te brengen voor Broederlijk Delen?

Suzy Serneels bio-ingenieur werkt al sinds 2006 bij Broederlijk Delen. Eerst als programmamanager voor Oost-Afrika en nadien voor Senegal en Burkina Faso.

Sinds 2019 is ze beleidsmedewerker Voedselsystemen.

***Zeventien jaar in dienst, Suzy. Wat maakt je zo verknocht aan onze organisatie?**

Eerst en vooral sta ik helemaal achter onze waarden van soberheid en het delen en herverdelen van rijkdom. Daarnaast kan ik autonoom werken, krijg ik de nodige ruimte om eigen accenten te leggen en is de sfeer hier goed. Broederlijk Delen is een zorgzame organisatie waar ook de mens achter de medewerker wordt gezien.

***Je richt je tot Vlaamse, Belgische en**

Europese beleidsmakers om landbouw en voedselzekerheid op de politieke agenda te houden.

Ik ga in dialoog met parlementsleden en bevoegde ministers.

Met de **Coalitie tegen de Honger** pleiten we al vele jaren voor meer focus op agro-ecologie en steun aan kleine boeren in het Zuiden. Dat werk begint langzaam zijn vruchten af te werpen.

In de nieuwe klemtonen-nota die het beleid rond landbouw en voedselzekerheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking bepaalt, staat de agro-ecologische transitie van voedselsystemen centraal. Dat vertaalt zich in aandacht voor en steun aan kleine boeren die diverse teelten produceren voor lokale markten in onze partnerlanden.

*** Je doet sensibiliserend werk. Wat moet ik me daarbij voorstellen?**

Ik schrijf opiniestukken in kranten en magazines om een breder publiek te bereiken.

Daarnaast ben ik actief op Twitter, geef ik lezingen en workshops en neem ik deel aan debatten.

Sommige evenementen organiseren we zelf, op andere ben ik op uitnodiging. Dat is altijd fijn, omdat je dan soms een ander publiek bereikt en minder voor eigen parochie preekt.

***Je schreef ook twee bijdragen in het onlangs verschenen boek:**

"Tot de bodem: de toekomst van

landbouw in Vlaanderen " Waarover gaat dat?"

Het boek doet een poging om landbouw en ecologie te verzoenen, want het debat over landbouw – of het nu over stikstofproblematiek, het mestactieplan of het gemeenschappelijk landbouwbeleid gaat, is sterk gepolariseerd. Je bent OF voor de landbouw OF voor het milieu. Terwijl de twee ook kunnen samen-

Het boek kan je bestellen bij je boekhandel of op de website van Leuven University Press www.lup.be

Uit "MEE gedeeld" Magazine van Broederlijk Delen maart – april – mei 2023



Vrede voor jou



Vrede voor jou hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand gaat hier straks weer vrij uit.

Niemand te veel, niemand te weinig, niemand te groot, geen een te klein.

Dit wordt verbeeld in woord en gebaar tot ooit en overalwijd leven voor elkaar.

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt Jij die de hele wereld draagt, kom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt, tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn!

Jan van Opbergen op de 17e eeuwse melodie Comt nu met sangh



vrijdag 2 juni 2023

vertrek om 10 uur aan de Mariakapel op de Spielberg te Linden.

13 uur pick-nick tijd. In Scherpenheuvel sluiten wij om 15 uur aan bij de Samana bedevaart Linden

Inschrijvingen vóór 22 mei via cor.vandenbosch@gmail.com

terug in Linden rond 18 uur

De boomhut



'Ik dacht dat het een boomhut was', zegt een van de kinderen in de kerk spontaan. Hij kijkt naar de preekstoel.

De gids heeft hem net uitgelegd waar dat grote meubel met de trap voor dient. Niet dat hij er veel wijzer van is geworden. Wat is dat, preekstoel? Een andere vorm van spreken? En hoezo is er dat dakje bovenaan? Er zit toch al een dak op de kerk? En waarom heet zoiets een stoel? Je kunt er niet eens gaan zitten!

Voor onbevangen ogen zijn er veel vreemde dingen te zien in een kerk. Een biechtstoel en een communiebank. Een wierookvat en een doopvont. Schilderijen met doorboorde heiligen en beelden van ernstige mannen met baarden. Veel kruisbeelden ook, altijd al schokkend.

Het valt op dat de uitleg stevast begint met 'Vroeger...' Onze kerken zijn plekken waar het verleden tastbaar en zichtbaar aanwezig is. En het heden soms te weinig.

Vaak hoor je mensen klagen over de teloorgang van de kennis van Bijbelverhalen en heiligenlevens, van liturgische gebruiken en christelijke tradities. Allemaal dingen die je nodig hebt om te begrijpen wat je ziet in onze kerken, in een groot deel van onze musea en in het stads- en dorpsbeeld.

Maar hoeveel belangrijker is het niet dat we vertellen over waar het echt om gaat? Waar we als christenen van leven, waartoe al die beelden doorheen de eeuwen hebben bijgedragen? Het zou moeten gaan over mededogen en mildheid, over vergeving en solidariteit, over inkeer en soberheid, over aandacht en zorg. Onze uitleg over Bijbelverhalen, over heiligenlevens en over het kerkmeubilair zou daar altijd moeten landen en niet – zoals nu al te vaak het geval is – bij eigenaardige details en lachwekkende gebruiken. Soms is de omweg misschien te lang. Of zijn de gidsen niet vertrouwd met de diepere betekenis van het erfgoed. Of vergeten ze dat het niet om folklore gaat, maar dat het waarden zijn waarvan nog steeds duizenden mensen in ons land leven.

Misschien kunnen we zelf onze kinderen en kleinkinderen wegwijs maken in de beeldtaal van de kerk. Vaak liggen er blaadjes met uitleg. Of er is wel iemand in de parochie te vinden die er met plezier meer over kan vertellen. De glasramen, de schilderijen, de rijke symboliek van talloze voorwerpen. Het is een soort geheimtaal, die we met trots moeten overleveren. Niet als in een museum, maar als een teken dat alles waarvoor mensen eeuwenlang zoveel inspanningen hebben gedaan, waar en waardevol is. Dan wordt de preekstoel zoveel meer dan een boomhut.

Kolet Janssen gepubliceerd op www.kerknet.be op 19 maart 2023 (<https://www.koletjanssen.be/blog/de-boomhut/>)