

KERK & Leven

12

2023

WEEKKRANT

22 MAART

JAARGANG 84

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

TE GAST IN LEUVEN

Susana uit Guatemala



Susana, een steunpilaar voor de vastencampagne bij ons

Ieder jaar nodigt Broederlijk Delen partners van het Zuiden uit tijdens de vasten. Dit jaar was het de beurt aan mensen uit Guatemala om te komen getuigen van hun strijd en ook om hier inspiratie op te doen. De bezoekers logeren dan in gastgezinnen en zo mochten wij van 3 tot 6 maart Susana bij ons thuis in Kessel-lo verwelkomen.

Susana is een straffe madam. Klein maar dapper! In het bisdom San Marcos stuurt zij een 14-koppige ploeg aan van de "Pastoral de la Tierra". Die werkt er aan de sociale ontwikkeling vanuit de verdediging van Moeder Aarde en de Mensenrechten, geïnspireerd door de sociale leer van de Kerk.

Susana had een druk programma.

Vrijdagavond reden we naar de biomarkt in Werchter en daar maakte ze kennis met onze groenten, fruit en kazen. Spruitjes kende ze wel van zien, want die worden voor de export in Guatemala geteeld! Hier hebben wij lekker vegetarisch gegeten.

Zaterdag waren we te gast in het centrum Eenheid van de Focolarebeweging te Wezemaal. Het was een boeiende dag over een eenvoudige creatieve methodologie om vrede te bevorderen. Centrale gastspreker was Carlos Palma, oprichter en bezieler van "Living Peace International". Susana was heel geïnteresseerd. Wie weet komt er een vervolg

in San Marcos!

De dag werd afgerond met een gezellig etentje in het wereldcafé samen met bekenden van de Guatemala-inleefreis van Broederlijk Delen. Zondag gaf Susana een sterk getuigenis in de viering in de abdij van Vlierbeek. 's Namiddags keerden we er terug voor een frisse natuurwandeling met uitleg door Willem Laermans van Natuurpunt. Het was voor haar ook duidelijk: de strijd voor de natuur en het klimaat is één strijd, hier zowel als in Guatemala. 's Avonds werd het een familie heerlijke maaltijd terwijl er voluit Spaans werd gesproken. Onze dochter en UP-pastor Jacques Haers schoven mee aan tafel. Zij kennen beiden een aardig mondje Spaans.



Op de foto met het gastkoppel Bert en Lieve, Franklin, de tolk, en Carlos Palma, de spreker in Wezemaal

Er werd veel gelachen en één woordje heeft Susana zeker geleerd: "lekker". Dat gold ook voor onze trappist.

Maandagmorgen afscheid. Helaas. Susana wordt verwacht in het Europees Parlement. Maar volgend

weekend is ze terug in Leuven. Hopelijk zien we elkaar dan weer.

Bert en Lieve Emmers

(Foto's: Lieve, Lut en Patrick)



Haast verstopt achter de lezenaar tijdens haar getuigenis



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145,
3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202,
3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS en
EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151 gsm 0479 508178
leopage42@gmail.com

CONTACTADRESSEN
DON BOSCO
Jef Wauters,
Cristianlaan 43,
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30,
3001 Heverlee (0475/675667)
Parochiesecretariaat: Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee
Open op dinsdag en donderdag
van 09.30 u. - 11.30 u.
Het kan nuttig zijn vooraf te bellen
op 016 25 04 59
of liefst op 0492 319215

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 26 maart 2023
5de zo van de vasten
10 u. Eucharistieviering
Intentie priester **Mauritz Andries**
+23/3/2001
Intentie voor de familie **Van De Bergh - Janssens** Eduard, Bernadine en Luc
Voorganger: Pastor Jef Wauters
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 2 april 2023
Palmzondag
10 u. Woord en communiedienst
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Lutgarde Frederix
Zang: Franciscusbaor
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 26 maart
5de zondag in de veertigdagentijd
engagementsviering vormelingen
11 u. Woord en communie met koor- en samenzang
Voorganger: Caroline Van Audenhoven
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lectoren: vormelingen
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen

Zondag 2 april
Palmzondag
11 u. viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Mieke Vanhooymsen en Myriam Neves
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondagvieringen om 10.30 u.
zo 26 maart - 5e zondag 40dagentijd
zo 2 april - Palmzondag
do 6 apr - Witte Donderdag **om 20u**
vr 7 april - Goede Vrijdag **om 20u**
zt 8 april - PAASWAKE **om 20u**

Kalenderblaadje

Pelgrim, hier is geen weg meer, hier is de mens zichzelf tot weg geworden.

De tekst van deze houtsnede trof me. Waarom? Omdat ik jaren in mijn godsdienstig en geestelijk leven alleen maar gebaande wegen ben gegaan... Wat te doen? Weer gaan mediteren? Maar hoe? De manier waarop ik het vroeger had gedaan, de overweging vanuit een boek, sprak mij niet meer aan. Het stond me zelfs tegen. Bij toeval, maar wat heet hier toeval, kreeg ik een boekje in handen van de Benedictijn Jean Déchanet, waarin hij concrete oefeningen gaf om wat met je lichaam vertrouwd te raken. Dit was volkomen nieuw voor mij, omdat het lichaam bij mijn bidden nooit een rol had gespeeld. Toch waren het niet alleen oefeningen die mijn aandacht trokken. Het was vooral het laatste hoofdstuk waarin hij beschrijft hoe de lotuszit voor hem de vorm van meditatie was geworden. Een meditatie waarbij je rechtop zit en door het volgen van de adem van het lichaam en de geestelijke vermogens tot rust brengt.

Chris Smoorenburg _ Meditatief
270

...liefdevolle tochtgenoot ook vandaag...



Een godsgeschenk is het u te mogen kennen. Wees dan nu niet ver. Blijf met ons wandelen door het Leven, open, bemoedigend, uitdagend, vreugdevol... liefdevolle tochtgenoot ook vandaag.

Op zaterdag 11 maart 2023 namen wij in de Sint-Franciscuskerk Heverlee afscheid van de heer **Herman Van Overbeke**, echtgenoot van Elisabeth Verbist, gepensioneerd directeur van het Heilig Hartinstituut Heverlee, 3de graad, geboren in Tielt op 23 september 1940 en zachtjes van ons heengegaan in Leuven in het Heilig Hartziekenhuis op 5 maart 2023. De Sint-Franciscusgemeenschap zal hem denken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2023.

Getuigenis door zoon Jan

Liefste Papa, liefste Opa
Hoeveel keren heb jij hier niet gestaan. Hier vooraan om teksten voor te lezen. In zowel vrolijke momenten als eveneens triestige momenten. Vandaag sta ik hier om in naam van ons allen zoals beloofd nog iets te zeggen. Moeilijk heel moeilijk maar ook heel erg dankbaar. Dankbaar om wie jij was, hoe jij was als papa voor ons, hoe jij was als Opa voor al uw kleinkinderen en ook hoe jij was als de liefhebberende echtgenoot voor ons mama. Nu papa moeten wij u laten gaan maar ook loslaten is graag zien en houden van. Jij mag zelf fier zijn op wie jij was eerst hard werkend en weinig thuis net zoals ik nu maar eens op pensioen enorm genieten van je kinderen, kleinkinderen en de kleine dingen van het leven. Je stond altijd klaar om eender wie te helpen en in de eerste plaats je kinderen en kleinkinderen. Gelukkig hebben we nog de tijd kunnen nemen om waardig afscheid te nemen ook in deze momenten hebben wij allen terug lichtpuntjes gezien. Dingen waaraan we ons nu kunnen vastklampen en aan terugdenken als een mooie souvenir. Je hebt mij ook gevraagd om goed voor onze familie te zorgen en in de eerste plaats goed te zorgen voor ons mama. Wel papa je mag echt gerust zijn het komt in orde. We gaan je erg missen en zien je graag.
Slaap zacht xxx

BEGIN ZOMERTIJD

In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart 2023 moeten we onze klok een uurtje vooruit zetten: 2 uur wordt 3 uur. Dit betekent één uur minder slapen!

Getuigenissen van 4 kleinkinderen: Lotte, Mathieu, Charles en Junior

Lotte
‘Wie had dat nu gedacht?’, bleef je maar herhalen toen Ruben en ik op 8 februari 2023 op bezoek kwamen in het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven. Ik zag aan je dat je vermoeid was en maar moeilijk op mijn vele vragen kon antwoorden. Dus besloot ik maar te zwijgen terwijl je je boterhammen op at.

...Zo schreef hij ieder jaar met Kerstmis een tekst voor in de kerstkaartjes. Dat ging dit jaar over de angst die mensen terroriseert. Toch gaf hij een draai aan de tekst door Jezus en de Kleine Goedheid erin te integreren. Zo schreef opa het volgende: ‘Nemen wij elkaar eens goed vast en geven we een forse knuffel. Liefhebben, vergeven en bevrijden. Rustig en standvastig het Kleine Goede doen en hopen op wie groter is dan ons hart. Verzorgen, luisteren en vertroosting.’
Laten wij dat vandaag ook doen. Wie had dat nu gedacht.

Mathieu
Niet te geweldig, zei je altijd. Dat was ook hoe je met de auto reed, niet geweldig, maar je deed het wel! Geen moment was te veel om mij te komen halen van school. Al had ik liever wel gehad dat ‘Remonk’, want zo noemde je, jezelf dan, in de auto bleef zitten. In plaats van met al mijn leerkrachten een babbeltje te slaan.

Geschiedenis, ondanks het leuke vak, had ik er toch wel moeite mee, maar ook daar sprong jij voor mij in de bres. Om alles nog eens extra uit te leggen.

Ik herinner mij nog de momenten dat we bleven slapen, toen nog in de Spaanse Kroon. En je voor het slapen gaan ons vertelde over trompet en trompet, volledig verzonden verhalen uit jouw duim. Die soms wel 10 minuten konden duren en de volgende dag had je er al een vervolg op klaar.
Ungelofelijk, Je was er altijd opa. Altijd, en dat is wat jou zo mooi maakte

Het ga je goed daarboven, en zoals we beloofd hebben gaan wij goed voor Oma zorgen

Charles
Liefste opa, je hebt ons allen jammer genoeg veel te vroeg moeten verlaten. Ondanks mijn grote verdriet, probeer ik de moed te vinden om hier vandaag mee te delen hoe graag ik jou zag en altijd zal blijven zien. Ik zal mij jou blijven herinneren als een levensgenieter die uren voor zich uit kon staren in zijn ligzetel bij het warme zomerweer. Of de grappenmaker die je werd eenmaal je zag dat mijn vrienden op bezoek waren. Je hebt altijd voor mij klaar gestaan: enerzijds als taxi-chauffeur, maar anderzijds ook als leraar in het schrijven en dichten. Zo zei oma altijd: ‘Opa kan schrijven en dichten zonder zijn gat op te

lichten.’ Ik zou hier nog uren kunnen doorgaan over hoe geweldig jij was en hoe graag ik jou zag, maar daar is helaas geen tijd voor. Dus liefste opa, het gaat je goed daarboven en ik ben blij dat ik kan zeggen dat ik de beste opa ter wereld heb gehad.

Junior
Hallo iedereen, ik ben Junior (een kleinkind van opa) en ik zou ook graag nog iets vertellen over opa omdat ik weet dat hij dat enorm zou appreciëren want hij schreef en vertelde zelf heel erg graag.

Ik weet nog dat ik eens een klein tekstje van hem las dat hij geschreven had voor een reünie met oud collega's (ik denk dat het iets te maken had met de KULEuven). Hij had graag dat ik dat eens las dus deed ik dat voor hem een plezier te doen. In dat tekstje beschreef hij een klein deel van zijn toen huidige leven, hij schreef bijvoorbeeld dat hij er enorm hard van genoot om naast ons te wonen zodat hij dagelijks de ambiance van de kleinkinderen voelde of dat hij het fantastisch vond om te luisteren naar de geluiden van de natuur terwijl wij met onze fiets thuiskwamen. Toen ik dat voor de eerste keer las, was ik daar oprecht wat geraakt door omdat ik dat zo schoon vond en dat was ook hoe Opa was. Ik heb hem een kwart van zijn leven gekend en ik heb hem altijd blij en gelukkig gezien, hij had daarvoor niet veel nodig: een beetje comfort en zijn familie...

Ik ben ongelooflijk blij dat wij naast jou en oma konden wonen en dat we je daardoor ook zo goed kennen. We weten bijvoorbeeld dat je uw leven moet riskeren om met jou in de auto te stappen, dat je oma soms gewoon ‘poeske’ noemt, dat je altijd 10 appelsienen meenam van de winkel terwijl oma er 2 vroeg en dat je door je onnozel gedoe soms eens onder je voeten kreeg van haar, maar iedereen weet dat jullie elkaar enorm graag zien. Langs de andere kant heb ik de laatste jaren samen met Charles ook een andere kant van jou gezien gekregen. Ik ben zo te weten gekomen dat je succesvol was in wat je deed (zoals op school of de uitgeverij) en dat je daarvoor hard werkte. Daarvoor is enkel bewondering. Je moet je geen zorgen maken; we zullen elke zaterdag naar de bakker en kaaswinkel gaan, we zullen nog genoeg lekker eten bij oma en jij kan alleszins geen broeken meer aan doen die eigenlijk van oma zijn of zwarte bessen meenemen van de Colruyt terwijl oma druiven zonder pitjes vroeg.

Je was erg optimistisch en altijd goedlachs, in die 21 jaar heb ik jou nooit boos of ambetant gezien (buiten als er iets niet werkte op jouw tablet of de computer). We hebben alleszins heel erg veel gelachen samen, dank u voor alle leuke momenten.

Liefde is gratis het kost alleen geduld

BZN



Samen met u onze droom uitspreken...



Woordje voor Pax Christi - 26 februari 2023

Na 53 jaar India als 88 jarige mag ik samen met u onze droom uitspreken en vieren voor een wereld -waarin niemand achterblijft -niemand te klein of te min is - waarin het recht van elke mens gerespecteerd wordt - waar ieder kind, ieder mens ten volle mag leven Dat is het recht en de vreugde en vrede voor ieder mens, Gods droom voor ieder van ons en ook **de opgave het voor elkaar mogelijk te maken** samen verbonden met de slachtoffers van geweld en allen, want **“Vrede kan er alleen maar zijn als zij die geen geweld of onrecht ervaren even diep geërgerd zijn als zij die er midden in leven”**

In de beweging van huisarbeiders

in India mocht ik voor jaren geweldloosheid en vrede beleven niet enkel in de enge zin van ‘afwezigheid van oorlog’ maar ook in de betekenis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, eerbied voor kinderen en mensenrechten en kansen voor iedereen, **de vredesduif** in onze hedendaagse wereld. Werken en leven met ongeschoolde vrouwen en kinderen in slavernij, het heeft me geleerd hoe belangrijk de rol van vrouwen is.

‘Hun leven was verduisterd door uitbuiting, misbruik, geweld. Maar elk van hen is een licht en een voorbeeld dat bewijst dat de beste instincten van de mensheid: liefhebben, delen, beschermen, volhouden, niet opgeven, het beter willen voor allen - aangeboren zijn en in staat zijn te zegevieren, zelfs in omstandigheden van erkende slavernij’.

Vrede heeft **mannen, zeker ook vrouwen** nodig. Dat toont het beeld onbekende oorlogsvrouw in Leuven met: delen in de pijn, de zorg en de uitstraling van een sterke vredesboodschap. Ieder heeft iets waarmee hij/zij/wij voor anderen een oase van vrede kan zijn. ‘Het werk begint bij ieder van ons. Om voor mensen een wereld te bouwen zonder angst, moeten we zelf zonder angst zijn. Om een rechtvaardige wereld te bouwen, moeten we zelf rechtvaardig zijn.’

We kunnen ons niet langer ver-

schuilen achter een muur van onverschilligheid. **Het begint bij u en mij – in alledaags leven** en daar is veel angst.

Angst is een slechte raadgever en zet aan tot veel geweld, we zouden beter angstig zijn voor angst zei Peter Adriaenssens.

Angst voor de andere creëert en beschermt de bom.

Angst sluit ons op, geeft onverantwoordelijkheid en onverschilligheid.

Wees niet bang om angst een vertelsel van vroeger te laten, om muren en hekkens af te breken en bruggen te bouwen, om te luisteren naar kinderen, naar mensen zonder papieren, mensen op de vlucht, met daklozen op zoek naar woning.

Wees vooral niet bang om te dromen dat VREDE mogelijk is als we het samen doen want een volk dat de droom verliest verwilbert zei Dorothee Sölle.

Als we op ons eentje dromen, dan blijft het een droom, maar als met velen samen dromen, zoals vandaag hier, dan is dat het begin van een nieuwe werkelijkheid.”

Riskeer meer dan wat anderen ‘veilig’ vinden.

Zorg meer dan wat anderen ‘wijs’ vinden.

Droom meer dan wat anderen ‘praktisch’ vinden.

Verwacht meer dan wat anderen ‘mogelijk’ vinden.

Vertrouw meer in wat anderen onmogelijk vinden

Doe meer dan je dacht dat je kan. Deel meer dan je dacht dat je kan missen.

Hoop tegen beter weten in.

Geef niet op, geef niet in en wordt het niet moe (Leuze van NDWM), India: Blijf mensen verenigen. Blijf bondgenoten zoeken. Boeddha zei: **“Één kaars kan duizenden andere aansteken zonder haar levensduur te verkorten.”**

En wonderen van vrede zullen leven en alles nieuw maken zoals, Amanda Gorman zei bij het aantreden van president Biden **“There’s always a light, if only we are brave enough to see it, if only we are brave enough to be it”**.

Na een tijd zul je verwonderd staan kijken dat vrede, mogelijk is. **Liefde, rechtvaardigheid en vrede zullen elkaar omhelzen**

Die vrede wens ik u, voor Ukraine moed en hoop, die naar vreugde en vrede leidt en Vrede voor gans de wereld.

Sr. Jeanne Devos
Naamsesteenweg 573
3001 HEVERLEE

Zuster Jeanne Devos is missionaris bij de zusters van de Jacht. Haar missie lag in de slums van Mumbai (India), waar ze meer dan 30 jaar woonde. Samen met een handvol vrouwen richtte ze de National Domestic Workers Movement

(NDWM) op in 1985, een beweging voor huisarbeidsters die vandaag 2 miljoen leden telt. Zuster Jeanne kan rekenen op nationale en internationale erkenning, met onder meer een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2005. Sinds 2016 woont ze opnieuw in Heverlee.

Voor Julie Hendricks is het niet zuster, maar tante Jeanne. Samen met twee broers en één zus, is ze geadopteerd uit India. Julie is voor een stukje opgegroeid in het verhaal van haar tante, maar wel vanop afstand. Als jongere wist ze dat er heel bijzondere dingen gebeuren in haar geboorteland. Julie werkte als leerkracht geschiedenis en godsdienst in het Heilig Hartinstituut te Heverlee en is thans vakbondssecretaris bij ACV Puls. Ze schreef het boek *“Alsof de Weg ons zocht, Jeanne Devos en haar strijd voor de dienstmeisjes in India”* (2019).



Sr Jeanne Devos en nichtje Julie Hendricks

JOREN SWINNEN – EEN HARDCORE ACTIVIST



Het lijkt wel dat ik elk artikel dien te beginnen met onze lezers een nieuw woord aan te leren net zoals in de TV-rubriek van Iedereen Beroemd. ‘Hardcore’ wil zeggen: hartstochtelijk, verstoekt, verregaand, radicaal. Hardcore is tevens een muziekstroming. Om het jaarthema van Broederlijk Delen ‘De 25%-revolutie’ uit te leggen stel ik u graag voor aan een hardcore activist. Joren Swinnen, de nieuwe animator van Broederlijk Delen, is afkomstig uit de Pastorale Regio Leuven, meer bepaald Heverlee. En hij gaat hartstochtelijk voor de nieuwe campagne.

Joren woonde in de Boogschuttersstraat op een steenworp van de Chirolokalen van Hekeko. Net als broer en zus was hij een hardcore Chirofanaat. Hij doorliep alle afdelingen, was vier jaar leiding en nog vier jaar VB, volwassen begeleider, bovenop.

‘Het was een mooie tijd. Wat hebben we daar veel plezier gemaakt en vooral natuurlijk veel gespeeld. Al die Chirojaren waren tevens zeer

leerlijk. Groep vormen met anderen, de meest verschillende karakters: creatief zijn, leren coördineren, delegeren, opvolgen, leiding geven aan jongeren die soms een handleiding nodig hadden...en zoveel jongeren leren kennen en ontmoeten, ook na de Chiro in jeugdhuis ZoenK. ‘Wat ga ik na mijn humaniora studeren?’ was moeilijker te beantwoorden dan ‘Wat ga ik dit weekend doen?’ Na lange twijfel werd het communicatiewetenschappen aan de KU Leuven. Deze brede opleiding waar ik de realiteit kritisch leerde bekijken en veel nieuwe inzichten opdeed was wel interessant. Misschien kon ik er later journalist mee worden. Na deze studies was ik er nog niet uit en ging ik voor een bachelor Sociaal en Cultureel Werk in Heverlee en hier kwam ik dichterbij mijn passie. Ik leerde met andere ogen naar de wereld zien, hoe die echt in elkaar zat, kreeg meer oog voor alle grote problematieken en wou alvast weten wat we er zelf konden aandoen. Ik kon vijf maanden lang naar Murcia (Spanje) voor een stage tussen de vluchtelingen. Dat je alleen in een strijd zwak staat, leerde ik daar. De opvang van deze mensen haalde meer resultaat door hen samen te brengen, verbinding te maken, collectief actie te ondernemen. Het heeft er zeker toe bijgedragen dat ik nadien voor Fedasil ben gaan werken, en meer precies voor de ondersteuning van niet begeleidde jongeren op de vlucht in het OOC (Opvang- en oriëntatiecentrum) te Steenokkerzeel. Wanneer je naar de

verhalen van deze jongeren luisterde, werd het al vlug duidelijk dat het met deze wereld anders moet. Ook al spraken ze een taal niet te verstaan, toch leerde ik vaak via lichaamstaal met hen te communiceren. Het waren best heftige jaren die ik onderbrak door een jaar naar Bolivia en Peru op reis te gaan. Ik wilde de wereld zien en mocht ontdekken in wat een bevoorrechte situatie wij leven. Mijn ogen openden zich nog meer voor de zware situaties waarin vele mensen moeten leven. Zeker wanneer ik er de kinderen zag’.

Ben je hierdoor zelf een hardcore activist geworden?

‘Dat heeft er zeker allemaal toe bijgedragen. Ik werd Climate Ambassador van Oxfam en voelde hoe op grote conferenties veel te weinig aandacht was voor de mensen die het meest onder klimaatopwarming te lijden hebben. Naar hen wordt veel te weinig geluisterd. Hun getuigenissen hebben van mij meer en meer een activist gemaakt. Waar ik kan, wil ik actie ondernemen, samen met anderen. Want alleen sta je haast machteloos. Daarom grote multinationals steunen als het anders kan. Ik koop zo weinig mogelijk voeding van grote internationale bedrijven. Mijn kleren zijn ecologisch gemaakt of komen uit de tweedehandswinkel. Ik probeer zoveel mogelijk openbaar vervoer te nemen. Verandering komt er maar wanneer meer mensen bewuster gaan leven en stelling nemen. Ik aarzel niet om aan protestacties deel te nemen of petitie te onderschrijven.’

De 25%-revolutie

‘Toevallig zag ik een vacature bij Broederlijk Delen. Dat was een zegen. Ik raakte meer ontgoocheld in mijn werk bij Fedasil en herkende dit ook bij andere medewerkers. Wanneer ik de problemen hierrond bekijk, dan is er nog niets veranderd tegenover de tijd dat ik mij engageerde in Spanje. Een gemeenschappelijk beleid van alle Europese landen naar de kern van de zaak zou veel meer kunnen betekenen voor mensen die op de vlucht zijn. En dat zijn nu de elementen die mij aantrekken in de filosofie van Broederlijk Delen. Voor mij brengen ze een positief verhaal. Wanneer we meer mensen mobiliseren is er verandering mogelijk. Wetenschappelijke studies wijzen aan wanneer er 25% van een groep verandering wil, de samenleving echt kan veranderen. Dat is het principe van de 25%-revolutie, een vreedzame omwenteling door mensen die in beweging komen voor een goede zaak. Zovele verworvenheden van onze eigen samenleving zijn ontstaan omdat mensen van het middenveld zich verzamelden, solidair werden en zich gingen organiseren. Hierin geloof ik hard. **Een positief verhaal**

‘De revolutie waarvoor Broederlijk Delen pleit is geen destructief programma. Natuurlijk hebben wij aandacht voor alle systemen in de wereld die fout lopen. We stellen ons immers de vraag wie er telkens beter bij wordt. Broederlijk Delen wil een positief verhaal brengen. We strijden niet tegen iets. We gaan

voor iets. Samen kunnen wij mensen ondersteunen die gaan samenwerken, solidair worden, samen iets anders opbouwen dat recht van leven aan mensen geeft. Ik zie het terug in de projecten die we in Guatemala, Burkina Faso en Rwanda steunen, en op zovele andere plaatsen in de wereld. En dat zouden wij hier bij ons ook meer moeten doen. Onze wereld kan anders. Wanneer we samen met andere mensen andere wegen gaan, kunnen we mekaar inspireren. Er gebeuren best straffe dingen.’

Wat heeft Joren tot een hardcore activist gemaakt?

Het antwoord lijkt te liggen in zijn nog jonge levensverhaal, de boeiende Chirojaren, zijn studies, stages, zijn verkenning van de wereld in persoonlijke ervaringen en in ontmoetingen met mensen uit de hele wereld, inzichten mogen delen met mensen die in beweging willen komen om een vreedvolle omwenteling waar te maken. Hij zegt: ‘Het is er al. We moeten het alleen willen en durven zien, en er mee voor gaan.’ Het deed mij denken aan die Jezus. Hij was niet veel ouder dan Joren. Hij zei ook: ‘Dat Rijk Gods, de wereld zoals God die wil, is er al. Kijk met andere ogen. Zie wat mensen doet opstaan, wat leven brengt, en ga er mee achter staan.’ Een mooi programma voor een vasten van bekering. Een programma dat het waard is om elke dag om te zetten in daden.

deken Patrick

bron: Kerk en leven editie Leuven

AARDBEVING SYRIË-TURKIJE

Sinds de zware aardbevingen die maandag 6 februari het grensgebied tussen Syrië en Turkije troffen, is het dodental blijven stijgen tot het meest recente, hallucinante cijfer van 33.000 doden en is de behoefte aan hulp voor vele duizenden overlevenden toegenomen. Geconfronteerd met deze noodsituatie doet het 12-12 Consortium een oproep tot solidariteit om financiële steun in te zamelen voor de financiering van de activiteiten van de 7 lidorganisaties die noodhulp voor de slachtoffers organiseren in de getroffen gebieden.

De 7 leden van het Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam België, Rode Kruis, Plan International België en UNICEF België) slaan de handen in elkaar.

"Er is dringend hulp nodig, op zowel korte als lange termijn. Daarom roepen we iedereen op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. Het gekende rekeningnummer 12-12 is sinds vandaag geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië", zegt 12-12 Coördinator Gilles Van Moortel.

Caritas International België: In Aleppo, Hama en Lattakia opende Caritas Syrië 'shelters' en verdeelt het allerlei artikelen en benodigdheden om de meeste kwetsbare personen te ondersteunen. Bij Caritas Turkije werd meteen een 'infolijn' gelanceerd om diverse vormen van bijstand te kunnen geven aan de overlevenden. De organisatie werkt nauw samen met de plaatselijke autoriteiten om informatie te verzamelen en de humanitaire steun vorm te geven. Teams van Caritas verzamelden dakloze overlevenden op veilige plekken. Ze verdelen warme maaltijden en kleren. **Handicap International** heeft zijn teams ingezet om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving. De teams van Handicap International zullen revalidatiediensten verlenen aan de slachtoffers, zodat ze zo snel mogelijk opnieuw mobiel zijn en zodat langdurige gevolgen kunnen worden voorkomen. De organisatie biedt ook psychologische hulp en bezorgt de juiste mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen en krukken.

Handicap International heeft samen met zijn Syrische partners momenteel al een team van 200 mensen in Syrië. Er zijn onder meer al 45 kinesitherapeuten en 17 orthoprothesisten aan het werk om hulp te bieden aan de slachtoffers. Meer dan 50 specialisten in psychosociale ondersteuning staan klaar om overlevenden bij te staan met psychologische eerste hulp. Dit team

zal de komende dagen nog versterkt worden.

Dokters van de Wereld is al meer dan 10 jaar actief in de getroffen regio, in Syrië en Turkije, en staat er mensen bij die zijn getroffen door het Syrische conflict.

In de getroffen regio beschikt Dokters van de Wereld over teams die deel uitmaken van de eerste hulpverlening ter plekke. De focus van die eerste hulpdiensten ligt op dit moment op het redden van vermiste levens in het puin. Onze teams blijven de komende maanden ter plekke om noodhulp te verlenen aan de getroffen bevolking in Syrië en Turkije. Hierna zullen we de getroffen lokale zorgdiensten ondersteunen.

Oxfam werkt in Syrië en Turkije samen met lokale partners, internationale agentschappen en maatschappelijke organisaties. Op dit moment verzamelen we fondsen zodat we snel water, sanitaire voorzieningen, onderdak en voedsel kunnen voorzien.

In Turkije werkt Oxfam al jaren met zowel vluchtelingen als Turkse gemeenschappen. Voor deze ramp zullen we ons richten op diegene die het zwaarst door deze ramp zijn getroffen.

Het Oxfam-team in Syrië werkt sinds 2013 samen met lokale partners. Vorig jaar bereikten we 1,4 miljoen mensen door watervoorzieningen te repareren die door het conflict waren beschadigd.

Deze teams hebben de kennis, ervaring en relaties die nodig zijn om met de gemeenschappen samen te werken. En hoewel onmiddellijk overleven de prioriteit is, beginnen we nu ook al met het gezamenlijk plannen van de lange, moeilijke weg naar wederopbouw. Want mensen mogen niet zonder bescherming achterblijven als de volgende crisis komt.

Plan International werkt samen met haar partners in de getroffen gebieden in Syrië om, enerzijds, noodzakelijke materialen te verdelen, waaronder dekens, water, voedsel, hygiëne-kits en menstruatiebescherming en zal op middellange termijn veilige ruimtes inrichten om educatieve en psychosociale ondersteuning te bieden aan de kinderen.

"In de nasleep van een ramp van dergelijke omvang zou het zorgen voor het emotionele welzijn van kinderen een topprioriteit moeten zijn", zegt Unni Krishnan, directeur humanitaire hulp van Plan International. *"Tienduizenden kinderen staan onder enorme stress. De kinderen in Syrië beleven niet alleen een oorlog, maar nu ook het trauma van een ramp, of het verlies van hun ouders. Ze hebben koud en ze zijn hongerig, uitgeput en doodsbang. De bescherming van hun veiligheid en psychosociale ondersteuning moet ten koste van alles worden*

geboden."

Het **Belgische Rode Kruis** steunt haar collega's van de Turkse Rode Halve Maan en de Syrische Rode Halve Maan, die onmiddellijk na de aardbeving in actie gekomen zijn om dringende humanitaire hulp te bieden aan de getroffen gemeenschappen.

In Turkije, zijn Rode Halve Maan-teams uitgezonden naar tien getroffen provincies om voedsel en essentiële artikelen te verdelen, waaronder tenten en dekens om gewonden en geëvacueerden te ondersteunen. Deze teams verlenen ook psychologische steun, delen warme maaltijden uit en sturen hun (Turkse) nationale voorraad bloed en plasma naar de getroffen gebieden.

In Syrië ondersteunt de Syrische Rode Halve Maan zoek- en reddingsoperaties, verleent eerste hulp, voert medische spoedevacuatie uit en vervoert gewonden naar ziekenhuizen.

UNICEF kwam meteen in actie. Op korte termijn zetten we alles in het werk om zoveel mogelijk levens te redden, kinderen helpen overleven via de verdeling van zuiver water, dekens, beschuttingsmateriaal, voeding, vaccinatie en EHBO, bescherming en opvang van alleenstaande kinderen. Op langere termijn komt daar ook nog de heropstart van het onderwijs en de versterking van psychosociale trauma behandeling bij alsook de fysieke heropbouw van ziekenhuizen, scholen, woningen

In Syrië, door verdeling van water en het herstellen van bestaande waterpunten, de verdeling van voedsel, dekens, beschuttingsmateriaal en in kaart brengen van verwoeste scholen. We sporen kinderen op die hun ouders zijn kwijtgeraakt en vangen deze op. Ook geven we psychosociale hulp waar nodig. Op een later moment zal UNICEF ook Child Friendly Spaces opzetten waar we psychosociale bijstand kunnen verlenen

In Turkije werkt UNICEF nauw samen met verschillende ministeries. We helpen hen met humanitaire hulp aan de getroffen kinderen en gezinnen (dekens, hygiënepakketten en winterkleding). Ook evacueren we kinderen die in de getroffen gebieden wonen naar veilige plekken.

Giften zijn welkom via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be

De 12-12 oproep loopt tot 31 juli 2023.

Elke donatie die in deze periode voor een minimumbedrag van 40 euro wordt gedaan, geeft volgend jaar, in 2024, recht op een fiscaal attest.

Telefoon: 016 61 74 70

Meer informatie vind je in het Okra-secretariaat in Kessel-Lo of via het bestuur van jouw OKRA-trefpunt.

Uit Nieuwsbrief OKRA van februari 2023

Zoutleeuw.

Inschrijven kan via jouw trefpunt.

Heb jij een beetje zangervaring en vooral zin om deel te nemen aan het gelegenheidskoor voor de vieringen? Geef dan je gegevens door via:

oostbrabant@okra.be

MEI: BEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL

Jaarlijkse viering op maandag 08 mei 2023

Dit jaar in het teken van verbondenheid.

De viering is om 13.30 uur voor de clusters Aarschot, Diest, Haacht en Winge.

om 15.30 uur voor de clusters Dijleland, Leuven, Meerdaal, Tienen en

CANZONETTA



Beste Canzonetta fan, Blij dat het weer kan, na een lange en stille Corona-periode nodigen we je uit voor ons nieuwe concert. Dit gaat door in de Heilig Hartkerk op zaterdag 25 maart om 20.00 u en op zondag 26 maart om 15.00 u. We staan voor je klaar met een nieuwe dirigent, een opvolger voor Magda Primo. Dieter Staelens brengt met ons koormuziek van componisten uit landen rond de

Oostzee. Tijdens deze muzikale reis wisselen ludieke korte stukjes, dromerige melodieën en bewerkingen van bekende volksliedjes elkaar af. Geniet mee van deze prachtige **Läänemere musika**.

Kaarten kan je bestellen bij de koorleden of via onze webshop op www.canzonetta.be

Van harte welkom

Gie

CONCERT HARMONIE VOLHARDING



De jaren 80, wat waren ze prachtig! Koninklijke Harmonie Volharding neemt je op **zaterdag 25 maart 2023** mee terug naar het decennium van de aerobics, The A-team, de new beat, De Troetelbeertjes en Sandra Kim. We spelen alleen maar muziek uit de jaren 80, gepresenteerd door bekend volk uit de tijd

van toen. Bovendien laten we echte dansers los op het podium, net als in een jaren 80-tv-show op zaterdagavond. Moeten er nog discoballen, beenwarmers, hoge kuiven en blacklights zijn? Maak je klaar voor the time of your life. Tickets: <http://harmonievolharding.be>

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN

Lezingen Maart – april

***Dinsdag 28 maart 2023 Goede zorg voor mensen met dementie**

Em. Prof. Chantal Van Audenhove – KU Leuven – Faculteit Geneeskunde - LUCAS-Centrum voor onderzoek en Consultancy

Opgelet: Paasvakantie – geen lezing op 04 april en 11 april 2023

***Dinsdag 18 april 2023 Gebruik van artificiële intelligentie in hulpmiddelen aangestuurd door hersenactiviteit**

Prof. Marc Van Hulle – KU Leuven Faculteit Geneeskunde – Labo voor Neuro- en Psychologische fysiolo-

gie.

***Dinsdag 25 april 2023 Het oog als spiegel van ons brein: hoe kunnen we de ziekte van Alzheimer vroegtijdig opsporen?**

Duolezing

Prof. Ingeborg Stalmans – UZ Leuven – Hoofd Onderzoeksgroep Oftamologie - KU Leuven – Faculteit Geneeskunde – Departement Neurologie

En: Prof. Rik Vandenberghe – UZ Leuven – Labo voor Cognitieve Neurologie/ KU Leuven – Dienst Neurologie